

WIJ WILHELMINA

maandelijkse nieuwsbrief van de protestantse wijkgemeente rond de Wilhelminakerk te Utrecht

Kerkdiensten

Wilhelminakerk

Zondag 4 december 10.00

ds. Marian van Giezen
Tweede Adventszondag

Collecten:

1. Wijkdiaconie
2. Pastoraat

Kinderkerk

Zondag 18 december 10.00

Ds. Marian van Giezen
Vierde Adventszondag

Collecten:

1. Vluchtelingenwerk
2. Opbouw wijkgemeente

Zondag 25 december 10.00

Ds. Marian van Giezen
Eerste Kerstdag

Collecten:

1. Kerk in Actie
2. Opbouw wijkgemeente

Zondag 1 januari 10.00

Ds. Marian van Giezen

Collecten:

1. Wijkdiaconie
2. Opbouw wijkgemeente



Lichtjesticht 16 december



Op vrijdag 16 december vanaf 18.00 uur organiseren we weer onze inmiddels traditionele Lichtjesticht: een wandeling voor jong en oud, verlicht door kaarsjes, door het Wilhelminapark en onze wijk, langs scènes van het Kerstverhaal. Onderweg is van alles te zien, te horen en te beleven. Inmiddels hebt u een flyer in de brievenbus gekregen met alle informatie.

Een aantal mensen heeft zich al aangemeld om te helpen de tocht tot een succes te maken. Maar we kunnen altijd nog hulp gebruiken: van te voren, op de dag zelf, tijdens de tocht en na afloop.

Zangers, toneelspelers, lichtjesaanstekers, mensen voor de catering, opruimers, gastvrouwen en -heren in onze eigen kerk: help mee om deze fantastische tocht opnieuw tot een succes te maken en meld u/je aan bij Marian van Giezen, marianvangiezen@online.nl of 06-18419992. MARIAN VAN GIEZEN

(foto: www.bartjeutrecht.com)

Bij de zondagen

4 december - Tweede Adventszondag

Dit is alweer de tweede Adventszondag. We lezen Jes. 11, 1 - 10 (over de nakomeling van Isaac, op wie alle hoop voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping gevestigd is) en Matt. 3, 1 - 12 (waarin Johannes de Doper degene aankondigt die na hem komt en groter is dan hij; hij doet dit in forse bewoordingen).

Messiaanse verwachtingen: daar draait het om vandaag. Hoe gaan wij in onze tijd daarmee om? Wat verwachten wij zelf eigenlijk?

Bijbel en Kunst

7 december



Op woensdag 7 december buigt de kring Bijbel en Kunst zich over het vervolg van Richteren: deze keer komen Jefta en Simson aan de beurt.

We bekijken kunst die over deze richteren is gemaakt en praten over wat de verhalen ons op die manier te zeggen hebben. Iedereen is welkom om vrijblijvend een keer mee te komen doen! We starten om 10.00 uur in de Huiskamer, Hobbemastraat 41.

Graag even vooraf aanmelden bij ds. Marian van Giezen, 06-18419992 of marianvangiezen@online.nl, of bij Ankie la Rivière, 030-2513713 of aaariv@kpnmail.nl.

MARIAN VAN GIEZEN

18 december - Vierde Adventszondag m.m.v. Collegium Musicum Traiectum

Een bijzonder dienst! Vandaag voert Collegium Musicum Traiectum het Magnificat van Bach uit in onze dienst. Collegium Musicum Traiectum is een Utrechts projectensemble voor jongvolwassen amateursmusici. Het bestaat uit een koor en orkest en wordt begeleid door professionele musici: Michiel Meijer, Paulien Kostense en Gilles Michels. Vorig jaar zijn ze ook bij ons te gast geweest.

Het Magnificat van Bach omvat de tekst van het Magnificat, aangevuld met vier toegevoegde delen (Einlagen). Deze muziek zal worden ingebed in de dienst van de 4e Adventszondag. Behalve de muziek van koor en



orkest is er ook samenzang. Het slotlied van de dienst zal door alle aanwezigen worden gezongen, begeleid door orkest en orgel (bespeeld door Wilfred Folmer). Het belooft een bijzondere en feestelijke dienst te worden! Na afloop zal het Collegium een collecte houden ter bestrijding van hun onkosten.

25 december - Kerstmis

Een feestelijke dienst voor jong en oud, met een mooi verhaal voor de kinderen en veel muziek. Voorganger is ds. Marian van Giezen. Het orgel wordt bespeeld door Wilfred Folmer. Er komt ook een trompettist. Na afloop is er koffie en thee met wat lekkers en gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Iedereen heel hartelijk welkom!

1 januari

Op deze zondag staat de naamgeving van Jezus centraal. In het evangelie van Lucas is daar precies één vers aan gewijd: Luc. 2, 21. Jezus draagt een veelbetekenende naam: God redt. Daarnaast lezen we een heel bekende tekst uit Numeri: de zegen van Aäron: Num. 6, 22 – 27. Het is de zegen die altijd klinkt aan het eind van onze vieringen. Hiermee wordt de Naam van God op ons gelegd.

Psalm 8 over de verwondering over de schepping is een mooie tekst om aan het begin van een nieuw jaar te lezen; de Naam van God wordt met die schoonheid in verband gebracht. Wat betekent een naam/de Naam voor een mensenleven? En denk eens aan je eigen naam/doopnaam: wat zegt die over jou?

MARIAN VAN GIEZEN

Kerstcollecte: Geef liefde - Pakistan

De kerstcollecte staat in het teken van verstandelijk beperkte kinderen in Pakistan. De stichting NOAD, een samenwerkingsverband van drie christelijke organisaties in Pakistan, werkt daar aan een speciaal gehandicaptenproject. Bedoeld om voor deze kinderen betere leefomstandigheden te creëren.

In de kleine, arme plattelandsdorpen in Pakistan is nagenoeg geen zorg voor deze kinderen. Ze worden verborgen gehouden. De ouders weten niet goed hoe ze om moeten gaan met verstandelijk beperkte kinderen en schamen zich ervoor. Of ze zien het zelfs als een straf van God.

Met uw gift krijgen de ouders ondersteuning om hun kinderen de zorg, liefde en aandacht te geven die broodnodig is.

Door hulp in de vorm van kennis over de rechten van het kind, onderwijs en medische zorg, gaan de kinderen weer deel uitmaken van de samenleving. Ouders leren in zelfhulpgroepen hoe zij hun kind een plek in het gezin kunnen geven. Ze ontwikkelen zich beter en komen tot bloei. Kinderen van God, die gezien mogen worden. Geef liefde, geef uw gift.

Kijk voor meer informatie over het Kerk in Actie project op www.kerkinactie/kerst

Gemeenteberaad op 18 januari

Komende zondag (4 december) zal na de kerkdienst de volgende aankondiging worden gedaan: Op **woensdag 18 januari** a.s. zal een gemeenteberaad worden gehouden over de instandhouding van de Wilhelminagemeente. Het overleg zal plaatsvinden **van 19.00 tot 21.00 uur**. Alle gemeenteleden worden hiervoor van harte uitgenodigd. Mensen die slecht ter been zijn of liever niet in het donker over straat gaan, kunnen worden gehaald en gebracht. Komt allen! SECTIETEAM VAN DE WILHELMINAGEMEENTE

11 december: Wilhelminakerkconcert door het VUSO



Op zondag 11 december vindt alweer het derde concert van het seizoen 2016/17 van de Wilhelminakerkconcerten plaats. Het Verenigd Utrechts Symfonie Orkest (VUSO) o.l.v. Reinier Bavinck speelt een prachtig programma van Spaanse en Engelse tot Latijns-Amerikaanse muziek. In het voorprogramma treedt het kinderorkest o.l.v. Esther Damsma - in 't Groen uit Zuilen op.

Het concert is van 16.00 tot circa 17.00 uur, de kerk is open vanaf 15.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om iets te drinken.

De toegang is gratis. Uw vrijwillige bijdrage komt ten goede aan het behoud van de kerkgebouw. De volgende van de zeven concerten is op zondag 15 januari 2017.

15 december: Kerstconcert Utrecht-Oost

'Dieses schwache Knäbelein soll unser Trost und Freude sein.'

Met deze zin uit het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach wil de Koninklijke Oratorium Vereniging Utrecht u uitnodigen voor een kerstconcert in de Wilhelminakerk. Het koor zingt een gevarieerd repertoire met liederen van Bach en Händel en met modernere, sfeervolle stukken van onder andere John Rutter. Er is ook gelegenheid om met een aantal kerstliederen die heel veel mensen kennen, mee te zingen. Het kerstconcert begint om 20.15 uur, de toegang is vrij, na afloop is er een collecte.



Kerkbloemen



De kerkbloemen gingen in de maand oktober met een hartelijke groet naar:

6 november

mw. J.H.M.E. Broeyer-Bogers

20 november

dhr. A.J. Boom

mw. M.M. de Gooijer-de Kruijff

Kopij december

Kopij voor het januarinumnummer van C&I kunt u nog tot uiterlijk **dinsdag 27 december 23.59 uur** aanleveren bij:

Wilfred Folmer

Willaerlaan 23

3925 HM Scherpenzeel

06-81477012 / 033-2771953 en

liefst per mail op:

wij@wilhelminakerkutrecht.nl

Rommelmarkt op zaterdag 3 december

Jawel, de derde rommelmarkt die we hielden op 5 november heeft weer iets meer opgebracht dan de twee vorige. Deze keer was het bedrag € 763. We zijn blij dat er zoveel mensen belangstelling tonen. De volgende rommelmarkt is op 3 december van 11 tot 14 uur. Er is weer een aantal tafeltjes bezet door mensen uit de gemeente en uit de buurt die graag spullen willen verkopen voor het onderhoud van het kerkgebouw. Als u nog kerstversiering zoekt of kinderspeelgoed, boeken of andere spulletjes, dan vindt u die te kust en te keur. Ook een kopje koffie drinken met iets lekkers, een potje sjoelen, of een lootje kopen horen er weer bij. Nodig ook anderen uit uw omgeving uit om eens te komen kijken.

ROMMELMARKTCOMMISSIE / RIET VLIAGER

Kerstviering voor ouderen

Ook dit jaar wordt in de Wilhelminakerk een kerstviering voor ouderen georganiseerd. Alle oudere wijkbewoners zijn van harte uitgenodigd om deze viering bij te wonen. Deze feestelijke bijeenkomst houden we op dinsdag 20 december van 10.15 tot 13.30 uur. U wordt ontvangen met koffie, thee en lekkers. Daarna gaan we verder met een kerstverhaal, muziek en samen zingen van kerstliederen. We sluiten af met een gezellige lunch. Komt u ook? Laat het ons vóór 13 december weten door te bellen met Wilmie de Vries-Aalten 030-2893517 of te mailen naar wijmiedevries@hetnet.nl.

De visitatie in de Protestantse Kerk

Op woensdag 14 december bezoeken enkele visitatoren onze gemeente in het kader van de vierjaarlijkse visitatie. Onze gemeente is een deel van het geheel van de Protestantse Kerk in Nederland, die graag wil weten wat er leeft en hoe het gaat met de gemeenten. Daarom zijn er visitaties. Deze worden uitgevoerd door het Regionale College voor de Visitatie in de provincie Utrecht (RCV). De kerkorde stelt dat die eenmaal in de vier jaar gehouden moet worden.

Deze ontmoeting is bedoeld als het omzien naar elkaar, en heeft als doel de opbouw van de gemeente met elkaar te bespreken. Aan de orde komen onder andere

- het geestelijk leven van de gemeente;
- de wijze waarop door de kerkenraad gehoor gegeven wordt aan de roeping van de gemeente;
- de vervulling van ambten en diensten.

Visitatie heeft niet het karakter van controle, maar is vooral bedoeld om meelevend en bemoedigend te zijn voor de leden van de kerkenraad.

Elke visitatie wordt namens het RCV uitgevoerd door ten minste twee visitatoren, een (emeritus) predikant en een (voormalig) ambtsdrager; beiden komen in de regel uit een andere classis dan waartoe deze gemeente behoort.

Info

Voor meer informatie over de Wilhelminagemeente:

www.wilhelminakerkutrecht.nl
radio: www.kerkomroep.nl

Nieuw rekeningnummer van de Wilhelminakerk:
NL88 RABO 0130 7141 19
t.n.v. Wilhelminakerk

Voor informatie over de Marcusgemeente en eventueel aanmelden voor de nieuwsbrief van de Marcuskerk:

www.marcuskerk.nl

Er vinden verschillende gesprekken plaats:

- het gesprek met de predikant (mogelijk met partner);
- het gesprek met de kerkenraad, eerst zonder de predikant, daarna met de predikant.
- een gesprek met gemeenteleden wanneer daar behoefte aan is.

Van alle gesprekken wordt een verslag gemaakt ten behoeve van het RCV. Alleen het verslag van het gesprek met de voltallige kerkenraad wordt na bespreking in het RCV verstuurd naar de betrokken kerkenraad en naar de classis. Eenmaal per vier jaar wordt er een samenvatting van de meest relevante bevindingen in alle regio's opgesteld voor de Synode van de PKN. De synode kan hiermee rekening houden bij het vaststellen van het beleid van de kerk.

Gesprek gemeenteleden met de visitatoren

Ook u kunt de visitatoren spreken. U kunt dat via de mail of telefonisch doen tot uiterlijk 14 december (j.a.van.eck@comveeweb.nl, 0348-551332), of persoonlijk op **woensdag 14 december tussen 19.00 en 19.45 uur in het Marcuscentrum**. Dit gesprek heeft een vertrouwelijk karakter.