



## Contact en Informatie

mededelingenblad

Wilhelminakerk

Jaargang 10 no.6  
april 2014

### Zondag 6 april om 10.00 uur

ds. Marian van Giezen  
Veertigdagentijd



1<sup>e</sup> collecte: binnenlands diakonaat  
2<sup>e</sup> collecte: ?  
nagesprek na de dienst

### Zondag 13 april om 10.00 uur

ds. Marian van Giezen  
Palmpasen  
Schrift en Tafel  
1<sup>e</sup> collecte: Kerkinactie  
2<sup>e</sup> collecte: opbouw wijkgemeente  
[spaardoosjes inleveren](#)

### Diensten in de Stille Week

*Vespers in de Nicolaïkerk, aanvang 19.30 uur*

#### Maandag

ds. Hans Koops - lezing: Johannes 12: 1-8

#### Dinsdag

ds. Dirk Neven – lezing: Marcus 14: 1-11

#### Woensdag

ds. Marian van Giezen – lezing: Lucas 22: 39-46

*In de Marcuskerk*

#### Witte donderdag

ds. Hans Koops 19.30 uur

#### Goede vrijdag

ds. Marian van Giezen 19.30 uur

**Zaterdag** paaswake ds. Hans Koops 22.00 uur

### Zondag 20 april om 10.00 uur

ds. Marian van Giezen  
Pasen  
1<sup>e</sup> collecte: sted. doel: stilte centrum HC  
2<sup>e</sup> collecte: opbouw wijkgemeente

Webradio: [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)

Nieuw rekeningnummer van de Wilhelminakerk  
NL88 RABO 0130 714 119 t.n.v. Wilhelminakerk

### Bij de zondagen

#### 6 april

Deze 5<sup>e</sup> zondag van de Veertigdagentijd vormt het begin van de echte lijdensijd en wordt vanouds ook wel de 1<sup>e</sup> lijdenszondag genoemd. We horen vandaag uit het evangelie de aankondiging door Jezus van de verloochening door Petrus (Mt. 26, 31 – 35), een tekst die ook onszelf dicht op de huid kan komen. Jezus citeert in dit gedeelte ook de profeet Zacharia, van wie we in de eerste lezing een profetie over de eindtijd horen (Zach. 13, 1 – 9). Er is tijdens deze viering ook kinderkerk. Na afloop van de viering is er gelegenheid om door te praten over de viering en de preek.

#### Extra dienst op Palmzondag 13 april

Om 10 uur is in de Wilhelminakerk een dienst waarin eerst het evangelie van de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem centraal zal staan. De kinderen trekken met versierde Palmpaasstokken door de kerk. Daarna kunnen ze naar hun eigen kinderkerk gaan. De dienst in de kerk gaat verder met een meditatief gedeelte rond de lijdensweg van Jezus, die op de intocht volgde. Er worden afbeeldingen getoond van de Kruisweg (afbeeldingen van momenten in de kruisgang van Jezus), met daarbij gedeeltes uit het lijdensevangelie en andere teksten met een meditatieve inhoud. Dit alles wordt afgewisseld met zang en muziek. Er zal geen preek gehouden worden.

#### Pasen 20 april

In de Wilhelminakerk is om 10.00 uur een viering voor jong en oud. We vieren het feest van de opstanding van Jezus, de overwinning van het leven op de dood, van het licht op het donker. Voor de kinderen is er een mooi verhaal in de kinderkerk. Muzikale medewerking wordt verleend door Robin Pool (trompet) en Wilfred Folmer (orgel). Voorganger is ds. Marian van Giezen.

### Bidden met de benen vanuit Wilhelminakerk - 12 april

De bezinnende zaterdagmorgenwandeling 'Bidden met de benen' zal op 12 april gemaakt worden vanuit de Wilhelminakerk. De wandeling

begint om 10.00 uur met een kort gebed in de Wilhelminakerk, Hobbemastraat 35. Aansluitend wordt er ruim een uur gelopen, de eerste twintig minuten daarvan in stilte. Bij terugkeer een kopje thee of koffie. Tevoren aanmelden wordt op prijs gesteld, spontaan aansluiten is ook mogelijk. Er zijn geen kosten aan deze activiteit verbonden. Informatie en evt. aanmelden bij Frans Saarberg, 06-26.250.597.

Bidden met de benen is sinds vier jaar een actieve verdiepende activiteit die uitgaat van de Aloysiuskerk. Het is een manier om stil te worden en je te openen voor een thema dat in een korte tekst wordt gepresenteerd. Dit gebeurt in een eenvoudige viering van twee liederen stilte en tekst. Het wandelen in stilte geeft vervolgens de gelegenheid om eigen omgang te hebben met wat in de woorden is aangereikt. Het buiten zijn en lopen, onderweg zijn geeft daaraan vaak een eigen stimulans. Het tweede deel van de wandeling kan dan met de tochtgenoten worden uitgewisseld en gesproken. De vaste deelnemers aan Bidden met de Benen vormen een maar kleine groep – mensen betrokken bij de plaats waar wordt gestart verrijken de ontmoeting en verdieping. (In eerdere aankondigingen stond deze wandeling op **5** april geprogrammeerd.)

### **Voor de (klein)kinderen: Palmpaasstukken maken 12 april**

Op zaterdag 12 april van 15.00 – 16.30 uur kunnen kinderen in de Wilhelminakerk Palmpaasstukken komen versieren. Ouders ook welkom!

Op zondag 13 april kunnen de kinderen dan mét hun versierde Palmpasens in optocht door de kerk lopen wanneer we de intocht van Jezus in Jeruzalem gedenken. Alle kinderen zijn welkom! Wél even aanmelden bij Marian van Giezen, 06-18419992 of [marianvangiezen@online.nl](mailto:marianvangiezen@online.nl).

### **Kring Bijbel en Kunst**

Op woensdag 23 april om 10.00 gaan we ons - in de Huiskamer, Hobbemastraat 41 - weer buigen over een afbeelding in combinatie met een bijbelgedeelte. Welk bijbelgedeelte is op dit moment nog niet bekend. Met deze kring kunt u zonder verdere voorbereiding mee komen doen, ook als u niet zoveel van de Bijbel denkt te weten. Het is iedere keer weer verrassend om te merken hoeveel betekenis je kunt halen uit het goed kijken naar een afbeelding! Wilt u het eens komen proberen? Welkom!!

Graag even vooraf aanmelden bij ds. Marian van Giezen, 06-18419992 of [marianvangiezen@online.nl](mailto:marianvangiezen@online.nl), of bij Ankie la Rivière, tel 2513713 of [jfa.la.riviere@inter.nl.net](mailto:jfa.la.riviere@inter.nl.net).

### **Pastoraal bezoek**

Het liefst zou ik bij alle gemeenteleden op eigen initiatief op bezoek komen; maar dat zit er qua tijd écht niet in, helaas. Maar voor wie behoefte heeft aan een gesprek met de predikant, is altijd tijd te maken. Daarom: als u graag een bezoek van de predikant wilt, blijf niet zitten wachten tot ik vanzelf kom, maar laat het alstublieft weten (mag ook via iemand anders, hoor)!! Tel. 06-18419992 of [marianvangiezen@online.nl](mailto:marianvangiezen@online.nl). Een andere mogelijkheid om met de predikant in gesprek te gaan over geloofsonderwerpen, is om deel te nemen aan één van de huiskamergesprekken, die we in mei/juni weer hopen te organiseren. Daarover meer in het volgende nummer van C&I.  
Marian van Giezen

### **Wijkconnect.com**

Kijk voor informatie over de activiteiten van de Wilhelminakerk en de Huiskamer ook eens op de website [www.wijkconnect.com](http://www.wijkconnect.com) (wijk Utrecht Oost). Dat is een website die allerlei activiteiten in de wijk vermeldt. Iedereen kan er op kijken wat er zoal te doen is in Utrecht Oost (en enkele andere wijken). Je kunt ook zelf gratis 'lid' worden en bijvoorbeeld je eigen oproepjes plaatsen op het prikbord. Hoe meer mensen lid worden, hoe meer onze activiteiten gezien worden! Dus: maak mensen attent op deze website en kijk er zelf ook regelmatig op!

### **Filmavond vrijdag 16 mei (om alvast te noteren in uw agenda!)**

Na het succes van eerdere filmavonden vindt nu de derde filmavond plaats op vrijdagavond 16 mei om 19.30 uur in de Huiskamer (Hobbemastr. 41). We kijken die avond de film 'Life of Pi' uit 2012. 'Pi' Patel leeft op een magische plek vol dieren. Wanneer zijn ouders hun dierentuin naar de andere kant van de wereld willen verhuizen, reist Pi mee op de boot met dieren. De reis eindigt abrupt als een storm de boot doet zinken. Opeens moet Pi het in een reddingsboot opnemen tegen een levensgevaarlijke Bengaalse tijger, een zebra en een orang-oetan. Hij blijft uiteindelijk met de tijger samen over. Zij worden geconfronteerd met zowel de schoonheid als de wreedheid van de natuur. De film won Oscars voor o.a. beste regie en visuele effecten.

'Life of Pi' is een film die stof biedt tot napraten. Dat doen we dan onder het genot van een drankje en een hapje. Iedereen is welkom; toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage voor consumpties wordt op prijs gesteld. Graag even aanmelden bij [marianvangiezen@online.nl](mailto:marianvangiezen@online.nl), of 06-18419992.

### **Meditatiemoment elke maandag in de Huiskamer**

Elke maandagavond van 19.00 – 19.30 uur kan iedereen meedoen aan een half uur bezinning en gebed in de Huiskamer, Hobbemastraat 41. We starten met een Bijbellesing, waar we even over doorpraten. Dan volgt een stilte, waarin ieder met de eigen gedachten bezig kan zijn. De stilte wordt besloten met het lezen van een Psalm, waarna er ruimte is voor ieders persoonlijke gebed, in stilte of hardop. Er worden dan ook hardop intenties genoemd waar we voor willen bidden. Die intenties kunnen de hele week aangemeld worden bij Marian van Giezen, [marianvangiezen@online.nl](mailto:marianvangiezen@online.nl), 06-18419992. Iedereen is van harte welkom .

### **Inloop elke donderdagmiddag in de Huiskamer**

Elke donderdagmiddag van 14.30 – 16.00 uur kunt u bij ons in de Huiskamer van de Schildersbuurt (Hobbemastraat 41, naast de kerk) een kopje koffie/thee komen drinken en gezellig een praatje maken met andere buurtbewoners. Wie wil kan ook een spelletje doen. Op de 1<sup>e</sup> donderdag van de maand doen we altijd iets extra's. Houd de raambiljetten en C&I in de gaten om te weten wát.

### **Toevlucht**

Sinds 20 december 2013 is in Utrecht een initiatief gestart om een groep ongedocumenteerde mannen in de stad een slaapplek te bieden. Dit is tijdelijk (t/m 18 mei) en onder protest. Het initiatief is gelieerd aan stichting OMDUW, de meeste mannen die bij Toevlucht slapen komen daar via Stichting STIL. Toevlucht is ontstaan uit een persoonlijk initiatief en wordt gesteund door kerken in de stad. Toevlucht wordt mogelijk gemaakt door de inzet van heel veel vrijwilligers. Er is samenwerking met (o.m.) Leger des Heils, STIL en Tussenvoorziening.

De organisatie maakt zich er sterk voor dat de burgerlijke overheid zijn verantwoordelijkheid neemt en zelf in de koude maanden in onderdak gaat voorzien.

Zij wil daarom met zoveel mogelijk Utrechters een petitie ondertekenen om burgemeester Jan van Zanen op te roepen deze mensen niet in de kou te laten staan, maar, zoals hij dat zelf zei, 'als een teken van beschaving' onderdak en eten aan te bieden. Bijna 850 mensen hebben op dit moment de petitie getekend.

U kunt de petitie vinden op de website van Toevlucht: [www.toevluchtutrecht.nl/petitie](http://www.toevluchtutrecht.nl/petitie) Op deze website staat allerlei informatie alsmede achtergronden en actuele praktische vragen van de organisatie om materiaal en hulp.

Jeroen 't Hart contactpersoon namens AKG

### **CAMPAGNE 40 DAGENTIJD**

Op **zondag 6 april** staat een project van Kerk in Actie centraal in Nederland. Op straat leven is keihard. En heel eenzaam. Het betekent constant bezig zijn met overleven. Daar komt nog bij dat het moeilijk is contact te maken met andere mensen, door sociale uitsluiting. Er is wel behoefte om (vooral met lotgenoten) contact te hebben.

De diakonie in Amsterdam voorziet in straatpastoraat en worden eigen initiatieven ondersteund, zoals b.v. een daklozenkoor wat regelmatig optreedt in kerkdiensten.

In Wageningen is een inloopcentrum, waar iedereen drie keer per week kan binnenlopen voor een praatje, een spelletje en een warme maaltijd. Zo krijgen mensen met een klein sociaal netwerk een plek waar ze gemakkelijk in contact kunnen komen met anderen.

Kerk in Actie stelt 1,2 miljoen euro beschikbaar voor 50 diaconale projecten in Nederland om mensen te ondersteunen die sociaal geïsoleerd zijn of in de knel zitten. Beide projecten vallen hieronder.

Op **zondag 13 april** komt het laatste project van de campagne aan de orde. Dit maal in Burkina Faso. Door extreme droogte mislukt de oogst al jaren. Het regent er steeds minder en als het regent, komt het vaak in de vorm van slagregens, die gemakkelijk vruchtbare grond en jong gewas kunnen wegspoelen. Honger en ziekten zijn het gevolg. Tien christelijke kerken hebben een organisatie voor ontwikkeling opgezet ODE (Office de Développement des Eglises Evangéliques) Ze richten zich op het aanleggen van waterputten, irrigatiesystemen, zaaigoed en meststoffen en het verbeteren van de gezondheidszorg. Ook worden microkredieten verstrekt. Door trainingen wordt de kennis vergroot en doorgegeven. Binnen drie jaar

worden deze projecten in nog eens 26 dorpen gestart en daar profiteren 90.000 mensen van. Kerk in Actie ondersteunt ODE in 2014 met 60.000 euro. Zondag 13 april het Palmzondag. U kunt dan ook de spaardoosjes inleveren.  
Namens Kerk in Actie Riet Vlioger



### Zanggroepje nieuwe Liedboek

Met enthousiasme zingt het "liedboekgroepje" elke maand samen met u iets nieuws uit het nieuwe Liedboek. Soms zingen we een lied voor, soms zingen we in wisselzang en verzorgen we de "voorzang" bij een lied. Zo komen allerlei oude en nieuwe zangvormen aan bod. De liederen worden aan de hand van het voorgestelde preekrooster en het daarbij behorende "lied van de week" uitgezocht. Graag vernemen we van u wat u er tot nu toe van gevonden hebt. Hebt u suggesties om het anders of beter aan te pakken? Vertel het ons! Wij gaan door met ons oefenuurtje, telkens op de vrijdag vóór de eerste zondag van de maand van 10 tot 11 uur. Dus: **2 mei** en **30 mei**.

Namens de voorbereidingsgroep, Edith Tilanus



### Maaltijdgroep

De maaltijdgroep komt weer bijeen op dinsdag 17 april. U bent van harte welkom en neem/breng gerust

een buur of vriend mee. Er is een glaasje fris vooraf, een hoofdmaaltijd, een toetje en als afsluiting een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij. De maaltijden worden gehouden in de "koffiehoek" van de Wilhelminakerk. De deur is om 17.30 uur open en om 18.00 uur gaan we aan tafel. De maaltijden kosten € 4,- per keer. Graag vooraf opgeven bij Bernardine Rensen 030-2733714.

namens de maaltijdgroep, Riek Smit

### Giften voor het verjaardagsfonds

Van mw. E. K. € 10,00, mevr. v D. € 5,00 en fam. B € 5,- Hartelijk dank

De St. Martinusparochie biedt het concert in de 40-dagentijd aan **Project Mens op 6 april**. Een concert dat aanzet tot nadenken over lot en zin van het menselijk leven, de weg van Jezus en de goedheid van God. Het programma is samengesteld met het vocaal ensemble 'Genooten' o.l.v. Maarten Teuben. Werken van Purcell, Schütz, Desprez, Sullivan, Rutter, Duijs en Bruckner worden uitgevoerd afgewisseld door tekst uit de Bergrede uit het evangelie van Mattheus. Zondagmiddag 6 april, 15.30 uur – Aloysiuskerk, A. van Ostadelaan 2. Toegang vrij – collecte



### Passie voor Pasen op zaterdag 12 april om 20.00 uur in de Marcuskerk

Het lijdensverhaal vertelt ons over de laatste uren van Jezus' leven. We horen in dat verhaal het lijden, de liefde, wanhoop en de troost op

verschillende manieren terug in het project van het Utrecht Gospel Choir. De spannende combinatie van Engelstalige en Nederlands-talige popsongs, gospels en koralen uit de Matteus Passion zet het lijdensverhaal in een nieuw licht. Het koor, de solisten, de verteller en de musici laten het ons horen. Het gesproken en gezongen verhaal wordt kracht bijgezet door het beeldend werk van kunstenaars Magda van Eijdsden.

Kaarten bestellen: [passievoorpasen@marcuskerk.nl](mailto:passievoorpasen@marcuskerk.nl)

(ook verkrijgbaar aan de kassa)

Aanvang: 20:00 Zaal open: 19:30

Volwassenen € 8,- kinderen t/m 12 jaar € 3,-

Incl. 1 drankje

Artistieke leiding Caroline Grasmeijer

Teksten Matteus Passion, Ria Borkent, Bijbel

Solisten Suzanne Knobbe, Jarno Schroer

Piano Charles Blijdorp, Percussie Daniel van Veelen Beeldend

kunstenaars Magda van Eijdsden

Verteller Maarten Wilschut

Copij voor het meinummer voor **maandag 28 april** 20.00 uur.

Liesbeth Kramer-Nauta,

J. van Ruisdaelstraat 77 Utrecht.

Tel. 030 – 2521556

e-mail: [e.th.kramer-nauta@hccnet.nl](mailto:e.th.kramer-nauta@hccnet.nl)

