



## Contact en Informatie

mededelingenblad

Wilhelminakerk

Jaargang 10 no.8  
juni en 1/2 juli 2014

### Zondag 1 juni om 10.00 uur

ds. Hans Koops



1<sup>e</sup> collecte: wijkdiaconie

2<sup>e</sup> collecte: opbouw wijkgemeente

### Zondag 15 juni om 10.00 uur

Ds. Marian van Giezen

1<sup>e</sup> collecte: kerkinactie-wereldiakonaat

2<sup>e</sup> collecte: opbouw wijkgemeente

### Zondag 6 juli om 10.00 uur

Ds. Marian van Giezen

Schrift en Tafel

1<sup>e</sup> collecte: wijkdiaconie

2<sup>e</sup> collecte: Jeugdwerk prot. kerk

### Webradio: [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)

Nieuw rekeningnummer van de Wilhelminakerk  
NL88 RABO 0130 714 119 t.n.v. Wilhelminakerk

### Collecte WERELDDIACONAAT

Op zondag 15 juni wordt er gecollecteerd voor de organisatie HARARE RESIDENT TRUST. Deze organisatie bestaat uit bewoners van 35 buurten in de stad Harare in Zimbabwe. Zij komen op voor slachtoffers van corruptie en machts-misbruik. Het is nodig dat de bewoners zelf voor hun rechten op komen, omdat politie en ambtenaren het in de regel niet zo nauw nemen. Zo wordt er toch aan oplossingen en voor een rechtvaardiger samenleving gewerkt. De collecte wordt van harte aanbevolen

### Bij de zondagen

#### 1 juni

Vandaag hebben de wijkpredikanten van kerk geruild en is ds. Hans Koops onze voorganger. Op het rooster op deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren (7<sup>e</sup> zondag van Pasen,

ook wel 'Wezenzondag' genoemd) staat als evangelielezing Joh. 17, 1 – 13: een gedeelte uit het zgn. hogepriesterlijk gebed, dat Jezus tijdens het laatste Avondmaal bidt. Hij bidt vooral voor zijn leerlingen: om eenheid, om eeuwig leven, om kracht om te doen wat hij hen heeft voorgeleefd. Dat zullen ze kunnen met de hup van de Heilige Geest. Er is kinderkerk.

### 15 juni – viering met medewerking van Themakoor uit Zeist

Vandaag komt het Themakoor uit Zeist medewerking verlenen aan de dienst in de Wilhelminakerk.

Dit koor is 20 jaar geleden opgericht en zingt voornamelijk moderne Nederlandstalige liturgische muziek. Het is verbonden aan de rk parochie van Zeist, maar de 35 leden (van wie ik er zelf één ben) komen uit verschillende kerken. Het koor staat onder leiding van Carlijn Budde en wordt op piano begeleid door Huub Jansen. Op deze zondag na Pinksteren (Trinitatis – de heilige Drieëenheid) zullen een aantal liederen rond het thema 'Geest' gezongen worden, waaronder één met begeleiding op djembé (afrikaanse trommel). Het belooft een bijzondere en muzikale viering te worden!

### 6 juli

Het Oecumenisch leesrooster biedt soms de mogelijkheid om als alternatief eens een bijbelgedeelte te lezen dat niet zo vaak in het rooster voorkomt. Op deze zondag wordt voorgesteld om uit het deuterocanonieke boek Tobit te lezen. Tobit is een balling in Nineve, die zijn levensverhaal vertelt, gezien vanuit zijn naderende levenseinde. De boodschap daarvan is: God belooft degenen die goed doen en toont hun zijn trouw. Daarbij gaat het vooral om moreel goed handelen; en dat heeft een sterk diaconale inslag. We lezen Tobit 13, 1 – 8: de lofprijzing van Tobit. Een kennismaking met een mooi en ontroerend verhaal dat klinkt als een sprookje. Er is kinderkerk. We vieren in deze dienst ook het Avondmaal.

### Pastoraal bezoek

Het liefst zou ik bij alle gemeenteleden op eigen initiatief op bezoek komen; maar dat zit er qua tijd écht niet in, helaas. Maar voor wie behoefte heeft aan een gesprek met de predikant, is altijd tijd te maken. Daarom: als u graag een bezoek van de predikant wilt, blijf niet zitten wachten

tot ik vanzelf kom, maar laat het alstublieft weten (mag ook via iemand anders, hoor)!! Tel. 06-18419992 of [marianvangiezen@online.nl](mailto:marianvangiezen@online.nl). Een andere mogelijkheid om met de predikant in gesprek te gaan over geloofsonderwerpen, is om deel te nemen aan één van de huiskamergesprekken, die we in mei/juni weer hopen te organiseren.

Marian van Giezen

### **Wijkconnect.com**

Kijk voor informatie over de activiteiten van de Wilhelminakerk en de Huiskamer ook eens op de website [www.wijkconnect.com](http://www.wijkconnect.com) (wijk Utrecht Oost). Dat is een website die allerlei activiteiten in de wijk vermeldt. Iedereen kan er op kijken wat er zoal te doen is in Utrecht Oost (en enkele andere wijken). Je kunt ook zelf gratis 'lid' worden en bijvoorbeeld je eigen oproepjes plaatsen op het prikbord.

Hoe meer mensen lid worden, hoe meer onze activiteiten gezien worden! Dus: maak mensen attent op deze website en kijk er zelf ook regelmatig op!

### **Meditatiemoment elke maandag in de Huiskamer**

Elke maandagavond van 19.00 – 19.30 uur kan iedereen meedoen aan een half uur bezinning en gebed in de Huiskamer, Hobbemastraat 41. We starten met een Bijbellezing, waar we even over doorpraten. Dan volgt een stilte, waarin ieder met de eigen gedachten bezig kan zijn. De stilte wordt besloten met het lezen van een Psalm, waarna er ruimte is voor ieders persoonlijke gebed, in stilte of hardop. Er worden dan ook hardop intenties genoemd waar we voor willen bidden. Die intenties kunnen de hele week aangemeld worden bij Marian van Giezen, [marianvangiezen@online.nl](mailto:marianvangiezen@online.nl), 06-18419992. Iedereen is van harte welkom om mee te komen doen.

### **Inloop elke donderdagmiddag in de Huiskamer**

Elke donderdagmiddag van 14.30 – 16.00 uur kunt u bij ons in de Huiskamer van de Schildersbuurt (Hobbemastraat 41, naast de kerk) een kopje koffie/thee komen drinken en gezellig een praatje maken met andere buurtbewoners. Wie wil kan ook een spelletje doen. Op de 1<sup>e</sup> donderdag van de maand doen we altijd iets extra's.



Op 5 juni wordt de film 'Omdat hun hart sprak' vertoond: dit is een video-documentaire over het georganiseerd verzet van een aantal moedige studenten uit

Utrecht en Amsterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zij hebben, hun eigen leven riskerend, honderden joodse kinderen gered van een wisse dood. Zij waren boos en verontwaardigd over wat zij om zich heen zagen. Dit mocht domweg niet gebeuren. Omdat hun hart sprak.

De film focust op het verzet, dat rees onder studenten en studentes van het Utrechts corps en UVSV en met name het werk van de jonge studente Truitje van Lier en haar 'Kindjeshaven', eerste opvang en doorgangshuis, dat 150 Joodse peuters en babies het leven redde.

Deze film, geïnspireerd door het gelijknamige proefschrift van Bart Jan Flim, is uitgebracht ter nagedachtenis aan het feit, dat op 5 mei 2010 het 65 geleden was dat de Tweede Wereldoorlog is beëindigd. De film duurt 45 minuten. Daarna praten we erover na onder het genot van koffie en thee. Iedereen is van harte welkom!



### **Excursie Kring Bijbel en Kunst – en u kunt mee!**

Op woensdagochtend 2 juli gaan we met de kring Bijbel en Kunst op excursie naar het

Catharijneconvent, om de tentoonstelling 'Thuis in de Bijbel – Oude meesters, grote verhalen' te bekijken. De groep zelf is met ongeveer 8 a 10 personen; maar als we met 20 personen zijn, kunnen we voor een klein bedrag extra een rondleiding krijgen. Daarom: iedereen is welkom om mee te gaan!

We verzamelen op **woensdag 2 juli om 10 uur in de hal van het Catharijneconvent**, Lange Nieuwstraat 38. Wie een Museumjaarkaart heeft, kan het museum gratis bezoeken (dan alleen een bijdrage voor de rondleiding). Daarnaast kunnen de eerste negen mensen die zich bij mij melden, gratis mee dankzij een kortingsbon. Aarzel dus niet en kom ook! Marian van Giezen, [marianvangiezen@online.nl](mailto:marianvangiezen@online.nl), 06-18419992.

Voor het verjaardagfonds: ontvangen van mw. J.S € 20,00

## Huiskamergesprekken

In de laatste volle week van juni gaan we weer een ronde Huiskamergesprekken houden, rond het thema "Wat is je dierbaar?". De eerste serie is goed bevallen, dus we willen dit soort gesprekken met enige regelmaat opnieuw organiseren. Bij het Pinksternummer van Kompas vindt u een uitnodiging.

## Wandelen in Oost

De Werkgroep Zorg van Podium Oost heeft in het kader van preventie er voor gekozen om mensen meer in beweging te krijgen met daaraan gekoppeld ouderen die eenzaam zijn een mogelijkheid te bieden samen te gaan wandelen in Oost.

Iedere woensdagochtend verzamelen de belangstellenden zich tussen 9:15 en 9:30 uur bij Podium Oost, Oudwijkerdwaarsstraat 148. Om 9:30 uur start dan de wandeling in en rond het Wilhelminapark.

Mensen bepalen zelf hun eigen tempo en hoeveel tijd ze willen wandelen.

Het kan ook zo zijn dat iemand niet wil wandelen maar wel komt voor de gezelligheid en het onder de mensen te zijn. Deze mensen kunnen blijven zitten in Podium Oost onder het genot van een kopje koffie/thee (helaas moeten ze dit zelf betalen) en wachten totdat de wandelaars weer terug komen. Dat zal rond 10:30 uur zijn. Daarna wordt nog enige tijd gezellig met elkaar koffie/thee gedronken.

Als mensen mee willen doen (wandelen of alleen voor de gezelligheid om samen koffie/thee te drinken) kunnen ze zich opgeven via: [wandeleninoost@gmail.com](mailto:wandeleninoost@gmail.com) of als ze geen computer hebben kunnen ze zich gewoon melden vlak voor de start van de wandeling.

De primaire doelgroep zijn mensen die alleen/eenzaam zijn en drempelvrees hebben om een activiteit te ondernemen. Door deze laag drempelige activiteit in een bekende omgeving aan te bieden hopen wij bij te dragen aan het verminderen van eenzaamheid en het stimuleren van hun gezondheid.

## Choir Festival Utrecht op 20 juni

De veelkleurigheid van God wordt op 20 juni klinkend ten gehore gebracht op het Choir Festival in de Triumfatorkerk in Utrecht. Koren en zanggroepen uit tien verschillende kerken loven God met liederen uit hun eigen muzikale

traditie. Evangelische gezangen van de Surinaamse gemeente klinken naast moderne gospel en Koptisch-orthodoxe liederen worden afgewisseld met Filippijnse worship. Naast in het Nederlands en het Engels, zal er ook in onder meer het Indonesisch, Oromo, Arabisch en Assyrisch gezongen worden. De culturele verscheidenheid van de deelnemende kerken kan op het festival ook worden geproefd in de vorm van hapjes die door kerkleden zelf zijn klaargemaakt. Het festival is een unieke kans ons om elkaar als christenen van verschillende culturele achtergronden te ontmoeten en het geloof samen te beleven.

Dit multiculturele muziek-evenement is het resultaat van de toenemende contacten tussen 'witte' protestantse kerken en de vele migrantenkerken in Utrecht. Over culturele verschillen heen willen zij samen vorm geven aan de kerk als gemeenschap van God waarin voor iedereen plaats is.

## PROGRAMMA

1. Opening 2. Lifeword Christian Centre: Taal: Engels en Nederlands Zang en/of mime 3. Word International Ministries (Filippijnse kerk) Taal: Filipijns en Engels Zang met tamboerijn- danseressen 4. Oromo christenen (Ethiopische Kerk) Taal: Oromo Zanggroep 5. Evangelische Broeder Gemeente Utrecht Taal: Surinaams en Nederlands Zanggroep 6. Assyrische Kerk van het Oosten Taal: Assyrisch, Aramees Kerkkoor, die ook zingt in de originele taal waarin Jezus waarschijnlijk zong 7. Karengemeenschap uit Birma: Taal: Karen met en zonder muziekinstrumenten in kleding uit Birma 8. Koptische Orthodoxe Kerk Taal: Koptisch en Egyptisch Kerkkoor onder begeleiding van cymbalen en triangels 9. PERKI Utrecht (Indonesische Kerk) Taal: Indonesisch en Nederlands Zang en dans 10. Armeense kerk Huis van God Taal: Armeens en Engels met 11. SLOTLIED "Meer liefde meer kracht" Protestantse Gemeente "DE HAVEN" zal tussen enkele koren de samenzang verzorgen

**Choir Festival Wanneer:** 20 juni 2014

**Aanvang:** 19.00 uur **Waar:** Triumfatorkerk, Marco Pololaan 185. **Contactpersoon:** Simon de Kam, e-mail:

 [s.de.kam@pkn.nl](mailto:s.de.kam@pkn.nl)/tel: 06-21565051



St Martinusparochie  
in de stad Utrecht  
Kerklocaties Aloysius, Gertrudis,  
Johannes-Bernardus, Paulus,  
Wederkomst des Heren

**Pinkster-Taizéviering – zat. 7 juni 18.30 uur**

Een bijzondere Pinksterviering in de sfeer van Taizé waarbij wat te beleven valt. Aan de vooravond van Pinksterzondag wordt het feest van de Geest geopend met een sfeervolle bijeenkomst waarin ruimte is voor meditatie, stilte en persoonlijk gebed. Zang en muziek komen uit de traditie van Taizé. Ieder wordt uitgenodigd het Pinkstervuur te ontsteken. De Taizéviering is een oecumenische open gebedsviering waarin ieder welkom is. H. Johannes-Bernarduskerk, Oranje Nassaulaan 2 – Utrecht-Hoograven



### Zanggroepje nieuwe Liedboek

**Liturgie** vieren is samen zingen, samen je geloof uiten. "Geloven kan niet zonder goede kerkmuziek" wordt weleens gezegd. Het

zingen is in de loop van de eeuwen steeds met de tijd meegegaan. Daarom heeft het Liedboek gezangen van alle tijden en plaatsen opgenomen. Het wil daarmee een bron van vreugde en inspiratie zijn. Maar het roept daardoor soms ook vragen op.

Een aantal malen hebben we het "**Onze Vader**", Lied 369c, gezongen. Oorspronkelijk werd in de kerk alle tekst gezongen. Dat was een hulpmiddel om de woorden beter te onthouden. Het was vooral ook een vorm van eerbied. Daarom wordt wel gezegd "zingen is 3x bidden". De gebeden zijn in het protestantisme meer individueel geworden, zelfs als we samen het "Onze Vader" hardop bidden. Dit te zingen is nu even wennen, maar vervolgens kunnen we het zingend samen beleven. Dat geldt ook voor de **Psalmen**.

De 150 psalmen zijn in het Liedboek in 270 verschillende versies opgenomen. Eerst zien we de ons bekende Geneefse psalm. Aansluitend volgen andere vormen, van Israël, via klooster tot pop.

Aanvankelijk werd de kerkmuziek eenstemmig gezongen, zonder begeleiding. De psalmen werden onberijmd gezongen op een reciterende toon, de psalmodie, zoals bij het voordragen van een gedicht. Om de psalmodie te verlevendigen en te verfraaien werd de psalm responsoriaal gezongen. Daarbij zingt de voorzanger de tekst, waarna het koor of de gemeente invalt. Het lijkt voor ons, die gewend zijn aan de couplet-liederen van het vorige liedboek, een vernieuwing, maar in feite heeft deze vorm dus

de oudste papieren. In ons geval neemt het Zanggroepje soms de voorzang voor haar rekening.

Ook werden de psalmen in de vroeg-christelijke kerk wel antifonaal gezongen. Dat betekent afwisselend tussen twee groepen (of koren) in de kerk.

Een Antifoon is een gezongen korte tekst voorafgaand en als antwoord op of samenvatting van de psalm.

Dan zijn er nog Kernverzen, korte verzen, die de inhoud van de psalm krachtig weergeven. Ze zijn als zelfstandig lied te zingen, maar ook als antwoord op de lezing of als acclamatie bij de gebeden. Voorbeelden vind je bij de liederen uit Taizé. Daarvan zongen wij kortgeleden "Laudate omnes gentes" (Loof alle volken, loof de Heer), psalm 117d. In dit geval kwam de Latijnse tekst dus niet uit onze katholieke verre voorgeschiedenis, maar uit het protestantse klooster in Frankrijk, waar elk jaar mensen van alle kerken en van over de hele wereld samen komen. Zingend zijn wij deel van de wereldkerk.

In het **liturgieberaad** zullen we het gebruik van het Liedboek en de inbreng van ons Zanggroepje evalueren. Ook uw mening is belangrijk. Laat het ons horen! Dan gaan we na de vakantie weer zingend verder. Edith Tilanus

### Soos

Nu de vakantietijd weer aanbreekt stoppen we een paar maanden met de dinsdagochtend soos. 3 juni komen we voor het laatst bij elkaar. We beginnen weer op dinsdag 2 september 2014. Vindt u de vakantietijd wat lang duren dan kunt u misschien eens op donderdagmiddag naar de wekelijkse inloop in de huiskamer. (Hobbemastraat 41, naast de kerk). De huiskamerinloop blijft in de zomermaanden open. U kunt hier van 14.30 - 16.00 uur terecht voor een gezellig praatje, een kopje koffie/thee en/of een spelletje. Namens de ouderencommissie wensen ik u een mooie en gezellige zomer toe. Wijmie de Vries-Aalten

Copij voor ½ juli en augustusnummer

voor **maandag 7 juli** 20.00 uur.

Liesbeth Kramer-Nauta,

J. van Ruisdaelstraat 77 Utrecht.

Tel. 030 – 2521556

e-mail: e.th.kramer-nauta@hccnet.nl

