



### Contact en Informatie

mededelingenblad

Wilhelminakerk

Jaargang 10 no.5  
maart 2014

### Zondag 2 maart om 10.00 uur

ds H. Zeldenrust



1<sup>e</sup> collecte: wijkdiaconie

2<sup>e</sup> collecte: opbouw sted. kerkenwerk

### Zondag 16 maart om 10.00 uur

ds. Marian van Giezen

tweede zondag Veertigdagentijd

Schrift en Tafel

1<sup>e</sup> collecte: sted. missionairwerk

2<sup>e</sup> collecte: opbouw wijkgemeente

Webradio: [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)

Nieuw rekeningnummer van de Wilhelminakerk

NL88 RABO 0130 714 119 t.n.v. Wilhelminakerk

### Bij de zondagen

#### 2 maart

Voor vandaag staan op de leesrooster de teksten Jesaja 49, 13 – 18 (Sion twijfelt aan het bevrijdend vermogen van God, maar God verzekert zijn volk van zijn trouw; een troostrijke tekst) en Mt. 6, 24 – 34 (Maak u geen zorgen over de dag van morgen – een tekst uit de Bergrede die ons misschien wat uit onze kramp om het dagelijks bestaan kan verlossen. Vertrouw op Gods zorg).

Ik weet niet of de gastvoorganger dit rooster volgt.

#### 16 maart

Vandaag vieren we het Avondmaal. We nemen vandaag ook afscheid van Fred Faber als ambtsdrager.

Het is de tweede zondag van de Veertigdagentijd, de voorbereidingstijd voor Pasen. Traditiegetrouw lezen we op deze zondag over de

gedaanteverandering op de berg: de ontmoeting van Jezus met Mozes en Elia (Mt. 17, 1 – 9). Maar er is ook de mogelijkheid om in deze tijd een alternatief rooster te volgen, en dan zou de lezing gaan over de tempelreiniging (Mt. 21, 10 – 17). Als OT-lezing staat er óf Ex. 24, 12 – 18 over de belofte van de stenen platen met de geboden; óf (alternatief) Jer. 7, 1 – 11 over wat belangrijk is voor een goede toekomst in het land, nl. een rechtvaardig leven.

#### 6 april

Alvast een opmerking bij de dienst op 6 april: na afloop willen we weer een nagesprek over de dienst houden.

### Avondmaal vieren

In het liturgieberaad is gesproken over de vorm van onze Avondmaalsvieringen. Het nieuwe Liedboek en het gebruik van de beamer geeft ons nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld om een tafelgebed te gebruiken waarbij af en toe teksten door de aanwezigen worden (mee)gezegd of zelfs – gezongen. Bovendien is het bij gebruik van de beamer niet nodig om zelf een liedboek of papier in handen te hebben voor het zingen van het 'Heilig' en het 'Lam Gods'.

Dan moet iedereen natuurlijk wél de beamer kunnen zien; en dat kan niet iedereen wanneer we in een kring staan. Daarom gaan we enkele keren uitproberen hoe het ons bevalt om pas later in de kring te gaan staan. We bidden dan het tafelgebed (t/m het 'Lam Gods') nog zittend op onze plaats en gaan pas een kring vormen vlak vóór het moment van delen.

Op 16 maart doen we dat voor de eerste keer zo; en na nóg een keer gaan we dit evalueren. We willen dan ook heel graag van u horen hoe het ú bevalt!

Het Liturgieberaad: Gery Gorter, Edith Tilanus, Harma Aalbers, Kees Goedegebuur en Marian van Giezen



### Wijkwandeling op 22 maart

Eén van onze beleidsspeerpunten is 'kerk in de wijk zijn'. Op zaterdag 22 maart gaan een aantal leden van het sectieteam van de Wilhelminakerk op 'ontdekkingstocht in onze eigen

wijk'. Dit is een manier om kennis en inzichten van en over de wijk met elkaar te delen, met als doel:

een gezamenlijk werkplan of werkdoel te formuleren.

Het lopen in de wijk, op de straat, die van iedereen is, geeft daartoe heel veel aanknopingspunten, omdat je op de wandeling, mits je je houdt aan de opdracht, heel veel opdoet, wat je later met elkaar deelt. Mensen die allang in de wijk wonen kijken anders naar de buurt dan mensen die er net zijn komen wonen, en het zal blijken dat ieder op eigen wijze de wijk beleeft, want afhankelijk van hoe je zelf bent en hoe je situatie is! Dat is juist zo leuk van samen een ontdekkingsstocht doen en de bevindingen later met elkaar delen.

De opdracht is eenvoudig: laat je ontvangen door de buurt, open je ogen, je oren en je hart, loop de afgesproken route en beantwoord in jezelf al lopende de volgende vragen:

- 1) Wat zie ik? (en hoor ik eventueel)
- 2) Wat voel ik?
- 3) Wat vind ik ervan?

Na die tocht komen we als groep weer bij elkaar en wisselen we met elkaar uit wat ons antwoord is op die vragen. Op grond van de antwoorden krijg je een beeld van wat er speelt in de wijk in wisselwerking met je eigen mensen en kun je nieuwe ideeën krijgen en plannen maken hoe de wijk van dienst te kunnen zijn. Dit kan versterking zijn van een al bestaande activiteit, waarvan je nu weer hebt gezien met elkaar hoe belangrijk die is. Of het kan een heel nieuw idee zijn, waar je nieuwe bondgenoten voor hebt gevonden of bespeurd.

Deze ontdekkingsstocht wordt begeleid door ervaren buurtpastores van het DMO (Diaconaal Missionair Orgaan).

Het geheel duurt van 10.00 tot uiterlijk 14.00 uur. Wij zorgen voor een lunch.

*Naast het sectieteam zou het heel fijn zijn als ook andere betrokken gemeenteleden mee zouden willen doen! Hoe meer mensen erbij betrokken zijn, hoe beter! Meld u daarom snel aan bij [marianvangiezen@online.nl](mailto:marianvangiezen@online.nl) of 06-18419992. Welkom!*

### **Wereldgebedsdag vrijdag 7 maart 19.30 in de Johannes-Bernarduskerk**

"Op 7 maart a.s. is er weer de jaarlijkse Wereldgebedsdag. Dit jaar is de liturgie samengesteld door vrouwen uit Egypte en het thema is 'Bron van Leven'. De viering vindt plaats in de Johannes Bernardusparochie, Oranje Nassaulaan te Utrecht. De voorgangster is ds. Marian van Giezen en de dienst begint om 19.30 uur. Na de dienst is er gelegenheid om onder het

genot van een kopje koffie/thee met elkaar na te praten.

U bent van harte uitgenodigd!

Graag tot ziens,

Jeannette Provily-Huttema"

### **Kring Bijbel en Kunst**

Op woensdag 12 maart om 10.00 gaan we ons - in de Huiskamer, Hobbemastraat 41 - weer buigen over een afbeelding in combinatie met een bijbelgedeelte. Welk bijbelgedeelte is op dit moment nog niet bekend. Met deze kring kunt u zonder verdere voorbereiding mee komen doen, ook als u niet zoveel van de Bijbel denkt te weten. Het is iedere keer weer verrassend om te merken hoeveel betekenis je kunt halen uit het goed kijken naar een afbeelding! Wilt u het eens komen proberen? Welkom!!

Graag even vooraf aanmelden bij ds. Marian van Giezen, 06-18419992 of [marianvangiezen@online.nl](mailto:marianvangiezen@online.nl), of bij Ankie la Rivière, 030-2513713 of [jfa.la.riviere@inter.nl.net](mailto:jfa.la.riviere@inter.nl.net).

### **Huwelijk**

Op vrijdag 21 maart trouwen in onze kerk Martha Osborn en Jasper Wagteveld (Laan van Minsweerd 9) om 14.30 uur.

Martha komt af en toe in onze diensten, hoewel ze eigenlijk lid is van de Jacobikerk. De huwelijksdienst vindt dan ook plaats onderverantwoordelijkheid van de Jacobikerk. Voorganger is ds. Arjan Markus (voormalig predikant van de Jacobikerk). Het zou mooi zijn als ook leden van de Wilhelminakerk acte de présence zouden geven bij deze huwelijksdienst. Wij wensen Martha en Jasper heel veel geluk in hun verdere leven samen!

### **Filmavond vrijdag 21 maart**

Na het succes van de eerste filmavond in januari, vindt nu de tweede filmavond plaats op vrijdagavond 21 maart om 19.30 uur in de Huiskamer (Hobbemastraat 41). Op het moment van schrijven is de definitieve keuze voor de film nog niet gemaakt, maar het zal zéker weer een film zijn waar we na afloop nog even over verder kunnen praten met ede aanwezigen. Dat doen we dan onder het genot van een drankje en een hapje. Iedereen is welkom; toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage voor consumpties wordt op prijs gesteld.

Graag even aanmelden bij [marianvangiezen@online.nl](mailto:marianvangiezen@online.nl), of 06-18419992.

### **Meditatiemoment elke maandag**

Elke maandagavond van 19.00 – 19.30 uur kan iedereen meedoen aan een half uur bezinning en gebed in de Huiskamer, Hobbemastraat 41. We starten met een Bijbellesing, waar we even over doorpraten. Dan volgt een stilte, waarin ieder met de eigen gedachten bezig kan zijn. De stilte wordt besloten met het lezen van een Psalm, waarna er ruimte is voor ieders persoonlijke gebed, in stilte of hardop. Er worden dan ook hardop intenties genoemd waar we voor willen bidden. Die intenties kunnen de hele week aangemeld worden bij Marian van Giezen, [marianvangiezen@online.nl](mailto:marianvangiezen@online.nl), 06-18419992.

Iedereen is van harte welkom om mee te komen doen.

### **Inloop elke donderdagmiddag**

Elke donderdagmiddag van 14.30 – 16.00 uur kunt u bij ons een kopje koffie/thee komen drinken en gezellig een praatje maken met andere buurtbewoners. Wie wil kan ook een spelletje doen. Op de 1<sup>e</sup> donderdag van de maand organiseren we iets extra's:



#### **6 maart filmpjes over vlinders!**

Frater Willibrordus (voor luisteraars naar het zondagochtend-radioprogramma 'Vroege Vogels' geen

onbekende: hij belt regelmatig met zijn natuurwaarnemingen) is een groot natuurkenner, vooral van vlinders. Daar heeft hij een aantal prachtige films over genaakt, waarvan hij er enkele aan ons laat zien.

**3 april:** Riek Smit zal dia's laten zien van haar reis naar China.

### **Zaterdag 12 april: Bidden met de benen**

Een actieve en bezinnende bezigheid, oecumenisch van opzet: aandacht voor lijf en geest tegelijk, wandelen en verdiepen. We starten met een kort meditatief moment (met zang). Vervolgens wandelen we een uur tot anderhalf uur in zoveel mogelijk groene omgeving. De eerste twintig minuten wandelen we in stilte, daarna is er ruimte voor gesprek. Bij terugkomst is er koffie en thee en indien gewenst, een gezamenlijk nagesprek. Tevoren aanmelden wordt op prijs gesteld, spontaan aansluiten is ook mogelijk. Er zijn geen kosten aan deze activiteit verbonden. Deze activiteit is op zaterdagochtend, van 10.00 tot 12.00 uur.

Op zaterdag 12 april 2014 vertrekken we vanuit de Wilhelminakerk, dus kom lekker meewandelen!

Informatie en evt. aanmelden bij Frans Saarberg, 06-26.250.597.

### **Wijkconnect**



*Maak kennis met je eigen wijk!*

Kijk voor informatie over de activiteiten van onze wijkgemeente en de Huiskamer ook eens op de website [www.wijkconnect.com](http://www.wijkconnect.com) (wijk Utrecht Oost). Dat is een website die allerlei activiteiten in de wijk vermeldt. Iedereen kan er op kijken wat er zoal te doen is in Utrecht Oost (en enkele andere wijken). Je kunt ook zelf gratis 'lid' worden en bijvoorbeeld je eigen oproepjes plaatsen op het prikbord. Hoe meer mensen lid worden, hoe meer onze activiteiten gezien worden! Dus: maak mensen attent op deze website en kijk er zelf ook regelmatig op!

### **"Kom met uw gezin, bijbelkring of vrienden eten bij Happietaria Utrecht!"**



Happietaria Utrecht opent haar deuren voor de zeventiende keer! Happietaria is een tijdelijk restaurant dat elk jaar wordt gerealiseerd om geld in te zamelen voor het goede doel. Dit jaar hopen we in Utrecht zoveel mogelijk geld op te halen voor TEAR en BiD Network. Op de website kunt u over de doelen meer informatie vinden.

Ook u kunt hieraan uw steentje bijdragen! Tussen 5 maart en 3 april bent u van harte welkom in ons restaurant, waar u kunt genieten van een heerlijke en betaalbare maaltijd. De locatie van Happietaria is op steenworp afstand van het Wilhelminapark, namelijk Oudwijkerdwarstraat 148. Via de site kunt u reserveren: [www.happietaria-utrecht.nl](http://www.happietaria-utrecht.nl). Steun op deze leuke en gezellige manier het goede doel! We hopen u te mogen verwelkomen in ons restaurant!"

## Vanuit de diaconie

### Kaarsengroet in de veertigdagentijd

Tijdens de 40dagentijd ontvangen zieken en aan-huis-gebonden een kaarsengroet van onze gemeente als bemoediging op weg naar Pasen. De bedoeling is, dat de kaarsen door gemeenteleden rondgebracht worden en dat daar een bezoekje aan gekoppeld wordt. Dat kan gedurende de hele 40-dagentijd, als het maar voor het Paasfeest gebeurt.

Iedereen kan dus rustig een aantal kaarsen en adressen meenemen: er is tijd genoeg.

Gemeenteleden die in een zorginstelling verblijven en wegens veiligheidsvoorschriften geen kaarsen mogen branden, krijgen het boekje 'Genade' met citaten van Maarten Luther. In de Wilhelminakerk kunnen de kaarsen en boekjes op 16 maart en 6 april worden meegenomen en in de Marcuskerk vanaf 9 tot en met 30 maart.

### Paasgroetenactie

In de 40-dagentijd stelt de diaconie kaarten beschikbaar die als Paasgroet naar gedetineerden in binnen- en buitenland gestuurd kunnen worden.

Vanuit de Wilhelminakerk worden kaarten naar Nederlandse gevangenen in het buitenland gestuurd en Engels- en Spaanstalige kaarten naar gewetensgevangenen en mensenrechtenorganisaties in het buitenland. De kaarten liggen vandaag, 16 maart en 6 april klaar om te worden meegenomen en moeten voor Palmzondag, 13 april worden verstuurd.

Vanuit de Marcuskerk worden kaarten aan de penitentiaire Inrichtingen gestuurd waar Martin van Hemert als justitiepredikant vanuit onze wijkgemeente is uitgezonden: Vught en het Wolvenplein in Utrecht.

De kaarten liggen vanaf volgende week klaar en kunnen voorafgaand aan de diensten van 16 t/m 30 maart in de hal bij de diakenen worden ingeleverd of in de brievenbus van Emmy Sieg, Gazellestraat 158 en Jeroen 't Hart, Zevenwouden 211.

Op zaterdag 5 april zullen wij de kaarten uitdelen tijdens de viering in Het Wolvenplein en op Palmzondag in de P.I. te Vught.

Bij alle kaarten worden informatie en verzendinstructies meegegeven.

Namens de diakenen, een groet en hartelijk dank voor uw medewerking. Jeroen 't Hart

## Nieuwsbrief Toevlucht

Hieronder staat de nieuwsbrief van Toevlucht die onze gemeente op 13 februari werd toegestuurd. 'Hoe gaat het bij Toevlucht? Sinds de eerste Nieuwsbrief is er veel gebeurd bij Toevlucht.

We hebben inmiddels 50 nachten 49 verschillende mannen opgevangen, met een gemiddelde van 20 mannen per nacht. Dat komt erop neer dat er ongeveer 650 matrassen zijn beslapen in totaal en even zoveel ontbijtjes zijn gemaakt. Naast dat we inmiddels een mooie website (<http://toevluchtutrecht.nl/>) hebben, en actief zijn op facebook en twitter, heeft ook een nachtwacht een brief geschreven naar de burgemeester, als protest. Deze kun je vinden op onze website, ter inspiratie

### Bezoek Burgemeester

Op 11 februari aan het begin van de avond kwam burgemeester Van Zanen langs. Ook Joël Voordewind, Tweede Kamer-lid van de Christen Unie en enkele mannen van de CU Utrecht kwamen langs.

Twee gasten van Toevlucht die vrijwel elke nacht bij ons slapen, deden hun verhaal. Ook de nachtwachten en leden van de initiatiefgroep legden de huidige situatie voor aan de burgemeester. Joël Voordewind gaf ons advies over hoe we de gemeente kunnen aanspreken op haar verantwoordelijkheid. Ook ontvingen we van de Christen Unie Utrecht, van lijsttrekker Maarten van Ooijen, een gouden medaille. Voor alle vrijwilligers.

Eén ding werd vanavond wel duidelijk, ondanks alle inzet, zijn we nog lang niet waar we moeten zijn: opvang vanuit de overheid.

### KoudWeerRegeling

Tijdens de koudweerregeling had nachtopvang Toevlucht even een ademstop. Enkele dagen aan het einde van januari is landelijk de koudweerregeling ingegaan, waarbij alle mensen die buiten slapen 's nachts een bed krijgen toegewezen op een tijdelijke locatie, vanwege de vrieskou. In Utrecht wordt deze uitgebreide opvang gerealiseerd door de opvanginstellingen Sleep Inn, de NOIZ en het Leger des Heils. Mannen zonder verblijfsvergunning, die boven het vriespunt geen slaapplek krijgen in Utrecht, mogen tijdens deze regeling ook binnen slapen.

Tijdens deze stop is Toevlucht dichtgegaan omdat we willen laten zien dat áls de gemeente, ook al is het pas onder nul graden, haar verantwoordelijkheid neemt, wij overbodig worden.

Het is immers zaak dat de gemeente ons werk overneemt.

Marieke Sillevius Smit: "Ik begrijp niet waarom er mensen zijn in onze stad die pas recht hebben op een bed als er ijs op de grachten ontstaat."

(Geplaatst door Jeroen 't Hart, namens AKG)



### Zanggroepje nieuwe Liedboek

De afgelopen periode hebben we met een zanggroepje iedere maand een of meer nieuwe liederen

geoeffend, zodat we in de dienst de ondersteuning konden ervaren. We beginnen er al aan te wennen dat we dit extra's met elkaar hebben. Ook in het nieuwe jaar gaan we door met zingen. Iedereen is welkom. Het oefenuurtje is telkens op de **vrijdag vóór de eerste zondag van de maand van 10 tot 11 uur**. De komende data zijn: **28 februari en 4 april**.

Edith Tilanus



### Maaltijdgroep

De maaltijdgroep komt weer bijeen op dinsdag 18 maart. U bent van harte welkom en neem/breng gerust

een buur of vriend mee. Er is een glaasje fris vooraf, een hoofdmaaltijd, een toetje en als afsluiting een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij. De maaltijden worden gehouden in de "koffiehoek" van de Wilhelminakerk. De deur is om 17.30 uur open en om 18.00 uur gaan we aan tafel. De maaltijden kosten € 4,- per keer. Graag vooraf opgeven bij Bernardine Rensen 030-2733714.

namens de maaltijdgroep, Riek Smit

### VEERTIGDAGENTIJD CAMPAGNE VAN KERK IN ACTIE

Zoals elk jaar willen we ook in de 40 dagen vóór Pasen aandacht geven aan de Campagne van Kerk in Actie. Het thema van deze campagne is: "ZOEK DE STILTE, ontdek wat je beweegt".

Op weg naar Pasen staan we stil bij het lijden en sterven van Christus. We bezinnen ons op het leven, maar ook op het omgaan met onze medemens. Doe dat dit jaar eens door de stilte te zoeken, of het wat rustiger aan te doen. In de stilte krijgen we meer zicht op wat ons beweegt en ontstaat er ruimte voor God en de ander. De projecten die op de zondagen tijdens die 40 dagen, aandacht krijgen in binnen en buitenland zijn de volgende:

**9 maart** Thuiszorg voor arme ouderen in Moldavië

**16 maart** Voedsel als basis voor verbetering in Myanmar.

**23 maart** Armoede in Nederland.

**30 maart** Aandacht voor de inheemse bevolking in Brazilië.

**6 april** Eenzaamheid in Nederland.

**13 april** Duurzame landbouw in Burkina Faso. In de Wilhelminakerk wordt op 2 en 16 maart en op 6 en 13 april aandacht gevraagd voor deze projecten.

Op zondag 2 maart worden er doosjes uitgedeeld, waarin u voor deze projecten kunt sparen. Op Palmpasen 13 april, kunnen ze dan weer worden ingeleverd. Het is misschien een goed idee, om in deze tijd wat sober te leven en iets extra's in de doosjes te doen?

Riet Vlieger en Riek Smit

Ontvangen giften

mw. B € 3,- en A.B. € 10,-

Copij voor het aprilnummer voor **maandag 31 maart** 20.00 uur.

Liesbeth Kramer-Nauta,

J. van Ruisdaelstraat 77 Utrecht.

Tel. 030 - 2521556

e-mail: e.th.kramer-nauta@hccnet.nl

