



Contact en Informatie

mededelingenblad

Wilhelminakerk

Jaargang 11 no.1
december 2014

Zondag 7 december om 10.00 uur

Ds. Marian van Giezen

2^e advent



1^e collecte: Jeugd- en jongerenwerk

2^e collecte: pastoraat

Zondag 21 december om 10.00 uur

Ds. Marian van Giezen

4^e advent

1^e collecte: Stedelijk doel: Fanga Musow

2^e collecte: opbouw wijkgemeente

Zondagavond 24 december om 22.00 uur

1^e collecte: wijkdiakonie

2^e collecte: opbouw wijkgemeente

Bij de zondagen

7 december

Het is alweer de 2^e zondag van de Advent vandaag. We lezen over Johannes de Doper (1 Joh. 6 – 9. 19 – 28), die op de vraag wie hij is, van zichzelf afwijst naar Jezus, de komende. De eerste lezing, uit Jesaja 40, 1 – 11 bevat heel bekende gedeelten, die vrijwel allemaal verwerkt zijn in de Messiah van Händel. Hoe kun je op een goede manier de komst van Jezus verwachten? Is het telkens een herhaling van zetten of elke keer toch weer iets heel nieuws? Wat kan de betekenis van Advent voor onszelf in ons eigen leven zijn?

21 december

Op deze 4^e Adventszondag horen we de aankondiging door de engel Gabriël aan Maria, dat zij een zoon zal krijgen die op een unieke manier verbonden is met God (Luc. 1, 26 – 38). Een waar Godsgeschenk zal hij zijn, niet alleen voor haar, maar voor alle mensen. In Hem zal God aanwezig zijn onder de mensen. In de eerste lezing (2 Sam. 7, 4 – 16) gaat het ook

om Gods aanwezigheid, maar dan in verband met een huis dat koning David voor God wil bouwen. God maakt duidelijk dat zijn aanwezigheid niet afhangt van een door mensenhanden gebouwd huis. Integendeel: God zal juist voor David een koningshuis vestigen: het koningshuis waarvan in het evangelie sprake is!

24 december: Kerstavonddienst om 22.00 uur. Het wordt een feestelijke viering voor jong en oud met veel muziek!

7 december Kerstmarkt De Wilg

Vanmiddag, 7 december, is er een gezellige Kerstmarkt bij De Wilg (een vrijwilligersorganisatie voor mensen met een beperking, Mecklenburglaan 3 – 5). Vanaf 13.00 tot en met 18.00 uur is iedereen welkom om de kramen met de mooie spulletjes te bekijken en een warm hapje of drankje te nuttigen. Ook dit jaar is er weer live muziek en een mini ijsbaantje! Schaatsen zijn aanwezig. Aan het einde van de middag komt de burgemeester. Hij sluit op een feestelijke wijze het jubileumjaar af en opent de volgende 50 jaar De Wilg.

Wij (als Wilhelminakerk en anderen) staan er ook met een kraam over de Lichtjesticht (die wij o.a. samen met De Wilg organiseren). U kunt daar ook glazen potjes inleveren en u aanmelden om mee te helpen bij de Lichtjesticht.

Bidden met de benen 13 december

De bezinnende zaterdagmorgenwandeling 'Bidden met de benen' zal op 13 december gemaakt worden vanuit de Marcuskerk. De wandeling begint om 10.00 uur met een kort gebed. Aansluitend wordt er ruim een uur gelopen, de eerste twintig minuten daarvan in stilte. Bij terugkeer een kopje thee of koffie. Tevoren aanmelden wordt op prijs gesteld, spontaan aansluiten is ook mogelijk. Er zijn geen kosten aan deze activiteit verbonden. Informatie en evt. aanmelden bij Frans Saarberg, 06-26.250.597.

Kring Bijbel en Kunst 17 december

Op woensdag 17 december om 10.00 uur gaan we ons - in de Huiskamer, Hobbemastraat 41 - weer buigen over een afbeelding in combinatie met een bijbelgedeelte. Waarschijnlijk zal het deze keer gaan over de wijzen uit het Oosten (Mt. 2). Met deze kring kunt u zonder verdere

voorbereiding mee komen doen, ook als u niet zoveel van de Bijbel denkt te weten. Het is iedere keer weer verrassend om te merken hoeveel betekenis je kunt halen uit het goed kijken naar een afbeelding! Wilt u het eens komen proberen? Welkom!!

Graag even vooraf aanmelden bij ds. Marian van Giezen, 06-18419992 marianvangiezen@online.nl, of bij Ankie la Rivière, 030-2513713 jfa.la.riviere@inter.nl.net.

Lichtjesticht in Oost 19 december

Op vrijdagavond 19 december wordt in Utrecht-Oost een sfeervolle Lichtjesticht gehouden. Vanaf 18.00 uur kan iedereen wandelen langs een spoor van lichtjes, dat vanaf de Holy Trinity Church (van Limburg Stirumplein) via het Wilhelminapark en de Wilhelminakerk naar het eindpunt in de Aloysiuskerk voert. Langs de route zijn scènes uit het Kerstverhaal te zien en te beleven en in de Aloysiuskerk is een levende kerststal. Er zal warme chocolademelk, glühwein en krentenbrood zijn en natuurlijk ook veel muziek! Vanaf 18.00 uur start er elke 20 minuten een wandeling. Om 19.20 uur start de laatste groep.

Wilt u ons helpen? Spaar glazen potjes om waxinelichtjes in te doen en neem ze mee naar de kerk; of meld u aan om te helpen als speler, zanger, of met voorbereiding of opruimen. Meer info: marianvangiezen@online.nl of 06-18419992.

Website Wilhelminakerk

Sinds enkele maanden is de nieuwe website van de Wilhelminakerk in de lucht: www.wilhelminakerkutrecht.nl. Kijk er eens op en laat ons weten wat u ervan vindt. Ontbreken er dingen? Kan het duidelijker? We horen het graag! Wilfred Folmer en Marian van Giezen

Pastoraal bezoek

Het liefst zou ik bij alle gemeenteleden op eigen initiatief op bezoek komen; maar dat zit er qua tijd écht niet in, helaas. Maar voor wie behoefte heeft aan een gesprek met de predikant, is altijd tijd te maken. Daarom: als u graag een bezoek van de predikant wilt, blijf niet zitten wachten tot ik vanzelf kom, maar laat het alstublieft weten (mag ook via iemand anders, hoor)!! Tel. 06-18419992 of marianvangiezen@online.nl. Marian van Giezen

Inloop elke donderdagmiddag in de Huiskamer

Elke donderdagmiddag van 14.30 – 16.00 uur kunt u bij ons in de Huiskamer van de Schildersbuurt (Hobbemastraat 41, naast de kerk) een kopje koffie/thee komen drinken en gezellig een praatje maken met andere buurtbewoners. Wie wil kan ook een spelletje doen. Op de 1^e donderdag van de maand doen we altijd iets speciaals.

Meditatiemomenten

Elke maandag van 19.00 – 19.30 uur kan iedereen meedoen aan een half uur bezinning en gebed in de Huiskamer, Hobbemastraat 41. We starten met een Bijbellesing, waar we even over doorpraten. Dan volgt een stilte, waarin ieder met de eigen gedachten bezig kan zijn. De stilte wordt besloten met het lezen van een Psalm, waarna er ruimte is voor ieders persoonlijke gebed, in stilte of hardop. Er worden dan ook hardop intenties genoemd waar we voor willen bidden. Die intenties kunnen de hele week aangemeld worden bij Marian van Giezen, marianvangiezen@online.nl, 06-18419992. Iedereen is van harte welkom om mee te komen doen.

Wijkconnect.com

Kijk voor informatie over de activiteiten van de Wilhelminakerk en de Huiskamer ook eens op de website www.wijkconnect.com (wijk Utrecht Oost). Dat is een website die allerlei activiteiten in de wijk vermeldt. Iedereen kan er op kijken wat er zoal te doen is in Utrecht Oost (en enkele andere wijken). Je kunt ook zelf gratis 'lid' worden en bijvoorbeeld je eigen oproepjes plaatsen op het prikbord. Hoe meer mensen lid worden, hoe meer onze activiteiten gezien worden! Dus: maak mensen attent op deze website en kijk er zelf ook regelmatig op!

Gemeenteberaad Wilhelminakerk

Alle leden van de sectie Wilhelminakerk worden dringend uitgenodigd voor een gemeenteberaad in de huiskamer van de Wilhelminakerk: maandagmiddag 8 dec. van 15.00 tot 17.00 uur, of dinsdagavond 9 dec. van 19.30 tot 21.30 uur. Beide bijeenkomsten hebben hetzelfde programma. U kunt zelf bepalen naar welke bijeenkomst u gaat.

In 2015 zullen we naar het zich nu laat aanzien ingrijpende veranderingen moeten doorvoeren.

De wijk Wilhelminakerk zal daardoor blijvend veranderen.

De afgelopen jaren is regelmatig aan u gemeld dat de Wilhelminakerk onvoldoende inkomsten heeft om te kunnen blijven bestaan. Door vergrijzing en ontkerkelijking is de kring van betrokken leden bij de Wilhelminakerk gekrompen en zijn de inkomsten uit giften gedaald. Inspanningen om de wijk nieuw leven in te blazen zijn hoopvol, maar nog niet volgroeid. Intussen teert de Wilhelminakerk in op haar reserves en komt de bodem in zicht.

Met het gemeenteberaad wil het sectieteam Wilhelminakerk met u delen hoe wij er op dit moment voorstaan en welke mogelijkheden er zijn om verder te gaan. Wij zijn daarbij zeer geïnteresseerd in uw mening en uw betrokkenheid bij de te maken keuzes.

Allen hartelijk welkom namens het sectieteam Wilhelminakerk

Kerstcollecte

Tijdens de Kerstnachtdienst zal gecollecteerd worden voor KINDEREN IN DE KNEL, een onderdeel van Kerk in Actie. Het project waar aandacht voor gevraagd wordt is in Rwanda, een land waar we ooit als kerk eerder projecten hebben ondersteund. O.a. een naaiatelier, wat onder leiding stond van Ds. Van 't Spijker en later nog eens voor ondersteuning toerustingswerkers. Maar dat is verleden tijd. Deze keer staan weeskinderen centraal. De partnerorganisatie, de stichting Mwanda Ukundwa, zoekt veilige pleeggezinnen voor de vele weeskinderen en ondersteunt hen en de nieuwe pleegouders. Ze zorgen ervoor dat de kinderen naar school kunnen en van het nodige worden voorzien. Zo staan de kinderen er niet meer alleen voor en krijgen de liefde en aandacht die ieder kind nodig heeft.

Er zal een folder worden uitgedeeld en als u meer wilt weten over dit project, kunt u een TV uitzending volgen op zaterdag 13 dec. om 10 uur op NPO 2. En natuurlijk is er ook de website van Kerk in Actie waar hetzelfde filmpje te zien is.

Namens de ex ZWO leden Riek en Riet

Vanuit de diaconie

Wilt u vandaag kerstkaarten schrijven voor gevangenen?

Op 29 november hield de PGU voor de tweede keer een adventsmarkt in de Pandhof van de Domkerk. Alle wijkgemeenten hadden daar een stand. Onze stand werd bemand door de predikanten en een aantal diakenen en twee tieners. Voorbijgangers konden bij ons fairtradeproducten kopen en kerstkaarten schrijven voor gevangenen. De kerstkaarten zijn gemaakt door de soos van de Wilhelminakerk en bezoekers van Het Knooppunt.

Er is nog een aantal kaarten niet beschreven. Wilt u vandaag ook een kerstgroet schrijven aan een gevangene? Op zondag 21 december worden de kerstkaarten uitgedeeld tijdens een kerkdienst in de Penitentiaire Instelling in Vught.

Giro 555

Ebola veroorzaakt een humanitaire ramp die hele samenlevingen in West-Afrika ontwricht. Ook al ligt de nationale actieweek een week achter ons, Samenwerkende Hulporganisaties, waar Kerk in Actie en het Nederlandse Rode Kruis deel van uitmaken, blijven zich voorlopig inzetten voor medische hulp, preventie, voorlichting, opvang van weeskinderen en voedselhulp. De diaconie heeft €250,- gedoneerd. Wilt u een donatie doen, dan kan dat op IBAN NL08 INGB 0000 0005 55 t.n.v. Giro 555 Samenwerkende Hulporganisaties

Heilig Avondmaalcollecte

In de Marcuskerk zal op 14 december de Heilig Avondmaalcollecte worden bestemd voor drie collega's van diaken Jeroen 't Hart, die hun vak van operatieassistent gaan uitoefenen voor Mercy Ships. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Mercy Ships is een internationale medische hulporganisatie die sinds 1978 kansarme mensen - ongeacht leeftijd, ras, geslacht of religie - in de allerarmste ontwikkelingslanden voorziet van gratis medische zorg en ontwikkelingsprojecten met behulp van de Africa Mercy, 's werelds grootste particuliere ziekenhuisschip. Aan boord van dit schip zetten medische professionals zich belangeloos in voor operaties aan bijvoorbeeld staar, liesbreuken, tumoren en vergroeide ledematen. Sinds 28 oktober tot in de zomer van 2015 ligt de Africa Mercy de haven van Toamasina in Madagaskar. Vanuit deze stad zal Mercy Ships tot in de zomer van 2015 hulp bieden aan mensen voor wie medische behandelingen nagenoeg onbereikbaar zijn. In die tijd kunnen ongeveer 1.700 operaties worden uitgevoerd. Daarnaast zullen in de

tandartskliniek aan land ongeveer 8.000 mensen een behandeling krijgen.

Operatieassistenten Maaïke Spijker, Kim van Wijk en Nettie Westendorp werken in het Diakonessenhuis en zullen op 27 december vertrekken naar Madagaskar om zich daar - samen met medische specialisten uit de gehele wereld- drie weken lang in te zetten voor genezing en hoop voor de plaatselijke bevolking. Mercy Ships draait volledig op vrijwilligers en vraagt een vergoeding voor kost en inwoning op het schip. Per persoon komen de kosten om dit werk te kunnen doen incl. reiskosten op ca. €2.000,-. Om deze reis mogelijk te maken zijn sponsors zeer welkom.

Kerstcollecte: Kinderen in de knel

Zoals gebruikelijk is de kerstcollecte van Kerk in Actie bestemd voor Kinderen in de knel. Dit jaar staat het werk van Mwana Ukundwa in Rwanda voor weeskinderen centraal. Rwanda is een land met ontzettend veel weeskinderen. Begin jaren '90 van de vorige eeuw heeft er in Rwanda een genocide plaatsgevonden die veel kinderen zonder ouders achterliet. De grootste oorzaak van oudersterfte nu is aids. Hele generaties kinderen groeien op zonder ouders. Rwanda wordt een verweesd land en telt momenteel bijna 230.000 weeskinderen.

Mwana Ukundwa is opgericht in 1995 om ervoor te zorgen dat de weeskinderen in Rwanda een veilige plek vinden om op te groeien. Dit doen ze door het begeleiden van kinderen, het aanbieden van onderwijs, voedsel, medicijnen en schoon drinkwater. Ook worden elke zaterdag bijeenkomsten georganiseerd. Mwana Ukundwa zoekt opvanggezinnen voor kinderen die wees zijn geworden. In sommige gevallen willen weeskinderen uit één gezin na het wegvallen van de ouders bij elkaar blijven. Ze vormen dan een zogenaamd 'kindgezin.' Door te zorgen voor een ouderpersoon die deze kindgezinnen ondersteunt zorgt Mwana Ukundwa ervoor dat deze weeskinderen een kans krijgen om beschermd op te groeien. Met een ouderpersoon die hen steunt, zodat ze écht kind kunnen zijn.

Vakanties met aandacht

De vakantiegid 2015 van Het Vakantiebureau is uit. De gid ligt ter inzage op de leestafel in de hal van de Marcuskerk en de Wilhelminakerk. Of kijk op www.hetvakantiebureau.nl. Het Vakantiebureau organiseert vakanties voor mensen die om verschillende redenen zorg nodig hebben en werkt nauw samen met de PKN. De

diaconie kan in bepaalde gevallen (een gedeelte van) de kosten van een vakantie voor haar rekening nemen.

Namens de diakenen, Jeroen 't Hart

Adventsviering oudere gemeenteleden

Ook dit jaar organiseren wij voor de ouderen uit onze Wilhelminawijk een Adventsviering.

Wij willen graag in deze Adventstijd met elkaar op weggaan naar het geboortefeest van onze Heer Jezus Christus.

Daarom nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan deze viering.

Een ieder (ook de jonge oudere) is van harte welkom. De viering wordt gehouden op **Dinsdag 16 december 2014 in de Wilhelminakerk, Hobbemastraat 35**

Het programma is als volgt: 10.15 uur: Een kopje koffie, 10.45 uur adventsviering 12.00 uur broodmaaltijd, 13.30 uur sluiting Als u komt, wilt u dit dan wel even aan mij doorgeven op onderstaand adres?

Wij zien u graag in deze viering.

Kunt u niet komen dan wens ik u Gezegende Kerstdagen en alle Goeds voor 2015 toe.

Een hartelijke groet namens de Ouderencommissie van de Wilhelminakerk. W. de Vries-Aalten Herman Saftlevenstraat 15 3583 BH Utrecht, tel: 030-289 35 17

Bloemengroet

De bloemen gingen in de maand november met een hartelijke groet naar:

02-11-2014 Mw. E.R. Franck

16-11-2014 Mw. T. Bontekoe

Verjaardagsfonds

Mw. A.S. € 20,--

Reis naar Rantepao – Indonesië

Bericht van de thuisfrontcommissie van Gert en Elizabeth de Goeijen

In samenwerking met Drietour en ds. Gert de Goeijen wil de thuisfrontcommissie eind april/ begin mei 2015 een reis organiseren naar Rantepao. Voor informatie:

de thuisfrontcommissie, Vera Westerhof - van de Kamp veraatjuh@gmail.com 06-41745343

Copij voor het januarinummer

voor **maandag 29 december** 20.00 uur.

Liesbeth Kramer-Nauta,

J. van Ruisdaelstraat 77 Utrecht.

Tel. 030 – 2521556

e-mail: e.th.kramer-nauta@hccnet.nl

