



## Contact en Informatie

mededelingenblad

Wilhelminakerk

Jaargang 10 no.12  
november 2014

### Zondag 2 november om 10.00 uur

Ds. Marian van Giezen

Gedachtenisdienst Kinderkerk



1<sup>e</sup> collecte: Kerk in Actie zending (zie info)

2<sup>e</sup> collecte: opbouw wijkgemeente

### Zondag 16 november om 10.00 uur

Ds. Marian van Giezen S + T Oogstdienst

1<sup>e</sup> collecte: Kerk in Actie Diakonie

2<sup>e</sup> collecte: opbouw wijkgemeente

**Webradio:** [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)

Nieuw rekeningnummer van de Wilhelminakerk  
NL88 RABO 0130 714 119 t.n.v. Wilhelminakerk

Op zondag 2 november is de landelijke collecte bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie. Centraal staat het werk van de uitgezonden medewerkers van Kerk in Actie Hermen en Johanneke Kroesbergen, die als docent werkzaam zijn aan de theologische universiteit in Lusaka, Zambia. De laatste jaren groeien de kerken in Zambia snel en de vraag naar goede predikanten, vooral op het platteland, neemt toe. Op de theologische universiteit, Justo Mwale Theological University College, leren aanstaande predikanten om zelfstandig theologie te bedrijven en op hun eigen, Afrikaanse manier hun geloof inhoud te geven. Het is belangrijk dat predikanten dit leren en doorgeven aan hun gemeenteleden, want er leven veel geloofsvragen bij de Zambiaanse bevolking. Omdat veel vragen voortkomen uit situaties van extreme armoede, leren de studenten ook hoe ze gemeenteleden kunnen helpen en kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van hun eigen dorpsgemeenschappen. Met deze collecte wordt de universiteit in Zambia en andere

zendingsprojecten van Kerk in Actie ondersteund. Van harte aanbevolen. Meerdere info op de website: [kerkinactie.nl/collecterooster](http://kerkinactie.nl/collecterooster)

### **Bij de zondagen**

#### **2 november Gedachtenis overledenen**

Vandaag gedenken we in de Wilhelminakerk onze dierbare overledenen. We noemen dan ook hardop de namen van de gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn.

*In huize Swellengrebel zijn de volgende gemeenteleden overleden:*

23 nov. 2013 Willemina Adriana van Kouterik

31 dec. 2013 Krina Janni Wammis- van der Male

11 apr. 2014 Jannigje Cornelia van Andel-Mohr

21 apr. 2014 Jacob Vlieger

25 apr. 2014 David Jacobus Beintema

19 mei 2014 Maria Clasina Kemker-Flantua

23 mei 2014 Antonia Gotje- van Leeuwen

*Van onze gemeente zijn verder de volgende leden overleden:*

12 feb. 2014 Agatha Veenstra

28 mrt. 2014 Teuntje Spreeuw

25 apr. 2014 Alexander de Vries

22 aug. 2014 Louise Adriana Jansen

11 okt. 2014 Adriaan Maartense

17 okt. 2014 Rixje Elisabeth Antoinette van Lunteren

Tijdens deze ingetogen en sfeervolle viering is er ook de mogelijkheid om zelf een lichtje aan te steken ter gedachtenis aan uw eigen overleden dierbaren. Daarbij wordt ingetogen muziek gespeeld door Inge-Lot van Haastert op cello en Edith Tilanus op piano.

We lezen uit Openbaring 7, 2 – 4. 9 – 17 over het visioen van Johannes van de honderdvierenveertigduizend die rond Gods troon staan, in witte kleren, God aanbeddend.

Wat kan dit beeld ons nu nog zeggen?

Er is ook kinderkerk.

### **16 november Oogstdienst**

Vandaag vieren wij Dankdag voor Gewas en Arbeid (die eigenlijk op 5 november valt). De evangelielezing is dezelfde als die van de Startzondag: Mt. 20, 1 – 16 over de dagloners van het eerste en het laatste uur. Over dagloners gaat het ook in de eerste lezing uit Deut. 24, 14 – 15: dat zij niet uitgebuit mogen worden. Vooral dat laatste thema is in onze tijd nog onverminderd actueel. We vieren vandaag ook het Avondmaal, waardoor we nog eens extra

bepaald worden bij de gaven die wij van God mogen ontvangen.

## **2 november bijzondere vesper in de Nicolaikerk**

Vanmiddag is er een bijzondere vesper in de Nicolaikerk. De Marcuscantorij viert op deze dag haar 25-jarig jubileum. Voor deze gelegenheid uitgebreid met een aantal oud-leden zingt de cantorij muziek van Karel Demoet, Jeroen 't Hart en Ko Zwanenburg, waaronder twee première's.

Jeroen 't Hart schreef voor dit jubileum een motet voor Allerzielen: 'Ecce nova facio omnia' (Zie, ik maak alles nieuw), naar de tekst uit Openbaring 21. Karel Demoet schreef een Magnificat, speciaal voor deze gelegenheid.

Verder zingt de cantorij twee bewerkingen van liederen: van Ko Zwanenburg 'Regen en Zon' (uit Zingend Geloven) en van Jeroen 't Hart 'Vriendelijk Licht' (Lied 254).

Voorganger in deze vesper is ds Hans Koops. In de doorlopende lezing van de Kolossebrief lezen we vanmiddag Kolossenzen 2:16-3:4. Het thema is: 'Menselijke wijsheid en Christelijke vrijheid'. Psalm 97 wordt gezongen in een bewerking van Gert Oost.

Organist is Ko Zwanenburg en medewerking wordt verleend door de jarige en uitgebreide Marcuscantorij o.l.v. Karel Demoet. De vesper begint om 17.00 uur.

## **Inloop elke donderdag van 14.30 – 16.00**

Elke donderdagmiddag van 14.30 – 16.00 uur kunt u bij ons in de Huiskamer van de Schildersbuurt (Hobbemastraat 41, naast de kerk) een kopje koffie/thee komen drinken en gezellig een praatje maken met andere buurtbewoners. Wie wil kan ook een spelletje doen. Op de 1<sup>e</sup> donderdag van de maand doen we altijd iets speciaals.

Op 6 november draaien we een film over Oud Utrecht. En op 4 december vieren we natuurlijk Sinterklaas, met een leuk spel!



## **Filmavond vrijdag 21 november**

We kijken de film 'Iris'. Deze film vertelt het verhaal van de Britse filosofe en schrijfster Iris Murdoch. Als jonge professor aan de Oxford

universiteit krijgt ze een relatie met professor John Bayley. Bayley vertelt hoe hij Iris veertig jaar geleden ontmoette, hoe hun leven eruit zag en welke verwoestende effecten de ziekte van Alzheimer op haar had. 'Iris' is in de eerste plaats een prachtig liefdesverhaal over twee mensen die ondanks hun tegenstellingen er toch voor kiezen om samen oud te worden.

Vrijdag 21 november 19.30 uur in de Huiskamer van de Schildersbuurt, Hobbemastraat 41. Toegang gratis, consumpties tegen vergoeding. Na afloop praten we na onder het genot van een drankje. Van harte welkom! Graag even vooraf aanmelden bij [marianvangiezen@online.nl](mailto:marianvangiezen@online.nl) of 06-18419992 of [diana.rusch@versatel.nl](mailto:diana.rusch@versatel.nl).

## **Lichtjesticht in Utrecht Oost 19 december**

Al jaren wordt in diverse plaatsen, o.a. in Utrecht-Tuindorp, rond Kerstmis een lichtjesticht gehouden. Langs een route die verlicht is met honderden waxinelichtjes zijn dan scènes uit het Kerstverhaal te beleven. Een bijzondere en sfeervolle ervaring voor jong en oud. Samen met een aantal partners willen we dit jaar ook zo'n Lichtjesticht in onze wijk organiseren, op vrijdagavond 19 december. Naast de Wilhelminakerk doen mee: de Aloysiuskerk, de Holy Trinity Church, De Wilg en ondernemersvereniging Puur Oost. We denken aan een wandeling van ongeveer 1,5 km die start bij de Holy Trinity Church en via het Wilhelminapark en onze kerk naar het eindpunt in de Aloysiuskerk voert.

We kunnen uw hulp goed gebruiken! Daarom vragen we:

- Wilt u glazen (jam)potjes gaan sparen om de waxinelichtjes in te zetten (u kunt ze inleveren in de hal van de kerk; daar zullen we dozen neerzetten)?
- Wilt u meehelpen bij het klaarzetten van de lichtjes op 19 december? En/of bij het weer opruimen?
- Wilt u helpen bij het in goede banen leiden van de tocht op 19 december?
- Wilt u een rol spelen in één van de scènes uit het Kerstverhaal langs de route, bv. als herder, (zingende) engel, wijze, verteller, .....?
- Wilt u helpen met het schenken van warme chocolademelk, glühwein, het uitdelen van krentenbollen tijdens of na afloop van de tocht?
- Wilt u meedenken in de werkgroep die alles voorbereidt?

U kunt zich melden bij Marian van Giezen, [marianvangiezen@online.nl](mailto:marianvangiezen@online.nl) of 06-18419992.

### **Kerstavonddienst 2014**

Naar aanleiding van een onderzoekje onder onze gemeenteleden over de voorkeur voor de aanvangstijd van de kerstavonddienst, dat eerder dit jaar is gehouden door Harma Aalbers, is besloten dit jaar de Kerstviering te houden op **woensdag 24 december om 22.00 uur**.

### **Adviesgroep toekomst Wilhelminakerk**

Sinds kort is een adviesgroep o.l.v. gemeente-adviseur Simon de Kam bezig zich te bezinnen op vitalisering/verjonging van onze gemeente. Aan deze adviesgroep doet een aantal jonge gemeenteleden mee en ook enkele mensen van buiten onze kerk. Tijdens de eerste bijeenkomst is aandacht geweest voor wat ons bindt, de identiteit van de gemeente en is een eerste inventarisatie gemaakt van ideeën. Een positief punt dat in veel verhalen opvalt is de warme uitstraling van de kerk, er is voor iedereen plek. Dit is dan ook belangrijk om te behouden.

Er wordt geïnventariseerd welke ideeën er zijn om de kerk actief te houden en jongere mensen naar de kerk te trekken.

Een paar belangrijke punten zijn nog apart benadrukt:

- ouderen vormen een belangrijke schakel in onze kerk. We houden deze bijeenkomsten met de jongeren omdat we uiteindelijk meer jongeren willen betrekken, maar we moeten de ouderen zeker niet uit het oog verliezen. De gemeente wordt juist gevormd door het feit dat alle generaties aanwezig zijn (zij het niet gelijk vertegenwoordigd) en de ouderen vormen hierin een belangrijke groep. Dit is waardevol voor de gemeente, en dit mogen we dan ook uitstralen.
- We proberen ons meer te profileren en te verbinden met de wijk, daarbij moeten we onze authenticiteit niet uit het oog verliezen. We zijn een kerk en dat mag dan ook blijken.

Zodra er meer te melden is vanuit de adviesgroep, hoort u dat. Het is de bedoeling om binnen enkele maanden met een advies te komen voor het sectieteam, over de te volgen koers.

*Het sectieteam*

### **Kring Bijbel en Kunst**

Op woensdag 12 november om 10.00 gaan we ons - in de Huiskamer, Hobbemastraat 41 - weer buigen over een afbeelding in combinatie met een bijbelgedeelte. Welk bijbelgedeelte is op dit moment nog niet bekend. Met deze kring kunt u zonder verdere voorbereiding mee komen doen, ook als u niet zoveel van de Bijbel denkt te weten. Het is iedere keer weer verrassend om te merken hoeveel betekenis je kunt halen uit het goed kijken naar een afbeelding! Wilt u het eens komen proberen? Welkom!!

Graag even vooraf aanmelden bij ds. Marian van Giezen, 06-18419992 of [marianvangiezen@online.nl](mailto:marianvangiezen@online.nl), of bij Ankie la Rivière, 030-2513713 [jfa.la.riviere@inter.nl.net](mailto:jfa.la.riviere@inter.nl.net).

### **Website en Wijkconnect**

Kijk ook eens op onze website: [www.wilhelminakerkutrecht.nl](http://www.wilhelminakerkutrecht.nl) en op [www.wijkconnect.com](http://www.wijkconnect.com) (wijk Utrecht Oost) voor de activiteiten vanuit kerk en huiskamer.

### **Zondag 16 november vieren we de Oogstdienst**

We vragen levensmiddelen voor de voedselbank in Lunetten. Het aantal mensen dat een beroep doet op de Voedselbank is toegenomen en veel mensen zijn van deze voedselpakketten afhankelijk.

De bekende tasjes en boodschappenlijstjes liggen op de tafel in de ontmoetingshal. Zondag 16 november kunt de gevulde tasjes mee terugnemen naar de kerk.

Als u niet in de gelegenheid bent om de tasjes met boodschappen te vullen, dan kunt u ook geld geven.

Hiervoor liggen speciale envelopjes op de tafel in de ontmoetingshal en ook hiermee is de voedselbank erg geholpen.

Volgt u de aanwijzingen op het lijstje voor wat betreft de artikelen en de houdbaarheidsdatum!

### **Vanuit de kerkenraad, sectie Wilhelminakerk**

De zorgen rondom de financiën blijven onverminderd groot. We verwijzen u naar de tekst in Kompas.

**De kerkenraad is uiteraard heel blij met alles wat u als gemeentelid bijdraagt.**

De afgelopen tijd is er het volgende ondernomen om nog meer geld te genereren:

- een narooi- actie gedaan bij mensen, die nog niet gereageerd hebben op de actie Kerkbalans
- een PR- activiteit gedaan om de kerk onder de aandacht van koren en orkesten te brengen
- een PR- activiteit gedaan om de kerk onder de aandacht van bedrijven in de buurt te brengen
- een extra dagdeel verhuur tot stand gebracht met een brideclub

De komende tijd staan twee acties op stapel:

- er is een machtigingsformulier gemaakt. Dat formulier wordt met name gebruikt als de kerk wordt bezocht door andere mensen dan de gebruikelijke kerkgangsters. Zij kunnen de kerk eventueel machtigen om eenmalig een bedrag af te laten schrijven van hun rekening
- een overschrijvingskaart of machtigingsformulier in Kompas van december. Daarmee vallen we terug op een oude traditie van één keer paar jaar de vraag om een bijdrage via Kompas

Alle ideeën, suggesties om extra inkomsten te krijgen zijn van harte welkom. Maar ook geestelijke steun is voor de sectie van groot belang.

Met vriendelijke groet, Gery Gorter

### Hoe is het nu met de mannen van Toevlucht?

We hebben toestemming gekregen van de gemeente Utrecht om onze opvang te verlengen tot 1 november 2014, met steun van de gemeente. We zijn op zoek naar mogelijkheden voor de opvang na 1 november en hierover druk in gesprek met de gemeente. Zeker nu de winter eraan komt, is de opvang van groot belang!

Er is nog behoefte aan vrijwilligers. Meer info bij Riek Smit of Jeroen 't Hart .

### Bloemengroet in september ging naar:

07-09-2014 Mw T de Zeeuw  
Fam J.H. van de Walle - Klein  
21-09-2014 Fam. C. Smith-Vonk  
05-10-2014 Mw. A.M. van Zanten-Verwers  
19-10-2014 Mw. G. Gorter

### Giften verjaardagsfonds:

J.C. K. € 10,--, A. v.d. B-K € 5,--  
L.d. K € 15,--, N.N. €10,--, mw E. € 1000,-  
mw H. € 100,-  
Hartelijk dank



### Beste deelnemers aan de wijkmaaltijd

De maaltijd begint om 17.30.

De deur staat rond 17.15 u.

open voor een drankje en een borrelhapje  
De kosten voor de maaltijd bedragen € 5,00.  
We zien u graag komen en neemt u gerust een vriend/vriendin of buurvrouw/man mee.  
Hoe meer zielen hoe meer vreugd. De maaltijd is op **18 november**. U kunt zich vooraf opgeven bij Bernardine Rensen (tel. 030-2733714).



### Zanggroepje

Startzondag betekent ook een nieuwe start voor ons Zanggroepje. Net als vorig seizoen willen we met u en voor u zingen uit

het Liedboek. De liederen worden weer gekozen uit het tijdschrift De Eerste Dag, waarin voor predikanten een uitgebreid leesrooster met toelichtingen staat en waarbij suggesties voor liederen worden aangereikt.

We oefenen weer elke vrijdag vóór de eerste zondag van de maand van 10.00 tot 11.00 uur, dus **5 december**.

Bovendien oefenen we op zondag voor de dienst om 9.15 uur, om in te zingen en voor degenen die er die vrijdag niet bij konden zijn.

Iedereen is welkom om mee te doen.

Naar Lied 225: Zingen wij van harte zeer!

Edith Tilanus

Copij voor het novembernummer  
voor **maandag 1 december** 20.00 uur.

Liesbeth Kramer-Nauta,

J. van Ruisdaelstraat 77 Utrecht.

Tel. 030 - 2521556

e-mail: e.th.kramer-nauta@hccnet.nl