



## Contact en Informatie

mededelingenblad

Wilhelminakerk

Jaargang 11 no.4  
maart 2015

### Zondag 1 maart 10.00 uur

Ds. Marian van Giezen Heilig Avondmaal  
2<sup>e</sup> zondag veertigdagentijd



1<sup>e</sup> collecte: kerkinactie – zending  
2<sup>e</sup> collecte: opbouw stedelijk kerkewerk

### Zondag 15 maart om 10.00 uur

Ds. M.A. Treuren  
3<sup>e</sup> zondag veertigdagentijd  
1<sup>e</sup> collecte: sted. missionairwerk  
2<sup>e</sup> collecte: opbouw wijkgemeente

### Zondag 29 maart om 10.00 uur

Palmpasen  
Ds. Marian van Giezen  
4<sup>e</sup> zondag veertigdagentijd  
1<sup>e</sup> collecte: KerkinActie totale kerkewerk  
2<sup>e</sup> collecte: Gevangenispastoraat

### Webradio: [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)

Nieuw rekeningnummer van de Wilhelminakerk  
NL88 RABO 0130 714 119 t.n.v. Wilhelminakerk

## Bij de zondagen

### 1 maart

We vieren vandaag het Avondmaal en na afloop is er een nagesprek, waarbij het vooral zal gaan over onze eigen beleving van het Avondmaal.

Het is de 2<sup>e</sup> zondag van de Veertigdagentijd. Aan de hand van de profeet Elia, die op de berg Horeb God mag ontmoeten (1 Kon. 19, 8 – 18) en Jezus, die ook op een berg Mozes en Elia ontmoet (Mc. 9, 2 – 10), denken we na over hoe we de veertigdagentijd kunnen beleven als een bezinnende voorbereidingstijd voor Pasen. Je terugtrekken om je te bezinnen op wat er echt toe doet in je leven en hoe je die bezinning in je eigen dagelijkse leven vorm en inhoud zou kunnen geven.

### 15 maart

Vandaag is ds. M.A. Treuren onze gastvoorganger. Wanneer hij het oecumenisch leesrooster volgt, zijn de lezingen Jozua 4, 19 – 5, 1. 10 – 12 en Joh. 6, (1) 4 – 15.

### 29 maart

Een extra dienst op deze 5<sup>e</sup> zondag van de maand: Palmzondag. Het is een zondag met twee kanten: zowel de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem als de gedachtenis van zijn lijden komen aan de orde. In het eerste deel van de dienst staat het evangelie van de intocht centraal. De kinderen trekken met versierde Palmpaasstocken door de kerk. Daarna kunnen ze naar hun eigen kinderkerk gaan.

De dienst in de kerk gaat verder met een meditatief gedeelte rond de lijdensweg van Jezus, die op de intocht volgde. Er worden afbeeldingen getoond van de Kruisweg (afbeeldingen van momenten in de kruisgang van Jezus), met daarbij gedeelten uit het lijdensevangelie en andere teksten met een meditatieve inhoud. Dit alles wordt afgewisseld met zang en muziek. Er zal geen preek gehouden worden.

### Stille Week en Pasen

De vieringen in de Stille Week vinden plaats in de Nicolaikerk en de Marcuskerk:

- In de Nicolaikerk is op maandag 30 maart, dinsdag 31 maart en woensdag 1 april een meditatieve vesper om 19.30 uur.
- Witte Donderdag om 19.30 uur, Goede Vrijdag om 19.30 uur en Stille Zaterdag om 22.00 uur vieren we in de Marcuskerk.

### Pasen 5 april

In de Wilhelminakerk is om 10.00 uur een viering voor jong en oud. We vieren het feest van de opstanding van Jezus, de overwinning van het leven op de dood, van het licht op het donker. Voor de kinderen is er een mooi verhaal. En natuurlijk is er veel muziek!

### **Palmpaasstocken versieren 28 maart**

Op zaterdag 28 maart van 15.00 – 16.30 uur kunnen kinderen in de Wilhelminakerk Palmpaasstocken komen versieren. Ouders ook welkom!

### **Inloop 5 maart: lezing over Amish in Huiskamer**

Elke donderdagmiddag is er inloop in de Huiskamer van de Schildersbuurt van 14.30 – 16.00 uur. Op de eerste donderdag van de maand is er



meestal  
iets extra's.

Op donderdag 5 maart zal Riet de Jong uit Veenendaal een lezing met beeldmateriaal houden over de Mennonieten en de Amish people in Canada. Hun bijzondere leefwijze en de beleving van hun godsdienst waren voor haar aanleiding zich meer in deze bevolkingsgroepen te gaan verdiepen. Ze houden namelijk aan hun tradities vast, leven sober en zonderen zich af van de buitenwereld. Ook gelden bij zwaardere groeperingen strenge regels, zoals geen auto rijden, geen elektriciteit, terwijl paard en koets hun vervoermiddel is.

Op 2 april zal mw. Catharien Koppelaar haar schilderijen over de Psalmen aan ons laten zien en erbij vertellen over de betekenis ervan.



#### **Filmavond 20 maart: Jesus de Montréal**

We bekijken de film 'Jesus de Montréal'. Deze Canadese film van Denys Arcand uit 1989 gaat over een groep acteurs die een verouderd Passiespel over het lijden van Jezus nieuw leven inblazen. In de loop van de

film zien we hoe het leven van regisseur /hoofdrolspeler Daniel Coulante steeds meer parallel gaat lopen aan dat van Jezus. Een indringende en tegelijk kritische film die zowel artistieke kwaliteit als levensbeschouwelijke diepgang heeft. Ook voor wie niet thuis is in de bijbelse verhalen, is deze film goed te volgen. Vrijdag 20 maart 19.30 uur in de Huiskamer van de Schildersbuurt, Hobbemastraat 41. Toegang gratis, consumpties tegen vergoeding. Na afloop praten we na onder het genot van een drankje. Van harte welkom! Graag even vooraf aanmelden bij [marianvangiezen@online.nl](mailto:marianvangiezen@online.nl) of 06-18419992 of [diana.rusch@versatel.nl](mailto:diana.rusch@versatel.nl).

#### **Kring Bijbel en Kunst 1 april**

Op woensdag 1 april om 10.00 uur gaan we ons - in de Huiskamer, Hobbemastraat 41 - weer buigen

over een afbeelding in combinatie met een bijbelgedeelte. Welk bijbelgedeelte is op dit moment nog niet bekend, maar het heeft ongetwijfeld met Pasen te maken! Met deze kring kunt u zonder verdere voorbereiding mee komen doen, ook als u niet zoveel van de Bijbel denkt te weten. Het is iedere keer weer verrassend om te merken hoeveel betekenis je kunt halen uit het goed kijken naar een afbeelding! Wilt u het eens komen proberen? Welkom!!

Graag even vooraf aanmelden bij ds. Marian van Giezen, 06-18419992 of [marianvangiezen@online.nl](mailto:marianvangiezen@online.nl), of bij Ankie la Rivière, 030-2513713 of [aaariv@kpnmail.nl](mailto:aaariv@kpnmail.nl).

#### **Woensdag 15 en 22 april: een tweeluik over Hannah Arendt**

Vorming en Toerusting organiseert een tweeluik over de joodse filosofe Hannah Arendt.

Ds. Els van der Wal, predikante van Het Witte Kerkje in Huis

ter Heide, verzorgt op woensdagavond 15 april een lezing met als titel "De foute timing van een briljant filosoof. Hannah Arendt en het proces Eichmann." De joodse filosofe Arendt had al diep nagedacht over de oorlog en het Derde Rijk in haar boek "De oorsprong van het totalitarisme", toen ze voor de New Yorker begin jaren '60 in Jeruzalem het proces tegen Adolf Eichmann versloeg. Als filosofe dacht zij naar aanleiding hiervan na over het kwaad in de mens. Haar conclusies deden veel stof opwaaien. Waarom? Regisseuse Margarethe



von Trotta maakte hier een film over. Met deze film als vertrekpunt schetst Van der Wal de

achtergronden en beweegredenen van Arendt.

De lezing vindt plaats op woensdag 15 april om 20.00 uur in de Wilhelmina-kerk.

Op woensdag 22 april wordt dan in de kerk de film over Hannah Arendt vertoond.

#### **Zondag 'Anders' op 14 juni: wie doet mee?**

Soms kan een lied of een tekst die je hoort, of een afbeelding die je ziet, je ineens raken. Het kan je zelfs gelovig aanspreken, hoewel het misschien niet eens zo bedoeld of gemaakt is. Zo worden bijvoorbeeld in het project 'The Passion' (dat sinds enkele jaren rond Pasen ergens in Nederland uitgevoerd wordt) bekende popsongs verwerkt in het lijdensverhaal. Zo kunnen ook mensen aangesproken worden door het bijbelse verhaal, die daar anders misschien niet zo gemakkelijk mee in aanraking zouden komen.

Hebt u zelf zo'n gedicht, lied, afbeelding, kunstwerk, kleinood uit onverwachte hoek, waar u gelovig door aangesproken wordt? Met zulke elementen zou ik graag, samen met een groepje mensen die dit leuk vinden, een viering samenstellen. We nemen rustig de tijd om eerst aan elkaar te vertellen waar wij zelf gelovig door aangesproken worden, voordat we de viering echt gaan invullen. Het gaat dus om een (onderling af te spreken) aantal bijeenkomsten.

Omdat dit een anders-dan-anders-viering zal worden, is deze gepland op een zondag waarop we normaal geen dienst zouden hebben: 14 juni (een 2<sup>e</sup> zondag van de maand). Wie lijkt het leuk om dit mee voor te bereiden? Meld u/je aan bij mij, graag uiterlijk 16 maart. Marian van Giezen, [marianvangiezen@online.nl](mailto:marianvangiezen@online.nl), 06-18419992.

### **Meditatiemomenten op maandag**

Elke maandagavond van 19.00 – 19.30 uur kan iedereen meedoen aan een half uur bezinning en gebed in de Huiskamer, Hobbemastraat 41. We starten met een Bijbellezing, waar we even over doorpraten. Dan volgt een stilte, waarin ieder met de eigen gedachten bezig kan zijn. De stilte wordt besloten met het lezen van een Psalm, waarna er ruimte is voor ieders persoonlijke gebed, in stilte of hardop. Er worden dan ook hardop intenties genoemd waar we voor willen bidden. Die intenties kunnen de hele week aangemeld worden bij Marian van Giezen, [marianvangiezen@online.nl](mailto:marianvangiezen@online.nl), 06-18419992. Iedereen is van harte welkom om mee te komen doen.

### **CAMPAGNE 40 DAGENTIJD**

Kerk in Actie houdt zoals elk jaar weer een campagne tijdens de 40 dagentijd om een aantal projecten onder de aandacht te brengen. Het thema is OPEN JE HANDEN en hiermee wordt aangegeven dat kleine daden en offers al grote gevolgen kunnen hebben. We kunnen iemand een beetje aandacht geven, of iets voor iemand doen, of sparen voor een project b.v., want

Jezus zei: "wie geeft hem zal gegeven worden". God vult onze handen als wij ze gebruiken om te geven. De vorige zondag zijn er spaardoosjes voor de campagne in de hal neergezet. Voor hen die toen niet aanwezig waren, een gelegenheid om er alsnog een mee te nemen. De spaardoosjes kunnen op Palmzondag weer ingeleverd worden. Verder is er de komende zondagen nog een collectefolder beschikbaar over de verschillende projecten van deze actie.

### **BIJBELLEESKRINGEN**

Op vrijdagmiddag 6 maart is er weer kring voor oudere gemeenteleden in de Martenskamer, zij-ingang van de kerk, van 15.00 tot 16.30 uur. De kring voor alle leeftijden is op donderdag 4 maart bij Riet Vlieger, Jan van Scorelstraat 36, en begint om 19 uur tot 20 uur. Wij lezen de brieven van Petrus en het valt ons op hoe actueel deze brieven nog steeds zijn. De brieven zijn gericht aan een aantal gemeenten, die zich in moeilijkheden bevinden. Van onbegrip uit hun omgeving tot openlijke vervolging. Het doel van de brieven is, de vaak nog jonge gelovigen te ondersteunen, te waarschuwen en raad te geven over hoe ze hiermee om moeten gaan. Maar vooral zijn ze bedoeld als bemoediging. Zeker in een tijd waarin we veel horen over vervolgingen van onze broeders en zusters in een aantal landen, beseffen we weer wat deze brieven voor hen, maar ook voor ons kunnen betekenen. Kom gerust een keer meepraten.

Riet Vlieger tel.2540521  
email:[maria.vlieger@gmail.com](mailto:maria.vlieger@gmail.com)

### **40 dagentijdkalender**

Na de dienst van 1 maart zijn enkele exemplaren van de veertigdagentijdkalender beschikbaar, een uitgave van KerkInActie. Het thema van de kalender is "open je handen". De kalender loopt van aswoensdag 18 februari tot en met eerste paasdag zondag 5 april. U vindt onder meer gebeden, gedichten, bijbelteksten met uitleg en portretjes van mensen. Een bijdrage in de onkosten (€ 3,50) wordt op prijs gesteld.

### **Giften**

M.L.K. € 50,- en mw. L € 50,-.

Hartelijk dank voor uw gaven.



## Gespreksavonden in de 40-dagentijd in de Marcuskerk Judas, vriend of verrader?

Gemene verrader! Afvallige! Geldwolf, dief!

Wie de naam Judas hoort, weet onmiddellijk van dit soort associaties. Hij is één van de twaalf rondom Jezus van Nazareth, is zwarter dan zwart de geschiedenis ingegaan. Zijn naam staat voor alles wat duister, gemeen en lelijk is.

Tijdens een gesprekskring van twee avonden wil ik met u/jou een andere richting ingaan. Daarin zijn we niet de eersten. Al heel lang gaan er stemmen op die Judas in een ander licht willen zien. Niet langer als een schurk, d.w.z. als verpersoonlijking van het kwaad, maar als mens met alle facetten en dieptedimensies die mensen eigen zijn. Met Judas worden we waarschijnlijk – meer dan we beseffen – herinnerd aan de mogelijkheden en de onmogelijkheden van het volgen van Jezus.

Zo is het maar de vraag of we buiten Judas om bij Jezus kunnen komen.

We lezen de (uitwerking van) Bijbelverhalen over Judas, horen over de geschiedenis van het Judasbeeld tot nu toe en wij maken een korte reis langs volksuitdrukkingen en literatuur over Judas.

Op een derde avond kijken we naar de film *Het evangelie volgens Mattheus* van de Italiaanse cineast Pier Paolo Pasolini.

De gesprekskringen zijn gepland op de dinsdagavonden van 3 en 10 maart in de Marcuskerk. De film wordt getoond op dinsdagavond 24 maart 2015, ook in de Marcuskerk.

Inlichtingen en aanmelding bij ds. Hans Koops ([predikant@marcuskerk.nl](mailto:predikant@marcuskerk.nl))

De twee miljoen gemeenteleden van de Protestantse Kerk in Nederland worden uitgenodigd om via het invullen van een vragenlijst mee te praten over de toekomst van 'hun' kerk. Het onderzoek wil mensen laten meedenken over de vragen: Hoe gaan we op weg naar de kerk van de toekomst? Welke uitdagingen komen er op de Protestantse Kerk af?

## Meedenken over de toekomst van de Protestantse Kerk?

Dat kan! Vul de vragenlijst in op: [www.protestantsekerk.nl/kerk2025](http://www.protestantsekerk.nl/kerk2025). Hoe ziet de kerk er in 2025 uit? Welke uitdagingen komen er op de Protestantse Kerk af? Een vragenlijst voor gemeenteleden, ambtsdragers, kerkelijk werkers en predikanten. De vragenlijst is in te vullen tot en met 31 maart 2015.

## Zanggroepje

Ons zanggroepje oefent steeds de vrijdag vóór de eerste zondag van de maand om 10 uur en op zondag om 9.15 uur. Wie doet er mee? De volgende data zijn: **3 april en 1 mei**.  
Edith Tilanus



## Samen eten is vaak gezelliger dan in je eentje eten.



Op dinsdag 17 maart kunt u weer aan tafel komen in onze gastvrije kerk. De andere data zijn: 21 april en 19 mei. Vanaf 17.00 u. bent u welkom voor een drankje vooraf. De maaltijd begint 17.30 u. en u kunt kiezen uit diverse heerlijke gerechten. De kosten bedragen 5 euro per maaltijd. De maaltijd bestaat uit een hoofdgerecht, een nagerecht en een kopje koffie/thee met iets lekkers. Neem gerust een buurvrouw / buurman of vriend of vriendin mee. Wel graag van te voren opgeven bij Bernardine Rensen, telefoon 030 - 273 37 14

namens de maaltijdgroep, Riek Smit

Copij voor het aprilnummer  
voor **maandag 30 maart** 20.00 uur.  
Liesbeth Kramer-Nauta,  
J. van Ruisdaelstraat 77 Utrecht.  
Tel. 030 - 2521556  
e-mail: [e.th.kramer-nauta@hccnet.nl](mailto:e.th.kramer-nauta@hccnet.nl)