



Contact en Informatie

mededelingenblad

Wilhelminakerk

Jaargang 11 no.5
april 2015

Zondag 5 april 10.00 uur

Ds. Marian van Giezen



1^e collecte: sted. Diaconaal doel
vluchtelingenwerk
2^e collecte: opbouw stedelijk kerkewerk

Zondag 19 april om 10.00 uur

Ds. Ineke Haijntink

1^e collecte: wijkdiakonie
2^e collecte: opbouw wijkgemeente

Webradio: www.kerkomroep.nl

Nieuw rekeningnummer van de Wilhelminakerk
NL88 RABO 0130 714 119 t.n.v. Wilhelminakerk

Bij de zondagen

5 april Pasen

Viering voor jong en oud. We vieren het feest van de opstanding van Jezus, de overwinning van het leven op de dood, van het licht op het donker.

Voor de kinderen is er een mooi verhaal. En natuurlijk is er veel muziek!

De lezingen zijn Hooglied 3, 1 – 5 (over de vrouw die in de nacht haar geliefde zoekt – en vindt) en Johannes 20, 1 – 18 (over o.a. Maria van Magdala die haar geliefde Jezus zoekt – en vindt).

19 april

Onze voorganger vandaag is ds. Ineke Haijntink, ziekenhuispastor in het Diaconessenhuis. Omdat zij vanuit onze wijkgemeente is uitgezonden, komt ze met enige regelmaat bij ons voorgaan. Als zij het leesrooster volgt, zijn de lezingen Micha 4, 1 – 5 en Joh. 21, 15 – 24. Na afloop van deze viering zal een gemeenteberaad gehouden worden, waarin het advies van de Adviesgroep wordt gepresenteerd.

Deze adviesgroep heeft zich enkele maanden, o.l.v. gemeente-adviseur Simon de Kam, gebogen over hoe onze gemeente weer vitaal zou kunnen worden. Wij hopen dat u allemaal blijft om dit voor ons belangrijke advies te horen en er uw eerste reactie op te geven!

Gezellige Palmpaasmiddag



Op zaterdag 28 maart hebben de kinderen weer een mooie Palmpaasstok gemaakt, die ze op 29 maart tijdens de vrolijke intocht in de kerk hebben megedragen.

Woensdag 15 en 22 april: een tweeluik over Hannah Arendt

Vorming en Toerusting organiseert een tweeluik over de joodse filosofe Hannah Arendt. Ds. Els van der Wal, predikante van Het Witte Kerkje in Huis ter Heide, verzorgt op woensdagavond 15 april een lezing met als titel "De foute timing van een briljant filosofe. Hannah Arendt en het proces Eichmann." De joodse filosofe Arendt had al diep nagedacht over de oorlog en het Derde Rijk in haar boek "De oorsprong van het totalitarisme", toen ze voor de New Yorker begin jaren '60 in Jeruzalem het proces tegen Adolf Eichmann versloeg. Als filosofe dacht zij naar aanleiding hiervan na over het kwaad in de mens. Haar conclusies deden veel stof opwaaien. Waarom? Regisseuse Margarethe von Trotta maakte hier een film over. Met deze film als vertrekpunt schetst Van der Wal de achtergronden en beweegredenen van Arendt.

De lezing vindt plaats op woensdag 15 april om 20.00 uur in de Wilhelminakerk. Op woensdag 22 april wordt dan in de kerk de film over Hannah Arendt vertoond. Beide avonden zaal open om 19.30 uur. Toegang gratis, vrijwillige bijdrage.

Iedereen hartelijk welkom!



Bidden met de benen 11 april

Eens per twee maanden wordt er in een groepje gewandeld in een bezinnende sfeer, onder het motto 'Bidden met de benen'. Dit initiatief is ontstaan vanuit de Aloysiuskerk, maar breidt zich oecumenisch over heel Utrecht uit. Kom eens meedoen en ervaar hoe weldadig zo'n wandeling kan zijn. De eerstvolgende wandeling zal op zaterdag 11 april gemaakt worden vanuit het Johannescentrum, Moezeldreef 400. De wandeling begint om 10.00 uur met een kort gebed. Aansluitend wordt er ruim een uur gelopen, de eerste twintig minuten daarvan in stilte. Bij terugkeer een kopje thee of koffie. Tevoren aanmelden wordt op prijs gesteld, spontaan aansluiten is ook mogelijk. Er zijn geen kosten aan deze activiteit verbonden. Informatie en evt. aanmelden bij Frans Saarberg, 06-26.250.597.

Inloop elke donderdagmiddag

Elke donderdagmiddag van 14.30 – 16.00 uur kunt u in de Huiskamer van de Schildersbuurt (Hobbemastraat 41) een kopje koffie/thee komen drinken en gezellig een praatje maken met andere buurtbewoners. Wie wil kan ook een spelletje doen. Op de 1^e donderdag van de maand organiseren we iets extra's:

Op **7 mei** wordt er gezongen door de gastvrouwen Toos en Ingrid en ook samen met de aanwezigen: gezellige bekende liedjes uit de oude doos! Toegang gratis. Welkom!



Enthousiaste vrijwilligers gezocht!

Wist jij/u dat het Leger des Heils heel dichtbij, in de Oudwijkerveldstraat, een laagdrempelige 24-uursopvang voor dak- en thuislozen heeft? Het Leger des Heils is op zoek naar vrijwilligers die dak- en thuislozen in contact willen brengen met het christelijk geloof en de kerk.

De laagdrempelige opvang biedt onderdak en ondersteuning aan daklozen, die tijdelijk niet in staat zijn om zelfstandig te functioneren op sociaal, financieel en praktisch gebied. Doel is dat zij na een periode van drie tot zes maanden in staat zijn deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer.

Het Leger des Heils gelooft dat de boodschap van het evangelie de levens van mensen ten goede verandert en ziet de kerk hierin als

onmisbaar. De drempel naar een kerkdienst is alleen voor veel bewoners te groot. Daarom zijn wij op zoek naar vrijwilligers die de kerk dichterbij huis willen brengen.

Wij zoeken iemand die regelmatig (eens per drie weken) een bezoek brengt aan de Laagdrempelige 24-uursopvang (bijvoorbeeld door mee te eten) en er voor de bewoners is, bijvoorbeeld door middel van een gesprek of een spel en door samen te eten. We hopen dat bewoners hierdoor op een ontspannen manier in aanraking komen met het geloof en dat de drempel om eens naar de kerk te gaan, verlaagd wordt doordat ze daarvoor dan een 'maatje' hebben.

Wat vragen wij van jou/u?

- Je hebt affiniteit met onze doelgroep
- Je bent sociaal, geduldig, stabiel en zelfstandig
- Je hebt respect voor andere normen en waarden

Wat bieden wij?

- Leuk en leerzaam vrijwilligerswerk
- Een inspirerende werkomgeving
- Gezellige collega's

Heb je interesse? We plannen je/u eens in de drie weken in. Tijden bepalen we graag met jou/u in overleg. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met Marian van Giezen, marianvangiezen@online.nl of 06-18419992.

GEDULD MET GOD

"Op veel punten ben ik het met atheïsten eens, vaak op bijna ieder punt – behalve in hun geloof dat God niet bestaat."

Zo begint het boek van de Tsjechische katholieke theoloog Tomáš Halík 'Geduld met God. Twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven'. Hij legt daarna uit dat atheïsten te ongeduldig zijn met hun interpretatie van Gods afwezigheid. Een gelovige heeft 'geduld met God' – in de vorm van geloof, hoop en liefde. Dit boek gaan EUG-pastores Marieke Milder en Harry Pals samen lezen op 6 dinsdagavonden na Pasen: 14 en 28 april, 12 en 26 mei, en 9 en 23 juni (EUG-pand, Oudegracht 33). Wie wil mag vanuit heel Utrecht aansluiten. Het boek aanschaffen is het best, er kan ook voor kopieën gezorgd worden. Opgave bij Harry Pals, hpals@xs4all.nl.

Meditatiemomenten op maandag

Elke maandagavond van 19.00 – 19.30 uur kan iedereen meedoen aan een half uur bezinning en gebed in de Huiskamer, Hobbemastraat 41. We starten met een Bijbellesing, waar we even over doorpraten. Dan volgt een stilte, waarin ieder met de eigen gedachten bezig kan zijn. De stilte wordt besloten met het lezen van een Psalm, waarna er ruimte is voor ieders persoonlijke gebed, in stilte of hardop. Er worden dan ook hardop intenties genoemd waar we voor willen bidden. Die intenties kunnen de hele week aangemeld worden bij Marian van Giezen, marianvangiezen@online.nl, 06-18419992. Iedereen is van harte welkom om mee te komen doen.



Kerkennacht 20 juni 2015

Onder de titel 'Tour van de Ziel' spelen de Utrechtse kerken in de Kerkennacht in

op de start van de Tour de France. De tweejaarlijkse Kerkennacht wordt in 2015 gehouden op vrijdag 19 en zaterdag 20 juni. Op 19 juni zijn enkele grote startactiviteiten en op zaterdag 20 juni zijn de kerken open en presenteren zich met allerlei aantrekkelijke activiteiten.

In de wijk Oost werken diverse kerken samen om een pelgrimsroute (met als titel 'De Ronde van Oost') aan te bieden, die o.a. langs de Wilhelminakerk, de Aloysiuskerk, de Holy Trinity Church en het Leger des Heils voert. Ook in het Wilhelminapark en in de kapel van de begraafplaats zal iets te doen zijn. Deelnemers krijgen een pelgrimspas, die afgestempeld kan worden bij alle deelnemende plaatsen, en kunnen zo een inspirerende tocht maken door onze wijk.

Kerken open tijdens Tourstart

In de aanloop naar en tijdens het startweekend van de Tour de France in Utrecht organiseren ook de gezamenlijke kerken een aantal activiteiten. Op **zaterdagavond 4 juli** is er op het Nicolaaskerkhof een Openluchtviering (bij slecht weer in de Nicolaikerker).

In deze viering zullen zoveel mogelijk kerken een rol vervullen. Drie voorgangers vanuit de RKK, PGU en Baptistengemeente zijn bereid gevonden om de viering voor te bereiden. Naast onze eigen taal klinken in de Schriftlezingen ook Duits, Engels, Deens en Frans.

Het muzikale deel wordt verzorgd door een brassband, een draaiorgel, een groot gelegenheidskoor o.l.v. Gerard Legeland, een kinderkoor o.l.v. Hanna Rijken en de band van de Armeense kerk. Verder is er een dansgroep. We hopen zo een aantrekkelijk programma te hebben voor al of niet kerkelijk betrokken inwoners van Tour-stad Utrecht en buiten- en randkerkelijke voorbijgangers. De viering begint om 19.30 uur en zal ca. een uur duren.



Op **zaterdag 27 juni** wordt een wandel- en fietstocht georganiseerd, die (zoveel als dat mogelijk is) de route van 4 resp. 5 juli zal volgen. De Rehobothkerk (Briljantlaan 6)

vormt het beginpunt voor de wandeltocht, die ongeveer 3 à 4 uur duurt wanneer het volledige parcours wordt afgelegd.

1. De RK St. Gertrudiskerk (Amaliadwardsstraat 2) is de startlocatie voor de fietsers. De route voert langs de kerken die langs en nabij het TdF parcours van 5 juli ligt en eindigt in Leidsche Rijn. De kerken wordt gevraagd de wandelende en fietsende pelgrims welkom te heten en te vertellen wat hun geloofsgemeenschap doet.



Zondag 'Anders' op 14 juni: wie doet mee?

Soms kan een lied of een tekst die je hoort, of een afbeelding die je ziet, je ineens raken. Het kan je zelfs gelovig aanspreken, hoewel het misschien niet eens zo bedoeld of gemaakt is. Zo worden bijvoorbeeld in het project 'The Passion' (dat sinds enkele jaren rond Pasen ergens in Nederland uitgevoerd wordt) bekende popsongs verwerkt in het lijdensverhaal. Zo kunnen ook mensen aangesproken worden door het bijbelse verhaal, die daar anders misschien niet zo gemakkelijk mee in aanraking zouden komen.

Hebt u zelf zo'n gedicht, lied, afbeelding, kunstwerk, kleinood uit onverwachte hoek, waar u gelovig door aangesproken wordt? Met zulke elementen zou ik graag, samen met een groepje mensen die dit leuk vinden, een viering samenstellen. We nemen rustig de tijd om eerst aan elkaar te vertellen waar wij zelf gelovig door aangesproken worden, voordat we de viering echt

gaan invullen. Het gaat dus om een (onderling af te spreken) aantal bijeenkomsten.

Omdat dit een anders-dan-anders-viering zal worden, is deze gepland op een zondag waarop we normaal geen dienst zouden hebben: 14 juni (een 2^e zondag van de maand). Wie lijkt het leuk om dit mee voor te bereiden? Meld u/je aan bij mij, graag uiterlijk 16 maart. Marian van Giezen, marianvangiezen@online.nl, 06-18419992.

Gift voor het verjaardagfonds:

Mw. C.J. v. D.B € 5,--

Copij voor het meinummer
voor **maandag 27 april** 20.00 uur.
Liesbeth Kramer-Nauta,
J. van Ruisdaelstraat 77 Utrecht.
Tel. 030 – 2521556
e-mail: e.th.kramer-nauta@hccnet.nl

1.



Zanggroepje

Ons zanggroepje oefent steeds de vrijdag vóór de eerste zondag van de maand om 10 uur en op zondag om 9.15 uur.

3. Wie doet er mee?

De volgende data zijn: **3 april en 1 mei.**

Edith Tilanus

Samen eten is vaak gezelliger dan in je eentje eten.



Op dinsdag 21 april kunt u weer aan tafel komen in onze gastvrije kerk. De andere datum is 19 mei. Vanaf 17.00 u. bent u welkom voor een drankje vooraf. De maaltijd begint 17.30 u. en u kunt kiezen uit diverse heerlijke gerechten. De kosten bedragen 5 euro per maaltijd. De maaltijd bestaat uit een hoofdgerecht, een nagerecht en een kopje koffie/thee met iets lekkers. Neem gerust een buurvrouw / buurman of vriend of vriendin mee. Wel graag van te voren opgeven bij Bernardine Rensen, telefoon 030 - 273 37 14 namens de maaltijdgroep, Riek Smit

De bloemengroet van de afgelopen maanden gingen naar:

04-01-2015 Mw. A.J. van der Schee
18-01-2015 Mw. M.M. de Gooijer-de Kruijff
01-02-2015 Mw. A.J. Baart-Reehorst
15-02-2015 Dhr. T. Aalbers
01-03-2015 Dhr. A. Burger
15-03-2015 Fam. C.T.M van Houwelingen
29-03-2015 Mw. C.M. Faber- Norel