



## Contact en Informatie

mededelingenblad

Wilhelminakerk

Jaargang 11 no.7  
juni 2015

### Zondag 7 juni om 10.00 uur



Ds. Marian van Giezen

1<sup>e</sup> collecte: kerk in actie wereldiakonaat  
zie pag.4

2<sup>e</sup> collecte: opbouw wijkgemeente

### Zondag 21 juni om 10.00 uur

Ds. Marian van Giezen

1<sup>e</sup> collecte: ouderenzorg

2<sup>e</sup> collecte: opbouw sted. Kerkenwerk

### Zondag 14 juni

De eerder aangekondigde 'Zondag Anders' op 14 juni gaat niet door. Er wordt wel gewerkt aan een viering met een andere opzet dan gewoonlijk, maar die zal pas na de zomer gepland worden.

**Webradio:** [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)

Nieuw rekeningnummer van de Wilhelminakerk  
NL88 RABO 0130 714 119 t.n.v. Wilhelminakerk

### Bij de zondagen

#### 7 juni

Vandaag wordt Cato van Houwelingen, dochter van Thijs van Houwelingen en Aafke Bijman en zusje van Lize, gedoopt. De lezingen zijn Mc. 3, 31 – 35 ('Iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder') en 2 Kor. 4, 8 – 18 ('We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw' en 'Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig'). Op deze zondag na Trinitatis denken we nog wat door over de betekenis van de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in ons leven, vooral in relatie tot onze doop.

#### 21 juni

De eerste lezing vandaag is uit het boek Job;

dat komt niet vaak voor. Job 30, 15 – 26 en 38, 1: een gedeelte uit Job's betoog nadat zijn vrienden hun visie op zijn lijden hebben gegeven. En de lezing eindigt met de aankondiging dat God hem antwoordt, vanuit een storm. De storm vormt dan de link met het evangelie (Mc. 4, 35 – 41) over de storm op het meer. Wat doen wij wanneer het in ons leven stormt?

### 21 juni Gemeenteberaad

Zondag 21 juni zal na de kerkdienst een gemeenteberaad gehouden worden, over de beslissing over de toekomst van de Wilhelminagemeente. Zowel de vraag hoe we verder gaan met het advies van de jongerengroep als het kerkgebouw komen aan de orde.

### NB: 5 juli GEEN DIENST in onze kerk!

Op zondag 5 juli zal, i.v.m. de Tourstart in Utrecht, en alle verkeershinder en lawaai die dat met zich mee zal brengen, er geen dienst zijn in de Wilhelminakerk. Wél bent u allen van harte welkom bij de oecumenische dienst op de avond ervóór om 19.30 uur op het Nicolaaskerkhof (zie hieronder).

### Oecumenische viering 4 juli 19.30 uur Nicolaaskerkhof

In de aanloop naar en tijdens het start-weekend van de Tour de France in Utrecht organiseren ook de gezamenlijke kerken een aantal activiteiten. Op **zaterdagavond 4 juli** is er op het Nicolaaskerkhof een Openluchtviering (bij slecht weer in de Nicolaikerkerk). In deze viering zullen zoveel mogelijk kerken een rol vervullen. Drie voorgangers vanuit de RKK, PGU en Baptistengemeente zijn bereid gevonden om de viering voor te bereiden. Naast onze eigen taal klinken in de Schriftlezingen ook Duits, Engels, Deens en Frans. Het muzikale deel wordt verzorgd door een brassband, een groot gelegenheidskoor o.l.v. Gerard Legeland, een kinderkoor o.l.v. Hanna Rijken en de band van de Armeense kerk. We hopen zo een aantrekkelijk programma te hebben voor al of niet kerkelijk betrokken inwoners van Tour-stad Utrecht en buiten- en randkerkelijke voorbijgangers. De viering begint om 19.30 uur en zal ca. 1 uur duren.

### Bidden met de benen zaterdag 13 juni

'Bidden met de benen' is een activiteit die je in beweging en aan het denken zet. We

verzamelen om 10.00 uur op zaterdagochtend in een kerk/kapel voor een korte samenkomst: we zingen een lied, luisteren naar een tekst (uit de bijbel of een gedicht), daarna zingen we weer een lied en krijgen we een vraag mee waar we onderweg over na kunnen denken. Vervolgens wandelen we ongeveer 60 minuten in de (groene) omgeving van de kerk. De eerste 20 min wandelen we in stilte (om ons te laten inspireren door de natuur en de wisselende omgeving), daarna is er ruimte voor ontmoeting en gesprek. Als we terugkomen bij de kerk, drinken we gezamenlijk koffie ter afsluiting. Om 12.00 uur gaat ieder weer zijns/haars weegs. *Doet u mee?*

Zaterdagochtend 13 juni van 10.00 – 12.00 uur vanuit de gemeenschap van de Franciscanen aan de Deken Roesstraat 13 in Utrecht. U bent van harte welkom om mee te lopen. Aanmelden is niet nodig. Iedereen die om 10.00 uur in de kerk is, kan meedoen. Meer informatie: [info@stmartinusutrecht.nl](mailto:info@stmartinusutrecht.nl)

### **Meditatiemomenten op maandag**

Elke maandagavond van 19.00 – 19.30 uur kan iedereen meedoen aan een half uur bezinning en gebed in de Huiskamer, Hobbemastraat 41. We starten met een Bijbellesing, waar we even over doorpraten. Dan volgt een stilte, waarin ieder met de eigen gedachten bezig kan zijn. De stilte wordt besloten met het lezen van een Psalm, waarna er ruimte is voor ieders persoonlijke gebed, in stilte of hardop. Er worden dan ook hardop intenties genoemd waar we voor willen bidden. Die intenties kunnen de hele week aangemeld worden bij Marian van Giezen, [marianvangiezen@online.nl](mailto:marianvangiezen@online.nl), 06-18419992. Iedereen is van harte welkom om mee te komen doen.



### **Ridder in de Orde van Oranje Nassau**

Bij gelegenheid van Koningsdag 2015 is dr. F.G.M. Broeyer benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Frits Broeyer, de echtgenoot van onze voormalige predikante Jacqueline

Broeyer – Bogers, is voormalig hoofddocent Kerkgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast was hij op tal van terreinen kerkelijk actief; tevens was hij onderzoeker

en publicist over de Tweede Wereldoorlog. Hij organiseerde o.a. tentoonstellingen over de illegale pers gedurende de oorlogsjaren. In onze gemeente kennen wij hem ook omdat hij jarenlang de kring Actuele Theologie heeft begeleid. Wij feliciteren hem van harte met deze onderscheiding!

### **De' Tour van Oost' in de Kerkennacht 20 juni**

Tijdens de Kerkennacht op zaterdag 20 juni 2015 kan in Utrecht Oost tussen 18.00 en 22.30 uur een pelgrimsronde gemaakt worden. Wandelend of fietsend kunnen pelgrims aan de hand van een pelgrimspas 8 verschillende locaties bezoeken, waar steeds iets te doen zal zijn. De Holy Trinity Church, de Aloysiuskerk en de Wilhelminakerk werken hierbij samen met enkele andere plaatsen en organisaties. De activiteiten op de verschillende locaties zijn zo geprogrammeerd, dat mensen op die ene avond overal iets kunnen meemaken.

Wie op één van de plaatsen van de route begint, krijgt een route met omschrijving mee, die tevens een pelgrimspas is. Zo kun je op elke plek iets meemaken of doen en daar een pelgrimsstempel halen. Aan het eind is er dan een leuk aandenken. De flyer met route en pelgrimspas ligt vooraf al in verschillende winkels in de wijk en is ook al vooraf verkrijgbaar bij de deelnemende kerken.

*Wegens een fout in de planning aan onze kant is de Wilhelminakerk op deze avond in gebruik voor een concert van het Ad Hoc Orkest. Dat betekent dat de kerk alleen van binnen te bezichtigen is tót 19.50 uur. Daarna worden alleen nog bezoekers van het concert binnengelaten. Wél proberen we iemand iets over de buitenkant (architectuur) te laten vertellen; en kan de tuin bekeken worden. (De Huiskamer is wél open.) Onze excuses voor dit ongemak!*

### ***Wat is er allemaal te doen?***

In de Aloysiuskerk bijt om 18.00 uur het koor Mixtuur de spits af met een muzikale themavesper rond het thema 'Natuur'. Daarna zijn er de hele avond elk half uur concertjes van 10 minuten, door o.a. Wim Does en Frans Saarberg op orgel, Servaas van der Mullen met zang en viool, en door het Gemengd Koor.

In de naast de kerk gelegen Huiskamer van de Schildersbuurt kan iedereen binnenkomen voor een goed gesprek met de mensen van 'Zin in Utrecht'; maar ook gewoon even koffie/thee drinken in deze gezellige ruimte.



In het Wilhelminapark, ter hoogte van de Louise de Colingnystraat zal een labyrint worden neergelegd. Een labyrint biedt de mogelijkheid om op de plaats waar je bent een bedevaart te maken. Een

labyrint lopen is een spirituele oefening, een geestelijke reis. Probeer het eens; wie weet waar je zult komen....

In de Holy Trinity Anglican Church is van 19.00 – 20.30 uur een benefietconcert voor de Imibala Trust, een liefdadigheidsinstelling die beurzen, uniformen en bijkomende educatie verzorgt voor kinderen in financiële nood.

Daarna blijft de kerk open voor bezichtiging.

Het Leger des Heils heeft aan de Oudwijkerveldstraat al heel lang een daklozenopvang.

Iedereen is hier op deze avond welkom om eens binnen te kijken en meer te horen over het werk van het Leger des Heils.



In de monumentale kapel op begraafplaats St. Barbara zal een bijzonder concert plaatsvinden:

om 20.00 uur, 20.30 uur en 21.00 uur zal het combinatiekoor 'Genooten/Amarilli' delen uit de Funeral Anthems van Henry Purcell uitvoeren.

De Beiaard, huis voor vormgeving van geloof en leven' aan de Stadhouderslaan is al sinds 1945 een huis voor ontmoeting en gesprek. De Beiaard helpt mensen hun weg naar God te gaan, door persoonlijke gesprekken of in een kleine groep. Het programma voor de Kerkennacht wordt in samenwerking met de Katholieke Vereniging voor Oecumene vormgegeven. Om 19.30 is opening en welkom, 19.45 uur lezing 'Kracht van woord'; 20.30 uur 'Kracht van beeld'; 21.15 uur

'Kracht van muziek'; 21.45 uur gezongen avondgebed (completen).

Op **zaterdag 27 juni** wordt een wandel- en fietstocht georganiseerd, die (zoveel als dat mogelijk is) de route van 4 resp. 5 juli zal volgen. De Rehobothkerk (Briljantlaan 6) vormt het beginpunt voor de wandeltocht, die ongeveer 3 à 4 uur duurt wanneer het volledige



parcours wordt afgelegd. De RK St. Gertrudiskerk (Amaliadwarsstraat 2) is de startlocatie voor de fietsers. De route voert langs de kerken die langs en nabij het TdF parcours van 5 juli ligt en eindigt in Leidsche Rijn. De kerken wordt gevraagd de wandelende en fietsende pelgrims welkom te heten en te vertellen wat hun geloofsgemeenschap doet.

*Op reis met je pen*

*-Schrijfweken Zin in Utrecht-*

*"Door te gaan, leer je waarheen"*

*(Theodore Roethke)*

Leest of hoort u wel eens iets van iemand die een pelgrimstocht gemaakt heeft? Iemand die drie, vier maanden vrij neemt en naar Santiago de Compostela gaat? Niet iedereen heeft mogelijkheden om zo op pad te gaan. Er kunnen allerlei redenen zijn om niet te gaan. Maar het is geen kwestie van wel of niet, want er is een alternatief. Daarom gaan we met de pen op reis. Net zoals bij een wandeling je af en toe staat op een bijzondere plek, staan we nu figuurlijk stil bij momenten uit ons leven. We maken een pelgrimage op papier.

Voor deze bijeenkomsten is ervaring met schrijven niet noodzakelijk. Aan de hand van eenvoudige oefeningen wordt u meegenomen uw eigen levenservaringen op papier te zetten. Deze "reis met de pen" is bedoeld voor mensen vanaf 60 jaar.

**Thema's:** De weken vinden plaats in de verschillende jaargetijden. Die seizoenen gebruiken we als een metafoor voor het leven. Zo zal in de week van 6-10 juli de zomer centraal staan en in de week van 5-9 oktober de herfst en van 7-11 december de winter.

**Kennismakingsworkshop:** Op 2 juli van 14.00 u.- 16.00 u. bent u van harte welkom om kennis te maken met het schrijven en met de begeleiders. Na deze workshop weet u of het schrijven iets voor u is of dat het bij een eenmalige kennismaking blijft. De workshop wordt gehouden in: Zorginstelling Rosendael, Indusdreef 5, 3564 GV Utrecht

**Praktische info:**

- **Data: 6-10 juli, Steeds op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 uur tot 13.00 en aansluitend voor wie wil een lunch. Om 9.30 uur staat de koffie/thee klaar. Deze week is tot stand gekomen in samenwerking met de Wilhelminakerk.**
- **De weken zijn afzonderlijk te volgen.**
- **Plaats: Huiskamer van de Schildersbuurt, Hobbemastraat 41, Utrecht (naast de Wilhelminakerk)**
- Kosten: €60,00 (of met U-pas €30,00)
- Herfstweek 5-9 oktober, Zorginstelling Rosendael, Indusdreef 5, 3564 GV Utrecht
- 7-11 december. De plek waar deze week plaats zal vinden zal op de website bekend worden gemaakt.



**Opgave (i.v.m. lunch) bij**

Zin in Utrecht, tel. 030-6626814 of info@zininutrecht.nl

*Stichting Zin in Utrecht is een samenwerkingsverband van professionele geestelijk verzorgers. Wij bieden ondersteuning op het terrein van zingeving, levensvragen en spiritualiteit.*



**Excursie Catharijneconvent 8 juli**

Op woensdag 8 juli 2015 kan wie zin heeft, samen met de kring Bijbel & Kunst meegaan naar het Catharijneconvent voor een rondleiding. Zelfs als je het museum al kent, zie je tóch met een rondleiding altijd weer iets nieuws. In het kader

van het Vriendenlidmaatschap, dat de Wilhelminakerk voor dit jaar gratis ter beschikking heeft, kan dit voor een zeer luttel bedrag. We hoeven alleen de rondleiding zelf te betalen; de toegang tot het museum is gratis. Als u een museumjaarkaart hebt, wordt u verzocht die mee te brengen. We verzamelen die dag om 10 uur in

de hal van het museum (u moet er dus wel op eigen gelegenheid heen). Opgeven is noodzakelijk, bij [marianvangiezen@online.nl](mailto:marianvangiezen@online.nl) of 06-18419992.

**Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat 7 juni**

Voor ons is de fiets een alledaags gebruik-sartikel. Maar in Kenia kan de fiets levens redden. Veel inwoners van het platteland wonen ver weg van een gezondheids-centrum. Gelukkig komt de zorg naar hen toe. Ruim 800 vrijwilligers van de gezondheidscentra gaan naar de afgelegen dorpen toe. Ze geven medische zorg en beantwoorden vragen over hygiëne en voeding. Dat doen ze lopend. Met een fiets zouden ze veel meer mensen veel sneller kunnen bereiken. Kerk in Actie steunt partnerorganisatie CoOp-Africa, die er via Bike4Care voor zorgt dat 800 vrijwilligers een fiets krijgen en hen leert hoe ze de fiets moeten onderhouden. Uiteindelijk kunnen ze zelfs sparen voor een fietsambulance. We hopen dat u dit bijzondere werk wilt steunen. Van harte aanbevolen.

Op zondag 7 juni is de Kerk in Actie collecte bestemd voor het werelddiaconaat. In Kenia steunt Kerk in Actie partnerorganisatie CoOp-Africa. Op het platteland van Kenia heeft de overheid gezondheidscentra ingericht. Vrijwilligers bezoeken gezinnen in de omliggende dorpen en beantwoorden vragen over hygiëne en voeding. De afstanden zijn groot en er is geen vervoer. Via het project Bike4Care worden de ruim 800 gezondheidswerkers voorzien van een fiets, waardoor ze veel sneller de mensen in de dorpen bereiken. Daarnaast krijgen zij een training in fietsonderhoud en kunnen ze sparen voor een fietsambulance. Kerk in Actie steunt het werk van Coop-Africa van harte.

**Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!**

## Financiën Wilhelminagemeente

De Wilhelminagemeente heeft in 2015 € 100.000 nodig aan giften. In de begroting is er rekening mee gehouden € 64.500 aan kerkelijke bijdragen te ontvangen. Dat is € 35.900 te weinig. Het sectieteam vraagt aan alle gemeenteleden om mee te helpen het tekort weg te werken. Op de thermometer in de Wilhelminakerk wordt met kleuren bijgehouden hoeveel giften er inmiddels zijn toegezegd en hoeveel daadwerkelijk is ontvangen.

**Groen:** het bedrag dat tot nu toe is ontvangen in 2015 **Blauw:** het bedrag dat tot nu toe is toegezegd in 2015 **Oranje:** het bedrag dat we verwachten samen op te brengen in 2015 (€ 64.500) **Rood:** het bedrag dat we verwachten tekort te komen in 2015 (€ 35.900)

In de eerste vier maanden van het jaar heeft de Wilhelminakerk in totaal € 35.434 aan giften ontvangen. Dat is iets meer dan vorig jaar over dezelfde periode. Er is daarom goede hoop dat we met elkaar meer kunnen opbrengen dan begroot. Hoe meer we van het rood wegwerken, des te lager zal het tekort over 2015 zijn.

Stand kerkelijke bijdragen Wilhelminakerk  
1 januari – 30 april 2015



### Geldwerving voor revitalisering Wilhelminakerk

De Wilhelminagemeente is sinds 2013 bezig met de revitalisering van de wijk. Een belangrijke mijlpaal is dit voorjaar bereikt met het resultaat van de adviesgroep. Het sectieteam is volop bezig om te starten met de uitvoering van het advies.

Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van de revitalisering is dat de Wilhelminagemeente weer financieel gezond wordt. Dat wil zeggen: de gemeenteleden geven met elkaar voldoende geld om de noodzakelijke uitgaven te bekostigen. Op dit moment is dat niet het geval. Al meerdere jaren daalt het aantal gevers en daalt de totale bijdrage. De laatste jaren is er sprake van een tekort en raakt ons vermogen uitgeput.

Om de uitvoering van het revitaliseringplan een kans te geven is het dringend noodzakelijk dat het tekort wordt gestopt. De giften van de

gemeente zijn dit jaar harder nodig dan ooit. Deze maand wordt een narooi gehouden voor de AKB. Alle mensen die nog niet hebben gereageerd op de brief van januari 2015 krijgen hiervoor een herinnering. Het sectieteam dringt er bij iedereen op aan om serieus te overwegen hoeveel de Wilhelminakerk u waard is.

Het sectieteam Wilhelminakerk heeft een commissie gevormd die de geldwerving verder gaat uitwerken. Naar aanleiding daarvan kan het zijn dat u nog benaderd wordt voor een financiële bijdrage. U wordt op de hoogte gehouden van de acties die de commissie geldwerving organiseert.

Als u financieel wilt bijdragen, dan kunt u uw gift overmaken naar: Wilhelminakerk NL88 RABO 0130 714 119 met vermelding Extra gift.

### Collecten in mei 2015

3 mei Stedelijk missionair werk	€ 77,50
Opbouw wijkgemeente	€ 78,05
Extra collecte voor Nepal	€ 157,50
Deze collecte wordt verdubbeld door de diaconie.	
17 mei Wijkdiaconie	€ 67,57
Opbouw wijkgemeente	€ 51,40
Hartelijk dank voor uw bijdrage.	

### Liturgieberaad

Binnen onze wijkgemeente bestaat al vele jaren het Liturgieberaad. Het Liturgieberaad is bedoeld om de gang van zaken tijdens de kerkdienst zodanig vorm te geven, dat ieder gemeentelid zich daarin herkent en zich erkend voelt. Uiteraard gaat dit vormgeven in gezamenlijk overleg en met onze predikant.

Omdat ik om persoonlijke redenen mijn deelname aan het Liturgieberaad heb beëindigd, is men nu op zoek naar een opvolger. Bent u jong of oud, man of vrouw? U bent van harte welkom om u stem te laten horen en mee te beslissen over de gang van zaken!

Het Liturgieberaad vergadert een paar keer per jaar; het tijdsbeslag is daarmee overzichtelijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marian van Giezen of met ondergetekende.

Harma Aalbers

[Copij voor het juli/augustusnummer voor maandag 30 juni 20.00 uur.](#)

[Liesbeth Kramer-Nauta](#)

[J. van Ruisdaelstraat 77](#)

[Tel. 030-2521556](#)

[e-mail: e.th.kramer-nauta@hccnet.nl](mailto:e.th.kramer-nauta@hccnet.nl)

### **Concerten in de Wilhelminakerk.**

De komende tijd kunt u genieten van een aantal muzikale activiteiten in de Wilhelminakerk.

#### **a. Ad hoc ORKEST**

##### **Openbaar concert zaterdag 20 juni 2015**

Aanvang 20.00 uur Kassa open: 19:30 uur

Locatie: [Wilhelminakerk](#)

Hoek Hobbemastraat-Paulus Potterstraat,  
Utrecht

#### **Repertoire**

Daniël de Lange (1841-1918) - Symphonie en ut mineur op. 4 (1868)

Edouard Lalo (1823-1892) - Symphonie

Espagnole (1874) met solist Amarins Wierdsma

Camille Saint-Saëns (1835-1921) - La Jota

Aragonese (1880)

Julius Röntgen (1855-1932) - Oud-

Nederlandsche Dansen (1904)

Solist: [Amarins Wierdsma](#) (Lalo) dirigent: [Haiko Boonstra](#)

Toegang: € 10,- en € 7,- (kinderen t/m 12 jaar en [Vrienden van het Ad Hoc Orkest](#)), inclusief een welkomst- en pauzedrankje.

#### **b. Op vrijdag 26 juni om 20.00 uur zingt het Sterrenkoor weer in de Wilhelminakerk.**

De dirigent/pianist Nico Horstink weet het koor tot mooie driestemmige prestaties te brengen met een keur van aantrekkelijke liedjes uit vele landen, soms bekend, zoals 'Oh island in the sun', soms onbekend.

#### **c. Op zaterdag 27 juni om 20.00 uur en op zondagmiddag 28 juni om 15.00 uur geeft het orkest Nota Bene een concert**

onder de spannende titel "Maximaal minimaal".

Toegangsprijs € 9 .

Nota Bene is een jong orkest, opgericht in de zomer van 2009. Ze richten zich vooral op (bijna) afgestudeerden die het leuk vinden om muziek te maken, maar niet per se op het hoogste niveau willen spelen. Door hun diverse repertoire, van klassiek tot modern en minimalistisch, hopen ze een breed publiek aan te spreken.

### **Insluipers in de kerk**

Onlangs zijn er op donderdagmiddag insluipers in de kerk geweest, die uit jaszakken in de gang autosleutels en een portemonnee hebben gestolen. Heel vervelend.

Twee tips:

1. Doe de buitendeur aan de zijkant van binnen op slot bij besloten activiteiten.
2. Laat nooit iets in uw jaszak zitten, als u de jas aan de kapstok hangt.