



Contact en Informatie

mededelingenblad

Wilhelminakerk
Hoek Paulus
Potterstraat/Hobbemastraat

Jaargang 12 no.6
maart 2016

Wilhelminakerk

Zondag 6 maart om 10.00 uur

Ds. Marian van Giezen S + T

4^e zondag van de veertigdagentijd



1^e collecte: sted. diakonaal doel: voedselbank

2^e collecte: opbouw wijkgemeente

Zondag 20 maart om 10.00 uur

Ds. Marian van Giezen

palmzondag

1^e collecte: Kerk in actie totale werk

2^e collecte: opbouw wijkgemeente

Zondag 27 maart om 10.00

Pasen

Ds. Marian van Giezen

1^e collecte: sted. diakonaal

doel: vluchtelingenwerk

2^e collecte: opbouw wijkgemeente

Swellengrebel

Donderdag 24 maart 10.15

ds. G. Krul Witte Donderdag en S + T

Vrijdag 25 maart

Ds. T. Peereboom Goede Vrijdag

Zondag 27 maart

ds. G. Krul Pasen

radio: www.kerkomroep.nl

Nieuw rekeningnummer van de Wilhelminakerk
NL88 RABO 0130 714 119 t.n.v. Wilhelminakerk

Voor meer informatie over de Wilhelminagemeente:

www.wilhelminakerkutrecht.nl

Voor informatie over de Marcusgemeente en evt.
aanmelden Nieuwsbrief Marcuskerk:

www.marcuskerk.nl

Bij de zondagen

6 maart

Zondag Laetare 'Wees blij': een beetje roze tussen het paars van de Veertigdagentijd. We lezen 2 Kor. 5, 14 – 21 (het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen..... Namens Christus vragen wij: laat u met God verzoenen) en Luc. 15, 11 – 32 (de gelijkenis van de verloren zoon). Wat betekent verzoening met God voor ons? En heeft dat ook te maken met verzoening met elkaar?

Wij vieren vandaag het Avondmaal: de maaltijd waarin ook de verzoening kan worden beleefd. En er is kinderkerk.

20 maart Palm- en Passiezondag

Deze zondag is een dag met twee kanten: zowel de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem als de gedachtenis van zijn lijden komen aan de orde. In het eerste deel van de dienst staat het evangelie van de intocht centraal (Luc. 19, 29 – 40). De kinderen trekken met versierde Palmpaasstokken door de kerk. Daarna kunnen ze naar hun eigen kinderkerk gaan.

In de kerk gaan we verder met het lezen van het verhaal over de laatste dagen van Jezus' leven (Luc. 22, 1 – 23, 56). Daarbij worden enkele afbeeldingen getoond van een kruisweg. Met een korte overweging en gebeden wordt de viering besloten.

De totale viering zal ongeveer een uur duren.

Stille Week

De vieringen in de Stille Week vinden plaats in de Nicolaikerk en de Marcuskerk:

- In de Nicolaikerk is op maandag 21 maart, dinsdag 22 maart en woensdag 23 maart een meditatieve vesper om 19.30 uur.
- Witte Donderdag om 19.30 uur, Goede Vrijdag om 19.30 uur en Stille Zaterdag om 22.00 uur vieren we in de Marcuskerk.

27 maart Pasen

In de Wilhelminakerk is om 10.00 uur een viering voor jong en oud. We vieren het feest van de opstanding van Jezus, de overwinning van het leven op de dood, van het licht op het donker. Voor de kinderen is er een mooi verhaal. En natuurlijk is er veel muziek!



Palmpaasstokken maken 19 maart

Op zaterdag 19 maart van 15.00 – 16.30 uur kunnen kinderen in de Wilhelminakerk Palmpaasstokken komen versieren. Ouders ook welkom! Wél even aanmelden (i.v.m. inkopen) bij Marian van Giezen, marianvangiezen@online.nl of 06-18419992.

Paasjubel Domplein bij zonsopgang

Paaszonndag 27 maart 2016, 7.00 uur (zomertijd!)

Het is nog donker. Aan het eind van de nacht verzamelen zich honderden mensen op het Domplein. Wij wachten in stilte. Dan een welkom, een gedicht, trompetgeschal, een lied. Langzaam gloort het morgenlicht en wij lezen het paasevangelie. Ontwaakt! De Heer is waarlijk opgestaan! We bidden en zingen.

En bij het U zij de Glorie nemen de klokken van de Domtoren onze jubel over. Eerst de Magdalena klok, de kleine klokken, de grote klokken en de allerswaarste, de Salvatorklok. Ze klinken allemaal. Een overweldigend geluid draagt onze boodschap over de mensen van het plein, naar de stad, het land in. Het Paasfeest kan beginnen.

Wilt u aanwezig zijn bij deze interkerkelijke Paasjubel? Kom dan in alle vroegte naar het Domplein in Utrecht. Wie wil kan aansluiten bij het Paasontbijt in de Domkerk. Van harte welkom [met vrijwillige bijdrage]!



Kring Bijbel en Kunst

Op woensdag 9 maart en op 30 maart om 10.00 uur gaan we ons - in de Huiskamer, Hobbemastraat 41 - weer buigen over afbeeldingen en poëzie in combinatie met een bijbelgedeelte. Het zal deze keer gaan over Jozef, in woord en beeld. Met deze kring kunt u zonder verdere voorbereiding mee doen, ook als u niet zoveel van de Bijbel denkt te weten. Het is iedere keer weer verrassend om te merken hoeveel betekenis je kunt halen uit het goed

kijken naar een afbeelding en het lezen van een gedicht of lied! Wilt u het eens komen proberen? Welkom!!

Graag even vooraf aanmelden bij ds. Marian van Giezen, 06-18419992 of marianvangiezen@online.nl, of bij Ankie la Rivière, 030-2513713 of aalariv@kpnmail.nl.

Filmavond vrijdag 11 maart

Elke twee maanden is in de Huiskamer van de Schildersbuurt (Hobbemastraat 41) een filmavond. Steeds worden films getoond die te denken geven en aanleiding tot een nagesprek. Op 11 maart kijken we 'Oscar en de roze dame'.



Oscar is een tienjarig jongetje dat ongeneeslijk ziek is, maar niemand durft het hem te vertellen. Hij komt er per ongeluk achter en wil zijn ouders niet meer zien, alleen nog maar de grofgebekte, in roze mantelpakje geklede dame met wie hij een band voelde toen hij haar kortstondig trof op de gang van het ziekenhuis. De arts van het hospitaal waar Oscar verblijft weet haar over te halen hem eens per dag op te zoeken. Door haar fantasierijke verhalen en tips over leven en liefde komt hij in het reine met zijn aanstaande dood.

Vrijdag 11 maart 19.30 uur in de Huiskamer van de Schildersbuurt, Hobbemastraat 41. Toegang gratis, consumpties tegen vergoeding. Na afloop praten we na onder het genot van een drankje. Van harte welkom! Graag even vooraf aanmelden bij marianvangiezen@online.nl, 06-18419992 of diana.rusch@versatel.nl.

I-Pad cursus, venster op de wereld

Vanaf 23 maart start voor de 2e keer een i-pad cursus. Dit maal in buurthuis Sterrenzicht, Keerkringplein 40.

U krijgt informatie over e-mailen, verbinding maken met de i-phone, facebook, hoe maak je foto's, video bellen etc.

De kosten zijn € 25,- voor de 3 bijeenkomsten, dit is inclusief koffie/thee en lesmateriaal.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de sociaal makelaar van Stichting Vooruit.

Tel: 06-81032868 of mailen:

johanpols@vooruitutrecht.nl.

Uitnodiging 10 maart

Volgen, wie durft: Jongeren en de toekomst van de kerk

Gesprek tussen Johan Roeland & James Kennedy
Wanneer: Donderdag 10 maart 2016, 20.00 – 22.00 uur

Locatie: Nicolaikerkerk, Nicolaaskerkhof, Utrecht

Jongeren organiseren zich in tijdelijke netwerken. Het is niet meer van deze tijd lid te zijn van vakbond, politieke partij of kerk. James Kennedy, columnist in TROUW en hoogleraar Geschiedenis, is van mening dat de kerk niet meer past bij de (postmoderne) levensopvatting van jonge mensen. De rol die ouders en overdrachtspersonen als docenten volgens hem hebben, zou hier debet aan zijn. Hij gaat hierover in gesprek met Johan Roeland die als religiesocioloog aan de VU onderzoek deed naar de jongerencultuur en christelijke jongeren. Roeland benadrukt dat onder jongeren een notie van sacraliteit leeft, maar dat de kerk mede door haar organisatievorm daar geen aansluiting bij vindt.

Hoe kunnen ouders daarmee omgaan en welke uitdaging ligt er voor de kerk om het contact met jongeren niet te verliezen?

Deze avond is bijzonder interessant voor jongeren, ouders en mensen die actief zijn in de jongerencultuur. Uiteraard is daarnaast iedereen van harte welkom! De toegang is gratis.

Programma

19.30 inloop

20.00 introductie avond door Dirk Neven, theoloog en socioloog en voorganger in de Nicolaïkerk

20.10 lezing James Kennedy, hoogleraar geschiedenis VU, Amsterdam

20.35 lezing Johan Roeland, religiesocioloog VU, Amsterdam

21.00 pauze

21.10 verdieping aan de hand van vragen

21.45 concluderende opmerkingen van beide sprekers

22.00 afronding

Up-to-date Wilhelminakerk Doelgericht communiceren als wijkgemeente

Wellicht herkent u de situatie dat er tijdens een gemeente activiteit minder mensen zijn gekomen dan gehoopt. Tijdens de evaluatie blijkt dan dat de activiteit aangekondigd was op de site en via de nieuwsbrief. Was de PR onvoldoende en waren dit de juiste communicatiemiddelen om in te zetten? Zou dit een van de redenen kunnen zijn dat er minder mensen bij de activiteit waren dan verwacht?

De Protestantse Gemeente Utrecht heeft onze wijkgemeente het aanbod gedaan om te onderzoeken of er doelgericht wordt gecommuniceerd in onze gemeente. Dit

onderzoek wordt uitgevoerd door Young & Holy. Met het onderzoek krijgt de gemeente inzicht in:

- Wat doet onze gemeente (activiteiten aanbod)?
- Waarom organiseren we deze activiteiten (doel)?
- Wie willen we bereiken met deze activiteiten (doelgroep)?
- Hoe maken we dat wat we doen bekend (communicatiemiddelen per activiteit)?
- Bereiken we de personen die we willen met deze communicatiemiddelen?
- Is dat wat we doen, communiceren en wie we bereiken in lijn met het beleidsplan?

Wellicht wordt u gevraagd om een bijdrage aan dit onderzoek door het invullen van een vragenlijst en/of een bijeenkomst van maximaal 90 minuten. De resultaten van het onderzoek verwachten we omstreeks juni. Meer informatie bij Alfred Boom.

abonnement op collectebonnen



U koopt regelmatig collectebonnen, maar na het uitgeven van de laatste bonnen vergeet u nieuwe te bestellen? Of u bent nog geen gebruiker van collectebonnen, maar het overkomt u regelmatig dat u geen muntgeld heeft voor de collecte? Aan al dat ongemak kunt u nu een einde maken door een abonnement te nemen op collectebonnen. Hoe werkt het? Op de website van de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU) vindt u een rubriek Geldzaken. Daar kunt u een bestelformulier openen waarop u precies kunt invullen welke coupures en welke aantallen u per kwartaal wenst te ontvangen. Betaling verloopt via automatisch incasso, waarbij het bedrag een week van te voren van uw rekening wordt afgeboekt. U ontvangt de nieuwe kaarten aan het begin van ieder kwartaal. Meer informatie: www.pgu.nu > geldzaken > collectebonnen, rechtstreeks: www.pgu.nu/collectebonnen of neem contact op met het kerkelijk bureau PGU: (030) 27 37 540, e-mail: bestuurssecretariaat@protestant-utrecht.nl

BERICHTEN VAN DE ZWO

40 DAGEN CAMPAGNE VOOR PASEN

De campagne tijdens de 40 dagentijd is aan de gang. Misschien heeft u al een spaardoosje om wat extra's toe te voegen aan de collectes die voor Kerk in Actie gehouden worden. Zo niet, er staan er nog een aantal voor u klaar in de hal van de kerk en u krijgt een folder met informatie over het betreffende project.

Nog 2 projecten zullen we belichten de komende weken.

Op **zondag 6 maart** gaat de collecte naar kerken in Syrië en omliggende landen, die heel veel doen voor de vele vluchtelingen. Deze kerken zorgen voor onderdak, verstrekken voedsel- en hygiënische pakketten en bieden onderwijs voor de kinderen. Veel internationale hulporganisaties hebben nauwelijks toegang tot Syrië. Kerk in Actie is, dank zij dit kerkelijk netwerk, in staat veel slachtoffers met hulpverlening te bereiken.



Op **zondag 20 maart** wordt er gecollecteerd voor boerinnen in Ghana. Door droogte en onregelmatige regenval lopen de

landbouwopbrengsten in Noord Ghana terug. De Presbyteriaanse kerk in Ghana geeft de vrouwen die in moeilijkheden komen, marketinglessen en helpt hen zich te organiseren en hun afzetmarkt te vergroten. Ook betere landbouw methoden helpen hen. Steeds meer groepen functioneren nu zelfstandig en zijn winstgevend.

De spaardoosjes kunnen op Palmzondag weer ingeleverd worden.

Alvast hartelijk dank. Riet Vlieger

WEET WAARVOOR JE EET

Happietaria Utrecht is een tijdelijk restaurant dat volledig wordt gerund door vrijwilligers van Utrechtse christelijke studentenverenigingen. De opbrengst van het restaurant is volledig bestemd voor het goede doel.

Dit jaar is het doel drinkwatervoorzieningen in Burundi. Happietaria steunt de hulporganisatie ZOA in waterprojecten. ZOA werkt op twee niveau's. Op korte termijn wordt er gewerkt aan directe beschikbaarheid van water. Zo worden er dakgoten aan daken bevestigd die het regenwater opvangt en naar een watertank brengt zodat er voldoende gezond water



beschikbaar is. Hiermee worden schoolkinderen van water voorzien en moestuinen bewaterd zodat er ook gezonde

groenten zijn. Op de lange termijn wordt gewerkt aan volledige zelfstandigheid van de lokale bevolking. ZOA geeft trainingen in watermanagement, waarin zowel mannen als vrouwen leren hoe ze efficiënt en duurzaam omgaan met water.

Het Happie-restaurant bevindt zich dit jaar van 17 februari tot 24 maart aan Eykmanlaan 72, in voormalig zorgcentrum De Lichtkring. Er zijn twee shifts, van 17:00u tot 19.30u en van 20:00u tot 22.30u. Voor meer informatie en reserveren ga naar www.happietaria-utrecht.nl. Weet waarvoor je eet en tot ziens bij Happietaria! Ook kunt u voor meer informatie bellen met Jeroen Troost: 06-19590269.

Preekvoorbereiding: derde keer maandagmiddag 4 april 2016 van 15 – 17 uur (voor de dienst van 17 april).

Inmiddels zijn er twee preekvoorbereidingen achter de rug. De deelnemers kijken terug op fijne en inspirerende avonden: samen de Bijbelgedeeltes lezen, vooraf wat achtergrondinformatie doornemen en vervolgens samen doorpraten over de Bijbelgedeeltes en over wat anderen er over geschreven hebben. Lijkt het u/jou boeiend om eens **vóóraf** mee te denken over de uitleg en verkondiging van een bepaalde zondag? Hier is de kans!

Vooraf wordt de achtergrondinformatie verstrekt (aan wie zich daarvoor aanmeldt), zodat u zich kunt voorbereiden. Het is in de Huiskamer. Aanmelden kan bij marianvanjiezen@online.nl of 06-18419992.

Namens het liturgieberaad, Gery Gorter

Concert in de Wilhelminakerk

1. Op zondag 3 april is er een concert van orkest Trajectum. Aanvang 15.00 uur.

Trajectum telt op dit moment ca. 30 leden.



Het orkest wordt gevormd door enthousiaste amateurblazers en -strijkers die twee dingen gemeen hebben: passie voor muziek en plezier in het samenspelen.

2. Op zaterdag 4 juni speelt het Ad Hoc orkest: Door onze jubileumreis in 2014 naar Weimar, de stad waar Goethe zijn opus magnus *Doctor Faustus* schreef, staat de figuur Faust bij ons op het netvlies. We hebben een keus gemaakt uit de vele muziekstukken die gebaseerd zijn op deze figuur en onze muziek gaat hand in hand met voorgedragen fragmenten uit teksten en gedichten rondom Faust en (zijn) duivelskunst. We spelen onder andere het eerste vioolconcert van Paganini, een ware duivelskunstenaar, met als soliste Olivia Doflein.

3. Op zondag 12 juni om 15.00 uur zingen twee koren: Leeuwenhart Gaat Vreemd met het Utrechts Byzantijns Koor. Leeuwenhart zingt Nederlandstalige Close Harmony en het Utrechts Byzantijns Koor zingt Oekraïense religieuze en profane muziek.



Spaarpotteninzameling/koffie vergoeding

In het sectieberaad is afgesproken dat we vanaf maart op elke tafel een spaarpot neerzetten, waar mensen eventueel een bijdrage in kunnen doen voor de koffie. Er zijn vast mensen, die thuis nog een leuke spaarpot hebben staan, waar ze niks mee doen. Zou u die eventueel (als het een spaarpot is waar het geld gemakkelijk in **en ook uit** gaat) willen afstaan? U mag de spaarpot overhandigen aan iemand van de koffieploeg.

Samen eten is vaak gezelliger dan in je eentje eten.



Op dinsdag, 15 maart, 19 april en 17 mei is onze gastvrije kerk weer open om met elkaar weer te genieten van onze gezamenlijke maaltijden. Vanaf 17.00 uur bent u welkom voor een drankje vooraf. De maaltijd begint 17.30 uur en u kunt kiezen uit diverse heerlijke gerechten. De kosten bedragen € 5,- per maaltijd. De maaltijd bestaat uit een hoofdgerecht, een

nagerecht en een kopje koffie/thee met iets lekkers. Wel graag van te voren opgeven bij Bernardine Rensen, telefoon 030 - 273 37 14

namens de maaltijdgroep, Riek

De kerkbloemen gingen afgelopen maand met een hartelijke groet naar:

07-02-2016 Fam. Mook - Duermeijer

Mw. J. ten Berge - Stieding

21-02-2016 Mw. L. de Gooijer - de Kruijff

Mw. C.W. Kooiker - van Stein Callenfels

Eindstand geldwervingsactie 2015

De opbrengst van de geldwervingsactie 2015 bedraagt € 17.085. De meeste toezeggingen zijn gestand gedaan. Alle gevers hartelijk dank. Het is een voorlopige eindstand, omdat de definitieve financiële afwikkeling van het 4^{de} kwartaal 2015 nog niet bekend is.

Schoon vloerkleed

Sommige kerkbezoekers hebben opgemerkt dat het vloerkleed aan de voorkant van de kerkzaal dringend vervangen of verschoond moet worden. De geldwervingscommissie voelt met hen mee. Een nieuw tapijt komt al gauw op € 1.000,-. Helaas laten de financiën van de Wilhelminakerk dit jaar zo'n extra uitgave niet toe. Vandaar het voorstel om het huidige tapijt voor € 225,00 te laten reinigen en het nodige geld voor de schoonmaak bijeen te brengen door in maart twee maal een 3e collecte tijdens de dienst te houden. Natuurlijk zijn we ook blij met een gift op de bankrekening van de Wilhelminakerk: NL88 RABO 0130 714 119 o.v.v. "Schoon vloerkleed".

Collecte opbrengst februari 2016

7 feb	KiA: Werelddiaconaat	€ 69,10
	Opbouw wijkgemeente	€ 89,20
21 feb	KiA: voorjaarszending	€ 114,50
	Opbouw wijkgemeente	€ 76,45

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Copij voor het aprilnummer
voor **maandag 28 maart** 20.00 uur.
Liesbeth Kramer-Nauta,
J. van Ruisdaelstraat 77 Utrecht.
Tel. 030 - 2521556
e-mail: e.th.kramer-nauta@hccnet.nl