



## Contact en Informatie

mededelingenblad

Wilhelminakerk  
Hoek Paulus  
Potterstraat/Hobbemastraat

Jaargang 12 no.7  
april 2016

### **Wilhelminakerk**

**Zondag 3 april om 10.00 uur**

gast



1<sup>e</sup> collecte: diaconaal buurtwerk  
2<sup>e</sup> collecte: opbouw wijkgemeente

**Zondag 17 april om 10.00 uur**

Ds. Marian van Giezen

Avondmaal

1<sup>e</sup> collecte: wijkdiakonie  
2<sup>e</sup> collecte: kerkdiensten zorgcentra Utrecht

### **Swellengrebel**

**Zondag 24 april**

ds. mevr. A. van der Schrier

**radio:** [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)

Nieuw rekeningnummer van de Wilhelminakerk  
NL88 RABO 0130 714 119 t.n.v. Wilhelminakerk

Voor meer informatie over de Wilhelminagemeente:  
[www.wilhelminakerkutrecht.nl](http://www.wilhelminakerkutrecht.nl)

Voor informatie over de Marcusgemeente en evt.  
aanmelden Nieuwsbrief Marcuskerk:  
[www.marcuskerk.nl](http://www.marcuskerk.nl)

### **Bij de zondagen**

**3 april**

De lezingen van deze 2e zondag van Pasen (het blijft Pasen tot Pinksteren!) zijn: Gen. 28, 10 – 22 (over Jacob die tijdens een droom Gods engelen omhoog en naar beneden ziet gaan – teken van Gods trouw aan hem) en Luc. 24, 13 – 35 (de Emmausgangers – een echt Paasverhaal). De gastvoorganger mag echter zelf kiezen welke lezingen hij/zij gebruikt.

**17 april**

Op deze 4<sup>e</sup> zondag van Pasen lezen we Num. 27, 12 -23 (waarin Mozes de leiding over het volk overdraagt aan Jozua) en Joh. 10, 22 – 30

(binnen het hoofdstuk over de goede herder is Jezus hier in gesprek met 'Joden' die hem bevragen op zijn Messiasschap. Jezus maakt hen boos, o.a. doordat hij zegt dat zij niet tot zijn schapen behoren). Wat voor soort leider is een goede herder?

### **1 mei**

Op deze 6<sup>e</sup> zondag van Pasen lezen we Joël 2, 21 – 27 (een profetie waarin God vertelt dat hij de schande van zijn volk zal wegdoen en hen weer in ere en welvaart zal herstellen) en Joh. 14, 23 – 29 (over wat het betekent om Jezus en de Vader lief te hebben; en door Jezus en de Vader geliefd te zijn). Hoe zouden wij dat zélf kunnen beleven?

### **Overweging bij Pasen**

Tijdens de overweging op 1<sup>e</sup> Paasdag raakte ik erg geëmotioneerd. Dat overviel mij, hoewel ik die emoties tijdens het opschrijven ook al had beleefd. Ik vond het persoonlijk heel vervelend dat ik er zo moeilijk in slaagde mijn emoties weer in bedwang te krijgen, maar het is niet anders. Ik wil u echter wel proberen deelgenoot te maken van waar dat vandaan kwam (voor zover u de emoties niet al begreep of misschien zelfs kon delen).



Ik word telkens erg geraakt door de beelden van de vluchtelingen aan de grenzen van Europa: door hun wanhoop en tegelijk vasthoudendheid om zover te komen en dan ook verder te willen reizen naar een land waar ze een menswaardig bestaan op zouden kunnen bouwen. Hoe wanhopig moet je zijn om zo'n levensgevaarlijke reis te ondernemen waarbij je niet weet of je het er überhaupt levend af zult brengen? Die mensen gaan echt niet zómaar op pad, als pure gelukszoekers (en trouwens: heeft niet iedereen het principiële recht om op zoek te gaan naar een beter bestaan?). Wat mij bij het zien van die beelden bekruipt, of beter: bespringt, is een gevoel van schuld en schaamte: ik schaam mij regelmatig dat ik deel ben van Europa; van het rijke Europa dat zo zuinig, berekenend en ongastvrij omgaat met deze wanhopige mensen. Machteloosheid komt er óók bij, want wat doe ik zelf? Wat kán ik zelf? Ik probeer een heel klein stukje te doen, maar het is altijd maar een druppel op een gloeiende plaat.

In de Paasboodschap klinkt voor mij in dit verband dan ook een oproep tot 'opstandigheid': tégen het harde geschreeuw van intolerantie en ongestuvrijheid in onze samenleving. Tégen de insluipende haat (vaak op angst gebaseerd) tegen het/de onbekende. Hoe lastig ook: vanuit mijn geloof voel ik mij geroepen om te blijven zeggen: en tóch wil ik me daardoor niet laten meeslepen, en tóch blijf ik geloven in het goede van elke (onbekende) mens; en tóch geloof ik dat God er is voor juist die mens in nood. Die dubbele emoties gingen sterk door mij heen: schaamte, machteloosheid en tegelijk opstandigheid.

### **Drie dagen afwezig**

Dinsdag 5 t/m donderdag 7 april ben ik afwezig, vanwege de Predikantendag (van de Bond van Nederlandse Predikanten) en daarna de tweede retraitsweedaagse in het kader van mijn permanente educatie. Ds. Hans Koops zal mij zo nodig vervangen (tel. 2745036).

Ds. Marian van Giezen

### **Inloop met verhalen 7 april**

Elke donderdagmiddag van 14.30 – 16.00 uur is er inloop in de Huiskamer van de Schildersbuurt, Hobbemastraat 41. 7 april staat in het teken van 'Levensverhalen': gastvrouw Toos leest voor uit het leven van anderen en ieder die wil, kan verhalen vertellen uit zijn/haar eigen leven. Welkom! Meer info: [marianvangiezen@online.nl](mailto:marianvangiezen@online.nl) of 06-18419992.

### **Bidden met de benen op zondag 24 april in Utrecht Oost**

De bezinnende wandeling Bidden met de benen voert op 24 april langs het Rosarium in Oudwijk. Als het weer meezit zal deze rozentuin zich laten zien als een echt lustoord. In het parkje staan twee sculpturen: Vechtende kalkoenen van Theo Mulder en Rustende duiven van Janko Berman. In een korte meditatie zullen deze beelden een rol spelen.

Bidden met de benen trekt er (dit seizoen op proef) ook enkele malen op zondagmorgen op uit op zoek naar geestelijke voeding, bezinning en ontmoeting. Vanaf het vertrekpunt wordt het eerste gedeelte van de wandeling in stilte gelopen. Later worden tijdens de wandeling gedachten gedeeld. Terug op het vertrekpunt staan de koffie en thee klaar.

Zondagmorgen 24 april om 10.00 uur verzamelen in het pastoraal centrum

Aloysiuskerk, Adriaen van Ostadelaan 4.  
Afsluiting 12.00 uur

Bidden met de Benen is een activiteit van de Aloysiusgemeenschap van de Martinusparochie en de PKN Wilhelminakerk. Vijf maal per seizoen wordt een wandeling gemaakt op zaterdag of zondagmorgen. [www.wilhelminakerkutrecht.nl/biddenmetdebene](http://www.wilhelminakerkutrecht.nl/biddenmetdebene)



### **Donderdag 7 april | Lezing Maurice Blessing**

De islamitische terreurbeweging IS houdt de wereld in de ban. Met bloedende harten kijken we naar beelden van afgehakte hoofden, opgeblazen monumenten en afgebrande kerken. Honderdduizenden uit Syrië en Irak zijn op de vlucht geslagen. Dit afgrijzen gaat vaak samen met hoofdschudden over zoveel wreedheid en barbaarsheid. 'Gelukkig dat wij zo niet (meer) zijn'.

Tegelijk is er verbijstering over het gegeven dat IS zoveel jonge mensen trekt, ook uit West-Europa. Maar de vraag is of dat zo vreemd is. IS bedrijft via online video's en haar digitale glossy Dabiq zeer effectief propaganda onder jeugdige westerse moslims. En blijkt een ijzersterke religieuze ideologie in handen te hebben. Door de nadruk op strijd voor Allah en het lijden van de gelovige strijders, blijkt de beweging existentieel hongerige mensen een diepe spirituele voldoening te kunnen bieden. Er lijkt sprake van een mystieke lokroep, die maakt dat mensen het gevoel krijgen in het kalifaat 'eindelijk thuis' te komen.

De arabist Maurice Blessing zal spreken over het succes van IS door juist deze spirituele aantrekkingskracht. En blootleggen welke rolmodellen uit Koran en/of islamitische traditie worden nagevolgd door deze fanatieke strijders.

Locatie: Nicolaikerk

Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur

## Financiële thermometer Wilhelminakerk

Net als in 2015 staat in de Wilhelminakerk een financiële thermometer, in de koffiehoeke. Daarop is af te lezen hoeveel geld er is ontvangen, en hoeveel de Wilhelminakerk nog hoopt te ontvangen in 2016. De thermometer ziet er anders uit dan vorig jaar. De begroting voor 2016 en de realisatie staan nu naast elkaar. Deze maand ziet u het financiële overzicht tot en met februari 2016.

| Kleur  | Betekenis      | Begroting | t/m febr |
|--------|----------------|-----------|----------|
| Groen  | AKB ontvangen  |           | € 23.788 |
| Geel   | AKB toezegging | € 61.000  | € 47.788 |
| Oranje | Overige giften | € 11.000  | PM       |
| Blauw  | Subsidie       | € 18.563  | PM       |

### Begroting 2016



### Realisatie t/m februari 2016

De actie kerkbalans (AKB) verloopt tot nu toe goed (gele balk). Hartelijk dank daarvoor. Met elkaar kunnen we zorgen voor het financieel gezond houden van de Wilhelminagemeente.

## Wilhelminakerk en de pioniersplek

Een pioniersplek in Utrecht Oost is mooi, maar overleeft de Wilhelminagemeente dat wel? De voorbereidingen voor de pioniersplek zijn in volle gang. De Protestantse kerk is akkoord en de vacature is op veel plekken gepubliceerd. Misschien heeft u zelf nog wel iemand gewezen op de mogelijkheid om pionier te worden in Utrecht Oost. Er zijn meerdere mensen die een sollicitatie gestuurd hebben. Maar wat betekent het pionieren nou voor de Wilhelminakerk?

In het AD van 4 maart jl. stond een artikel dat sommigen van u heeft verontrust. "Als de pioniersplek van start gaat, blijven we dan met de ouderen over? Komen we in een sterfhuisconstructie? Is het gebouw al opgegeven?" Het stond in het AD vrij suggestief weergegeven. Daarom hier heel beknopt een toelichting op de intentie van de pioniersplek.

Het pionieren in Utrecht Oost gaan we doen als *aanvulling* op de Wilhelminagemeente. Met onze bestaande manier van kerkzijn bereiken we een maar een beperkte groep van mensen in Utrecht Oost. Om allerlei redenen komen anderen die zich christen noemen of zinzoekeer zijn niet in de kerk. Het pionieren is dus niet geslaagd als we vooral mensen uit de bestaande kerken trekken.

De pionier krijgt als taak om buiten de kerk om aan de slag te gaan.

Dat lijkt tegenstrijdig met ons doel om als Wilhelminagemeente te overleven en liefst ook onze mooie Wilhelminakerk te behouden. Aandacht en geld dat we hard nodig hebben in de wijkgemeente wordt gestoken in een onzekere toekomst. Maar er is hoop. Het is als het zaadje dat sterft op de akker om een plant te kunnen worden. In Engeland, waar meer ervaring is met pioniersplekken, blijkt dat 75% van de bezoekers van pioniersplekken voorheen niets met de kerk hadden, of al jaren niet meer bij een kerk kwamen.

Ik hoop en bid dat het lukt om in Utrecht Oost een nieuwe groep mensen enthousiast te maken voor het christelijk geloof, en een (protestantse) gemeenschap daaromheen te bouwen. Als het vervolgens lukt om verbinding te maken met de bestaande Wilhelminagemeente is dat een gezegend resultaat. Helemaal geweldig is het als we samen slagen om de Wilhelminakerk open te houden.

Op de website van de protestantse kerk staat veel informatie over pioniersplekken: [www.pkn.nl/pionieren](http://www.pkn.nl/pionieren) Ik kan u aanraden daar een kijkje te nemen. Met vragen kunt u altijd bij mij of een van de betrokken jongeren terecht.

Alfred Boom

## **Preekvoorbereiding: derde keer maandagmiddag 4 april 2016 van 15 – 17 uur** (voor de dienst van 17 april).

Inmiddels zijn er twee preekvoorbereidingen achter de rug. De deelnemers kijken terug op fijne en inspirerende avonden: samen de Bijbelgedeeltes lezen, vooraf wat achtergrondinformatie doornemen en vervolgens samen doorpraten over de Bijbelgedeeltes en over wat anderen er over geschreven hebben. Lijkt het u/jou boeiend om eens **vóóraf** mee te denken over de uitleg en verkondiging van een bepaalde zondag? Hier is de kans! **En dit keer overdag.**

Vooraf wordt de achtergrondinformatie verstrekt (aan wie zich daarvoor aanmeldt), zodat u zich kunt voorbereiden. Het is in de Huiskamer. Aanmelden kan bij [marianvangiezen@online.nl](mailto:marianvangiezen@online.nl) of 06-18419992.

Namens het liturgieeraad, Gery Gorter

## **Concerten in de Wilhelminakerk**

1. Op **zondag 3 april** is er een concert van orkest Trajectum. Aanvang 15.00 uur. Trajectum telt op dit moment ca. 30 leden. Het orkest wordt gevormd door enthousiaste amateurblazers en -strijkers die twee dingen gemeen hebben: passie voor muziek en plezier in het samenspelen. Muziek van onder andere Gounod en Bizet. Entree 15 euro.

2. Op **zaterdag 4 juni** speelt het Ad Hoc orkest. Aanvang 20.00 uur, entree 10 euro. Ze schrijven: *Door onze jubileumreis in 2014 naar Weimar, de stad waar Goethe zijn opus magnus Doctor Faustus schreef, staat de figuur Faust bij ons op het netvlies. We hebben een keus gemaakt uit de vele muziekstukken die gebaseerd zijn op deze figuur en onze muziek gaat hand in hand met voorgedragen fragmenten uit teksten en gedichten rondom Faust en (zijn) duivelskunst. We spelen onder andere het eerste vioolconcert van Paganini, een ware duivelskunstenaar, met als soliste Olivia Doflein.*

3. Op **zondag 12 juni om 15.00** uur zingen twee koren: Leeuwenhart Gaat Vreemd met het Utrechts Byzantijns Koor. Leeuwenhart zingt Nederlandstalige Close Harmony en het Utrechts Byzantijns Koor zingt Oekraïense religieuze en profane muziek.

4. Op **vrijdagavond 24 juni** zingt het Sterrenkoor. Aanvang 20.00 uur.

## **Samen eten is vaak gezelliger dan in je eentje eten.**



Op dinsdag 19 april en 17 mei is onze gastvrije kerk weer open om met elkaar weer te genieten van onze gezamenlijke maaltijden. Vanaf 17.00 uur bent u welkom voor een drankje vooraf. De maaltijd begint 17.30 uur en u kunt kiezen uit diverse heerlijke gerechten. De kosten bedragen € 5,- per maaltijd. De maaltijd bestaat uit een hoofdgerecht, een nagerecht en een kopje koffie/thee met iets lekkers. Wel graag van te voren opgeven bij Bernardine Rensen, telefoon 030 - 273 37 14 namens de maaltijdgroep, Riek

### **Cursus diaconaat**

"Er gebeurt zoveel in de wereld en ik voel me zo

machteloos". Dat zeggen veel mensen als ze het nieuws horen en zien. Sommige mensen gaan naar Lesbos om daar vluchtelingen letterlijk uit de zee te redden en aan land te helpen. Niet iedereen kan dat doen. Ook in Nederland, in Utrecht, zijn er voldoende mogelijkheden om iets te doen aan onrecht, om mensen te helpen.

Hulp van kerken aan anderen noemen we diaconale hulp. Dat kan de vraag oproepen: "Wanneer is hulp diaconaal en wanneer gewoon menselijk?"

Wie meer wil weten over kan in mei een cursus volgen van twee avonden.

Deze cursus is bedoeld voor mensen die graag meer praktische invulling aan hun geloof willen geven, voor mensen die overwegen om binnen of buiten de kerk actief te worden in het diaconale werk en graag willen weten wat er mogelijk is. Ook mensen die diaken zijn of overwegen dat te worden, zijn van harte welkom.

De cursus gaat o.a. over wat diaconaat is en wat je zelf kunt doen. Tijdens de cursus is er ruimte om mensen uit andere wijkgemeenten en kerken te ontmoeten en te horen wat daar gebeurt in het diaconaat. Zo kunnen er ideeën uitgewisseld worden.

Er kunnen maximaal 15 mensen meedoen aan de cursus en deze is voor hen kosteloos. De cursus wordt gehouden in het Johannescentrum, Moezeldreef 400, op de dinsdagavonden 10 mei en 24 mei 2016. De avonden beginnen om 19.45 uur met koffie en thee, starten om 20.00 uur en duren tot 22.00 uur.

De cursus wordt gegeven door Irene Stok, diaconaal (ouderen) consulent van de Protestantse Diaconie Utrecht. Opgeven kan tot 1 mei via [i.stok@protestant-utrecht.nl](mailto:i.stok@protestant-utrecht.nl) of 030- 2737540

### **Collecte opbrengst maart 2016**

|        |                        |          |
|--------|------------------------|----------|
| 6 mrt  | Voedselbank            | € 89,75  |
|        | Opbouw wijkgemeente    | € 71,54  |
| 20 mrt | Kerk in Actie algemeen | € 90,00  |
|        | Gevangenispastoraat    | € 81,35  |
|        | Reinigen vloerkleed    | € 149,75 |
|        | 40-dagen doosjes       | € 129,60 |
| 27 mrt | Vluchtelingenwerk      | € 113,23 |
|        | Opbouw wijkgemeente    | € 103,40 |
|        | Opbrengst spaardoosjes | € 134,60 |

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Copij voor het meinummer  
voor **dinsdag 26 april** 20.00 uur.  
Liesbeth Kramer-Nauta,  
J. van Ruisdaelstraat 77 Utrecht.  
Tel. 030 – 2521556  
e-mail: [e.th.kramer-nauta@hccnet.nl](mailto:e.th.kramer-nauta@hccnet.nl)