



Contact en Informatie

mededelingenblad

Wilhelminakerk
Hoek Paulus
Potterstraat/Hobbemastraat

Jaargang 12 no.7
mei 2016

Wilhelminakerk

Zondag 1 mei om 10.00 uur

gast



- 1^e collecte: diaconaal buurtwerk
2^e collecte: missionair werk en kerkgroei

Zondag 15 mei om 10.00 uur

Ds. Marian van Giezen
Pinksteren

- 1^e collecte: Kerk in Actie zending Ruanda
2^e collecte: vernieuwing stedelijk kerkenwerk



Meer jongeren in Rwandese kerk

Veel jongeren in Rwanda verlaten de kerk als zij naar de hoofdstad trekken voor studie of werk, of omdat ze overstappen naar een pinksterkerk. In de Presbyteriaanse kerk, partner van Kerk in Actie, zijn jongeren

echter volop actief. Ze delen hun geloof bijvoorbeeld op een bijbelclub, geven leiding aan kerkelijke activiteiten of doen mee met een muziekgroep. Hierdoor raken de jongeren vanzelf meer betrokken bij de kerk. De kerk stimuleert hen bovendien om een beroepsopleiding te volgen of een eigen onderneming te starten. Op zondag 15 mei collecteren we voor het zendingswerk van Kerk in Actie, zoals het werk van de Presbyteriaanse kerk in Rwanda.

Swellengrebel

Zondag 22 mei ds. G. Krul

radio: www.kerkomroep.nl

Nieuw rekeningnummer van de Wilhelminakerk
NL88 RABO 0130 714 119 t.n.v. Wilhelminakerk

Voor meer informatie over de Wilhelminagemeente:
www.wilhelminakerkutrecht.nl

Voor informatie over de Marcusgemeente en evt. aanmelden Nieuwsbrief Marcuskerk:
www.marcuskerk.nl

Bij de zondagen

1 mei

Op deze 6^e zondag van Pasen lezen we Joël 2, 21 – 27 (een profetie waarin God vertelt dat hij de schande van zijn volk zal wegdoen en hen weer in ere en welvaart zal herstellen) en Joh. 14, 23 – 29 (over wat het betekent om Jezus en de Vader lief te hebben; en door Jezus en de Vader geliefd te zijn). De Heer wordt zichtbaar in de zijnen. Hoe zouden wij dat zélf kunnen beleven en vormgeven?

15 mei – Pinksteren

Pinksteren is het feest van de Geest: we vieren de geboorte van de Kerk. De (liturgische) kleur van Pinksteren is rood: de kleur van de Geest. Zou het niet symbolisch en feestelijk zijn als ook de kerkgangers de rode kleur van de Geest dragen op deze dag? We lezen Joël 3, 1 – 5 (het vervolg van de lezing van 1 mei; nu over de tekenen die gepaard gaan met de dag des Heren: een dag van onheil en heil tegelijk) en Joh. 20, 19 – 23 (Jezus' gave van de Heilige Geest op de avond van de Opstanding – Pasen en Pinksteren tegelijk dus!).

5 juni

Ons Oecumenisch leesrooster reikt ons af en toe een alternatief rooster aan voor een bepaalde periode; en omdat ook de kring Bijbel en Kunst momenteel met Mozes bezig is, leek het mij wel aardig om een aantal zondagen uit het boek Numeri te lezen. Vandaag is dat Num. 12, 1 – 16 (over Aäron en Mirjam die zich verzetten tegen het gezag van Mozes, met als argument dat hij met een Nubische vrouw getrouwd is). Uit het evangelie lezen we Lucas 7, 11 – 17 (over de enige zoon van een weduwe, die door Jezus wordt opgewekt). Zowel Mozes als Jezus worden als het ware bevestigd als grote profeten.

De Paaskaars

Elk jaar met Pasen staat er een nieuwe Paaskaars in onze kerk. De Paaskaars wordt – indien er een Paaswake wordt gehouden – aan het begin van de Paaswake op Stille Zaterdag voor het eerst aangestoken, liefst aan een vuurtje. Wij zijn in de Wilhelminakerk gewend de Paaskaars op Eerste Paasdag feestelijk binnen te dragen. In onze kerk brandt hij tijdens elke

viering. De Paaskaars is het symbool van de opgestane Christus en zijn blijvende aanwezigheid in ons midden. Daarom brandt de kaars al vóóordat de viering begint en wordt hij pas ná afloop van de viering gedoofd. Het zou immers wel een vreemde symboliek zijn als die aanwezigheid pas zou beginnen bij (of als het ware afhankelijk zou zijn van) het plechtig aansteken door iemand in het begin van een dienst.

Soms wordt de Paaskaars gedoofd tijdens de lezing van het lijdensverhaal in de Stille Week, op het moment dat Jezus sterft. Symbolisch vind ik dit niet sterk: het is eerder een illustratie (dan een symbolische handeling) bij het verhaal en ontkracht m.i. de symboliek van Christus' blijvende aanwezigheid.

Op de Paaskaars van 2016 staan zoals altijd de Alpha en de Omega – de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet, symbool van het begin en einde dat Christus is – en daartussen een aantal mensfiguren rond het kruis afgebeeld: ik zie dat als een symbool van de wereldwijde mensengemeenschap die verzameld wordt in en rond Christus.

Elk jaar na Pasen bedenkt het sectieteam aan wie we de Paaskaars van het afgelopen jaar willen geven: iemand die een bijzondere taak (heeft) verricht in onze gemeenschap of iemand die een beladen periode achter de rug of voor de boeg heeft. We hebben besloten dit jaar de Paaskaars mee te geven aan Matty Jansen. Haar man Kasper is ongeveer een jaar geleden plotseling overleden en Matty gaat één dezer dagen verhuizen naar Olst, om dichterbij haar kinderen en kleinkinderen te gaan wonen. Enkele mensen willen de kaars graag bij haar gaan brengen wanneer zij eenmaal gesetteld is. Wij wensen Matty een heel goede tijd toe in Olst en hopen haar nog af ten toe in ons midden te mogen begroeten!

Afwezig 9 en 10 mei

Maandag 9 en dinsdag 10 mei ben ik afwezig vanwege de derde tweedaagse van mijn retraitsjaargang. Ds. Hans Koops vervangt mij zo nodig (tel. 030 – 2745036). Marian van Giezen

Donderdag 5 mei geen inloop

(Hemelvaartsdag). Verder is er elke donderdagmiddag inloop in de Huiskamer, Hobbemastraat 41, van 14.30 – 16.00 uur. Welkom!

Inloop 2 juni: Senioren De Tuin In!

Tijdens de inloop in de Huiskamer op donderdag 2 juni staat het thema 'de



seniorentuin' centraal. Tuinvrouw Esther van Oss gaat in op vragen als: past uw tuin/balkon nog bij deze fase van uw van leven? Hoe kunt u actief blijven in de tuin? Welke aanpassingen kunnen uw tuinplezier en veiligheid vergroten? Hoe trekt u vogels en vlinders aan? Kruiden en groenten kweken op de vierkante meter? U hoeft geen groene vingers te hebben. Iedereen is welkom! Donderdag 2 juni van 14.30-16.00 uur.



Preekvoorberekening 6 juni 15 – 17 uur in de Huiskamer

Op maandagmiddag 6 juni gaan we ons buigen over de lezingen van 19 juni: Jesaja 65, 1- 9 en Lucas 8, 26 – 39. Dit gesprek is een mooie manier om je voor te bereiden op een viering en zo meer betrokken te raken bij wat er gelezen en gezegd wordt. Iedereen die wil, kan mee komen doen. Wie zich graag vooraf wat wil voorbereiden, kan wat materiaal krijgen (via marianvangiezen@online.nl of 06-18419992). Welkom!

25 JAAR IN DIENST

1 JANUARI 1991 - 1 JANUARI 2016

Na ruim 25 jaar als uitvaartverzorgster te hebben gewerkt bij PCB Uitvaartzorg gaat Liesbeth Kramer-Nauta per 1 augustus 2016 met pensioen.

Ter gelegenheid van het 25-jarig dienstverband en haar pensionering vindt op donderdag 19 mei 2016 van 16.00 uur tot 18.00 uur een receptie plaats in Boerderij Vroeg, Achterdijk 1, 3981 HA Bunnik.

Wij nodigen u hierbij van harte uit om onder het genot van een hapje en een drankje Liesbeth en haar gezin te feliciteren met haar jubileum en persoonlijk afscheid van haar te nemen.

Met vriendelijke groet,
namens bestuur en medewerkers PCB Uitvaartzorg,
Trudie Oosterheert **VOORZITTER**
David van de Waal **DIRECTEUR**



28 en 29 mei 2016: Geluksroute in Utrecht

Voor de derde keer wordt in Utrecht de Geluksroute gehouden. Zie www.geluksroute.nu. Stichting 'Oefenen in Levenskunst' (www.oefeneninlevenskunst.nl) verzorgt op beide dagen twee workshops in de Huiskamer van de Schildersbuurt: één over 'geluksactiviteiten' en één over 'leven vanuit je verlangen'. De workshops worden gegeven door Harrie van der Werf en Else Roza. Iedereen is van harte welkom!

Geluksactiviteiten

Wat kun je er zelf aan doen om gelukkig te worden? In deze workshop verkennen deelnemers de geluksactiviteiten van prof.dr.



Sonja Lyubomirsky. Zij formuleerde deze geluksactiviteiten als samenvatting

van haar wetenschappelijke zoektocht naar een antwoord op haar vraag: 'Wat maakt mensen gelukkig?' Laat je verrassen en geef zelf door je inbreng mede inhoud aan de workshop.

Leven vanuit je verlangen

Verlangen. Het kan het begin zijn van het opnieuw ontdekken van jezelf. Verlangen zien we als belangrijke motor voor



verandering. In deze workshop gaan deelnemers bij elkaar een verlangen of droom te voorschijn luisteren. Vervolgens luisteren deelnemers naar de lessen van Ignatius van Loyola, stichter van de Jezuïetenorde. Hoe leer je onderscheiden welke droom de moeite waard is?

Huiskamer van de Schildersbuurt, Hobbemastraat 41, Utrecht.

Zaterdag 28 mei om 14:00 uur (geluksactiviteiten) en om 16:00 uur (verlangen).

Zondag 29 mei om 14:00 uur (geluksactiviteiten) en om 16:00 uur (verlangen).

Meer info: marianvangiezen@online.nl of 06 – 18419992.

Uitnodiging aan alle leden van de Protestantse Gemeente Utrecht

Op **woensdagavond 11 mei** wordt een stedelijk beraad gehouden over het voorgenomen beleidsplan van de PGU voor de jaren 2016-2020. Dit vindt plaats in de Tuinzaal bij de Nicolaïkerk, ingang Nicolaasdwarsstraat. De PGU zal zich de komende jaren stap voor stap omvormen van (minder) instituut naar (meer)

beweging waarbij de drie pijlers, die elkaar wederzijds versterken, zijn:

- behouden en vernieuwen van de vitale mentaliteits- en wijkgemeenten;
- de christelijke presentie voor én in de stad;
- het stimuleren van nieuwe manieren van geloofsgemeenschap.

Leidraad van het concept beleidsplan is de begeleidende pastorale brief van het Collegiale Beraad van predikanten en kerkelijk werkers met de volzin "Moed en volharding vinden we in de kern en de bron van het geloof: Gods liefde in Christus en de doorwerking van Gods Geest in ons". Ook roepen zij ons op ons niet vast te pinnen "op ons kerkelijk verleden, terwijl het erom om gaat open te staan voor Gods toekomst. Vergeet organisatorische en materiële ballast uit het verleden, sta voor elkaar open en kijk wat samen bindt".

Graag delen we met u onze inspiratie en beleidsvoornemens en betrekken wij uw mening en advies bij de definitieve vaststelling van het beleidsplan in de algemene kerkenraadsvergadering van 6 juni 2016. Wij vertrouwen op een inspirerende avond met elkaar.

Wanneer u het beraad wilt bijwonen vragen we u zich liefst uiterlijk 1 mei bij het bestuurssecretariaat op te geven, Karin Oostenbruggen, bestuurssecretariaat@protestant-utrecht.nl of telefonisch: 030 – 273 75 40. U ontvangt dan het concept-beleidsplan, de pastorale brief en de gespreksvragen. We zien uit naar uw deelname. Met hartelijke groet, namens de Algemene Kerkenraad
René van Bommel, voorzitter

Bijbel en Kunst over Franciscus en bezoek tentoonstelling

Op woensdag 11 mei is er een speciale open ochtend van de kring Bijbel en Kunst. Deze keer gaat het over Franciscus, naar aanleiding van de tentoonstelling in het Catharijneconvent. Iedereen is welkom om vrijblijvend een keer mee te komen doen! We starten om 10.00 uur in de Huiskamer, Hobbemastraat 41.

Op **woensdag 25 mei** brengen we dan een bezoek met rondleiding (ongeveer een uur) aan de tentoonstelling in het Catharijneconvent. We verzamelen om 10.00 uur in de hal van het museum (Lange Nieuwstraat 38). Iedereen mag mee (ook zonder op 11 mei aanwezig geweest te zijn)! Toegang is gratis, wél wordt een bijdrage gevraagd voor de rondleiding en een kopje koffie

na afloop. Aanmelden is noodzakelijk, bij marianvangiezen@online.nl of 06-18419992.



Filmavond vrijdag 13 mei

Op vrijdag 13 mei wordt er weer een mooie film gedraaid in de Huiskamer, Hobbemastraat 41. 'Monsieur Lazhar' (2011) speelt in Canada en begint wanneer een onderwijzeres zelfmoord heeft gepleegd. Hoe ga je daar als school mee om? Er

moeten ook praktische zaken worden geregeld, zoals het vinden van een nieuwe leerkracht voor de klas van de dode leerkracht. Dat laatste wordt opgelost als een docent van Algerijnse afkomst, meneer Bachir Lazhar uit de filmtitel, zich ongevraagd meldt. Hij overtuigt het schoolhoofd ervan dat hij de juiste man is om de klas over te nemen. Op geheel eigen wijze helpt hij de kinderen om te gaan met hun verlies. Intussen blijkt dat hij zelf ook met een groot verlies te kampen heeft. Monsieur Lazhar toont de botsing van twee culturen: de één gaat krampachtig om met de dood en wil kinderen er niet mee confronteren, in de andere is de dood een dagelijks verschijnsel, dat zich niet laat wegduwen.

Aanvang 19.30 uur, toegang gratis, vrijwillige bijdrage. Na afloop praten we na onder het genot van en drankje en hapje. Graag vooraf aanmelden bij marianvangiezen@online.nl of 06-18419992.

Kerken en dementie

De werkgroep 'Kerk en ouderenzorg' van de USRK organiseert op maandagmiddag 30 mei een bijeenkomst over dementie voor

bezoekvrijwilligers uit alle kerken en geloofsgemeenschappen in Utrecht.

Als kerken en geloofsgemeenschappen krijgen we te maken met gemeenteleden die een of andere vorm van dementie krijgen en thuis wonen. We komen ook in contact met hun partners of andere mantelzorgers.

Wat kunnen we als kerken doen voor deze mensen? Hoe maak je contact met iemand met dementie? Wat kun je betekenen voor de mantelzorger?

Daar gaat het 30 mei over. Mevrouw Angelika Koot houdt een presentatie "Wat is Dementie en hoe ga je er mee om?". Mevrouw Koot heeft veel ervaring in het omgaan met mensen met dementie en hun mantelzorgers, ze heeft o.a.

gewerkt als coördinator vakantieweken bij Alzheimer Nederland en bij de Saxion Hogeschool als docent complementair werken.

Ook zullen er praktische tips uitgewisseld worden over huisbezoek aan mensen met dementie, over vakantiemogelijkheden en levensverhalen.

De middag wordt gehouden in het Johannescentrum, Moezeldreef 400 in Utrecht (vlakbij station Overvecht en een bushalte en er is parkeergelegenheid) op maandag 30 mei van 14.00 tot 16.00 uur. Vanaf 13.30 staan koffie en thee klaar. I.v.m. de organisatie zou het fijn zijn als u laat weten of u van plan bent om te komen. Dit kan bij Irene Stok, i.stok@protestant-utrecht.nl of 030- 27 37 540. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de bijeenkomst.

Inspiratiemiddag: voor een solidaire en tolerante stad

14 mei 2016, 14.00 - 16.30 u. in het EUG-pand (Oudegracht 33, Utrecht).



De coalitie 'Utrecht Bekent Kleur'

omarmt verscheidenheid en verzet zich tegen elke vorm van discriminatie en uitsluiting. Doel is het creëren van een brede maatschappelijke beweging voor solidariteit en tolerantie. Wij zoeken daarom samenwerking met anderen. Vraag is alleen hoe de kloof tussen de diverse initiatieven gedicht kan worden, zodat we komen tot een zichtbare maatschappelijke beweging en van elkaar kunnen leren. Wat moeten we daarvoor doen en hoe pakken we dit aan?

Daarom organiseren we een bijeenkomst op 14 mei (14.00u - 16.30 u.), waarvoor we u van harte uitnodigen om uw ideeën, ervaring en oplossingen met ons te delen. Tijdens deze middag willen we elkaar inspireren en een aantal stappen bedenken die we als coalitie in de nabije toekomst kunnen zetten.

Wij horen graag of u deelneemt aan deze bijeenkomst. U kunt zich opgeven door te mailen naar lucindavanewijk@gmail.com of door te bellen 06-53886326.

Utrecht bekent kleur is een initiatief van: GroenLinks, Internationale socialisten, Protestantse Gemeente Utrecht, PvdA, SP en Utrecht in Actie

Concerten in de Wilhelminakerk

1. Op **zaterdag 4 juni** speelt het Ad Hoc orkest. Aanvang 20.00 uur, entree 10 euro.

Ze schrijven: *Door onze jubileumreis in 2014 naar Weimar, de stad waar Goethe zijn opus magnus Doctor Faustus schreef, staat de figuur Faust bij ons op het netvlies. We hebben een keus gemaakt uit de vele muziekstukken die gebaseerd zijn op deze figuur en onze muziek gaat hand in hand met voorgedragen fragmenten uit teksten en gedichten rondom Faust en (zijn) duivelskunst. We spelen onder andere het eerste vioolconcert van Paganini, een ware duivelskunstenaar, met als soliste Olivia Doflein.*

2. Op **zondag 12 juni om 15.00** uur zingen twee koren: Leeuwenhart Gaat Vreemd met het Utrechts Byzantijns Koor. Leeuwenhart zingt Nederlandstalige Close Harmony en het Utrechts Byzantijns Koor zingt Oekraïense religieuze en profane muziek.

Op **vrijdagavond 24 juni** zingt het Sterrenkoor. Aanvang 20.00 uur.

Voortgang pioniersplek

In maart 2016 is de vacature voor pionier in Utrecht Oost op verschillende websites gepubliceerd. Dat heeft een bemoedigend aantal reacties opgeleverd, met aanzienlijke onderlinge verschillen. Jong en oud, van binnen en van buiten de kerk met verschillende achtergronden, mannen en vrouwen. De sollicitatiecommissie heeft alle brieven met elkaar besproken en daaruit vijf personen geselecteerd om mee in gesprek te gaan. De hoop bestaat dat de persoon die voor de pioniersplek gezocht wordt daadwerkelijk uit deze kandidaten gevonden wordt. Volgens plan zal de sollicitatieprocedure voor de zomer worden afgerond.

Alfred Boom

Beleidsplan PGU 2016-2020

De PGU werkt aan een nieuw beleidsplan voor de komende vier jaar. Door de Algemene Kerkenraad is een aantal keren overlegd wat in het beleidsplan moet worden opgenomen. Ook is een rondgang gemaakt langs alle wijkkerkenraden.

Dit is het moment voor de gehele gemeente om over het beleid voor de komende jaren mee te denken. Op woensdag 11 mei 2016 organiseert de PGU een avond om met u het concept

beleidsplan te bespreken. U bent welkom om 20.00 uur in de tuinzal bij de Nicolaikerk. U wordt verzocht zich vooraf op te geven bij het kerkelijk bureau. Zie ook Kerk in de Stad van deze maand.

Op zondag 1 mei 2016 kunt u in de Wilhelminakerk meer informatie krijgen over het beleidsplan van Alfred Boom bij het koffiedrinken. Er zijn dan enkele exemplaren van het concept beleidsplan beschikbaar en er kan van gedachten worden gewisseld.

Het concept beleidsplan is te vinden op site PGU.NU, onder het kopje "NIEUWS", rechtsonder op de *homepage*.

Samen eten is vaak gezelliger dan in je eentje eten.



Op dinsdag 17 mei is onze gastvrije kerk weer open om met elkaar weer te genieten van onze gezamenlijke maaltijden. Vanaf

17.00 uur bent u welkom voor een drankje vooraf. De maaltijd begint 17.30 uur en u kunt kiezen uit diverse heerlijke gerechten. De kosten bedragen € 5,- per maaltijd. De maaltijd bestaat uit een hoofdgerecht, een nagerecht en een kopje koffie/thee met iets lekkers. Wel graag van te voren opgeven bij Bernardine Rensen, telefoon 030 - 273 37 14 namens de maaltijdgroep, Riek Smit



BINNENROMMELMARKT in de Wilhelminakerk

Om mee te helpen de financiën van de kerk extra te verhogen, is er besloten om vanaf 3 september 2016 een maandelijkse rommelmarkt te organiseren op de eerste zaterdag van de maand, van 11:00 - 14:00 uur. De markt is bedoeld voor de hele buurt. Iedereen die iets te

verkopen heeft, kan dit zelf komen doen ten bate van het kerkgebouw. Omdat het gebouw ook voor veel andere activiteiten wordt gebruikt dan alleen kerkdiensten, is het in stand houden hiervan ook voor de gehele wijk van belang.

Er zal een flyer verspreid worden in de wijk met de uitnodiging om nog goede spullen te komen verkopen zoals: klein huisraad, boeken, kaarten, speelgoed, sieraden, puzzels enz.

Tip: u kunt nu alvast nadenken wat u heeft aan te bieden voor de verkoop!

Buiten de rommelmarktcommissie om zal er natuurlijk ook een aantal vrijwilligers nodig zijn op de verkoopdag zelf of al eerder om: op te bouwen, spandoeken op te hangen, koffiehoek te beheren, af te wassen en op te ruimen. Ieder die een handje mee wil helpen is zeer welkom! Dit kan ook rouleren, een andere maand misschien weer anderen?

Als u degene bent die bereid is ons te komen helpen, meldt u zich dan aan bij

Kitty Brinkmann, tel. 251 80 45 e-mail:

kittybrinkmann@outlook.com

Riet Vlieger, tel. 254 05 21

Hartelijke groet van de rommelmarktcommissie,
Riet Vlieger, Rita Dijkstra, Riek Smit en Kitty Brinkmann

Collecte opbrengst maart 2016

3 april	diaconaal buurtwerk	€ 41,50
	Opbouw wijkgemeente	€ 42,20
17 april	Wijkdiaconie	€ 66,80
	Kerkdiensten zorgcentra	
	Utrecht	€ 79,25

Voor het reinigen van het vloerkleed is in twee collectes € 225,= opgehaald.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Copij voor het juninummer

voor **maandag 30 mei** 20.00 uur.

Liesbeth Kramer-Nauta,

J. van Ruisdaelstraat 77 Utrecht.

Tel. 030 - 2521556

e-mail: e.th.kramer-nauta@hccnet.nl