

# CONTACT & INFORMATIE

maandelijkse nieuwsbrief van de Wilhelminakerk te Utrecht

## Kerkdiensten

### Wilhelminakerk

**Zondag 7 augustus 10.00 u.**

Ds. Elly Hessel

Collecten:

1. Wijkdiaconie
2. Opbouw wijkgemeente

**Zondag 21 augustus 10.00 u.**

Ds. Marian van Giezen

Collecten:

1. Wijkdiaconie
2. Opbouw wijkgemeente

## Nieuwe naam C&I?

Het sectieteam vindt de nieuwe styling van Contact en Informatie een mooie aanleiding om ons informatieblad ook eens een nieuwe naam te geven. Liefst een wat eigentijdse naam die ook een inhoudelijke link heeft met de Wilhelminagemeente, zodat het blad – ook digitaal – voor de ontvangers direct aan de titel herkenbaar is als óns blad. Een deskundige en betrokken jury zal uit de inzendingen de beste naam kiezen. Voor de winnaar is er dan natuurlijk – behalve eeuwige roem en dankbaarheid – een leuk prijsje. Inzendingen graag uiterlijk 10 september via [ceni@wilhelminakerkutrecht.nl](mailto:ceni@wilhelminakerkutrecht.nl); op Startzondag 11 september kunnen we dan de uitslag bekend maken.

## Startzondag 11 september

### *Wie wil helpen?*

We vieren dit jaar onze Startzondag tijdens een extra dienst, namelijk op 11 september. Ik ben op zoek naar mensen die willen meedenken en -helpen om zowel de viering als de activiteiten na afloop voor te bereiden. Het landelijke thema is: 'Deel je leven'. Kijk maar eens op <http://www.protestantsekerk.nl/actueel/campagnes/startzondag/Paginas/Jaarthema.aspx>.

Je leven delen begint klein. In het leven van alledag, thuis in het gezin, op het werk met collega's. Maar we delen ons leven ook in de kerk, waar de generaties in gesprek gaan over hun ideeën en vragen, over hun leven en geloof. En buiten de kerk, met de mensen die op ons pad komen. We delen in vreugde en in verdriet. We delen in twijfel en in geloof. We delen met mensen die we zelf uitzoeken maar ook met mensen die we niet zelf uitzoeken maar ons nodig hebben.

Enthousiast? Meld je zo snel mogelijk bij [marianvangiezen@online.nl](mailto:marianvangiezen@online.nl) of 06-18419992. MARIAN VAN GIEZEN

## Kristel van der Horst pionier in onze wijk

De laatste maanden was er over de pioniersplek niet veel meer melden dan dat het proces vorderde. Nu zijn de handtekeningen gezet. Per 1 augustus zal Kristel van der Horst in onze wijk aan de slag gaan als pionier.

Ze stelt zichzelf voor elders in deze nieuwsbrief. Volgende maand zullen we melden wanneer wij Kristel aan de gemeente zullen voorstellen. ALFRED BOOM

## Bij de zondagen

### *7 augustus*

Het Oecumenisch Leesrooster geeft voor deze zondag aan: Jesaja 65, 17 – 25 en Luc. 12, 32 – 40.

### *21 augustus*

In de lezing uit Jesaja 30, 15 – 21 horen we hoe God zijn volk aanspoort om op Hém te vertrouwen en niet op de vlucht te slaan of te wanhopen: 'in geduld en vertrouwen ligt jullie kracht'. Kunnen wij dat in onze onzekere tijden nazeggen? En in het evangelie Lukas 13, 22 – 30 horen we Jezus zijn toehoorders waarschuwen dat er weliswaar velen, maar zeker niet állen gered zullen worden: 'rechtsverkrachters' niet! Je kunt jezelf niet rijk rekenen door het onderricht alleen gehóórd te hebben: je moet je leven er ook naar richten.

## Inloop Huiskamer Schildersbuurt hele zomer door

Elke donderdagmiddag van 14.30 - 16.00 uur staat de deur van de Huiskamer van de Schildersbuurt (Hobbemastraat 41) gastvrij open voor iedereen: je kunt er terecht voor een kop koffie of thee, een gezellig praatje, een tijdschrift of een spelletje. De inloop gaat de hele zomer door!

Meer info bij [marianvangiezen@online.nl](mailto:marianvangiezen@online.nl) of 06-18419992.

Op donderdag 1 september zal Bettina van Santen van de Utrechtse Archeologische Dienst weer onze gast zijn met een interessante lezing (met veel beeldmateriaal) over Utrechtse hofjes.

## Open Monumentendag 10 september

Op zaterdag 10 september 2016 doet ook de Wilhelminakerk mee met Open Monumentendag. De kerk is die dag geopend voor bezoek van 10 tot 17 uur. Er worden rondleidingen gegeven en Wilfred zal ook enkele keren een kort orgelconcert geven. Maak ook vrienden, bekenden en buurtgenoten erop attent dat ze onze mooie kerk die dag kunnen komen bekijken! Als u zin hebt om als vrijwilliger een bijdrage te leveren aan deze dag, neem contact op met Liesbeth de Heer: 030-251 14 42

## 4 september

'U staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven', horen we God zeggen tegen het volk Israël, wanneer ze op het punt staan om het Beloofde Land binnen te trekken (Deut. 30, 15 - 20). Jezus houdt zijn volgelingen voor (Luk. 14, 25 - 33) dat ze zich wél moeten voorbereiden om hem te kunnen volgen, dus ook een keuze moeten maken. Want wie zich niet goed voorbereidt, zal het niet tot een goed einde kunnen brengen.

Dat klinkt zo logisch als wat, maar hoe doe je dat in onze tijd? Want kiezen kost ook altijd iets! MARIAN VAN GIEZEN

## Binnenrommelmarkt op zaterdag 3 september



Zoals al eerder aangekondigd in C&I, willen we op zaterdag 3 september onze eerste maandelijkse Binnenrommelmarkt houden, van 11 tot 14 uur, ten bate van het kerkgebouw.

In augustus zal een folder in de wijk worden verspreid met de aankondiging hiervan. Iedereen die iets te verkopen heeft wordt in de gelegenheid gesteld dit zelf te komen doen en eventueel vooraf een tafeltje te reserveren. Mensen

die zelf niet kunnen komen kunnen zo nodig iemand anders vragen dit voor hen te doen. De niet verkochte spullen gaan weer mee naar huis en kunnen zo mogelijk de volgende keren nogmaals aangeboden worden. De folder geeft ook verdere uitleg.

Er zal gelegenheid zijn om koffie te drinken met iets lekkers erbij voor een zacht prijsje en er is de mogelijkheid voor een spelletje sjoelen. Kinderen kunnen wat spelen of wat tekenen. We willen er een paar gezellige uurtjes van maken, ook als u niets te kopen of verkopen heeft. Zijn er mensen die een cake of ander gebak willen maken voor de verkoop bij de koffie? Graag!

Natuurlijk kunnen we hulp heel goed gebruiken, al was het maar voor even. We hebben extra handen nodig om alles klaar te zetten, de koffiehoeck te bemannen en alles weer op te ruimen.

Ieder die wil en kan helpen of een tafeltje wil reserveren is welkom en kan zich opgeven bij:

[kittybrinkmann@outlook.com](mailto:kittybrinkmann@outlook.com) tel. 251 80 45 of  
[maria.vlieger@gmail.com](mailto:maria.vlieger@gmail.com) tel. 254 05 21.

Namens de commissie, RIET VLIENER

## Adressengids 2016-2017

Er komt weer een nieuwe adressengids van de Marcus-Wilhelminawijk. Als u wijzigingen of aanvullingen heeft, wilt u deze dan doorgeven **vóór 15 augustus** aan:

Jenny van Gent:  
[j.gent@kpnmail.nl](mailto:j.gent@kpnmail.nl) of  
 Nienke de Goeijen:  
[nienkedegoeijen@casema.nl](mailto:nienkedegoeijen@casema.nl)  
 Verlengde Hoogravenseweg  
 48, 3525 BH Utrecht

## Kerkbloemen

De kerkbloemen gingen in de maand juni met een hartelijke groet naar:

**3 juli**

Mw. Liesbeth Kramer-Nauta

**17 juli**

Fam. W. van Santen-Louwese

## Zomerstop meditatie

Tijdens de vakantieperiode is er geen meditatie in de Huiskamer van de Schildersbuurt. Op maandag 12 september om 19.00 uur is iedereen weer welkom voor een half uurtje van bezinning



## 'Een avontuur dat we met elkaar aangaan'

### Pionier Kristel van der Horst stelt zich voor

Mijn naam is Kristel van der Horst, ik ben 30 jaar en ik start vanaf 1 augustus als pionier in Utrecht Oost.

Na een studie theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam ben ik de deeltijd docentenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving gaan volgen. Deze studie verwacht ik volgend jaar af te ronden. Kunst maken (schilderijen, installaties, keramiek) doe ik met heel veel plezier, net als het organiseren van schildervakanties voor anderen. Een andere hobby is cryptogrammen maken en sinds kort weer: skeeleren. Af en toe een weekje Taizé doet me goed. Ik ben verder lid van een protestantse wijkgemeente in Amsterdam Slotervaart, waar ik deze zomer samen met mijn vriend een christelijke leefgemeenschap ben gestart. Een experiment, een avontuur.

(Als u daar meer van wilt weten kunt u op deze site kijken: [www.leefgemeenschapslotervaart.wordpress.com](http://www.leefgemeenschapslotervaart.wordpress.com))

Zo zie ik deze pioniersplek ook: als een avontuur, dat we met elkaar in Utrecht Oost aangaan. Dit avontuur is al begonnen, doordat de adviesgroep verwoordt heeft waarom ze de kerk nu eigenlijk zo'n belangrijke plek vindt. En ik denk dat het belangrijk is om te beseffen dat we als gemeente en als pioniersplek van daaruit ten diepste met hetzelfde bezig zijn, namelijk om ook anderen die ruimte te laten ervaren, die kerk is, een ruimte van ontmoeting tussen mensen onderling en tussen God en mens. Aan dat avontuur lever ik graag een bijdrage!

Een hartelijke groet, KRISTEL VAN DER HORST



## Vrolijke start Lutherjaar

Op 17 september organiseren de landelijke kerk en de Roos van Culemborg een feestelijke bijeenkomst in Culemborg met geschikte tijden (11.00 – 15.00 uur): 'De Lichte Luther'.

De opzet: het Lutherjaar 2017 op een vrolijke en betekenisvolle manier inleiden. Onderdelen van de bijeenkomst:

- korte verhalen van Kees van der Zwaard (theatermaker/theoloog) over 'De artistieke kant van Luther' en Heleen Zorgdrager (hoogleraar dogmatiek) over 'Luther thuis'
- Vervolgens een theateraal tafelgesprek met korte maar intensieve discussies m.m.v. Karin van den Broeke, Margriet Gosker, Kees van der Zwaard en vijftien andere bekende en minder bekende kerkmensen en gasten. 'Tafelpraat' heet dat in het boekje.



## Steun de predikanten op Nias

Op het Indonesische eiland Nias zijn te weinig predikanten. In veel kerken gaan daarom leken voor, vaak mensen met weinig opleiding. De kerken lijden onder deze schaarste. De Banua Niha Keriso Protestant, de Kerk van Nias, wil er zijn voor de mensen op Nias, die veelal erg arm zijn. Op het eigen trainingsinstituut worden lekenvoorgangers en predikanten begeleid en toegerust.

Op de theologische universiteit volgen jongeren een opleiding tot predikant. Ook zet de kerk zich in voor de samenleving. Via kredietgroepen sparen mensen bijvoorbeeld geld om te investeren in hun bedrijfjes.

Op zondag 14 augustus wordt in de PGU gecollecteerd voor het zendingswerk van Kerk in Actie, zoals het werk van partner Banua Niha Keriso Protestan. Geeft u ook? Bent u niet in een van de andere wijkkerken? U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Zending.

- Tegelijkertijd eten op de 16e-eeuwse wijze voor alle aanwezigen in de kerk.
- Tussendoor de liederen van Luther zingen met de Barbaracantorij en het Vocaal Theologen Ensemble.

Als demonstratie van wat je er allemaal mee kan in de komende tijd: wandelen langs de kramen in de kerk met informatie over een Lutherreis, bezoek aan het Catharijneconvent, Luthergames, voorstellingen enz.

De landelijke kerk biedt deze dag gratis aan!

Via [www.50jaarprotestant.nl/amuse](http://www.50jaarprotestant.nl/amuse) kunnen gemeenteleden zich individueel of groepsgewijs aanmelden.

► Ik stel voor dat belangstellenden zich individueel aanmelden en zich vervolgens bij mij melden; dan kunnen we gezamenlijk vervoer organiseren. MARIAN VAN GIEZEN

## ‘Huiskamer’ gaat naar buiten

Donderdag 2 juni kregen we - zeg maar theoretische - voorlichting voor een tuin voor senioren. Esther van Oss gaf ons vakkundig advies over allerlei mogelijkheden om een tuin voor senioren geschikt te maken.

Maar nu nog de praktijk: 7 juli waren we niet in de huiskamer, maar in de tuin van Toos, gastvrouw van de huiskamer. Het was heerlijk weer en we zaten allemaal lekker op het terras.



Nu kregen we van Esther opdracht om in groepjes van drie de tuin van Toos eens kritisch te bekijken. Wat zouden we anders doen, wat zouden we nog in deze tuin – die er overigens prachtig bij ligt – willen veranderen. Allereerst de trappetjes eruit óf een leuninkje maken. Een struik er uit, een hoger boompje erin, een paar plantenbakken ergens anders in de tuin plaatsen, kruiden in een kweekbak op poten en als het grasmaaien moeilijk wordt, ach dan is er tegenwoordig een grasmaaierrobot!

We hadden een fijne, leerzame middag. Dank aan Toos voor het beschikbaar stellen van haar tuin en voor de heerlijke eigen gebakken arretjescake. GERDA VAN SCHERPENZEEL

## Kopij september

Kopij voor het septembernummer van C&I kunt u nog tot uiterlijk **maandag 29 augustus 23.59 uur** aanleveren bij:

Wilfred Folmer  
Willaerlaan 23  
3925 HM Scherpenzeel  
06-81477012 / 033-2771953

en liefst per mail, maar let dan wel even op het nieuwe e-mailadres:

[zeni@wilhelminakerkutrecht.nl](mailto:zeni@wilhelminakerkutrecht.nl)

## Info

Voor meer informatie over de Wilhelminagemeente:

[www.wilhelminakerkutrecht.nl](http://www.wilhelminakerkutrecht.nl)

radio: [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)

Nieuw rekeningnummer van de Wilhelminakerk:  
NL88 RABO 0130 7141 19  
t.n.v. Wilhelminakerk

Voor informatie over de Marcusgemeente en eventueel aanmelden voor de nieuwsbrief van de Marcuskerk:

[www.marcuskerk.nl](http://www.marcuskerk.nl)

## Ouderensoos eind augustus weer van start

Nog een paar weken en de zomervakantie is weer voorbij. We beginnen uitgerust aan een nieuw seizoen kerkenwerk. De wekelijkse ouderensoos start weer op dinsdag 23 augustus. Van 10.00 - 12.00 uur. U bent van harte welkom voor onder andere een spelletje Rummikub, 3D-kaarten maken, aquarelleren of wat u maar wilt. Bezig zijn met het inkleuren van volwassenenkleurboeken is op het ogenblik ook erg in trek.

Natuurlijk bent u ook van harte welkom om alleen een kopje koffie of thee te komen drinken.

Kom gerust eens binnenlopen in de Martenskamer van de Wilhelminakerk, Hobbemastraat 35.

Alle oudere wijkbewoners zijn van harte welkom. Hopelijk tot ziens op de dinsdagochtendsoos. Namens de Ouderencommissie Wilhelminakerk, W. de Vries-Aalten, tel: 030 - 289 35 17, e-mail: [wijmiedevries@hetnet.nl](mailto:wijmiedevries@hetnet.nl)

## Financiën

Wegens de vakantieperiode geen financiële thermometer deze maand. Onlangs zijn de halfjaarlijkse gegevens 2016 beschikbaar gekomen. Zoals al eerder gemeld blijven zowel de toegezegde als ontvangen AKB-bijdragen tot en met juni 2016 achter bij de vergelijkbare periode 2015.

Willen we het perspectief behouden de kerk ook ná 2016 open te houden, dan moet er een extra inspanning geleverd worden. In de septemberuitgave van C&I vindt u weer een financieel overzicht, waarbij ook aandacht voor de lopende crowdfundingactie. In het kader van deze actie zijn al diverse positieve reacties ontvangen en nieuwe contacten gelegd. De opbrengst zal worden gepubliceerd in lokale/wijkbladen. TONY AALBERS

### Opbrengst collecten

3 juli	Wijkdiaconie	€ 72,50
	Jeugdwerk Protestantse Kerk JOP	€ 59,85
17 juli	Wijkdiaconie	€ 45,25
	Opbouw wijkgemeente	€ 47,50
	Koffiegeld	€ 46,00

Hartelijk dank voor uw bijdrage.