

CONTACT & INFORMATIE

maandelijkse nieuwsbrief van de Wilhelminakerk te Utrecht

Kerkdiensten

Wilhelminakerk

Zondag 4 september 10.00

Ds. Marian van Giezen

Collecten:

1. Diaconaal buurtwerk
2. Missionair werk / Kerkgroei

Zondag 11 september 10.00

Ds. Marian van Giezen

Collecten:

1. Wijkdiaconie
2. Jeugdwerk Prot. Kerk (JOP)

Zondag 18 september 10.00

Ds. Marian van Giezen

Collecten:

1. Vredeswerk
2. Opbouw wijkgemeente

Open

Monumentendag

10 september

Op zaterdag 10 september 2016 doet ook de Wilhelminakerk mee met Open Monumentendag. De kerk is die dag geopend voor bezoek van 10 tot 17 uur. Er worden rondleidingen gegeven en Wilfred zal ook enkele keren een kort orgelconcert geven. Bent u al wel eens boven bij het orgel geweest? Dit is uw kans! Maak ook vrienden, bekenden en buurtgenoten erop attent dat ze onze mooie kerk die dag kunnen komen bekijken!

Startzondag 11 september

Met een extra dienst om 10 uur start de Wilhelminakerk het nieuwe seizoen. Een seizoen waarin veel nieuwe dingen staan te gebeuren: rommelmarkten en concerten ten bate van het kerkgebouw en natuurlijk onze pioniersplek. Pionier Kristel van der Horst is inmiddels begonnen met haar werk en zal zich tijdens de Startzondag voorstellen.

Verder zijn er na de dienst leuke en gezellige activiteiten rond het thema 'Deel je leven', voor elk wat wils, en besluiten we met een gezamenlijke lunch. **MARIAN VAN GIEZEN**

Bij de zondagen

4 september

'U staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven', horen we God zeggen tegen het volk Israël, wanneer ze op het punt staan om het Beloofde Land binnen te trekken (Deut. 30, 15 - 20). Jezus houdt zijn volgelingen voor (Luk. 14, 25 - 33) dat ze zich wél moeten voorbereiden om hem te kunnen volgen, dus ook een keuze moeten maken. Want wie zich niet goed voorbereidt, zal het niet tot een goed einde kunnen brengen. Dat klinkt zo logisch als wat, maar hoe doe je dat in onze tijd? Want kiezen kóst ook altijd iets! Er is vandaag ook Kinderkerk.

11 september - Startzondag

In deze extra viering op de tweede zondag van de maand lezen we uit Luk. 6, 43 - 45. De laatste zin daarvan: 'Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over' zal onze leidraad zijn. Het zal een afwisselende dienst voor jong en oud worden, met onder andere (als dat technisch lukt) een filmpje en muziek via de beamer.

18 september - Vredeszondag

Niet zo vaak kwam het ervan om op Vredeszondag expliciet aandacht te besteden aan de jaarlijkse Vredesweek. Dit jaar komt dat wél zo uit, en dat combineren we met de viering van de Maaltijd van de Heer, een prachtige combinatie natuurlijk! Het landelijke thema van de Vredesweek is 'Vrede verbindt' en we lezen daarbij het verhaal over de geboorte en het opgroeien van Ezau en Jacob (Gen. 25, 19 - 34): hoe ze vanaf het begin uit elkaar groeien. Daarnaast wordt 1 Tim. 2, 1-8 gelezen, die schrijft over 'God, onze redder, die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. Want er is maar één God...' Hoe verbind je mensen en volken die zó verschillend lijken? Een uitdagend thema om over na te denken en vervolgens ook in praktijk om te zetten. [lees verder op pagina 2]

Predikant afwezig



Maandag 5 en dinsdag 6 september ben ik afwezig vanwege de vierde tweedaagse van mijn retraitejaargang. Ds. Hans Koops vervangt mij zo nodig (tel. 030 - 2745036).

MARIAN VAN GIEZEN

Nieuwe naam C&I?

We zijn op zoek naar een nieuwe naam voor ons informatieblad C&I.

Liefst een wat eigentijdse naam die ook een inhoudelijke link heeft met de Wilhelminagemeente, zodat het blad - ook als het per mail wordt toegezonden - voor de ontvangers direct aan de titel herkenbaar is als óns blad.

Een deskundige en betrokken jury zal uit de inzendingen de beste naam kiezen. Voor de winnaar is er dan natuurlijk - behalve eeuwige roem en dankbaarheid - een leuk prijsje.

Inzendingen ontvangen we graag **uiterlijk 10 september** via het redactieadres: ceni@wilhelminakerkutrecht.nl of op papier bij Wilfred Folmer; op Startzondag 11 september kunnen we dan de uitslag bekend maken.

Dus stuur nog snel uw idee in!

2 oktober

In de herfsttijd stelt het Oecumenisch leesrooster weer een alternatief rooster voor, dat ik van plan ben (enigszins) te gaan volgen, nl. gedeelten uit het boek Genesis, over Jacob en Jozef. Op 18 september was het eerste daarvan.

Vandaag staat Gen. 29, 1 - 30 dan op de rol: over de ontmoeting van Jacob en Rachel. Jacob is op de vlucht na het bedriegen van zijn broer en vader en vindt onderdak bij zijn oom Laban; maar nu wordt hij zélf bedrogen, door zijn schoonvader: in plaats van Rachel krijgt hij Lea tot bruid. In het evangelie (Luk. 17, 1 - 10) gaat het over het ten val brengen van mensen; over het vergeven van iemand die berouw heeft en over de kracht van geloven; maar ook over het eenvoudig doen wat gedaan moet worden en je daar niet op laten voorstaan. MARIAN VAN GIEZEN

Meditatie 12 september

Vanaf maandag 12 september om 19.00 uur is iedereen weer elke maandagavond van harte welkom voor een half uurtje van bezinning en gebed. Er is een lezing uit de Bijbel met een kort gesprek daarover, er wordt een psalm gebeden en er is veel ruimte voor stilte en eigen gebed. Kom eens ervaren hoe weldadig dit is! Elke maandag van 19.00 - 19.30 uur, Huiskamer van de Schildersbuurt, Hobbemastraat 41. Meer info bij marianvangiezen@online.nl of 06-18419992.

7 september Bijbel en Kunst over Jozua

Op woensdag 7 september buigt de kring Bijbel en Kunst zich over Jozua: wat weten we over de man die Mozes opvolgde en is er ook kunst over hem gemaakt? Iedereen is welkom om vrijblijvend een keer mee te komen doen! We starten om 10.00 uur in de Huiskamer, Hobbemastraat 41. Graag even vooraf aanmelden bij ds. Marian van Giezen, 06-18419992 of marianvangiezen@online.nl, of bij Ankie la Rivière, 030-2513713 of aalariv@kpnmail.nl.

Maaltijdgroep: samen eten = gezellig!

Op dinsdag 20 september is het weer zover. Er kan weer samen gegeten worden. Evenals op de dinsdagen 18 oktober, 15 november, 17 januari, 21 februari, 21 maart, 18 april en 16 mei. De maaltijdgroep begint dan om 17.30 uur; de deur van onze gastvrije kerk open om 17.00 uur.

Tijdens deze maaltijd kunt u genieten van diverse heerlijke gerechten. De kosten zijn € 5,00 per keer. Voor dat bedrag krijgt u een hoofdgerecht, een nagerecht en een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij.



Wel graag van te voren opgeven bij Bernardine Rensen, telefoon 030-2733714. RIEK SMIT

Nieuw adres Truus Bordewijk

Mevrouw Truus Bordewijk is verhuisd naar Arnhem. Het was voor haar niet meer mogelijk om thuis te blijven wonen. Haar adres is:

mw. G.E.A.W. Bordewijk - Val Esperantolaan 2
6824 LV Arnhem.

Bob Bordewijk woont tijdelijk bij één van de kinderen in de buurt van Truus en hoopt binnen niet al te lange tijd definitief een woning dicht bij Truus te kunnen betrekken.

Kaarten + postzegels



De vakanties zijn bijna voorbij en misschien heeft u mooie kaarten overal vandaan gekregen. Weet u, voordat u van plan bent ze weg te gooien, dat deze kaarten en/of de postzegels waarde hebben?

Kerk in Actie zamelt ze in voor projecten die met zending te maken hebben. Jaarlijks brengen ze veel geld op en daar profiteren weer een aantal projecten van. U kunt ze kwijt in de houten bus aan de ingang van de kerk. Er zijn in het verleden al heel wat postzakken vol naar Kerk in Actie gegaan en we willen er graag mee doorgaan. Alvast hartelijk bedankt.

9 september filmavond: Amish Grace



We kijken deze avond de film 'Amish Grace' (2010) over een waar gebeurde geschiedenis uit 2006. Hoe gaat de streng gelovige en uiterst traditionele Amishgemeenschap van een plaatsje in Pennsylvania om met de gevolgen van een schietpartij op een school, waarbij vijf leerlingen de dood vinden? De Amish zelf blijven er opvallend rustig onder. Zij vergeven de schutter (die na zijn daad zelfmoord pleegt) en troosten diens weduwe. Alleen de moeder van een van de vermoorde meisjes weigert zich erbij neer te leggen...

Vrijdag 9 september 19.30 uur in de Huiskamer van de Schildersbuurt, Hobbemastraat 41. Toegang gratis, consumpties tegen vergoeding. Na afloop praten we na onder het genot van een drankje. Van harte welkom!

Graag even vooraf aanmelden bij marianvangiezen@online.nl, 06-18419992 of diana.rusch@versatel.nl.

Kring bijbellezen weer van start

In het nieuwe seizoen willen we weer starten met het gezamenlijk lezen van gedeelten uit de Bijbel. Aan de hand van een aantal vragen bespreken we de tekst en er is gelegenheid voor discussie. Samen een tekst lezen en erover praten is een verrijkende ervaring omdat ieder zo zijn of haar inbreng heeft. Er is niet veel voorbereiding nodig, maar het aangegeven gedeelte van tevoren lezen is wel aanbevolen. Wie zelf ervaring op wil doen met het leiden van een kring kan ook de gelegenheid krijgen dit te doen. Dit seizoen willen we de brief van Paulus aan de Galaten bestuderen. We houden de kring één keer per maand, 's avonds van 19 - 20 uur. En proberen zo veel mogelijk een datum te vinden waarop iedereen kan komen. De eerste datum moet nog worden vastgesteld. Ieder die mee wil doen is welkom.

Adres: Jan van Scorelstraat 36 (1 hoog, linker bel)

Inlichtingen/opgave bij: Riet Vlieger, Jan van Scorelstraat 36. Tel. 2540521 of e-mail: maria.vlieger@gmail.com

Kopij oktober

Kopij voor het oktobernummer van C&I kunt u nog tot uiterlijk **maandag 26 september 23.59 uur** aanleveren bij: Wilfred Folmer
 Willaerlaan 23
 3925 HM Scherpenzeel
 06-81477012 / 033-2771953 en liefst per mail op:
zeni@wilhelminakerkrecht.nl

Info

Voor meer informatie over de Wilhelminagemeente:

www.wilhelminakerkrecht.nl
 radio: www.kerkomroep.nl

Nieuw rekeningnummer van de Wilhelminakerk:
 NL88 RABO 0130 7141 19
 t.n.v. Wilhelminakerk

Voor informatie over de Marcusgemeente en eventueel aanmelden voor de nieuwsbrief van de Marcuskerk:

www.marcuskerk.nl

Opbrengst collecten

7 augustus	Wijkdiaconie	€	53,80
	Opbouw wijkgemeente	€	66,20
21 augustus	Wijkdiaconie	€	56,30
	Opbouw wijkgemeente	€	71,00
	Koffiegeld	€	31,90

Hartelijk dank voor uw bijdrage.