

# WIJ WILHELMINA

maandelijkse nieuwsbrief van de protestantse wijkgemeente rond de Wilhelminakerk te Utrecht

## Kerkdiensten

### WILHELMINA KERK

#### Zondag 4 juni 10.00 u.

Ds. Marian van Giezen  
*Pinksteren*

*Kinderkerk*

#### Zondag 18 juni 10.00 u.

Ds. Marian van Giezen

### SWELLENGREBEL

#### Zondag 4 juni 10.30 u.

Past. werker Th. Peereboom  
*oecumenische dienst*

#### Zondag 25 juni 10.15 u.

Past. werker G. Krul

## Bijbel en Kunst

Op **woensdag 7 juni** buigt de kring Bijbel en Kunst zich over David, in tekst en beeld. Ieder die belangstelling heeft om meer te weten over deze belangrijke bijbelse koning, is welkom om 10.00 uur in de Huiskamer, Hobbemastraat 41. Ook als u/je nog niet eerder hebt meegedaan met deze kring of niet goed thuis bent in de bijbel: geen probleem, welkom! Graag even vooraf aanmelden: ds. Marian van Giezen, 06-18419992 [marianvangiezen@online.nl](mailto:marianvangiezen@online.nl), of bij Ankie la Rivière, 030-2513713 [aalariv@kpnmail.nl](mailto:aalariv@kpnmail.nl).

## 24 juni Kerkennacht

*...we kunnen nog wat hulp gebruiken...*

Op zaterdag 24 juni viert Utrecht weer de Kerkennacht. Onze kerk en Huiskamer zullen die avond geopend zijn van 19.00 tot ongeveer 22.30 uur. Binnen zal een soort 'proeverij' van onze activiteiten zijn: we laten in het

klein zien wat wij te bieden hebben aan kerkelijke en wijkgerichte activiteiten. We denken aan: soos (kaarten maken, spelletjes), wijkmaaltijd (wat kleine hapjes of salades), (mini)rommelmarkt, muziek (op gezette tijden een miniconcert), doorlopende fotopresentatie via de beamer, bijbelstudie rond een psalm en een kunstwerk, filmavonden (op gezette tijden een korte film in de Huiskamer), iets vanuit de pioniersplek. En natuurlijk ons visitekaartje bij uitstek: gastvrijheid (in kerk en Huiskamer verwelkomen we gasten met koffie/thee/een drankje en wat lekkers).

Wie wil op die avond in de kerk aanwezig zijn om te helpen bij een en ander? Wie wil iets voorbereiden (bv. iets bakken, hapjes klaarmaken, spullen klaarleggen)? Wie wil muziek maken?

Meld je/u aan bij [marianvangiezen@online.nl](mailto:marianvangiezen@online.nl) of 06-18419992.

MARIAN VAN GIEZEN

## Bij de zondagen

### 4 juni – Pinksteren

We vieren het 'feest van de Geest', eigenlijk de geboorte van de kerk. We lezen Ez. 11, 17 – 20 (over God die belooft dat hij de ballingen zal laten terugkeren naar Jeruzalem en hen een levend hart zal geven in plaats van hun versteende hart) en Joh. 14, 23 – 29 (uit Jezus' afscheidsrede, waarin hij aan zijn leerlingen de komst van heilige Geest aankondigt).

Hoe zit het met het 'leven' van ons eigen hart, en met onze geestdrift? In de liturgie is rood de kleur van de Heilige Geest. Wat zou het mooi zijn als ook de kerkgangers op deze dag in feestelijk, 'geestelijk' rood verschijnen (al is het maar met een klein detail)!

## Filmavond vrijdag 30 juni



Een Japanse film uit 2015: *Our little sister*. Drie zussen leven samen in een groot huis in de Japanse stad Kamakura. Wanneer hun vader sterft, trekken ze naar het platteland voor de begrafenis, ook al had de vader het gezin al 15 jaar geleden verlaten. Daar ontmoeten ze voor het eerst hun verlegen halfzus Suzu. Het klikt meteen tussen de vier zussen, en de drie oudere zussen besluiten Suzu te vragen om bij hen te komen wonen. Suzu stemt in, en voor de vier zussen begint een nieuw leven vol mooie ontdekkingen.

De filmavond begint om 19.30 uur in de Huiskamer van de Schildersbuurt, Hobbemastraat 41. Toegang gratis, consumpties tegen vergoeding. Na afloop praten we na onder het genot van een drankje. Van harte welkom! Graag even vooraf aanmelden bij [marianvangiezen@online.nl](mailto:marianvangiezen@online.nl), 06-18419992 of [diana.rusch@versatel.nl](mailto:diana.rusch@versatel.nl).

### 18 juni

Na de zondag van de Drieëenheid (11 juni) komen we terecht in de tijd van de 'groene' zondagen: de tijd waarin alle grote dingen die gebeurd zijn, kunnen bezinken en in ons leven kunnen doorwerken: de tijd waarin de kerk met hulp van de Heilige Geest zélf aan de slag gaat in Gods wijngaard.

Als OT-lezing horen we Jes. 12, 1 – 6, waarin we horen dat Gods woede over zijn volk is bedaard. Zo is het toch: op iemand met wie je een vertrouwensrelatie hebt, kun je – durf je – het hevigst boos te worden. De relatie kan dat wel hebben. Uit het evangelie klinkt Mt. 9, 35 – 10, 15, waarin Jezus zijn leerlingen uitzendt om te doen zoals Hij. Zij blijken nu ook – door de gave van Gods macht - bijzondere dingen te kunnen verrichten. Ze zijn toegerust voor hun taak als herders. Maar wat als de schapen niet willen horen?

### 2 juli

Op deze laatste zondag vóór de zomerperiode lezen we Jer. 29, 1. 4 – 14: hierin kondigt de profeet aan de ballingen de terugkeer naar Jeruzalem aan. Maar dat zal nog een lange tijd duren en tót het zover is, moeten ze het beste maken van hun leven in ballingschap; ja zelfs moeten ze bidden voor de stad waar ze nu wonen. Wanneer ze de Heer écht zoeken, zal Hij zich laten vinden, óók ver van huis. Uit het evangelie horen we Mt. 10, 34 – 42. Hierin spreekt Jezus stevige woorden over waar je prioriteiten moeten liggen: bij het volgen van Hem! Wat betekent dat voor je leven? Kun je dat aan?

MARIAN VAN GIEZEN

## Concerten in de Wilhelminakerk

### Zaterdag 10 juni - Ad Hoc Orkest

Op het programma staan de Ouverture uit *Les deux aveugles de Tolède* van Méhul, de *Suite voor orkest op. 49* van Saint-Saëns en de derde symfonie van Schubert. Van Satie speelt het orkest *Trois morceaux en forme de poire*, van origine een vierhandig pianowerk. De paukenist van het orkest Ernst Heins maakte hiervan een bewerking voor orkest. Het openbare concert vindt plaats op zaterdagavond 10 juni 2017. Aanvang concert 20.00 uur, kassa open 19.30 uur.

### Zondag 11 juni - Ensemble Illustré

Op zondag 11 juni 2017, de eerste zondag na Pinksteren, wordt het Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid gevierd. Ensemble Illustré zal op deze dag een bijzonder programma uitvoeren met muziek van onder andere Bach, Buxtehude en Pachelbel en Schütz. Het concert zal, zoals u wellicht niet zal verbazen, bestaan uit drie delen (over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest)! Aanvang 15.00 uur. Toegang € 13 / € 8 (<16 of CJP) Meer info: [www.ensemble-illustre.nl](http://www.ensemble-illustre.nl).

## Startzondag op 3 september

Op zondag 3 september vieren wij Startzondag. Dit jaar is het thema van de startzondag 'een open huis'. Hiermee sluit de startzondag aan bij de landelijke campagne Kerkproeverij die kerken uitnodigt begin september de deuren wagenwijd open te zetten voor nieuwe mensen. Een open huis zijn is immers een eerste voorwaarde om gasten zich welkom te laten voelen in de kerk.

Wie wil mee nadenken en voorbereiden voor dit feestelijke begin van een nieuw werkseizoen? Het gaat om de dienst en/of de activiteiten eromheen. Meld u/je aan bij [marianvangiezen@online.nl](mailto:marianvangiezen@online.nl) of 06-18419992. **MARIAN VAN GIEZEN**

## De Mantel van Sint Maarten

Ook dit jaar kunnen weer personen, groepen of initiatieven die zich inzetten voor anderen worden aangemeld voor de stimuleringsprijs "Mantel van Sint Maarten". Ook u kan dit doen. Stuur de naam van het initiatief, of van de persoon, met een korte omschrijving en korte persoonlijke aanbeveling naar het e-mail adres: [diaconie@protestant-utrecht.nl](mailto:diaconie@protestant-utrecht.nl) Doe dit vóór 15 juni. Meer informatie is te vinden op de website van de Wilhelminakerk. **ALFRED BOOM**

## Zondag 25 juni - Orkest Nota Bene

Op 25 juni luidt Orkest Nota Bene met het Zwoele Zuiden de zomer in. Met Argentijnse tango's, Franse chansons en Spaanse suites begeeft Nota Bene zich in zuidelijke sferen. En met Summertime van George Gerschwin, I've got my love to keep me warm van Irving Berlin en Summernights uit de Musical Grease wordt het zo zwoel als het maar kan. Mis het niet!

Aanvang: 15.00 uur Deur open: 14.30 uur

Prijs regulier: €9,- Prijs kinderen 4 tot 12 jaar: €4,50

Reserveren: [info@orkestnotabene.nl](mailto:info@orkestnotabene.nl) of via de [website](#) van het orkest.

## Vrijdag 30 juni - Het Sterrenkoor

Het 10-jarig jubileumconcert van 'Het Sterrenkoor' begint om 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. Entreprijs € 5. Koffie/thee met koekje gratis, repertoire hedendaagse gezellige, mooie liedjes, waarbij meegezongen kan/mag worden.

## Zingend van Reformatie naar Vredesweek

'Zingend van Reformatie naar Vredesweek' is een inspirerende sing-in in de Doopsgezinde Kerk onder leiding van dirigent Gerard Legeland en ds. Anneke van der Zijpp. Met elkaar worden Vredesliederen, Martelaarsliederen, Negro-spirituals en Vredesliederen van elders gezongen. Vierstemmig met ondersteuning van een projectkoor o.l.v. Gerard Legelanden met pianobegeleiding door Anton Visser. Er wordt geluisterd naar een verbindend verhaal aan het begin van de Vredesweek door ds. Anneke van der Zijpp.

### Zondag 17 september a.s.

Aanvang 14.00 uur, Doopsgezinde Kerk, Oudegracht 270, Utrecht. U kunt deze middag meezingen met bekende en minder bekende liederen. Er zijn voorbereidende zangrepetities. Info via het Kerkelijk Bureau van de Doopsgezinde Gemeente, waar ook toegangskarten à € 7,50 te bestellen zijn: [info@doopsgezindutrecht.nl](mailto:info@doopsgezindutrecht.nl).

### Projectkoor: zangers welkom!

Om de zangmiddag op 17 september goed te laten verlopen wil Gerard Legeland graag de ondersteuning van een projectkoor. Er wordt twee maal geoefend: op donderdagavond 22 juni, aanvang 19.30 uur en begin september. Voor het projectkoor kunt u zich nog opgeven bij Angelique Hajenius, [angelique@ahajenius.net](mailto:angelique@ahajenius.net).

## 'Under The Fig Tree' geopend

*Koen, Mirjam en Niva van der Leer hebben begin december afscheid van ons genomen om zich voor vijf jaar in Spanje te vestigen. Ze gaan daar een opvanghuis starten voor meisjes die hier in Nederland zijn vastgelopen. Dat vastlopen kan allerlei oorzaken hebben, maar de meisjes die zij willen opvangen hebben gemeenschappelijk dat het goed voor ze zou zijn om een tijdje uit hun omgeving gehaald te worden om zich goed te kunnen richten op hun eigen gezonde ontwikkeling. Op 1 februari is hun*

## Bedankt!

Mevrouw Wil van Laar dankt iedereen hartelijk voor de kaarten die zij op haar nieuwe adres heeft ontvangen. Zij begint er gaandeweg te wennen, hoewel ze haar vertrouwde omgeving wél mist. Ze blijft blij met post!

Mevrouw W. van Laar  
De Wijngaard (afd. Kievit, k. 9)  
Dennenweg 2  
3735 MR Bosch en Duin

## Verhuisd (1)

Ds. Marian van Giezen is verhuisd. Haar nieuwe adres is:

Koningin Emmaweg 41  
3991 BH Houten

## Verhuisd (2)

Mw. Joke ten Berge (voorheen Paulus Potterstraat 13) is verhuisd naar:

Nijenhuislaan 175  
8043 WB ZWOLLE

## Kopij juli

Kopij voor het julinumnummer van Wij Wilhelmina kunt u nog tot uiterlijk **maandag 26 juni** aanleveren op [wij@wilhelminakerkutrecht.nl](mailto:wij@wilhelminakerkutrecht.nl)

## Info

Voor meer informatie over de Wilhelminagemeente:  
[www.wilhelminakerkutrecht.nl](http://www.wilhelminakerkutrecht.nl)  
radio: [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)  
Bankrekeningnummer:  
NL88 RABO 0130 7141 19  
t.n.v. Wilhelminakerk

*tweede dochter Jade geboren. Ze sturen regelmatig een blog over hun wel en wee. Wij dragen hen en hun werk in ons gebed*

'Under The Fig Tree biedt meiden (van 12-23 jaar) de kans om in een externe veilige omgeving los te komen van problematische patronen en tevens nieuw gedrag aan te leren waarmee de kans op een hogere kwaliteit van leven zal toenemen en kans op terugval in problematische patronen zal afnemen. Onze betrokken klankbordgroep met specialisten (klinisch en GZ psychologen, orthopedagogen en huisarts) coachen en begeleiden ons in het werk.'



## Blog: april doet wat hij wil

Deze maand konden we doen wat we wilden. Wat was het moeilijk om niks te doen! We moesten echt aan de rust wennen, de eerste twee weken lukte dat helemaal niet.

Met twee kinderen lukt dat sowieso niet heel goed. Wel leerden wij om lekker in de tuin te zitten of om de omgeving ontdekken.

Ieder een kind in een draagzak en de bergen in trekken: wat is het hier mooi.... We kwamen beekjes, schapen en wilde paarden tegen. Dat is gewoon achter ons huis! We bezochten ook stadjes en liepen van koffietentje naar speeltuin en terug.

Langzaam rustten we uit en keken we terug naar een periode waarin van alles veranderd is. Ook wijzelf zijn veranderd. De band tussen ons vier is sterker geworden, we zijn een team en gaan dit avontuur gezamenlijk aan.

Tot slot gingen we naar Madrid. Wat een mooie stad is dat. Grote gebouwen en prachtige parken. Lekker even van huis weg te zijn maakte het helemaal vakantie.

En nu... mei... dan leggen alle vogels een ei. Een nieuwe start, dat wordt mei ook voor ons. De nieuwsbrief is klaar en gaat de deur uit want wij zijn open! MIRJAM

> <https://underthefigtree.nl/>