

# WIJ WILHELMINA

maandelijkse nieuwsbrief van de protestantse wijkgemeente rond de Wilhelminakerk te Utrecht

## Kerkdiensten

### WILHELMINAKERK

**Zondag 7 mei 10.00 u.**

Ds. Elly Bakker

*Kinderkerk*

**Zondag 21 mei 10.00 u.**

Ds. Marian van Giezen

**Zondag 4 juni 10.00 u.**

Ds. Marian van Giezen

*Pinksteren*

*Kinderkerk*

### NICOLAÏKERK

**Donderdag 25 mei 9.00 u.**

Ds. Hans Koops

*Hemelvaartsdag*

*Ochtendgebed*

### SWELLENGREBEL

**Zondag 7 mei 10.30 u.**

Past. werker Th. Peereboom

*oecumenische dienst*

**Zondag 28 mei 10.15 u.**

Past. werker G. Krul

## Gemeenteberaad op 1 juni



Na het gemeenteberaad van 18 januari 2017 is het sectieteam met de conclusies ervan aan de slag gegaan. Graag bespreken we met jullie allen wat er sindsdien gebeurd is en welke ideeën er nu leven, wat de perspectieven zijn voor de Wilhelminakerk en wat de Wilhelminagemeente in de toekomst wil. Daarom is er op donderdag 1 juni 2017 een gemeenteberaad. Tijd 19.30-21.30 uur. Plaats Wilhelminakerk.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

1. Wat is er gebeurd na het gemeenteberaad van 18 januari 2017
2. Wat is de stand van zaken op financieel gebied
3. Wat voor ideeën heeft de pioniersgroep voor de komende tijd
4. Hoe gaan we verder

NAMENS HET SECTIEBERAAD / GERY GORTER

[gery.gorter@planet.nl](mailto:gery.gorter@planet.nl)

030 2512977 / 06 51683878

## Bij de zondagen

### *7 mei - gastvoorganger ds. Elly Bakker*

De lezingen voor deze zondag zijn volgens rooster Neh. 9, 6 – 15 (waarin Gods grote daden worden bezongen) en Joh. 10, 1 – 10 (over de goede herder, die de deur is voor de schapen).

### *21 mei - Maaltijd van de Heer*

Met een 'nieuw' avondmaalstel (afkomstig uit de verkochte Triumfatorkerk) vieren we vandaag de Maaltijd van de Heer. De

## Wilhelminakerk- concert - 21 mei

Zondagmiddag 21 mei vindt weer een benefietconcert plaats in de Wilhelminakerk aan de Hobbemastraat. Op het programma staat het **Klein OperaKoor Wilhelminapark**. U kent het koor ongetwijfeld van eerdere optredens in de Stadsschouwburg en in het Museum Speelklok. Het is een enthousiaste groep van ongeveer 40 zangers, die zang en theater met elkaar combineren. In de Wilhelminakerk zal het wat eenvoudiger gaan: zij geven een voorproefje op hun *Bal Demasqué-een feestje met Die Fledermaus*. Er zullen dus vrolijke klanken te horen zijn! Het koor wordt aan de piano begeleid door hun vaste begeleider, Reinder Mulder. Het geheel staat onder leiding van dirigent Roel Vogel.

Het concert duurt een uur en begint om 16.00 uur. De toegang is vrij. Een vrijwillige gift na afloop ten bate van het kerkgebouw is zeer welkom. Dit concert is de laatste van dit seizoen. Na de zomer volgt een nieuwe reeks van zeer gevarieerde zondagmiddagconcerten. Het eerste vindt plaats op 15 oktober.



toelichtende teksten van de vorige (beetje experimentele) Maaltijdviering zijn bij deze Wij Wilhelmina bijgevoegd, voor wie ze nog eens wil nalezen. Deze keer vieren we weer gewoon op de vertrouwde manier met de vertrouwde orde van dienst. We lezen Jes. 41, 17 – 20 (waarin God zelf aan het woord is: Hij vertelt hoe hij zal zorgen voor water en groei – waardoor het volk zal beseffen dat Hij de Heer is) en Joh. 16, 16 – 24 (een stukje uit Jezus' afscheidsrede, waarin hij aankondigt wat er gaat gebeuren – helaas begrijpen de leerlingen dat nog niet meteen allemaal, wat hen droevig maakt. Jezus zegt dat die droefheid voorbij zal zijn op het moment dat ze het wél begrijpen).

### 25 mei – Hemelvaartsdag

Hemelvaartsdag vieren we traditiegetrouw gezamenlijk met Marcuskerk en Nicolaïkerk in de Nicolaïkerk. Op donderdag 25 mei, Hemelvaartsdag, is daar om 9.00 uur een ochtendgebed waarin ds. Hans Koops voorgaat.

### 4 juni – Pinksteren

We vieren het 'feest van de Geest', eigenlijk de geboorte van de kerk. We lezen Ez. 11, 17 – 20 (over God die belooft dat hij de ballingen zal laten terugkeren naar Jeruzalem en hen een levend hart zal geven in plaats van hun versteende hart) en Joh. 14, 23 – 29 (uit Jezus' afscheidsrede, waarin hij aan zijn leerlingen de komst van heilige Geest aankondigt). Hoe zit het met het 'leven' van ons eigen hart, en met onze geestdrift? MARIAN VAN GIEZEN

## In gesprek over de Maaltijd van de Heer

Naar aanleiding van de experimentele Maaltijdviering van 5 maart en de uitgave van een notitie over de Maaltijd van de Heer door de PKN, willen we met elkaar in gesprek gaan over wat de viering van de Maaltijd van de Heer voor ons betekent. Wat voor herinneringen heb je aan vroegere Maaltijdvieringen, hoe beleefde je het toen en nu? Waar heb je vragen of opmerkingen bij? Al uw vragen kunnen aan bod komen. Is het teveel voor één bijeenkomst, dan plannen we er gewoon nog één (of meer). U kunt kiezen uit twee mogelijkheden (beide met dezelfde inhoud) in de Huiskamer:

- maandagmiddag 29 mei van 15 – 17 uur (met voor wie wil - en zich aanmeldt - de mogelijkheid na afloop soep en brood te eten)

of

- dinsdagavond 30 mei van 20 – 22 uur (met voor wie wil - en zich aanmeldt - de mogelijkheid om vooraf, om 18.30 uur, samen te eten). ... >>



## Filmavond 12 mei '45 Years'



'45 Years'- Vijf dagen voor hun 45-jarige huwelijksfeest krijgen Kate en Geoff te horen dat het lichaam van Geoffs eerste grote liefde is gevonden nadat zij was vermist in de Alpen in de jaren 60. Dit nieuws zorgt voor een schokgolf.

De filmavond begint om 19.30 uur in de Huiskamer van de Schildersbuurt, Hobbemastraat 41. Toegang gratis, consumpties tegen vergoeding. Na afloop praten we na onder het genot van een drankje. Van harte welkom! Graag even vooraf aanmelden bij [marianvangiezen@online.nl](mailto:marianvangiezen@online.nl), 06-18419992 of [diana.rusch@versatel.nl](mailto:diana.rusch@versatel.nl).

## Wijkmaaltijd

Op **dinsdag 23 mei** is er weer een Wijkmaaltijd. Dat is nu dus niet de derde maar de vierde dinsdag van de maand. Samen kunnen we weer genieten van diverse heerlijke gerechten. De kosten zijn € 5,00. Voor dat bedrag krijgt u een hoofdgerecht, een nagerecht en een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij. De Wijkmaaltijd begint om 17.30 uur; de deur van onze gastvrije kerk open om 17.00 uur. Graag van te voren opgeven bij Bernardine Rensen, telefoon

Uitgangspunt voor het gesprek is de genoemde notitie. U kunt die downloaden via [www.protestantsekerk.nl/themas/liturgie/avondmaal](http://www.protestantsekerk.nl/themas/liturgie/avondmaal). Óf ik kan hem u op verzoek doen toekomen.

Aanmelden voor de gespreksavonden is fijn, maar niet noodzakelijk (wél als u mee wilt eten). **MARIAN VAN GIEZEN**

## Verdiep je geloofsleven en bid mee

Vanaf 20 maart is het mogelijk om mee te bidden in het morgengebed en/of het avondgebed in de kapel van Nieuw Hydepark in Doorn.\* Met als motto 'bidden en beminnen' is het mogelijk om twee keer per dag mee te bidden in de getijdendiensten. Iedereen die dat wil, kan meedoen. Fysiek, in de kapel, en in de nabije toekomst virtueel, via [www.bidindebinnenkamer.nl](http://www.bidindebinnenkamer.nl). De Binnenkamer is een getijdengemeenschap van vrijwilligers die op de adem van de getijden Gods lof zingt, en dag in dag uit bijbelleest en bidt.

### Getijdengemeenschap

De basis voor de getijdengemeenschap is de leefregel. De leefregel wil een handreiking zijn voor het dagelijks leven. Inspirerende geloofsgetuigen als Bonhoeffer, Thomas à Kempis en Teresa van Avila dienen als voorbeeld. Een retraiteprogramma met een inspirerend aanbod bij de leefregel is een van de volgende stappen van De Binnenkamer, evenals het inrichten van een virtuele kapel. Voor wie zich met de getijdengemeenschap wil verbinden staan bezinningsdagen en geestelijke begeleiding op het programma.

### Op de hoogte blijven

De Binnenkamer wil met de fysieke plek en het 'Klooster in de Cloud' de monastieke spiritualiteit een plaats geven binnen de Protestantse Kerk. Meer informatie over de gedachte hierachter vind je op [www.bidindebinnenkamer.nl](http://www.bidindebinnenkamer.nl). Om op de hoogte te blijven van dit initiatief kun je je daar inschrijven voor de maandelijkse nieuwsbrief.

\* Van harte welkom tijdens het morgengebed om 9.30 uur (maandag tot en met vrijdag) en het avondgebed om 21.30 uur (alle dagen) in de kapel van Nieuw Hydepark, Dribergsestraatweg 50, Doorn. **MARIAN VAN GIEZEN**

## Rommelmarkt op zaterdag 6 mei

De laatste rommelmarkt van dit seizoen is op 6 mei van 11.00 - 14.00 uur. De vorige rommelmarkt op 1 april heeft € 422 voor de kerk, waar we blij mee zijn. Speciaal is deze keer de verkoop van kruidenplantjes. Maar er is natuurlijk veel meer, zoals sierraden, boeken, kinderspullen enz. Loop binnen en kijk of er iets voor u bij is. Koffie met iets lekkers, een spelletje, alles is mogelijk. U kunt ook een tafel bestellen om zelf spullen te verkopen.

Opgeven bij Riet Vlieger 030-2540521 / [maria.vlieger@gmail.com](mailto:maria.vlieger@gmail.com)  
ROMMELMARKTCOMMISSIE / RIET VLIEGER

## Hulp gevraagd bij Kerkennacht

### 24 juni 2017

Op zaterdag 24 juni viert Utrecht weer de Kerkennacht. Onze kerk en Huiskamer zullen die avond geopend zijn van 19 - ongeveer 22.30 uur. Binnen zal een soort 'proeverij' van onze activiteiten zijn: we laten in het klein zien wat wij te bieden hebben aan kerkelijke en wijkgerichte activiteiten. We denken aan: soos (kaarten maken, spelletjes), wijkmaaltijd (wat kleine hapjes of salades), (mini)rommelmarkt, muziek (op gezette tijden een miniconcert), doorlopende fotopresentatie via de beamer, bijbelstudie rond een psalm en een kunstwerk, film-avonden (op gezette tijden een korte film in de Huiskamer), iets vanuit de pioniersplek. En natuurlijk ons visitekaartje bij uitstek: gastvrijheid (in kerk en Huiskamer verwelkomen we gasten met koffie/thee/een drankje en wat lekkers).

Wie wil op die avond in de kerk aanwezig zijn om te helpen bij een en ander? Wie wil iets voorbereiden (bv. iets bakken, hapjes klaarmaken, spullen klaarleggen)? Wie wil muziek maken?

Meld je/u aan bij [marianvangiezen@online.nl](mailto:marianvangiezen@online.nl) of 06-18419992.



## Concerten in de Wilhelminakerk

### Zaterdag 10 juni - Ad Hoc Orkest

Op het programma staan de Ouverture uit *Les deux aveugles de Tolède* van Méhul, de *Suite voor orkest op. 49* van Saint-Saëns en de derde symfonie van Schubert. Van Satie speelt het orkest *Trois morceaux en forme de poire*, van origine een vierhandig pianowerk. De paukenist van het orkest Ernst Heins maakte hiervan een bewerking voor orkest. Het openbare concert vindt plaats op zaterdagavond 10 juni 2017. Aanvang concert 20.00 uur, kassa open 19.30 uur.

### Zondag 11 juni - Ensemble Illustré

Op zondag 11 juni 2017, de eerste zondag na Pinksteren, wordt het Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid gevierd. Ensemble Illustré zal op deze dag een bijzonder programma uitvoeren met muziek van onder andere Bach, Buxtehude en Pachelbel. Het concert zal, zoals u wellicht niet zal verbazen, bestaan uit drie delen (over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest)! Aanvang 15.00 uur. Meer info: [www.ensemble-illustre.nl](http://www.ensemble-illustre.nl).

### Zondag 25 juni - Orkest Nota Bene

Op 25 juni luidt Orkest Nota Bene met het Zwoele Zuiden de zomer in. Met Argentijnse tango's, Franse chansons en Spaanse suites begeeft Nota Bene zich in zuidelijke sferen. En met Summertime van George Gershwinn, I've got my love to keep me warm van Irving Berlin en Summernights uit de Musical Grease wordt het zo zwoel als het maar kan. Mis het niet!

Aanvang: 15.00 uur Deur open: 14.30 uur

Prijs regulier: €9,- Prijs kinderen 4 tot 12 jaar: €4,50

Reserveren: [info@orkestnotabene.nl](mailto:info@orkestnotabene.nl) of via de [website](#) van het orkest.

### Vrijdag 30 juni - Het Sterrenkoor

In het volgende nummer van 'Wij Wilhelmina' krijgt u nadere informatie over dit concert.

## Blog van Koen en Mirjam – april 2017

*Koen, Mirjam en Niva van der Leer hebben begin december 2016 afscheid van ons genomen om zich voor vijf jaar in Spanje te vestigen. Ze gaan daar een opvanghuis starten voor meisjes die hier in Nederland zijn vastgelopen. Dat vastlopen kan allerlei oorzaken hebben, maar de meisjes die zij willen opvangen hebben gemeenschappelijk dat het goed voor ze zou zijn om een tijdje uit hun omgeving gebaald te worden om zich goed te kunnen richten op hun eigen gezonde ontwikkeling. Op 1 februari 2017 is hun tweede dochter Jade geboren.*

Wanneer je een bevalling én een grote verbouwing heb gehad dan moet deze maand wel gaan lukken. Met dit idee gingen we de maand maart in. Maar het was anders dan we dachten...

## Kerkbloemen

De kerkbloemen gingen in de maanden maart en april met een hartelijke groet naar:

05-03

dhr. A. Burger

19-03

mw. Schuman-Lekkerkerker

02-04

fam. Blitterswijk-Graafland

09-04

mw. B. van de Beld

16-04

mw. A. Ebling

fam. A de Zeeuw-van Vliet

## Kopij juni

Kopij voor het juninummer van Wij Wilhelmina kunt u nog tot uiterlijk **maandag 29 mei** aanleveren op [wij@wilhelminakerkutrecht.nl](mailto:wij@wilhelminakerkutrecht.nl)

## Info

Voor meer informatie over de Wilhelminagemeente:  
[www.wilhelminakerkutrecht.nl](http://www.wilhelminakerkutrecht.nl)  
 radio: [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)  
 Bankrekeningnummer:  
 NL88 RABO 0130 7141 19  
 t.n.v. Wilhelminakerk

De laatste maand voelde zwaar. De laatste dingen werden gedaan en het is echt doorwerken met twee meiden en het einde van de verbouwing; haakjes moeten worden opgehangen, laatste wanden schilderen en eindeloos wassen draaien met een baby in huis.

We hadden gelukkig veel hulp wat het mogelijk maakte om volgens de planning te blijven. Elke dag leefde we met eindeloze to-do lijsten maar die werden wel langzaam korter. Maar soms was er een dag dat er meer bij kwam dan eraf ging. Gelukkig bleef je vooruitgang zien en dat geeft energie.

Het weer was erg wisselvallig. We hebben een week met zoveel zon gehad dat de eerste Spanjaarden al op het strand lagen maar ook enorm koude dagen; zelfde temperatuur als in Nederland.

Maar dan nu kunnen we met trots zeggen dat we klaar zijn! Drie bedden staan klaar in een mooie ruime gezellige kamer. De keuken op de boven verdieping is af en de woonkamer boven ook. Onze eigen woonkamer is eindelijk gezellig en een plek waar we ons thuis gaan voelen. We kunnen starten! Met trots kijken we terug op bizarre maanden. We wonen al vier maanden in Spanje. April wordt een maand om terug te kijken, bij te slapen en in te lezen. We trappen de maand af met vrienden die langskomen waar we samen bij de open haard bijpraten over wat er de afgelopen vier maanden in al onze levens is gebeurd. We reizen nog af naar Madrid om een paspoort te regelen voor onze nieuwe dochter maar gaan ook zeker met de benen omhoog zitten, genieten van de omgeving en een mooi huis waar nu al bloed, zweet en tranen in zitten.

Benieuwd wat de toekomst ons gaat brengen onder de Spaanse zon in een prachtig huis. Groeten van ons 4! MIRJAM

## ***Inleidingen gehouden op 5 maart 2017 (themaviering Maaltijd van de Heer)***

### **Maaltijd van de Heer - Diaconaal aspect (tekst Kees Goedegebuur)**

De viering van het Heilig Avondmaal is een geestelijke maaltijd. We vieren de gemeenschap met elkaar en met God. Het is ook een fysieke maaltijd. We staan in een kring en delen brood en wijn met elkaar. In de Vroege Kerk brachten de leden van de gemeente hun eigen brood en wijn van thuis mee en deelden dat. Wij doen dat nog steeds, in de collecte die als vast onderdeel hoort bij de avondmaalsviering en daaraan vooraf gaat. We brengen de vruchten van ons werk mee naar de kerk en dat wordt aan de tafel geheiligd tot Lichaam en Bloed van Christus. Wij delen wat wij hebben met elkaar en God deelt daarin mee, ja deelt daarin Zichzelf. En vanaf deze tafel delen we weer van onze overvloed met de noodlijdende wereld om ons heen. Daarom is het Heilig Avondmaal ook een diaconale maaltijd.

### **De delen van het tafelgebed (tekst Gert Landman)**

#### **1 Inleiding op de 'Dankzegging aan de Vader'**

Eerst wordt God de Vader gedankt voor zijn grote daden, zijn goede schepping. Wij vieren hoe de Eeuwige ons vaste grond onder de voeten geeft, ons voedt en steunt, ons kracht geeft in nood, ons bevrijdt van machten die ons leven bedreigen. De Eeuwige heeft ons zijn Zoon gegeven als verlosser van ons leven en leidsman van ons geloof. Daarom zeggen wij hem, de Vader, dank. 'Dankzegging', dat is in het Grieks 'eucharistie'. Sinds die eerste tijd heet de hele maaltijdviering zo. Eucharistie is dus een dankzeggingsmaal.

Met deze dankzegging zijn wij één met de kerk wereldwijd en hemelhoog, ook met allen die staan rond Gods troon, zoals het laatste bijbelboek ons schildert. Daarom staan de lofliederen, die in dat boek Openbaring staan opgetekend, in de liturgie van de maaltijd van de (kerk) (Heer?). Als wij een kring vormen rond Christus, willen wij hetzelfde lied zingen als die kring daarboven, in eeuwige verbondenheid. 'Heilig, heilig, heilig' (Sanctus) is het bekendste voorbeeld van zo'n hemels lied dat op aarde wordt herhaald in alle talen van de volken en alle muziekstijlen van de geschiedenis.

Daarom gaat aan een tafelgebed ook vaak de oproep vooraf om ons hart te verheffen tot in de hemel: daar zit Christus aan Gods rechterhand, met daaromheen alle engelen en die hele menigte uit alle volken en talen, die hem toezingt - en wij met hen.

#### **2 Inleiding op 'Gedachtenis van de Zoon'**

Het tweede deel gaat dan verder over Christus, die deze maaltijd heeft gewild. Toen hij zelf maaltijd hield met zijn leerlingen, vlak voor zijn arrestatie, heeft hij het brood en de wijn op tafel een speciale betekenis gegeven: dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed. En gezegd: blijf dit doen om mij te gedenken. Dus gebeurt dit nog steeds, ook hier en nu. Als zijn woorden klinken over het brood en de wijn op tafel, dan zijn die elementen vanaf dat moment meer dan alleen brood en wijn. Brood dat wordt gebroken duidt op zijn lichaam dat is gebroken en wordt gedeeld onder elkaar; als Paulus in zijn brief aan de Korintiërs de gemeenschap van gelovigen vergelijkt met een lichaam (alle lichaamsdelen hebben elkaar nodig), dan betreft hij meteen in het volgende hoofdstuk dat begrip lichaam op het brood van de eucharistie. Zijn lichaam voedt ons als lichaam van Christus. Hij deelt zich aan ons uit en wij delen hem met elkaar. Ontvang wat je bent en word wat je ontvangt, zei Augustinus al.

En bloed is ook bij ons levensenergie, dit wordt duidelijk wanneer je bloeddonor bent en deze energie aan anderen afstaat. Door de beker van deze maaltijd geeft Christus zijn levensenergie, zijn opstandingskracht door aan ons. Zo delen wij in zijn leven.

#### **3 Inleiding op 'Aanroeping van de Geest'**

Het derde deel van het tafelgebed focust op de Heilige Geest. Dit is de derde gedaante van de ene God: niet de God bóven ons (God als Vader), niet als mens náast ons (God de Zoon) maar ín ons. Wij roepen de Geest aan over brood en wijn - dat ze voor ons en in ons als lichaam en bloed van Christus, ons zullen voeden met zijn kracht. En wij roepen de Geest aan over de vierende gemeenschap - dat wij bezielde worden door de Geest van God en van Christus. Dat de Geest in ons werkt en ons tot zijn mensen maakt, zorgzaam voor alle mensen, naar anderen omziend in zijn naam en in zijn kracht.

Dat leidt als vanzelf tot voorbeden voor mensen van deze wereld, in hun nood van deze dag. En voor degenen die ons zijn voorgedaan, dat zij in vrede mogen zijn in Gods eeuwige licht. En die blik op de eeuwigheid voedt het verlangen naar de voltooiing van deze wereld in zijn onafheid, naar de komst van Gods koninkrijk, waar geen leed meer zal zijn, alle oorlog zal zijn beëindigd en de tranen van onze ogen worden gewist, zoals in het visioen uit het laatste bijbelboek. Dat verlangen stimuleert ons om, gevoed door deze maaltijd, in ons leven altijd op weg te zijn naar die toekomst van God en ons handelen daarop te richten.