

# WIJ WILHELMINA

maandelijkse nieuwsbrief van de protestantse wijkgemeente rond de Wilhelminakerk te Utrecht

## Kerkdiensten

### WILHELMINA KERK

**Zondag 2 juli 10.00 u.**

Ds. Marian van Giezen

*Kinderkerk*

**Zondag 16 juli 10.00 u.**

Gastpredikant

**Zondag 6 augustus 10.00 u.**

Ds. Marian van Giezen

*Schrift en Tafel*

## Meditaties gaan door in de zomer!

Ook tijdens de zomermaanden kunt u elke maandagavond aanschuiven voor een half uurtje rust en bezinning tijdens de meditatie. Even stil zijn rond een Bijbeltekst, een psalm en gezamenlijk gebed. Elke maandag van 19.00 - 19.30- uur in de Huiskamer van de Schildersbuurt, Hobbemastraat 41. Wees welkom!

## Vakantie predikant

Van 8 tot en met 30 juli is mijn vakantie. In die periode is ds. Hans Koops beschikbaar voor dringende pastorale zaken, via telefoon 030 - 2745036.

MARIAN VAN GIEZEN

## Kerkelijke onderscheiding voor Wilmie de Vries



**Op 18 juni heeft Wilmie de Vries – Aalten een kerkelijke onderscheiding ontvangen: het zilveren draaginsigne van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer voor 25 jaar trouwe dienst als ouderling-kerkrentmeester.**

Naast de werkzaamheden die aan dit ambt verbonden zijn, doet Wilmie ook nog héél veel meer. Ondanks het onlangs bereiken van de 80-jarige leeftijd wil zij nog niet stoppen als ouderling, al legt zij wel enkele taken neer die haar te zwaar gaan vallen. Wilmie, van harte gefeliciteerd en heel veel dank!

## Nieuwe kerkrentmeester

Het sectieteam is verheugd te kunnen melden dat Rita Dijkstra bereid is toe te treden tot het sectieteam. Rita is al actief in de financiële commissie, de rommelmarkt- en de concertcommissie en wordt nu ook kerkrentmeester (niet-ambtsdrager).

Tijdens de Startzondag op 3 september zullen wij haar officieel benoemen. Rita, van harte welkom en veel zegen op het werk dat je doet en gaat doen!

MARIAN VAN GIEZEN

## Startzondag op 3 september - Wie doet er mee?

Op zondag 3 september vieren wij Startzondag. Dit jaar is het thema van de startzondag 'een open huis'. Hiermee sluit de startzondag aan bij de landelijke campagne Kerkproeverij die kerken uitnodigt begin september de deuren wagenwijd open te zetten voor nieuwe mensen.

Een open huis zijn is immers een eerste voorwaarde om gasten zich welkom te laten voelen in de kerk.

Wie wil mee nadenken en voorbereiden voor dit feestelijke begin van een nieuw werkseizoen? Het gaat om de dienst en/of de activiteiten eromheen. Meld u/je aan bij [marianvangiezen@online.nl](mailto:marianvangiezen@online.nl) of 06-18419992.

MARIAN VAN GIEZEN

## Extra inloop zomermaanden

Vanaf 27 juni stopt de wekelijkse soos tot 22 augustus. Maar geen nood: tijdens deze periode kunt u terecht in de Huiskamer naast de kerk voor een gezellige inloop.

Elke **dinsdagochtend** van 10.00 - 11.30 uur staat de deur open en de koffie klaar.

Ook de **donderdagmiddag** inloop van 14.30 - 16.00 uur gaat de hele zomer door!

Als u zelf de spulletjes meeneemt, kunt u ook daar gewoon kaarten maken of tekenen/kleuren. Een spelletje of gewoon alleen maar een praatje bij de koffie kan natuurlijk ook! Wees welkom!

## Bij de zondagen

### 2 juli

Op deze laatste zondag vóór de zomerperiode lezen we Jer. 29, 1. 4 - 14: hierin kondigt de profeet aan de ballingen de terugkeer naar Jeruzalem aan. Maar dat zal nog een lange tijd duren en tót het zover is, moeten ze het beste maken van hun leven in ballingschap; ja zelfs moeten ze bidden voor de stad waar ze nu wonen. Wanneer ze de Heer écht zoeken, zal Hij zich laten vinden, óók ver van huis.

Uit het evangelie horen we Mt. 10, 34 - 42. Hierin spreekt Jezus stevige woorden over waar je prioriteiten moeten liggen: bij het volgen van Hem! Wat betekent dat voor je leven? Kun je dat aan?

### 16 juli

Als de gastvoorganger het oecumenisch leesrooster volgt, zijn de lezingen Jes. 55, 6 - 13 (een oproep om terug te keren naar God) en Mt. 13, 1 - 9. 18 - 23 (de gelijkenis over het zaad - is het met het evangelie als ploegen op de rotsen? Of moet je juist kijken naar hoeveel zaad er goed opkomt?).

### 6 augustus - Schrift en Tafel

Op het leesrooster staan vandaag Neh. 9, 15 - 20 (gedeelte uit een toespraak bij gelegenheid van de vernieuwing van het verbond na de ballingschap, over ál Gods goede daden, ondanks de ontrouw van zijn volk) en Mt. 14, 13 - 21 (over de wonderbaarlijke deling van vijf broden en twee vissen). Hoe horen we deze verhalen wanneer wij zelf de maaltijd van de Heer vieren? Wat hebben ze ons in onze tijd te zeggen?

MARIAN VAN GIEZEN

## AKG-besluit over samenvoeging wijken

In de vergadering van de Algemene Kerkenraad (Groot) (AKG) van 12 juni is het voorgenomen besluit over de samenvoeging van Marcuskerk en Nicolaïkerk unaniem aangenomen. Dat betekent dat die beide kerken nu samen verder gaan werken aan de inhoudelijke en organisatorische voorbereidingen van de samenvoeging. In het najaar neemt de AKG een definitief besluit, dat daarna nog getoetst zal worden door de classis.

In de AKG-vergadering is de besluitvorming over de vormgeving van de wijkgemeente Wilhelminakerk over de zomer heen getild. Onze wijkgemeente zal zelfstandig verder gaan, maar de vorm waarin dat gebeurt wordt na de zomer verder uitgewerkt.

Overigens zullen Marcuskerk, Nicolaïkerk en Wilhelminakerk op een aantal terreinen blijven samenwerken, maar ook dat gaan we na de zomer verder bespreken.

## Bijbel en Kunst 5 juli



Op woensdag 5 juli buigt de kring Bijbel en Kunst zich over David, in tekst en beeld. Ieder die belangstelling heeft om meer te weten over deze belangrijke bijbelse koning, is welkom om 10.00 uur in de Huiskamer, Hobbemastraat 41. Ook als u/je nog niet eerder hebt meegedaan met deze kring of niet goed thuis bent in de bijbel: geen probleem, welkom! Graag even vooraf aanmelden bij ds. Marian van Giezen, 06-18419992 of [marianvangiezen@online.nl](mailto:marianvangiezen@online.nl), of bij Ankie la Rivière, 030-2513713 of [aaariv@kpnmail.nl](mailto:aaariv@kpnmail.nl).

Wie zin heeft kan daarna blijven voor een lekkere lunch (zie elders in dit blad) - wel even aanmelden!

### Nieuw adres (1)

Anne-Marie van Zanten  
Zorgcentrum Swellengrebel  
Burg. Fockema Andreaelaan  
100, kamer 418  
3582 KV Utrecht

### Nieuw adres (2)

Joke ten Berge - Stieding  
Huize Anna Heerkens  
Hertenstraat 8  
8011 GT Zwolle  
(tegenover het NS-station)

## Zomerse activiteiten

Voor sommige mensen duurt de zomer lang, vooral als de normale activiteiten stoppen en familieleden met vakantie gaan. Daarom organiseren we tijdens de zomermaanden een aantal leuke activiteiten voor iedereen die wil.

### Maaltijd

Samen eten is gezelliger dan alleen: op maandag om 18.00 uur wordt een eenvoudige maaltijd geserveerd in de Huiskamer van de Schildersbuurt. Meld u wél even vooraf aan. Kosten worden gedeeld. Op 3 juli, 31 juli, 7 augustus, 14 augustus, 21 augustus en 28 augustus.

### Lunch

Op woensdag een gezellige lunch om 12.00 uur, in de Huiskamer van de Schildersbuurt. Meld u wél even vooraf aan. Kosten worden gedeeld. Op 5 juli, 2 augustus, 9 augustus, 16 augustus, 23 augustus en 30 augustus.

### Moestuin

Vrijdag 4 augustus: samen op stap naar de Moestuin Maarschalckerweerd, Laan van Maarschalckerweerd 2 (naast de hockeyvelden). Om 10.00 uur vertrek vanaf de Wilhelminakerk voor wie wil wandelen, om 10.15 uur voor wie wil fietsen. Wie op eigen gelegenheid wil gaan: om 10.30 uur in de Moestuin. We drinken samen koffie (voor eigen rekening) en bekijken wat er zoal te zien is.

## Oproep

Ria Mook is al een tijdje in Nassau Odijckhof in Driebergen (Nassau Odijcklaan 3), waar ze zich nog niet op haar plek voelt, ondanks goede verzorging. Cor en zij missen elkaar heel erg. Ze hopen dat Ria naar Swellengrebel kan verhuizen. Cor is laatst gevallen en heeft zijn schouder gekneusd, wat zijn toch al beperkte mobiliteit nóg lastiger maakt. Hij krijgt veel hulp van een burman, maar die gaat binnenkort 4 weken met vakantie (zo ongeveer de hele maand juli). De vraag is of één of meer mensen van ons dan af en toe met Cor naar Ria kunnen gaan. Sowieso is het fijn als Ria af en toe bezoek krijgt. Bel zelf Cor Mook (030-2513783) of Marian van Giezen (06-18419992).

## Deel je leven (en een maaltijd)

Het is mijn bedoeling deze zomer af en toe enkele mensen uit te nodigen voor een maaltijd, waarbij we een gesprek willen voeren over een bepaald thema. Dit in het kader van het project 'Deel je leven' van het missionaire team van de Protestantse Kerk. Naar aanleiding van een 'menukaart' praten we met elkaar over bv. het thema 'rust en onrust'. Ik weet nog niet wie en wanneer precies, maar dan weet u er alvast van. Laat u/je verrassen. Wordt vervolgd! De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig...

## Bloemen



De bloemen gingen de in de maanden mei en juni met een hartelijke groet naar:

### 7 mei

Mw. D. Klutz-van Kooten

### 21 mei

Mw. A.M. van Zanten-Verwers

### 4 juni

Riek Smit

Mw. J.L. Dokter

### 18 juni

Gery Gorter

Wijmie de Vries-Aalten

## Kopij augustus

Kopij voor het augustusnummer van Wij Wilhelmina kunt u nog tot uiterlijk **maandag 31 juli** aanleveren op:

[wij@wilhelminakerkutrecht.nl](mailto:wij@wilhelminakerkutrecht.nl)

## Info

Voor meer informatie over de Wilhelminagemeente:

[www.wilhelminakerkutrecht.nl](http://www.wilhelminakerkutrecht.nl)

radio: [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)

Bankrekeningnummer:

NL88 RABO 0130 7141 19

t.n.v. Wilhelminakerk

Op verzoek van enkele mensen (en omdat er die dag niet zo heel veel mensen in de kerk waren) volgt hier een deel van de verkondiging van 18 juni, naar aanleiding van Mt. 9, 35 – 10, 15:

Jezus wil niets liever dan alle mensen die hij om zich heen aantreft (en die hem raken als 'schapen zonder herder') bereiken met de kracht die hij van God heeft ontvangen. Daarom heeft hij medewerkers nodig. Want de oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. (...)

Daarom is die oproep van Jezus om te bidden om arbeiders ook nú nog steeds zo hard nodig! En bidden betekent ook altijd dat je zelf betrokken bent bij waar je voor bidt. Bidden is nooit alleen maar vragen aan God; bidden betekent dat je jezelf medeverantwoordelijk voelt voor waar je voor bidt.

Ik zeg het nu maar even heel expliciet, voor tot wie het misschien nog niet is doorgedrongen: als wij bidden om toekomst, voor het geloof, voor deze geloofsgemeenschap, laten we dan in dat gebed ook onszelf in geloof, voor Gods aangezicht, afvragen of er misschien iets van onszelf gevraagd wordt; of wij zelf ook mede de verantwoordelijkheid moeten gaan dragen voor die toekomst. Wij hebben heel concreet dringend behoefte aan een ouderling, een ouderling-kerkrentmeester en een diaken. De verantwoordelijkheid rust hier bij ons op te weinig schouders, en die schouders dragen al lange tijd meer dan ze eigenlijk kunnen. En ook al zou je maar een klein beetje kunnen omdat je het druk hebt: alle beetjes helpen; en samen de lasten dragen maakt die lasten áltijd lichter. En zéker nu we de kans krijgen om toch nog een tijd als min of meer zelfstandige gemeente door te gaan, mag dat toch niet stranden op een gebrek aan medewerkers!

De oogst is groot: er zijn zóveel mogelijkheden, zóveel mensen te bereiken. We hebben zoveel ideeën – de pioniersplek én onze eigen gemeente – om hier in onze wijk van betekenis te kunnen zijn voor de mensen die hier wonen; voor mensen die misschien geïnteresseerd zijn in wat wij geloven en wat wij te bieden hebben, maar die wij nu niet kunnen bereiken omdat we met te weinig zijn. Mensen die zich zouden kunnen gaan afvragen waarom wij doen wat wij doen en die we dan zouden kunnen vertellen over onze inspiratie. (...)

Wij zijn nog in het stadium van het erop uit trekken, het delen van wat ons beweegt, van wat ons gaande houdt. Van het vrede wensen aan wie we tegenkomen; en het in die vrede tonen van Gods liefde die naar alle mensen uitgaat. Wat willen we daar graag mee doorgaan, elke dag opnieuw en liefst tot in eeuwigheid!

MARIAN VAN GIEZEN