

# WIJ WILHELMINA

maandelijkse nieuwsbrief van de protestantse wijkgemeente rond de Wilhelminakerk te Utrecht

## Kerkdiensten

### WILHELMINAKERK

**Zo. 6 augustus 10.00 uur**

Ds. Marian van Giezen

*(geen kinderkerk)*

**Zo. 20 augustus 10.00 uur**

Ds. Marian van Giezen

*Schrift en Tafel*

**Zo. 3 september 10.00 uur**

Ds. Marian van Giezen

*Startzondag*

*Kinderkerk*

## Deel je leven (en een maaltijd)

Het is mijn bedoeling deze zomer af en toe enkele mensen uit te nodigen voor een maaltijd, waarbij we een gesprek willen voeren over een bepaald thema. Dit in het kader van het project 'Deel je leven' van het missionaire team van de Protestantse Kerk. Naar aanleiding van een 'menukaart' praten we met elkaar over bv. het thema 'rust en onrust'. Ik weet nog niet wie en wanneer precies, maar dan weet u er alvast van. Laat u/je verrassen. Wordt vervolgd! **MARIAN VAN GIEZEN**

## Verstilling en ontmoeting tijdens eerste editie ZinindeZomerFestival



**Op 12 en 13 augustus organiseert Begane Grond in Utrecht Oost het ZinindeZomerfestival. Twee dagen vol van activiteiten in de Wilhelminakerk en de Huiskamer. Dit zinfestival is een mix van beeldende kunst, zinging en ontmoeting. Stilte speelt een belangrijke rol.**

Op zaterdag en zondag kun je de diepte in met verschillende gratis workshops. Zaterdagavond draait de film HUMAN, gekoppeld aan het Ontmoetingsdiner, dat gekookt wordt door betrokken bewoners. Op zondagochtend is er naar inspirerend kloostergebruik een Stilte-ontbijt onder het motto 'Don't break the silence unless you can improve it'.

Meer informatie en het complete programma vind je verderop in deze Wij Wilhelmina.

## Bij de zondagen

### 6 augustus

We lezen vandaag een gedeelte uit Psalm 78 (een lange psalm waarin meerdere keren de ontrouw van Gods volk wordt verteld, terwijl God toch telkens weer de hand over het hart strijkt) en Mt. 14, 13 – 21 (over de wonderbaarlijke deling van vijf broden en twee vissen). De trouw van God blijkt uit zijn goede gaven:

## Bijbel en Kunst

### 16 augustus

Op woensdag 16 augustus buigt de kring Bijbel en Kunst zich over Salomo, in tekst en beeld. Ieder die belangstelling heeft om meer te weten over deze wijze koning, is welkom om 10.00 uur in de Huiskamer, Hobbemastraat 41. Ook als u/je nog niet eerder hebt meegedaan met deze kring of niet goed thuis bent in de bijbel: geen probleem, welkom! Graag even vooraf aanmelden bij ds. Marian van Giezen, 06-18419992 of [marianvangiezen@online.nl](mailto:marianvangiezen@online.nl), of bij Ankie la Rivière, 030-2513713 of [aaariv@kpnmail.nl](mailto:aaariv@kpnmail.nl).

## Kring Bijbellezen

In september willen we weer doorgaan met de kring Bijbellezen. Iedere keer als we bij elkaar komen en samen lezen en uitwisselen wat ons treft of bezighoudt, ervaren we dit als een verrijking. De Bijbel heeft zoveel te zeggen en samen hoor en zie je vaak meer dan wanneer je er alleen in leest. We komen bij elkaar voor één à anderhalf uur (van 19 tot 20 uur) en dat 1 keer in de maand, meestal op woensdag, maar de datum wordt soms aangepast als één van de deelnemers verhinderd is. Iedereen kan meedoen, of je nu veel of weinig Bijbelkennis hebt, er is altijd inspiratie uit te halen. Een startdatum volgt in september.

Opgave bij Riet Vlieger, Jan van Scorelstraat 36. Tel 2540521 of email: [maria.vlieger@gmail.com](mailto:maria.vlieger@gmail.com)

'brood' voor wie in benarde omstandigheden verkeert. Hoe horen we deze verhalen nu? Wat hebben ze ons in onze tijd te zeggen?

*Vandaag zal er een fotografe in de kerk aanwezig zijn (en rond lopen) die foto's zal maken voor een nieuw boekje over de hele PGU. Mensen die niet op de foto willen, of die niet willen dat een foto waar zij opstaan gepubliceerd wordt, kunnen zich bij de fotografe melden.*

## 20 augustus – Schrift en Tafel

Vandaag klinkt Jes. 56, 1 – 7 (over de redding door God die ook voor buitenstaanders/niet-geloofsgenoten geldt) en Mt. 15, 21 – 28 (over de Kanaänitische vrouw die Jezus weet over te halen zich ook om háár te bekommeren, ook al hoort zij niet tot de 'verloren schapen van het volk Israël'). Jezus lijkt in eerste instantie nogal politiek-incorrect en religieus benepen te reageren. Hij blijkt echter gevoelig voor het vertrouwen dat zij in hem stelt. Zo wordt een buitenlandse vrouw ons tot voorbeeld. Iets om over na te denken.

## 3 september – Startzondag

Op zondag 3 september vieren wij Startzondag. Dit jaar is het thema van de startzondag 'Een open huis'. Hiermee sluit de startzondag aan bij de landelijke campagne Kerkproeverij die kerken uitnodigt begin september de deuren wagenwijd open te zetten voor nieuwe mensen. Een open huis zijn is immers een eerste voorwaarde om gasten zich welkom te laten voelen in de kerk.



Ik overweeg om voor deze gelegenheid een lezing buiten het leesrooster te kiezen en denk dan aan Luc. 19, 1 – 10, de ontmoeting tussen Jezus en Zacheüs de tollenaar.

Wie wil mee nadenken en voorbereiden voor dit feestelijke begin van een nieuw werkseizoen? Het gaat om de dienst en/of de activiteiten eromheen. Meld u/je aan bij [marianvangiezen@online.nl](mailto:marianvangiezen@online.nl) of 06-18419992.

We zullen vandaag Rita Dijkstra officieel benoemen als kerkrentmeester (niet-ouderling).

Helaas moeten we op deze dag ook afscheid nemen van Liesbeth de Heer als ouderling en lector. Liesbeth heeft haar steentje in het sectieteam ruimschoots bijgedragen en wil haar energie nu in andere dingen gaan steken. Gelukkig blijft ze wél kosten.

MARIAN VAN GIEZEN

## Najaarscampagne Kerk in Actie

'Versterk de kerk in het Midden-Oosten', dat is het onderwerp van een speciale najaarscampagne die eind september gehouden wordt. De kerk in het Midden-Oosten heeft het moeilijk. In Syrië en



Irak zijn christenen blijvend op de vlucht voor oorlog en geweld. In Libanon en Jordanië kloppen ze massaal op de deur van de kerken daar. In Egypte zorgen aanslagen voor angst en neemt de druk toe om ook maar weg te gaan. Toch blijven velen geloven dat het liefhebben van de vijand, het zegenen van hen die vervolgen en het bidden voor wie kwaad doen, het belangrijkste is om aan vast te houden omdat Jezus ons dit heeft geleerd. De bestaande kerken ter plekke voor zover ze niet zelf op de vlucht zijn, doen wat ze kunnen om te helpen, maar hun middelen zijn beperkt. Kerk in Actie wil daarom een extra oproep doen gul te geven voor de kerken in Egypte, Libanon en Syrië tijdens de campagne als blijk van verbondenheid. In het septembernummer van Wij Wilhelmina geven we er nogmaals aandacht aan.

RIET VLIAGER

## Zomeractiviteiten in Oost

In en vanuit de Huiskamer van de Schildersbuurt worden deze zomer dagelijks activiteiten georganiseerd voor wie 'thuis' is of blijft. Iedereen is er welkom (voor sommige dingen is aanmelding nodig).

Zo gaan we vrijdag 4 augustus naar Moestuin Maarschalkerweerd, Laan van Maarschalkerweerd 2 (naast de sportvelden). Om 10.00 uur vertrek vanaf de Wilhelminakerk voor wie wil wandelen, om 10.15 uur voor wie wil fietsen. Wie op eigen gelegenheid wil gaan: om 10.30 uur in de Moestuin. We drinken samen koffie (voor eigen rekening) en bekijken wat er zoal te zien is. Ook heel leuk met kleine kinderen! Ook op 11 en 18 augustus maken we een uitstapje. Voor info zie onderaan dit bericht.

- Elke maandag in augustus is er om 18.00 uur een eenvoudige maaltijd (aanmelden nodig). Kosten worden gedeeld. Elke maandag is er om 19.00 uur een meditatie.

- Elke dinsdagochtend in augustus van 10.00 - 11.30 uur is er inloop in de Huiskamer (en vanaf 22 augustus is er weer soos in de kerk).

- Elke woensdag in augustus is er om 12.00 uur een lunch in de Huiskamer (aanmelden nodig). Kosten : € 1,50.

- Elke donderdagmiddag is er inloop in de Huiskamer van 14.30 - 16.00 uur.

Alle activiteiten vinden plaats in de Huiskamer van de Schildersbuurt, Hobbemastraat 41.

Info en aanmelden: Marian van Giezen,  
[marianvangiezen@online.nl](mailto:marianvangiezen@online.nl) of 06-18419992.

## Dinsdagochtend Soos Wilhelminakerk

Over enkele weken (22 augustus) gaan we weer van start met onze wekelijkse Soos. Hartelijk dank aan de vrijwilligers die er voor zorgden dat er tijdens de zomervakantie toch een aangepast Soos-programma in de huiskamer kon worden georganiseerd.

Vanaf 22 augustus nemen Tiny en ondergetekende het stokje weer over. Elke dinsdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur in de Martenskamer.

Iedereen is van harte welkom om onder deskundige leiding van Tineke 3-D kaarten te maken. Een spelletje Rummikub te spelen. De krant of een tijdschrift te lezen. En nog veel meer activiteiten.

Namens de Ouderencommissie, WIJMIE DE VRIES-AALTEN  
(030 - 289 35 17)

## Bloemen

De bloemen gingen in de maand juli met een hartelijke groet naar:

### 2 juli

Mw. Rita Dijkstra

### 17 juli

Mw. K. Antonides-van Welzen

## Bedankt!



Langs deze weg wil ik iedereen die ik nog niet gezien of gesproken heb bedanken voor de leuke, mooie en ontroerende reacties die ik mocht ontvangen tijdens mijn ziek zijn.

Gelukkig ben ik zo goed als hersteld en hoop ik in september weer present te zijn. **RIEK SMIT**

## Kopij september

Kopij voor het septembernummer van Wij Wilhelmina kunt u nog tot uiterlijk **maandag 28 augustus** aanleveren op:

[wij@wilhelminakerkutrecht.nl](mailto:wij@wilhelminakerkutrecht.nl)

## Info

Voor meer informatie over de Wilhelminagemeente:  
[www.wilhelminakerkutrecht.nl](http://www.wilhelminakerkutrecht.nl)  
 radio: [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)  
 Bankrekeningnummer:  
 NL88 RABO 0130 7141 19  
 t.n.v. Wilhelminakerk

## Rommelmarkt zaterdag 2 september van 10.30 tot 13.00 uur

Ja, op 2 september starten we weer onze maandelijkse rommelmarkt. We hebben de tijden iets vervroegd en starten om 10.30 uur en gaan door tot 13 uur. We merken dat na 13.00 uur bijna niemand meer binnenkwam en zo kunnen de deelnemers wat vroeger beginnen met opruimen.



Natuurlijk roepen we weer op tot deelname aan deze rommelmarkt. Heeft u van de zomer nog spullen kunnen verzamelen die u zou willen verkopen? Niet alleen klein huisraad of sieraden, boeken, puzzels, kinderspeelgoed, maar ook eigengemaakte jam, koekjes of groenten uit de tuin zijn welkom. U kunt u van tevoren opgeven om een tafeltje te reserveren. Mocht u zelf niet in staat zijn te komen, dan kan iemand anders ook wat spullen verkopen voor u. Wel gaan de niet verkochte spullen weer mee naar huis. Vergeet vooral de gezellige koffiehoek niet en de loterij. En zegt het voort!

Naast het verkopen van, b.v. de boeken, het bakken van iets lekkers en het bemannen van de koffiehoek, zijn er ook wat helpers nodig voor het opruimen en schoonmaken van de kerk, want de volgende ochtend is er weer een dienst. We hopen dat u volop gebruik van zult maken van de rommelmarkt, want de opbrengst is bestemd voor het onderhoud van ons mooie kerkgebouw.

Een tafeltje reserveren kan bij Riet Vlieger tel. 254 05 21, email: [maria.vlieger@gmail.com](mailto:maria.vlieger@gmail.com) of bij Kitty Brinkmann tel. 251 80 45 of email: [kittybrinkmann@outlook.com](mailto:kittybrinkmann@outlook.com)

RIET VLIEGER

## Wijkmaaltijd

Noteer alvast: **eerstvolgende wijkmaaltijd** is op **dinsdag 19 september**. Meer informatie in de volgende Wij Wilhelmina.



## Under The Fig Tree

Koen, Mirjam en Niva van der Leer hebben begin december afscheid van ons genomen om zich voor vijf jaar in Spanje te vestigen. Ze gaan daar een opvanghuis starten voor meisjes die hier in Nederland zijn vastgelopen. Dat vastlopen kan allerlei oorzaken hebben, maar de meisjes die zij willen opvangen hebben gemeenschappelijk dat het goed voor ze zou zijn om een tijdje uit hun omgeving gehaald te worden om zich goed te kunnen richten op hun eigen gezonde ontwikkeling. Op 1 februari is hun tweede dochter Jade geboren. Ze sturen regelmatig een blog over hun wel en wee. Wij dragen hen en hun werk in ons gebed. Twee blogs deze keer: van juni en juli.

### *Juni – Van start*

Het geluid van de wasmachine en de vaatwasser is een geluid wat ik bijna al niet meer hoor omdat hij zo vaak aanstaat. Dat is niet omdat we een baby in huis hebben maar omdat we twee meiden in huis hebben en het gastenverblijf is gevuld. We zijn van start en volgen ons programma. Het is elke dag weer een klein avontuur hoe de dag gaat lopen. Ondanks strakke planningen heeft elke dag weer verrassingen. Op dit moment zit ik in een stil huis, wat uniek is. Nou ja stil: de wasmachine staat aan en ik hoor de vogels buiten. Onze meisjes slapen en Koen is met de grote meiden op pad.

De maand mei waren we vooral bezig met de intakes en in juni konden de meiden komen.

Voor Koen is het soms zoekende als het met het ontbijt al over de beste mascara gaat en boven op de boodschappenkar vele pakjes maandverband liggen. Maar hij redt zich goed. En wij meiden wij praten en praten maar, lachen en huilen ook met elkaar.

Onze baby komt geen aandacht te kort; haar lachende kopje trekt vele glimlachen aan. Ook de oudste heeft haar draai in Spanje gevonden.



Deze week was er weer een dorpsfeest; samen met een van de grote meiden gingen we op het geluid af. Er stond een megapodium met dansers, muzikanten en zangers. Was dit dat rustige dorpje in de bergen in Noord-Spanje? Jong en oud stond met elkaar te dansen en de muziek was tot vijf uur in de ochtend te horen. Zo lang konden wij het niet volhouden.

Ook in ons huis was muziek de afgelopen weken goed te horen. We hebben een gitaar als schenking gehad en de eerste gitaarlessen zijn gegeven. Samen hebben we bij de BBQ en de open haard gezongen. De een wat harder dan de ander, maar de sfeer zat er in. Zo zijn sommige avonden, maar zo kunnen sommige momenten ook moeilijk zijn. Want het programma is soms zwaar. Met hitte werken in de tuin of elke ochtend schoolwerk doen is dat ook. Een trektocht vindt de één een uitdaging, voor de ander is het een enorme opgave. Gelukkig zijn we allemaal zo anders waardoor we elke dag uitgedaagd worden om te leren en te kijken naar elkaar.

Soms is dit leuk maar soms kan dit ook heel moeilijk zijn, juist als je puber bent.

Dan maar even de koptelefoon op en alleen je eigen vertrouwde muziek horen en op de achtergrond... draait de wasmachine, een vertrouwde geluid van *Under The Fig Tree*.

### *Juli – Moestuin*

Juli was een maand waarin ontzettend veel is gebeurd. Elke dag was anders en we wisten nooit hoe de dag zou aflopen. Trektochten naar prachtige bergmeertjes, stadjes bezoeken om het zakgeld op te maken aan leuke Spaanse kleding, even de berg aflopen voor frisse cola en ook binnen zitten en aan school werken, schilderen en collages maken, intensieve gesprekken voeren. Kortom, we hebben van alles gedaan. Het

was een drukke volle maand. We zaten helemaal vol en aan het einde van de maand is de rust weer een beetje teruggekomen.

Het was een maand van oogsten. De meiden leren veel en maken mooie en moeilijke momenten mee. We halen onkruid weg in de moestuin en onkruid in het leven. Wat is lastig en waar loop je tegen aan. We maken grenzen in de tuin en zoeken de grenzen in ons eigen leven. De tuin staat in bloei door de juiste hoeveelheid water, zorg en zonlicht.

Komkommer, courgette, aubergine, frambozen, aardbeien, aardappels, tomaten, uien, knoflook en bonen wordt elke week geoogst. Ook de meiden beginnen te bloeien, de Spaanse rust doet ze goed.

In de keuken worden er gerechten van gemaakt, soms met hulp en soms zelfstandig. Het hele proces is te volgen van plant tot aan lekkere maaltijd op het bord.

Zo is bij *Under The Fig Tree* het eerste leerproces afgerond. Het eerste meisje is maandag klaar en dat gaan we vieren. Ze mag terug naar Neder-

land met alle ingrediënten die ze hier heeft geleerd. Nu hopen wij met haar dat ze thuis ook goed het onkruid blijft weghalen en zichzelf genoeg voeding en zonlicht gunt. Ik heb er vertrouwen in en ben dankbaar voor het vertrouwen wat haar omgeving aan ons heeft gegeven zodat we met haar aan de slag konden.

Wij hebben nu twee meiden in huis en zouden graag gebed voor ze willen vragen. Wij kunnen weinig inhoudelijk vertellen vanwege privacy, maar zouden jullie willen bidden voor ze? Als het kan ook voor Niva (om bescherming): een van de meiden is erg jaloers op haar omdat zij wel de familie heeft, wat zij niet had toen ze drie was. Het is best extreem; we hebben nu ook een alarm dat ze niet in de nacht naar haar toe kan gaan.

Daarnaast hebben we nog een praktische vraag: wij willen in december naar Nederland voor vakantie. We zoeken een huis waar we als gezin kunnen verblijven als we met vakantie zijn (waarschijnlijk van ongeveer 20 december tot na de jaarwisseling). Misschien dat iemand op vakantie is in december. Natuurlijk willen we daar ook voor betalen. MIRJAM



# Zininde Zomer Festival 12/13 aug Utrecht O o s t

Tweedaags zinfestival aan de  
Hobbemastraat 35 en 41.

Ruimte voor verstillig en ontmoeting.  
Met: o.a. kunst, meditatie, workshops.



# Zininde Zomer Festival 12/13 aug Utrecht O o s t



# Programma Zinin deZomerFestival

## Zaterdag 12 augustus

- 13:00-14:00 De kerk is open voor verstillings (met muziek en kunstinstallatie)
- 13:30-14:00 Koffie en welkom. Uitleg workshops
- 14:00-15:45 Workshopronde  
Beeldmeditatie n.a.v. Chagall (2d)  
Beeldmeditatie n.a.v. Kunstinstallatie (3d)  
Tekensessie: filosofie van de lijn
- 16:00-16:30 Koffie en uitleg avondprogramma\*
- 17:00-18:45 HUMAN - Film van Yann Arthus Bertrand  
Schitterende verhalen en beelden van mensen vanover de hele wereld
- 19:00-21:00 Ontmoetingsdiner\*\*  
Schitterende verhalen en een beeld van mensen uit Utrecht Oost

## Zondag 13 augustus

- 9:30 Welkom en uitleg Stilte-ontbijt\*
- 9:45-10:30 Stilte-ontbijt (onder het motto: Don't break the silence, unless you can improve it)
- 10:30-11:30 De kerk is open voor verstillings (met muziek en kunstinstallatie)  
Vrije ruimte voor ontmoeting / uitwisseling ideeën uit de buurt.
- 11:30-13:30 Workshopronde  
Zoeken wat verloren is - beeldende workshop  
Lectio Divina - tekstmeditatie
- 13:00-14:00 Koffie + broodje
- 14:00 Afsluiting

\*Film en diner horen bij elkaar.

\*\*Reserveer vooraf je plek voor het Ontmoetingsdiner (€15,- : als je samen met je buur gaat, krijgen jullie €5 korting) en het Stilte-ontbijt (€2,50), door een mailtje te sturen: [welkom@beganegrond.nu](mailto:welkom@beganegrond.nu). Betalen kan tijdens het festival (alleen contant). De rest van het festival is gratis.

Het **ZinindeZomerFestival** wordt georganiseerd door **Begane Grond**  
i.s.m. **Wilhelminakerk - Karakter Kunst en Co** - betrokken bewoners.