

# WIJ WILHELMINA

maandelijkse nieuwsbrief van de protestantse wijkgemeente rond de Wilhelminakerk te Utrecht

## Kerkdiensten

### WILHELMINAKERK

#### Zo. 1 oktober 10.00 uur

Ds. Marian van Giezen

*Doop Eveline van Blitterswijk  
Kinderkerk*

#### Zo. 15 oktober 10.00 uur

Ds. M. Treuren

*Oogstdienst*

#### Zo. 5 november 10.00 uur

Ds. Marian van Giezen

*Gedachtenisdienst  
Kinderkerk*

## Gemeenteberaad

Op 22 november 2017 van 19.30 tot 21.30 uur organiseert het sectieteam in de Wilhelminakerk een gemeenteberaad.

De belangrijkste onderwerpen van deze avond zijn het voortbestaan van de Wilhelminakerk als zelfstandige wijkgemeente en de begroting van de wijk in 2018 en daarna.

Reserveert u deze datum in uw agenda. In de volgende editie van Wij Wilhelmina zal deze avond verder worden toegelicht. Het sectieteam rekt op uw komst.

## Wilhelminakerk verder als zelfstandige wijkgemeente

**De Wilhelminakerk mag verder bestaan als zelfstandige wijkgemeente. Dat heeft de Algemene Kerkenraad op 25 september jl. besloten. Dit besluit komt nu de Marcuskerk per 1 januari 2018 gaat fuseren met de Nicolaïkerk.**

Sinds 2004 vormen de Marcuskerk en de Wilhelminakerk één wijkgemeente. De aanleiding daarvoor was het lange termijnbeleid van de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU). Door het samenvoegen van wijken werd een grote bezuiniging doorgevoerd. De Wilhelminakerk heeft met de fusie het wijkgebouw Ons Huis ingeleverd en het aantal zondagse diensten teruggebracht naar twee keer per maand.

Na jaren van goede samenwerking is de Marcuskerk begin 2017 tot de conclusie gekomen dat het niet haalbaar is door te gaan op de huidige manier. De Marcuskerk wordt per 1 januari 2018 afgestoten. De gemeente rondom de Marcuskerk fuseert met de Nicolaïkerk en gaat daar ook kerken. Daarmee komt er een einde aan de wijk Marcus-Wilhelminakerk.

De Algemene Kerkenraad heeft op 25 september 2017 besloten dat de Wilhelminakerk verder mag bestaan als zelfstandige wijkgemeente. De komende twee jaar krijgt de gemeente de kans om te laten zien de zij vitaal is. Dit houdt in dat er voldoende mensen betrokken zijn bij de kerk, voldoende vrijwilligers, voldoende ambtsdragers, en de wijk moet vertegenwoordigd zijn in de stedelijke organisatie van de PGU. Uiteraard moeten de financiën op orde zijn.

Het sectieteam is blij met deze kans om als Wilhelminakerk en als pioniersplek Begane Grond het werk in de wijk voort te zetten. Uw inzet en medewerking wordt gevraagd om dit mogelijk te maken. In een gemeenteberaad op 22 november 2017 gaan we hierover met u in gesprek. Meer daarover vindt u hier naast. Namens het sectieteam, ALFRED BOOM

## Bij de zondagen

### *1 oktober - Doop van Eveline van Blitterswijk*

Vandaag vieren we de doop van Eveline, dochter van Johannes en Esther van Blitterswijk. Van het leesrooster kiezen we als lezingen: Filippenzen 2, 1 – 11 (over leven in de gezindheid die Jezus ook bezielde) en Matteüs 21,28-32 (over leven in gehoorzaamheid aan God). Leven in trouw aan God, zoals Jezus deed, is voor mensen niet altijd even makkelijk en vanzelfsprekend. Er zijn

## Wijkmaaltijd op dinsdag 17 oktober



Samen eten is vaak gezelliger dan in je eentje eten!

Op dinsdag 17 oktober a.s. is onze gastvrije kerk weer open om met elkaar te genieten van onze gezamenlijke maaltijden. Vanaf 17.00 uur bent u welkom voor een drankje vooraf. De maaltijd begint 17.30 uur en u kunt kiezen uit diverse heerlijke gerechten.

De kosten bedragen € 5 per maaltijd. Het menu bestaat uit, hoofdgerecht, nagerecht en een kopje koffie / thee met iets lekkers. Wel graag van te voren opgeven bij Bernardine Rensen, telefoon 030 - 2733714. RIEK SMIT

## Borg sleutels omhoog

De kosten voor het bijmaken van sleutels voor de Wilhelminakerk en de Huiskamer (de voormalige kosterwoning) stijgen, waardoor we genoodzaakt zijn de bedragen voor de borg te verhogen. De borg wordt contant betaald. De volgende bedragen worden nu in rekening gebracht:  
Kerk € 20 / Huiskamer € 15.

TONY AALBERS

zoveel andere dingen om te kiezen. Toch wil God ons helpen op het goede spoor te blijven. Zoals hij ook de kleine Eveline wil helpen op haar levenspad.

### 15 oktober – oogstdienst

Ds. M. Treuren gaat voor in deze dankdienst voor gewas en arbeid. Ongetwijfeld zal hij lezingen kiezen die met dit thema te maken hebben. De diakenen zorgen voor een passende entourage.

### 5 november – Gedachtenisdienst

Op de eerste zondag van november vieren we traditiegetrouw Gedachteniszondag: we gedenken allen die ons door de dood ontvallen zijn en noemen de namen van de gemeenteleden die in het afgelopen jaar gestorven zijn. Ook worden hun nabestaanden uitgenodigd. Het zal een viering zijn met een ingetogen karakter, waarin voor ieder die dat wil, gelegenheid zal zijn om zelf de eigen overleden dierbaren te gedenken. MARIAN VAN GIEZEN

## Oogstdienst: neem volle tasjes mee!



Zondag 15 oktober vieren we de oogstdienst. We vragen dan levensmiddelen voor de voedselbank in Lunetten. Het aantal mensen dat een beroep doet op de voedselbank is toegenomen en veel mensen zijn van deze voedselbank afhankelijk.

De bekende tasjes en boodschappenlijstjes liggen op de tafel in de ontmoetingshal. Volgt u a.u.b. de aanwijzingen op het lijstje voor wat betreft de artikelen en de houdbaarheidsdatum. Zondag 15 oktober kunt u de gevulde tasjes mee terugnemen naar de kerk.

Als u niet in de gelegenheid bent om de tasjes met boodschappen te vullen, dan kunt u ook geld geven. Hiervoor liggen speciale envelopjes op de tafel in de ontmoetingshal en ook hiermee is de voedselbank erg geholpen. Namens de diaconie, RIET VLIAGER

## Kring Bijbel en Kunst 25 oktober

Op woensdag 25 oktober buigt de kring Bijbel en Kunst zich over een psalm in tekst en beeld. Wie een psalm eens op een andere manier wil beleven dan alleen door te lezen/horen, is welkom om 10.00 uur in de Huiskamer, Hobbemastraat 41. Ook als u/je nog niet eerder hebt meegedaan met deze kring of niet goed thuis bent in de bijbel: geen probleem, welkom! Graag even vooraf aanmelden bij:

ds. Marian van Giezen, 06-18419992 / [marianvangiezen@online.nl](mailto:marianvangiezen@online.nl),  
of bij Ankie la Rivière, 030-2513713 / [aalariv@kpnmail.nl](mailto:aalariv@kpnmail.nl).

## Agenda oktober

### Begane Grond

#### > Begane Grond Borrel

5 oktober, 20.30 uur

Bar Beton

Adriaen van Ostadelaan 22.

#### > Inspiratie-avonden

De inspiratie-avonden beginnen 31 oktober weer. Een serie persoonlijke gesprekken tussen (vooral) dertigers over de vragen van hun leven. 19:30 uur in de Huiskamer of bij iemand thuis. Info en opgeven bij Kristel ([welkom@beganegrond.nu](mailto:welkom@beganegrond.nu) | [beganegrond.nu](http://beganegrond.nu))

#### > Welkom voor nieuwe buurtbewoners (25-50 jaar)

Iedere maand verhuizen er tientallen bewoners (25-50 jaar) naar deze wijk. Zij staan ingeschreven in de kaartenbak van de Wilhelminakerk. Om de mogelijkheid te creëren elkaar te ontmoeten gaan wij bij hen langs. We doen dit op leeftijd, dus 30'ers op bezoek bij 30'ers, etc. Ik zoek nog een paar 30-40-50'ers die meedoen. Waarom zou je dit doen? En hoe pak je zoiets aan? Op zondag 15 oktober om 11.45 uur in de Huiskamer beginnen we met een inhoudelijke voorbereiding.

Opgeven bij Kristel,  
06-33945096

KRISTEL VAN DER HORST



## Getrouwd!



Kristel van der Horst, onze pionier van Begane Grond, is in september getrouwd met Peter Faber. Een delegatie van de Wilhelminakerk was bij de inzegening en het feest aanwezig. Veel gemeenteleden hebben na de dienst van 17 september een kaart met felicitaties getekend. We wensen Kristel en Peter veel geluk!

## Eerste Wilhelminakerk Concert dit seizoen

Zondagmiddag 15 oktober vindt het eerste concert in de reeks Wilhelminakerk Concerten van dit seizoen plaats. Wij zijn verheugd dat het Kromme Rijn Fluitkwartet (KRF) voor ons komt spelen.

Het KRF wordt gevormd Frank Adriaans (fluit), Jan Gispen, (viool), Maarten Pieters (altviool) en Camiel Severijns (cello). is een ensemble van niet-professionele musici dat zich bezig houdt met kwartetten en trio's voor fluit en strijkinstrumenten. Het ensemble bestaat al sinds 1977. In 1992 heeft Jurriaan Andriessen een kwartet voor hun geschreven. Zij treden regelmatig op in de brede regio van het Kromme Rijn-gebied en ze hebben verschillende cd-opnamen gemaakt.



Het repertoire van het KRF beperkt zich niet tot de klassieke periode maar omvat werken vanaf circa 1760 tot heden. In de concerten brengen zij graag een mix van klassieke en meer eigentijdse muziek. Zij geven er een (korte) mondelinge toelichting bij. Dit keer spelen zij van Franz Danzi, Camiel Severijns, Herman Strategier en Wolfgang Amadeus Mozart.

Het concert begint om 16.00 uur. De toegang is vrij. Een vrijwillige bijdrage na afloop van het concert komt ten goede aan het kerkgebouw en is zeer welkom. EDITH TILANUS

## 'Uithangbord' voor de Huiskamer



Sinds deze zomer staat er tijdens inloopmiddagen een bord buiten bij de Huiskamer: 'De koffie = klaar' en op de andere kant 'De thee = klaar'. Dit bord is een geschenk van gastvrouw Gerda van Scherpenzeel. Gerda, heel hartelijk dank!

Zo kunnen we nog beter iedereen die langsloopt attent maken op onze inloop elke donderdagmiddag van 14.30 - 16.00 uur. Iedereen is welkom! Op de eerste donderdag van de maand doen we vaak iets extra's.

- Op **5 oktober** kijken we twee korte films van onze buurtgenoot Joop van Wiggen. Hij heeft die films gemaakt over afbraak van oude gebouwen en nieuwbouw in Vreeswijk/Jutphaas rond eind jaren '60 - begin jaren '70 van de vorige eeuw. Ze geven een mooi tijdsbeeld van die periode.
- Op **2 november** komt René de Kam (Utrechtse Archeologische Dienst) vertellen en beelden laten zien over de bouw en betekenis van de Dom(toren) en de gevolgen daarvan voor het Domplein en omgeving.

MARIAN VAN GIEZEN

## Rommelmart 7 oktober

Zaterdag 7 oktober is de eerste zaterdag van de maand en dan houden we weer zoals gewoonlijk onze Rommelmart in de kerk.

Ieder die iets te kopen of verkopen heeft is welkom, maar ook degenen die gezellig een kopje koffie willen komen drinken of meedoen met de loterij of een spelletje sjoelen. Er zijn veel boeken te koop en verder klein huisraad, speelgoed, kaarten, kalebassen, jams, koekjes, enz. Kom eens langs om te kijken of er iets van uw gading bij is. De opbrengst is voor de kerk.

De vorige rommelmart heeft bijna € 600 opgebracht.

Tevoren een tafeltje reserveren kan bij Riet Vlieger tel. 254 05 21, email: [maria.vlieger@gmail.com](mailto:maria.vlieger@gmail.com) of bij Kitty Brinkmann tel. 251 80 45, email: [kittybrinkmann@outlook.com](mailto:kittybrinkmann@outlook.com).

## Bericht vanuit de Marcuskerk

### *Voortgang samenvoeging Marcus-Nicolaï*

Op allerlei fronten wordt gewerkt aan de samenvoeging van onze wijkgemeenten Nicolai en Marcus.

Er gebeurt veel goeds. Zo hebben onder andere de diaconieën, de jeugdouders en de pr-commissies al contacten gelegd. Binnenkort komen ook de commissies Vorming & Toerusting en Liturgie/Eredienst bij elkaar. We horen van enthousiaste en vruchtbare ontmoetingen.

Ook wordt er gewerkt aan een wijkregeling waarin het werken en leven in de wijkgemeente wordt geregeld. We leggen hierin onder meer vast hoe de kerkenraad wordt samengesteld, de verkiezing van ambtsdragers gaat plaatsvinden en het beheer wordt geregeld.

### *Gezamenlijke diensten op 1 en 29 oktober*

Tijd om elkaar ook eens in de zondagse vieringen te ontmoeten. We gaan dit doen op zondag 1 oktober in de Marcuskerk en op 29 oktober in de Nicolaïkerk. In deze diensten gaan beide voorgangers voor en is de andere kerk gesloten.

### *Overgang naar de Nicolaïkerk op 14 januari*

De eerdergenoemde activiteiten bereiden ons voor op de overgang naar de Nicolaïkerk. Die zal gaan plaatsvinden op zondag 14 januari 2018. Op 7 januari 2018 nemen we afscheid van de Marcuskerk. Er zullen werkgroepjes ingesteld worden die het afscheid van de Marcuskerk en het samengaan in de Nicolaïkerk voorbereiden.

## Bloemen

De bloemen gingen in augustus en september met een hartelijke groet naar:

### 6 augustus

Dhr. E. van der Kuip  
Mw. T. Bontekoe

### 20 augustus

Fam. Van de End-Eertink  
Fam Westra Hoeksema-Meijer

### 3 september

Liesbeth de Heer  
Ineke Faber-Norel

### 17 september

Mw. G. van Royen-Scherpenzeel

## Collecteopbrengst september

### 3 september

Diaconaal buurtwerk € 81,90  
Missionair werk en  
kerkgroei € 73,75

### 17 september

Vredeswerk € 66,83  
Opbouw wijkgemeente € 64,15  
Kerk Midden-Oosten € 138,06

## Kopij november

Kopij voor het novembernummer van Wij Wilhelmina kunt u nog tot uiterlijk **maandag 30 oktober** aanleveren op:

[wij@wilhelminakerkutrecht.nl](mailto:wij@wilhelminakerkutrecht.nl)

## Info

Voor meer informatie over de Wilhelminagemeente:  
[www.wilhelminakerkutrecht.nl](http://www.wilhelminakerkutrecht.nl)  
radio: [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)  
Bankrekeningnummer:  
NL88 RABO 0130 7141 19  
t.n.v. Wilhelminakerk

## Under the Fig Tree – blog van augustus

*Koen, Mirjam en Niva van der Leer hebben begin december afscheid van ons genomen om zich voor vijf jaar in Spanje te vestigen. Ze gaan daar een opvanghuis starten voor meisjes die hier in Nederland zijn vastgelopen. Dat vastlopen kan allerlei oorzaken hebben, maar de meisjes die zij willen opvangen hebben gemeenschappelijk dat het goed voor ze zou zijn om een tijdje uit hun omgeving gebaald te worden om zich goed te kunnen richten op hun eigen gezonde ontwikkeling. Op 1 februari is hun tweede dochter Jade geboren. Ze sturen regelmatig een blog over hun wel en wee. Wij dragen hen en hun werk in ons gebed.*

Het programma gaat en loopt. Op een middag zit Koen lekker met de meiden muziek uit te wisselen. Verschillende beats komen terug. De muziek in huis is erg veranderd. Mijn klassieke muziek ligt nu onderop. Koen zijn muziek is populairder. Er worden verschillende cd'tjes gemaakt door Koen voor de meiden op de kamers. Als ik mazzel heb mag er af en toe een country-cd van mij op. In de auto klinkt de beat ook vaker dan dat de piano te horen is. Als ik de tuin water geef komt mijn dochter al zingend (rappend!) helpen.

'Vier keer duurder, de mijne is vier keer duurder'. Wat voor liedje is dat vraag ik haar. 'O is mijn nieuwe lievelingsmuziek'. Berend Botje is ingeruild voor Boef en Lil Kleine.

Als ik binnen kom heeft mijn baby een staartje in en hoor ik de hoge meiden stemmen hoe schattig ze nu is en dat ze echt snel oorbelletjes in moet. Op tafel staat een heerlijke maaltijd die door de meiden is gemaakt, aangevuld met verschillende sauzen; ketchup, mayo, scherpe sauzen en yoghurtsauzen. De tafel is gezellig gevuld met eten en mensen. We zitten met z'n zevenen aan tafel. Na het eten kletsen we wat na en iedereen weet wat zij moet doen en gaat weer verder. Net als je denkt; 'hoe kan het rustig zo rustig zijn met zoveel mensen? Hoe is dat mogelijk?' verandert het geluid en, net als in de muziek, komt de beat erin. Het gaat los boven want de meningen verschillen.

Daarna wordt het refrein weer opgepakt. Het is de routine die zijn werk doet en die structuur geeft wat iedereen goed doet.

De eerste trajecten zijn goed afgerond de feedback is erg goed. De meiden zijn naar huis en gister is het huis weer helemaal schoongemaakt voor de volgende meiden. En ik... zet snel Chopin op en laat de piano hard door het huis klinken. Nu kan het nog...

MIRJAM

# Bezinnend schrijven

---

'Terugkeer naar de liefde': een jaar schrijven met Elan over de liefde

---

*Liefde is een woord van licht,  
geschreven door een hand van licht  
op een bladzijde van licht.*

*En denk niet dat je de loop van liefde kunt bepalen,  
want als liefde jou vindt,  
bepaalt ze jouw loop.*

*(Kahil Gibran)*

Voor het nieuwe seizoen van de Schrijftafel van Elan is gekozen voor het mooie maar ook kwetsbare onderwerp 'liefde'. Wij leven tegenwoordig vooral met het hoofd en durven of kunnen niet zo goed meer in ons hart te kijken naar wat ons ten diepste beroert. Voor velen heeft het woord liefde iets 'softs'; we zeggen te weinig dat we van onszelf, van anderen, van het leven of van God houden. Maar liefde is de hartenklop en ademtocht van ons leven, we kunnen er niet zonder. Ze is zo oud als de mensheid en laat zich zomaar vinden als je je ervoor openstelt! Daarom deze terugkeer naar deze bron van leven, in een gezamenlijke creatieve ontdekkingsstocht. Verschillende (mystieke) bronnen worden ter inspiratie gebruikt: van Franciscus tot Etty Hillesum, van Hadewych tot Nelson Mandela.

Het is niet toevallig dat de pen het belangrijkste instrument vormt op deze ontdekkingsreis, want schrijven brengt mensen dicht bij zichzelf en maakt gelukkig. Er wordt gebruikgemaakt van diverse eenvoudige creatieve schrijfoefeningen, aangevuld met andere werkvormen als tekenen, boetseren of muziek. Verder is er veel ruimte voor delen van het geschrevene en ervaringen (naar ieders persoonlijke behoefte). Om mee te kunnen doen hoeft men niet een ervaren schrijver te zijn: het gaat om het plezier en de beleving. Vanwege de opbouw is het is aan te bevelen om alle keren mee te doen, maar de bijeenkomsten zijn ook los te volgen.

Praktische informatie:

- Data: wo 25 oktober, wo 22 november, wo 20 december, wo 24 januari, wo 21 februari, wo 21 maart., wo 11 april, wo 23 mei en wo 20 juni. Allen van 10.00-12.00 uur (inloop vanaf 9.45 uur).
- Plaats: huiskamer Marowijnedreef 29 Utrecht.
- Prijs: €15 per keer incl. koffie/thee. Passepartout: €115. Minder draagkrachtig: naar vermogen.
- Contact en aanmelding: [info@wijzijnelan.nl](mailto:info@wijzijnelan.nl), T 06-28969036 (Annette).

Elan is een samenwerkingsverband tussen Annette Dubois en Elisabeth van Windt, beide geestelijk verzorgers. Aan de hand van schrijfactiviteiten reflecteren zij met mensen op levensthema's in privéleven en in het werken in zorg en welzijn. Met behulp van verschillende werkvormen ondersteunen zij mensen bij het ordenen van hun levenservaringen en het ontdekken van dat wat hierin belangrijk voor hen is. Dit draagt bij aan een bewuster, bevredigender en effectiever leven.