

WIJ WILHELMINA

maandelijkse nieuwsbrief van de protestantse wijkgemeente rond de Wilhelminakerk te Utrecht

Kerkdiensten

WILHELMINA KERK

Zo. 3 december 10.00 uur

Ds. Marian van Giezen

1e Adventszondag
Kinderkerk

Zo. 17 december 10.00 uur

Ds. Marian van Giezen

3e Adventszondag

Ma. 25 december 10.00 uur

Ds. Marian van Giezen

Eerste Kerstdag

Zo. 7 januari 10.00 uur

Ds. Marian van Giezen

Kinderkerk

MARCUSKERK

Wo. 20 december 20.00 uur

Afscheidsvesper

Abonnement

Wij Wilhelmina op papier in 2018

De kosten voor de papieren versie van Wij Wilhelmina bedragen voor het jaarabonnement 2018 € 12,00. Het bedrag kunt u overmaken naar het bankrekeningnummer van de Wilhelminakerk NL88 RABO 0130 714 119 o.v.v. 'abonnement Wij Wilhelmina'. Graag zien wij uw betaling vóór 1 januari 2018 tegemoet. TONY AALBERS

Afscheidsvesper na 13 jaar samenwerking Marcuskerk

Zoals u weet, gaan de Marcuskerk en de Wilhelminakerk vanaf januari 2018 elk een eigen weg. Om het afscheid van 13 jaar samenwerking te markeren bent u van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de afscheidsvesper die gevierd wordt op woensdag 20 december.

De Marcuskerk gaat samen verder met de Nicolaïkerk; zij vormen een nieuwe wijkgemeente. De Wilhelminakerk gaat verder als zelfstandige wijkgemeente, officieel 'in wording'.

Nog een keer staan we stil bij onze gezamenlijke geschiedenis, wensen elkaar het beste toe voor de toekomst en drinken daar na afloop een drankje op. We hopen dat u met velen komt!

Van harte welkom op woensdag 20 december om 20.00 uur in de Marcuskerk. MARIAN VAN GIEZEN

Bij de zondagen

3 december - eerste zondag van Advent

Advent heeft de liturgische kleur paars: de kleur van inkeer en bezinning. Om die reden zingen we in de Advent geen Gloria. De lezingen voor deze zondag sluiten daarbij aan: Jes. 64, 1 - 9 (over God die opkomt voor wie op Hem wacht en daarbij zo nodig in toorn ontsteekt tegen wie gezondigd heeft. De tekst is één grote zondebelijdenis en smeekbede om ontferming) en Mc. 13, 24 - 37 (over de dag waarop de Mensenzoon zal komen: herken de tekenen die zijn komst aankondigen en wees vooral waakzaam!).

Na afloop van deze dienst wordt informatie gegeven over het opvangen van dakloze vluchtelingen, door Marieke Sillevs Smitt, predikante voor ongedocumenteerden, en Rixt van de Voorde, die regelmatig vluchtelingen in huis opvangt.

17 december - derde zondag van Advent

Het donkere paars kleurt op deze derde Adventszondag ('Gaudete', verheug u!) iets lichter, naar rozerood. We lezen Jesaja 65, 17 - 25 (een visioen over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde) en Joh. 3, 22 - 30 (het getuigenis van Johannes de Doper over Jezus). De Adventstijd is niet alleen gericht op de gedachtenis van de geboorte van Jezus, maar ook op de verwachting van de tweede komst (terugkomst, wederkomst) van Gods zoon in de wereld. In het Johannesevangelie komt sowieso geen geboorteverhaal voor. De lezingen van deze zondag gaan dan ook meer over de identiteit en het handelen van Jezus dan over zijn geboorte.

Van Begane Grond



Gezocht: gebruikte lucifers

Voor een kunstproject ben ik op zoek naar gebruikte lucifers (met of zonder doosje). Wilt u / wil je ze voor me sparen? In de kerk en in de Huiskamer staat een bak waar u ze kunt inleveren. Heel december en januari. Alvast hartelijk dank!

Stilte-Workshop: Een kleine retraite

Tijdens de veiling van Podium Oost heeft Begane Grond het volgende aangeboden: 'Stilte-Workshop: Een kleine retraite. Kom tot rust op een bijzonder plekje in Utrecht Oost en put inspiratie uit de christelijke kloostertraditie. (Maximaal 8 personen.)'

Er is nog plek, dus als je graag wilt mee doen, geef je dan op bij: welkom@beganegrond.nu. Samen zoeken we een geschikte datum.

KRISTEL VAN DER HORST



25 december - Kerst

Feestelijke viering van het Kerstfeest. We lezen het Kerstevangelie volgens Johannes: (Joh. 1, 1 - 14) en de oudtestamentische profetie van Jesaja (Jes. 52, 7 - 10). Er is een prominente rol voor de kinderen, een mooi verhaal en veel muziek.

We begroeten op deze dag ook de familie Van der Leer van 'Under the fig tree' (zie elders in dit nummer), die op verlof is in Nederland: Mirjam, Koen, Niva en Jade. Zij willen in deze dienst hun jongste dochter Jade laten zegenen. Het wordt dus een extra feest vandaag!

Na afloop iets lekkers bij de koffie. Iedereen van harte welkom!

7 januari

We vieren vandaag Epifanie: de openbaring van Jezus aan 'de volken' (in de persoon van de drie wijzen uit het Oosten). We zullen als lezingen horen Psalm 72 (met afbeeldingen) en Mt. 2, 1 - 12. Hoe is het verhaal over de wijzen uit het Oosten beïnvloed door de psalm en wat heeft dat ons te zeggen?

Nieuw: proef met voorbedenboek

Sinds kort ligt er vóór de dienst op een tafel in de hal een schrift om uw eigen voorbede of intentie in te schrijven (graag leesbaar!). Dit schrift wordt tijdens de dienst overhandigd aan de voorganger, die de voorbede dan hardop zal bidden.

Wij hopen dat dit zal bijdragen aan nog meer onderlinge betrokkenheid bij elkaar en bij anderen. Na een proefperiode besluiten we of het een blijvertje wordt. Namens het Liturgieberaad, MARIAN VAN GIEZEN

Ouderenkerstviering in de Wilhelminakerk

Op dinsdag 19 december vieren wij in de Wilhelminakerk het Kerstfeest met de oudere gemeenteleden. Alle oudere leden hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen. Ook niet leden zijn van harte welkom. Alleen ergens naartoe gaan is soms niet prettig. Breng daarom gerust een familielid of kennis mee. Het feest van de geboorte van Christus is een feest voor iedereen.

Om 10.15 uur beginnen we de viering met een kopje koffie/thee en iets lekkers. Om 11.00 uur begint de dienst. We horen het Kerstevangelie, er is weer een Kerstverhaal en we zingen met elkaar bekende Kerstliederen. Edith Tilanus zorgt met enkele musici voor de muziek.

We sluiten deze ochtend af met een broodmaaltijd. Wilt u in verband met deze broodmaaltijd even laten weten met hoeveel personen u komt?

Voor opgave en andere vragen kunt u contact opnemen met: Wijmie de Vries-Aalten, 030-2893517 of wijmiedevries@hetnet.nl.

Namens de ouderencommissie, WIJMIE DE VRIES-AALTEN

Kring Bijbel en Kunst 13 december

Op woensdag 13 december buigt de kring Bijbel en Kunst zich over een bedevaartspsalmsalm in tekst en beeld. Wie een psalm eens op een andere manier wil beleven dan alleen door te lezen/horen, is welkom om 10.00 uur in de Huiskamer, Hobbemastraat 41. Ook als u/je nog niet eerder hebt meegedaan met deze kring of niet goed thuis bent in de bijbel: geen probleem, welkom! Graag even vooraf aanmelden bij ds. Marian van Giezen, 06-18419992 of marianvangiezen@online.nl, of bij Ankie la Rivière, 030-2513713 of aalariiv@kpnmail.nl.

Bedankje van Voedselbank Lunetten

Met veel enthousiasme hebben wij 17 oktober een geweldige bijdrage van de Wilhelminakerk mogen ontvangen voor de Voedselbank in Lunetten in de vorm van houdbare producten en een heel mooi bedrag van liefst € 225,00 waar wij zelf onze tekorten van voeding mee kunnen aanvullen.

Het is heel fijn te merken dat de omgeving zich bekommert om de mensen die het even wat minder hebben.

Namens alle medewerkers van Voedselbank Lunetten willen wij u daarom hartelijk bedanken voor uw bijdrage. Het zal goed besteed worden.

MARJO VLEUGEL *coördinator*

Medewerkers Lichtjesticht gezocht!

Op vrijdag 15 december wordt voor de vierde keer in onze wijk de Lichtjesticht georganiseerd. Samen met de RK Aloysiuskerk, de Holy Trinity Anglican Church, vrijwilligersorganisatie De Wilg en ondernemersvereniging Puur Oost bieden we een sfeervolle wandeling aan langs de scènes van het Kerstverhaal en diverse koren. Veel gemeenteleden hebben de afgelopen jaren met veel plezier meegewerkt aan dit geweldige feest. Ook voor dit jaar kunnen we nog hulp gebruiken: van tevoren, op de dag zelf, tijdens de tocht en na afloop. We doen een beroep op iedereen die het leuk vindt om:

- lichtjes aan te steken en aan te houden; en de lichtjes na afloop weer te verzamelen
- te zingen (het Wilhelminakoortje zal dit jaar vooral kinderkerstliedjes zingen) of de zang te begeleiden op een instrument
- in één van de scènes mee te spelen (bijvoorbeeld als herder)
- de catering voor de medewerkers te helpen verzorgen
- gastvrouw of -heer te zijn in onze eigen kerk
- te helpen met opruimen na afloop.

Help mee om deze fantastische tocht opnieuw tot een succes te maken en meld u/je aan bij Marian van Giezen, marianvangiezen@online.nl of 06-18419992.

'The Snowman' te zien en te horen tijdens Wilhelminakerk Concert door VUSO

Op zondagmiddag 17 december vindt het derde Wilhelminakerk-Concert van dit seizoen plaats. Het Verenigd Utrechts Symphonie Orkest (VUSO) zal dan live muziek spelen bij de animatiefilm The Snowman.

De film is gebaseerd op het gelijknamige prentenboek (1978) van de Engelse schrijver Raymond Briggs. Sinds de film tijdens Kerst 1982 op de Britse televisie verscheen is het een onmiskenbare klassieker.

Het verhaal gaat over een jongetje dat 's ochtends wakker wordt en ziet dat er die nacht ongelooflijk veel sneeuw is gevallen. Hij gaat naar buiten om een sneeuwpop te maken. 'It was a magical day... and it was on that day I made the Snowman', zo begint het avontuur.



Howard Blake schreef de muziek bij de 'sprakeloze' film. Het VUSO onder leiding van Reinier Bavinck zal deze soundtrack live bij de beelden uitvoeren. Voor de dertienjarige jongenssopraan Rinse Bijl is een glansrol weggelegd, hij zal tijdens het concert het lied 'Walking in the air' zingen.

Adventsluiding en Adventsmarkt in de Pandhof

Op zaterdag 2 december 2017 is er van 16.00 tot 18.00 uur een Adventsmarkt in de Pandhof van de Domkerk. De binnenstadskerken, de wijkgemeenten van de PGU, de lidkerken van USRK en een tuinvereniging zullen met kramen op de Adventsmarkt staan. Ook wordt een kinderkoor gevraagd te zingen tijdens de markt. Rond 17.00 uur is er de Adventsluiding van de Domklokken door het Klokkenuidigersgilde. Door het luiden van de Domklokken schenken we aandacht aan het begin van de Advent. Na de Adventsluiding worden de lichtjes in de kerstboom ontstoken. Als Wilhelminagemeente willen we - zo mogelijk samen met pioniersplek Begane Grond - een kraam inrichten en onszelf presenteren. U komt toch ook even kijken?

Ringleiding

Zo af en toe bereiken ons klachten over de ringleiding in de kerk. Maar anderen zijn weer dik tevreden. Kortom: ligt het aan de ringleiding of aan het eigen gehoorapparaat als iemand het niet goed hoort? Daarom willen we graag weten: hoe is úw ervaring met onze ringleiding? Dan weten we of we actie moeten ondernemen. U kunt uw reactie melden aan Tony Aalbers.



Op het programma staan ook delen uit de Peer Gynt Suite van de Noorse componist Edvard Grieg. Hij schreef dat werk in 1876 bij een toneelstuk van zijn landgenoot Henrik Ibsen. Het bekendste deel van de Suite is wel 'Morgenstimmung'.

Het concert begint om 16.00 uur en duurt ongeveer een uur. De toegang is vrij. Na afloop is er een drankje verkrijgbaar. Uw vrijwillige gift na afloop komt ten goede aan het kerkgebouw en is zeer welkom.

P.S. het concert van 19 november bracht het mooie bedrag van € 1.078 op!

Rommelmmarkt 2 december en 6 januari

Op zaterdag 2 december vindt van 10.30 tot 13.00 uur alweer de laatste rommelmmarkt van dit jaar plaats. Wel één die u beslist niet mag missen vanwege de feestmaand die op handen is.

Naast de gebruikelijke spullen zijn er dit keer ook allerlei kerstspullen en cadeautjes voor groot en klein te koop. Komt u ook gerust uw overbodige kerstspullen verkopen!

In de koffiehoek serveren we onder andere kerstkrans en kerstbrood bij de koffie en thee en wellicht dat iemand weer bereid gevonden wordt om zelf gemaakte erwtensoep voor een zacht prijsje aan te bieden.

Misschien bent u de gelukkige winnaar van een mooi boeket bloemen omdat u een lot gekocht heeft voor maar één euro!

Zoals altijd is de opbrengst bestemd voor de instandhouding van de Wilhelminakerk.



Tevoren een tafeltje reserveren kan bij Riet Vlieger tel. 254 05 21, email: maria.vlieger@gmail.com of bij Kitty Brinkmann tel. 251 80 45, email: kittybrinkmann@outlook.com.

Noteer ook alvast de eerste rommelmmarkt van 2018 op 6 januari!

Uitnodiging USRK-vesper

De Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken (USRK) begint het nieuwe kerkelijk jaar met een gezamenlijke Vesper met vele christenen op maandag 4 december 2017. Ook dit jaar heeft de USRK daarvoor een diaconale locatie gekozen: de Wijkplaats.

In dit gebouw komt de wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Utrecht in Lombok op zondagochtend samen voor de kerkdienst. Ook is de Wijkplaats een buurtcentrum van de PGU. Doordeweeks vinden hier onder meer maaltijden met ouderen, een multiculturele gespreksgroep en een tweedehandskledingverkoop plaats. Ook is er elke donderdag een voedselbank. gaan.

Nieuwjaarsreceptie PGU

Alle leden, relaties en medewerkers van de Protestantse Gemeente Utrecht zijn van harte welkom op de Nieuwjaarsreceptie die op woensdag 10 januari 2018 van 19.00 - 21.00 uur in de Tuinzaal van de Nicolaïkerk (ingang Nicolaasdwarsstraat 14) wordt gehouden. Onder het genot van een hapje en drankje is er gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Bloemen

De bloemen gingen in november met een hartelijke groet naar:

5 november

Margo de Kok

19 november

Mw. W. Lagerweij

Kopij januari

Kopij voor het novembernummer van Wij Wilhelmina kunt u nog tot uiterlijk **vrijdag 29 december** aanleveren op:

wij@wilhelminakerkutrecht.nl

Info

Voor meer informatie over de Wilhelminagemeente:

www.wilhelminakerkutrecht.nl

radio: www.kerkomroep.nl

Bankrekeningnummer:

NL88 RABO 0130 7141 19

t.n.v. Wilhelminakerk

De Vesper - met gebed, een psalm, een lied en een meditatie - begint om 19.00 uur. Na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een hapje en een drankje en zal de voorzitter van de USRK een korte nieuwjaarstoespraak houden. Coördinator, Pia ten Hoeve zal daarna vertellen over de activiteiten in de Wijkplaats.

Wijkplaats: Joh. Camphuysstraat 101 (nabij de Kanaalstraat), Utrecht-Lombok

Under the Fig Tree – Brand in Galicië

Koen, Mirjam en Niva van der Leer hebben begin december afscheid van ons genomen om zich voor vijf jaar in Spanje te vestigen. Ze gaan daar een opvanghuis starten voor meisjes die hier in Nederland zijn vastgelopen. Dat vastlopen kan allerlei oorzaken hebben, maar de meisjes die zij willen opvangen hebben gemeenschappelijk dat het goed voor ze zou zijn om een tijdje uit hun omgeving gehaald te worden om zich goed te kunnen richten op hun eigen gezonde ontwikkeling. Op 1 februari is hun tweede dochter Jade geboren. Ze sturen regelmatig een blog over hun wel en wee.

Op de heenweg naar Vigo zien we al wat bosbranden, maar op een grote afstand. Als we in de middag terug gaan zien we wederom de bosbranden, maar dan dichterbij. Ineens komen we bij de snelweg en zien ontzettend veel rook voor ons wat ons zicht volledig blokkeert. Stukken brandhout vallen op de weg en aan de kant van de weg zijn mensen de brandstukken aan het doven. We hebben net heerlijke weken met zon gehad en geen druppel regen. Als Nederlander heerlijk, lekker naar het strand een bakkie koffie in de zon, maar dit is de keerzijde ervan. Flinke bosbranden... We kunnen gelukkig een afslag nemen om uit de gigantische rookwolk te ontsnappen. Via een omweg rijden we naar huis. Vele helikopters vliegen boven ons. De brand is goed te zien en te ruiken. Thuis aangekomen vragen we aan de burens hoe ernstig het is. Ze stellen ons gerust en zeggen dat het niet zo erg is. Wendat het elk jaar voorkomt. In krant van Galicia op internet zien we dat veel mensen last hebben meer dan vierhonderd huizen in Vigo geëvacueerd zijn.

We stellen de familie op de hoogte en gaan die nacht gewoon slapen tot we om vier uur allemaal wakker worden van de geur. We ruiken een intense brandlucht in huis. We sluiten snel alle ramen, maar de brand is niet te zien vanuit ons huis.

Dan komt eindelijk waar iedereen op wacht: regen. Het begint en houdt de komende 24 uur niet op. De volgende ochtend gaan er foto's over de app van de omgeving en elk dorpje laat op de school app weten of het goed is gegaan vannacht.

En zo laten wij ook weten dat alles is goed gegaan en zijn we dankbaar voor de regen die gelukkig doorgaat. **MIRJAM**