

# WIJ WILHELMINA

maandelijkse nieuwsbrief van de protestantse wijkgemeente rond de Wilhelminakerk te Utrecht

## Kerkdiensten

### WILHELMINAKERK

#### Zo. 5 november 10.00 uur

Ds. Marian van Giezen

Gedachtenisdienst

Kinderkerk

#### Zo. 19 november 10.00 uur

Ds. Marian van Giezen

#### Zo. 3 december 10.00 uur

Ds. Marian van Giezen

Eerste zondag Advent

Kinderkerk

## Collecte Kerk in Actie: theologische opleiding in China

Op **zondag 5 november** wordt een collecte gehouden voor de Najaarszending van Kerk in Actie. Doel is dit jaar een theologisch opleiding in China. Het Luthers Theologisch Seminarie in Hong Kong leidt studenten op tot predikant of theologisch docent. Daarnaast biedt het seminarie ook theologische toerusting voor leken. Sinds augustus 2013 is Tjeerd de Boer samen met zijn vrouw Kathleen Ferrier door Kerk in Actie uitgezonden om daar les te geven.

[www.kerkinactie.nl/hongkong](http://www.kerkinactie.nl/hongkong)

## Gemeenteberaad op woensdag 22 november

**Het sectieteam nodigt u van harte uit voor een gemeenteberaad op woensdagavond 22 november a.s. Het beraad wordt gehouden in onze kerk en begint om 19.30 uur.**

Wij willen u dan weer graag informeren over allerlei onderwerpen en zijn nieuwsgierig naar de opvattingen, ideeën en meningen van de gemeenteleden.

We geven u de laatste stand van zaken over de verhuur en de activiteiten in onze kerk, over het wel en wee van onze pioniersgroep, over hoe we verder gaan als Wilhelminakerk na loskoppeling van de Marcuskerk per 1 januari 2018, over al het werk dat door vrijwilligers in onze gemeente verzet wordt en over de financiële situatie van 2017 en de begroting van 2018. Genoeg stof om met elkaar in gesprek te gaan!

Vanaf 19.00 uur staat de koffie en thee voor u klaar en we sluiten af met een drankje. U komt toch ook? Van harte aanbevolen!

Namens het sectieteam, RITA DIJKSTRA

## Bij de zondagen

### 5 november

Op de eerste zondag van november vieren we traditiegetrouw Gedachteniszondag: we gedenken allen die ons door de dood ontvallen zijn en noemen de namen van de gemeenteleden die in het afgelopen jaar gestorven zijn. Ook worden hun nabestaanden uitgenodigd. Het zal een viering zijn met een ingetogen karakter, waarin voor ieder die dat wil, gelegenheid al zijn om zelf de eigen overleden dierbaren te gedenken.

De lezingen zijn die van Allerheiligen/Allerzielen: Daniël 12, 1 - 3 en Openb. 7, 2 - 4. 9 - 17. Allebei lezingen die gaan over hoe het zal zijn bij het einde der tijden, als de rechtvaardigen worden gered uit de grote verdrukking; hoe zij zullen stralen als sterren en God zelf de tranen uit hun ogen zal wissen.

Wij noemen in deze dienst de namen van onze gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden:

- 16-12-16 Jan Cornelis Vink, Arnhemse Bovenweg 80, Zeist
- 25-12-16 Johannes Jan Jansen, Horatiuslaan 11
- 09-04-17 Nancy van der Elst, Essenboom 2, Laren
- 06-05-17 Clasina Jacoba van Driel-Bitter, G. Rietveldhof 5
- 12-05-17 Jansje The-de Haan, Hobbemastraat 5
- 27-05-17 Margaretha Johanna van den Breul-van Es.

## Bijbaantje

Sinds kort hoort wie mijn voicemail krijgt, de melding dat ik tijdelijk ook predikant ben van Zeist-West. Sinds 1 oktober ben ik daar voor 8 uur per week aangesteld om pastorale taken te verrichten zolang de wijkgemeente Zeist-West vacant is. Ik ben heel blij met deze kans. Het werk laat zich uitstekend combineren met het werk in de Wilhelminage-meente :-)

MARIAN VAN GIEZEN

## Wijkmaaltijd op dinsdag 21 november



Samen eten is vaak gezelliger dan in je eentje eten!

Op dinsdag 21 november a.s. is onze gastvrije kerk weer open om met elkaar te genieten van onze gezamenlijke maaltijden. Vanaf 17.00 uur bent u welkom voor een drankje vooraf. De maaltijd begint om 17.30 uur en u kunt kiezen uit diverse heerlijke gerechten.

De kosten bedragen € 5 per maaltijd. Het menu bestaat uit, hoofdgerecht, nagerecht en een kopje koffie / thee met iets lekkers. Wel graag van te voren opgeven bij Gery Gorter, 030-2512977 of 06-13633680.

GERY GORTER

### Overledenen in Zorgcentrum Swellengrebel

23-11-16 Jan de Hoog  
 13-02-17 Mw. Geesje van Zaanen-Riesenbrij  
 05-03-17 Willem Steinfort  
 14-06-17 Jan Pama  
 19-09-17 Johanna Maria Helena van Bommel-Sierat.

Wilt u zelf ook graag een naam van een dierbare hardop laten noemen, neem dan contact op met Marian van Giezen. In de dienst kunt u ook zelf een kaarsje aansteken om uw eigen overleden dierbare te gedenken.

### 19 november

We vieren de maaltijd van de Heer. In de Wilhelminakerk is dit de laatste zondag van het kerkelijk jaar (omdat we op 26 nov. geen dienst hebben). Lezingen zijn Ez. 34, 11 – 17 (God zal als een goede herder zelf naar zijn schapen omzien en voor ze zorgen; verdwaalde en verjaagde dieren terughalen, gewonde verbinden en helen) en Mt. 25, 31 – 46 (het scheiden van schapen en bokken bij de komst van de Mensenzoon; op grond waarvan wordt een oordeel geveld over ons leven?). Beide lezingen horen bij het einde van het kerkelijk jaar, waar het gaat over het moment waarop God in onze geschiedenis binnentreedt om te oordelen over goed en kwaad.

### 3 december

Eerste zondag van de Advent, voorbereidingstijd voor Kerstmis. Advent heeft de liturgische kleur paars: de kleur van inkeer en bezinning. De lezingen voor deze zondag sluiten daarbij aan: Jes. 64, 1 – 9 (over God die opkomt voor wie op Hem wacht en daarbij zo nodig in toorn ontsteekt tegen wie gezondigd heeft. De tekst is één grote zondebelijdenis en smeekbede om ontferming) en Mc. 13, 24 – 37 (over de dag waarop de Mensenzoon zal komen: herken de tekenen die zijn komst aankondigen en wees vooral waakzaam!).

MARIAN VAN GIEZEN

## Nieuw: proef met voorbedenboek

Ooit lag er in onze kerk een boek waarin ieder een voorbede kon noteren. Deze werd dan tijdens de voorbeden in de dienst ook hardop gebeden. Dit boek is indertijd in onbruik geraakt, maar als Liturgieberaad willen we het toch weer eens opnieuw introduceren. Na een proefperiode besluiten we of het een blijvertje wordt.

Met ingang van 5 november ligt er vóór de dienst op een tafel in de hal een schrift om uw eigen voorbede of intentie in te schrijven (graag leesbaar!). Dit schrift wordt tijdens de dienst overhandigd aan de voorganger, die de voorbede dan hardop zal bidden. Wij hopen dat dit zal bijdragen aan nog meer onderlinge betrokkenheid bij elkaar en bij anderen. Namens het Liturgieberaad,

MARIAN VAN GIEZEN

## Actie Kerkbalans

2017



Het jaar loopt bijna ten einde. Een goed moment om de financiële balans van onze wijkgemeente Wilhelminakerk op te maken.

Het blijkt dat de inkomsten via de AKB circa €5000,00 achter blijven bij de prognose (€60.000,=).

Om het nieuwe jaar niet met een negatief saldo te beginnen, doen wij langs deze weg een beroep op u om te overwegen of een extra bijdrage mogelijk is. Elk bedrag, hoe klein ook, is heel welkom. U kunt dat doen door uw bijdrage rechtstreeks over te maken aan onze penningmeester de heer A. de Gooijer :

IBAN: NL88RABO0130714119  
t.n.v. Wilhelminakerk Utrecht,  
o.v.v. Actie Kerk Balans 2017

Wijmie de Vries-Aalten, tel.  
030-2893517 of per e-mail:  
[wijmiedevries@hetnet.nl](mailto:wijmiedevries@hetnet.nl)

Inge-Lot van Haastert, tel.  
030-2512618 of per e-mail:  
[i.c.vanhaastert@gmail.com](mailto:i.c.vanhaastert@gmail.com)

## www.wilhelminakerkutrecht.nl vernieuwd



Drie jaar na de eerste stappen van de Wilhelminagemeente op het wereldwijde web werd het hoog tijd voor een facelift van onze website. Niet alleen visueel, ook technisch was het nodig de site grondig aan te pakken en meer bij de tijd te brengen. Daar is in de afgelopen zomermaanden aan gewerkt. De regelmatige bezoeker van de site zal gemerkt hebben het in haar nieuwe jasje al vanaf september was te raadplegen. Momenteel wordt er nog gewerkt aan het finetunen van de site. Een van de belangrijkste veranderingen is de uitgebreide agendafunctie die, veel completer en duidelijker dan voorheen, overzichtelijk maakt wanneer en waar er activiteiten zijn in en rond de Wilhelminakerk.

WILFRED FOLMER

## Filmavond 10 november - Departures

Op vrijdagavond 10 november draait in de Huiskamer van de Schildersbuurt (Hobbemastraat 41) de Japanse film 'Departures' (2009, winnaar van een Oscar voor Beste Buitenlandse film).

Daigo is een cellist die zijn werk kwijt raakt. Wegens geldgebrek besluit hij met zijn vrouw terug te keren naar zijn geboortedorp, waar hij door een onduidelijke advertentie per ongeluk bij een uitvaartondernemer terecht komt en wordt aangenomen. Hoewel zijn vrouw en zijn vrienden neerkijken op het werk dat hij doet, weigert Daigo zijn baan op te zeggen. Hij raakt steeds meer bedreven in de officiële rituelen en door de dagelijkse confrontatie met de dood, begint hij eindelijk in te zien waar het in het leven werkelijk om draait.



Aanvang 19.30 uur. Toegang gratis, consumpties tegen vergoeding. Na afloop praten we na onder het genot van een drankje. Van harte welkom! Graag even vooraf aanmelden bij [marianvang-izeen@online.nl](mailto:marianvang-izeen@online.nl), 06-18419992 of [diana.rusch@versatel.nl](mailto:diana.rusch@versatel.nl).

## 19| november: Rossini's Petite Messe Solennelle in Wilhelminakerk- Concert

Het tweede concert in de reeks WilhelminakerkConcerten van het seizoen 2017/2018 wordt gegeven door het Leeuwenbergh Vocaal Ensemble onder leiding van Roel Vogel. Op het programma staat de Petite Messe Solennelle van de Italiaanse operacomponist Gioacchino Rossini.

Rossini schreef de miszetting voor koor, piano en harmonium toen hij 72 jaar was. Zelf noemde de componist het werk spottend een 'ouderdomszonde', maar het Leeuwenbergh Ensemble weet beter: het is niet voor niets al ruim 150 jaar het lievelingswerk van talloze koorliefhebbers.

In plaats van een harmonium wordt tijdens dit concert gebruik gemaakt van een accordeon, bespeeld door Hans van Schuppen. Verder werken mee aan deze bijzondere uitvoering: sopraan Eva Schuurman, alt Olga Werner, tenor Erik Janse, bas Evert Jan Nagtegaal, en pianist Reinder Mulder.

Het concert begint om 16.00 uur. De toegang is vrij. Na het concert is er gelegenheid tot napraten met een drankje. Het concert is gratis, maar na afloop kunt u een bijdrage geven ten bate van het kerkgebouw.

## Medewerkers Lichtjesticht gezocht!

Op vrijdag 15 december wordt voor de vierde keer in onze wijk de Lichtjesticht georganiseerd. Samen met de RK Aloysiuskerk, de Holy Trinity Anglican Church, vrijwilligersorganisatie De Wilg en ondernemersvereniging Puur Oost bieden we een sfeervolle wandeling aan langs de scènes van het Kerstverhaal en diverse koren. Veel gemeenteleden hebben de afgelopen jaren met veel plezier meegewerkt aan dit geweldige feest. Ook voor dit jaar kunnen we nog hulp gebruiken: van te voren, op de dag zelf, tijdens de tocht en na afloop. We doen een beroep op iedereen die het leuk vindt om:

- lichtjes aan te steken en aan te houden; en de lichtjes na afloop weer te verzamelen
- te zingen (het Wilhelminakoortje zal dit jaar vooral kinderkerstliedjes zingen) of de zang te begeleiden op een instrument
- in één van de scènes mee te spelen (bijvoorbeeld als herder)
- de catering voor de medewerkers te helpen verzorgen
- gastvrouw of -heer te zijn in onze eigen kerk
- te helpen met opruimen na afloop.

Help mee om deze fantastische tocht opnieuw tot een succes te maken en meld u/je aan bij Marian van Giezen, [marianvangiezen@online.nl](mailto:marianvangiezen@online.nl) of 06-18419992.

## Adventsluiding en Adventsmarkt in de Pandhof

Op zaterdag 2 december 2017 is er van 16.00 tot 18.00 uur een Adventsmarkt in de Pandhof van de Domkerk. De binnenstadskerken, de wijkgemeenten van de PGU, de lidkerken van USRK en een tuinvereniging zullen met kramen op de Adventsmarkt staan. Ook wordt een kinderkoor gevraagd te zingen tijdens de markt. Rond 17.00 uur is er de Adventsluiding van de Domklokken door het Klokkenuidersgilde. Door het luiden van de Domklokken schenken we aandacht aan het begin van de Advent. Na de Adventsluiding worden de lichtjes in de kerstboom ontstoken. Als Wilhelminagemeente willen we – zo mogelijk samen met pioniersplek Begane Grond – een kraam inrichten en onszelf presenteren. U komt toch ook even kijken?

## Excursie Luthertentoonstelling 29 november

In Museum het Catharijneconvent is momenteel de tentoonstelling over Luther te zien. Met een groep gemeenteleden gaan we daarheen. U kunt ook mee! We gaan op woensdag 29 november en verzamelen om 10 uur in de hal van het Catharijneconvent. We krijgen een rondleiding van een goed uur en na afloop drinken we samen koffie. De kosten zullen ongeveer € 7 zijn. Aanmelden is noodzakelijk, bij [marianvangiezen@online.nl](mailto:marianvangiezen@online.nl) of 06-18419992. Wees er snel bij, want er kunnen maximaal 15 personen mee.

## Rommelmarkt op 4 november

Onze maandelijkse rommelmarkt heeft op zaterdag 7 oktober, ondanks het regenachtige weer, toch het mooie bedrag van € 855,25 opgebracht voor het onderhoud van ons mooie kerkgebouw.

De eerstvolgende markt is op zaterdag 4 november van 10.30 uur tot 13.00 uur. We willen dan vooral aandacht geven aan de komende Sinterklaas en wie weet vindt u er een paar leuke cadeautjes. Verder zijn er klein huisraad, soms wat kleren, boeken, kinderboeken en speelgoed, jams of eigengebakken koekjes. Pepernoten zijn er in ieder geval en speculaas bij de koffie. Ook vermelden we alvast dat op zaterdag 2 december het thema Kerst zal zijn en krijgen kerstversiering en kaarsen extra aandacht. Wie daarvan iets te verkopen heeft kan alvast kijken of er spullen zijn die niet meer gebruikt worden. U kunt ze zelf komen verkopen, of aan iemand anders geven die het voor u kan doen. De niet verkochte spullen gaan weer naar huis. Tevoren een tafeltje reserveren kan bij Riet Vlieger tel. 254 05 21, email: maria.vlieger@gmail.com of bij Kitty Brinkmann tel. 251 80 45, [kittybrinkmann@outlook.com](mailto:kittybrinkmann@outlook.com).

## Bloemen

De bloemen gingen in oktober met een hartelijke groet naar:

### 1 oktober

Mw. J.A. Spreij

### 15 oktober

Mw. M. Vlieger

## Herdenking Kristallnacht, 9 november

In de nacht van 9 op 10 november 1938 werden er in Duitsland vele synagogen verwoest, huizen en winkels van Joden geplunderd, Joden mishandeld en vermoord. In een al veel langer lopend proces, bleek dit de definitieve opmaat te zijn naar de Shoah, de moord op miljoenen Joden.

De verschrikking en schande om wat christenen en niet-christenen Joden hebben aangedaan, willen we gedenken op donderdag 9 november a.s. bij het Joods monument (vlakbij de ingang van het Spoorwegmuseum). Werkelijk gedenken is immers het begin van een andere houding ten opzichte van Joden. Deze herdenking begint om 19.00 uur en zal vijftientig tot dertig minuten duren. Ieder is daar van harte welkom.

Namens de Werkgroep Kerk & Israël, C.P. BOUMAN

## Nadenken over je uitvaart

Veel mensen vinden het (te) confronterend om vooraf te bedenken hoe ze hun eigen uitvaart graag zouden willen vormgeven. Toch kan het ook rust geven om, ruim voordat het zover is, zelf alvast eens stil te staan bij wat je belangrijk vindt in je leven en wat je wellicht wilt meegeven aan je naasten wanneer jij er niet meer bent. Niet om 'over je graf heen te regeren' maar om degenen die later bezig zijn met afscheid te nemen van jou, een helpende hand te bieden. In twee bijeenkomsten denken we daarover met elkaar na; zo kunnen we elkaar op ideeën brengen en ook inspireren.

Maandagmiddag 20 en 27 november van 14.00 tot 16.00 uur in de Huiskamer, Hobbemastraat 41. Aanmelden bij [marianvangiezen@online.nl](mailto:marianvangiezen@online.nl) of 06-18419992.

PS: een inspirerende start kan zijn het bekijken van de film 'Departures' op vrijdag 10 november!

## Hartelijk dank!

Op 15 oktober heb ik de halve marathon in Amsterdam gelopen voor de Stichting Semmy, die ook bekend is geworden door de actie "LAK voor Tijn". Deze stichting steunt onderzoek voor kinderen met hersenstamkanker. Een aantal leden van de Wilhelminakerk hebben mij gesponsord voor deze loop en in totaal heb ik een bedrag van € 1.543 aan sponsorgelden ontvangen. Dit bedrag is rechtstreeks naar de stichting gegaan. Ik dank de mensen die mij hebben gesponsord van harte!

Voordat we met de loop begonnen hebben veel mensen hun nagels gelakt, dit als herinnering aan Tijn, die jammer genoeg is overleden. Ik heb alleen mijn duimen gelakt.

Het was een mooie loop, al was het wel heel warm en daar heb ik wel een beetje last van gehad. Hopelijk kan ik volgend jaar weer meedoen met de loop voor Stichting Semmy en dan zal ik weer sponsors gaan zoeken. AD VERMEULEN

## De Mantel van Sint Maarten

Zorgt u zelf vrijwillig voor mensen? Of wilt u weten welke andere personen of groepen dat doen? Op 10 november 2017 kunt u ze ontmoeten in de Domkerk. Het is van 16 tot 18.30 uur. Het evenement heet: De mantel van Sint Maarten. Aanmelden is niet nodig.

De deelnemers aan het evenement vertellen over wat ze doen om het samen leven in Utrecht te verbeteren. Deelnemers zijn onder meer: De Wijkplaats, Schuldhulpmaatje, Weggeefwinkel, Buurtmobiel, Taalmaatjes, Bij Bosshardt, Bartholomeus Gasthuis, Stichting Present, Het Naaiatelier, Happietaria.

Dr. Gerard Drosterij (docent filosofie en ethiek Fontys Hogeschool) verzorgt de inleiding, over 'houvast' in de participatiesamenleving. Burgemeester Jan van Zanen reikt een prijs uit. Dit is een initiatief van de Protestantse Diaconie Utrecht, de Domkerk en de protestantse en katholieke kerken in Utrecht.

[www.mantelvansintmaarten.nl](http://www.mantelvansintmaarten.nl)

## Kopij december

Kopij voor het novembernummer van Wij Wilhelmina kunt u nog tot uiterlijk **maandag 27 november** aanleveren op:

[wij@wilhelminakerkutrecht.nl](mailto:wij@wilhelminakerkutrecht.nl)

## Info

Voor meer informatie over de Wilhelminagemeente:

[www.wilhelminakerkutrecht.nl](http://www.wilhelminakerkutrecht.nl)

radio: [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)

Bankrekeningnummer:

NL88 RABO 0130 7141 19

t.n.v. Wilhelminakerk

## Under the Fig Tree – blog van september

*Koen, Mirjam en Niva van der Leer hebben begin december afscheid van ons genomen om zich voor vijf jaar in Spanje te vestigen. Ze gaan daar een opvanghuis starten voor meisjes die hier in Nederland zijn vastgelopen. Dat vastlopen kan allerlei oorzaken hebben, maar de meisjes die zij willen opvangen hebben gemeenschappelijk dat het goed voor ze zou zijn om een tijdje uit hun omgeving gebaald te worden om zich goed te kunnen richten op hun eigen gezonde ontwikkeling. Op 1 februari is hun tweede dochter Jade geboren. Ze sturen regelmatig een blog over hun wel en wee. Wij dragen hen en hun werk in ons gebed.*

Ja het is echt waar, de zon blijft eind september doorgaan met schijnen. Dat is toch wel een echt voordeel van het wonen hier in Spanje. Zo gaan wij ook weer door in september. Inmiddels zijn we weer begonnen met nieuwe meiden.

Heerlijk om te zien hoe verschillend mensen kunnen zijn. Het verrast ons altijd weer wie er bij ons komen wonen en wie we van dichtbij gaan meemaken. We zien de drijfveren die meiden meenemen om hier te zijn en of het lukt om te blijven vechten voor de kracht die in ze zit. Er komt veel naar boven als alle afleiding om ze heen wegvalt.

Ook is het altijd leuk om te zien hoeveel kilo bagage er wordt meegenomen en hoeveel stijltangen en schoenen er inzitten. Wat ook nooit ontbreekt is de nieuwsgierigheid naar de nieuwe kamer. Gelukkig wordt die altijd zeer goed ontvangen en zijn de meiden er blij mee. Koffers worden uitgepakt en de muziek gaat weer aan. Een kamer heeft weer een andere geur en andere foto's in de lijstjes op de muur.

We pakken het programma op, lopen door prachtige bergen, werken aan school en klussen in en om de tuin.

Onze oudste dochter is voor het eerst met haar rugzakje naar school. Ze zit in een klas waar ze niemand verstaat. Ze mag het langzaam opbouwen en gaat nog maar twee uur per dag. Langzaam komen meer Spaanse woorden bij haar op gang en in de pauze geniet zij ook van de zon en de bergen om het schoolplein heen. Een leven wat zo wel voor ons als voor de meiden blijft intrigeren en inspireren. MIRJAM