

WIJ WILHELMINA

maandelijkse nieuwsbrief van de protestantse wijkgemeente rond de Wilhelminakerk te Utrecht

Kerkdiensten

WILHELMINA KERK

Zo. 7 januari 10.00 uur

Ds. Marian van Giezen

Kinderkerk

Zo. 21 januari 10.00 uur

Ds. Marian van Giezen

Schrift en Tafel

Zo. 4 februari 10.00 uur

Ds. Marian van Giezen

Kinderkerk

HOLY TRINITY ANGLICAN CHURCH

Do. 25 januari 20.00 uur

Oecumenische viering
Week van Gebed voor de
Eenheid

Nieuwjaarsreceptie PGU

Alle leden, relaties en medewerkers van de Protestantse Gemeente Utrecht zijn van harte welkom op de Nieuwjaarsreceptie die op woensdag 10 januari 2018 van 19.00 - 21.00 uur in de Tuinzaal van de Nicolaïkerk (ingang Nicolaasdwarsstraat 14) wordt gehouden. Onder het genot van een hapje en drankje is er gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Actie Kerkbalans van start



Deze maand gaat de Actie Kerkbalans 2018 van start. Met de jaarlijks terugkerende actie worden actieve leden een financiële bijdrage gevraagd die het werk van de wijkgemeente mogelijk maakt.

In de tweede helft van januari zullen zo'n 345 actief geregistreerde leden van de Wilhelminagemeente een enveloppe met inhoud ontvangen. Daarin zit onder andere een formulier met antwoord-enveloppe waarop u kunt aangeven welk bedrag u in 2018 wilt overmaken en in welke termijnen. Er is een schrijven bij waarin u kunt lezen hoe u dat kunt doen en aan welke activiteiten uw bijdrage besteed worden. Wij hopen op een mooie respons!

INGE-LOT VAN HAASPERT & WIJMIE DE VRIES-AALTEN

Bij de zondagen

7 januari

We vieren vandaag Epifanie: de openbaring van Jezus aan 'de volken' (in de persoon van de drie wijzen uit het Oosten). We zullen als lezingen horen Psalm 72 (met afbeeldingen) en Mt. 2, 1 - 12. Hoe is het verhaal over de wijzen uit het Oosten beïnvloed door de psalm en wat heeft dat ons te zeggen?

Vandaag is tevens de laatste dienst in de Marcuskerk. Vanaf 14 januari wordt er gekerkt in de Nicolaïkerk. Dat betekent ook het einde van de vermelding 'dienst in de Marcuskerk' op de zondagen dat er in de Wilhelminakerk geen dienst is. Wie toch in Utrecht naar de kerk wil, zal in het vervolg naar de Nicolaïkerk kunnen gaan, of een andere keuze maken natuurlijk.

21 januari - Dienst van Schrift en Tafel

Vandaag begint de Gebedsweek voor de Eenheid. Zie elders in deze nieuwsbrief voor een specifieke viering rond dit thema.

Kring Bijbel en Kunst 17 januari

Op woensdag 17 januari buigt de kring Bijbel en Kunst zich over Psalm 139 in tekst en beeld. Wie deze bij velen geliefde psalm eens op een andere manier wil beleven dan alleen door te lezen / horen, is welkom om 10.00 uur in de Huiskamer, Hobbestraat 41. Ook als u/je nog niet eerder hebt meegedaan met deze kring of niet goed thuis bent in de bijbel: geen probleem, welkom! Graag even vooraf aanmelden bij ds. Marian van Giezen, 06-18419992 of marianvangiezen@online.nl, of bij Ankie la Rivière, 030-2513713 of aalariv@kpnmail.nl.

Oecumenische gebedsviering donderdag 25 januari

De Week van Gebed voor de Eenheid vieren we in Utrecht Oost met een oecumenische viering op donderdag 25 januari in de Holy Trinity Anglican Church (Van Limburg Stirumplein) om 20.00 uur. Behalve de Anglicanen doen ook de RK Aloysiuskerk en de Wilhelminakerk mee. Thema is 'Recht door zee - Bevrijding'. Het verhaal van de doortocht door de Rode Zee uit Exodus staat centraal. Allen heel hartelijk welkom!

Vandaag lezen we 1 Sam. 3, 1 – 10 (over de roeping van de jonge Samuel, die later een groot profeet zal worden) en Mc. 1, 14 – 20 (begin van Jezus' verkondiging en roeping van de eerste leerlingen). Het lijkt alsof zij allemaal meteen onbekommerd meelopen met degene die hen roept. In elk geval is 'geroepen worden' een beweging: er wordt een reactie van je verwacht. Hoe zit dat met óns geroepen-zijn (aan de tafel van de Heer)?

4 februari

We lezen Mc. 1, 29 – 39: nadat Jezus een onreine geest heeft uitgedreven, wordt zijn hulp gevraagd voor de schoonmoeder van Simon en vervolgens voor nog veel meer zieken en bezetenen. Het lijkt alsof het Jezus teveel wordt, maar tóch blijft Hij gedreven om de blijde boodschap te verkondigen. In 2 Kon. 4, 18 – 21. 32 – 37 horen we over de profeet Elisa, die een moeder te hulp schiet om haar haar enige kind, dat gestorven is, terug te geven. Zowel Jezus als Elisa handelt hier namens God: levensgevend handelen. Zouden wij ook zoiets voor elkáár kunnen betekenen? MARIAN VAN GIEZEN

In memoriam Gerda Liselotte Klein-Bannert

Op zondag 17 december is totaal onverwacht overleden Gerda Liselotte Klein - Bannert. Zij is 92 jaar geworden. Gerda Klein woonde aan de Rembrandtkade 58. Van oorsprong was zij Duitse. Jong getrouwd en jong moeder geworden, verloor zij haar eerste man in de oorlog. Ze trouwde met de Nederlandse Cor Klein en kwam naar Nederland. De start hier was niet makkelijk, als Duitse. Toch vond zij haar weg, ook in de kerk. De laatste jaren was zij volop betrokken; ze was er altijd en deed aan álles mee: de soos, de inloop, de filmavonden, de wijkmaaltijd, de bijbelkring en natuurlijk ook de diensten. Velen hebben dierbare herinneringen aan haar: altijd geïnteresseerd, altijd opgewekt, met van die glinsterende pretoogjes. Velen merkten de laatste tijd al dat het niet goed met haar ging, maar dat ze plotseling zou overlijden had niemand verwacht. Veel gemeenteleden waren aanwezig bij de crematie. Wij wensen haar zoon en schoondochter, kleinkinderen en achterkleinkinderen veel sterkte toe met dit verlies en ook wij zullen haar missen in de kring van onze gemeente.

In memoriam Antje Koster - Stokroos

Op 20 december is overleden Antje (Anja) Koster – Stokroos, op de leeftijd van 78 jaar. Zij woonde met haar man Henk aan de Adriaen van Ostadelaan 99. Anja was al jarenlang lid van de soos. Daar was ze meestal aan het schilderen. Bij haar crematie was zij dan ook omringd door haar eigen schilderijen. Ze was een vriendelijke vrouw van weinig woorden. Boven haar rouwkaart schrijft de familie: 'Verdrietig, maar dankbaar voor alle liefde en zorg waarmee zij ons gedurende haar leven heeft omringd, geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve vrouw, moeder en schoonmoeder.' Wij wensen Henk, Jolanda en Ed veel sterkte met dit gemis. MARIAN VAN GIEZEN

27 januari concert Ad Hoc Orkest

Op zaterdag 27 januari geeft het Ad Hoc Orkest een concert in de Wilhelminakerk. Onder leiding van dirigent Mark Snitselaar spelen zij werken van Beethoven (Ouverture Coriolan), Wagner (Siegfried Idyll), Stravinsky (Four Norwegian Moods) en Schumann (Ouverture, Scherzo en Finale op. 52). Aanvang 20.00 uur, kassa open 19.30 uur. Toegang: € 12 / € 8 (kinderen t/m 12 jaar en Vrienden van het Ad Hoc Orkest), inclusief een welkomst- en pauzedrankje.

Bedankje (1)

Namens Wil van Laar allemaal hartelijke dank voor de leuke kaarten en briefjes die zij de afgelopen maanden heeft ontvangen. Ze geniet er erg van. Helaas is ze niet in de gelegenheid zelf iets terug te doen, maar ze laat via deze weg weten dat ze erg dankbaar is dat we aan haar denken en dat er nog regelmatig mensen van de Wilhelminakerk haar komen bezoeken. **RIEK SMIT**

Bedankje (2)

Zondag 3 december werd ik door Tiny en Jan Bontekoe verrast met de bloemen van de kerk. Wat een leuk gebaar. Ik heb er lang van genoten. Dank daarvoor. Met hartelijke groet, **TOOS KIRPENSTEIJN** (gastvrouw inloop Huiskamer)

Filmavond 19 januari - Carol

In het New York van 1952 ontmoet de elegante, getrouwde Carol (Cate Blanchett) op de vooravond van Kerstmis in een warenhuis de jonge Therese (Rooney Mara). Omdat ze beiden alleen zijn met Kerstmis, stelt Carol haar voor samen een geïmproviseerde reis te maken naar het midden van Amerika. Ze worden verliefd op elkaar en beginnen een relatie. Carol zit echter gevangen in een liefdeloos huwelijk en is bang om de voogdij over haar dochter kwijt te raken bij een echtscheiding.



Huiskamer van de Schildersbuurt, Hobbemastraat 41. Aanvang 19.30 uur. Toegang gratis, consumpties tegen vergoeding. Na afloop praten we na onder het genot van een drankje. Van harte welkom! Graag even vooraf aanmelden bij marianvangiezen@online.nl, 06-18419992 of diana.rusch@versatel.nl.

Rommelmarkt zaterdag 6 januari

Ook in het nieuwe jaar hopen we door te gaan met onze maandelijkse binnenrommelmarkt op elke eerste zaterdag van de maand. De opbrengst is voor de kerk. De rommelmarkt van december heeft € 864 opgebracht en daar zijn we heel dankbaar voor. Hebt u nog goede, maar overbodige spullen dan is een tafeltje bespreken in de kerk een mogelijkheid om ze kwijt te raken: klein huisraad, nog goede kleding, sieraden, speelgoed, eigengemaakte jam enz. Wel gaat wat niet verkocht is weer mee naar huis. Er komt de volgende maand weer een gelegenheid.

Maar ook als u niets te kopen of te verkopen hebt en toch even langs wilt komen, de koffie staat klaar met iets lekkers erbij. Een lootje kopen geeft de gelegenheid een leuk prijsje te winnen. We beginnen om 10.30 uur en gaan door tot 13.00 uur.

Ieder die wil helpen is welkom. Spullen voor anderen verkopen, koffie schenken, iets bakken voor bij de koffie, helpen met opruimen. Er is altijd wel wat te doen.

Tevoren een tafeltje reserveren kan bij Riet Vlieger tel. 254 05 21, email: maria.vlieger@gmail.com of bij Kitty Brinkmann tel. 251 80 45, email: kittybrinkmann@outlook.com.

Noteer ook alvast de eerste rommelmarkt op 3 februari!

Van Begane Grond

Stilte-Workshop:

Een kleine retraite

Hartstikke leuk was de dialoog op de UCU-campus op 5 december, georganiseerd door Utrecht in Dialoog. Allemaal leuke mensen ontmoet: hardwerkende studenten, buurtbewoners, dialoogleiders en de redacteur van de Oostkrant. Het blijkt dat een aantal studenten een duidelijke onwenselijke kloof tussen campus en buurt ervaart en best wat meer contact en activiteit in de wijk zou willen doen. Ze waren blij dat er iemand uit de Wilhelminakerk was. Er was onder andere interesse in kunst en zinging en samen eten (koken). We hebben elkaars mailadressen en houden elkaar op de hoogte van activiteiten en mogelijkheden tot samenwerking.

Amnesty Schrijfactie

Op 10 december organiseerde de pioniersplek een schrijfactie: kaarten ter bemoediging van mensen die ten onrechte vastzitten en brieven aan regeringen. Met 16 mensen hebben we 39 brieven en 25 kaarten geschreven. Mooi om te doen en heel gezellig! Volgend jaar weer. Ook was er interesse in meer gezamenlijke acties op het gebied van sociale gerechtigheid.

Gezocht: gebruikte lucifers

Voor een kunstproject ben ik nog op zoek naar gebruikte lucifers (met of zonder doosje). Wilt u /wil je ze voor me sparen? In de kerk en in de Huiskamer staat een bak waar u ze nog heel januari kunt inleveren. Alvast hartelijk dank!

KRISTEL VAN DER HORST

Themamiddag over ouder worden in Utrecht



Wat hebben buurtbewoners nodig rond het thema ouder worden? En hoe kunnen wij met andere professionals daar nog beter bij aansluiten? In de 'Nota van uitgangspunten sociaal makelaarschap 2019-2024' lezen wij dat de sociaal makelaar 'doet wat nodig is'. Wat wij doen en ouderen belangrijk vinden is de zilveren draad van deze middag. Wij willen jullie graag uitnodigen voor een themamiddag over ouder worden in Utrecht: op 15 maart 2018 van 15.00 tot 18.00 uur. Voor deze middag nodigen we ambtenaren, professionals die met ouderen werken en ouderen zelf uit. Met elkaar komen we tot inzichten over ouder worden en gaan we in gesprek om de 'grijze' gebieden in het sociale domein te duiden. Het programma volgt later, maar zet deze datum vast in de agenda!

DE SOCIAAL MAKELAARS (Stichting Vooruit Utrecht)

Wijkmaaltijd dinsdag 16 januari

Samen eten is vaak gezelliger dan in je eentje eten! Op dinsdag 16 januari a.s. is onze gastvrije kerk weer open om met elkaar te genieten van een gezamenlijke maaltijd. Vanaf 17.00 uur bent u welkom voor een drankje vooraf. De maaltijd begint 17.30 uur en u kunt kiezen uit diverse heerlijke gerechten. De kosten bedragen € 5 per maaltijd. Het menu bestaat uit een hoofdgerecht, nagerecht en een kopje koffie / thee met iets lekkers. Wel graag uiterlijk de maandag voorafgaande aan de maaltijd opgeven bij Gery Gorter (030 2512977 of 06 1363 3680). GERY GORTER

Under the Fig Tree – December Wild Horses

Koen, Mirjam en Niva van der Leer hebben begin december afscheid van ons genomen om zich voor vijf jaar in Spanje te vestigen. Ze gaan daar een opvanghuis starten voor meisjes die hier in Nederland zijn vastgelopen. Dat vastlopen kan allerlei oorzaken hebben, maar de meisjes die zij willen opvangen hebben gemeenschappelijk dat het goed voor ze zou zijn om een tijdje uit hun omgeving gebaald te worden om zich goed te kunnen richten op hun eigen gezonde ontwikkeling. Op 1 februari is hun tweede dochter Jade geboren. Ze sturen regelmatig een blog over hun wel en wee.

Boven is school aan huis gestart met de meiden. Onze oudste zit op haar bergschooltje en ik ga lopen met de kleinste. De ochtenden zijn hier vaak hetzelfde. Iedereen start met school en daarna gaan we samen koken en warm eten. Mijn passie ligt niet zo bij altijd maar hetzelfde doen, maar ik hou van dit ritme. De middagen van de meiden verschillen van trektochten tot klussen in

Happietaria

Van 7 februari tot 14 maart opent Happietaria weer haar deuren in Utrecht. Deze keer zal het tijdelijke restaurant zich vestigen in het Johannescentrum, Moezeldreef 400. Studenten organiseren dit tijdelijke restaurant vijf weken lang om geld bijeen te brengen voor een goed doel. Dit jaar is dat het bestrijden van geweld tegen vrouwen, wereldwijd.

In januari komt een vrijwilliger van Happietaria in onze kerk een keer vertellen over Happietaria (7 of 21 januari). Daarnaast vraagt Happietaria onze bijdrage. In plaats van een 'gewone' collecte wordt dit jaar een inzameling van Ice Tea georganiseerd. Daarom wordt u gevraagd om in januari een fles Lipton Ice Tea mee te nemen naar de kerk. Dan komen vrijwilligers op 4 of 5 februari alle flessen inzamelen die zijn gedoneerd.

Kopij februari

Kopij voor het februarinummer van Wij Wilhelmina kunt u nog tot uiterlijk **vrijdag 26 januari** aanleveren op:

wij@wilhelminakerkutrecht.nl

Info

Voor meer informatie over de Wilhelminagemeente:

www.wilhelminakerkutrecht.nl

radio: www.kerkomroep.nl

Bankrekeningnummer:

NL88 RABO 0130 7141 19

t.n.v. Wilhelminakerk

huis, mentorgesprekken, werken aan zelfbeeld, emoties, schilderen, sporten en nog veel meer. Maar die ochtenden zijn rustig en daarom heb ik dan altijd heel even de tijd om de bergen van Galicië te bekijken.

Laatst liep ik ons hek uit en direct kwam de buurvrouw naar me toe. Ik wist al waarom, want ik had ook al het prachtige grote zwarte wilde paard gezien. Dit keer was het paard alleen, maar meestal zijn ze met een groot aantal. Laatst in de nacht zag Koen ruim 40 wilde paarden voor ons huis. Door de droge zomer komen ze vanuit de bergen naar beneden in de nacht om vers gras te eten. Wij wonen aan de rand van de bergen dus zien ze vaak. Leuk idyllisch beeld zou je denken... Maar nee, zodra je het ziet belt iedereen elkaar en is het goed afstemmen: iedereen weet precies wat hij moet doen. De paarden moeten namelijk gevangen worden.

Ze eten het gras op waar de schapen van moeten eten. Elk paard heeft een brandmerk op zijn bil. Want een maal per jaar worden ze allemaal uit de bergen gepakt met de welbekende curro's van Galicië. Daar krijgt elk paard een brandmerk dat gekoppeld is aan een 'eigenaar'. Hier ben je pas echt een man als je veel wilde paarden op je naam hebt staan. Het is status. Als het paard gevangen is, wordt er gekeken wie de eigenaar van het paard is. Je belt dan de paardenpresident en die regelt dat de eigenaar komt. De eigenaar betaalt de schade van het gras en brengt het paard terug in de bergen.

Wij hebben inmiddels al veel paarden gevangen en weten wat ons te wachten staat. Dit keer waren we met drie burens en ik met de kinderwagen en een baby. Iedereen neemt muisstil zijn positie in en dan gaan we de paarden opdrijven. Het paard kijkt me aan... ik maak mij groot om hem duidelijk te laten zien dat hij deze kant niet op kan. Hij kijkt rond, ziet dat de andere kant ook niet kan. Hij wordt angstig en boos en gaat ronddraven. Na een tijd schiet hij de berg op. Yes, de goede richting op! Hij moet naar de schuur van de burens. Ik ren als een malle met de kinderwagen naar mijn positie 2. Daar staat al iemand. Okay, deze vrouw is behoorlijk op leeftijd, dus ik ren terug. Ga weer naar de ander positie bij de kinderwagen. Ja, ik sta klaar en iedereen checkt elkaar of iedereen goed staat. En tussen ons in een zenuwachtig paard. Iemand laat hem verder naar boven drijven. Hij komt recht op mij af; ik maak mij groot, kijk hem aan. Zeg rustig tegen hem: 'het is goed, ga maar naar boven'. Hij wordt rustig, ik herhaal mijn woorden en hij loopt heel rustig stapvoets de goede richting op. Yes! Ik kan weer rustig naar huis.

Onderweg naar huis besef ik dat dit net als met de meiden die we opvangen is. In de rust geven we duidelijk richting aan. Als ze ervaren dat het goed is en dat ze er niet tegen hoeven te vechten, lopen ze rustig de juiste weg op en maken ze grote stappen in de ontwikkeling. Ook zij gaan uiteindelijk weer terug. Niet naar de bergen, maar wel waar het echt thuis is.

MIRJAM