

# WIJ WILHELMINA

maandelijkse nieuwsbrief van de protestantse wijkgemeente rond de Wilhelminakerk te Utrecht

## Kerkdiensten

### WILHELMINA KERK

**Zo. 1 april 10.00 uur**

Ds. Marian van Giezen

*Pasen | Kinderkerk*

**Zo. 15 april 10.00 uur**

Ds. Marian van Giezen

**Zo. 6 mei 10.00 uur**

Ds. Marian van Giezen

*Kinderkerk*

### BEGANE GROND

**Zo. 8 april 19.30 uur**

Viering in de Wilhelminakerk

## 18 april: Kring Bijbel en Kunst

Op woensdag 18 april buigt de kring Bijbel en Kunst zich over Psalm 147 in tekst en beeld. Wie deze psalm eens op een andere manier wil beleven dan alleen door te lezen/horen, is welkom om 10.00 uur in de Huiskamer, Hobbemastraat 41. Ook als u/je nog niet eerder hebt meegedaan met deze kring of niet goed thuis bent in de bijbel: geen probleem, welkom! Graag even vooraf aanmelden bij ds. Marian van Giezen, 06-18419992 of [marianvangiezen@online.nl](mailto:marianvangiezen@online.nl), of bij Ankie la Rivière, 030-2513713 of [aaariv@kpnmail.nl](mailto:aaariv@kpnmail.nl).

## Paasjubel op Domplein



Paaszon­dag 1 april 2018, 6.15 uur: bij het aanbreken van de dag verzamelen zich honderden mensen op het Domplein. Wij wachten in stilte. Dan klinkt trompetgeschal, een gedicht, een lied. Langzaam gloort het ochtendlicht en wij lezen het Paas­evan­gelie. Ontwaakt! De Heer is waarlijk opge­staan! We bidden en zingen.

En bij het *U zij de Glorie* nemen de klokken van de Domtoren onze jubel over. De Magdalena klok, de kleine klokken, de grote klokken en de allerzwaarste, de Salvator­klok. Ze klinken allemaal. Een over­wel­digend geluid draagt onze bood­schap over de mensen van het plein heen, naar de stad, het land in. Het Paas­feest kan beginnen.

Wilt u aanwezig zijn bij deze interker­ke­lijke Paasjubel? Kom dan in alle vroegte naar het Domplein in Utrecht.

Wie wil kan aansluiten bij het Paasontbijt in de Domkerk (voor een vrijwillige bijdrage). Van harte welkom! **MARIAN VAN GIEZEN**

## Bij de zondagen

### 1 april – Pasen

Met Pasen vieren we de opstanding van Jezus Christus, de overwinning op dood en duisternis. Pasen is het feest van het nieuwe leven. Er is veel muziek (met trompettist Arjan Muller), een mooi verhaal voor de kinderen en na afloop een feestelijke lekkernij bij de koffie. Welkom! We horen Jes. 25, 6 – 9 (het feestmaal op de Sion) en het Paasevan­gelie Joh. 20, 1 – 18.

## Gezocht!

Ik ben op zoek naar een buurtbewoner die een bewoner uit Oost (Rijnsweerd) op woensdag 11 april kan begeleiden/rijden naar het Diak.

De man waar het om gaat is wat vergeetachtig en zijn dochter komt uit het zuiden van het land en redt het niet om haar vader op tijd te brengen.

Via U Centraal, de algemene hulpdienst en Handje Helpen is helaas nog niemand gevonden. Deze meneer moet om 10 uur in het Diaconessenhuis zijn. Terugbrengen hoeft niet en er bij blijven ook niet. Natuurlijk tegen vergoeding van de gereden kilometers en parkeerkosten.

Kent u of bent u iemand die dit kan en wil doen? Neem contact op met Karlijn van den Dungen, Sociaal Makelaar, telefoon: 06-41563366, e-mail: [karlijn.vandungen@vooruitrecht.nl](mailto:karlijn.vandungen@vooruitrecht.nl)  
KARLIJN VAN DEN DUNGEN

## Meditatie op maandag

Elke maandagavond van 19.00 – 19.30 uur is er een meditatie-moment in de Huiskamer, Hobbemastraat 41.

Naar aanleiding van een Bijbeltekst is er stilte voor eigen overdenking, korte uitwisseling en mogelijkheid voor gebed in stilte of hardop. Iedereen is welkom, zonder aanmelding. Kerkelijk of niet-kerkelijk: het maakt niet uit. Welkom!

## 15 april - 3e zondag van Pasen - doopdienst

In deze dienst wordt Benne van Houwelingen gedoopt. We lezen Micha 4, 1-5 en Joh. 21, 15-24 (of een gedeelte daarvan). De profeet Micha schetst een visioen waarbij overal vrede en recht heerst en de zwaarden omgesmeed zullen zijn tot ploegijzers. Geen mens zal meer oorlog leren. Wát een visioen om mee te geven aan onze dopeling! In het evangelie vraagt Jezus Petrus tot drie keer toe of hij van hem houdt. Petrus kan niet anders dan vol schaamte terugdenken aan de drie keer dat hij Jezus verloochend heeft. Maar Jezus pint hem niet vast op die misstap. Een wending die ook voor ons heel hoopvol is.

## 6 mei - 6e zondag van Pasen

In de lezing uit Jesaja (45, 15-19) wordt de God van Israël gesteld tegenover de goden van de omringende heidenen. Alleen God brengt redding, uit schande en uit chaos. In het Johannesevangelie (15, 9-17) horen we Jezus spreken over de onderlinge liefde die hij zijn leerlingen opdraagt. Hij beschouwt hen – en ons – als vrienden, die hij alles heeft toevertrouwd wat hij van zijn Vader heeft gehoord. Wat een vertrouwen in ons! Hoe gaan wij daarmee om? MARIAN VAN GIEZEN

## In memoriam

Op 15 februari is, na een lang ziekbed, overleden **Christine Lucia Verloop**, Albert van Dalsumlaan 149, op de leeftijd van 66 jaar. Mevrouw Verloop had twee zoons, Hein die bij haar woonde, en Alex, die in Australië woont. Zij was opgeleid als verpleegkundige en heeft zich altijd ingezet voor kinderen. Zo was zij zeer betrokken bij de jeugd van Kampong. Wij wensen haar zoons de kracht toe om het verlies van hun moeder te dragen.

Ook bereikte ons het bericht van overlijden van **Gerrigje Appel – Slob**, op de leeftijd van 93 jaar. Mevrouw Appel heeft heel lang in onze buurt gewoond, eerst aan de Laan van Minsweerd, daarna de Hendrick de Keijserstraat, vervolgens de Rubenshof. Twee jaar geleden is zij opgenomen in Tamarinde. Mevrouw Appel verloor in 2001 haar echtgenoot Wim en een jaar later heel onverwacht haar zoon Gerrit. Deze verliezen hebben haar leven getekend. Boven de rouwkaart staat: 'Wij blijven samen voor altijd, ook al nemen we nu afscheid'. Moge dit besef haar kinderen en kleinkinderen tot troost zijn.

Op 6 maart is overleden **Margaretha Marringje (Greet) Stoof – van der Gugten**, op de leeftijd van 87 jaar. Zij woonde aan de Koningsweg 119. Wij wensen haar familie veel sterkte toe.  
MARIAN VAN GIEZEN

## 15 april concert in de Wilhelminakerk

Zondagmiddag 15 april vindt er een benefietconcert plaats in de Wilhelminakerk, de laatste van het seizoen. Dit keer zullen de kinderen van de PI-afdeling van het Utrechts Centrum voor de Kunsten dit concert verzorgen. PI is een muziekprogramma voor kinderen vanaf 5 jaar met een duidelijke aanleg voor muziek. Ze leren vanuit het zingen van vele liedjes op hun gehoor een muziekinstrument bespelen en gaan later pas noten leren lezen.

Kinderen, in de leeftijd van 5 tot 13 jaar, zullen onder leiding van Paula Brouwer in verschillende groepjes op piano, viool, cello, blokfluit en slagwerk.

Voor deze jonge musici is het een enorme ervaring om een concert buiten het UCK te mogen geven. Voor u als luisteraar een speciale beleving om zo'n jong talent te horen spelen! Het concert begint om 16.00 uur. Het concert duurt zoals gebruikelijk ongeveer een uur. De toegang is vrij. Uw vrijwillige gift na afloop komt ten goede aan het kerkgebouw. EDITH TILANUS



## Stilstaan voor vluchtelingen

Elke eerste zondag van de maand wordt er stilgestaan. Bij vreemdelingendetentie. Bij mensen die zonder strafblad toch achter slot en grendel zitten. Bij levens die stilstaan buiten ons blikveld. Bij *Human*. Bij *Rights*.



De Raad van Kerk Zeist en Soest/Soesterberg hielden voor het eerst een wake in november 2005, toen na de Schipholbrand elf doden te betreuren waren, en mensen na de ramp werden overgeplaatst naar Zeist. Zolang er mensen zonder strafblad in Zeist vast zitten zal er namens namens de Raad van Kerken worden gewaakt. Op zondag 8 april is er voor de 150e keer een Wake voor Detentiecentrum Zeist. Het programma ziet er als volgt uit:

**16.15 uur:** Start met een witte Rozenoptocht, lopend van de hoek van de Kampweg en de Richelleweg te Soesterberg (ter hoogte van het voormalige Luchtvaartmuseum).

**16.30:** Aankomst bij de oprit naar het Detentiecentrum aan de Richelleweg. Begeleid door blazers zingen we: *Als alles duister is...*

**16.35:** Welkom door de voorzitter van de Werkgroep Kerkelijke Ondersteuning Vluchtelingenwerk, mevr. Corja Menken-Bekius.

**16.45:** Toespraak door de heer Koos Janssen, burgemeester van Zeist.

**16.55:** Het Zola-Koor (vluchtelingenkoor) uit Houten zingt enkele liederen.

**17.05:** Toespraak door de heer Eduard Nazarsky, directeur van Amnesty International.

**17.15:** Het Kerkkoor 't Zand uit Amersfoort zingt enkele liederen.

**17.25:** Aanbieding van het wandkleed *Tapestry d'Espoir*, gemaakt door beeldend kunstenaar Isabel Ferrand uit Zeist, bestemd voor de Stilteruimte van het Detentiecentrum. Aan dit kleed is door vrouwen in en buiten het Detentiecentrum geborduurd.

**17.35:** Afronding van de wake met het steken van bloemen in de hekken onder het zingen van *We shall overcome*. RAAD VAN KERKEN VAN ZEIST EN SOEST



## Wijkmaaltijd dinsdag 17 april

Samen eten is vaak gezelliger dan in je eentje eten! Op dinsdag 17 april a.s. is onze gastvrije kerk weer open om met elkaar te genieten van een gezamenlijke maaltijd. Vanaf 17.00 uur bent u welkom voor een drankje vooraf. De maaltijd begint 17.30 uur en u kunt kiezen uit diverse heerlijke gerechten. De kosten bedragen € 5 per maaltijd. Het menu bestaat uit een hoofdgerecht, nagerecht en een kopje koffie / thee met iets lekkers. Wel graag uiterlijk de maandag voorafgaande aan de maaltijd opgeven bij Gery Gorter (030 2512977 of 06 1363 3680). **GERY GORTER**

## Opbrengst concerten

Het concert van zondag 18 februari door het Dumont Blaaskwintet heeft € 430,00 opgebracht. Van concert door het Klein Operakoor Wilhelminapark kwam € 541,40 ten goede aan de Wilhelminakerk. **RITA DIJKSTRA**

## Kopij mei

Kopij voor het meinummer van Wij Wilhelmina kunt u nog tot uiterlijk **zaterdag 28 april** aanleveren op:  
[wij@wilhelminakerkutrecht.nl](mailto:wij@wilhelminakerkutrecht.nl)

## Info

Voor meer informatie over de Wilhelminagemeente:  
[www.wilhelminakerkutrecht.nl](http://www.wilhelminakerkutrecht.nl)  
radio: [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)  
Bankrekeningnummer:  
NL88 RABO 0130 7141 19  
t.n.v. Wilhelminakerk

## Rommelmart zaterdag 7 april



Ja het is weer zover! De maandelijkse rommelmarkt in de kerk komt er aan, op zaterdag 7 april van 10.30 uur tot 13.00 uur.

Na de voorjaars schoonmaak heeft u vast wel spullen gevonden die u niet meer nodig hebt. De kans om die te verkopen ten behoeve van de Wilhelminakerk wordt u weer geboden. Klein huisraad, kleding of schoeisel in goede staat, boeken, kinderboeken en speelgoed, puzzels, enz. Zelfgebakken koekjes of jams doen het ook goed. Verder zullen er seizoengebonden plantjes en potjes kruiden te koop zijn.

De koffiehoek geeft de gelegenheid voor een gezellige ontmoeting met buurtgenoten onder het genot van een kopje koffie met iets lekkers.

Ook komen de mensen uit Amsterdam weer terug. Zij hebben spullen bij zich van leeggeruimde huizen en brengen die naar verschillende markten, ten behoeve van vluchtelingen. Wij krijgen wel een deel van wat ze verkocht hebben. Verder is hulp bij klaarzetten en opruimen zeer welkom. Vele handen maken licht werk.

Een tafeltje voor de verkoop kunt u reserveren bij: Riet Vlieger tel. 254 05 21, [maria.vlieger@gmail.com](mailto:maria.vlieger@gmail.com), of bij Kitty Brinkmann tel. 251 80 45, [kittybrinkmann@outlook.com](mailto:kittybrinkmann@outlook.com).

De volgende en laatste rommelmarkt van dit seizoen zal gehouden worden op zaterdag 5 mei. Hopelijk gaan we in september dan weer verder op elke eerste zaterdag van de maand. De rommelmarkt in maart heeft overigens € 530,55 opgebracht.

## Under the Fig Tree - Vertel mijn verhaal

*Koen, Mirjam, Niva en Jade van der Leer hebben begin december 2016 afscheid van ons genomen om zich voor vijf jaar in Spanje te vestigen. Ze zijn daar een opvanghuis gestart voor meisjes die hier in Nederland zijn vastgelopen. Dat vastlopen kan allerlei oorzaken hebben, maar de meisjes die zij opvangen hebben gemeenschappelijk dat het goed voor ze zou zijn om een tijdje uit hun omgeving gehaald te worden om zich goed te kunnen richten op hun eigen gezonde ontwikkeling. Ze sturen regelmatig een blog over hun wel en wee. Deze keer vertelt één hun 'meiden' haar eigen verhaal.*

Ik wil mijn verhaal vertellen over hoe ik het vind en ervaren in het meidenopvang in Spanje.

Toen ik nog in Nederland was werd mij verteld dat het niet meer ging in en dat ik voor een paar maandjes naar Spanje moest gaan. Ik vond het nergens voor nodig en stom, toch ging ik uiteindelijk omdat ik het een kans wilden geven. De dag dat ik naar Spanje vertrok was het erg veel stressen en dacht van ooh hoe moet ik al mijn kleding in de koffer proppen! En wat moet ik allemaal meenemen. Uiteindelijk moest ik maar een paar spulletjes kiezen niet alles kon mee natuurlijk. Ik pakte mijn koffer in en ging met mijn broer naar het vliegveld samen nog wat gegeten en daarna vliegtuig in en ik dacht doe ik koude weer tot over een paar maandjes! Toen ik in Porto aankwam met mijn broer dacht ik echt van hoe zal het zijn en wat gaat er allemaal gebeuren. Ook al wist ik best wel hoe meidenopvang in elkaar zat, maar het is toch anders je bent in een andere land andere omgeving geen mensen die dezelfde taal spreken behalve Koen en Mirjam. En je komt bij een gezinnetje wonen die je helemaal niet kent.

De reis richting het huis was prima te doen alleen omdat ik zo erg aan de wegen hier in de bergen moet wennen gingen mijn oren steeds dicht en open. Het was erg donker toen ik aan kwam dus had het dorpje niet goed kunnen zien toen ik binnen kwam kreeg ik een rondleiding van Koen en vond het huis enorm groot en heel mooi. Het is modern ingericht maar ook de oude muren met stenen super mooi. Toen gingen we naar boven naar de meidenverdieping en

mocht ik een kamer kiezen. Zelf heb de kleinste genomen omdat ik die zo knus vindt en ook zo mooie muur heeft. De eerste week moest ik erg wennen aan het vroeg opstaan en de programma nu kan ik zelfs in het weekend niet uit slapen. Ik wordt vanzelf vroeg wakker. Wanneer je ritme slecht is is dit een goeie plek het heeft mij erg geholpen je staat standaard om 8 op om aangekleed en gedoucht voor 9 uur aan tafel te zitten om aan je school te werken. Nu ik toch in Spanje ben, ben ik de taal aan het leren tijdens de uren van school en begon met me theorie examens. Daarnaast doe ik creative dingen om dat ik dat leuk vindt we hebben ook elke week sport, klussen en in de tuin werken waar je veel van leert en het is leuk vooral als de zon schijnt tijdens het tuineieren of sporten.

De natuur hier is prachtig we hebben elke woensdag trektocht dan gaan we met de meiden en Koen of Mirjam in de buurt wandelingen maken hoog de bergen in. Er zijn hier ook veel wilde paarden en soms als we de stad in gaan zie je overal schapen en koeien. Ik vindt het meidenopvang hier in Spanje een goeie plek voor jongeren waar bij het niet goed in Nederland Je hebt hier veel rust en kan je hoofd leeg halen ik zeg niet dat het al je problemen in een keer weg gaan. Maar je werkt eraan en Koen en Mirjam zijn der echt voor de jongeren om ze bij alles te helpen en dingen te leren begrijpen ik zit hier nu al 6 weken en het gaat erg goed en werk aan de dingen die moeten gebeuren en aan het kijken naar wat me vervolg plek is en dat alles duidelijk is. EEN VAN DE MEIDEN

## Nieuws vanuit Begane Grond, pioniersplek van de Wilhelminakerk

### Samen met studenten

Op 20 maart vond er een leuk gesprek plaats op de campus van het University College. De studenten vinden het jammer dat ze zo afgesloten van de buurt wonen en willen graag meer contact. Vanuit dat verlangen ontstaan er nu allerlei samenwerkingsverbanden met de buurt, ook met de Wilhelminakerk en de pioniersplek 'Begane Grond'. En daar zijn we blij mee!

### Arabisch in de kerk

Afgelopen wijkmaaltijd in de kerk schoof ik aan bij vier Arabische mannen. Twee Syriërs, een Egyptenaar en een Iraakees. Zowel christen als moslim. We hadden een mooi gesprek en na afloop dacht ik: wat is het bijzonder dat juist de kerk in deze (nogal) witte wijk een plek is waar zwart, wit, moslim, christen, rijk, arm elkaar kunnen ontmoeten! Afgelopen half jaar ben ik al zeven mensen tegengekomen die graag meer zouden willen oefenen met de Nederlandse taal. Wat vindt u? Kunnen we daar als kerk en buurt iets in betekenen? Of gebeurt er al genoeg in Utrecht op dit gebied? Reacties kunnen naar Kristel, [welkom@beganegrond.nu](mailto:welkom@beganegrond.nu).

### Vrijwilliger PR voor Begane Grond

Onze pioniersplek Begane Grond is op zoek naar iemand die ons wil helpen online meer zichtbaar te zijn. Denk aan Facebookpagina/Begane Grond Utrecht en website [beganegrond.nu](http://beganegrond.nu). Wil jij dat doen? Mail dan naar Kristel, [welkom@beganegrond.nu](mailto:welkom@beganegrond.nu).

Wijle en installe  
 ABC van Begane Grond  
 Activiteiten  
 Pioniersplek  
 Contact  
 Foto's  
 Activiteit 'Basta Vrijwiller'

BEGANE GROND

DEEL OP FACEBOOK

NEUWSBRIEF  
 Stel op de hoogte van activiteiten en nieuws in een vaste aflevering van Begane Grond.  
 E-mail:   
 IN SCHIJF ME IN

welkom op  
**BEGANE GROND**

Begane grond is Community | Bezinning | Actie | in Utrecht Oost  
 Open een zinvolle manier het leven delen met de mensen om ons heen, dat doen we op Begane Grond.  
 Doe mee! Welkom!

Ondersteund door WordPress

### Veertig dagen bewust zonder...

De een vastte op alcohol, de ander op zijn smartphone, weer een ander at geen tussendoortjes. Tijdens de 40-dagentijd hebben we met in totaal zeven mensen samen 'gevast'. Het maakte ons bewust van onze luxe en (soms ingesleten) gewoontes. Hoewel het exodusverhaal over de bevrijding van Israël en het boekje van Anselm Grün dat we erbij lazen er een beetje bij ingeschoten zijn, leverde het hele mooie ontmoetingen op. Volgend jaar weer, zou ik zeggen!



### Verstilling in de kerk



Op zondag 8 april is er weer een Begane Grondviering. Dit kun je verwachten:

- een open, welkome sfeer
- verstillig
- nieuwe rituelen
- taal, waarmee we ons leven bevragen en betekenis geven
- taizélíederen
- wijntje of theetje na afloop

Tijd: 19.30 uur

(inloop met muziek vanaf 19.15 uur)

Kosten: vrijwillige bijdrage om de onkosten te dekken (richtlijn: 5 euro per persoon)

Van harte welkom!