

# WIJ WILHELMINA

maandelijkse nieuwsbrief van de protestantse wijkgemeente rond de Wilhelminakerk te Utrecht

## Kerkdiensten

### WILHELMINA KERK

**Zo. 5 augustus 10.00 uur**

Ds. Piet Warners

**Zo. 19 augustus 10.00 uur**

Ds. Marian van Giezen

**Zo. 2 september 10.00 uur**

Ds. Marian van Giezen

*Schrift en Tafel*

*Kinderkerk*

## Vakantie predikant

Mijn vakantie is dit jaar in twee delen: van 31 juli t/m 12 augustus en van 19 t/m 24 augustus. In geval van nood is ds. Hans Koops beschikbaar (06-10795955).

MARIAN VAN GIEZEN

## Kopij september

Kopij voor het septembernummer van Wij Wilhelmina kunt u nog tot uiterlijk maandag 27 augustus aanleveren op:

[wij@wilhelminakerkutrecht.nl](mailto:wij@wilhelminakerkutrecht.nl)

## Rommelmarkt weer van start op 1 september

Na een vakantiepauze van die maanden gaan we weer door met de maandelijkse rommelmarkt op de eerste zaterdag van de maand van 10.30 tot 13.00 uur. Dat is dit seizoen al op 1 september, dus zijn we er vroeg bij.

Boeken, klein huisraad, kinderspeelgoed en boekjes, nog goed draagbare kleding, sieraden, jams, koekjes, fruit of groenten uit de tuin om maar wat te noemen. Seizoensgebonden plantjes worden verkocht en er is de koffiehoek waar u gezellig een kopje koffie kunt komen drinken met iets van gebak erbij. Ook zijn er lootjes te koop.

Tafeltjes zijn te reserveren en de spullen kunnen vanaf 9.30 uur aangeleverd worden via de zijdeur in de Hobbemastraat. De niet verkochte spullen gaan weer mee naar huis, behalve de boeken, die kunnen wel opgeslagen worden.

Opgave voor het reserveren van een tafeltje bij: Riet Vlieger, tel. 2540521 email: [maria.vlieger@gmail.com](mailto:maria.vlieger@gmail.com) of bij Kitty Brinkmann, tel. 2518045, email: [kittybrinkmann@outlook.com](mailto:kittybrinkmann@outlook.com).

De volgende rommelmarkt zal zijn op 6 oktober.

Namens de rommelmarktcommissie, RIET VLIEGER

## Bij de zondagen

### 5 augustus

De gastpredikant kan zelf de lezingen kiezen. Op het leesrooster staan Deut. 10, 12 – 21 (waarin Mozes duidelijk maakt dat gehoorzaamheid aan de levensregels van God tot voorspoed zal leiden) en Mc. 7, 1 – 23 (hier voert Jezus een discussie met farizeeën en schriftgeleerden over rein en onrein en het verschil tussen wat van buitenaf komt en wat van binnenuit de mens komt).

### 19 augustus

We lezen Jes. 35, 1 – 10, het lied over de steppe die zal bloeien – een prachtig hoopvol visioen, gezegd tegen het ‘moedeloze volk’. Onder andere gaat het over de mond va de stomme die zal jubelen. En dát verlangen komt uit in het evangelie (Mc. 7, 31 – 37), waar Jezus een doofstomme geneest, een niet-jood nog wel. Jezus doorbreekt zijn isolement – en kan ook óns isolement en de stomgeslagenheid die ons soms kan overvallen, doorbreken. Hoe zou dát zijn?

## 6 september lezing over Domkerk



Op donderdag 6 september houdt Henk van Hilten (rondleider bij Gilde Utrecht), tijdens de inloop een lezing over "De Domkerk, een gebouw van belang in het verleden en heden".

De plaats van een Romeins Castellum aan de oever van de Rijn is het begin van een gewijde plaats. Zendelingen hebben hun kerken gebouwd op dit droge stukje grond aan de Rijn.

Utrecht was de naam.  
De kerk werd een kathedraal .

De bisschoppen waren machtig en de stad kreeg aanzien. Zelfs de kerk groeide mee, Romaans was de stijl van de eerste kerk, maar in de tijd van de middeleeuwen was dat niet genoeg, het gebouw moest tot in de hemel reiken. Gotiek werd de bouwvorm.

Zo begint het verhaal over deze kerk, de geschiedenis ervan is groot, net als het gebouw.

## 2 september - Schrift en Tafel

Als eerste lezing klinkt Zach. 8, 4 – 8. 20 – 23, waarin God belooft zijn volk te bevrijden en hen terug te brengen naar Jeruzalem. En het gaat nóg verder, want andere volken zullen zó aangestoken worden door de vreugde daarover dat ze óók bij die God willen horen. In het evangelie Mc. 8, 22 – 26 geneest Jezus een blinde, maar dat lijkt niet zonder slag of stoot te gaan. Wanneer je aangeraakt wordt door God/Jezus ga je gaandeweg steeds scherper zien en dat leidt tot grote vreugde.

## Voorbereiding Startzondag

Op zondag 16 september vieren we de start van weer een nieuw kerkelijk werkseizoen. Het landelijke thema is dit jaar 'Een goed gesprek'. In de kerk voeren we gesprekken over van alles en nog wat. Wanneer zeggen we dat het een goed gesprek was? Dan gaat het in ieder geval om een echte ontmoeting, met tijd en aandacht. Dan gaat het ook over wat ons bezighoudt, bezielt. Wat we daaraan beleven en wat we daarvan door willen geven. Aan onze kinderen, aan onze vrienden en burens wellicht. Wie weet rolt er wel een heel jaarthema uit!

Wie wil helpen de Startzondag rond dit thema vorm te geven? Het gaat om het voorbereiden van de viering en wat activiteiten daaromheen. Het idee van een picknick in het Wilhelminapark is al geopperd, maar alles is nog open. Meld u/je aan bij [predikant@wilhelminakerkutrecht.nl](mailto:predikant@wilhelminakerkutrecht.nl) of 06-18419992.

Hou alvast rekening met een wat langere zondagochtend die eindigt met een gezamenlijke lunch. **MARIAN VAN GIEZEN**

## Zomeractiviteiten in augustus

In augustus zijn er allerlei zomeractiviteiten in de Huiskamer van de Schildersbuurt (Hobbemastraat 41):

### Maaltijd

Samen eten is gezelliger dan alleen: op maandag om 18.00 uur wordt een eenvoudige maaltijd geserveerd in de Huiskamer van de Schildersbuurt. Meld u wél even vooraf aan via [huiskamer@wilhelminakerkutrecht.nl](mailto:huiskamer@wilhelminakerkutrecht.nl). Kosten worden gedeeld. Op 6, 13, 20 en 27 augustus.

### Meditatie

Aansluitend op de maaltijd kan wie dat wil, meedoen aan de meditatie: van 19.00 – 19.30 uur samen luisteren, stil zijn en bidden rond een bijbeltekst.

### Inloop

In juli en augustus twee keer per week inloop: op dinsdagochtend en donderdagmiddag. Iedereen is welkom voor een praatje, spelletje, iets lezen met een kopje koffie/thee.

## Sponsorloop voor Stichting Semmy



Op 21 oktober ga ik, evenals de laatste twee jaren, de halve marathon van Amsterdam lopen. Dat doe ik als sponsorloop voor Stichting Semmy, die onderzoek doet voor kinderen met hersenstamkanker. De stichting is ook wel bekend van de actie 'Lak voor Tijn', waarbij de 6-jarige Tijn met het blauw lakken van nagels van heel veel mensen heel veel geld heeft opgehaald. Net als vorig jaar zal ik de halve marathon lopen met blauwe nagellak op mijn duimen.

Voor deze sponsorloop zijn natuurlijk sponsors nodig. Op de webpagina [www.alvarum.com/advermeulen3](http://www.alvarum.com/advermeulen3) kun je mij sponsoren. Betalen kan met iDeal. Het geld gaat rechtstreeks naar de stichting. De gift is ook nog eens fiscaal aftrekbaar.

AD VERMEULEN  
[adjev@hetnet.nl](mailto:adjev@hetnet.nl)  
 030-2518274 of 06-36030267

### Info

Voor meer informatie over de Wilhelminagemeente:  
[www.wilhelminakerkutrecht.nl](http://www.wilhelminakerkutrecht.nl)  
 radio: [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)  
 Bankrekeningnummer:  
 NL88 RABO 0130 7141 19  
 t.n.v. Wilhelminakerk

Donderdag 2, 9, 16, 23 en 30 augustus inloop in de Huiskamer van 14.30 – 16.00 uur; dinsdag 7, 14 en 21 augustus inloop in de Huiskamer van 10.00 – 11.30 uur; dinsdagochtend 28 augustus soos in de kerk.

## Training 'Goed omgaan met dementie'

Op dinsdag 2 oktober 2018 is er van half 2 tot 4 uur een training 'GOED omgaan met dementie' in de huiskamer van de Wilhelminakerk, Hobbemastraat 41.

### Voor wie?

Deze training is bedoeld voor vrijwilligers die mensen met dementie tegenkomen in hun vrijwilligerswerk. Dat kunnen vrijwilligers zijn bij inloopactiviteiten of mensen die in een huisbezoek mensen met dementie ontmoeten. Deelname aan de training is gratis.

### Wat leer je er?

In deze interactieve training leer je meer over dementie en hoe je mensen met dementie kunt herkennen. Vervolgens ga je aan de slag met situaties uit de praktijk. Hoe reageer je bijvoorbeeld als een mevrouw denkt haar overleden man te zien? En hoe zou jij reageren als een meneer tien keer op een middag hetzelfde verhaal vertelt? In deze training leer je hoe je goed kunt omgaan en contact kunt maken met mensen met dementie.

### Door wie?

De training wordt georganiseerd vanuit de PGU en leden van alle Utrechtse kerken kunnen meedoen. De training wordt inhoudelijk gegeven door Samen dementievriendelijk.

Meer info is te vinden op [www.samendementievriendelijk.nl](http://www.samendementievriendelijk.nl)

### Opgeven

Er is ruimte voor 20 deelnemers. Opgeven is daarom nodig en kan tot vrijdag 14 september bij Marian van Giezen via [marianvangiezen@online.nl](mailto:marianvangiezen@online.nl) of 06-18419992. Je kunt dan (eventueel) situaties benoemen in de omgang met mensen met dementie die jij graag besproken zou willen zien. Wij geven dat dan door aan de trainer.

We hopen jou te zien op 2 oktober!

MARIAN VAN GIEZEN EN IRENE STOK

## Under the Fig Tree

*Koen en Mirjam van der Leer hebben december 2016 afscheid van ons genomen om zich voor vijf jaar in Spanje te vestigen. Ze zijn daar een opvanghuis gestart voor meisjes die hier in Nederland zijn vastgelopen. Dat vastlopen kan allerlei oorzaken hebben, maar de meisjes die zij opvangen hebben gemeenschappelijk dat het goed voor ze zou zijn om een tijdje uit hun omgeving gehaald te worden om zich goed te kunnen richten op hun eigen gezonde ontwikkeling. Koen en Mirjam hebben twee dochters: Niva en Jade. Ze sturen regelmatig een blog over hun wel en wee. Wij dragen hen en hun werk in ons gebed.*



### Jaargang één zit erop

*‘Jullie maken echt het verschil’ - Pleegvader oud-cliënt*

#### Succesformule

Langzaam maar zeker komen wij erachter wat nu de ingrediënten zijn voor de successen die wij behaald hebben.

Naast dat wij als inwonende volwassenen twee verschillende karakters zijn, die vanuit andere invalshoeken de meiden iets aanleren en prikkelen, is ons programma dat zich richt op gezondheid in geest, hart en zeker ook lichaam, doordrenkt van discipline. Dat ademt uit dat je regie in eigen hand neemt, dat gedrag je gevoel bepaalt en dat de rol van slachtoffer niets (meer) oplevert.

#### Concept compleet

De combinatie van de hierboven beschreven zaken, het vaste programma, de rustige omgeving, de mooie vertrekken van onze gasten en de expertise van onze klankbordgroep maakt dat wij de warmte en afstand kunnen bieden die de meiden nodig hebben. Het een kan niet zonder het andere, daardoor slaagt het concept. De problemen waar de meiden mee rondlopen vragen een combinatie van factoren.

#### Vooruitkijken

Uiteraard kan het altijd beter en zullen wij blijven ontwikkelen. Naast de positieve reacties krijgen wij ook goede suggesties die wij meenemen in onze ontwikkeling. Daarnaast maken wij ook zelf keuzes om het werk goed te kunnen blijven doen. Na een jaar van 30 aanmeldingsvragen en 9 trajecten kunnen we nu even afstand nemen en bezinnen op het komende jaar.

#### Dank

Als laatste wil ik iedereen bedanken voor steun, hulp en input. Zonder hulp hadden wij dit niet gekund. Allereerst onze behandelcoördinator, onze klankbordgroep, onze raad van commissarissen, onze adviseurs, onze kennissen en vriendenkring die vanuit een stuk gedeelde ervaring mee dachten met onze situatie.

Uiteraard dank ik ook onze partners, de gemeenten en de familie en betrokkenen bij de meiden, die vertrouwen in ons hebben en de meiden aan ons toevertrouwen.

Dank allen!

MIRJAM