

WIJ WILHELMINA

maandelijkse nieuwsbrief van de protestantse wijkgemeente rond de Wilhelminakerk te Utrecht

Kerkdiensten

WILHELMINA KERK

Zo. 7 oktober 10.00 uur

Ds. Klaas Vos, Naarden

Kinderkerk

Zo. 21 oktober 10.00 uur

Ds. Marian van Giezen

Zo. 4 november 10.00 uur

Ds. Marian van Giezen

Gedachteniszondag

Kinderkerk

BEGANE GROND

Zo. 14 oktober 19.30 uur

Viering in de Wilhelminakerk

Collectebonnen

Heeft u op zondag geen contant geld op zak? Collectebonnen zijn dan iets voor u! Wilt u dat uw gift aftrekbaar is van de belasting?

Collectebonnen zijn dan iets voor u! De Protestantse Gemeente Utrecht verkoopt collectebonnen per 20 stuks met een waarde van 50 cent tot 5 euro. Zo heeft u altijd een passende gift op zak voor de collectes. Bestellen gaat heel eenvoudig via www.pgu.nl, geldzaken, collectebonnen. Vindt u het bestellen toch lastig? Vraag mij dan gerust om hulp daarbij.

ALFRED BOOM, diaken

‘De fluisterstille stem’

Meditatieve avondbijeenkomst op 29 oktober

In het kader van Vorming en Toerusting is er op maandagavond 29 oktober in de huiskamer een bijeenkomst onder leiding van ds. Toos Wolters. Hoe worden we ons meer bewust van God in het dagelijks leven? Welke rol spelen gebed, luisteren, volgen en gehoorzamen in ons leven? Kan het een dagelijkse praktijk worden?

Toos studeerde theologie in Groningen en Kampen en psychosynthese in Utrecht en Hilversum. Zij is als predikant verbonden aan het oecumenische Johannescentrum te Utrecht en heeft daarnaast als psychosyntheticus een eigen praktijk. In de activiteiten van De Fluisterstille Stem, een pioniersplek in oprichting komen haar beide passies samen. Over haar weg daarnaartoe schreef ze het boekje *Op weg naar mijn lief*, gratis te downloaden via psychosynthese.nl/op-weg-naar-mijn-lief-toos-wolters/



Inloop vanaf 19.00 uur. Begin 19.15 uur: Inleiding, stilte zoeken, geleide visualisatie en reflectie - pauze met koffie en thee - informatie en gesprek, ruimte voor het stellen van vragen. Eind omstreeks 21.30 uur. Vrijwillige eigen bijdragen zijn welkom.

Opgave en informatie bij Aad Burger, telefoon 030-2516090 of aadbürger@gmail.com.

Bij de zondagen

7 oktober

De gastpredikant kan zelf de lezingen kiezen. Op het leesrooster staan Mal. 2, 10-16 (waarin de profeet fel van leer trekt tegen de trouweloosheid van Juda: in de beeldspraak van het huwelijk zegt hij dat ze de God van hun jeugd, van hun vaders, ontrouw zijn geworden, ook door letterlijk ‘vreemde’ vrouwen te trouwen. En in de Bijbel geldt steeds: gaat het slecht met het geloof, dan gaat het slecht met het volk) en Mc. 10, 1-16 (waarin ook Jezus te maken krijgt met vraagstukken rond echtscheiding en echtbreuk).

21 oktober

Dit najaar wordt ons door het Oecumenisch Leesrooster een alternatieve lezingenreeks aangereikt uit Openbaring. En aangezien we toevallig ook met dat mooie maar ingewikkelde bijbel-

Gemeenteberaad op 29 november

De kerkenraad brengt nu alvast het gemeenteberaad onder uw aandacht. Op donderdagavond 29 november hopen we u weer te mogen begroeten op het gemeenteberaad in de kerk. Het streven is er jaarlijks één in het voorjaar en één in het najaar te organiseren. In het voorjaar kijken we in financieel opzicht terug naar het achterliggende jaar en in het najaar blikken we vooruit aan de hand van de begroting. Maar daarnaast zijn er tal van andere onderwerpen die van belang zijn voor het reilen en zeilen in de Wilhelminakerk.

De agenda en de bijbehorende stukken volgen half november. Noteert u alvast de datum?!

Namens de kerkenraad, RITA DIJKSTRA

Inloop

11 oktober

Wijkinformatiepunt op locatie. De mensen van het Wijkinformatiepunt Oost komen langs om te vertellen over het Wijkinformatiepunt en om al uw vragen erover te beantwoorden.



1 november

Gastvrouw Toos gaat voor ons zingen. En we gaan ook gezellig sámen zingen. Leonoor begeleidt op de piano. Elke donderdag inloop van 14.30 - 16.00 uur in de Huiskamer van de Schildersbuurt, Hobbemastraat 41. Welkom!

boek bezig zijn in de Bijbel&Kunst-ochtenden, zal ik tijdens de diensten ook dit bijbelboek aan de orde laten komen, mét afbeeldingen. Op deze zondag beginnen we met hoofdstuk 4 en 5. Johannes krijgt in een visioen een inblikje in de hemel en ziet indrukwekkende dingen: de troon van God, vier wezens, een boekrol, een lam... Hebben al die geheimzinnige beelden en handelingen óns in deze tijd ook iets te zeggen?

4 november - Gedachteniszondag, m.m.v. Iris Bouman, sopraan

Op de 1e zondag van november vieren we traditiegetrouw Gedachteniszondag: we gedenken allen die ons door de dood ontvallen zijn en noemen de namen van de gemeenteleden die in het afgelopen jaar gestorven zijn. Ook worden hun nabestaanden uitgenodigd. Het zal een viering zijn met een ingetogen karakter, waarin voor ieder die dat wil, gelegenheid al zijn om zelf de eigen overleden dierbaren te gedenken.

De lezingen zijn die van Allerheiligen/Allerzielen: Jes. 60, 1 - 11. 17 - 22 en Openb. 7, 2 - 4. 9 - 17 (wellicht kies ik nog een iets andere uitsnede of versie van de teksten). Allebei lezingen die gaan over hoe het zal zijn bij het einde der tijden, als de dagen van rouw voorbij zijn; hoe God zelf de tranen uit onze ogen zal wissen.

Wij noemen in deze dienst de namen van onze gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Als u wilt, kunt u mij ook namen opgeven van anderen die u graag hardop genoemd wilt hebben.

Iris Bouman, sopraan, zal tijdens deze dienst enkele passende liederen zingen. MARIAN VAN GIEZEN

In memoriam Joke ten Berge

Op 12 september is overleden Joke (Johanna Frederika Gerrie) ten Berge - Stieding, op de leeftijd van 97 jaar. Joke heeft heel lang in de Paulus Potterstraat gewoond; sinds ongeveer anderhalf jaar woonde ze in Zwolle, dichtbij haar zoon Jan en schoondochter Hanneke. Joke is al die tijd nog lid van onze gemeente gebleven. Toen ze hier woonde, deed ze actief aan ons gemeenteleven mee: de kerkdiensten, de cantorij, vroeger ook gesprekskringen, de soos (waar ze altijd schilderde, een grote hobby van haar), het jeu-de-boule-clubje, de wijkmaaltijd, ze kwam bij de rommelmarkten. Joke was al sinds 1989 weduwe, nadat ze daarvoor jarenlang mantelzorger van haar man Henk was geweest. Bovenaan de rouwkaart staat een uitspraak van haarzelf uit 2016: 'Genoeg genoten, genoeg pijn gehad'. En de kinderen hebben haar daaronder gekarakteriseerd met de woorden: KRACHTIG - GUL - EIGENZINNIG - GASTVRIJ - KLEURRIJK - ONDERNEMEND. Wij wensen Jan en Hanneke en hun kinderen en kleinkinderen veel sterkte.

MARIAN VAN GIEZEN

Boek vermist



In de Huiskamer-inloop werd wel eens voorgelezen uit het boek 'In mijn koffer op zolder' (J. Franssen). Dit boek, eigendom van één van de gastvrouwen, is verdwenen. Zij en wij willen het graag terug. Wie heeft het geleend?

Bijbel en Kunst-ochtend 10 oktober



Op woensdag 10 oktober (en een aantal keren daarna) buigen we ons over het boek Openbaring, met afbeeldingen van kunst erbij. Deze keer gaat het over Openbaring 4, 5 en 7. Wie de bijbel eens op een andere manier wil beleven dan alleen door te lezen/horen, is welkom om 10.00 uur in de Huiskamer, Hobbemastraat 41. Ook als u/je nog niet eerder hebt meegedaan met deze kring of niet goed thuis bent in de bijbel: geen probleem, welkom! Graag even vooraf aanmelden bij ds. Marian van Giezen, 06-18419992 of predikant@wilhelminakerkutrecht.nl.

Workshopserie Soulfulness start 16 oktober

Deze wordt door Wilhelminakerk en pioniersplek georganiseerd in de Huiskamer. Voor meer info zie de [PioniersPagina](#).

Voorbedenschrift

Sinds enige tijd ligt vóór elke dienst in de hal een voorbedenschrift. U kunt hierin zelf een gebedsintentie opschrijven. Deze wordt dan tijdens de voorbeden in de dienst voorgelezen. Maak er gerust gebruik van! Zo kunnen we elkaar 'dragen op golven van gebed'. Het is natuurlijk even wennen met de nieuwe Privacywet, maar alleen een (voor)naam noemen zonder verdere details moet kunnen.

Collectes in september

In september hebben de collectes, met dank aan alle gevers, het volgende opgebracht:

2 sept	Wijkdiaconie	€ 79,50
	Missionair werk	€ 78,55
16 sept	Vredeswerk	€ 75,90
	Opbouw wijkgemeente	€ 81,85
	Noodhulp Lombok	€ 95,90

Collectes in oktober

In de diensten van worden de volgende collectes gehouden:

7 okt	Wijkdiaconie
	Kerk en Israël
21 okt	Vluchtelingenwerk
	Opbouw wijkgemeente

Kerk en Israël: Om plaatselijke gemeenten te stimuleren deel te nemen aan het gesprek met en over Israël ontwikkelt de Protestantse Kerk inspiratiematerialen, vinden er ontmoetingen en netwerkdagen plaats en verschijnt het tijdschrift Kerk&Israël Onderweg dat theologische bezinning en informatie combineert.

Vluchtelingenwerk: De PGU steunt organisaties die in Utrecht vluchtelingen helpen: Fanga Musow (hulp aan vrouwen en kinderen zonder verblijfspapieren), STIL (steun op medisch, juridisch en sociaal gebied), Villa Vrede (dagopvang voor mensen zonder verblijfsstatus) en de Stichting Dienstverlening aan Buitenlanders (sociaal-juridische hulp aan uitgeprocedeerde vluchtelingen). ALFRED BOOM, diaken

Rommelmarkt op zaterdag 6 oktober

Op de eerste zaterdag van de maand, 6 oktober, houden we weer onze maandelijks rommelmarkt bestemd voor de instandhouding en het voortbestaan van de Wilhelminakerk. Reserveer ook nu weer en tafeltje voor de verkoop van onder andere klein huisraad, snuisterijen, boeken/kinderboeken, platen/cd's, speelgoed,

Nieuw bijbaantje

Een jaar lang heb ik 8 uur per week ingevallen voor pastoraal werk in protestantse wijkgemeente Zeist-West (tijdens de vacaturetijd). Nu per 14 oktober daar een nieuwe predikant begint, stopt dit invalwerk. Maar onmiddellijk aansluitend ga ik eenzelfde soort invalwerk (ook 8 uur per week) doen in wijkgemeente Catharijne in Driebergen. Ook dit invalwerk duurt totdat daar een nieuwe predikant wordt bevestigd. Ik ben blij met deze extra uren.

MARIAN VAN GIEZEN.

Bijbelleeskring

In dit nieuwe seizoen zijn we weer begonnen met het lezen en bestuderen van een gedeelte uit de Bijbel. Dit jaar nemen we de Handelingen van de Apostelen onder de loep, hoe de kerk ontstond en groeide, wat de boodschap was en hoe werd die gebracht. Hoe gemeenten ontstonden onder de joden, maar ook onder de heidenen. En wat nodig was om die te ondersteunen verder te laten groeien. Een boek waar we ook voor vandaag een aantal principes uit kunnen halen die van nut kunnen zijn voor ons leven als gemeente, al is het meer dan tweeduizend jaar geleden. De volgende kringavond is op woensdag 24 oktober om 19 uur. RIET VLIAGER

Kopij november

Kopij voor het novembernummer van Wij Wilhelmina kunt u nog tot uiterlijk **zaterdag 27 oktober** aanleveren op: wij@wilhelminakerkutrecht.nl

sieraden, goed verkoopbare kleding, zelfgemaakte jam of andere inmaakproducten, zelfgemaakte kaarten.

Als extra zullen deze keer herfsttafels worden ingericht. Daarop vindt u eigengemaakte jam, maar ook bollen, zoals tulpen, narcissen, blauwe druifjes, krokussen, die u nu in de tuin kunt poten. Ook zijn er mooie kalebassen te koop. Er staat een pot met eikels, waarvan u het aantal moet raden om een prijs te winnen. In de koffiehoek is alle gelegenheid om anderen te ontmoeten. Voor een zacht prijsje krijgt u koffie met iets lekkers. Voor wie iets wil bakken dit graag opgeven van tevoren.

De volgende rommelmarkten zijn op 3 november en 1 december.

Informatie en reserveren van een tafeltje bij Riet Vlieger, tel. 2540521 email: maria.vlieger@gmail.com. Of bij Kitty Brinkmann tel. 2518045 email: kittybrinkmann@outlook.com. RIET VLIAGER

Muziek in de Wilhelminakerk

Evenals vorige jaren organiseert is er dit seizoen op de derde zondag in de maand een benefietconcert. We hebben voor u een heel divers programma samengesteld.



Om te beginnen zal op **21 oktober** het **Saxofoonorkest Cabrales** voor u spelen, een ensemble met vijftien enthousiaste musici: zeven alt-, vijf tenor-, twee bariton- en een sopraansaxofonist(en). Het orkest staat onder leiding van Remko Majoor. Zij hebben een breed repertoire, waaronder speciaal voor dit orkest geschreven arrangementen van bekende filmmuziek. Op het programma van dit concert staat muziek uit films zoals La Dolce Vita, Once Upon a Time, Tintin, Aladdin, Braveheart, en Forrest Gump.

Op **18 november** zal het **Shandiz Ensemble** voor u optreden. Zij laten Iraanse muziek horen met strijkinstrumenten, piano en zang. **16 december** komt het **VUSO**. Het orkest speelt deze keer muziek bij de verhalen van De Kleine Prins. Daarnaast voeren zij Le Carnaval des Animaux van Saint-Saëns uit. Kunt u zich de Snowman van vorig jaar nog herinneren? Het zal opnieuw een bijzondere uitvoering in kerstsfeer worden.

De concerten beginnen om 16.00 uur en duren zoals gebruikelijk ongeveer een uur. Na afloop kunt u bij een drankje nog even napraten. De toegang is vrij. Uw vrijwillige gift bij de uitgang is zeer welkom en komt ten goede aan kerk en kerkgebouw.

EDITH TILANUS namens de Muziekcommissie

Startzondag 16 september 2018

Dit nieuwe kerkelijk jaar heeft als thema meegekregen: EEN GOED GESPREK.

Tijdens onze dienst op de startzondag konden gemeenteleden en andere belangstellenden deelnemen aan een van 6 werkgroepen: drie die werkten aan de hand van afbeeldingen: 'Wie is Jezus voor jou?' 'Hoe ziet jouw geloof eruit?' En het Ontmoetingspel. Daarnaast was er een workshop over 'je favoriete lied uit het Liedboek'. En wie niet in een grote groep wilde, kon kiezen voor een gesprek in een drietal of een Emmauswandeling. Het was leuk om te zien hoe ook de kinderen in ons midden prima mee konden doen met al deze werkvormen.

Deze workshops waren bedoeld als smaakmaker voor het jaarthema 'Een goed gesprek', dat we in de loop van het jaar op verschillende manieren aan de orde willen stellen. Wordt vervolgd dus!

Impressie uit twee workshops

Tijdens de startzondag na de uitleg van de gelezen tekst (Marcus 8:27-31), door Marian, waar Jezus zijn discipelen vraagt: "Wie zeggen de mensen dat ik ben?" en de verschillende antwoorden die daarop gegeven werden, kwam de vraag aan de discipelen zelf: "Wie ben ik volgens jullie?".

Naar aanleiding van die vraag kreeg ons groepje een aantal portretten van Jezus in de kunst voorgelegd. Ieder mocht er een uitkiezen, die hem/haar het meeste aansprak. Daarna kregen we de gelegenheid te zeggen waarom we dat portret gekozen hadden. Ook onze antwoorden waren verschillend. Voor sommigen is hij de redder en de heer, voor anderen een leraar waar je veel van kunt leren of een goede herder die zorgt, of iemand die op de deur/het raam klopt. Laten we over die vraag van Jezus onszelf maar ook elkaar blijven bevragen: "Wie is hij voor mij?". En wat betekent dat dan. Wie weet is dit zomaar een aanleiding tot EEN GOED GESPREK.

De werkgroep met als onderwerp 'Hoe ziet jouw geloof eruit?' bestond uit 8 deelnemers: Gerda, Bep, Kitty, Jeane, Leny, Ab, Henk en Inge-Lot. Voordat wij hierover in gesprek gingen, mocht een ieder uit een serie afbeeldingen een keuze maken voor die afbeelding die uitdrukking gaf aan boven gestelde vraag.

Uit de gekozen afbeeldingen was te zien hoe verschillend wij als mensen zijn.

Onder het genot van een kopje koffie/thee en een heerlijke plak cake, vertelden wij bij toerbeurt in hoeverre de gekozen afbeelding uitdrukking gaf aan ons geloof.

Enkelen van ons vonden het belangrijk en ook geheel vanzelfsprekend om op een praktische manier zijn/haar geloof uit te dragen, het sociale aspect speelt daarbij een hoofdrol. Voorbeelden als zorgen voor een ander, verbinding zoeken zonder te oordelen, de ander helpen waar het kan en delen. Een ander heeft als motto in haar leven: de Heer is mijn Herder, wat er ook gebeurt! Anderen hadden een meer filosofischer insteek, zoals bijvoorbeeld ervaren dat het leven kleurrijk kan zijn, zelfs in moeilijke tijden na het verlies van een dierbare. De steun van een ander of soms een schop onder je kont kunnen heilzaam werken. Naast licht en kleuren zijn er in ieders leven natuurlijk ook schaduw of donkere kanten. Gelukkig mogen wij kracht en troost putten uit de kleurenpracht om ons heen, bijvoorbeeld in de natuur: het ontluiken van een bloem in de tuin, het uitzicht over zee en het zonlicht die ons kunnen ontroeren en een steun in de rug geven. Dat alles stemt tot dankbaarheid.

Maar doen ook veel mensen die niet gelovig zijn goede werken en staan voor anderen klaar? Waarin zit het verschil?

De meesten van ons hebben het geloof en de opdracht het goede te doen van huis uit meegekregen. Iemand zei: 'Het is een oerkracht.' Wie zal zeggen of de ongelovige die goede werken doet (de ander te eten geven of kleden) niet bij het laatste oordeel voor een verrassing komt te staan als Jezus hem/haar zegt: "Wat je voor je naaste hebt gedaan heb je ook voor Mij gedaan!" Helaas was een half uur te kort om dieper op het onderwerp in te gaan en echt met elkaar in gesprek te gaan, maar het was een goed begin van het nieuwe kerkelijk jaar en vast voor herhaling vatbaar! De Startzondag werd besloten met een heerlijke lunch, klaargemaakt en -gezet door onze onvolprezen koffieploeg (met aanvulling) onder leiding van Tineke. Hulde!

INGE-LOT VAN HAASTERT, RIET VLIAGER & MARIAN VAN GIEZEN

Vijf jaar Liedboek: zingen en bidden in huis en kerk

Op zaterdag 25 mei 2013 werd in Monnickendam het nieuwe Liedboek gepresenteerd. Die dag, waar enkele gemeenteleden bij waren, staat mij nog helder voor de geest. Wat een prachtige dag en wat een enthousiasme. Het was echt een smaakmaker voor het Liedboek. In allerlei workshops konden we meemaken wat een mogelijkheden het Liedboek gaf. Echt voor elk wat wils, voor jong en oud, voor groot en klein, met tradities vanaf de oude kerk tot over de hele wereld.



Op 1 september 2013 begonnen wij met ons zanggroepje in de Wilhelminakerk. We ontwikkelden de 'drieslag': voorspelen, voorzingen, samenzingen voor het oefenen van nieuwe liederen voor de dienst. We zongen ook wel liturgische zangen in wisselzang en een enkele keer zongen we in canon, met het groepje of met u, gemeente.

Sindsdien komen elk kwartaal de liedboekcommissie (Marian van Giezen, Wilfred Folmer, Gery Gorter, en Edith Tilanus) bij elkaar. In het tijdschrift De Eerste Dag staat het bijbelrooster en ook zijn de daarbij passende liederen al aangegeven. We bekijken dan welke liederen we al kennen, welke de moeite waard zijn om te leren en welke we laten vallen. Marian kijkt dan wat

er het beste bij de zondag gezongen kan worden. Daarna komt het zanggroepje bij elkaar om te oefenen. De eerste paar jaar elke eerste vrijdag van de maand, maar met de nodige ervaring beperken we ons nu meestal tot oefenen op zondag voor de dienst. Wie doet er mee?

Voor KerkindeStad heeft het zanggroepje dit voorjaar eens doorgepraat wat ons motiveert om mee te zingen. Dat werd een heel leuk gesprek. Zie nog eens het artikel in het julinummer van KidS: "Het heeft me gegrepen en nooit meer losgelaten" met foto!

In deze vijf jaar hebben we maar liefst negentig nieuwe liederen geleerd! En we zijn nog lang niet uitgeleerd!

Vijf jaar geleden schreven wij in onze nieuwsbrief: van Sytze de Vries naar lied 831: 'Stem, die ons uitdaagt, vind bij ons gehoor! Woon op onze lippen, adem in ons oor!'

En nu de tekst van Willem Barnard na lied 1016: 'Talloos de liederen, talloos al die nog niet geschrevene: eens te meer zullen zij zingen: God in het mensenbestaan, o zie ons aan!'

Met het voorzingen en het gebruik van de beamer zijn we intussen wel vertrouwd. Opmerkingen en verbeterpunten zijn natuurlijk altijd welkom.

Maar hoe gaat u eigenlijk persoonlijk om met het Liedboek? Er staat ook veel moois in om te lezen. Samen eens bespreken bij de koffie?

EDITH TILANUS

Info

Voor meer informatie over de Wilhelminagemeente: www.wilhelminakerkutrecht.nl

Radio: www.kerkomroep.nl

Bankrekeningnummer: NL88 RABO 0130 7141 19 t.n.v. Wilhelminakerk

PIONIERSPAGINA

Nieuws vanuit Begane Grond, de pioniersplek van de Wilhelminakerk

Workshopserie Soufulness - Leven vanuit je ziel

De vakantieperiode zit erop. Ik hoop dat je bent uitgerust en fris van start bent gegaan. Ook Begane Grond is terug van weggeweest. Tijd voor de laatste plannen!

Waar leef jij van op? Waar verlang jij naar? Welke gedachten en gevoelens komen boven als jij stil wordt? Wat maakt jou uniek? Hoe ga je om met donkere periodes in je leven? Hoe zorg je voor een heilzaam leefritme?

De workshopserie Soufulness biedt je gedurende vijf avonden aan de hand van diverse verstillende en actieve werkvormen de gelegenheid om bij deze vragen stil te staan. Om op adem te komen en zo ruimte te scheppen voor bezieling in het leven van alledag.

De workshopserie wordt gegeven door trainer Marleen Schoonderwoerd van Geestkracht en is gebaseerd op het boek Soufulness, van anglicaan Brian Draper, die mindfulness met christelijke inspiratie combineert.

Er is plek voor maximaal 15 deelnemers.



Pioniersviering over thema: Roeping. Hoe weet je dat je op de goede plek zit?



Voormalig HR-directeur van multinational GlaxoSmithKline, Barbara Lamain, had plezier in haar werk, maar toch geloofde ze dat ze niet helemaal op de goede plek zat. Ze besloot theologie te gaan studeren. Ze was de eerste vrouwelijke ouderling in de Jacobikerk en heeft sinds deze september haar eerste gemeente. Hoe werkt zo iets eigenlijk? Je geroepen voelen door God? Herkennen wij dat? Tijdens de pioniersviering van pioniersplek Begane Grond in oktober horen we meer over haar verhaal en doet Barbara waartoe zij zich geroepen voelt: een goed verhaal vertellen; op basis van een bijbelverhaal en rakend in en aan ons eigen dagelijkse leven.

In deze viering speelt ook verstilling een belangrijke rol. Na afloop is er een borrel. Van harte welkom!

14 oktober, om 19.30 uur, Wilhelminakerk, Hobbemastraat 35.

Om de kosten van deze viering te dekken, wordt een vrijwillige bijdrage van €5,- zeer op prijs gesteld.

BEGANE GROND

Een ongedwongen sfeer tijdens het ZinindeZomerFestival 2018

Het was een klein feestje van jonge en oudere buurtbewoners in de Wilhelmina afgelopen zomer. Zo werd er samen gekookt, gegeten, film gekeken en erover doorgepraat. In de tuin werd gelounged door ouders. Met Angeliek Knol, theologe en Godly Play-expert, beleefden de kinderen ondertussen op een speelse en verstillende manier het Noachverhaal. En tot slot was er een persoonlijke kleiworkshop over een psalmttekst. Het festival kan nog wel wat meer naamsbekendheid gebruiken, maar qua inhoud en persoonlijke ontmoetingen was het absoluut geslaagd!

Meer foto's verschijnen binnenkort op: beganegrond.nu

