

WIJ WILHELMINA

maandelijkse nieuwsbrief van de protestantse wijkgemeente rond de Wilhelminakerk te Utrecht

Kerkdiensten

WILHELMINA KERK

Zo. 2 september 10.00 u.

Ds. Marian van Giezen

*Schrift en Tafel
Kinderkerk*

Zo. 16 september 10.00 u.

Ds. Marian van Giezen

Startzondag

Zo. 7 oktober 10.00 u.

Gastpredikant

Kinderkerk

ALOYSIUS KERK

Za. 15 september 18.00 u.

Oecumenische Vredesweek-
viering in de Sint-Antonius-
kapel.

Rommelmarkt weer van start

Een herinnering aan de start van de maandelijkse rommelmarkten. In het augustus nummer kunt u de bijzonderheden lezen. We beginnen zaterdag 1 september van 10.30 uur tot 13.00 uur. Koffie staat klaar en er is weer een aantal tafeltjes met spullen waar u in kunt zoeken wat van uw gading is. Ook zijn er veel boeken. Wie een tafeltje heeft gereserveerd kunnen deze komen inrichten vanaf 9.30 uur. RIET VLIEGER

Startzondag 16 september

Wie wil mee voorbereiden?



Op zondag 16 september vieren we de start van weer een nieuw kerkelijk werkseizoen. Het landelijke thema is dit jaar 'Een goed gesprek'.

In de kerk voeren we gesprekken over van alles en nog wat. Wanneer zeggen we dat het een goed gesprek was? Dan gaat het in ieder geval om een echte ontmoeting, met tijd en aandacht. Dan gaat het ook over wat ons bezighoudt, bezielt. Wat we daaraan beleven en wat we daarvan door willen geven. Aan onze kinderen, aan onze vrienden en burens wellicht. Wie weet rolt er wel een heel jaarthema uit!

Wie wil helpen de Startzondag rond dit thema vorm te geven? Het gaat om het voorbereiden van de viering en wat activiteiten daaromheen. Het idee van een picknick in het Wilhelminapark is al geopperd, maar alles is nog open. Meld u/je aan bij predikant@wilhelminakerkutrecht.nl of 06-18419992.

Hou alvast rekening met een wat langere zondagochtend die eindigt met een gezamenlijke lunch. MARIAN VAN GIEZEN

Bij de zondagen

2 september

Als eerste lezing klinkt Zach. 8, 4 – 8. 20 – 23, waarin God belooft zijn volk te bevrijden en hen terug te brengen naar Jeruzalem. En het gaat nóg verder, want andere volken zullen zó aangestoken worden door de vreugde daarover dat ze óók bij die God willen horen. In het evangelie Mc. 8, 22 – 26 geneest Jezus een blinde, maar dat lijkt niet zonder slag of stoot te gaan. Wanneer je aangeraakt wordt door God/Jezus ga je gaandeweg steeds scherper zien en dat leidt tot grote vreugde.

6 september lezing over Domkerk



Op donderdag 6 september houdt Henk van Hilten (rondleider bij Gilde Utrecht), tijdens de inloop een lezing over "De Domkerk, een gebouw van belang in het verleden en heden".

De plaats van een Romeins Castellum aan de oever van de Rijn is het begin van een gewijde plaats. Zendelingen hebben hun kerken gebouwd op dit droge stukje grond aan de Rijn.

Utrecht was de naam.
De kerk werd een kathedraal .

De bisschoppen waren machtig en de stad kreeg aanzien. Zelfs de kerk groeide mee, Romaans was de stijl van de eerste kerk, maar in de tijd van de middeleeuwen was dat niet genoeg, het gebouw moest tot in de hemel reiken. Gotiek werd de bouwvorm.

Zo begint het verhaal over deze kerk, de geschiedenis ervan is groot, net als het gebouw. Met afbeeldingen van deze kerk, krijgt de kerk een gezicht, een monumentaal gezicht.

15 september - Oecumenische Vredesweekviering

Op zaterdag 15 september om 18.00 uur is er in de Aloysiuskerk een Oecumenische viering in het kader van de Vredesweek. Deze wordt voorbereid door mensen afkomstig uit de Wilhelminakerk, de Holy Trinity Anglican Church en de RK parochie St. Martinus, locatie Aloysiuskerk. Het thema is 'Generaties voor vrede'. De viering vindt plaats in de Sint-Antoniuskapel van de Aloysiuskerk, Adr. van Ostadelaan 2. Iedereen die de vrede een warm hart toedraagt, is van harte welkom!

Op zondag 23 september (de laatste dag van de Vredesweek) kan wie dat wil, zich aansluiten bij de Walk of Peace die in de hele stad gehouden wordt. Vanaf de Aloysiuskerk vertrekken fietsers om 12.15 uur richting de Ulu-moskee, waar het programma om 13.00 uur begint. Wees welkom om u aan te sluiten!

16 september - Startzondag

Op zondag 16 september vieren we de start van weer een nieuw kerkelijk werkseizoen. Het landelijke thema is dit jaar 'Een goed gesprek'. Zie ook op pagina 1 van Wij Wilhelmina. Over de invulling van de startzondag wordt op momenteel nog nagedacht. Maar hou alvast rekening met een wat langere zondagochtend die eindigt met een gezamenlijke lunch.

7 oktober

De gastpredikant kan zelf de lezingen kiezen. Op het leesrooster staan Mal. 2, 10 -16 (waarin de profeet fel van leer trekt tegen de trouweloosheid van Juda: in de beeldspraak van het huwelijk zegt hij dat ze de God van hun jeugd, van hun vaders, ontrouw zijn geworden, ook door letterlijk 'vreemde' vrouwen te trouwen. En in de Bijbel geldt steeds: gaat het slecht met het geloof, dan gaat het slecht met het volk) en Mc. 10, 1 - 16 (waarin ook Jezus te maken krijgt met vraagstukken rond echtscheiding en echtbreuk). MARIAN VAN GIEZEN

In Memoriam

Op 3 augustus 2018 is overleden Jozef Baart op de leeftijd van 103 jaar. De heer Baart woonde met zijn gezin tot 2006 in de Pieter Saenredamstraat. Velen kenden hem als scriba van de Wilhelminakerk. Deze functie bekleedde hij rond de jaren 80 in de vorige eeuw. De heer Baart was tot zijn pensioen als adjunct-directeur verbonden aan de school voor Middelbaar Beroeps Onderwijs SCUTOS. Ruim twaalf jaar geleden moesten hij en zijn vrouw om gezondheidsredenen verhuizen naar Zorgcentrum Tuindorp Oost. Zijn vrouw overleed daar enkele jaren geleden.

Op 10 augustus werd in de aula van de begraafplaats Tolsteeg een afscheidsdienst gehouden door ds. Willemien te Winkel, predikant van Tuindorp-Oost. De tekst op de rouwkaart luidde: 'Neem Heer mijn beide handen'.

Wij wensen zijn kinderen en verdere familie veel sterkte met dit grote verlies. WIJMIE DE VRIES-AALTEN

Wijkmaaltijd dinsdag 18 september

Samen eten is vaak gezelliger dan in je eentje eten! Op dinsdag 18 september a.s. is onze gastvrije kerk weer open om met elkaar te genieten van een gezamenlijke maaltijd. Vanaf 17.00 uur bent u welkom voor een drankje vooraf. De maaltijd begint 17.30 uur en u kunt kiezen uit diverse heerlijke gerechten. De kosten bedragen € 6 per maaltijd. Het menu bestaat uit een hoofdgerecht, nagerecht en een kopje koffie / thee met iets lekkers. Wel graag uiterlijk de maandag voorafgaande aan de maaltijd opgeven bij:

Gery Gorter, 06-13633680 of gery.gorter@planet.nl. GERY GORTER

Film bij inloop op Dierendag



Op donderdag 4 oktober, Dierendag, vertonen we tijdens de inloop de film 'Kedi'. In Istanbul wonen honderdduizenden katten: ze zijn van niemand en zijn onderdeel geworden van het leven in de stad. In deze documentaire zien we hoe de katten het leven in de stad en zijn inwoners beïnvloeden. Elke donderdag inloop van 14.30 - 16.00 uur in de Huiskamer van de Schildersbuurt, Hobbemastraat 41. Welkom!

14 september filmavond: Layla M.



Nederlandse film uit 2016, geregisseerd door Mijke de Jong. Layla is een 18-jarig Nederlands meisje van Marokkaanse origine dat in Amsterdam opgroeit. Ze is slim en koppig en geraakt gefrustreerd door de toenemende achterdocht tegen meisjes met hoofddoeken en allochtone jongeren met baarden. Ze begint meer en meer te radicaliseren, post films online en verdeelt politieke flyers terwijl ze flirt met de charismatische Abdel. Wanneer ze samen met haar vredelievende broer opgepakt wordt, besluit ze om haar ouderlijk huis te verlaten. Ze trouwt met Abdel en trekken het land door om hun boodschap over hun godsdienst te verspreiden.

Huiskamer van de Schildersbuurt, Hobbemastraat 41. Aanvang 19.30 uur. Toegang gratis, consumpties tegen vergoeding. Na afloop napraten onder het genot van een drankje. Van harte welkom! Graag even vooraf aanmelden bij: huiskamer@wilhelminakerkutrecht.nl, 06-18419992.

Afscheid vrijwilligster Hanneke Hoogakker

Nog altijd worden er vanuit de Wilhelminakerk kerkdiensten verzorgd in Zorgcentrum Swellengrebel. Hiervoor hebben we wel een team vrijwilligers nodig die komen helpen om de bewoners van en naar de kapel te begeleiden. En die hebben we gelukkig nog altijd. Sommige begeleiders zijn er elke dienst. Anderen bij toe beurt. Zes jaar geleden meldde Hanneke Hoogakker zich aan om ons team te versterken. In die tijd werden er nog geen liturgieën gemaakt. De bewoners moesten de liederen zingen uit het liedboek. Deze liedboeken waren te zwaar en de letters te klein voor de bewoners. Daar heeft Hanneke snel een einde aan gemaakt. Zij zorgde ervoor dat er bij elke kerkdienst een mooie liturgie met grote letters aanwezig was. Een hele vooruitgang. De bewoners konden nu meezingen. Zij was ook iemand die elke dienst aanwezig was om te helpen in de kapel.

Hanneke heeft te kennen gegeven nu te stoppen met haar vrijwilligerswerk. Zondag 26 augustus hebben we na de dienst afscheid van haar genomen. Wij zijn haar erg dankbaar voor wat zij in al de jaren voor de bewoners van Swellengrebel en het team van de Wilhelminakerk heeft betekend. Wij zullen haar zeker missen.

WIJMIE DE VRIES-AALTEN (Coördinator diensten Swellengrebel)

Vooraankondiging meditatieve bijeenkomst

'De fluisterstille stem' - meer bewust zijn van God in het dagelijks leven. Meditatieve bijeenkomst in de huiskamer van de Wilhelminakerk op maandagavond 29 oktober 2018 in het kader van Vorming en Toerusting. Spreekster is Toos Wolters, predikant en psychosyntheticus (Johannescentrum).

Opgave en informatie bij Aad Burger, aadburger@gmail.com, 030-2516090. (Meer informatie in volgende Wij Wilhelmina).

Soos

Met dank aan hen die in de vakantietijd de alternatieve Soos in de huiskamer hebben geleid gaan wij nu weer van start met de Ouderensoos in de Wilhelminakerk. Elke dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. U hoeft zich niet aan te melden.

Kom eens gezellig langs om onder deskundige leiding 3D-kaarten te maken, een spelletje Rummicub of Scrabble te spelen. Even het laatste nieuws uit een dagverse krant te lezen of een tijdschrift door te bladeren. Of onder het genot van een kopje koffie/thee even bij te praten. En nog meer activiteiten.

Wij vragen per ochtend een kleine bijdrage (1 euro) voor de onkosten. Van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Wijmie de Vries-Aalten, 030-2893517.

Wijkmaaltijd zoekt koks!



Gevraagd: vrijwilliger, die een paar keer per jaar wil koken voor de wijkmaaltijd (derde dinsdag van de maand). Het gaat om simpele gerechten voor ongeveer acht personen. Verdere informatie bij Gery Gorter, 06-13633680, gery.gorter@planet.nl

Training 'Goed omgaan met dementie'

Op dinsdag 2 oktober 2018 is er van half 2 tot 4 uur een training 'GOED omgaan met dementie' in de huiskamer van de Wilhelminakerk, Hobbemastraat 41.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor vrijwilligers die mensen met dementie tegenkomen in hun vrijwilligerswerk. Dat kunnen vrijwilligers zijn bij inloopactiviteiten of mensen die in een huisbezoek mensen met dementie ontmoeten. Deelname aan de training is gratis.



Wat leer je er?

In deze interactieve training leer je meer over dementie en hoe je mensen met dementie kunt herkennen. Vervolgens ga je aan de slag met situaties uit de praktijk. Hoe reageer je bijvoorbeeld als een mevrouw denkt haar overleden man te zien? En hoe zou jij reageren als een meneer tien keer op een middag hetzelfde verhaal vertelt? In deze training leer je hoe je goed kunt omgaan en contact kunt maken met mensen met dementie.

Door wie?

De training wordt georganiseerd vanuit de PGU en leden van alle Utrechtse kerken kunnen meedoen. De training wordt inhoudelijk gegeven door Samen dementievriendelijk. Meer info is te vinden op www.samendementievriendelijk.nl

Opgeven

Er is ruimte voor 20 deelnemers. Opgeven is daarom nodig en kan tot vrijdag 14 september bij Marian van Giezen via marianvangiezen@online.nl of 06-18419992. Je kunt dan (eventueel) situaties benoemen in de omgang met mensen met dementie die jij graag besproken zou willen zien. Wij geven dat dan door aan de trainer. We hopen jou te zien op 2 oktober!

MARIAN VAN GIEZEN EN IRENE STOK

Bloemengroet



De bloemen gingen de afgelopen maanden met een hartelijke groet naar:

03-06

Mw. Eijchhorn-van Wijk

17-06

Thijs van Houwelingen

01-07

Mw. Jongetjes-Teunis

15-07

Fam. De Gooyer-de Kruijff

05-08

Mw. Antonides-van Welzen

19-08

Riek Smit

Kopij oktober

Kopij voor het oktobernummer van Wij Wilhelmina kunt u nog tot uiterlijk zaterdag 29 september aanleveren op:
wij@wilhelminakerkutrecht.nl

Info

Voor meer informatie over de Wilhelminagemeente:
www.wilhelminakerkutrecht.nl
 radio: www.kerkomroep.nl
 Bankrekeningnummer:
 NL88 RABO 0130 7141 19
 t.n.v. Wilhelminakerk

Kring Bijbellezen weer van start



Na de startzondag willen we weer de Bijbelleeskring hervatten. Het thema van de startzondag 'Een goed gesprek' sluit goed aan bij waar we al mee bezig zijn. Een kring is bij uitstek een plek voor een goed gesprek, een geloofsgesprek. De Bijbel lezen en samen ontdekken wat we eruit leren. De Bijbel is en blijft actueel, omdat het over God en mensen gaat. Samen leren we ook van elkaar. Ieders inbreng is waardevol en kan ons helpen na te denken om Gods Woord beter te verstaan en ons er ook in het dagelijks leven door te laten beïnvloeden zodat het Woord geen theorie blijft maar handen en voeten krijgt.

Na de startzondag spreken we verder af over tijd, plaats en de te lezen Bijbelgedeelten. De kring is open voor ieder die dit wil. We komen éénmaal per maand anderhalf uur bij elkaar in het begin van de avond, van 19.00 tot 20.00 / 20.30 uur.

Mochten er mensen zijn die wel een kring willen bijwonen, maar niet op die tijd kunnen, dan bekijken we of er andere mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld overdag.

Opgave bij Riet Vlieger, Jan van Scorelstraat 36, tel 030-2540521 of email: maria.vlieger@gmail.com.