

# WIJ WILHELMINA

maandelijkse nieuwsbrief van de protestantse wijkgemeente rond de Wilhelminakerk te Utrecht

## Kerkdiensten

### WILHELMINA KERK

**Zo 3 februari 10.00 uur**

Ds. Marian van Giezen

*Kinderkerk*

**Zo 17 februari 10.00 uur**

Ds. Marian van Giezen

**Zo 3 maart 10.00 uur**

Ds. M. Treuren

*Kinderkerk*

### SWELLENGREBEL

**Zo 24 februari 10.15 uur**

Ds. G. Krul

## Afwezig



In het kader van de Permanente Educatie voor predikanten ben ik afwezig op 4 en 5 februari. Ik volg dan een tweedaagse over 'Autoriteit en Leiderschap van de theoloog' op Hydepark.  
MARIAN VAN GIEZEN

## Bij de zondagen

### 3 februari

Het alternatieve leesrooster zet ons vandaag Ester 4 voor (en daarbij zal ik natuurlijk een korte inhoud van het voorafgaande verstrekken). Esters oom Mordechai doet een beroep op haar om haar invloed te gebruiken om voor haar Joodse volk te pleiten. De koning had namelijk het bevelschrift doen uitgaan dat zij uitgeroeid moesten worden. In het evangelie horen we hoe ook Jezus met de dood bedreigd wordt: geen enkele profeet is immers welkom in zijn eigen vaderstad (Lk. 4, 21 - 30). Ester en Jezus doen beiden tegendraadse dingen, die niet zonder risico zijn. Wat zegt dat óns?

### 17 februari

We lezen verder in het verhaal van Ester (7, 1-8, 2; waarbij natuurlijk de inhoud van het niet gelezen deel wordt aangevuld). Ester speelt hoog spel: het is erop of eronder voor haarzelf en voor haar volk. Maar de rollen blijken ineens omgedraaid: de slechterik Haman trekt aan het kortste eind. Ook in het evangelie (Luk. 6, 17 - 26) worden de rollen omgedraaid: Jezus lijkt de wereld op zijn kop te zetten, door de pechvogels en andere 'losers' gelukkig te prijzen. Gods koninkrijk als deze wereld omgekeerd.

### 3 maart

De gastpredikant kan zelf een keuze maken. Op het rooster staat Jer. 7, 1 - 15 (God wil dat mensen rechtvaardig handelen, niet dat ze alleen maar vertrouwen op de aanwezigheid van de tempel) en Luk. 6, 39 - 49 (waarin Jezus in gelijkenissen spreekt: onder andere over blindheid, het voortbrengen van goede vruchten en het bouwen op een fundament). MARIAN VAN GIEZEN

## Veertigdagentijdscampagne

Op 6 maart start de veertigdagentijd voor Pasen, ook vaak gebruikt als tijd om te vasten terwijl we nadenken over het lijden van Christus. Kerk in Actie organiseert elk jaar in die tijd een campagne om enkele projecten onder de aandacht te brengen van de gevers.

Het thema van de campagne is: "Een nieuw begin". U wordt aangemoedigd zes weken te sparen voor een collecte van Kerk in Actie op de laatste zondag van die zes weken. De eerste zondag van maart krijgt u hier meer over te horen. RIET VLIETGER

## Inloop 7 februari

Op 7 februari tijdens de inloop van 14.30 - 16.00 uur verwelkomen wij onze wijkagente Nicole van Beek. Zij vertelt over haar werk en u kunt haar al uw vragen stellen. Ook alle buurtcontactpersonen zijn van harte welkom bij deze ontmoeting.

Op 7 maart komt Ad Vermeulen zijn oude films over Utrecht laten zien. Elke donderdag inloop van 14.30 - 16.00 uur in de Huiskamer van de Schildersbuurt, Hobbemastraat 41. Welkom!

## 13 februari: Bijbel en Kunst-ochtend



Op woensdag 13 februari buigen we ons voor de laatste maal over het boek Openbaring, met afbeeldingen van kunst erbij. Deze keer gaat het over Openbaring 20 - 22. Wie de bijbel eens op een andere manier wil beleven dan alleen door te lezen/horen, is welkom om 10.00 uur in de Huiskamer, Hobbemastraat 41. Ook als u/je nog niet eerder hebt meegedaan met deze kring of niet goed thuis bent in de bijbel: geen probleem, welkom! Graag even vooraf aanmelden bij ds. Marian van Giezen, 06-18419992 of [predikant@wilhelmina-kerkutrecht.nl](mailto:predikant@wilhelmina-kerkutrecht.nl).

## Nashville-verklaring is pastoraal onverantwoord

Naar aanleiding van de Nashville-verklaring rond mensen met een homoseksuele geaardheid, zal de kerkenraad nog met een reactie komen. Wél is duidelijk dat in onze wijkgemeente er al heel lang geen enkel probleem is rond trouwen of amtsdragerschap van mensen met een homoseksuele geaardheid. Vanuit de landelijke kerk kwam de volgende reactie, waar wij ons van harte bij aansluiten.

*Ds. René de Reuver, scriba generale synode, betreurt de naar Nederland overgewaaid Nashville-verklaring. De Nashville-verklaring is theologisch eenzijdig en gesloten en pastoraal onverantwoord. Ze is daarom niet dienstbaar aan het gesprek in gemeenten over gender, seksualiteit en zegen. Dit gesprek is sowieso niet gediend met verklaringen en statements over en weer, maar komt alleen verder als het op een veilige manier gevoerd wordt op de plek waar het thuishoort, namelijk in de gemeente. Het kan alleen in een open houding waarin ruimte is voor ieder om zich uit te spreken en gehoord te worden. In november jl. heeft de generale synode van de Protestantse Kerk uitgesproken dat in de kerk van Jezus Christus ieder mens als beelddrager van de Schepper, aangerakt door de liefde van Christus, van harte welkom is en zich thuis mag voelen. Bovendien heeft zij, in tegenstelling tot de verklaring van Nashville, uitgesproken dat de Protestantse Kerk geen waardeoordeel uitspreekt over de seksuele geaardheid van haar leden noch over het huwelijk of andere levensverbintenissen. Deze terughoudendheid is noodzakelijk voor een veilig en open gesprek over seksualiteit en gender in de gemeenten.*

## Happietaria Utrecht 2019

Happietaria is een pop-uprestaurant dat elk jaar gedurende een maand zijn deuren opent en volledig gerund wordt door christelijke studenten en vrijwilligers. Alle opbrengsten zijn bestemd voor het goede doel. Dit jaar steunt Happietaria een project van stichting ZOA:

Voedselzekerheid in Zuid-Soedan.

Het project helpt boeren door middel van scholing en materiële hulp hun leven weer op te bouwen na de verwoestende burgeroorlog van de afgelopen jaren.

Happietaria Utrecht 2019 zal van 30 januari tot en met 9 maart geopend zijn in Molen de Ster, Molenpark 3. Iedereen is van harte uitgenodigd om eens te komen eten in het restaurant en zo het project te steunen.

Natuurlijk is het ook mogelijk om op een andere manier bij te dragen. Bezoek daarvoor de website [happietaria-utrecht.nl/helpen](http://happietaria-utrecht.nl/helpen) of doneer direct op rekeningnummer NL87 RABO 0320 3779 46 t.n.v. Stichting Tear Fund Nederland.



## Abonnement Wij Wilhelmina 2019

Een aantal van u ontvangt een papieren versie van Wij Wilhelmina. De kosten voor het jaarabonnement bedragen in 2019 € 12,00. Graag verzoeken wij u de abonnementskosten te voldoen voor 1 maart 2019. Het bedrag kunt U overmaken naar het bankrekeningnummer van de Wilhelminakerk NL88 RABO 0130 714 119 o.v.v. abonnement Wij Wilhelmina.

## Wilhelminakerk- Concert Dumont Blaaskwintet

Het volgende benefietconcert is op zondag 17 februari. Dan speelt het Dumont Blaaskwintet voor u en voor ons. Dit kwintet bestaat nu vijf jaar. Zij spelen voornamelijk klassieke muziek. De musici zijn: Marieke van Dantzig (fluit), Erik van Kassel (hobo); Marnix van den Berg (klarinet); Yolande Krooshof (fagot) en Catharine Rau (hoorn). Karel Goossens speelt piano. Marnix van den Berg heeft diverse werken voor dit kwintet gearrangeerd en heeft de leiding.

De deur om 15.30 open. Het concert begint om 16.00 uur. Na afloop gelegenheid om met een drankje even na te praten en de musici te ontmoeten. De collecte aan de uitgang is weer bestemd voor het onderhoud van kerk en EDITH TILANUS



## Passion Week

Studenten van verschillende christelijke studentenverenigingen uit Utrecht organiseren van 18 - 21 maart de Passion Week in Utrecht. De Passion Week is een internationaal initiatief voor en door studenten en vindt ook in Nederland in verschillende steden plaats. De Passion Week staat in het teken van het leggen van contact tussen christelijke en niet-christelijke studenten op een manier die studenten aanspreekt. Het doel is om onze vrienden en collega's uit de collegezalen wat te mogen laten zien van ons christelijk geloof en de liefde van onze God te mogen delen. Dit door het organiseren van lezingen, debatten, maar ook het stellen van (persoonlijke) vragen en interactie met elkaar. Het thema voor deze editie is *Think Again*. Hiermee hopen we zowel de christelijke als niet-christelijke studenten te prikkelen om nogmaals na te denken over hun visie op het leven en waar deze vandaan komt.

Steun vanuit kerken is van groot belang. Wilt voor ons bidden? Tevens is er de mogelijkheid om de gebedsbrief van de Passion Week te ontvangen, door een mailtje te sturen naar [utrecht@passionweek.nl](mailto:utrecht@passionweek.nl). U kunt hierin vermelden dat u de gebedsbrief wilt ontvangen en in verband met privacywetgeving is het ook verplicht om uw voor- en achternaam te vermelden in de mail. Via dit mailadres kunt u ook meer informatie krijgen over de Passion Week.

Tevens draait de Passion Week volledig op de giften die wij mogen ontvangen. Wilt u de Passion Week financieel steunen, dan kan dit ook. Van de inkomsten verzorgen wij onder andere maaltijden, maar bijvoorbeeld ook materiaal voor mensen die meer over het christelijk geloof willen weten. U kunt uw gift overmaken naar NL97 ABNA 0611 7393 05 (tnv Federatie BOCS). Belangrijk is om hierbij te vermelden dat het geld bedoeld is voor de Passion Week 2019. Bedankt voor uw steun!

NAMENS DE PASSION WEEK COMMISSIE, FREDERIQUE SMIT

## Rommelmart zaterdag 5 januari

Zaterdag 2 februari gaan we weer verder met onze maandelijkse rommelmarkt op de eerste zaterdag van de maand van 10.30 tot 13.00 uur. De vorige rommelmarkt bracht rond de € 350 op voor het onderhoud en instandhouding van de kerk. Als u spullen te verkopen hebt dan kunt u een tafeltje reserveren. Klein huisraad, kinderspeelgoed, boeken (ook kinderboeken) sieraden, snuisterijen, nog goed draagbare kleding, zelfgemaakte koekjes, jams, peertjes enz. Plantjes van het seizoen, zijn er ook aanwezig, dit keer bijvoorbeeld bolgewassen zoals narcisjes, blauwe druifjes, tulpen. Niet verkochte spullen gaan weer mee naar huis. Voor boeken en speelgoed is wel opslagruimte beschikbaar in de kerk.

Ook wordt er koffie/thee/limonade geschonken met iets lekkers erbij en de koffiehoek is een gezellige gelegenheid om mensen uit de wijk te ontmoeten. Als u iets wilt bakken voor bij de koffie dan kan dat ook opgeven worden bij onderstaande adressen. En we

## Handwerkcafé

Even een berichtje over het Mooj Handwerkcafé dat 15 januari met succes van start is gegaan in de Huiskamer. Wat rustgevend om zo met elkaar bezig te zijn! Iedereen had eigen brei-/haak-/maakwerk mee genomen, want dat is de expliciet bedoeling van deze avonden. Zelf begon ik met collage-kaarten, maar toen Hennie me aanbood te leren haken heb ik me laten verleiden. Je kunt eens in de twee weken gewoon binnenlopen als je zin hebt. Het volgende Handwerkcafé is op dinsdag 12 februari, 20-22u. Meer informatie bij Marie-José: 06 24241517. KRISTEL VAN DER HORST

## Wijkmaaltijd

De eerste wijkmaaltijd van dit jaar is op dinsdag 19 februari.

Vanaf 17.00 uur bent u welkom voor een drankje vooraf. De maaltijd begint 17.30 uur en u kunt kiezen uit diverse heerlijke gerechten. De kosten bedragen € 6 per maaltijd. Het menu bestaat uit een hoofdgerecht, nagerecht en een kopje koffie / thee met iets lekkers. Rond 19.00 uur sluiten we af.

Wel graag uiterlijk de maandag voorafgaande aan de maaltijd opgeven bij Gery Gorter (030 2512977 of 06 1363 3680).

GERY GORTER



kunnen nog best wat hulp gebruiken voor opbouw en opruimen van de rommelmarkt. Denkt u er eens over na.

Wie een tafeltje wil reserveren kan dit doen bij Riet Vlieger, tel. 2540521 of e-mail: [maria.vlieger@gmail.com](mailto:maria.vlieger@gmail.com), of bij Kitty Brinkmann, tel. 2518045, of [kittybrinkmann@outlook.com](mailto:kittybrinkmann@outlook.com). RIET VLIAGER

## Wijziging bankrekening Kerkbalans-betalingen

Recentelijk heeft u een brief van de Actie Kerkbalans 2019 in uw brievenbus gevonden of is die aan u gegeven. Hierin kunt u aangeven wat u in 2019 aan kerkelijke bijdragen wilt geven aan de Wilhelminakerk.

In deze brief staat ook dat de bankrekening voor kerkbalans-betalingen gewijzigd is. De mensen die een eigen periodieke overschrijving voor de kerkbalans-betalingen hebben ingesteld in hun eigen bankrekening, moeten even controleren of zij hiervoor de juiste bank en het juiste bankrekeningnummer gebruiken. Onderaan de AKB-brief staat ook het betalingskenmerk wat u moet gebruiken bij een eigen periodieke betaling. Dit kenmerk moet bij de betaling vermeld worden. Als u een machtiging heeft afgegeven aan de Protestantse Gemeente Utrecht voor een automatische incasso van de kerkbalans-betalingen, hoeft u voor de wijziging van de bankrekening niets te doen. AD VERMEULEN



## Periodieke gift aan de Wilhelminakerk

Van de Protestantse Gemeente Utrecht hebben wij een formulier ontvangen, waarmee een overeenkomst voor een periodieke gift in geld kan worden vastgelegd. Een van de voorwaarden van deze overeenkomst is, dat de looptijd van de gift minimaal 5 jaar is of voor onbepaalde tijd wordt vastgelegd. Het voordeel van deze overeenkomst met de Protestantse Gemeente Utrecht, en dus indirect met onze gemeente, is dat deze gift bij de aangifte van de inkomstenbelasting volledig aftrekbaar is. Bij gewone giften, waarbij geen overeenkomst is opgesteld, geldt dat de inkomstenbelasting altijd een drempel heeft en dus niet volledig aftrekbaar zijn.

Heeft u belangstelling voor zo'n overeenkomst en kunt u hierbij hulp gebruiken, neemt u dan contact op met Ad Vermeulen: telefoonnummer 030-2518274 of e-mail [adjev@hetnet.nl](mailto:adjev@hetnet.nl).

AD VERMEULEN

## Alfred, Kees en Kristel in februari op pioniersweekend



Elk half jaar vindt er in een schitterend conferentieoord (een oud klooster) een pionierstraining plaats. Goed verzorgd en samen met zo'n tweehonderd andere pioniers uit Nederland wisselen we ervaringen uit over hoe het gaat. Zo pioniert de één in een achterstandswijk, de ander bij de 'welgestelde upper-class'. Een enerverend weekend, want pionierend kerk zijn betekent geen vooraf helder uitgestippelde routes. Het betekent dat je als kerk zegt: wij willen ons best doen om open en relevant zijn voor de mensen om ons heen. Wil je wel eens wat meer weten van pionieren? Kijk op [lerenpionieren.nl](http://lerenpionieren.nl).  
KRISTEL VAN DER HORST

## Kopij maart

Kopij voor het komende nummer van Wij Wilhelmina kunt u nog tot uiterlijk **maandag 25 februari** aanleveren op: [wij@wilhelminakerkutrecht.nl](mailto:wij@wilhelminakerkutrecht.nl)

## Info

Voor meer informatie over de Wilhelminagemeente: [www.wilhelminakerkutrecht.nl](http://www.wilhelminakerkutrecht.nl)  
Radio: [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)  
Bankrekeningnummer: NL88 RABO 0130 7141 19 t.n.v. Wilhelminakerk

## Onderzoek geluidsoverlast

Sinds de komst van twee geloofsgemeenschappen in het najaar van 2017 hebben onze burenen in de Paulus Potterstraat (over)last van geluid. Door het gebruik van versterkers, microfoons, drumstellen en andersoortige instrumenten bij de preken en het zingen, is de situatie voor hen niet meer houdbaar.

Zij wonen ongeveer vijftien jaar naast ons en de muur van hun huiskamer grenst aan de muur van onze kerk. Het is de muur waar de piano staat tot aan de nooduitgang aan die zijde. Zij hebben van onze diensten nooit overlast ervaren. Op de achtergrond horen zij wel iets, maar dat ervaren zij absoluut niet als hinderlijk. 'Als je een huis koopt naast een kerkgebouw dan weet je dat je geluid kunt horen', zo zegt de familie zelf. Hun geduld tot nu toe is voorbeeldig!

Na veel pogingen om het geluid te reduceren, zijn we bij een punt aanbeland waar we onder ogen moeten zien dat de manier van zingen en preken van de twee geloofsgemeenschappen een wezenlijk onderdeel van hun cultuur is en we niet tot een oplossing komen door het geluid te verminderen.

Daarom hebben we twee weken geleden in overleg met de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU) een geluidsbureau ingeschakeld om te onderzoeken of de overlast verholpen kan worden. Inmiddels is er een offerte voor een onderzoek in het weekeinde van 16 en 17 februari.

Er zal zowel in het huis van de burenen als in de kerkzaal een weekeinde lang apparatuur geplaatst worden om metingen te verrichten. In dat weekeinde kan het bureau een aantal geluidsmomenten van verschillende aard meten: de dienst op zaterdag, onze eigen dienst op zondagochtend, een concert in de middag op de derde zondag van de maand en een dienst zondagavond. Hierdoor wordt er een vergelijking mogelijk tussen de verschillende omvang van het geproduceerde geluid en kan vervolgens worden vastgesteld of er maatregelen bestaan die het te veel aan decibellen kunnen terugbrengen tot een niveau waarop de burenen er geen overlast meer door ervaren.

Wordt vervolgd. RITA DIJKSTRA

**BRIDGEN & (KUNST)VEILEN**  
VOOR DE WILHELMINAKERK  
zaterdag 9 maart 2019  
13.00 - 17.00 uur  
meer info bij Rita Dijkstra  
030-2513914 / 06-22747649  
rdijkstrausv@hotmail.com  
BRIDGECLUB WILHELMINAPARK

# PIONIERSPAGINA

Nieuws vanuit Begane Grond, de pioniersplek van de Wilhelminakerk

## Kleimeditatie

Op 28 februari maken we kleisculpturen, breken ze af en bouwen ze weer op.

Centraal staat een reeks concrete opdrachten, waardoor je meteen aan de slag gaat, zonder te veel nadenken. Reflecteren en ervaren doe je zo met je hoofd, hart én handen. Je ontmoet nieuwe mensen uit de buurt en het zal je zeker nieuwe energie geven! We werken (vooral) in stilte.

Heel geschikt voor mensen die veel met hun hoofd bezig zijn!

Ter inspiratie (niet als vaststaande feiten!) lezen we een oud bijbels gedicht of verhaal.

De workshop wordt gegeven door Kristel van der Horst, docent Beeldende Kunst en Vormgeving, theoloog en pionier van Begane Grond.



**Kosten:** 7 euro

**Wanneer:** donderdag 28 februari, 17:30-20:00

**Waar:** Martenskamer, Hobbemastraat 35 (zij-ingang van de Wilhelminakerk)

**Opgeven:** mail naar [welkom@beganegronnd.nu](mailto:welkom@beganegronnd.nu) (max. 12 personen)

**Na afloop** is er ruimte om samen te eten. Iedereen neemt wat mee.

N.B. Iedereen van elke leeftijd of geloofsovertuiging is welkom.

## Mooj Handwerkcafé in februari

dinsdag 12 februari, 20.00-22.00 uur;

dinsdag 26 februari, 20.00-22.00 uur;

Huiskamer, Hobbemastraat 41.

Contact: Marie-José: 06-24241517

## Jacobidebat met Dirk de Wachter



Op woensdagavond 6 februari gaan De Wachter en Van Zwieten met elkaar in debat over het thema 'geluk'.

Dirk de Wachter is Vlaams psycholoog en auteur van *Borderline Times* en *De wereld van De Wachter*. Hij heeft een duidelijke visie op de zinloosheid van het nastreven van geluk en een herwaardering van de 'gewonigheid' van het leven.

Ruben van Zwieten is als dominee betrokken bij het project *Zingeving* op de Zuidas. Een competitieve omgeving met grote successen en diepe dalen. Hoe gaat hij daar om met (on)geluk en zingeving?

Het belooft een zeer boeiende avond te worden met veel ruimte voor vragen van bezoekers.

Zin om met Reiny en Kristel mee te gaan? App / mail dan even naar Kristel: 06-33945096.

Locatie: Jacobikerkerk, Sint Jacobsstraat 171. 20.00 uur (inloop: 19.30 uur). De toegang is gratis. Bijdrage voor onkosten wordt gewaardeerd (richtbedrag: 5 euro p.p.)

## Volgende inspiratie-avond

Thema van 13 februari is 'religieuze ervaring'. Tenzij je al eerder geweest bent, kun je je niet meer aanmelden voor deze serie inspiratie-avonden. De avonden bouwen op elkaar voort qua thematiek en hebben een persoonlijk karakter. Een te afwisselende samenstelling daarom niet wenselijk.