

WIJ WILHELMINA

maandelijkse nieuwsbrief van de protestantse wijkgemeente rond de Wilhelminakerk te Utrecht

Kerkdiensten

WILHELMINAKERK

Zo 3 maart 10.00 uur

Ds. M. Treuren

Kinderkerk

Zo 17 maart 10.00 uur

Ds. Marian van Giezen

Zo 7 april 10.00 uur

Ds. Marian van Giezen

Schrift en Tafel

Kinderkerk

SWELLENGREBEL

Zo 24 maart 10.15 uur

Ds. S. Both

Inloop

Elke donderdag inloop van 14.30 - 16.00 uur in de Huiskamer van de Schildersbuurt, Hobbemastraat 41. Welkom!

Op 7 maart toont Ad Vermeulen ons een aantal korte films over Utrecht, o.a. in oorlogstijd. De films zijn door zijn vader gemaakt. Bijzonder materiaal!

Op 4 april komt Elly Strik vertellen over het opleiden van hulphonden. Zij heeft een aantal maanden een puppy in huis gehad, die opgeleid moest worden tot blindengeleide hond.

Paasgroetenactie

Het is een goede gewoonte om in de veertigdagentijd kaarten te schrijven aan gevangenen. Het zijn niet zomaar groeten. De kaarten komen voort uit een project in een gevangenis.

Onder leiding van de predikant gaan gedetineerden aan de slag met het thema van de veertigdagentijdcampagne 'Een nieuw begin'. Ze praten erover en bedenken met elkaar een manier om dat thema te verbeelden.

Zo'n paasgroet doet goed. De ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt. En dat er mensen zijn, die zich inleven in hun situatie. 'Post ontvangen is een lichtpuntje', aldus een ex-gedetineerde die jaren in het buitenland in de gevangenis zat. Pasen is een nieuw begin en het is goed om die boodschap elk jaar opnieuw door te geven.

Dit keer wordt de gemeente gevraagd om te schrijven aan Nederlandse gedetineerden. Het zijn dubbele kaarten: op één schrijft u een groet van uzelf, mét naam maar zónder adres; op de ander kan de ontvanger zelf een groet schrijven en versturen. De kaarten levert u na het schrijven in bij de diaconie. Die zorgt ervoor dat ze via de gevangenispredikanten bij de gedetineerden komen.
ALFRED BOOM & RIEK SMIT

Bij de zondagen

3 maart

De gastpredikant kan zelf een keuze maken. Op het rooster staat Jer. 7, 1 - 15 (God wil dat mensen rechtvaardig handelen, niet dat ze alleen maar vertrouwen op de aanwezigheid van de tempel) en Luk. 6, 39 - 49 (waarin Jezus in gelijkenissen spreekt: o.a. over blindheid, het voortbrengen van goede vruchten en het bouwen op een fundament).

17 maart - 2e zondag van de veertigdagentijd

Inmiddels is de Veertigdagentijd begonnen. Dit is de tweede zondag, waarop het traditiegetrouw gaat over de gedaanteverandering van Jezus op de berg (Luc. 9, 28 - 36). De leerlingen die als eersten geroepen zijn door Jezus, zijn ook uitverkoren om bij dit gebeuren (Jezus ontmoet Mozes en Elia, zijn grote voorgangers, die hem inspireren voor zijn opdracht) aanwezig te zijn. Wat doet zoiets met je? Uit het Oude Testament horen we Ex. 34, 27 - 35, waarin Mozes met glanzend gezicht afdalt van de berg, waar hij God heeft ontmoet en de Tien Woorden heeft ontvangen.

Bijbel en Kunst

Welkom bij een ochtend rond Bijbel en Kunst op woensdag 13 maart. Het gaat deze keer over het verhaal van Ruth. Ieder is welkom, ook wie niet thuis is in de Bijbel. 10.00 uur in de Huiskamer van de Schildersbuurt. Info en aanmelding: 06-18419992 of predikant@wilhelminakerkutrecht.nl.

Bijeenkomst voor oud-mantelzorgers

Mensen die een partner hebben verzorgd tot het einde zijn van harte welkom bij een bijeenkomst waarin er aandacht is voor hun verhaal en voor dat van andere oud-mantelzorgers.

Hoe gáát het nu met ú na een periode van (intensieve) zorg voor uw naaste? Hoe ziet uw dag eruit?

Kunt u met uw verhaal terecht bij anderen? Deze vragen zijn onderwerp van ons gesprek. Wees welkom!

Maandag 25 maart, Huiskamer van de Schildersbuurt, Hobbe-
mastraat 41, van 10.00 - 12.00
uur (inloop vanaf 9.30 uur).
Aanmelden: Pia Putman (con-
sulent mantelzorg),
06-10780019, p.putman@u-centraal.nl

Nieuw adres

Nieuw adres Cor Mook:
Loericker Stee
T.a.v. Cor Mook (1e verdieping)
Hollandsspoor 1
3994 VT Houten
Telefoon 030 - 2513783

7 april - 5e zondag veertigdagentijd - Schrift & Tafel

De profeet Jesaja (58, 7 - 10) spreekt namens God over wat echt vasten is: delen en gerechtigheid doen. Jezus vertelt een gelijkenis (Luk. 20, 9 -19) die eigenlijk over hem zelf gaat: van de eigenaar van een wijngaard die eerst knechten en tenslotte zijn eigen zoon stuurt om de oogst in ontvangst te nemen. Maar de pachters trekken zich er niets van aan. Wat vraagt God van ons in onze tijd? **MARIAN VAN GIEZEN**

In memoriam

Op 11 februari 2019 is op 91-jarige leeftijd overleden Anne Marie van Zanten-Verwers.

Anne Marie was iemand met veel hobby's: tuinieren, de planten in haar serre, bloemschikken, handwerken was en antiek verzamelen.

Ook heeft zij zich jaren lang ingezet voor de Wilhelminakerk, als ouderling kerkvoogd en hoofd van de Hervormde Vrouwen Dienst, later Ouderencommissie Wilhelminakerk. Deze commissie had als taak: bezoekwerk aan ouderen, de jaarlijkse bazaar, de Soos en de Kerstviering voor ouderen.

Toen haar man Pieter ernstig ziek werd en tenslotte in 2002 overleed, stopte zij haar activiteiten, maar na zijn overlijden pakte ze de draad bij de Soos weer op.

Haar kinderen Niek en Barbara en Richard en Hanneke bezochten hun moeder trouw. Zij was dol op haar klein- en achterkleinkinderen en dat was wederzijds.

Helaas kon Anne Marie in 2017 niet meer zelfstandig in de Platoon blijven wonen. Zij werd opgenomen in Zorgcentrum Swellengrebel waar ze liefdevol werd verzorgd. Tot het laatst deed zij daar aan diverse activiteiten mee. Zij vond troost in de vele gesprekjes die ze met pastor Thea Peereboom nog heeft kunnen voeren.

Vrijdag 15 februari werd in familiekring een korte afscheidsdienst gehouden waarna zij in het familiegraf in Vianen is bijgezet. Wij wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen heel veel sterkte met het verlies van hun dierbare moeder en oma. **MARIAN VAN GIEZEN**

Projecten Kerk in Actie in veertigdagentijd

Gedurende de veertigdagen tijd kunt u sparen voor de zendingprojecten van Kerk in Actie met de bekende spaardoosjes en dit jaar voor het eerst aan de hand van de kaart 'Heel Holland Vast'. Tot aan Pasen zal door Riet Vlieger in elke dienst uitleg gegeven worden over één van de projecten van Kerk in Actie, maar wordt er niet voor Kerk in Actie gecollecteerd. Dat gebeurt op Paas-zondag, 20 april. Deze collecte is bestemd voor alle zendingsprojecten van Kerk in Actie. U kunt dan de spaardoosjes inleveren of het gespaarde geld in de collectezak doen. Als u specifiek aan één project wil doneren kan u dat het beste zelf overmaken.

3 mrt uitdelen spaardoosjes en spaarkarten,
toelichting Kerk in Cuba

NIEUW! Initiatievencafé

Een nieuwe activiteit vanuit de PGU: samen nadenken en brainstormen over nieuwe initiatieven van Utrechtse kerken. Deze eerste keer gaat het meteen over ons: we brainstormen deze keer over toekomstmogelijkheden voor de Wilhelminakerk. Kom meedenken! Samen maken we meer mogelijk! Domcafé, vrijdag 15 maart van 15.30 - 17.30 uur. Welkom zonder aanmelding vooraf. Info: predikant@wilhelminakerkutrecht.nl of 06-18419992. **MARIAN VAN GIEZEN**

Wijkmaaltijd

De eerste wijkmaaltijd van dit jaar is op dinsdag 19 maart.

Vanaf 17.00 uur bent u welkom voor een drankje vooraf. De maaltijd begint 17.30 uur en u kunt kiezen uit diverse heerlijke gerechten. De kosten bedragen € 6 per maaltijd. Het menu bestaat uit een hoofdgerecht, nagerecht en een kopje koffie / thee met iets lekkers. Rond 19.00 uur sluiten we af.

Wel graag uiterlijk de maandag voorafgaande aan de maaltijd opgeven bij Gery Gorter (030 2512977 of 06 1363 3680). **GERY GORTER**



- 17 mrt toelichting Exodus, ex-gevangenen in Nederland
- 7 apr toelichting Rwanda, 25 jaar na de genocide
- 14 apr Palmпасen; toelichting Jongeren doorleven het paasverhaal
- 21 apr Pasen; toelichting Kerk in Pakistan

NAMENS DE DIACONIE, ALFRED BOOM

Collectes

Collectes in januari en februari

In de afgelopen twee maanden hebben de collectes het volgende opgebracht:

6 jan	Stedelijk diaconaal werk	€ 98,40
	Pioniersplekken	102,20
20 jan	Wijkdiaconie	59,70
	Oecumene	59,50
3 feb	Kerk in Actie Werelddiaconaat	82,45
	Opbouw wijkgemeente	93,36
17 feb	Kerk in Actie – Noodhulp	74,45
	Opbouw wijkgemeente	86,10

Alle gevers hartelijk dank.

Collectes in maart

In de diensten worden de volgende collectes gehouden:

- 3 mrt Wijkdiaconie
- Opbouw wijkgemeente
- 17 mrt Stedelijk diaconaal werk
- Studentenpastoraat

Stedelijk diaconaal werk

De PGU steunt organisaties die in Utrecht vluchtelingen helpen. Deze collecte is bestemd voor STIL (steun op medisch, juridisch en sociaal gebied) en de Stichting Dienstverlening aan Buitenlanders (sociaal-juridische hulp aan uitgeprocedeerde vluchtelingen).

Studentenpastoraat

Hiermee wordt kerkelijke aanwezigheid in de wereld van universiteit, hogescholen en studentenorganisaties ondersteund, via het Interkerkelijk Platform Studentenpastoraat Utrecht (IPSU).

Rommelmkt zaterdag 2 maart

Onze maandelijkse rommelmkt is weer te bezoeken op 2 maart van 10.30 tot 13.00 uur. Komt u weer eens kijken en een kopje koffie drinken met iets lekkers? Een gezellige plek om buurtgenoten te ontmoeten en er wordt goed gebruik van gemaakt. Er zijn best wel spullen bij die de belangstelling waard zijn en er zijn flink wat boeken voor € 1 te koop, spanning, literatuur, hobby, of kookboeken. Kinderboeken en strips zijn er ook en puzzels niet te vergeten. Het plantje van de maand is dit keer het viooltje om balkon of tuin op te fleuren na de winter.

KidS wordt PUP

Het maandblad van de Protestantse Gemeente Utrecht 'Kerk in de Stad' bestaat niet meer. In plaats daarvan komt nu een magazine: PUP. PUP staat voor 'Platform Utrechtse Protestanten' en krijgt zowel een papieren vorm (een glossy, die ook in winkels te koop komt) als een digitale vorm op internet. Op 7 maart wordt het eerste papieren nummer gelanceerd. We zijn benieuwd!

Filmavond



Vrijdag 15 maart: The Red Turtle. Animatiefilm uit 2016 van de Nederlandse regisseur Michael Dudok de Wit over een man die aanspoelt op een onbewoond eiland. Langzamerhand wordt hij één met het eiland en de elementen. In deze film wordt niet gesproken. Thema's rond gevoel, spiritualiteit en verlichting komen op een niet-zware manier aan de orde. Huiskamer van de Schildersbuurt, Hobbe- mastraat 41. Aanvang 19.30 uur. Toegang gratis, consumpties tegen vergoeding. Na afloop napraten onder het genot van een drankje. Van harte welkom! Graag even vooraf aanmelden bij huiskamer@wilhelminakerkutrecht.nl, 06-18419992.

Wie een tafeltje wil reserveren voor de verkoop kan dit doen bij onderstaande adressen. De spullen kunnen verkocht worden en wat overblijft gaat weer mee naar huis. Voor boeken en kinderspeelgoed is er wel genoeg opslagruimte, dus dat kan naar wens in de kerk gelaten worden. De opbrengst is voor onderhoud en instandhouding van de Wilhelminakerk.

De vorige rommelmarkt bracht iets meer dan € 500 op.

Wie een tafeltje wil reserveren kan dit doen bij Riet Vlieger, tel. 2540521 of e-mail: maria.vlieger@gmail.com, of bij Kitty Brinkmann, tel. 2518045, of kittybrinkmann@outlook.com. RIET VLIAGER

Ons eigen geluid

Het is een groot voordeel dat het aanbod Utrechtbreed vanuit de Protestantse kerk divers is. Zo hoef je als wijkgemeente of als pioniersplek niet alles zelf te organiseren en kun je blij zijn met wat andere kerken te bieden hebben. Het succesvolle Jacobidebat is daar een mooi voorbeeld van. Ook kun je daarin weer met je eigen geluid de 'stad dienen'. Vanuit pioniersplek Begane Grond proberen we dat o.a. met de afgelopen jaar ontdekte combinatie van kunst(enaars), creativiteit en zinging, die grotendeels nog in de kinderschoenen staat. We zitten inmiddels in het laatste pioniersjaar van de eerste driejarige projectperiode (die 1 augustus officieel eindigt), maar deze gevonden combinatie biedt zoveel kansen en is zo uniek voor de stad dat we als pioniersteam inzetten (en hopen) op een vervolg en verdere ontwikkeling van dit project. Het Team Landelijk Pionieren is in elk geval enthousiast over deze weg. Vervolg heeft wel wat financiële en organisatorische voeten in de aarde. De komende maanden houden we u hierover op de hoogte. VANUIT HET PIONIERSTEAM

Geloof in de klimaatmars

Misschien bent u van plan om op 10 maart a.s. naar Amsterdam te gaan om te demonstreren vóór het nemen van maatregelen tegen klimaatverandering. Met deze mars wordt geprobeerd onze regering duidelijk te maken dat de zorgen om onze Aarde in onze samenleving breed gedeeld worden. En dat klimaatmaatregelen niet langer op de lange baan mogen worden geschoven.

En misschien vindt u het dan fijn om dat te doen vanuit een religieuze setting. Ook de kerken lopen mee op 10 maart. Zowel van katholieke, protestantse als andere denominaties. Ook Joodse instellingen, moslims en boeddhisten worden benaderd om mee te doen.



Kom jij ook?
En heb jij al je vader, moeder, broer/zus, neef/nicht, vrienden, buren, kennissen megevraagd?

Startpunt is de Dominicuskerk in de Spuistraat 12 in Amsterdam. Om 12.30 uur komen we daar bij elkaar. In de Dominicus zingen

Marriagehood

23 maart 2019

Samen genieten en investeren in je relatie? Dat kan op de Marriagehood 2019. Laat je inspireren door goede sprekers en ga samen aan de slag in een workshop naar keuze. Geniet van een goed 3-gangen dinerbuffet en laat je verrassen door spetterend cabaret van Timzingt!. Geef je snel op, want er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.



Wanneer en waar?

Zaterdag 23 maart van 14.30 tot 21.00 uur in de Nieuwe Kerk, Bollenhofsestraat 138a, Utrecht.

Voor wie?

Voor alle stellen die in een ontspannen sfeer willen investeren in hun relatie. Het maakt niet uit of je lang bij elkaar bent of kort, of je getrouwd bent of niet. Je gaat op deze dag vooral samen aan de slag, maar er is ook ruimte om andere stellen te ontmoeten.

Meer info over het programma, deelname en kosten?

Ga naar www.nk-utrecht.nl of stuur een e-mail naar dijkstrareinier@gmail.com.

Kopij april

Kopij voor het komende nummer van Wij Wilhelmina kunt u nog tot uiterlijk **maandag 25 maart** aanleveren op: wij@wilhelminakerkutrecht.nl

we met elkaar een lied en krijgen de zegen van de scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, ds, René de Reuver, en de bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. Jan Hendriks, om op pad te gaan. Vandaar vertrekken we met elkaar naar de Dam.

Dit is een initiatief van de 'Groene Kerken'. Meer informatie is te vinden op www.groenekerken.nl. ALFRED BOOM

Financiën na overlijden partner

Als u uw partner (of andere dierbare) heeft verloren, kan het moeilijk zijn om tijd en aandacht vrij te maken voor financiële zaken. Waar moet u op letten, wat moet er allemaal geregeld worden en hoe voorkomt u financiële problemen. Als u hierbij behoefte heeft aan een steuntje in de rug, met name op financieel gebied, dan kunt u een gratis bijeenkomst Financiën na overlijden partner volgen bij U Centraal.

In deze eenmalige bijeenkomst krijgt u informatie over welke regelingen en toeslagen er zijn. Hoe u geld kunt besparen. Welke zaken er geregeld moeten worden. En hoe u een overzicht maakt van uw inkomsten en uitgaven. Daarnaast biedt de bijeenkomst de mogelijkheid om mensen te spreken die hetzelfde hebben meegemaakt. Ook geeft een advocaat tips en voorlichting over erfrecht. Er is ruimte om vragen te stellen.



U krijgt antwoord op vragen als:

- Hoe ziet mijn financiële plaatje er uit na het overlijden van mijn partner?
- Op welke vaste lasten kan ik geld besparen?
- Zijn er regelingen waarvoor ik in aanmerking kom?
- Wat zijn de belangrijkste juridische zaken bij de afwikkeling van een erfenis?

De komende periode kunt u de bijeenkomst Financiën na overlijden partner bijwonen op de volgende data:

- dinsdagavond 5 maart, van 19:00 - 21:45 uur
- woensdagmorgen 17 april, van 09:30 - 12:15 uur
- maandagmorgen 27 mei, van 09:30 - 12:15 uur

Aanmelden voor bijeenkomst Financiën na overlijden partner Deelname is gratis. Via u-centraal.nl/levensgebeurtenissen komt u op het aanmeldformulier voor de bijeenkomst. Een week van tevoren krijgt u een definitieve bevestiging. Mocht u in de tussentijd nog vragen hebben, belt u dan met 06-23335893 of mail naar levensgebeurtenissen@u-centraal.nl.

Een paar weken na de bijeenkomst belt iemand van U Centraal u op om te horen hoe het met u gaat en of u nog vragen heeft.

17 maart: laatste Wilhelminakerk Concert van dit seizoen

Op zondagmiddag 17 maart 2019 wordt alweer het laatste concert van dit seizoen gegeven in de reeks benefietconcerten in de Wilhelminakerk aan de Hobbemastraat.

Wouter van der Lans en Henk Gierveld spelen op de piano van de Wilhelminakerk stukken van onder meer Bach, Brahms, Fauré, Gurlitt, Moszkowski, Mozart en Röntgen, geschreven of bewerkt voor piano vierhandig.

Het was met name in de tijd van Brahms gebruikelijk dat de componist zelf naast een orkestpartij ook een quatre-mains-versie maakte van zijn muziek. Dat was vooral ingegeven door geldgebrek. Het betalen van een orkest kwam vaak voor rekening van de componist. De bewerkingen maakten bovendien uitvoering in kleinere zalen mogelijk.

Wouter van der Lans is student filosofie en heeft enkele jaren piano gestudeerd aan het conservatorium. Hij begeleidt instrumentalisten, zangers en koren.

Henk Gierveld, woonachtig in Utrecht-Oost, is wetgevingsjurist bij een ministerie en werkzaam als toegevoegd onderzoeker bij de Universiteit Utrecht. Hij heeft enkele jaren orgel en klavecimbel gestudeerd aan het conservatorium. In zijn studententijd speelde hij in de Utrechtse Paper Note Jazz Band. Momenteel is hij al meer dan twintig jaar verbonden aan het Haarlems Bach Ensemble o.l.v. Mark Lippe. Daarnaast

begeleidt hij instrumentalisten, zangers en koren.

Wouter en Henk spelen sinds enkele jaren samen als quatre-mains pianoduo. Samen hebben zij ook de 'orkest'-partijen voor hun rekening genomen bij uitvoeringen van Ein Deutsches Requiem en het Schicksallied van Brahms. Deze zomer verzorgen zij een aantal concerten in Zweden.



Het concert op 17 maart begint, zoals gebruikelijk, om 16.00 uur en duurt ongeveer een uur. Na afloop kunt u nog even bijpraten met een drankje.

De toegang is vrij. De vrijwillige bijdrage bij de uitgang is ten bate van de Wilhelminakerk.

Under the fig tree

Koen, Mirjam, Niva en Jade van der Leer hebben begin december 2016 afscheid van ons genomen om zich voor vijf jaar in Spanje te vestigen. Ze zijn daar een opvanghuis gestart voor meisjes die hier in Nederland zijn vastgelopen. Dat vastlopen kan allerlei oorzaken hebben, maar de meisjes die zij opvangen hebben gemeenschappelijk dat het goed voor ze zou zijn om een tijdje uit hun omgeving gehaald te worden om zich goed te kunnen richten op hun eigen gezonde ontwikkeling. Ze sturen regelmatig een blog over hun wel en wee.

Jaargang twee in volle gang

Na de ervaring van het eerste jaar en de ontwikkelingen in de jeugdzorg in Nederland, wordt steeds meer helder wat wij kunnen bijdragen aan de wens om de zorg zo dicht mogelijk bij huis te organiseren. Ik hoor u denken: Opvallend dat dit kan vanuit Spanje ...

Hoe gaat het nu?

Fijngevoeligheid en echte kwaliteit kan je pas leren als je ervaring opdoet. In onze situatie is dat heel duidelijk het geval. Elke dag combineren we het samenleven van ons gezin met het behandelen en doorbreken van patronen van meiden die in Nederland vastlopen. 24/7 zijn wij met elkaar: geen onderbreking van school of een dagje in het weekend iets los van elkaar doen. Dat is pittig, intens en leerzaam, voor ons en voor de meiden.

Door gesprekken met onze partners (zorgaanbieders, doelgroep experts en gemeenten), het bestuderen van theorieën en bovenal het werken en praten met deze meiden zien wij scherper wat wel en niet werkt. Steeds vaker wordt gevraagd om onze kennis en visie te delen. Niet alleen om te vertellen over het leven hier, maar ook om lering te trekken en kritisch te blijven denken over de zorg, wat per gemeente/regio steeds meer verschillend wordt ingevuld.

'Het gewone leven'

Het meest belangrijke wat wij doen is de meiden weer laten landen in het gewone leven. Al is het hier anders dan in Nederland. Je ziet dat het aanleren van een gezonde basis in alle dag, soms alle facetten van meegenomen leerdoelen in zich heeft.

De verworven rechten of het tempo dat de meiden zich soms toe eigenen, passen niet bij het leven. Dit levert conflicten en vooral leermomenten op die de kern van ons werk weergeven: Leer omgaan met de situatie, frustreer je niet over wat je niet kunt veranderen maar steek je energie in jouw eigen verandering.

Leren vanuit het kalme brein

Veel meiden ervaren zoveel prikkels in Nederland, dat hun brein niet goed functioneert. Het is niet mogelijk om op een constructieve manier te redeneren als je (onbewust) in de vlucht of vecht stand zit. Bij ons nemen de prikkels af en kunnen meiden sneller mentaliseren (van buitenaf over jezelf nadenken en van binnenuit over de ander nadenken) en in probleemoplossingen denken.

Preventie

De overgang van ons concept naar een gezinsituatie is een natuurlijke stap. Vandaar dat wij steeds vaker worden ingezet op het moment dat iemand uit huis wordt geplaatst. In combinatie met intensieve hulp thuis, kunnen wij helpen om een patroon te doorbreken wat maakt dat iemand weer thuis kan gaan wonen. Door de afstand en het intensieve programma kunnen wij relatief in korte tijd veel stappen zetten. Wij hopen dan helpen te voorkomen dat iemand (langer dan nodig) op een residentiële locatie woont. Hierbij willen wij meer bijdragen aan de mogelijkheden om zorg rondom thuis te organiseren.

"Ik weet één ding en dat is dat ik niets weet ..."

We sluiten af met Socrates. Hoe meer wij weten over ons werk hoe duidelijker het wordt dat er geen oplossing of standaard route is voor een probleem. De meiden blijven ons elke dag verrassen. Vanuit deze grondhouding willen wij ze tegemoet komen. Elk mens en elk (gezins)systeem is een complex vraagstuk. Maar juist daar waar alles vaag en ongrijpbaar lijkt, is regelmaat, reinheid en rust het enige waar vanuit je weer gericht kunt bouwen.

Eerst de basis op orde, dan ontstaat er ruimte voor ontwikkeling. Mirjam

PIONIERSPAGINA

Nieuws vanuit Begane Grond, de pioniersplek van de Wilhelminakerk

Terugblik inspiratieavond

De vorige inspiratie-avond hebben we elkaar gesproken over onze persoonlijke religieuze ervaringen. Het was een bijzondere ontmoeting. Aan de ene kant merkten we hoe kwetsbaar het is om hierover te praten (zou dat de reden zijn dat er zelfs in de kerk vaak maar weinig over gesproken wordt?) Aan de andere kant merkten we hoe goed het ons deed om over elkaars ervaringen te horen van Gods liefde, gedragenheid, richting in ons leven. Die ervaring heeft het nodig om af en toe stem te krijgen.

Cursus benedictijnse spiritualiteit

Op zoek naar voedende spiritualiteit voor ons dagelijks leven gaan we deze cursus te rade bij de benedictijnse spiritualiteit. Dat doen we aan de hand van het boekje Een levensregel voor beginners. Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijks leven van Wil Derkse. Kunnen wij hier iets van meenemen voor ons eigen (drukke) bestaan? Naast het bespreken van het boek, bestaan de avonden uit verschillende werkvormen en oefeningen met deze spiritualiteit. Ook krijg je kleine opdrachten mee om in je dagelijks leven mee te oefenen.

De cursus bestaat uit vier avonden. Deze zijn niet los van elkaar te volgen, maar vormen één geheel. Onder leiding van Marian van Giezen, predikant van de Wilhelminakerk en Kristel van der Horst, pionier van Begane Grond.



Praktische info

Maximaal aantal deelnemers: 12

Data: 19 maart, 2 april, 23 april, 7 mei. Tijd: 20.00 tot 22.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur

Cursuskosten: € 50 (boekje graag zelf aanschaffen)

Locatie: Huiskamer van de Schilderswijk, Hobbemastraat 41 Utrecht

Aanmelden en meer informatie: welkom@beganegrond.nu of 06-18419992

Werk en proces van kunstenaars: try out

Ben jij kunstenaar in de buurt en wil je wel eens andere kunstenaars ontmoeten om je werk- en proceservaringen mee uit te wisselen? We zijn bezig met een serie ontmoetingen in april, waarin we telkens iemands werk exposeren en bespreken. Geïnteresseerd? Mail voor meer informatie naar Kristel: welkom@beganegrond.nu.

Mooj Handwerkcafé in maart

dinsdag 12 maart, 20.00-22.00 uur;

dinsdag 26 maart, 20.00-22.00 uur,

Huiskamer, Hobbemastraat 41.

Contact: Marie-José: 06-24241517

Veertig dagen vasten?

Wil jij wel eens vasten van je telefoon, wijn, koffie, auto, Netflix? Tijdens de vastentijd (vanaf 6 maart)

doen we dat samen. Meedoen? Mail naar Kristel: welkom@beganegrond.nu.

Terugblik Jacobidebat: 'Er is in deze samenleving een angst voor verdriet'

Dat zei psycholoog Dirk de Wachter tijdens een debat met Ruben van Zwieten, dominee op de Zuidas, in de Jacobikerk op 6 februari.

De Wachter betoogde dat liefde pas ontstaat door kwetsbaarheid. En je kwetsbaar opstellen gebeurt steeds minder. Door het gebruik van Facebook en Instagram hebben we het vooral over alles wat zo leuk is en goed gaat. Dat ziet Van Zwieten ook. Het leven van mensen op de Zuidas draait vooral om de buitenkant. Samen pleitten ze op deze avond voor een samenleving waarin men verhalen vertelt door bijvoorbeeld aan tafel te vragen hoe je dag was en andere levensverhalen te delen.

Het was een zeer inspirerende bijeenkomst. De visie van beide heren op de huidige samenleving was herkenbaar. Voor mensen die gaan voor een tegendraadse manier van leven (voor 'het echte contact' en de daarbij horende kwetsbaarheid) was deze avond een steun in de rug. ROOS KRES