

WIJ WILHELMINA

maandelijkse nieuwsbrief van de protestantse wijkgemeente rond de Wilhelminakerk te Utrecht

Kerkdiensten

WILHELMINA KERK

Zo 3 november 10.00 uur

Ds. Marian van Giezen
Gedachtenisdienst
Kinderkerk

Zo 17 november 10.00 uur

Ds. W. Koerselman

Zo 1 december 10.00 uur

Ds. Marian van Giezen
Eerste adventszondag
Kinderkerk

SWELLENGREBEL

Zo 24 november 10.15 uur

G. Krul

Gemeenteberaad

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor een gemeenteberaad op **maandagavond 18 november** a.s. om **19.30 uur** in onze kerk. Wij willen u dan weer graag informeren over allerlei onderwerpen en zijn nieuwsgierig naar wat er zoal bij u leeft. We geven u de laatste stand van zaken over de verhuur en de activiteiten in onze kerk, over onze financiële situatie, de begroting 2020, over de activiteiten in de huiskamer, over al het werk dat door vrijwilligers in onze gemeente verzet wordt, over het veiligheidsbeleid en nog veel meer. Genoeg stof om met elkaar van gedachten te wisselen. Vanaf 19.00 uur staat de koffie en thee voor u klaar en we sluiten af met een drankje.
NAMENS DE KERKENRAAD,
RITA DIJKSTRA.

Extra actie nodig voor 2019

Bouw mee aan de toekomst van de Wilhelminakerk!

Bij de ontwikkeling van de financiën van de Wilhelminakerk in 2019 is er een flinke tegenvaller. Een belangrijke huurder is in maart vertrokken naar de vroegere Marcuskerk. Dat is voor ons dit jaar € 10.000 minder. Er zijn wel een paar kleinere huurders bijgekomen, maar er is dit jaar nog een van circa € 8.000.

Onze gezamenlijke doelstelling is dat inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn, om dat te bereiken is een extra inspanning nodig. In 2015 heeft onze extra actie € 22.000 opgeleverd. Dat is nu gelukkig niet nodig. Maar het zou fijn zijn als we met elkaar dit jaar € 8.000 extra kunnen bijdragen. Dan kunnen we met een gerust hart samen verder bouwen aan de toekomst van de Wilhelminakerk.

Kan ieder van ons nagaan of hij/zij een extra gift kan doen om dit doel te bereiken? Elk bedrag is hartelijk welkom. Graag overmaken naar onze eigen wijkrekening: NL88RABO 0130714119 t.a.v. de Wilhelminakerk met vermelding Extra gift 2019.

Nadere informatie: Rita Dijkstra tel. 030-2513914 of Tony Aalbers tel. 06-83257562. **FINANCIËLE COMMISSIE WILHELMINA KERK**

Bij de zondagen

3 november - Gedachtenisdienst - met kinderkerk

Op de 1e zondag van november vieren we traditiegetrouw Gedachteniszondag: we gedenken allen die ons door de dood ontvallen zijn en noemen de namen van de gemeenteleden die in het afgelopen jaar gestorven zijn. Ook worden hun nabestaanden uitgenodigd. Het zal een viering zijn met een ingetogen karakter, waarin voor ieder die dat wil, gelegenheid al zijn om zelf de eigen overleden dierbaren te gedenken.

Wij noemen in deze dienst de namen van onze gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Als u wilt, kunt u mij ook namen opgeven van anderen die u graag hardop genoemd wilt hebben. De volgende gemeenteleden worden met name herdacht:

02-01-2019 Eleonore Johanna Hoeve - van Diest (77)
11-02-2019 Anna Maria van Zanten - Verwers (91)
05-04-2019 Wilhelmina Jacoba van Essen (86)
24-04-2019 Wilhelmina Cornelia Antonia Schuman - Lekkerkerker (86)
21-06-2019 Anna Berendina Ebling (92)
06-08-2019 Jan Douw (72)
20-07-2019 Arissa Ludovica Maat (92) jaar

In Zorgcentrum Swellengrebel is één gemeentelid overleden:

11-09-2019 Jantina Roelfina Sportel - Twiest (88)

We lezen 2 Tess. 1, 1 - 12, waarin gedankt wordt voor de trouw van degenen die lijden voor het koninkrijk van God. Dezen worden gelukkig

Bijbel en Kunst 13 november

Bijbel en Kunst-ochtend. Van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur lezen we (in de serie over Bijbelse vrouwen) de verhalen over Batseba en Abigail (vrouwen van David) en kijken we wat kunstenaars met die verhalen doen. Soms geeft dat een bijzondere, nieuwe kijk op het oude verhaal. Welkom, geen voorkennis of voorbereiding nodig! Info: predikant@wilhelmina-kerkrecht.nl of 06-18419992.

Inloop 7 november ... en elke donderdag

Elke donderdag van 14.30 tot 16.00 uur inloop in de Huiskamer van de Schildersbuurt (Hobbemastraat 41). Welkom voor een kop koffie/thee en een praatje of spelletje. Op de eerste donderdag van de maand iets extra's.

Op 7 november komt ons gemeentelid (tevens Gildegids) Henk van Hilten vertellen over 'Reliefs in Blauw'. Wat stellen die steentjes onder veel lantaarnpalen in Utrecht voor? Wat zijn de verhalen die ze ons willen vertellen? En wat zijn het er veel: je ziet ze langs alle grachten in onze stad. Henk laat veel foto's zien en zet ons ook 'aan het werk'.

(Op de 1e donderdag van december spelen we weer het vrolijke Sinterklaasspel).

Info: huiskamer@wilhelmina-kerkrecht.nl of 06-18419992. Welkom!



geprezen, want zij zijn het koninkrijk waardig. Daarnaast leggen we Mt. 5, 1 – 12, waarin mensen in uiteenlopende situaties gelukkig worden geprezen. Ook hen wordt het koninkrijk in het vooruitzicht gesteld. Op deze zondag worden zo de thema's van Allerheiligen en Allerzielen met elkaar verbonden.

17 november - voorganger ds. W. Koerseleman

De gastvoorganger kan zelf de lezingen kiezen. Op het leesrooster staan: Ex. 3, 1 – 15 (waarin Mozes wordt geroepen bij de brandende braamstruik en kennismakt met God) en Luc. 20, 27 – 38 (waarin Jezus met Sadduceeën discussieert over de opstanding van de doden en daarbij verwijst naar het verhaal uit de 1e lezing).

1 december - 1e zondag van de Advent - met kinderkerk

Advent is een tijd van bezinning en de lezingen van deze 1e zondag sluiten daarbij aan. We worden scherp gewezen op onze blinde vlekken en tekortkomingen. We lezen Jes. 2, 1 – 5 (het visioen waarin alle volken zullen optrekken naar de berg van het huis van de Heer; en zwaarden zullen worden omgesmeed tot ploegscharen) en Mt. 24, 32 – 44 (over de dag van de komst van de Mensenzoon: wie herkent de tekenen die daaraan voorafgaan? Wees waakzaam!). Wellicht kies ik nog voor de lezing van het alternatieve leesrooster: Micha 2 (vooral een aanklacht tegen degenen van Gods volk die onrecht beramen; en tegen de profeten die zeggen dat er geen vuiltje aan de lucht is). MARIAN VAN GIEZEN

Lichtjesticht: medewerkers gevraagd

Op vrijdag 20 december houden we weer onze jaarlijkse Lichtjesticht door de wijk, dit jaar voor de 6e keer! Samen met de RK Aloysiuskerk, de Holy Trinity Anglican Church, vrijwilligersorganisatie De Wilg en ondernemersvereniging Puur Oost bieden we een sfeervolle wandeling aan langs de scènes van het Kerstverhaal en diverse koren. Veel gemeenteleden hebben de afgelopen jaren met veel plezier meegewerkt aan dit geweldige feest. Ook voor dit jaar kunnen we nog hulp gebruiken: van te voren, op de dag zelf, tijdens de tocht en na afloop. We doen een beroep op iedereen die het leuk vindt om:



- lichtjes aan te steken en aan te houden; en de lichtjes na afloop weer te verzamelen;
- te zingen of de zang te begeleiden op een instrument;
- in één van de scènes mee te spelen (bijvoorbeeld als herder);
- de catering voor de medewerkers te helpen verzorgen;
- gastvrouw of -heer te zijn in onze eigen kerk;
- te helpen met opruimen na afloop.

Help mee om deze fantastische tocht opnieuw tot een succes te maken en meld u/je aan bij Marian van Giezen, predikant@wilhelmina-kerkrecht.nl of 06-18419992. MARIAN VAN GIEZEN

Rommelmarkt zaterdag 2 november

Dit keer kunt u bij ons terecht om alvast uw inkopen te doen voor Sinterklaas en kerst, voor leuke prijsjes! Er zullen weer plantjes zijn en de loterij zal ook niet ontbreken. We hopen op veel mensen die komen kopen en verkopen. We houden deze rommelmarkt van 10.30 tot 13.00 uur. De opbrengst hiervan komt ten goede aan de instandhouding en het voortbestaan van onze Wilhelminakerk. De opbrengst van oktober was € 467,40. Een mooi bedrag.

U bent van harte welkom om te komen verkopen. Tafeltjes voor de verkoop zijn vooraf al te reserveren en de spullen kunnen zaterdagmorgen vanaf 9.30 uur worden gebracht en uitgesteld. De zijdeur van de kerk in de Hobbemastraat is dan open. Niet verkochte spullen gaan weer mee terug naar huis, behalve de boeken.

Verder bent u natuurlijk welkom in de koffiehoeke voor een praatje en kunt u genieten van koffie en thee met heerlijk eigengemaakt gebak en evenals voorgaande jaren zijn er vers gebakken oliebolletjes die u ook mee naar huis kunt nemen. Voor de kinderen zijn er kleurplaten en limonade.

Opgave voor het reserveren van een tafeltje en voor eventuele vragen kunt u terecht bij Kitty Brinkmann, tel. 2518045, e-mail kittybrinkmann@outlook.com of bij Rita Dijkstra, tel. 2513914, e-mail rdijkstra@hotmail.com. Volgende rommelmarkt zal 7 december zijn.

Namens de rommelmarktcommissie, KITTY BRINKMANN

Collectes

Collecteopbrengst oktober

6 oktober	Wijkdiaconie	€ 94,55
	Kerk en Israël	79,13
19 oktober	Stedelijk diaconaal werk	€ 76,05
	Opbouw wijkgemeente	75,06

Alle gevers hartelijk dank.

Collectes in november

3 november	KIA-najaarszending / Opbouw wijkgemeente
18 augustus	Diaconaal buurtwerk / Opbouw wijkgemeente

Bij de collectes

Najaarszending: Ondersteuning van de theologische faculteit aan de Justo Mwale University n Lusaka, Zambia.

Diaconaal buurtwerk: ondersteuning van het kerk- en buurtwerk in en vanuit de buurthuizen, waaronder de Wijkplaats in Lombok, het Knooppunt in Lunetten en de Roobolkapel op Zuilen.

Oogstdienst

Op 20 oktober hebben veel gemeenteleden een tas gevuld met spullen voor de voedselbank Lunetten. Daarnaast is er € 130 aan contant geld gegeven. Dit alles is overgedragen aan de voedselbank waar het dankbaar ontvangen is. De voedselbanken hebben het laatste jaar meer klanten en minder geld en spullen. Alle extra bijdragen zijn daarom zeer welkom. Hartelijk dank voor alle gulle gaven.

Collecte overmaken

Het is mogelijk om met een bankoverschrijving aan een zondagse collecte te geven. U doet dat door een bedrag over te maken naar: PGU Wilhelminakerk, NL88 RABO 0130 7141 19, o.v.v. collecte en de datum. In principe wordt het bedrag dan verdeeld over de twee collectes. U mag ook zelf een verdeling aangeven.

Namens de diaconie, ALFRED BOOM

NEE-NEE of JA-JA

Vanaf 1 januari 2020 geldt voor alle Utrechtse brievenbussen dat als u niets op uw brievenbus aangeeft dit betekent dat u géén reclame en géén wijkbladen wil ontvangen; NEE-NEE dus.

Als u straks nog reclame bezorgd wil krijgen moet u een JA-JA-sticker plakken. De Wilhelminakerk verspreidt een aantal keer per jaar een flyer met de activiteiten die we organiseren. Die flyer gaat **NIET** in brievenbussen met een NEE-NEE-sticker. Als gevolg van deze verandering zullen we komend jaar veel minder flyers kunnen bezorgen: alleen waar NEE-JA of JA-JA op de brievenbus geplakt is. Wilt u volgend jaar de Wilhelminakerkflyer ontvangen? Zorg dan dat u in ieder geval een NEE-JA-sticker hebt, of eventueel een JA-JA-sticker. ALFRED BOOM, scriba



Wijkmaaltijd



De volgende wijkmaaltijd is op **dinsdag 19 november**. Vanaf 17.00 uur bent u welkom voor een drankje vooraf. De maaltijd begint 17.30 uur en u kunt kiezen uit diverse heerlijke gerechten. De kosten bedragen € 6 per maaltijd. Het menu bestaat uit een hoofdgerecht, nagerecht en een kopje koffie /thee met iets lekkers. Rond 19.00 uur sluiten we af. Wel graag uiterlijk de maandag voorafgaande aan de maaltijd opgeven bij Gery Gorter (030 2512977 of 06 1363 3680).
GERY GORTER

Workshop Soulfulness

Waar leef jij van op?
Waar verlang jij naar?
Wat maakt jou uniek?
Wat gebeurt er als je stil wordt?
Hoe ga je om met donkere periodes in je leven?
Hoe zorg je voor een heilzaam leefritme?

De workshopserie Soulfulness biedt in vijf avonden ruimte, verstillings- en oefeningen om op adem te komen en bezieling te ervaren in het dagelijks leven.

Praktische info

Data di 4 feb | 18 feb | 3 maart | 17 maart | 31 maart
Adres Pioniersplek De Hoefuin, Hogeweide 6 Utrecht | Aanmelden
marleen@geestkracht.nu | Meer info via geestkracht.nu/soulfulness.

Vier avondbijeenkomsten 'voor wie verlangt naar meer bewustzijn van God in het dagelijkse leven'.

'Veel te laat heb ik jou liefgekregeen' (Huub Oosterhuis)

Het is van alle tijden: mensen die er naar zoeken hoe ze, te midden van de veelheid van stemmen die klinken, de stem van de Ene kunnen onderscheiden.

Aan de hand van verhalen uit de Bijbel, gedichten, geleide visualisaties, stilte en uitwisseling verkennen we dit verlangen. We oefenen in ontvankelijkheid en trainen onze zintuigen om wat vanuit de stilte van het hart tot ons komt te verstaan en zoeken in onszelf en met elkaar naar wat ons antwoord zou kunnen zijn. Zo ontstaat er een wederkerigheid van stem en tegenstem en kan een eenmaal op gang gebracht bewustwordings- en geloofsproces zich verder verdiepen.

Dinsdagavond of	donderdagavond in 2019	
29 oktober	31 oktober	<i>God in mij?</i>
12 november	14 november	<i>De grondslag van het leven</i>
26 november	28 november	<i>Ons leven ordenen en afstemmen</i>
10 december	12 december	<i>Heelwording</i>

Begeleiding: Toos Wolters, predikant en psychosyntheticus

Plaats: Johannescentrum, Moezeldreef 400 3561 GD Utrecht, Op loopafstand van station Overvecht. In de omgeving is voldoende gratis parkeergelegenheid

Tijd: van 20.00-21.45, inloop vanaf 19.45 uur

Kosten: vrijwillige bijdrage. Contant of via NL 55 RABO 0334 8784 70 t.n.v. PGU De Fluisterstille Stem (ANBI instelling) o.v.v. herfstbijeenkomsten 2019

Maximale groepsgrootte: 12 personen

Informatie en aanmelding: Toos Wolters, tel. 030 6624813 / toos-wolters@defluisterstillestem.nl Aanmelden kan tot 24 oktober. Graag bij je opgave de avond van je voorkeur vermelden.

Filmavond vrijdag 15 november – The Way (2010)

Wanneer Daniël (Emilio Estevez), de zoon van Tom Avery (Martin Sheen) omkomt tijdens zijn pelgrimstocht naar Santiago de Compostela, besluit Tom de tocht zelf te gaan lopen. Hij hoopt zo te ontdekken waarom Daniël dit wilde doen. Onderweg heeft hij diverse ontmoetingen met medepelgrims (o.a. de Nederlander Joost, gespeeld door Yorick van Wageningen). Bijzonder is dat in het echte leven hoofdrolspeler Martin Sheen en regisseur/acteur Emilio Esteves eveneens vader en zoon zijn.



Huiskamer van de Schildersbuurt, Hobbemastraat 41. Aanvang 19.30 uur.

Toegang incl. consumpties € 5. Na afloop napraten onder het genot van een drankje. Van harte welkom! Graag even vooraf aanmelden bij huiskamer@wilhelminakerkutrecht.nl, 06-18419992. MARIAN VAN GIEZEN

De Mantel van Sint Maarten

8 NOVEMBER 2019 16.00-18.30 uur
DOMKERK UTRECHT

PROGRAMMA

16.00 Inloop
16.15 Opening
16.25 Interactief programma
17:30 Prijsuitreiking
18.00 Borrel
18.30 Einde

Voor meer (inhoudelijke) informatie zie het Wij Wilhelminanummer van oktober, de brochures die in de hal van de kerk liggen en mantel-vansintmaarten.nl/achtergrond



Aanleveren kopij

Wij Wilhelmina verschijnt telkens uiterlijk op dinsdag voor de eerste zondag van de maand. De deadline voor aanleveren van kopij is vrijdag voor verschijning. Voor de kopij van het **decembernummer** wordt de uiterste aanlevertijd **vrijdag 22 november 18.00 uur**. Aanleveren op: wij@wilhelminakerkutrecht.nl

Info

Voor meer informatie over de Wilhelminagemeente:
wilhelminakerkutrecht.nl
Radio: kerkomroep.nl
Bankrekeningnummer:
NL88 RABO 0130 7141 19
t.n.v. Wilhelminakerk

WilhelminakerkConcert zondag 17 november

Mannenensemble 'Vgrdznob' brengt a capella muziek van de randen van Europa

Op zondag 17 november treedt het mannenensemble 'Vgrdznob' op in de Wilhelminakerk, van 16.00 tot 17.00. Vgrdznob betekent 'ik voel' in het Georgisch. Het ensemble brengt a capella polyfone liederen uit Georgië, Armenië, de Balkan, Corsica, Sardinië en andere streken. Zo draagt ze de sfeer over van de randen van Europa in soms knerpemde, dan weer harmonische klanken, zowel uitbundig als verstillend.

Vgrdznob werd zes jaar geleden opgericht en bestaat momenteel uit 12 mannen. Velen van hen doen al jaren mee aan koorreizen naar landen met een polyfone zangcultuur. In 2013 werd besloten om met deze muziek door te gaan. Vrijwel alle twaalf deelnemers zingen ook nog in een of meer andere koren. Daarom repeteren zij eens per maand onder de professionele leiding van Marcel Duijs.



Tijdens het tweede WilhelminakerkConcert van dit seizoen zingen zij religieuze en profane liederen.

Toegang gratis, wel wordt een gift gevraagd voor de instandhouding van de kerk. Na afloop is er gelegenheid tot napraten met een drankje.

EDITH TILANUS

Het wekelijkse ochtendgebed in de Domkerk

Iedere maandagmorgen om 7 uur komt een kleine gemeente in de Dagkapel van de Dom bij elkaar voor het wekelijkse ochtendgebed. Het ochtendgebed is één van de vaste getijdendiensten in de Dom. De deelnemers en bezoekers komen vanuit verschillende geloofsgemeenschappen: de Protestantse Gemeente Utrecht, de Rooms-Katholieke Kerk, de Evangelisch Lutherse Gemeente en de Domkerkgemeente. Het is dus met recht een oecumenisch ochtendgebed.

Iedereen is welkom, vanuit welke levensovertuiging of traditie men ook komt. Het is voor werkende en niet (meer) werkende mensen, voor vaste deelnemers en voor mensen, die zo maar een keer binnenlopen.

Na het ochtendgebed, dat ongeveer 20 minuten duurt, drinken we met elkaar een kopje koffie en/of thee en is er gelegenheid voor ontmoeting en gesprek. Natuurlijk is dit niet verplicht; wie naar het werk moet of andere afspraken heeft mag zijn of haar eigen weg gaan.

Wie meer wil weten over het ochtendgebed kan via e-mail of telefonisch contact opnemen met ondergetekende, e-mail: gkrulbt@gmail.com, telefoon: 06-51630483. GERRIT KRUL



Vacature voorzitter Protestantse Diaconie Utrecht (PDU)

De Protestantse Diaconie Utrecht (PDU) is namens de wijkdiaconieën van de Protestantse Gemeente Utrecht verantwoordelijk voor het stedelijke diaconale werk in de stad. Per 1 januari 2020 eindigt de ambtstermijn van Herre Talsma als voorzitter van (het College van Diakenen van) de PDU. De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Utrecht nodigt gemeenteleden bij deze uit om aanbevelingen te doen of interesse kenbaar te maken voor de vervulling van deze vacature.

De voorzitter van de Protestantse Diaconie Utrecht is als gemeentelid verbonden met één van de wijkgemeenten van de PGU. Hij of zij heeft als taak:

- het voeling houden met ontwikkelingen binnen de wijkgemeenten (wijkdiaconieën) van de PGU;
- het in samenspraak met het moderamen en directeur PDU coördineren van de vorming van diaconaal beleid, waarbij de 'denktank'¹ zorg draagt voor strategische beleidsvorming;
- het leiding geven aan de vergaderingen van het college van diakenen en het moderamen diaconie;
- het vertegenwoordigen van de PDU in de gremia van de PGU, en het mede vormgeven van het beleid van de PGU. Dit alles middels deelname aan (een aantal van) de vergaderingen van de Algemene Kerkenraad Klein (AKK) en Algemene Kerkenraad Groot (AKG);
- het waar nodig en in samenspraak met de directeur PDU vertegenwoordigen van de PDU naar derden;
- het namens het college van diakenen, in samenspraak met moderamen en directeur PDU, optreden als werkgever naar de betaalde professionals van de PDU.

De voorzitter van de Protestantse Diaconie Utrecht:

- heeft kennis van ontwikkelingen binnen diaconaat;
- heeft visie op de rol van diaconaat in de samenleving;
- heeft oog voor de (diaconale) diversiteit binnen de wijkgemeenten van de PGU;
- heeft strategisch inzicht en visie op de toekomst van de PDU binnen de Protestantse Gemeente Utrecht en in de Utrechtse samenleving;
- is een verbinder, teamspeler en is tactvol;
- heeft bestuurlijke ervaring;
- is in staat om vergaderingen inspiratievol en pragmatisch leiden.

Het tactisch en operationeel beleid wordt uitgevoerd door de diaconale werkorganisatie, met o.a. een directeur (tevens secretariaat) en diaconaal consulent.

Uw aanbevelingen, interesse en eventuele vragen m.b.t. deze vacature kunt u richten aan de directeur van de Protestantse Diaconie Utrecht, Dirk van den Hoven, bestuur@protestant-utrecht.nl

1 Notitie Organisatie en werkwijze Protestantse Diaconie Utrecht (PDU), 2019