

# WIJ WILHELMINA

maandelijkse nieuwsbrief van de protestantse wijkgemeente rond de Wilhelminakerk te Utrecht

## Kerkdiensten

### WILHELMINA KERK

**Zo 6 oktober 10.00 uur**

Ds. Klaas Vos

*Kinderkerk*

**Zo 20 oktober 10.00 uur**

Ds. Marian van Giezen

*Schrift en Tafel*

**Zo 3 november 10.00 uur**

Ds. Marian van Giezen

*Gedachtenisdienst*

*Kinderkerk*

### SWELLENGREBEL

**Zo 27 oktober 10.15 uur**

ds. C. Verweij

## Vakantie predikant

Van zondag 29 september tot en met zaterdag 19 oktober heb ik vakantie. Voor dringende gevallen is tijdens de eerste (30-09 - 06-10) en de derde week (14-10 - 19-10) ds. Hans Koops beschikbaar, tel. 06-10795955. Voor de tweede week (07-10 - 13-10) is ds. Dirk Neven beschikbaar, tel. 030-2546656. U kunt ook contact zoeken met een lid van de kerkenraad. **MARIAN VAN GIEZEN**

## Praat mee met de wijkdiaconie

**'Helpen waar geen helper is', dat is het motto van de diakenen. Maar wat betekent dat eigenlijk? Daarover wil de diaconie graag met u in gesprek.**

De wijkdiaconie van de Wilhelminakerk bestaat uit twee mensen: Riek Smit en Alfred Boom. En veel gemeenteleden zijn op een of andere manier diaconaal actief. Samen zorgen we ervoor dat de diaconale taken in de kerkdienst gedaan worden en wordt er onder andere gezorgd voor de wijkmaaltijd, soos, bezoeken van ouderen, hulp verlenen op verzoek en contact met de stedelijke diaconie.

Op 6 oktober kan u tijdens het koffiedrinken praten met de diakenen over het wel en wee van de diaconie. We zitten dan aan de achterste tafel in de koffiehoeke.

Hoe gaat het met de wijkdiaconie en wat doen de diakenen? Wat gebeurt er met de diaconale collectes? Wat vindt u belangrijk voor de diaconie? **DE DIACONIE**

## Bij de zondagen

### 6 oktober - (met kinderkerk)

De gastpredikant kan de lezingen vrij kiezen. Op het leesrooster staan: Hab. 3, 1 - 3. 16 - 19 (een gebed, waarin Habakuk enerzijds bang is voor het ingrijpen van God, anderzijds zich veilig voelt bij de machtige God) en Luc. 17, 1 - 10 (vier min of meer losse instructies van Jezus over ten val brengen, vergeving, geloof en dienstknecht zijn).

### 20 oktober - Oogstdienst - viering van Schrift en Tafel

De lezingen van vandaag cirkelen rond het thema 'dankbaarheid uiten'. In de eerste lezing (1 Kron. 29, 10 - 16) bidt David een gebed van dankbaarheid bij gelegenheid van de start van de bouw van een tempel. Hij beseft dat de mensen alleen maar zo'n werk kunnen verrichten omdat ze eerst van God veel gekregen hebben. In het evangelie (Luc. 17, 11 - 19) gaat het over de tien melaatsen die genezen worden, van wie er één terug komt om Jezus/God te bedanken. Wij betuigen op Dankdag voor Gewas en Arbeid onze dank voor wat er groeit en het werk dat wij morgen verrichten. In hoeverre speelt deze dankbaarheid een echte rol in ons dagelijkse leven?

### 3 november - Gedachtenisdienst - (met kinderkerk)

Op de eerste zondag van november vieren we traditiegetrouw Gedachteniszondag: we gedenken allen die ons door de dood ontvallen zijn en noemen de namen van de gemeenteleden die in het afgelopen jaar gestorven zijn. Ook worden hun nabestaanden uitgenodigd. Het zal een viering zijn met een ingetogen karakter, waarin voor ieder die dat wil, gelegenheid al zijn om zelf de eigen overleden dierbaren te gedenken. Wij noemen in deze dienst de namen van onze gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Als u wilt, kunt u mij ook namen opgeven van anderen die u graag hardop genoemd wilt hebben.

## Bijbelleeskring

Ook de Bijbelleeskring is weer gestart en we gaan verder met het boek Handelingen. Vorig seizoen zagen we hoe het evangelie van Jezus Christus, dit goede nieuws, vanaf de Pinksterdag verspreid werd door de apostelen vanuit Jeruzalem. Hoe de barrière naar de heidenen (Cornelius) werd overwonnen en hoe het over de grenzen van Israël verder de wereld in ging. We volgden Paulus vanaf zijn bekering en uitzending vanuit de gemeente in Antiochië in Syrië op zijn eerste twee reizen, via Cyprus, door Klein Azië en Griekenland. Daarbij was het kaartje van deze reizen wat in sommige Bijbels achterin staat van belang om te zien waar alle nieuwe gemeenten zijn ontstaan. Plaatsen die nu nog bezocht kunnen worden.

Dit seizoen gaan we verder met zijn derde zendingsreis vanuit Antiochië die hem via een ronde langs alle eerder gestichte gemeenten naar Jeruzalem terugbrengt, waar gevangenschap hem wacht. Wat hem en zijn medewerkers overkwam is nog steeds heel herkenbaar in onze tijd, zodat het boek Handelingen een actueel boek blijft waar veel uit te leren valt. Ook de brieven die hij schreef naar een aantal van deze gemeenten zijn wat beter te plaatsen in het geheel van het Nieuwe Testament als je weet hoe die bepaalde gemeenten zijn ontstaan en de relatie die Paulus met hen had.

We komen 1 x per maand bij elkaar van 19.00 tot 20.30 uur in de huiskamer van de kerk.  
RIET VLIENER

We lezen 2 Tess. 1, 1 – 12, waarin gedankt wordt voor de trouw van degenen die lijden voor het koninkrijk van God. Dezen worden gelukkig geprezen, want zij zijn het koninkrijk waardig. Daarnaast leggen we Mt. 5, 1 – 12, waarin mensen in uiteenlopende situaties gelukkig worden geprezen. Ook hen wordt het koninkrijk in het vooruitzicht gesteld. Op deze zondag worden zo de thema's van Allerheiligen en Allerzielen met elkaar verbonden. MARIAN VAN GIEZEN

## Oogstdienst - inzameling voor de voedselbank

Zoals gebruikelijk wordt tijdens de oogstdienst door de diaconie een inzameling gehouden voor de voedselbank in Lunetten. Op 6 oktober kunt u na de dienst een instructie met boodschappenlijst en een linnen tasje meenemen. De tas kunt u bij voorkeur vullen met producten die gevraagd worden door de voedselbank. Geef in ieder geval alléén houdbare producten. Op 20 oktober neemt u de tas mee naar de dienst. De diaconie zorgt ervoor dat alles op de plek van bestemming komt. Als het boodschappen doen voor u bezwaarlijk is mag u ook geld geven. Daarvoor zijn enveloppen beschikbaar op 6 en 20 oktober. DE DIACONIE

## Diversiteit in / en de Wilhelminagemeente

Als Wilhelminagemeente, deel van de Protestantse kerk in Nederland, staan wij open voor ieder die zich aangesproken voelt door onze missie en visie: Ons gedragen wetend door Gods liefde hebben we aandacht voor elkaar en gaan we met respect met onze naasten om, dichtbij en veraf. De gemeente is een actieve, op elkaar en op de wereld betrokken gemeenschap, die haar inspiratie vindt in de Bijbel. Hierbij gaat het om het leren, vieren en dienen vanuit Gods woord voor deze wereld.

*Hoewel ons gebouw misschien een wat gesloten indruk maakt, zijn wij beslist geen gesloten gemeenschap, maar staan wij open voor ieder die op zoek is naar een open geloofsgemeenschap.*

Naar aanleiding van de publiciteit rond de Nashvilleverklaring eerder dit jaar heeft de kerkenraad zich bezonnen op hoe wij als geloofsgemeenschap omgaan met diversiteit, met name rond LHTB-ers (lesbisch, homo, bi, transgender). Deze bezinning heeft erin geresulteerd dat wij ons als kerk hebben aangemeld op de website [wijdekerk.nl](http://wijdekerk.nl). Hierop kunnen kerken laten zien hoe zij staan tegenover deelname van LHTB-ers in hun gemeenschap. Het zal u niet verbazen dat wij vermeld staan als kerk waar LHTB-ers op alle mogelijke manieren welkom zijn.

### Stichting Wijdekerk

Stichting Wijdekerk is een initiatief van een groep christenen, zelf LHTB+-mensen (lesbisch, homoseksueel, bisexueel, transgender) of nauw betrokken bij LHTB+-mensen. Wij vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn in zijn of haar kerk. We hebben onze ervaringen en krachten gebundeld en delen die op deze site.

We willen dit doen vanuit de liefde van Jezus Christus. Samen zijn Wijdekerk.

### Persoonlijke verhalen

Wij willen op deze website laten zien hoe LHTB+-mensen en andere betrokkenen hun gemeente ervaren. Wat doet het met hen als ze anders behandeld worden omdat ze LHTB+-mensen zijn? Wij roepen de mensen op hun *persoonlijke verhalen* te delen. We willen begrip creëren en een open en respectvol gesprek op gang brengen.

Daarnaast biedt stichting Wijdekerk een netwerk via *Facebook*, *Instagram*, *Mail*, persoonlijke ontmoeting, *TijfTijf*, *oudergespreksgroepen*, en de jaarlijkse Wijdekerkdag.

### Kerken op de kaart

Stichting Wijdekerk nodigt alle kerkelijke gemeenten in Nederland uit om transparant te zijn in hun beleid met betrekking tot LHTB+-mensen. Dit doen wij door kerken de gelegenheid te geven zich te registreren op de *kaart* met behulp van een *vragenlijst*. Hier kunnen LHTB+-mensen voor ze een kerk bezoeken van tevoren bekijken wat het beleid van een kerk is.

Laat zien wat er leeft in de kerk, want samen zijn wijdekerk!

460  
op de kaart

Laatst toegevoegde kerken op de kaart:



Wilhelminakerk Utrecht  
Hobbemastraat 35  
3583 CW Utrecht

Wijdekerk steunt jou,  
steun jij Wijdekerk?

Steun wijdekerk financieel (iDeal)

NAMENS DE KERKENRAAD, MARIAN VAN GIEZEN



## Dumont Sextet in Wilhelminakerk Concert op 20 oktober

Najaar 2019 betekent een nieuwe serie van drie benefietconcerten in de Wilhelminakerk, telkens op de derde zondag van de maand om 16.00 uur. (Deur open om 15.30 uur)

We beginnen op 20 oktober met het Dumont Sextet. Dit ensemble is ruim vijf jaar geleden opgericht. Het bestaat uit: Marieke van Dantzig, fluit; Erik van Kassel, hobo; Marnix van den Berg, klarinet; Yolande Krooshof, fagot; Catherine Rau, hoorn en Karel Goossens, pianist.

Marnix van den Berg heeft de leiding. Hij is als klarinettist afgestudeerd aan het conservatorium in Tilburg. Hij heeft diverse werken voor het kwintet gearrangeerd. Op het programma staat muziek van onder anderen Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Louise Farrenc (1804-1875) en Gordon Jacob (1895-1984).

Het belooft dus weer een mooi afwisselend concert te worden. Dus... kom luisteren! EDITH TILANUS

## Bedankje van de pionier

Wat een mooi afscheid was het afgelopen zaterdag 7 september in de Wilhelminakerk. De tienjarige olijfbom (die, zo heb ik geleerd van Marian, doorgaans pas na vier jaar vrucht draagt) die ik van de gemeente heb gekregen staat inmiddels ferm en sierlijk op het balkon. Hartelijk dank voor de mooie woorden, voor alle cadeautjes, kaartjes en voor de moeite om langs te komen. Het deed me goed, hartelijk dank!

KRISTEL VAN DER HORST

## Expositie: Als een kind

Vanaf 22 september exposeert Kristel van der Horst in de Tuindorpkerk. De expositie bestaat uit een serie schilderijen en tweetal objecten, waarin de kunstenaar haar makende bestaan als kind herontdekt. Hoe verhouden wij ons als volwassene tot ons eigen (spelende) kindzijn?



### Bijbehorende workshop

Speciaal voor deze expositie geeft zij op 15 oktober (20:00-22:00u) de workshop 'Worden als een kind'. Daarin wordt het spontane experiment met materiaal aangegaan en wordt gezocht naar verdieping van Jezus' woorden: Om het koninkrijk van God binnen te kunnen gaan moet je worden als een kind. Kan ons eigen kindzijn ons iets leren over wat hij met deze woorden bedoeld zou kunnen hebben? Ieder gaat er individueel mee aan de slag en er is een groepsgesprek. Voor deze workshop kun je je opgeven bij Gea, [geakonie@ziggo.nl](mailto:geakonie@ziggo.nl) (eigen bijdrage € 5) Openingstijden expositie: 22 september - 24 november iedere zondag, 11.30-12.30 uur.

## Rommelmart op zaterdag 5 oktober

De eerste echte herfstmaand, zeker wat het weer betreft terwijl ik dit schrijf. We hopen op een flinke opkomst op de markt want er is geoogst en dat zult u merken! We houden deze rommelmarkt van 10.30 - 13.00 uur. De opbrengst hiervan komt ten goede aan de instandhouding en het voortbestaan van onze Wilhelminakerk. De opbrengst van september was € 558,55.

Dit keer staat de markt in het teken van de herfst. We hebben bolletjes, appels en stoofperen. Bij de stoofperen krijgt u er zelfs een recept en kruiden bij. Eigen gemaakte jams zijn er ook. U kunt net als eerdere jaren het aantal eikeltjes en hazelnoten raden, wie er het dichtst bij zit heeft prijs!

U bent van harte welkom om te komen verkopen. Tafeltjes voor de verkoop zijn vooraf al te reserveren en de spullen kunnen zaterdagmorgen vanaf 9.30 uur worden gebracht en uitgesteld. De zijdeur in de Hobbemastraat is dan open. Niet verkochte spullen gaan weer mee terug naar huis, behalve de boeken. Er wordt extra aandacht besteed dit keer aan een tafel met mooie kinderboeken. Voor volwassenen zijn er weer veel nieuwe boeken.

Verder bent u natuurlijk van harte welkom in onze koffiehoeke. Er is altijd een ruime keuze uit zelfgemaakt gebak. Voor de kinderen is er limonade en zijn er herfstkleurplaten.

Opgave voor het reserveren van een tafeltje en voor eventuele vragen kunt u terecht bij Kitty Brinkmann, tel. 2518045, e-mail [kittybrinkmann@outlook.com](mailto:kittybrinkmann@outlook.com) of bij Rita Dijkstra, tel. 2513914, e-mail [rdijkstrausv@hotmail.com](mailto:rdijkstrausv@hotmail.com). Volgende rommelmarkt zal 2 november zijn.

Namens de rommelmarktcommissie, KITTY BRINKMAN

## Sponsorloop voor Stichting Semmy

Net zoals het de laatste twee jaren het geval was, ga ik op 20 oktober van dit jaar weer de halve marathon van Amsterdam lopen. Deze halve marathon ga ik lopen voor de Stichting Semmy, deze stichting doet onderzoek voor kinderen met hersenstamkanker. De stichting is in het verleden ook in het nieuws gekomen door de actie *Lak voor Tijn*. Tijn heeft toen van heel veel mensen de nagels blauw gelakt en heel veel geld opgehaald.

Voor zo'n sponsorloop zijn natuurlijk sponsors nodig en daarom stuur ik je dit bericht met de vraag of je mij wilt sponsoren. Hiervoor heb ik [op de website whydonate.nl](http://op.de.website.whydonate.nl) een pagina gemaakt. Hier kan veilig via iDeal geld gedoneerd worden en dat gaat rechtstreeks naar de stichting. Heb je geen internet, dan kun je jouw bijdrage aan mij geven, dan zal ik zorgen dat het geld op de goede plaats terecht komt. Ik hoop dat je me wilt sponsoren zodat de stichting zijn werk kan blijven doen. De stichting is een ANBI dus de bijdrage is fiscaal aftrekbaar.

Net zoals vorig jaar zal ik met blauwe nagellak op mijn duimen de halve marathon lopen.

AD VERMEULEN

## Aanleveren kopij

Wij Wilhelmina verschijnt telkens uiterlijk op woensdag voor de eerste zondag van de maand. De deadline voor aanleveren van kopij is vrijdag voor verschijning. Voor de kopij van het **november-nummer** wordt de uiterste aanlevertijd **vrijdag 25 november 18.00 uur**. Aanleveren op: [wij@wilhelminakerkutrecht.nl](mailto:wij@wilhelminakerkutrecht.nl)

## Collectes

**De collectes in september** hebben het volgende opgebracht:

1 september	diaconaal buurtwerk	€ 89,60
	Missionair werk	79,70
15 september	KiA-zending (Syrië)	€ 133,50
	Opbouw wijkgemeente	92,75

Alle gevers hartelijk dank.

## Collectes in oktober

6 oktober	wijkdiaconie / Kerk en Israël
20 oktober	stedelijk diaconaal werk: straatpastoraat Opbouw wijkgemeente

## Bij de collectes

**Kerk en Israël** – Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Samen met het Centraal Joods Overleg ondersteunt de kerk het werk in Nes Amin, een internationale christelijke gemeenschap in Israël gericht op ontmoeting en dialoog.

**Straatpastoraat** – Naar schatting 1000 mensen in Utrecht wonen op straat. Ook in de winter. Het straatpastoraat biedt in samenwerking met Utrechtse kerken plekken waar mensen terecht kunnen – plaatsen waar ze hun verhaal kunnen doen, waar ruimte is voor ontmoeting en het delen van lief en leed.

Namens de diaconie, ALFRED BOOM

## Impressies van het werk van de classispredikant

Tijdens de laatste vergadering van het breed moderamen lezen we het verhaal uit het evangelie van Lucas over de deelnemers van de maaltijd die op geroepen worden de juiste plaatsen in te nemen: niet altijd de eerste maar ook eens de minste. En we legden die woorden van Jezus naast ons eigen handelen als breed moderamen (BM) van de classis, niet om na te denken over etiquette maar om na te denken over de manier waarop wij leiding geven in de classis. We zijn een nieuwe weg ingeslagen met kerk 2025. Eenvoud, ruimte en transparantie zijn de sleutelwoorden. Eenvoud in regelgeving, ruimte voor gemeenten om eigen wegen te gaan, transparant in handelen. Dat betekent dat wij als BM ons steeds afvragen: wat kunnen wij doen om de gemeente te helpen het evangelie zo goed mogelijk uit te dragen. En dan staat niet het BM voorop, als zou die een eigen belang hebben, maar het belang van de gemeente, en de ruimte die zij daarbij nodig heeft om aan haar roeping gevolg te geven. Soms is dat spannend. Ondanks eenvoud van regelgeving zijn er wel regels. Die regels zorgen voor het verband dat onze gemeenten bindt. Je loopt niet zo maar een eigen pad. We weten ons deel van een kerk die zich ook nog weer deel weet van de gemeenschap van kerken wereldwijd. Geen gemeente, geen kerk heeft alleen maar met zichzelf te maken. Daarover zijn we steeds weer in gesprek.

DS. TRINETTE VERHOEVEN - gedeelte uit de maandelijkse brief van de classispredikante

## Ontmoetingsdag in regio voor iedereen die geraakt is door kanker

Onder het thema 'Zin in Leven?!' organiseert de stichting Als kanker je raakt een kleinschalige ontmoeting voor iedereen die is geraakt door kanker. De insteek is laagdrempelig. Iedereen is welkom op woensdag 13 november van 10.30 - 15.30 uur in het Beauforthuis, Woudenbergseweg 70, 3711 AB Austerlitz.

Horen dat je geraakt bent door kanker heeft een onvoorstelbaar diepe impact op je geestelijk en lichamelijk welzijn. Niet alleen voor jou, maar ook voor je naasten. Er is een diep besef van kwetsbaarheid en eindigheid. Er komen vragen boven die gaan over kwetsbaarheid, over sterfelijkheid, over hoe nu verder? Waarom overkomt mij dit? Hoe pak ik mijn leven weer op? Hoe geniet ik weer van het leven?

Met de ontmoeting 'Zin in Leven?!' wil de stichting mensen, die door kanker worden geraakt, ondersteunen. De dag heeft een afwisselend programma en staat in het teken van ontmoeting, (h)erkenning en bemoediging. Bouwina de Haan begeleidt de dag. Wijnanda Heslinga verzorgt een creatieve workshop. Er is volop gelegenheid elkaar te ontmoeten, onder het genot van koffie/thee en een lunch. De begeleiders zijn zeer deskundig en weten uit ervaring wat het betekent om te leven met kanker.

Meer informatie? Aanmelden?

Er is ruimte voor 12 deelnemers. Graag vooraf aanmelden op [www.alskankerjeraakt.nl](http://www.alskankerjeraakt.nl) of stuur een e-mail naar [ontmoeten@alskankerjeraakt.nl](mailto:ontmoeten@alskankerjeraakt.nl)

*De stichting Als kanker je raakt is een initiatief van Rita Renema-Mentink en ds. Arie van der Veer (EO). Christenen, die vanuit eigen ervaring weten welke vragen en worsteling kanker met zich meebrengt.*

## DE MANTEL VAN SINT MAARTEN 2019

8 november - 16:00 - de Domkerk

Dit jaar staat de Mantel van Sint Maarten in het teken van dak- en thuisloosheid. Tijdens de bijeenkomst zullen de aanwezigen doormiddel van een interactief programma met elkaar in gesprek gaan over thema's als gelijkwaardigheid en medemenselijkheid. Het belooft een inspirerende middag te worden, boordevol mooie gesprekken en nieuwe inzichten. Als klap op de vuurpijl wordt er ook nog eens een prijs uitgereikt aan een organisatie of persoon die zich met hart en ziel heeft ingezet voor de dak- en thuislozen in Utrecht.

Het programma ziet er als volgt uit:

16.00 - 16.15	INLOOP
16.15 - 16.25	OPENING DOOR NAZHIYE ORAL
16.25 - 17.30	INTERACTIEF PROGRAMMAONDERDEEL
17.30 - 18.00	PRIJSUITREIKING
18.00 - 18.30	BORREL
18.30	EINDE EVENEMENT

Nieuwsgierig naar de invulling van het programma?  
Meer informatie vind je op [www.mantelvansintmaarten.nl](http://www.mantelvansintmaarten.nl)

Aanmelden kan via: [info@diaconie-utrecht-helpt.nl](mailto:info@diaconie-utrecht-helpt.nl)  
Contactpersoon: Dirk van den Hoven 030-273 75 40  
Adres: Achter de Dom 1, 3512 JN Utrecht

We zien uit naar jullie komst!

De Protestantse Diaconie Utrecht, Citypastoraat Domkerk, Katholiek Utrecht.



### Info

Voor meer informatie over de Wilhelminagemeente:

[wilhelminakerkutrecht.nl](http://wilhelminakerkutrecht.nl)

Radio: [kerkomroep.nl](http://kerkomroep.nl)

Bankrekeningnummer:

NL88 RABO 0130 7141 19

t.n.v. Wilhelminakerk