

WIJ WILHELMINA

maandelijkse nieuwsbrief van de protestantse wijkgemeente rond de Wilhelminakerk te Utrecht

Kerkdiensten

WILHELMINA KERK

Zo 1 maart 10.00 uur

Ds. Marian van Giezen
1e zondag Veertigdagentijd
Kinderkerk / tienerkerk

Zo 15 maart 10.00 uur

Ds. Marian van Giezen

Zo 5 april 10.00 uur

Ds. Marian van Giezen
Palmvasen
Kinderkerk / tienerkerk

SWELLENGREBEL

Zo 1 maart 10.15 uur

Ds. Gerdien van Lankhuijsen

Zo 22 maart 10.15 uur

Gerrit Krul

4 maart 'Alles in de buurt'

Woensdag 4 maart 19.30

- 21.00 uur Huiskamer van de Schildersbuurt- 'Alles in de buurt' Elke betrokken buurtbewoner in Oost is welkom in de Huiskamer (Hobbemastraat 41) voor een gezellige ontmoeting. Er zal info zijn over 'buurtassistenten' (nieuw project) en 'Thuisgekookt.nl' (koken voor en eten afhalen bij buurtgenoten) en hoe je zelf buurtcontactpersoon kunt worden (ogen en oren in je eigen buurtje/straatje). Meer info en aanmelding (niet nodig, wel fijn) via buo@xs4all.nl of 06-55942646.

Bij de zondagen



1 maart - 1e zondag van de Veertigdagentijd - kinderkerk/tienerkerk

Uit Exodus komt vandaag de lezing Ex. 3, 1 - 18, waarin Mozes voor het eerst God ontmoet, in de brandende braamstruik. God laat zich kennen, en hoe?! Het evangelie is, zoals altijd op deze zondag, het verhaal over de beproevingen van Jezus in de woestijn (Mt. 4, 1 - 11). Wat hebben deze beide verhalen ons te zeggen voor de tijd van inkeer en bezinning die wij ingaan?

15 maart - Schrift en Tafel

Op ons alternatieve leesrooster staat op deze 3e zondag van de Veertigdagentijd Ex. 6, 2 - 9. 28 - 7, 7. God instrueert in dit gedeelte Mozes hoe deze God moet voorstellen aan eerst zijn eigen volksgenoten en vervolgens aan de Farao. Daarbij staat als evangelielezing Joh. 4 over het gesprek van Jezus met de Samaritaanse vrouw bij de bron. Omdat dat een heel lang verhaal is, zal ik er misschien een klein gedeelte uit lichten.

5 april - Palmvasen

Tijdens de dienst zullen de kinderen in de Kinder- en Tienerkerk een Palmvasstok gaan versieren. Tegen het eind van de viering komen ze dan in optocht met hun versierde kruis de kerk in. We lezen dan het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem (Matth. 21, 1 - 11). In het eerste deel van de dienst staat Ex. 11, 1 - 10 op het rooster, waarin Mozes de Farao aankondigt dat alle eerstgeborenen van zijn volk (en zelfs het vee) zullen sterven. Wellicht komt daar nog een andere lezing naast te staan.

10 april - Goede Vrijdag

Om 19.30 uur is in onze kerk een meditatieve viering rond het lijden van Jezus. In woord, beeld, muziek en stilte besteden we aandacht aan de laatste gang van Jezus, die naar het Kruis leidde. We lezen het lijdensverhaal van Jezus (Joh. 18, 1 - 19, 42) en wellicht nog andere bijbelgedeelten.

12 april - Pasen

Met Pasen vieren we de opstanding van Jezus Christus, de overwinning op dood en duisternis. Pasen is het feest van het nieuwe leven. Er is veel muziek, een mooi verhaal voor de kinderen en na afloop een feestelijke lekkernij bij de koffie. Welkom! We horen gedeeltes uit Ex. 14 en 15 en het Paasevangelie Joh. 20, 1 - 18. MARIAN VAN GIEZEN

Inloop 5 maart - Babeltructortraining

Elke donderdag van 14.30 – 16.00 uur inloop in de Huiskamer van de Schildersbuurt (Hobbemastraat 41). Welkom voor een kop koffie/thee en een praatje of spelletje. Op de 1e donderdag van de maand vaak iets extra's.

Op 5 maart wordt er weer een Babeltructortraining georganiseerd. Steeds vaker hoor je dat mensen zich met een gewiekst babbeltje toegang verschaffen tot je huis en/of je portemonnee.

Een training waarin je zelf, naar aanleiding van eigen ervaringen van deelnemers, oefent hoe je je daartegen verweert.

Info: huiskamer@wilhelminakerkutrecht.nl of 06-18419992. Welkom!



Bijbel & Kunst-ochtend woensdag 11 maart

Van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur lezen we verhalen over Bijbelse vrouwen en kijken we wat kunstenaars met die verhalen doen. Soms geeft dat een bijzondere, nieuwe kijk op het oude verhaal. Huiskamer van de Schildersbuurt, Hobbemastraat 41. Welkom, geen voorkennis of voorbereiding nodig! Info: predikant@wilhelminakerkutrecht.nl of 06-18419992.

Filmavond 13 maart – Babette's Feast



Deense film uit 1987. Aan de verlaten kust van Denemarken wonen Martina en Philippa, de prachtige dochters van een strenge Protestantse pastoor die elk aards genot afkeurt. Op een dag arriveert de mysterieuze Babette, die de Franse onrusten ontvlucht is, in het diep religieuze en geïsoleerde dorpje. Haar komst brengt verborgen verlangens aan het licht. Huiskamer van de Schildersbuurt, Hobbemastraat 41. Aanvang 19.30 uur. Toegang incl. consumpties € 5. Na afloop napraten onder het genot van een drankje. Van harte welkom! Graag even vooraf aanmelden bij huiskamer@wilhelminakerkutrecht.nl, 06-18419992.

Wijkmaaltijd dinsdag 17 maart

De volgende wijkmaaltijd is op dinsdag 17 maart. Vanaf 17.00 uur bent u welkom voor een drankje vooraf. De maaltijd begint 17.30 uur en u kunt kiezen uit diverse heerlijke gerechten. De kosten bedragen € 6 per maaltijd. Het menu bestaat uit een hoofdgerecht, nagerecht en een kopje koffie /thee met iets lekkers. Rond 19.00 uur sluiten we af. Wel graag uiterlijk de maandag voorafgaande aan de maaltijd opgeven bij Gery Gorter (030 2512977 of 06 1363 3680).

GERY GORTER

Rommelmarkt 7 maart

Dit keer hebben we vrolijke viooltjes in verschillende kleuren. Uit een inboedel hebben we vele mooie klederdrachtpoppen gekregen en materiaal om kaarten mee te maken. Uiteraard



doet het loterijbord weer mee en zijn er kleurplaten voor de kinderen. De koffiehoeke is voorzien van koffie, thee en limonade en heerlijk gebak! Een fijne plek die druk wordt bezocht. De zelfgemaakte jams zullen er ook weer zijn.

We houden deze rommelmarkt iedere eerste zaterdag van de maand van 10.30 – 13.00 uur. De opbrengst hiervan komt ten goede aan de instandhouding en het voortbestaan van onze Wilhelminakerk. De opbrengst van februari kwam uiteindelijk boven de € 609 uit. Wilt u boeken brengen voor de rommelmarkt? Wij zijn heel blij met ACTUELE literatuur en spannende boeken in goede staat. Ook geïllustreerde informatieve boeken zijn welkom. Boeken hoeft u niet mee terug naar huis te nemen.

Tafeltjes voor de verkoop kunt u vooraf al reserveren en de spullen kunnen zaterdagmorgen vanaf 9.30 uur worden uitgesteld. Denk aan klein huisraad, sieraden, speelgoed en kleding, uiteraard in goede staat. Opgave voor het reserveren van een tafeltje en voor eventuele vragen kunt u terecht bij Rita Dijkstra, tel. 2513914, e-mail rdijkstrausv@hotmail.com of bij Kitty Brinkmann, tel. 2518045, e-mail kittybrinkmann@outlook.com

Volgende rommelmarkt zal 4 april zijn.

Namens de rommelmarktcommissie,
KITTY BRINKMANN

Collectes

Collectes in februari

02-02	Kerk in Actie-WereldDiaconaat	€ 88,85
	Instandhouding wijkgemeente	€ 80,75
16-02	Wijkdiaconie	€ 50,80
	Instandhouding wijkgemeente	€ 55,05

Alle gevers hartelijk dank

Collectes in maart

01-03	Kerk in Actie - voorjaarszending Studentenpastoraat
15-03	Wijkdiaconie / instandhouding wijkgemeente

Toelichting

Voorjaarszending: Ondersteuning van migrantenkerken in de Golfstaten. De collecte is bestemd voor een project waarbij de voorgangers getraind worden in storytelling, mondeling doorgeven van de bijbelverhalen en met de kerkgangers op zoek gaan naar de betekenis voor hun eigen leven.

Studentenpastoraat: De collecte is bestemd voor het werk van het IPSU. Jaarlijks doen vele studenten een beroep op de studentenpastores van de Protestantse Gemeente Utrecht. Studenten doen mee aan activiteiten, waarbij de vragen van wetenschap, geloof en maatschappij aan de orde komen.

Collecte overmaken

Het is mogelijk om met buiten de dienst om aan een zondagse collecte te geven. U doet dat door een bedrag over te maken naar: PGU Wilhelminakerk, NL88 RABO 0130 7141 19, o/vv collecte en de datum. In principe wordt het bedrag dan verdeeld over de twee collectes. U mag ook zelf een verdeling aangeven.

Namens de diaconie, ALFRED BOOM

Magnetron gezocht

In de Martenskamer van de Wilhelminakerk heeft lange tijd een magnetron gestaan. Deze is eigendom van de gemeente Con Dios en hebben het apparaat vanzelfsprekend meegenomen met hun vertrek. Dat is toch wel jammer. Een magnetron is een goede aanvulling in de keuken van de Wilhelminakerk. Hebt u een magnetron thuis staan die u niet meer nodig hebt, wilt u dan overwegen deze in bruikleen te geven aan de kerk? U kan het laten weten aan iemand van de kerkenraad.



Bij voorbaat hartelijk dank. ALFRED BOOM

Wilhelminakerk Concert 15 maart: Nederlands Symfonisch Accordeon Orkest

Op zondagmiddag 15 maart 2020 speelt het Nederlands Symfonisch Accordeon Orkest (NSAO) in de Wilhelminakerk. Het orkest is in 2008 opgericht en staat onder leiding van dirigent Tim Fletcher. De 35 accordeonisten komen uit het hele land.

Het repertoire bestaat uit nieuwe composities voor



accordeonorkest en arrangementen van klassieke werken en hedendaagse muziek.

Er zijn drie werken speciaal voor het NSAO gecomponeerd door de Utrechtse componist Geerten Liefing. Twee van die werken gaan op zondagmiddag 15 maart in de Wilhelminakerk in première.

U bent van harte welkom bij deze unieke gebeurtenis. De deur gaat om 15.30 uur open, het concert begint om 16.00 uur en duurt ongeveer een uur. Daarna kunt u kennismaken met de musici onder het genot van een drankje.

De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld om deze concerten mogelijk te maken en het kerkgebouw te behouden voor de kerkgemeente en allerlei wijkactiviteiten. EDITH TILANUS

Lezingen Nicolaikerk

Rond het jaarthema Oog in Oog worden de volgende lezingen georganiseerd:

Donderdag 5 maart: Renée van Riessen- van zichzelf bevrijd. In haar laatste boek onderzoek Renée van Riessen het denken van de filosoof Levinas over nabijheid en naastenliefde. De bevrijding van jezelf blijkt telkens verbonden te zijn met het raadsel van de nabijheid van de ander.

Donderdag 19 maart: Ruard Ganzevoort- vergeving moet, maar hoe? Vergeving is niet alleen een religieus begrip. Het raakt onze menselijke relaties. Het begint bij de slachtoffers. Het raakt ook macht. In een samenleving waar ingezet wordt op zwaarder straffen is vergeving een verdacht begrip geworden.

De lezingen vinden plaats in de Nicolaikerk en beginnen om 20.00 uur.

Bent u doof of slechthorend? Of kent u

iemand die doof of slechthorend is?

De Interkerkelijke Commissie van het Dovenpastoraat (IC Utrecht) draagt zorg voor het pastoraat onder doven. Hierbij organiseert zij verscheidene kerkdiensten voor doven en slechthorenden in de provincie Utrecht.

De vaste diensten zijn op de 1e zondag van de maand, (m.u.v. augustus) een dovendienst in Woerden, in de Kapel bij Careyn Weddesteyn. De dienst begint om 11.30 uur. Adres: Utrechtsestraatweg 50, 3445 AS Woerden. Na afloop van de dienst is er gelegenheid voor onderlinge ontmoeting en koffie drinken. Daarnaast worden er een aantal gecombineerde diensten in de provincie Utrecht gehouden. De diensten worden ondersteund door gebaren (door middel van een tolk) en een beamerpresentatie. Voor meer informatie over de diensten en het dovenpastoraat kunt u terecht op ic-utrecht.nl of bij mevrouw A. Beukers ic.utrecht.dovenpastoraat@gmail.com.

Sponsors gezocht voor Stichting Semmy

De afgelopen jaren heb ik de halve marathon van Amsterdam gelopen voor Stichting Semmy. Dit jaar gaat de Semmy het anders doen met als motto 'RUN₄SEMMY 2020 GOES UTRECHT'.

De stichting gaat nu meelopen met de marathon van Utrecht en ik heb mijzelf daarvoor ingeschreven, niet voor de halve marathon maar voor de kwart marathon, dus 10 km.

Deze sponsorloop wordt op zondagmiddag 19 april aanstaande gehouden. Daarvoor zijn natuurlijk sponsors nodig. Hiervoor heb ik een pagina op de website Whydonate.nl een pagina gemaakt. Op deze pagina kan veilig via Ideal geld gedoneerd worden en dat gaat rechtstreeks naar de stichting. Heb je geen internet, dan kun je jouw bijdrage aan mij geven, dan zal ik zorgen dat het geld op de goede plaats terecht komt. Ik hoop dat je me wilt sponsoren zodat de stichting zijn werk kan blijven doen. De stichting is een ANBI dus de bijdrage is fiscaal aftrekbaar.

De kwart marathon ga ik lopen voor de Stichting Semmy, deze stichting doet onderzoek voor kinderen met hersenstamkanker. De stichting is in het verleden ook in het nieuws gekomen door de actie "Lak voor Tijn". Tijn heeft toen van heel veel mensen de nagels blauw gelakt en heel veel geld opgehaald.

Evenals vorig jaar zal ik met blauwe nagellak op mijn duimen. AD VERMEULEN

Twee nieuwe geestelijk verzorgers van Swellengrebel stellen zich voor

Wij, Gerdien en Willemien, nemen graag het stokje over van Thea Peereboom. Graag stellen we ons kort aan u voor en geven we wat informatie over ons werk als geestelijk verzorger. We vinden het belangrijk om met u als geloofsgemeenschap in de wijk, net als met de parochie en verschillende organisaties hier een goed contact op te bouwen.

Even voorstellen ... Gerdien Lankhuijzen

Vanaf half januari ben ik als geestelijk verzorger werkzaam bij Careyn in de locatie Swellengrebel en in drie kleinschalig woongroepen namelijk De Prinses, Geuzenveste en Nieuw Chartreuse. Anderhalve dag in de week ben ik in Swellengrebel en eens in de maand tijdens de viering op zondag.



Ik ben geboren in Hilversum en groeide op in Nuenen bij Eindhoven. Daar heb ik de opleiding tot A-verpleegkundige gevolgd. Tijdens mijn studie theologie in Utrecht heb ik mijn man Ruud leren kennen. Ik werkte een paar jaar als predikant in Friesland en daarna ruim achttien jaar als geestelijk verzorger in verpleeghuizen en woonzorgcentra in de regio Bergen op Zoom.

Ik verheug me op de ontmoetingen in en om Swellengrebel, -ook met u - om zo mee te werken aan een goede sfeer en aan zorg met aandacht voor wat voor iemand in een kwetsbare situatie van waarde is.

GERDIEN LANKHUIJZEN, geestelijk verzorger

Even voorstellen ... Willemien Winkel

Sinds november 2003 ben ik bij een voorloper van Careyn in dienst gekomen. Ik ben nu werkzaam in Swellengrebel, Rosendaal en Tuindorp Oost.

Ik heb veel zin om hier mijn steentje bij te gaan dragen aan goede zorg, om bewoners bij te staan bij belangrijke levensmomenten, om samen zin te geven en naar zin te zoeken.

Mijn kerkelijke betrokkenheid ligt bij de Doopsgezinde Gemeente Utrecht.

WILLEMIE WINKEL, geestelijk verzorger



Wat is voor ons geestelijke verzorging?!

Tijdens ontmoetingen met bewoners komen geregeld geloofs-, zingevings- en levensvragen naar voren. Het leven kan veel brengen aan gezondheid en ziekte, vreugde en verdriet, geboorte en sterven. Vaak ligt dat heel dicht bij elkaar. Dat vraagt veel van een mens. Ook kan het zwaar zijn afscheid te moeten nemen, zoals van een dierbare naaste of van een stuk zelfstandigheid. Het omgaan met onvervulde verlangens of moeilijke dingen die je zijn overkomen weegt zwaar.

Samen een eindje mogen optrekken en daarbij ruimte en vertrouwen ervaren om te delen wat er leeft. Samen zijn, praten over het leven, de zin en de onzin ervan, geloof, vragen en twijfels. Hoe houdt iemand het vol en wie of wat helpt daarbij? Het kan bemoedigend en verrijkend zijn iets van het (levens-) verhaal te kunnen delen.

Aandacht, betrokkenheid, interesse in de ander zijn belangrijke elementen in ons werk.

Als geestelijk verzorger zijn we voor iedereen beschikbaar, welke achtergrond iemand ook heeft. Gelovig of niet, iedereen denkt na over het leven. Ook mantelzorgers, familieleden en medewerkers kunnen een beroep op ons doen.

Tot zover een kort stukje over onze werkzaamheden. We komen graag verder in contact en zijn blij met alle samenwerking en hulp bij onze activiteiten hier in huis. Op een goede samenwerking!

Met hartelijke groeten,
GERDIEN LANKHUIJZEN
WILLEMEN WINKEL

Gemeenteberaad 23 maart

De kerkenraad brengt het gemeenteberaad nog eens onder uw aandacht. Op maandagavond 23 maart hopen we u weer te mogen begroeten in de kerk. Het voorjaar is in aantocht en tegen de tijd dat het zover is, weten we wat meer over nieuwe ontwikkelingen die momenteel gaande zijn. Daarover willen we u graag bijpraten en uiteraard uw mening horen. Verder kijken we in financieel opzicht terug naar het achterliggende jaar en zijn er ook andere onderwerpen die we zullen agenderen. Agenda en stukken ontvangt u ongeveer half maart. Noteert u alvast de datum?!

Namens de kerkenraad, RITA DIJKSTRA

'Psalmen van Opgang' door QUINK Vocaal Ensemble

Quink Vocaal Ensemble zingt zondagmiddag 8 maart in de Sinte-Gertudiskathedraal een selectie bedevaarts-psalmen op muziek van Sweelinck, Olsson, Manneke en Homilius.

De vijftien Bijbelse psalmen 120 – 134 kennen alle eenzelfde opschrift, dikwijls weergegeven met 'bedevaartslied' of 'pelgrimslied'. Vanwege dit eenduidige opschrift vormen zij samen een eenheid, een serie. Letterlijk vertaald heten deze psalmen; liederen van de trappen, als verwijzing naar de trappen van de tempel in Jeruzalem, als stadia in de opgang van de pelgrim. Om het 'opgaan naar Jeruzalem' te verduidelijken is gekozen voor de titel: Psalmen van Opgang.

Quink heeft zich in de afgelopen decennia ontwikkeld tot één van de beste a-cappella ensembles ter wereld. De veelzijdige musici hebben zich tot doel gesteld de muziek uit de verschillende stijlperiodes zo authentiek mogelijk uit te voeren. Voor het barok- en romantisch repertoire verbindt Quink zich met specialisten uit de betreffende stijlperiode. Het ensemble voerde het programma 'Psalmen van Opgang' eerder uit in de U.S.A en oogstte daar lovende recensies. Geprezen werd hun, schoonheid en kracht met mooie aandacht voor detail. 'Quink voedt zowel het hoofd als het hart.'

Het concert maakt deel uit van het de reeks concerten in de Gertrudiskathedraal, Willemsplantsoen 2. Zondag 8 maart om 16.00 uur. Kerk open vanaf 15.30 uur. Toegang gratis.



Under the Fig Tree

Wij kunnen ons bijna niet voorstellen dat het al weer drie jaar geleden is dat wij midden in nacht, op 7 december 2016, aankwamen in ons grote Spaanse huis. Mirjam 7 maanden zwanger en onze oudste dochter 2,5 jaar oud. Ergens lijkt het lang geleden dat de verbouwing begon en de eerste meiden in juni 2017 bij ons verbleven. Wat is er veel gebeurd en wat is er veel verbeterd. De kern van ons werk is nu eigenlijk samen te vatten in de titel van een interessant boek: 'Sterker worden waar het pijn doet'. Om dat goed uit te kunnen leggen, laat ik één van de meiden aan het woord. Zij schreef een stuk naar aanleiding van een emotionele en moeilijke start in Spanje. In haar stuk herkennen wij veel van de gedachten die de meiden bij ons (soms) hebben. Vandaar dat ik dit graag, met haar toestemming, met u allen deel.

Aan de hiernaast te lezen tekst hebben wij niets toe te voegen. Het inspireert ons hoe meiden op zoek blijven naar een zinvol leven, ondanks de situatie en het gene wat ze verliezen of moeten laten.

Wij willen iedereen bedanken voor het vertrouwen, het meedenken, meewerken en het verder brengen van dit concept. Elke dag hebben wij meer helder hoe wij de meiden beter helpen.

Voor vragen en of reactie kunt u ons mailen op info@underthefigtree.nl.

KOEN EN MIRJAM

Aanleveren kopij

Wij Wilhelmina verschijnt telkens uiterlijk op de dinsdag voor de eerste zondag van de maand. Het aprilnummer komt uit op dinsdag 31 maart. De deadline voor aanleveren van kopij van dit nummer is vrijdag 27 maart 18.00 uur. Aanleveren op: wij@wilhelminakerkrecht.nl

Info

Meer over de Wilhelminagemeente:

wilhelminakerkrecht.nl

Bank NL88 RABO 0130 7141 19 t.n.v.

Wilhelminakerk

HOOP

Ik voel me niks zonder wie ik was, ik heb amper geld, geen dure kleding, geen nagels, mijn wenkbrauwen zijn niet perfect, ik ben niet omringd met mensen die naar mij opkijken, ik heb geen mensen om mij heen die zonder mijn goedkeuring niet handelen, geen drugs en afleiding, ik heb "mijn" mensen niet ik heb alleen mijzelf met mijn gevoel en gedachten.

Wat ben ik zonder bovenstaande, wie ben ik zonder wie ik was? Kijk mij nu zo vol van angst, zo niet goed wetend hoe het moet, zo kwetsbaar, zo vol van pijn en verdriet en zo vol van hoop.

Ik ben moe, moe van het proberen, moe van de pijn, moe van het verdriet, moe van het denken, moe van het missen, moe van het voelen, moe van het niet zijn wie ik was, moe van het hopen.

Hoop hoort bij het leven, maar wat nu als je leeft op hoop als hoop je volledige houvast en aanmoediging is. Als je niks zeker weet en het enige wat je hebt is hoop.

Ik ben hier door hoop. Hoop dat ik de persoon zal worden die ik wil zijn en diep van binnen ben, hoop dat ik moedig genoeg ben mijn wonden te helen waar ze open zijn en pijn doen, hoop dat ik krachtig genoeg ben mijn pijn en verdriet te gebruiken als brandstof, hoop dat ik trots kan worden op mijzelf en mijn naasten op mij, hoop dat ik een waardevol persoon zal zijn voor een ander.

Ik hou niet van hoop want hoop is twijfel en je weet wat ze daarover zeggen 'bij twijfel nooit doen'. Ik ga er vanuit dat een ieder een leven wilt met als basis; duidelijkheid, vastigheid en zekerheid. Drie verschillende dingen die in mijn ogen neerkomen op hetzelfde, een leven gebaseerd op helderheid en rust.

Misschien vat je het gene wat ik nu zeg op als onduidelijk; hoe ik ervoor kan zorgen dat je het volledig begrijpt weet ik niet, maar stel je voor dat ik jou vraag alles achter je te laten, je leven, je thuis, je werk misschien zelfs wel je huisdier. Je zal alles op een gegeven moment moeten hervinden maar je begint helemaal opnieuw zonder duidelijkheid, vastigheid en zekerheid maar wel met hoop.

Hopelijk begrijp je het een beetje maar alsnog verklaar je mij misschien voor gek want ik kies voor dat leven met hoop.

