

WIJ WILHELMINA

maandelijkse nieuwsbrief van de protestantse wijkgemeente rond de Wilhelminakerk te Utrecht

Kerkdiensten

WILHELMINAKERK

Voorlopig geen diensten tot en met Pinksteren (31 mei)

SWELLENGREBEL

Voorlopig geen diensten tot en met Pinksteren (31 mei)

Overige activiteiten

Ook de volgende bijeenkomsten zullen (voorlopig) niet doorgaan:

- Meditatie op maandag
- Soos op dinsdag
- Inloop op donderdag
- Rommelmarkt 4 april / 2 mei

Paasjubel 12 april afgelast

Net zoals de meeste andere kerkelijke activiteiten is ook de traditionele Paasjubel in de vroege Paasochtend dit jaar helaas afgelast.

Aanleveren kopij

Wij Wilhelmina verschijnt telkens uiterlijk op de dinsdag voor de eerste zondag van de maand. Het meinummer komt uit op dinsdag 28 april. De deadline voor aanleveren van kopij van dit nummer is vrijdag 24 april 18.00 uur. Aanleveren op: wij@wilhelminakerkutrecht.nl

Bij de diensten *in tijden van corona*

Helaas is het voorlopig niet mogelijk om als geloofsgemeenschap bij elkaar te komen voor vieringen. Om mij heen zien en horen we over heel veel vindingrijke manieren waarop kerken met hun leden contact houden, hoe ze kerkdiensten uitzenden, zodat mensen met hun eigen kerk kunnen blijven meevieren. Omdat veel van ónze gemeenteleden al aardig op leeftijd zijn, zijn digitale kanalen bij ons niet altijd de aangewezen weg om contact te houden.

Geen diensten via Kerkomroep

Omdat de Wilhelminakerk normaal gesproken de vieringen alleen met geluid uitzendt via Kerkomroep en wij slechts een beperkt abonnement hebben voor live meeluisteren, hebben wij besloten om onze diensten nu ook niet met slechts enkele aanwezigen (bv. predikant met organist, voorzanger en ambtsdrager) uit te zenden. Bovendien denken we dat een flink deel van onze vaste groep kerkgangers niet gemakkelijk toegang heeft tot een dienst via internet.

Alternatieven

Voor wie een kerkdienst via internet wil meevieren, verwijzen wij naar bv. de diensten die worden uitgezonden door:

- Utrecht West - kerkdienstgemist.nl;
- Jacobikerki - jacobikerk.nl;
- Nicolaïkerk, via kerkomroep.nl. De liturgie vindt u via nicolaïkerk.nl/kerkdiensten. Ziet u een inlogscherf of foutcode 502 of 503? Probeer het dan op een minder druk tijdstip nog eens!;
- Oecumenische Janskerkgemeente (om 11.00 uur te beluisteren) kerkdienstgemist.nl;
- Daarnaast is er op zondag om 9.20 uur op NPO2 een televisiedienst met ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland.

Mogelijk aangepaste viering Stille Week

Wél willen we proberen zelf een aangepaste viering in de Stille Week op te nemen (indien mogelijk zowel geluid als beeld) en uit te zenden op een ander tijdstip dan zondagochtend om 10.00 uur. Zo'n viering is dan op elk gewenst moment terug te luisteren/kijken via internet. We onderzoeken de mogelijkheid om zo'n viering dan ook op een CD of DVD beschikbaar te stellen aan gemeenteleden zonder internet. Als dit lukt, hoort u dat van ons. MARIAN VAN GIEZEN



Praktische hulp in tijden van corona

In deze tijd dat we afstand houden van elkaar en alle activiteiten zijn afgelast is het moeilijk om elkaar tegen te komen en te zorgen voor elkaar. De mensen die bekend zijn bij de Wilhelminakerk worden regelmatig gebeld en indien nodig van hulp voorzien. Als uzelf of iemand in uw omgeving behoefte heeft aan extra ondersteuning, dan kan u dat melden bij iemand van de Wilhelminakerk, of via de website nietalleen.nl. Een verzoek voor diaconale ondersteuning kan u ook melden via de website diaconie-utrecht-helpt.nl.

Daarnaast kunt u terecht bij:

- **Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar**, waar je terecht kunt als je niet kunt terugvallen op burens, familie of anderen. Heb je praktische hulpvragen? Bel: 06-20932249. Of mail: info@oostvoorelkaar.nl.
- studenten in de wijk die zich hebben georganiseerd als de 'Boodschappertjes'. Ze zijn te bereiken via 06-40841816, boodschappertjes@gmail.com.
- buurtconciërge Sterre die op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur een wekelijks spreekuur houdt via ZOOM (videobellen), bel of app naar 06-83114849.
- **De Wilg op Facebook**: iedere werkdag van 10.00 tot 11.00 uur is er Wilgjournaal, sport en bewegen, spelletjes, creatief en muziek/radio.
- veel restaurants in de wijk die maaltijden aan huis bezorgen. Ga naar [een lijst met deze restaurants](#). Kun je niet kiezen? Bel dan: 06-20932249. Of mail naar: info@oostvoorelkaar.nl.
- Nog een andere link naar een organisatie (Serve the City) die hulp aanbiedt: stcutrecht.nl/hulpbieden/coronahulpnodig/#hulpverleners.

Wil u zelf hulp bieden aan anderen? Ook daarvoor kan u gebruik maken van de site nietalleen.nl en diaconie-utrecht-helpt.nl (hulp geven).

Geen collectes: maak uw bijdrage over naar de doelen

Omdat alle diensten in de Wilhelminakerk niet doorgaan worden er ook geen collectes gehouden. Dit betekent niet dat de nood minder hoog is bij de doelen waarvoor de collectes ingezameld worden. Misschien wil u in deze tijd af en toe wat geld doneren aan doelen die u na aan het hart liggen. In het bijzonder bevelen we bij u aan:

De voedselbanken. De aanvoer van goederen naar de voedselbanken is verminderd door het hamsteren van levensmiddelen. Er is daarom extra geld nodig om

spullen in te kopen. Het aantal gezinnen dat afhankelijk is van deze hulp blijft hoog en zal door de dreigende recessie de komende tijd waarschijnlijk toenemen. Via de site van de voedselbank voedselbankutrecht.nl onderaan de pagina kan u een donatie doen.



Kerk in Actie. In de vorige Wij Wilhelmina is een korte toelichting gegeven op de 40 dagentijd campagne met de titel: Sta op. Zeven projecten voor de zeven zondagen van de veertigdagentijd. Geven kan via de website kerkinactie.nl/40dagentijd.

U mag ook geld overmaken naar de **diaconie** onder vermelding van uw doel. Het rekeningnummer is: NL 69 RABO 0394 3612 37 t.n.v. Wijkraad Diakenen Wilhelminakerk. ALFRED BOOM, diaconie

In memoriam Elly Kaajan - Dieters

Op 13 maart is overleden Elisabeth Martha Kaajan – Dieters, op de leeftijd van 96 jaar. Zij woonde aan de Deken Roesstraat 5. Elly Kaajan was een enthousiast en betrokken gemeentelid en sooslid. Ook kwam ze meestal bij de wijkmaaltijden. Vroeger was zij ook lid van de cantorij. Muziek, kunst en cultuur waren belangrijk in haar leven. Ze genoot van alle vriendschap, hartelijkheid en gezelligheid die ze kreeg en deelde die dingen zelf ook in ruime mate. Het geloof speelde in haar leven een vanzelfsprekende rol: ze was een blijde gelovige, die leefde in vol vertrouwen op God en Jezus. Tenger als ze was, bleek ze tegelijk taai te zijn: het leek alsof ze elke lichamelijke tegenslag weer wist te overwinnen. Tot op het eind, toen het lichaam toch op bleek te zijn. Ze was er klaar voor en wist waar ze naar toe ging. In heel kleine familiekring is Elly op 19 maart te rusten gelegd in het graf waar haar man Jan (overleden in 1994) en haar als baby overleden eerste zoon Henk Victor ook zijn begraven. Helaas kon de geplande condoleancebijeenkomst niet doorgaan. Wie weet komt er later nog een mogelijkheid de familie te condoleren. Wij wensen haar zoon Dick met Wilma en dochter Marianne en haar dochter Lideke, die zo vaak mee kwam naar onze kerk, sterkte toe bij het verlies van Elly.

MARIAN VAN GIEZEN

In memoriam Grada Tienhooven

Op maandag 23 maart is op 93-jarige leeftijd overleden: Gerarda Maria Tienhooven-Verheul.

Grada was een geliefd en trouw lid van de dinsdagochtendsoos in de Wilhelminakerk. Zij was gebonden aan de rolstoel en werd daarom steeds gehaald en gebracht door de vrijwilligers, waar ze heel dankbaar voor was. Haar vaste plekje was aan de handwerktafel waar ze in volle overgave bezig was 3D-kaarten te maken. Ook al was zij gehandicapt, ze straalde opgewektheid en blijdschap uit. We zullen haar erg missen.

Grada had veel steun van haar kinderen. Ze was dol op haar klein- en achterkleinkinderen. En dat was wederzijds. Maandag 30 maart heeft de crematie in besloten kring plaatsgevonden.

Wij wensen de familie alle sterkte toe in deze moeilijke dagen. MARIAN VAN GIEZEN

Aktie Kerkbalans

Helpt u mee de Wilhelminagemeente in stand te houden?

Zoals elk jaar wordt met de Aktie Kerkbalans uw bijdrage gevraagd om de Wilhelminagemeente in stand te houden. Door het wegvallen van twee vaste huurders is dat dit 2020 een grotere uitdaging dan de vorige jaren. En door het wegvallen van alle verhuur van de kerk in deze maanden is er een extra grote financiële tegenvaller. Hartelijk dank als u al een bedrag voor dit jaar hebt toegezegd. Heeft u dat nog niet gedaan, wil u dat alsnog doen? Uw bijdrage is dringend nodig om onze wijkgemeente in stand te houden.

Struikelstenen

Op 6 februari was er in de Huiskamer van de Schildersbuurt een zeer boeiende lezing van Mijnie Borghstijn en Piet Heyboer over de struikelstenen in Utrecht.

Struikelstenen zijn een initiatief van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Het idee is om in WO2 door de nazi's weggevoerde en niet teruggekeerde Joden te herdenken door voor hun voormalige woonhuis een vierkante steen in het trottoir te plaatsen met hun naam, geboorte- en sterfdatum gegraveerd in het messing bovenplaatje. Stenen waar je even bij stilstaat, waar je – aldus GD – met hart en hoofd over struikelt.

Mijnie en Piet coördineren het plaatsen van de stenen in Utrecht. Zij staan in contact met Gunter Demnig en

met de landelijke Nederlandse organisatie. Zij vertellen heel duidelijk en met grote inzet hun verhaal: ze willen zo veel mogelijk Utrechters bij het project betrekken.

In totaal zijn er zo'n 1.200 uit Utrecht weggevoerde Joden niet teruggekeerd na de oorlog. Op de website joodsmonument.nl zijn hun verhalen na te lezen. Er wordt ook steeds informatie over hen toegevoegd. Tot nu toe is voor 63 van deze 1.200 personen een struikelsteen geplaatst. Ook een aantal in Utrecht-Oost, onder andere in de Mauritsstraat en Paulus Potterstraat. Veertig van de 63 stenen zijn in oktober 2019 geplaatst (door Gunter Demnig zelf) en zijn het resultaat van een mooi project van 5-HAVO leerlingen van het Bonifacius College. Zij hebben voor hun profielwerkstuk onderzoek gedaan naar de gedeporteerde Utrechters en hebben via crowdfunding 5.000 euro bij elkaar gebracht om veertig stenen te financieren.

Er is nog veel werk te verzetten om alle gedeporteerden een herdenkingssteen te geven. Tijdens de inloopmiddag ontstond het idee om als inwoners van de Schildersbuurt een aantal adressen in onze wijk van een steen te voorzien. Hiervoor is een projectgroepje en een inzamelingsactie nodig. Helaas werd ook duidelijk dat de kunstenaar (die het patent op de stenen heeft en ze zelf laat produceren) de vraag niet aankan, dus een realisatie op korte termijn zit er waarschijnlijk niet in. Het gaat in onze wijk om een behoorlijk aantal stenen die per stuk € 132 kosten. De plaatsing zelf is voor rekening van de gemeente, die graag meewerkt aan dit mooie project. Voorlopig gaan Marian van Giezen en Toos Kirpensteijn hiermee aan de slag, maar mocht u willen meedoen en -denken voor de struikelstenen in de Schildersbuurt, neem dan contact op met Toos Kirpensteijn - tel: 030-2511574.

Bedankt!

Via Liesbeth de Heer werden mijn man en ik verrast met een prachtig boeket bloemen ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk. Heel hartelijk dank, Wilhelminagemeente! C.W. KOOIKER en echtgenoot.

Info

Meer over de Wilhelminagemeente: wilhelminakerkutrecht.nl . Bank NL88 RABO 0130 7141 19 t.n.v. Wilhelminakerk