

WIJ WILHELMINA

maandelijkse nieuwsbrief van de protestantse wijkgemeente rond de Wilhelminakerk te Utrecht

Kerkdiensten

WILHELMINA KERK

**Online vieringen
waarin voorgaat
ds. Marian van Giezen**

Zo 3 mei 10.00 uur
4e zondag van Pasen

Zo 17 mei 10.00 uur
6e zondag van Pasen

Zo 31 mei 10.00 uur
Pinksteren

Zo 7 juni 10.00 uur
Trinitatis

Volg de vieringen op YouTube
via wilhelminakerkutrecht.nl

SWELLENGREBEL

Voorlopig geen diensten

Aanleveren kopij

Wij Wilhelmina verschijnt telkens uiterlijk op de dinsdag voor de eerste zondag van de maand. Het juninummer komt uit op dinsdag 2 juni. De deadline voor aanleveren van kopij van dit nummer is vrijdag 29 mei 18.00 uur. Aanleveren op: wij@wilhelminakerkutrecht.nl

Info

Meer over de Wilhelminagemeente: wilhelminakerkutrecht.nl. Bank NL88 RABO 0130 7141 19 t.n.v. Wilhelminakerk

Komt er, God, een nieuwe morgen?

De coronacrisis maakt creatief. Zo ook tekstdichters. Er ontstaan nieuwe, toepasselijke teksten. Zoals bij lied 1003 'Stil is de straat' uit het Liedboek. De tekst is van Jan Jetse Bol (verzen 1 en 5 – hier 6 – en het refrein), maar met het oog op de coronacrisis schreef Gert Landman een aantal nieuwe coupletten (verzen 2, 3, 4 en 5). Onderaan vindt u een link om het lied ook te kunnen beluisteren.

Stil is de straat. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene –
stil is de straat overal.

*Komt er, God, een nieuwe morgen
als een teken van uw trouw,
worden wij bevrijd van zorgen?
God, kom gauw.*

Klassen, kantoren zijn leeg.
Thuis moeten werken of leren,
hoe alles organiseren?
Klassen, kantoren zijn leeg.
Komt er, God, een nieuwe morgen...

Mensen zijn bang overal.
Ieder op afstand gehouden:
ben je niet ziek of verkouden?
Mensen zijn bang overal.
Komt er, God, een nieuwe morgen...

Mensen gebonden aan huis.
Puzzels of brieven of boeken.
Bellen, maar niemand bezoeken.
Mensen gebonden aan huis.
Komt er, God, een nieuwe morgen...

Veel in ons leven valt stil.
Doorgaan en 's nachts liggen malen:
kan ik nog alles betalen?
Veel in ons leven valt stil.
Komt er, God, een nieuwe morgen...

Stil is de stad. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene –
stil is de stad overal.
Komt er, God, een nieuwe morgen...

youtube.com/watch?v=7kQizeCIXvc



Bij de zondagen

Inleiding

Toen de coronacrisis uitbrak en de regering alle grotere samenkomsten verbood, besloot de Kerkenraad van de Wilhelminakerk om in principe geen kerkdiensten te gaan uitzenden via het geluid van Kerkomroep. We vonden dat alleen geluid niet voldoende was om een beleving van echt meevieren mogelijk te maken. Bovendien waren en zijn er veel andere kerken die dat al langer en beter doen; daar hebben we u naar verwezen.

Ook op NPO2 is elke zondag om 9.20 uur een korte viering, verzorgd door de landelijke PKN, te zien. Zeer de moeite waard, van harte aanbevolen.

Toch hadden we de behoefte om voor de Stille Week en Pasen ook zélf iets te doen, zodat u ook vanuit uw eigen vertrouwde kerk en met uw eigen predikant die belangrijke dagen zou kunnen meevieren. Hebt u gekeken naar onze Stille Week- en Paasvieringen die we via YouTube hebben uitgezonden? En hoe vond u het? We hebben diverse reacties gekregen en horen graag ook úw reactie via 06-18419992 of predikant@wilhelminakerkutrecht.nl.

Inmiddels hebben we zodoende een klein beetje ervaring opgedaan met het opnemen van diensten. En we hebben gemerkt dat het wel heel fijn is om toch ook vanuit de eigen kerk te kunnen blijven vieren. Bovendien lijkt het allemaal nog best een tijd te gaan duren ...

Daarom willen we met ingang van 3 mei onze diensten gaan opnemen met beeld en geluid en deze online zetten. U krijgt dan voor elke 1e en 3e zondag van de maand een link toegestuurd die u kunt aanklikken, waarna als het goed is vanzelf de dienst wordt uitgezonden (zorg dat u ook het geluid van uw computer aanzet!). Houd uw mail dus in de gaten op elke 1e en 3e zaterdag of zondag.

Lukt het niet, neem contact op, dan proberen we u ermee te helpen.

Mocht u geen internet hebben: op verzoek kan ook een dvd worden gebrand om thuis af te spelen.

Nieuw met ingang van dit jaar is dat we hebben besloten om ook elk jaar Pinksteren in onze eigen kerk te gaan vieren (dus ook als dit niet op een 1e of 3e zondag valt). Dit jaar is er dus ook op 31 mei een dienst vanuit de Wilhelminakerk mee te beleven. De link wordt op zaterdag 30 of zondag 31 mei verzonden. Het is natuurlijk ook mogelijk om via onze website de

diensten te benaderen: wilhelminakerkutrecht.nl via de Agenda en het overzicht van kerkdiensten op de homepage van de website (Activiteiten / Kerkdiensten).

Een klein maar zeer gemotiveerd groepje mensen gaat zich hier allemaal voor inzetten. We hopen dat u dit zult waarderen en horen heel graag uw reactie (ook als u op- of aanmerkingen hebt; daar kunnen we van leren!). Vanaf deze plaats dank ik deze mensen alvast heel hartelijk!

3 mei

We hebben gemerkt dat een uitgezonden dienst beter wat korter en compacter kan zijn dan een 'live' dienst. Vandaar dat ik kies voor één lezing per dienst (en die liefst niet te lang) en niet meer coupletten van een lied dan (inhoudelijk) nodig.

Op deze 4e zondag van Pasen (het blijft Pasen tot aan Pinksteren! dus ook met als liturgische kleur het feestelijke wit) lezen we uit het Johannesevangelie (10, 1 – 10) over Jezus die zichzelf de deur van de schaapskooi noemt. Bovendien vertelt hij hoe hij als herder voor de schapen uittrekt. Hij kent de schapen en zij hem. Hoe kan ons dit beeld bemoedigen in deze onzekere tijden? Tegelijk vieren we rond deze dagen dat we 75 jaar geleden bevrijd werden. 'Vrijheid' lijkt in schrill contrast te staan met de huidige situatie van thuis moeten blijven. Hoe rijmen we dit met elkaar?

17 mei

Op deze 6e zondag van Pasen, vlak voor Hemelvaartsdag, lezen we Joh. 16, 1 6- 24, waarin Jezus de leerlingen voorbereidt op de tijd waarin ze hem niet meer zullen zien. Hij belooft hen echter dat ze, na een aanvankelijk verdriet, toch meer vreugde zullen voelen. Immers, net zoals na een bevalling, ben je vaak de pijn vergeten zodra het kind geboren is, omdat die vreugde de herinnering aan de pijn overstijgt. Kunnen wij zo ook kijken naar onze huidige tijd van gemis aan veel van wat ons leven de moeite waard maakt; en ons proberen voor te stellen hoe vreugdevol het zal zijn als deze tijd voorbij is? En ons zelfs misschien nú al verheugen over al het goede dat juist nu op gang komt?

31 mei – Pinksteren

Als voorganger kun je op deze dag kiezen voor de lezing uit Hand. 2, 1 – 24 (of de korte versie t/m vs. 11), waarin het verhaal van Jezus' leerlingen wordt verteld. Zij merken dat ze ineens de Geest van Jezus krijgen, die hen helpt zich te bevrijden uit hun teruggetrokkenheid

en schroom. Ze gaan, opnieuw geïnspireerd (spiritus = Geest), de opstanding verkondigen! Maar ook de lezing hoort bij Pinksteren: Joh. 14, 23 – 29 vertelt over de gave van de Geest, hier door Jezus aangekondigd vóór zijn lijden, dood en opstanding. Wat zou óns helpen onze inspiratie te delen, en hoe zouden we dat dan nu kunnen doen?

7 juni

De zondag na Pinksteren heet 'Trinitatis', de zondag van de Heilige Drie-eenheid. Met de uitstorting van de Heilige Geest is de drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest compleet en het waard om te vieren. Want nu hebben wij op alle mogelijke manieren de kans om de éne God te leren kennen: als een Vader die voor ons zorgt; als de Zoon die ons menselijke bestaan heeft gedeeld en als de Geest van hen beiden die ons in ons eigen bestaan blijft sterken en bemoedigen. Daarom lezen we het slot van het Mattheüs-evangelie (28, 16 – 20), waarin Jezus zijn leerlingen – ons! – op weg stuurt om dat goede nieuws overal en aan iedereen te verkondigen. Mét daarbij de belofte dat hij zelf met ons is en blijft, tot aan de voltooiing van deze wereld. Hoe bemoedigend wil je het hebben?

Laten we contact houden!



Om ons heen zien we veel creatieve manieren (ontstaan) om als gemeenteleden contact te onderhouden in deze tijd van sociale distantie. In de Wilhelminakerk bellen we elkaar tot nu toe vooral. Hebt u zelf behoefte aan meer contact, geef dat dan aub aan! Via onze website of via predikant@wilhelminakerkutrecht.nl of 06-18419992 of via iemand die u kent.

Ik zou zelf ook wel andere manieren willen uitproberen om elkaar toch te ontmoeten, bv. via videobellen, individueel of met een groep (dan kun je meerdere mensen tegelijk zien en horen). Wellicht kunnen we met een groepje via de computer, laptop, tablet, iPad of telefoon samen een onderwerp of tekst bespreken. Lijkt u dit fijn, meld u dan bij mij, dan gaan we dat proberen. Je hoeft er echt niet heel technisch voor te zijn. Ik vind zelf ook al doende het wiel uit en ontleen veel aan digitaal meer gevorderde collega's.

DS. MARIAN VAN GIEZEN

In memoriam

Op 19 april 2020 overleed Willemijntje – Wil – van laar, op de leeftijd van 100 jaar. De laatste jaren werd zij liefdevol verzorgd in De Wijngaard in Bosch en Duin. Wil, of zuster Willy, was haar hele leven met hart en ziel diakones, en als zodanig 73 jaar verbonden aan het Diakonessenhuis. In dat ziekenhuis heeft zij ook een leidinggevende functie vervuld. Zij heeft lange tijd met enkele andere diakonessen aan het Tolsteegplantsoen gewoond en was toen betrokken bij de Marcuskerk. Daarna woonde zij in de Jan van Scorelstraat en werd de Wilhelminakerk haar geestelijke thuis. Geloof en het horen bij een geloofsgemeenschap waren heel belangrijk in haar leven. Bovenaan de rouwkaart staat dan ook 'Opdat Christus door het geloof in uw harten wone' (Ef. 3, 17). Velen kennen haar vanuit haar werk of vanuit de activiteiten waaraan zij meedeed in de kerk, zoals de soos, wijkmaaltijd en bijbelkring. Sinds enige jaren ging haar gezondheid, zowel lichamelijk als geestelijk, achteruit. Het was al een tijd haar vurige wens om thuisgehaald te worden door de God in wie zij geloofde. Moge zij nu rusten in vrede.

Geboren



Under the fig tree: April – Corona ...

Mirjam en Koen van der Leer wonen met hun dochters Niva en Jade in Spanje, waar ze in hun huis Nederlandse meiden opvangen die hier zijn vastgelopen. Regelmatig sturen ze ons een nieuwsbrief.

De zon komt op en de maan komt in de nacht; hij is vol en helder en staat aan de hemel. De sterren versieren de donkere nacht in de bergen. De bloemen komen naar buiten, het is lente. Zo lijkt alles hetzelfde ...

Maar door de coronatijd is het toch allemaal anders. We sporten in de tuin en de weekeindes zijn we binnen en in de tuin. Beneden in het huis is er in de ochtend school voor de kinderen en boven voor de grotere meiden.

Een ritme is het houvast om nu een maand met z'n allen in een lock-down te zitten. Ja, het helpt om te denken: we zitten niet in Madrid in een appartement. Maar als je dan jarig bent en niet op verlof kan is dat geen vergelijking die helpt. Dan kijk je naar de maan als je niet kan slapen en denk je: deze maan had ik op een andere plek willen zien.

Als ik van tevoren wist dat ons dit zou overkomen zou ik nooit verwachten dat het zo goed zou gaan. Enorm veel respect voor de meiden die hier zitten, die gewoon zonder gemopper het programma door gaan volgen. Appeltaart bakken om er toch iets leuks van te maken. Ergens ook genieten van de rust in het weekend en het niks hoeven.

Gelukkig maar dat we van tevoren niet weten wat er op ons pad komt omdat we niet weten hoe we er in de situatie mee omgaan. We lopen verder de berg op dan we verwacht hadden.

Alles gaat voorbij en zoals de zon weer onder gaat, gaat corona ook ooit weer onder.

Ondertussen bakken we een extra taart doen we eens een gezicht masker. Genieten we van de zon en ben ik onwijs trots op de meiden die bij ons zijn: wat een toppers. **MIRJAM**