

# WIJ WILHELMINA

maandelijkse nieuwsbrief van de protestantse wijkgemeente rond de Wilhelminakerk te Utrecht

## Kerkdiensten

### WILHELMINAKERK

#### Live en/of via YouTube

#### Zo 7 juni 10.00 uur

ds. Marian van Giezen  
Zondag Trinitatis  
Via YouTube

#### Zo 21 juni 10.00 uur

ds. Marian van Giezen  
met kerkgangers (aanmelding!)  
en via YouTube

#### Zo 5 juli 10.00 uur

ds. Marian van Giezen  
met kerkgangers (aanmelding!)  
en via YouTube

De vieringen op YouTube via  
[wilhelminakerkutrecht.nl](http://wilhelminakerkutrecht.nl)

### SWELLENGREBEL

Voorlopig geen diensten

## Aanleveren kopij

Wij Wilhelmina verschijnt telkens uiterlijk op de dinsdag voor de eerste zondag van de maand. Het julinumnummer komt uit op dinsdag 30 juni. De deadline voor aanleveren van kopij van dit nummer is vrijdag 26 juni 18.00 uur. Aanleveren op: [wij@wilhelminakerkutrecht.nl](mailto:wij@wilhelminakerkutrecht.nl)

## Info

Meer over de Wilhelminagemeente: [wilhelminakerkutrecht.nl](http://wilhelminakerkutrecht.nl). Bank NL88 RABO 0130 7141 19 t.n.v. Wilhelminakerk

## Weer live kerkdiensten!



Met ingang van 21 juni willen we in de Wilhelminakerk weer gaan beginnen om diensten te houden met een (beperkt) aantal kerkgangers. We mogen in juni met max. 30 mensen starten. Verderop in Wij Wilhelmina leest u hoe.

## Bij de zondagen

### 7 juni – via YouTube

De zondag na Pinksteren heet 'Trinitatis', de zondag van de Heilige Drie-eenheid. Met de uitstorting van de Heilige Geest is de drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest compleet en het waard om te vieren. Want nu hebben wij op alle mogelijke manieren de kans om de éne God te leren kennen: als een Vader die voor ons zorgt; als de Zoon die ons menselijke bestaan heeft gedeeld en als de Geest van hen beiden die ons in ons eigen bestaan blijft sterken en bemoedigen. Daarom lezen we het slot van het Mattheüs-evangelie (28, 16 – 20), waarin Jezus zijn leerlingen – ons! – op weg stuurt om dat goede nieuws overal en aan iedereen te verkondigen. Mét daarbij de belofte dat hij zelf met ons is en blijft, tot aan de voltooiing van deze wereld. Hoe bemoedigend wil je het hebben?

### 21 juni – in levenden lijve én via youtube

We horen vandaag Jer. 20, 7 – 13, waarin Jeremia zich beklagt omdat hij tegen wil en dank móet profeteren, tot spot van andere mensen. Gelukkig weet hij God aan zijn zijde. Iets dergelijks stelt Jezus ook zijn leerlingen in het vooruitzicht (Mt. 10, 16 – 33): ook hún boodschap zal bepaald niet door iedereen welwillend ontvangen worden, met gevaar voor hun eigen leven. Dit lijkt voor óns misschien ver van ons bed, maar is voor veel christenen in de wereld dagelijkse realiteit. Maar toch: wat heeft deze uitzendingsrede van Jezus óns te zeggen?

### 5 juli – in levenden lijve én via YouTube

Door de profeet Zacharia (Zach. 9, 9 – 12) worden we als het ware herinnerd aan de intocht van Jezus met Palmzondag: de koning komt binnen, rijdend op een ezel. Als om ons telkens eraan te herinneren: het koninkrijk van God komt niet met wapens en zwaarden, maar met gerechtigheid en liefde. Ook Jezus zelf bemoedigt in Mt. 11, 25 – 30 degenen die te lijden hebben onder onderdrukking en onrecht: mijn juk is zacht en mijn last is licht. Hoe getuigen wij van Jezus? DS. MARIAN VAN GIEZEN

## Bijwonen van kerkdiensten vanaf 21 juni

Met ingang van 21 juni willen we in de Wilhelminakerk weer gaan beginnen om diensten te houden met een (eerst nog beperkt) aantal kerkgangers. We mogen in juni met max. 30 mensen starten.

De landelijke PKN en de Utrechtse PGU heeft allerlei richtlijnen opgesteld, waaraan wij ons moeten houden.

De kerkenraad is druk bezig om een protocol te schrijven.

### Wat betekent het voor 21 juni:

- Het betekent dat er naast de medewerkers nog 20 mensen in de kerk aanwezig mogen zijn tijdens de dienst. **En dát betekent weer dat u zich dus moet aanmelden als u graag aanwezig wilt zijn.** Dat kan bij Gery Gorter, per mail ([gerg.gorter@planet.nl](mailto:gerg.gorter@planet.nl)) of telefoon/sms/app (06-13633680), uiterlijk vrijdag 19 juni om 12.00 uur. Als er teveel aanmeldingen zijn, dan moet de kerkenraad een keuze maken. Als u niet ingedeeld wordt, dan hoort u dat uiterlijk 20 juni om 12.00 uur.
- Bij binnenkomst wordt gekeken of u op de lijst van aanmeldingen staat.
- Bij binnenkomst, tijdens de dienst en bij het verlaten van de kerk dient u min. 1,5 m afstand te houden tot andere kerkgangers; u moet in de hal uw handen desinfecteren; wij zullen vragen naar uw gezondheidstoestand (zie ook hieronder).
- Enkele mensen zullen aanwijzen op welke plaats(en) u kunt gaan zitten.
- Helaas is het niet toegestaan mee te zingen met de liederen. Alleen 5 leden van onze zanggroep zullen de liederen meezingen (op ruime afstand van de andere kerkgangers).
- Eveneens helaas is het nog niet mogelijk om na afloop van de dienst koffie te drinken met elkaar. Wij hopen dat zowel het zingen als het koffiedrinken zo spoedig mogelijk weer toegestaan zal kunnen worden.
- Toiletgebruik moet zoveel mogelijk beperkt worden.

Wilt u vooraf wél bij uzelf nagaan of u géén last hebt van:

- hoesten
- neusverkoudheid
- koorts (vanaf 38 graden)
- benauwdheidsklachten

U mag ook géén huisgenoot hebben met koorts of benauwdheidsklachten

of in de afgelopen 14 dagen contact hebben gehad met iemand die besmet is met het coronavirus.

Verder kan het goed zijn, als u tot een kwetsbare groep behoort, uzelf af te vragen (of te overleggen met familieleden) of het verstandig is naar de kerkdienst te komen.

Als het op 21 juni allemaal goed verloopt, willen we proberen of we met ingang van juli met nog meer kerkgangers kunnen gaan vieren. Omdat niet iedereen dat voor zichzelf zal kunnen of aandurven, zullen we onze diensten óók via YouTube blijven uitzenden. Er wordt de komende tijd uitgezocht of dat live kan.

Anders kunt u op zondagmiddag naar de dienst kijken.

### Ook vanaf juli is aanmelding een eis.

We zullen u binnen nu en een paar weken een update sturen van hoe we het dan gaan organiseren.

## Dringend hulp gezocht!

Tot nu toe heeft Alfred Boom onze diensten gefilmd (samen met Hans Kramer) en ze bewerkt/gemonteerd en op YouTube gezet. Wij zijn hem héél erg dankbaar dat hij hier zoveel tijd en energie in heeft gestoken! En wat een prachtig resultaat heeft zijn werk opgeleverd. Hulde voor Alfred!

Maar als we onze diensten willen blijven uitzenden voor degenen die (nog) niet in levenden lijve durven of kunnen komen, is er wel dringend extra hulp nodig. Het is een te wankel basis als al dit werk op één persoon neeromt.

Bent u of kent u/ken jij iemand die hiermee zou willen helpen? Misschien een (klein)kind of buurtgenoot die dit een mooie klus vindt om in één klap heel veel mensen een plezier mee te doen? Als iemand dit één keer per maand zou kunnen doen, zijn wij al heel erg geholpen! (Vanaf 21 juni willen we proberen of we de diensten live kunnen uitzenden, dus zonder montage achteraf; het gaat dus om een paar uur op de 1e of 3e zondagochtend van de maand).

## Overige activiteiten

Wij beraden ons op de mogelijkheden om met ingang van juli enkele van onze vaste activiteiten weer op te pakken. Het gaat dan om kleinere groepen; en als de bijeenkomsten normaal gesproken in de Huiskamer zouden plaatsvinden, zullen we die nu in de kerkzaal houden. In de volgende Wij Wilhelmina leest u meer.

## Laten we contact houden!

---

Op allerlei manieren kunnen we als gemeenteleden contact met elkaar onderhouden in deze tijd van sociale distantie. In de Wilhelminakerk bellen we elkaar tot nu toe vooral. Hebt u zelf behoefte aan meer contact, geef dat dan aub aan! Via onze website of via [predikant@wilhelminakerkutrecht.nl](mailto:predikant@wilhelminakerkutrecht.nl) of 06-18419992 of via iemand die u kent. DS. MARIAN VAN GIEZEN

## Bericht uit zorgcentrum Swellengrebel van Careyn.

---

Beste mensen, graag sturen we u een bericht in deze moeilijke tijden rond het virus.

Wat heeft iedereen een ander leven gekregen in onze anderhalvemetersamenleving. Dat geldt zeker ook voor de bewoners in Swellengrebel. Ineens geen bezoek van familie en naasten, geen vrijwilligers meer uit de kerken en uit de buurt, die je aandacht geven, of even een eindje met je naar buiten gaan. En al is er lieve zorg van alle medewerkers, het blijft voor veel bewoners moeilijk.

Voor ons als geestelijk verzorgers betekent het dat we vooral diegenen bijstaan die het nu het zwaarst hebben; dat kan ook zijn door angst voor het virus of vanwege ziekte. In deze situatie zijn we zoveel mogelijk aanwezig, ook via beeldbellen en andere vormen van vieren – namelijk via online vieringen, die getoond worden, waar het kan.

Het is ontroerend om te zien hoe iemand, die de weg is kwijt geraakt weer even verder kan door een gelovig lied of bemoedigende woorden; en hoe bewoners steeds weer kracht putten uit de boodschap van geloof in nieuwe toekomst door God die nabij is, ook in deze tijd na Pasen; hartverwarmend is het te zien hoeveel liefde en kracht er - ook op afstand - gedeeld wordt, zeker ook door de zorgmedewerkers.

Iedereen hoopt op een spoedige beëindiging van het bezoekverbod. Wij hopen elkaar dan weer in goede gezondheid te treffen en ook de zondagse vieringen weer in een nieuwe en aangepaste vorm te kunnen continueren.

Met hartelijke groet en alle goeds, GERDIEN LANKHUIJZEN EN WILLEMIEN WINKEL geestelijk verzorgers Swellengrebel