

WIJ WILHELMINA

maandelijks nieuwsbrief van de protestantse wijkgemeente rond de Wilhelminakerk te Utrecht

Kerkdiensten

WILHELMINAKERK

Zo 2 augustus 10.00 uur

ds. Marian van Giezen

Zo 16 augustus 10.00 uur

ds. Marian van Giezen

Zo 6 september 10.00 uur

ds. Marian van Giezen

Startzondag

De vieringen zijn vanaf elke zondag in de loop van de middag ook te zien via

YouTube

en

wilhelminakerkutrecht.nl

of luister live mee via kerkomroep.nl

Aanleveren kopij

Wij Wilhelmina verschijnt telkens uiterlijk op de dinsdag voor de eerste zondag van de maand. Het septembernummer komt uit op dinsdag 1 september. De deadline voor aanleveren van kopij van dit nummer is vrijdag 28 augustus 18.00 uur. Aanleveren op: wij@wilhelminakerkutrecht.nl

Info

Meer over de Wilhelminagemeente: wilhelminakerkutrecht.nl. Bank NL88 RABO 0130 7141 19 t.n.v. Wilhelminakerk

Nabijheid ondanks afstand

Als Wilhelminagemeente hebben we in de afgelopen maanden laten zien waar we goed in zijn: elkaar nabij zijn, omzien naar elkaar ondanks de verplichting tot fysieke afstand.

Gemeenteleden hebben elkaar gebeld en zo het contact onderhouden. Het bellen wordt inmiddels wat minder frequent, omdat velen nu weer meer naar buiten gaan en de eigen contacten weer oppakken. Maar wilt u graag toch meer contact met een ander gemeentelid of met de predikant, meldt u dat dan a.u.b.. We doen het met liefde!

Voorlopig zullen we nog moeten leven in het 'nieuwe normaal' met anderhalve-meter-maatregelen. Daarbinnen blijven we al doende leren en met alle voorzorgen proberen wat er wél kan. Maar we begrijpen dat naar de kerk komen voor sommigen nog een brug te ver is. Daarom blijven we onze diensten óók uitzenden. Zie het kadertje hiernaast. Helaas duurt het technisch soms lang voor een uitzending mét beeld beschikbaar kan zijn. Dat is op dit moment niet anders. We doen ons best! Met opnieuw alle lof voor Alfred Boom, voor hoe hij de vieringen in beeld brengt.

Het liefste zouden we willen gaan livestreamen (rechtstreeks uitzenden met beeld), maar technisch en qua menskracht zijn we nog niet zover. Bovendien hangt er een prijskaartje aan vanwege apparatuur die aangeschaft zou moeten worden (giften voor dit doel zijn zéér welkom). Brengt u de oproep voor extra hulp hiervoor onder de aandacht van mensen die hiermee misschien zouden kunnen/willen helpen?

Dringend hulp gezocht!

Als we onze diensten willen blijven uitzenden voor degenen die (nog) niet in levenden lijve durven of kunnen komen, is er wel dringend extra hulp nodig. Het is een te wankel basis als al dit werk op één of twee personen (Alfred Boom en Hans Kramer) neerkomt.

Bent u of kent u/ken jij iemand die hiermee zou willen helpen? Misschien een (klein)kind of buurtgenoot die dit een mooie klus vindt om in één klap heel veel mensen een plezier mee te doen? Als iemand dit één keer per maand zou kunnen doen, zijn wij al heel erg geholpen! (Het gaat om een paar uur op de 1e of 3e zondag van de maand).

Kerkdiensten

Wat het bijwonen van diensten betreft willen we steeds (voorzichtig) een stapje verder gaan. Wat blijft is dat iedereen anderhalve meter afstand tot elkaar moet houden en dat u alleen komt wanneer u en uw huisgenoten gezond zijn.

Dus: wilt u vooraf bij uzelf nagaan of u géén last hebt van:

- hoesten
- neusverkoudheid
- koorts (vanaf 38 graden)
- benauwdheidsklachten

U mag ook géén huisgenoot hebben met koorts of benauwdheidsklachten of in de afgelopen 14 dagen contact hebben gehad met iemand die besmet is met het coronavirus.

Verder kan het goed zijn, als u tot een kwetsbare groep behoort, uzelf af te vragen (of te overleggen met familieleden) of het verstandig is naar de kerkdienst te komen.

- Bij binnenkomst in de kerk wordt uw naam genoteerd op een presentielijst (zodat we in geval van tóch een uitbraak weten wie er wanneer in onze kerk zijn geweest).
- U moet in de hal uw handen desinfecteren.
- Bij binnenkomst, tijdens de dienst en bij het verlaten van de kerk dient u min. 1,5 m afstand te houden tot andere kerkgangers.
- Enkele mensen zullen aanwijzen op welke plaats(en) u kunt gaan zitten.
- Voorlopig blijft nog de regel dat alleen de zanggroep zingt. U mag wél neuriën met gesloten mond.
- Koffiedrinken na de dienst en gemeentezang gaan we stap voor stap invoeren. Zie het aparte stukje hierover.
- Toiletgebruik moet zoveel mogelijk beperkt.

Koffie drinken en gemeentezang

Stap voor stap gaan we dingen toevoegen. Om te beginnen op 2 augustus koffiedrinken na de dienst. Daarvoor is ook een protocol uitgedacht, dat neerkomt op:

- Er wordt aan twee kanten koffie gedronken. Je gaat naar de kant waar je het dichtste bij zit, om onnodig heen en weer lopen te voorkomen.
- Iedereen loopt langs de tafel waar de kopjes e.d. klaar staan en neemt het eigen kopje mee naar de plaats. Iedereen gaat (en blijft) zitten.
- Er wordt voorlopig maar één kopje koffie of thee geschonken, ook om onnodig 'verkeer' te voorkomen.
- De koffieploeg ruimt (met handschoenen aan) alles op na afloop. Gelieve dus niet zelf kopjes te verzamelen e.d. (dan zitten er zo weinig mogelijk verschillende handen aan de spullen).

In de daarna volgende dienst (16 augustus) willen we dan toevoegen dat het slotlied door de aanwezigen mag worden meegezongen. We kunnen door de tussenpoos van telkens twee weken mooi in de gaten houden of iedereen gezond blijft; en als dat zo is, weer een volgende stap zetten.

Bij de zondagen

2 augustus

Uit Nehemia 9, 15 – 20 horen we een gedeelte van een gebed dat de Levieten bidden bij gelegenheid van de vernieuwing van het verbond met God, na de Babylonische ballingschap. Er wordt vooral benadrukt hoe goed God voor het volk heeft gezorgd, ondanks hun ontrouw. Hetzelfde thema horen we terug in Mt. 14, 13 – 21, waarin een overvloed aan brood tegenover een (in eerste instantie) gebrek aan geloof/vertrouwen (bij de leerlingen van Jezus zelf!) wordt vastgesteld (ná dit gedeelte komt dit gebrek aan geloof alsnog terug, in het verhaal over de storm op het meer). Hoe zit dat in ons eigen geloofsleven?

16 augustus

We lezen Jesaja 56:1-7 (over hoe God ook openstaat voor buitenstaanders die zich met de God van Israël willen verbinden) en Matteüs 15:21-28 (waarin Jezus 'belaagd' wordt door een Kanaänitische - dus heidense - vrouw, die hem met haar grote geloof en vertrouwen verbaast). Kortom: God en geloof staan open voor mensen van goede wil. Soms kunnen zij zelfs tot voorbeeld zijn voor degenen die tot Gods volk-van-oudsher behoren. Wat heeft dat ons te zeggen? En: wie zijn wij eigenlijk zelf in deze teksten?

6 september – Startzondag



Deze zondag was gepland als Startzondag. De vorm van afgelopen jaren, waarin we tijdens of na de dienst in groepjes uiteen gingen voor activiteiten rond het (jaar)thema, zal dit jaar niet gebruikt kunnen worden. Wél zal de dienst in het teken staan van het landelijke jaarthema 'Het goede leven – bloeien in Gods licht'.

‘Wat je vanuit het geloof kunt zeggen, is dat het goede leven ook alles met God te maken heeft. Hij maakt het leven goed. Niet in de zin van succesvol of moreel beter, maar je leven – met alle vreugde en verdriet – wordt in een ander kader gezet. Het licht van God, het licht van vergeving, valt over jouw leven.’ Scriba van de PKN René de Reuver schrijft hierover: ‘Het samenleven met anderen, met mensen die je lief zijn, geeft zin. Het geeft zin om er voor elkaar te zijn. Nu we de pijn ervaren van elkaar niet nabij kunnen zijn, beseffen we maar al te goed hoe waar dit is. Tegelijkertijd voegt het christelijke perspectief nog iets toe: in die ander komt iets van God naar je toe. En niet alleen in de ander die je graag mag of die dezelfde hobby’s heeft, maar ook in de ander die een beroep op je doet, of in de ander die je stoort.’

Als lezingen voor deze zondag kies ik waarschijnlijk. Mt. 13, 44 – 46 (twee korte gelijkenissen: over de schat in de akker en over de parel), misschien in combinatie met Filippenzen 3:1,5-11 (waarin Paulus zijn radicale keuze voor Christus beschrijft): in beide gedeeltes gaat het over een radicale keuze voor een leven met God.

DS. MARIAN VAN GIEZEN

Inloop zomermaanden - in de kerk

Inmiddels zijn we weer gestart met inloopbijeenkomsten. Omdat de Huiskamer helaas te klein is om 1,5 meter afstand te houden, doen we dat in de Wilhelminakerk.

In augustus is er een gezellige inloop

elke donderdag van 14.30 tot 16.00 uur.

We zetten in de ‘koffiehoek’ de tafels en stoelen op gepaste afstand neer. U kunt via de zij-ingang van de kerk naar binnen. Bij binnenkomst wordt gevraagd of u gezond bent en moet u uw handen desinfecteren. Natuurlijk is het uw eigen keuze en afweging of u al dan niet naar deze inloop wilt komen. (Overleg dat bijvoorbeeld ook even met uw kinderen of mantelzorgers.)

Wij van onze kant doen er alles aan om de inloop zo veilig en gezellig mogelijk te laten verlopen.

Van harte welkom!