

WIJ WILHELMINA

maandelijkse nieuwsbrief van de protestantse wijkgemeente rond de Wilhelminakerk te Utrecht

Kerkdiensten

WILHELMINAKERK

Zo 6 september 10.00 uur

ds. Marian van Giezen
Startzondag

Zo 20 september 10.00 uur

ds. Marian van Giezen

Zo 4 oktober 10.00 uur

ds. Klaas Vos
Kinder-/tienerkerk

**De vieringen zijn vanaf elke
zondag in de loop van de
middag ook te zien via**

**YouTube
en
wilhelminakerkutrecht.nl**

**of luister live mee via
kerkomroep.nl**

Aanleveren kopij

Wij Wilhelmina verschijnt telkens uiterlijk op de dinsdag voor de eerste zondag van de maand. Het oktobernummer komt uit op dinsdag 29 september. De deadline voor aanleveren van kopij van dit nummer is vrijdag 25 september 18.00 uur. Aanleveren op: wij@wilhelminakerkutrecht.nl

Info

Meer over de Wilhelminagemeente: wilhelminakerkutrecht.nl. Bank NL88 RABO 0130 7141 19 t.n.v. Wilhelminakerk

Groei en bloei

Nieuw seizoen van start met welkom aan Nieuwe Kerk

Als u deze Wij Wilhelmina ontvangt, gaan de kinderen in heel Nederland weer naar school. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet in de tijd waarin we zijn terechtgekomen. Het voorjaar en de zomer waren warm, maar niet zo zorgeloos als gehoopt. Nu maar bidden en duimen dat het geen hete herfst wordt, dat zou in meerdere opzichten geen goed teken zijn.

We hopen dat u in de laatste paar maanden weer wat meer uw dierbaren hebt kunnen ontmoeten. Ontmoeting, daar draait het om, ook in onze kerkgemeenschap. Ontmoeting met God en de mensen. Er is veel over en weer gebeld om in contact te blijven en alles op alles gezet om zo snel en zo goed als mogelijk de draad weer op te pakken.

Er zijn protocollen geschreven, de ruimten zijn coronaproof gemaakt en diensten online gehouden. Er is veel werk verzet door veel vrijwilligers, zo hebben we ons er tot nu toe zo goed mogelijk doorheen kunnen slaan. En inmiddels kunnen we, als we dat durven, elkaar zondags weer fysiek ontmoeten, op enige afstand. In de beperking toont zich de meester!

Zo hier en daar wordt er ook weer fysiek vergaderd. Met de maaltijden wachten we voorlopig nog, maar de soos en de filmavonden gaan weer van start. De concerten en de rommelmarkten vinden we nog te gewaagd, maar een ontmoeting bij een kop koffie bieden we u graag aan. Op de eerste zaterdag van de maand weer terecht in de koffiehoeke van de kerkzaal. We kijken naar u uit!

Wilhelminakerk en Nieuwe Kerk

Ook in een ander opzicht hebben we niet stil gezeten. Zoals bekend heeft de Wilhelminakerk in november 2019 de Nieuwe Kerk benaderd met de vraag of we iets voor elkaar zouden kunnen betekenen. Dat viel meteen in vruchtbare aarde, want ook de Nieuwe Kerk had al eens met dit idee gespeeld. We hebben ons weliswaar in de afgelopen jaren met vereende krachten bijzonder goed staande weten te houden en zijn financieel weer gezond geworden, maar vinden het belangrijk om onze kwetsbare situatie actief en positief tegemoet te treden.

Het idee is dat beide gemeenschappen hun eigenheid behouden, waardoor er in één kerk twee gemeenschappen van de PGU-kerken. Daarbij is het natuurlijk heel goed mogelijk dat er 'van onderaf' samenwerking kan ontstaan.

Op ons gemeenteberaad van 22 juni 2020 is dit idee omarmd en hebben we afgesproken dat als het zover komt de dienst van de Wilhelminakerk om 9.30 uur begint en die van de Nieuwe Kerk om 11.15 uur.

En het is zover!

Van de ongeveer vijfhonderd kerkgangers van de Nieuwe Kerk zal een groep van maximaal honderd in de Wilhelminakerk hun nieuwe onderkomen vinden. Op de startzondag van 6 september a.s. zal een groep 's middags kennismaken met het gebouw en als alles loopt zoals de Nieuwe Kerk het voor ogen heeft, zullen zij in oktober beginnen met hun zondagse diensten, voor oud en jong. Dat werd op vrijdag 28 augustus beklonken tussen de Wilhelminakerk en de *Groei en Bloeigroep* van de Nieuwe Kerk!

Welkom Nieuwe Kerkers in jullie nieuwe huis. We hopen dat jullie je er helemaal thuis gaan voelen. Wij van onze kant zullen daar alles aan doen.

Namens de kerkenraad, RITA DIJKSTRA

Bij de zondagen

6 september – Startzondag

Deze zondag was gepland als Startzondag.

De vorm van afgelopen jaren, waarin we tijdens of na de dienst in groepjes uiteen gingen voor activiteiten rond het (jaar)thema, zal dit jaar

niet gebruikt kunnen worden. Wél zal de dienst in het teken staan van het landelijke jaarthema 'Het goede leven – bloeien in Gods licht'.

'Wat je vanuit het geloof kunt zeggen, is dat het goede leven ook alles met God te maken heeft. Hij maakt het leven goed. Niet in de zin van succesvol of moreel beter, maar je leven – met alle vreugde en verdriet – wordt in een ander kader gezet. Het licht van God, het licht van vergeving, valt over jouw leven.'

Scriba van de PKN, René de Reuver, schrijft hierover: 'Het samenleven met anderen, met mensen die je lief zijn, geeft zin. Het geeft zin om er voor elkaar te zijn. Nu we de pijn ervaren van elkaar niet nabij kunnen zijn, beseffen we maar al te goed hoe waar dit is.

Tegelijkertijd voegt het christelijke perspectief nog iets toe: in die ander komt iets van God naar je toe. En niet alleen in de ander die je graag mag of die dezelfde hobby's heeft, maar ook in de ander die een beroep op

je doet, of in de ander die je stoort.'

Als lezingen voor deze zondag kies ik Mt. 13, 44 – 46 (twee korte gelijkenissen: over de schat in de akker en over de parel), en Filippenzen 3, 1. 5 – 11 (waarin Paulus zijn radicale keuze voor Christus beschrijft): in beide gedeelten gaat het over een radicale keuze voor een leven met God.

20 september

Op het oecumenisch leesrooster staat vandaag Jona 3, 10 – 4, 11 over de profeet Jona die zich opwindt over Gods barmhartigheid t.o.v. Ninevé. Als evangelie horen we Mt. 20, 1– 16, waar de dagloners in de wijngaard eveneens boos zijn omdat ze allemaal hetzelfde loon krijgen, hoewel sommigen veel langer gewerkt hebben dan anderen. Een heel menselijke reactie, maar wat is dat toch, dat mensen soms boos zijn omdat iemand/ Iemand ervoor kiest om goed te zijn? Of begrijpen wij het niet goed?

4 oktober – kinder-/ tienerkerk

Deze zondag is vanouds Israëlzondag. Het is aan de voorganger of hij met dit thema aan de slag gaat en welke lezingen hij kiest. Op het leesrooster staan: Jes. 5, 1 – 7 (over de teleurstelling dat de wijngaard waar zoveel zorg aan besteed is, niets wil opleveren) en Mt. 21, 33 – 43 (waarin het de pachters van een wijngaard zijn, die weigeren de oogst aan de eigenaar af te dragen en zelfs diens zoon/Zoon doden). DS. MARIAN VAN GIEZEN

Kerkdiensten

Wat het bijwonen van diensten betreft: iedereen die dat wil, is van harte welkom! We hebben in onze kerk voldoende plaats. Wat blijft is dat iedereen anderhalve meter afstand tot elkaar moet houden en dat u alleen komt wanneer u en uw huisgenoten gezond zijn.

Dus: wilt u vooraf bij uzelf nagaan of u géén last hebt van:

- hoesten
- neusverkoudheid
- koorts (vanaf 38 graden)
- benauwdheidsklachten

U mag ook géén huisgenoot hebben met koorts of benauwdheidsklachten of in de afgelopen 14 dagen contact hebben gehad met iemand die besmet is met het coronavirus. Verder kan het goed zijn, als u tot een kwetsbare groep behoort, uzelf af te vragen (of te overleggen met familieleden) of het verstandig is naar de kerkdienst te komen.



- Bij binnenkomst in de kerk wordt uw naam genoteerd op een presentielijst (zodat we in geval van tóch een uitbraak weten wie er wanneer in onze kerk zijn geweest).
- U moet in de hal uw handen desinfecteren.
- Bij binnenkomst, tijdens de dienst en bij het verlaten van de kerk dient u min. 1,5 m afstand te houden tot andere kerkgangers.
- Enkele mensen zullen aanwijzen op welke plaats(en) u kunt gaan zitten.
- Voorlopig blijft nog de regel dat alleen de zanggroep zingt. U mag wél neuriën met gesloten mond.
- Koffiedrinken na de dienst en gemeentezang gaan we stap voor stap invoeren. Zie het aparte stukje hierover.
- Toiletgebruik moet zoveel mogelijk beperkt.

Koffie drinken en gemeentezang

Gelukkig is er weer de mogelijkheid om samen koffie te drinken na de dienst. Daarvoor is ook een protocol uitgedacht, dat neerkomt op:

- Er wordt aan twee kanten koffie gedronken. Je gaat naar de kant waar je het dichtste bij zit, om onnodig heen en weer lopen te voorkomen.
- Iedereen loopt langs de tafel waar de kopjes e.d. klaar staan en neemt het eigen kopje mee naar de plaats. Iedereen gaat (en blijft) zitten.
- De koffieploeg ruimt (met handschoenen aan) alles op na afloop. Gelieve dus niet zelf kopjes te verzamelen e.d. (dan zitten er zo weinig mogelijk verschillende handen aan de spullen).

Vakantie predikant

Ik ben met vakantie van vrijdag 25 september t/m zaterdag 17 oktober. U kunt één van de leden van de kerkenraad benaderen indien nodig. In geval van nood kan ds. Hans Koops benaderd worden, dskoops@nicolaikerkerk.nl of 030 – 2745036 / 06 – 10795955. DS. MARIAN VAN GIEZEN

Dringend gezocht: lopers voor flyers

Enkele keren per jaar wordt vanuit de Wilhelminakerk een flyer verspreid over de activiteiten van kerk en Huiskamer. Dit heeft in de afgelopen jaren geresulteerd in een veel grote bekendheid van onze activiteiten in de wijk. Een aantal gemeenteleden brengt de flyers altijd trouw rond (ieder naar vermogen). Voor de meesten is het een half uur tot een uur werk. Er zijn recent wat

vaste lopers afgevallen. Daarom de vraag: wie wil 4 tot 5 keer per jaar een stapeltje flyers huis-aan-huis rondbrengen in de Schildersbuurt of Rijnsweerd? Het is de bedoeling de eerstvolgende flyer begin september te bezorgen (dus dat is heel snel; maar ook voor later kun je je aanmelden).

Meeleven

Bep van den Beld verblijft in hospice Demeter, Weltevreden 3, 3731 AL De Bilt.

Ze krijgt daar liefdevolle verzorging in de laatste fase van haar leven. Een kaartje wordt zeer gewaardeerd.

Dat laatste geldt ook voor Jan en Tiny Bontekoe, die te kampen hebben met de ernstige ziekte van Jan: Stadionlaan 75, 3583 RC Utrecht.

Soos/inloop op dinsdagochtend 10 – 12 uur

Met ingang van dinsdag 1 september is er weer soos in de Wilhelminakerk. In de kerkzaal kunnen we de anderhalve-meter-afstand goed handhaven. Er is koffie en thee, er is iets te lezen, er kan gekleurd worden, kaarten gemaakt en natuurlijk gezellig gekletst worden. Iedereen – ook nieuwe mensen – van harte welkom (mits gezond)!

Voorlopig is er helaas géén inloop meer op donderdagmiddag.

Bijbel & Kunst-ochtenden

Op woensdag 9 september en 21 oktober van 10.00 – ongeveer 11.30 uur zijn er ochtenden over Bijbel en Kunst in de Wilhelminakerk. Dit seizoen zullen we ons buigen over enkele 'kleine' profeten uit het Oude Testament. Het is vaak verrassend om te merken hoe een kunstenaar een bijbelgedeelte op een andere manier kan laten spreken. Info bij Marian van Giezen, predikant@wilhelminakerkutrecht.nl of 06-18419992.



Rommelmakten en concerten

Helaas kunnen we nog geen rommelmarkten en concerten organiseren. Om elkaar toch te kunnen ontmoeten, kunt u wél op de eerste zaterdag van de maand koffie komen drinken in de altijd drukbezochte koffiehok van de kerkzaal, van 11.30-12.00 uur, uiteraard met zelfgebakken taart. We hopen u daar weer te kunnen begroeten. Van harte welkom op 3 oktober, 7 november en 5 december!

Vrijdag 18 september – filmavond

The Bucket List (2007). Twee mannen, een steenrijke zakenman (Jack Nicholson) en een automonteur (Morgan Freeman) ontmoeten elkaar in een ziekenhuiskamer, waar ze beiden worden behandeld voor kanker. Wanneer beiden de boodschap krijgen dat ze uitbehandeld zijn, besluiten ze nog zoveel mogelijk verlangens waar te maken in de tijd die nog rest. Vanwege de coronabeperkingen vindt deze filmavond plaats in de kerkzaal van de Wilhelminakerk, Hobbemastraat 35 (hoek Paulus Potterstraat; neem de zij-ingang). Na afloop kunnen we met elkaar wat drinken met een knabbeltje erbij en napraten over de film.



Aanvang 19.30 uur. Toegang incl. consumpties € 5. Aanmelden is noodzakelijk, via huiskamer@wilhelminakerkutrecht.nl of 06-18419992. Van harte welkom!

Cursus 'En nu ben ik oud...'

De film The Bucket List is tevens de inleiding voor een cursus van 4 bijeenkomsten over het thema 'oud zijn' (maar beide zijn los van elkaar te doen). Wanneer je ouder wordt, verandert vaak je leefwereld. Hoe ga je daarmee om en hoe kun je op een voor jou goede manier oud zijn?

De bijeenkomsten zijn globaal als volgt ingedeeld:

1. Heden: hoe ziet je dagelijkse leven er op dit moment uit?
2. Verleden: met behulp van een levenslijn sporen we krachtbronnen op die je ooit hebben geholpen.
3. Welke krachtbronnen kunnen je nu misschien wéér helpen en hoe dan?
4. Toekomst: vooruit'schouwen': wat is voor jou

belangrijk in deze levensfase en hoe kijk je naar je einde?

In overleg komen we nog een keer bij elkaar onder het genot van een feestelijke 'mini high tea' om terug te blikken en vragen op te pakken die er nog liggen.

Deze cursus is een samenwerking van de Wilhelminakerk en Elan (een samenwerkingsverband van Elisabeth van Windt en Annette Dubois, voor geestelijke verzorging en begeleiding van groepen). De cursus wordt gehouden in de kerkzaal van de Wilhelminakerk, Hobbemastraat 35 (hoek Paulus Potterstraat; neem de zij-ingang, die ook rolstoel- en rollator toegankelijk is).

Data/tijden: vrijdagochtenden 23 oktober, 6 november, 13 november, 20 november van 10.00 tot 12.00 uur. De eigen bijdrage voor deze cursus - incl. koffie, thee, materialen en afsluitende mini high tea - is € 50. Aanmelden: huiskamer@wilhelminakerkutrecht.nl of 06-18419992.

Utrechters vertalen Bijbel in Vitu-taal

Wiljo en Peter Bachet - Baart (Wiljo is de dochter van mevrouw Baart, die in de jaren 80 en 90 samen met Wim Bouwmeester de ouderencontactmiddagen in Ons Huis leidde) doen vertaalwerk voor Wycliffe Bijbelvertalers.

Zij werken in Papoea Nieuw Guinea en hebben in de afgelopen jaren het Nieuwe Testament in de Vitu-taal helpen vertalen. Het Vitu-vertaalproject is in 1990 gestart. De Vitu-taal wordt door ongeveer 7.000 mensen gesproken. In de afgelopen jaren is gewerkt aan schoolboeken, informatieboekjes over de gezondheidszorg, een grammaticaboek, een woordenboek en de vertaling van het Nieuwe Testament in de Vitu-taal. Het Vitu-woordenboek en het Vitu NT zijn vrijwel afgerond. (Vanwege corona is de geplande presentatie van juni uitgesteld.) Wij wensen Wycliffe Bijbelvertalers (dat dit jaar vijftig jaar bestaat! Zie ook wycliffe.nl) en het echtpaar Bachet veel geluk met dit resultaat.



Samen Bijbellezen

Lijkt het u/jou boeiend om in een kleine groep samen te lezen in de Bijbel en te ontdekken wat die kan betekenen voor het dagelijkse leven? Data worden in onderling overleg gepland. Meer info bij Riet Vlieger, maria.vlieger@gmail.com of 030-2540521.

Wijkmaaltijd

Helaas kan de komende tijd geen wijkmaaltijd georganiseerd worden. De organisatie vindt het uiteraard heel jammer dat er voorlopig gestopt moet worden met deze mooie wijkactiviteit, maar het is niet anders. We melden ons weer als de tijden veranderen.

Namens de organisatie, GERY GORTER

Kostadres gezocht

Ik ben Jolijn Aversch, 20 jaar en volg de opleiding 'Begeleider specifieke doelgroepen'. Na de zomervakantie zal ik een jaar lang gaan stagelopen in Utrecht bij het Leger des Heils. Vanwege reistijd en wisselende diensten zoek ik een gezellig, christelijk kostadres/studentenkamer- of huis in Utrecht waar ik (voornamelijk) doordeweeks kan verblijven. Denken jullie dat jullie mij een plek kunnen bieden dan kom ik graag in contact om verder kennis te maken! averschjolijn@gmail.com.