

WIJ WILHELMINA

maandelijkse nieuwsbrief van de protestantse wijkgemeente rond de Wilhelminakerk te Utrecht

Kerkdiensten

WILHELMINAKERK

Zo 1 november 10.00 uur

ds. Marian van Giezen
Gedachtenisdienst
Kinderkerk

Zo 15 november 9.30 uur !

ds. Marian van Giezen
Doop Peter van Blitterswijk

Zo 6 december 9.30 uur !

ds. Elly Bakker
2e zondag van advent
Kinderkerk

**De vieringen zijn vanaf elke
zondag in de loop van de
middag ook te zien via
YouTube en
wilhelminakerkutrecht.nl**

**of luister live mee via
kerkomroep.nl**

Aanleveren kopij

Wij Wilhelmina verschijnt telkens uiterlijk op de dinsdag voor de eerste zondag van de maand. Het novemnummer komt uit op dinsdag 1 december. De deadline voor aanleveren van kopij van dit nummer is vrijdag 27 november 18.00 uur. Aanleveren op: wij@wilhelminakerkutrecht.nl

Info

Meer over de Wilhelminagemeente: wilhelminakerkutrecht.nl. Bank NL88 RABO 0130 7141 19 t.n.v. Wilhelminakerk

De novemberdiensten ... goed om te weten

In november zijn er twee diensten, op 1 en 15 november. Beide diensten hebben een bijzonder karakter: 1 november is een gedachtenisdienst en 15 november een doopdienst.

Op 1 november begint de dienst nog gewoon om 10.00 uur, **maar op 15 november om 9.30 uur** vanwege de Nieuwe Kerk die na ons haar dienst houdt. Bedenk u voor de 15e dus vooral een manier om aan de nieuwe begintijd herinnerd te worden, het zou jammer zijn als u een gedeelte zou missen.

Er kunnen nog steeds maar **30 mensen** aan de dienst deelnemen, dat is inclusief kinderen, maar exclusief personeel/vrijwilligers. Het is dus zaak u aan te melden en net als de vorige keer is de volgorde van binnenkomst leidend. **U kunt zich voor beide diensten aanmelden** bij Gery Gorter via haar mobiele nummer: 06-13633680 en bij geen gehoor inspreken.

Voor beide diensten zal belangstelling zijn door familie en vrienden van buitenaf, het zou kunnen zijn dat we nu toch een keer nee moeten verkopen. Als dat zo is, betreuren we dat zeer, maar u begrijpt dat we u veel liever zouden willen verwelkomen.

Zoals het er nu naar uitziet, zal na afloop van beide diensten door de nieuwe maatregelen helaas **geen koffie** gedronken kunnen worden.

Namens de kerkenraad, RITA DIJKSTRA

Bij de zondagen

1 november – Gedachtenis en kinderkerk

Op de eerste zondag van november vieren we traditiegetrouw Gedachteniszondag: we gedenken allen die ons door de dood ontvallen zijn en noemen de namen van de gemeenteleden die in het afgelopen jaar gestorven zijn. Ook worden hun nabestaanden uitgenodigd. Het zal een viering zijn met een ingetogen karakter, waarin voor ieder die dat wil, gelegenheid al zijn om zelf de eigen overleden dierbaren te gedenken. Wij noemen in deze dienst de namen van onze gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Als u wilt, kunt u mij ook namen opgeven van anderen die u graag hardop genoemd wilt hebben.

We lezen Jes. 60, 1 – 3. 17 – 22 (het hoopvolle visioen over het licht dat eindelijk weer doorbreekt na een periode van duisternis) en Mt. 5, 1 – 12 (de zaligsprekingen).

Onze overleden gemeenteleden van het afgelopen jaar zijn:

13-03-20 Elisabeth Martha Kaajan – Dieters (96)
 19-04-20 Willemijntje van Laar (100)
 23-07-20 Geertruida van Roijen-van Scherpenzeel (100)
 10-09-20 Bernardina van den Beld (83)

En de namen van gemeenteleden van de Wilhelminakerk die in Swellengrebel zijn overleden:

07-12-19 Adriana Clasina Dijkmans
 van Gunst-Deijkers (88)
 01-01-20 Antonia Berendina te Winkel (89)
 16-04-20 Petronella Reina Veenhof (69)
 26-05-20 Catrina Maria van der Veen-Veenbrink (93)
 28-07-20 Aaltje Schuurman-Westland (97)
 12-08-20 Hermanus Hendrik Johannes
 van den Arend (87)

15 november (9.30 uur!) – doop Peter van Blitterswijk

We naderen het einde van het kerkelijke jaar. Dan horen we doorgaans lezingen waar niet iedereen vrolijk van wordt, over oordeel en zo. Op het leesrooster staan vandaag twee lezingen over schapen (en bokken): Ez. 34, 11 – 17, waarin God belooft dat hij als een herder zal omzien naar zijn schapen: zorgzaam, maar ook streng; en Mt. 25, 31– 46, de gelijkenis waarin Jezus vertelt hoe het eraan toe zal gaan op de dag dat de Mensenzoon (terug)komt: streng maar rechtvaardig. Vanwege de doop (waardoor een dienst iets langer duurt) en de komst van de Nieuwe Kerk ná onze dienst zal ik misschien kiezen voor alleen de lezing uit Ezechiël.

6 december – 2e zondag van de Advent / kinderkerk

De gastvoorganger ds. Elly Bakker kan natuurlijk haar eigen keuze maken, maar op het leesrooster staat Jes. 40, 1 – 11 (het visioen waarin het volk Israël troost en bemoediging word toegezegd nadat de ‘straf tijd’ voorbij is) en Joh. 1, 19 – 28 (Johannes de Doper wordt gevraagd wie hij is en wat zijn rol is: vooruitwijzen naar Jezus).

DS. MARIAN VAN GIEZEN

Kerkdiensten

Wat het bijwonen van diensten betreft: iedereen die dat wil, is van harte welkom! We hebben in onze kerk voldoende plaats. Wat blijft is dat iedereen anderhalve meter afstand tot elkaar moet houden en dat u alleen komt wanneer u en uw huisgenoten gezond zijn.

Dus: wilt u vooraf bij uzelf nagaan of u géén last hebt van:

- hoesten

- neusverkoudheid
- koorts (vanaf 38 graden)
- benauwdheidsklachten

U mag ook géén huisgenoot hebben met koorts of benauwdheidsklachten of in de afgelopen 14 dagen contact hebben gehad met iemand die besmet is met het coronavirus. Verder kan het goed zijn, als u tot een kwetsbare groep behoort, uzelf af te vragen (of te overleggen met familieleden) of het verstandig is naar de kerkdienst te komen.

- Bij binnenkomst in de kerk wordt uw naam genoteerd op een presentielijst (zodat we in geval van tóch een uitbraak weten wie er wanneer in onze kerk zijn geweest).
- U moet in de hal uw handen desinfecteren.
- Bij binnenkomst, tijdens de dienst en bij het verlaten van de kerk dient u min. 1,5 m afstand te houden tot andere kerkgangers.
- Enkele mensen zullen aanwijzen op welke plaats(en) u kunt gaan zitten.
- Voorlopig blijft nog de regel dat alleen de zanggroep zingt. U mag wél neuriën met gesloten mond.

Helaas even geen soos/inloop

We hebben tijdelijk moeten stoppen met de soos in de Wilhelminakerk. Zodra het weer kan/mag, laten we het weten.

Bijbel en Kunst-ochtenden

Op woensdag 11 november van 10.00 – ongeveer 11.30 uur is er weer een ochtend over Bijbel en Kunst in de Wilhelminakerk. Dit seizoen zullen we ons buigen over enkele ‘kleine’ profeten uit het Oude Testament: deze keer de profeet Amos. Het is vaak verrassend om te merken hoe een kunstenaar een bijbelgedeelte op een andere manier kan laten spreken. Info bij Marian van Giezen, predikant@wilhelminakerkutrecht.nl of 06-18419992.



Lichtjestocht 2020

Dit jaar helaas geen Lichtjestocht zoals we gewend zijn. Wél komt er een mooi vormgegeven huis-aan-huis-krantje uit met herinneringen en foto's van de afgelopen zes Lichtjestochten en wat suggesties om de sfeer van Lichtjestocht en Kerstmis toch in huis te halen.

Geheime engelen

Van een andere protestantse kerk 'lenen' we met toestemming dit leuke idee. Doet u/doe jij mee?

Hoe gaan we deze winter in? Hoe maken we er met elkaar iets moois van, terwijl we zo weinig samen kunnen doen en steeds maar weer afstand moeten houden?

Laten we elkaar gaan verrassen. Kleine blijken van aandacht aan iemand gaan geven, zonder dat de ander weet van wie deze afkomstig zijn. Engelen zijn altijd onder ons en iedereen kan er eentje zijn. Zou je zelf een tijd lang een anonieme engel voor iemand willen zijn? En wil je tegelijk af en toe verrast worden? Doe dan mee!



Hoe werkt het?

Je geeft je uiterlijk 15 november op bij Marian van Giezen (predikant@wilhelminakerkutrecht.nl, 06-18419992). Iedereen mag meedoen: klein en groot, jong en oud, gemeentelid of anders(on)gelovig. Na die datum worden alle namen ingevoerd op de website lootjestrekken.nl. Je krijgt dan vanzelf bericht en kunt dan zien van wie je een lootje hebt getrokken.

Na de trekking van de lootjes mag je online nog enkele gegevens invullen: hoe oud je bent, of je een man of een vrouw bent, en wat je huisadres is.

Ook kun je eventueel hobby's en interesses invullen. De enige die jouw gegevens kan zien, is degene die jouw lootje getrokken heeft.

Daarna kun je aan de slag! Verras in het geheim degene die jij getrokken hebt met kleine attenties: een lieve kaart, een compliment, een gedicht, een kleine attentie. Je mag het helemaal zelf weten. Doe dit bijvoorbeeld één keer per week. Kun je niet zelf erop uit, stuur dan iets met de post of laat iemand anders iets voor jou bezorgen. En maak het financieel niet té bont. Het gaat om de aandacht, niet om dure spullen.

Degenen die geen e-mailadres hebben, verzamelen we in een aparte groep. Zij krijgen een lootje in de brievenbus bezorgd.

Zo gaan we door tot aan de Kerst. Met Kerstmis en in de week tussen Kerstmis en Oudjaar mag je jezelf bekend maken (niet verplicht).

Doe mee! Zo bezorgen we elkaar een beetje licht in het duister. DS. MARIAN VAN GIEZEN

Oogstdienst

De Wilhelminakerk vierde de oogstdienst vanwege corona met een kleine groep gemeenteleden. Degenen die er waren hebben zich van hun beste kant laten zien. Er was een flinke hoeveelheid aan goed gevulde boodschappentassen meegenomen. En daarnaast is maar liefst € 180 aan geld gedoneerd. Dit alles is naar de Voedselbank in Lunetten gebracht. Zij bedanken ons hartelijk:

Blij verrast dat zelfs in deze moeilijke tijd wij dit jaar opnieuw een donatie in de vorm van houdbare levensmiddelen en geld mochten ontvangen.

Het is een rare tijd die menigeen in problemen heeft doen komen. Ons land, de hele wereld is in de ban van het coronavirus. Mensen verliezen hun baan en daardoor hun stabiele basis.

Als voedselbank zijn we blij iets voor deze mensen te kunnen betekenen. Wij zijn het vangnet voor deze groep en kunnen zo noodhulp bieden. Maar dat lukt ons niet alleen. Mede door uw donatie kunnen we deze groep voorzien van voeding waardoor de gezinnen en alleenstaande iets ontlast worden in hun financiële middelen. Daarom zijn we erg blij met alles wat we krijgen en vinden het ontzettend fijn dat u aan ons gedacht heeft. Wij willen u hartelijk danken voor uw bijdrage.

*namens het team van Voedselbank Lunetten
Marjo Vleugel, coördinator*

Online collectes

Degenen die naar de kerk komen kunnen contant geld of collectebonnen in de collectemandjes doen tijdens de dienst. Het is ook mogelijk om de collecte over te maken. Dus ook als u de kerkdienst thuis meebeleeft is het mogelijk om bij te dragen aan de collecte. De diaconale collecte en de wijkcollecte hebben ieder een eigen bankrekeningnummer:

collecte wijkdiaconie

NL69 RABO 0394 3612 37

t.n.v. Wijkraad Diakenen Wilhelminakerk

collecte collecte wijkgemeente

NL88 RABO 0130 7141 19 t.n.v. PGU Wilhelminakerk

Vriendelijk verzoek om het collectedoel bij de overschrijving te vermelden.

Nieuws van Under the Fig Tree

Mirjam en Koen van der Leer wonen met hun dochters Niva en Jade in Spanje, waar ze in hun huis Nederlandse meiden opvangen die hier zijn vastgelopen. Regelmatig sturen ze ons een nieuwsbrief. Deze keer een ervaring van één de door hen opgevangen meisjes.

Toen ik hier kwam was ik niet meer bij de realiteit. Er waren geen fijne dingen gebeurd en ik was ineens weg. Mijn gedachten waren anders ik dacht na over dingen die niet klopte. Ik werd angstig in sociale situaties. En durfde thuis niet meer van mijn kamer te komen, te bang om met mijn ouders te praten. Ik durfde niet meer naar mijn vrienden. Ik blowde heel de dag door maar dat werkte niet meer. Ik werd paranoïde elke keer als ik blowde en bleef als ik nuchter was in die enge vibe hangen. Ik dacht dat ik gek aan het worden was. Ik had al meerdere keren bij mijn voogd aangegeven dat het niet goed ging en dat er iets moest gebeuren maar dat duurde heel lang. Toen werd ik gesloten geplaatst en 3 weken later zat ik in Spanje. Nog steeds ver weg van de realiteit in mijn hoofd. Ik voelde me kut want wou zo graag weer zo vrolijk en spontaan zijn als vroeger maar er kwam bijna geen woord uit mijn mond en durfde niemand aan te kijken. Voordat ik weg ging was mijn ritme ook helemaal omgedraaid. Ik sliep pas om 7 uur 's ochtends en werd in de avond weer wakker. Ik had volgens mij al 3 weken geen daglicht gezien. Totdat ik hier kwam.

De eerste week ging moeilijk. Ik had mijn oude koppige gedrag nog wat ik de afgelopen jaren mezelf had aangeleerd. Ik kwam mijn bed niet uit. Ging in discussie over niks. En ging weg als ik ergens geen zin in had. Maar snel was dat klaar. Ik kreeg een gesprek over dat

Sint Maarten

Van 4 tot en met 11 november is de week van Sint Maarten in Utrecht. Vanwege de coronamaatregelen zijn de activiteiten anders dan anders. Op de site sintmaartenutrecht.nl is het programma te vinden. In de kerk liggen folders met het volledige programma. De Mantel van Sint Maarten wordt op 6 november online uitgereikt. U kunt het allemaal coronaproof meemaken.

Namens de diaconie, ALFRED BOOM

Rommelmarkten en koffiedrinken

Het koffiedrinken in plaats van de rommelmarkten gaat tot nader bericht niet door. Volgens de nieuwe maatregelen mag dit niet meer. De opkomst in oktober was goed en het was heel gezellig!

Namens de rommelmarktcommissie, KITTY BRINKMANN

ik hier wel voor mezelf zit en als ik niet uit m'n bed kom dat ze mij dan ook niet hier konden helpen. En gelijk hadden ze. Ik moest nou eindelijk een keer ergens voor gaan en wou absoluut niet weer mezelf en mijn familie teleurstellen. Dus ik ging ervoor. Elke dag uit bed komen, aanwezig zijn, om 9 uur klaarstaan, waar ik de afgelopen 4 jaar geen doorzettingsvermogen voor had. Ik was elk moment nog wel angstig en het was moeilijk om een gesprek te voeren met mij. Maar langzamer hand ging het wel beter. Ik moest mijn gedachten controleren en veranderen wat best moeilijk is. Ik heb op dagen wel 100 x in mijn hoofd moeten zeggen ik ben oké, ik ben oké, ik ben Anne, en ik ben oké.

Anders zou ik weer afdwalen en gek worden. Na ongeveer 2 maanden was ik wat meer op mijn gemak en wat minder gespannen. Ik moest gewoon niet nadenken maar doen, als ik bang was voor een sociale situatie moest ik er niet over nadenken maar gewoon gaan. In mijn hoofd zeggen ik ben sterk, ik kan dit. Ook al voelde het helemaal niet zo. Toen ben ik terug gegaan naar Nederland en daar ging het weer slechter, ik durfde alleen met vrienden af te spreken als ik me lam kon drinken want dan was ik weer lekker mezelf, maar doordeweeks sloot ik me weer op in mijn kamer en kreeg in paniekaanvallen als ik bij mijn ouders was. De laatste maand dacht ik bij mezelf dat ik er echt weer ff

voor moest gaan, ik moest weer rust in mijn hoofd creëren. Ik ruimde mijn kamer op, stond weer vroeg op, mediteerde 2 x per dag, maakte weer muziek en ging naar buiten met mijn hondje en. En ik merkte dat het al veel beter ging en dat de angst minder werd. Voordat ik weg ging heb ik nuchter met een vriendin afgesproken en dat was best een grote stap voor mij, ik was zo gespannen. Maar ik veranderde mijn gedachten weer, ik ben sterk, ik ontspan, ik ben zelfverzekerd, ik ben mooi, ik kan dit. En het ging super goed! en het was supergezellig, ik was voor het eerst na een hele lange tijd

mezelf weer en dat heeft mij heel veel vertrouwen gegeven voor nu. Ik ging hier met een veel minder gevoel van angst heen en heb er een goed gevoel bij. Ik ben nog niet waar ik wil zijn. En soms moet ik mezelf rustig houden. Maar ik heb al zoveel stappen gezet vergeleken met een halfjaar geleden en daar ben ik trots op. Ik zou graag nog willen werken aan zelfacceptatie en ik wil andere en mezelf vergeven voor de fouten die er zijn gemaakt. Ik zal het voor altijd bij me dragen maar ik wil er vrede mee hebben, vrede in mezelf.

EEN VAN DE MEIDEN.



De Toevlucht is verhuisd!

In april heeft De Toevlucht (opvang voor ongedocumenteerde asielzoekers) een nieuwe plek gekregen in de wijk Kanaleneiland. Dankzij de hulp van velen is het gelukt om middenin de lockdown de verhuizing voor elkaar te boksen.

De Toevlucht huist nu in een groter, gerenoveerd gebouw. Met een buurthuis en kerk als directe burens en een groot winkelcentrum om de hoek, is het een uitstekende plek voor de gasten.

We hadden natuurlijk graag een gezellig openingsfeest willen organiseren, maar vanwege de maatregelen was dit niet mogelijk. We hopen dat dit alsnog kan gebeuren, en houden je daarvan op de hoogte.

Voorlopig is De Toevlucht 24/7 geopend

Vanwege de coronamaatregelen en de risico's voor onze gasten, hebben we als bestuur van De Toevlucht besloten om onze opvang tijdelijk uit te breiden naar een 24-uursopvang. Dit betekent dat onze gasten ook overdag binnen kunnen zijn. Het vele binnen zitten was erg wennen in het begin, maar inmiddels heeft iedereen zijn draai gevonden. We zijn dankbaar om te zien dat het onze gasten veel rust en ruimte geeft om na te denken over de vervolgstappen in hun leven. Natuurlijk betekende het voor De Toevlucht een grote verandering: er waren ineens drie diensten per dag te vullen, in plaats van één slaapdienst. We hebben dankzij de inzet van veel (nieuwe) vrijwilligers de opvang kunnen draaien, daar zijn we erg dankbaar voor.

Oproep: ken/ben jij onze nieuwe vrijwilliger?

We zijn weer op zoek naar enthousiaste en gezellige mensen die een handje willen helpen bij Toevlucht. In verband met de coronamaatregelen blijft Toevlucht voorlopig 24/7 geopend voor gasten. Dat betekent dat we ook meer vrijwilligers nodig hebben om de gasten te verwelkomen en te helpen. We zoeken vrijwilligers voor ochtend-, middag- en nachtdiensten.

Wat houdt het in om vrijwilliger te zijn bij Toevlucht?

- Je bent (regelmatig) beschikbaar voor een dagdeel van zes uur en wilt je handen uit de mouwen steken;
- Tijdens je dienst ben je een aanspreekpunt voor de gasten, ondersteun je hen met allerlei dagelijkse taken en neem je de tijd om naar hen te luisteren of een spelletje te spelen.
- Je bent verantwoordelijk voor de veiligheid en een goede sfeer. Uiteraard krijg je meer uitleg wanneer en aanwijzingen wanneer je bij ons aan de slag gaat.

Heb je overdag weinig tijd? Je kunt je ook voor een nachtdienst opgeven, waarbij je 's avonds tijd met de gasten doorbrengt en daarna slaapt in je eigen slaapkamer bij Toevlucht. In de ochtend kun je gezellig samen ontbijten.

Meer weten of je direct aanmelden? Mail naar info@toevluchtutrecht.nl.



Dringende oproep namens Iedereen onder Dak: bedden gezocht voor mannen op straat!

In het afgelopen jaar heeft De Toevlucht regelmatig opgetrokken met *Iedereen onder Dak*. Dit is een netwerk van particulieren die ongedocumenteerde mensen een logeerplek aanbieden, zolang zij nog buiten het systeem vallen.

Namens *Iedereen onder Dak* en namens het bestuur van De Toevlucht doen we daarom een de dringende oproep: heb jij misschien ruimte om iemand tijdelijk een logeerbed te bieden? Of ken jij mensen die dit voor enkele weken zouden willen doen? Stuur deze oproep dan naar hen door.

WachtlIJst

Vanwege de coronamaatregelen en een tekort aan vrijwilligers kan De Toevlucht slechts 14 mannen opvangen, in plaats van 23. Veel andere opvanglocaties zitten ook vol en er is een wachtlIJst ontstaan. Iedereen onder Dak heeft twee mannen van deze wachtlIJst in haar logeerkring opgenomen. De jongens verhuizen elke twee à drie weken naar een ander logeeradres en dat gaat prima.

Momenteel zijn 25 van de 30 logeeradressen van *Iedereen onder Dak* niet actief, wegens de coronamaatregelen en het thuiswerken. Daarom moeten we steeds terugvallen op dezelfde mensen. Je zult begrijpen dat we daarom met spoed onze adressenbestand willen uitbreiden, zodat we ruimte kunnen bieden aan een vluchteling die op de wachtlIJst van De Toevlucht staat. We zijn blij met iedere twee weken die aangeboden kunnen worden.

Natuurlijk kun je vrijblijvend contact opnemen om vragen te stellen of ons te helpen met het opvangen van zeer kwetsbare mensen zonder eigen netwerk.

Momenteel zoeken we onderdak voor:

- een 21-jarige jongeman uit Trinidad, die vrijwilligerswerk verricht bij Villa Vrede en goed Engels spreekt;
- een jongeman uit Ethiopië, spreekt goed Engels.

Je kunt contact opnemen met:

Marieke Sillevis Smitt (pastor)

T: 06-12264584

M: m.sillevis@protestant-utrecht.nl

Heel veel dank,

MARIEKE (Iedereen onder Dak)

HENK-JAN (voorzitter De Toevlucht)

