

# WIJ WILHELMINA

maandelijkse nieuwsbrief van de protestantse wijkgemeente rond de Wilhelminakerk te Utrecht

## Kerkdiensten

### WILHELMINA KERK

**Zo 6 december 9.30 uur**

ds. Elly Bakker

*2e zondag van advent*

*Kinderkerk*

**Zo 20 december 9.30 uur**

Ds. Marian van Giezen

*4e zondag van de Advent*

*Schrift en Tafel*

**Vr 25 december 9.30 uur**

Ds. Marian van Giezen

*1e Kerstdag*

*Kinderkerk*

**Zo 3 januari 9.30 uur**

Ds. Marian van Giezen

*Kinderkerk*

De vieringen zijn elke zondag in de loop van de middag ook te zien via [YouTube](https://www.youtube.com/channel/UCv1v1v1v1v1v1v1v1v1v1v1) en [wilhelminakerkutrecht.nl](https://www.wilhelminakerkutrecht.nl)

of luister live mee via [kerkomroep.nl](https://www.kerkomroep.nl)

## Aanleveren kopij

Wij Wilhelmina verschijnt telkens uiterlijk op woensdag voor de eerste zondag van de maand. Het januari-nummer komt uit op dinsdag 29 december. De deadline voor aanleveren van kopij voor dit nummer is vrijdag is vrijdag 18 december 18.00 uur. Aanleveren op:

[wij@wilhelminakerkutrecht.nl](mailto:wij@wilhelminakerkutrecht.nl)

## Info

Voor meer informatie over de Wilhelminagemeente:

[wilhelminakerkutrecht.nl](https://www.wilhelminakerkutrecht.nl)

Bankrekeningnummer:

NL88 RABO 0130 7141 19

t.n.v. Wilhelminakerk

## Advent: leven naar het licht toe

Vooral in deze tijd waarin we proberen toe te leven naar Kerstmis, het feest van het licht van God, dat in de wereld schijnt, kan het soms extra donker lijken om je heen. En dan komen daar dit jaar ook nog eens de maatregelen bij die ons fysiek op afstand van elkaar houden.

Het is goed om dan juist te bedenken dat God precies in onze donkere wereld heeft willen komen, kwetsbaar als een pasgeboren kind. En het mooie is: God is ons steeds nabij; daar kan geen coronamaatregel tussen komen! God wil ons leven delen, óók en juist als het donker is in ons leven.

Hoe kunnen wij elkaar helpen om dat lichtpuntje in het donker toch te zien? Door elkaar op allerlei manieren nabij te zijn. Wij kunnen engelen zijn voor elkaar en zo iets laten merken van wat ons bezielt en gaande houdt. En wie weet help je daardoor iemand nét over een dood punt heen. Kijk eens om je heen met de ogen van een engel – wedden dat het je inspireert?!

### Kerstmis: en tóch wordt het licht!

Meer dan ooit is Kerstmis dit jaar een teken uit de hemel dat het ondanks alles licht wordt in de duisternis. Alsof God tegen ons wil zeggen: Ik laat me niet weerhouden door alles wat tegensprekt, alles wat somber, alles wat zwaar voelt. Ik kom naar jullie toe! Ik kom om bij jullie mensen te zijn in al jullie moeite of verdriet, ziekte, pijn, eenzaamheid. Ik maak het lichter voor je. Kijk maar: een pasgeboren kind als teken van hoop: en tóch is er leven, ook middenin een donkere wereld. Alvast een gezegend Kerstfeest gewenst!

Ds. MARIAN VAN GIEZEN

## Diensten in december - aanmelden noodzakelijk!

In december 2020 zijn er drie diensten, op 6, 20 en 25 december. Alle diensten beginnen om 9.30 uur vanwege de Nieuwe Kerk die na ons haar dienst houdt.

Er kunnen nog steeds maar 30 mensen aan de dienst deelnemen, dat is inclusief kinderen, maar exclusief personeel/vrijwilligers.

Het is dus zaak u aan te melden en net als de vorige keer is de volgorde van binnenkomst leidend. U kunt zich voor de diensten aanmelden bij Gery Gorter via mail [gery.gorter@planet.nl](mailto:gery.gorter@planet.nl) of telefonisch 06-13633680 en bij geen gehoor inspreken of een sms of app sturen.

Zoals het er nu naar uitziet, zal na afloop van de diensten door de huidige maatregelen helaas geen koffie gedronken kunnen worden.

Namens de kerkenraad, GERY GORTER

## Bij de zondagen

**NB: alle diensten beginnen om 9.30 uur!**

### 6 december – 2e zondag van de Advent – kinderkerk

De gastvoorganger kan natuurlijk een eigen keuze maken; op het leesrooster staat Jes. 40, 1 – 11 (het visioen waarin het volk Israël troost en bemoediging word toegezegd nadat de 'straf tijd' voorbij is) en Joh. 1, 19 – 28 (Johannes de Doper wordt gevraagd wie hij is en wat zijn rol is: vooruitwijzen naar Jezus).

### 20 december – 4e zondag van de Advent – Schrift en Tafel

Koning David wil een huis voor God bouwen, maar God steekt daar een stokje voor (2 Sam. 7, 4 – 16): het zal andersom zijn: God zal voor hém een (eeuwig konings)huis bouwen. Maar waar woont God dan? Misschien in Maria, die een 'tempel voor God' mag worden (Luk. 1, 26 – 38)? En waar/hoe woont God in onze wereld, onze tijd?

### 25 december

Feestelijke viering van het Kerstfeest, voor jong en oud. We lezen het Kerstevangelie volgens Johannes (Joh. 1, 1 – 14): een kerstverhaal dat anders klinkt dan dat over het kindje in de kribbe, dat wij elkaar meestal vertellen. Maar misschien juist in deze tijd wél een heel actueel verhaal... Uit het Oude Testament horen we de troostrijke profetie van Jesaja (Jes. 52, 7 – 10) over de vreugde die God ons belooft. Er is een mooi verhaal voor de kinderen en veel muziek.

### 3 januari 2021 – kinderkerk/tienerkerk

Epifanie ofwel Driekoningen: feest van de verschijning van de Heer aan ook anderen dan het eigen volk. Traditiegetrouw klinkt Mt. 2, 1 – 12 over het bezoek van de wijzen. Hoewel zij in de traditie vaak voor drie koningen worden aangezien, gaat het hier maar om één koning: die van Gods koninkrijk. Daarnaast zullen we Psalm 72 lezen en zingen, die iets zegt over wat voor een koning de koning naar Gods hart eigenlijk is. Na afloop kunnen we vast wel een coronaproof manier vinden om elkaar een gelukkig Nieuwjaar te wensen.

Ds. MARIAN VAN GIEZEN

## Bericht van de Nieuwe Kerk

Broeders en zusters van de Wilhelminakerk,

Namens de Nieuwe Kerk wil ik u van harte bedanken voor het welkom dat u als gemeente ons gegeven hebt. De eerste dienst die we hielden op 8 november

werd opgesierd door een bloem voor ieder gezin, een mooi en waardevol gebaar! We zijn dankbaar dat u uw Wilhelminakerk wilt delen als vierplek om God te zoeken en Hem groot te maken.

Dit bericht is weliswaar een wat afstandelijke introductie, maar zie het als een uitnodiging om in gesprek te gaan!

We zijn erg blij met de stappen die de afgelopen tijd gezet zijn. Voor ons is het proces om een deel van de gemeente 'uit te zenden' spannend geweest, zoals we ons kunnen voorstellen dat dat wederzijds was of is. We zien uit naar een mooie toekomst als twee gemeentes met één doel. We hopen dat we in de samenwerking Gods koninkrijk zichtbaar kunnen maken aan de mensen in de wijk en in de stad.

Weet u altijd welkom in de diensten, mocht u mee willen kijken, dat kan via de link op de website [nk-utrecht.nl](http://nk-utrecht.nl). Maar schroom vooral ook niet om een praatje aan te knopen. De bestuurlijke banden zijn inmiddels innig, wat mij betreft een voorbode voor de rest. Wij zien ernaar uit!

Met vriendelijke groet, namens het kernteam Nieuwe Kerk Wilhelminapark, ARIE DE WIT ([kerngroep-wp@nk-utrecht.nl](mailto:kerngroep-wp@nk-utrecht.nl))

## Samen kerk zijn: omzien naar elkaar

Niet alleen in deze coronatijd, maar altijd willen wij als Wilhelminagemeente omzien naar elkaar. We proberen onze oren te luisteren te leggen en onze ogen open te houden, maar soms ontgaat ons toch iets. Dan horen we pas (veel) later dat er ergens iets aan de hand is geweest; iets moeilijks, verdrietigs of iets vreugdevols. Wij zouden heel graag in lief en leed met elkaar meeleven. Maar zulke berichten komen niet 'vanzelf' ergens terecht. Wilt u het daarom laten weten als er iets te delen is? Als u ziek bent, in het ziekenhuis wordt of bent opgenomen, als u een dierbare moet missen of juist iets te vieren hebt... Dat kan rechtstreeks aan de predikant, via [predikant@wilhelminakerkutrecht.nl](mailto:predikant@wilhelminakerkutrecht.nl) of 06-18419992. Maar het mag ook via via bij haar terecht komen. Als het maar érgens terecht komt...

## Zet een lichtje buiten

Dit jaar helaas geen Lichtjestocht. Maar in de Lichtjeskrant, die huis-aan-huis verspreid wordt, staat de volgende oproep:

Laten we Utrecht Oost in een zee van lichtjes omtoveren. Zet vanaf vrijdag 18 december tot en met de Kerst elke avond een jampotje met een kaarsje buiten naast je deur, in de vensterbank of binnen voor het raam. Zo kan iedereen in de week voor Kerst elke avond een eigen Lichtjestocht wandelen.

## Bijbel en Kunst-ochtend

Op woensdag 9 december van 10.00 – ongeveer 11.30 uur is er weer een ochtend over Bijbel en Kunst in de Wilhelminakerk. Dit seizoen zullen we ons buigen over enkele ‘kleine’ profeten uit het Oude Testament: deze keer de profeet Amos. Het is vaak verrassend om te merken hoe een kunstenaar een bijbelgedeelte op een andere manier kan laten spreken. Info bij Marian van Giezen, [predikant@wilhelminakerkrecht.nl](mailto:predikant@wilhelminakerkrecht.nl) of 06-18419992.



## Ouderen Kerstviering Wilhelminakerk

Het is in deze coronatijd helaas niet mogelijk dit jaar de Kerst met de ouderen te vieren. We zullen het missen. Maar we moeten onze gezondheid niet op het spel zetten. Zodra het coronavirus de aftocht heeft geblazen hopen we elkaar weer te ontmoeten bij diverse activiteiten.

Namens de ouderencommissie van de Wilhelminakerk wens ik u allen een gezegende Kerst en een goed en gezond 2021.

Een hartelijke groet,

WIJMIE DE VRIES-AALTEN

## Rommelmarkt/koffiedrinken

Zoal u wellicht zult begrijpen gaat de rommelmarkt op de eerste zaterdag van december niet door, evenals het koffiedrinken. Dit laatste hebben we maar één keer kunnen doen i.p.v. de rommelmarkt.

Namens de rommelmarktcommissie, KITTY BRINKMANN

## Vertel iets over je Godsbeleving

De redactie van het blad PUP (Platform Utrechtse Protestanten) is op zoek naar gemeenteleden uit de protestante kerken in Utrecht die iets willen vertellen over hun Godsbeleving.

Wie voelt er wat voor om over zijn Godsbeleving wat te vertellen in de PUP?

Het is de bedoeling in deze rubriek met een aantal korte zinnen die beleving weer te geven. Voorbeelden staan in de vorige uitgaven van het blad PUP en mocht u niet (meer) in het bezit van een uitgave zijn dan kan ik een voorbeeld als leidraad aan u toesturen of bij u afleveren.

HANS KRAMER ([hanskramer@xs4all.nl](mailto:hanskramer@xs4all.nl))

## Collectes

Degenen die naar de kerk komen kunnen contant geld of collectebonnen in de collectemandjes doen tijdens de dienst. Het is ook mogelijk om de collecte over te maken. Dus ook als u de kerkdienst thuis meebeleeft is het mogelijk om bij te dragen aan de collecte. De diaconale collecte en de wijkcollecte hebben ieder een eigen bankrekeningnummer:

collecte wijkdiaconie: [NL69 RABO 0394 3612 37](https://www.rabobank.nl)  
t.n.v. Wijkraad Diakenen Wilhelminakerk collecte  
collecte wijkgemeente: [NL88 RABO 0130 7141 19](https://www.rabobank.nl)  
t.n.v. PGU Wilhelminakerk

Vriendelijk verzoek om het collectedoel bij de overschrijving te vermelden.

## Collectedoelen

6 december: 1e collecte dak- en thuislozen, 2e collecte instandhouding wijkgemeente

20 december: 1e collecte kerkdiensten zorgcentra Utrecht, 2e collecte Missionair werk

25 december: 1e collecte Kerk in Actie, kinderen in de knel, 2e collecte instandhouding wijkgemeente

**Dak- en thuislozen:** het aantal dak- en thuislozen in Utrecht stijgt de laatste jaren. Tijdens de Coronacrisis is het probleem van de opvang extra groot geworden. De Utrechtse kerken zijn betrokken bij deze kwetsbare groep, via initiatieven zoals het Straatpastoraat en het oecumenisch noodfonds OMDUW. Betrokken vrijwilligers en professionals bieden begeleiding, belangenbehartiging en persoonlijk contact.

**Kerkdiensten zorgcentra Utrecht:** Voor veel kwetsbare ouderen, vooral hen met dementie, is de herkenbaarheid en vertrouwdheid van een kerkdienst zeer waardevol. De Utrechtse kerken dragen bij in de kosten van voorgangers en organisten.

**Missionair werk:** Het kerstfeest is bij uitstek de gelegenheid om iedereen die dit bijzondere feest willen meebelevan hiervoor uit te nodigen. Met 'Daarom Kerst' biedt de Protestantse Kerk diverse materialen en activiteiten aan om mensen op een aantrekkelijke manier kennis te laten maken met de kerstboodschap.

**Kinderen in de knel:** Zoals elk jaar gaat de kerstcollecte naar Kinderen in de knel. Voor veel te veel kinderen is het met Kerst helemaal geen feest. Zij zijn op de vlucht, groeien op in armoede of hebben hun hele leven nog geen vrede gekend. Ze worden misbruikt of verwaarloosd. Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun. Doe daarom mee met de kerstcollecte, waarvan de opbrengst bestemd is voor kinderprojecten!

Namens de diaconie, Alfred Boom

## Oproep extra bijdrage

In het oktobernummer van Wij Wilhelmina is een herinnering geplaatst voor een extra bijdrage voor de wijkgemeente Wilhelminakerk. Zoals daarin wordt beschreven, lopen we door de coronacrisis inkomsten van concerten en rommelmarkten mis. Ook de verhuurinkomsten van ons gebouw door de bridgeclub en twee koren zijn een stuk minder geworden.

Veel leden hebben al via de jaarlijkse Actie Kerkbalans (AKB) voor een goede ondersteuning van de Wilhelminakerk zorggedragen en daar zijn wij heel blij mee.

Maar zoals hierboven beschreven, lopen we in de laatste maanden veel extra inkomsten mis. Daarom verzoeken wij u nogmaals om te bekijken of het mogelijk is om voor het einde van het jaar nog een extra bijdrage over te maken naar de bankrekening van de Wilhelminakerk: **NL88 RABO 0130 7141 19**. Een aantal leden heeft op de vorige oproep al gereageerd, waarvoor onze hartelijke dank.

Heeft u nog vragen, neem dan contact met mij op via: [adjev@hetnet.nl](mailto:adjev@hetnet.nl) of 030-2518274.

Met vriendelijke groet, namens de commissie financiën van de wijkgemeente Wilhelminakerk, AD VERMEULEN

## Gemeenteberaad

Graag hadden we u uitgenodigd voor een gemeenteberaad, dit najaar. Zoals gebruikelijk bespreken we dan in ieder geval de begroting voor een komend jaar, in dit geval zou dat 2021 zijn. Door de pandemie zijn er veel onzekerheden op financieel gebied en is het moeilijk te voorspellen hoe we het komende jaar precies zullen varen. Uiteraard is er wel een begroting gemaakt, maar het zal nodig zijn om deze een aantal keren bij te stellen.

U houdt dit beraad van ons tegoed, in het voorjaar 2021, als de omstandigheden het toelaten. Tegen die tijd maakt de Nieuwe Kerk Wilhelminapark ook al wat langer gebruik van de Wilhelminakerk en kunnen we ook samen terug- en vooruitblikken op deze nieuwe situatie. Wij hopen dat u zich kunt vinden in ons voornemen om het gemeenteberaad van dit najaar te verplaatsen naar een later tijdstip. Mocht u bezwaar hebben dan horen we dat graag.

Namens de kerkenraad wens ik u en uw familie en vrienden alvast een mooie decembermaand toe. Een maand, anders dan andere jaren, maar ook een maand om extra te beseffen dat corona ons niet tegen hoeft te houden om op adem te komen, ons te laven aan de liederen en de verhalen over een nieuwe geboorte, om waar mogelijk zelf licht te brengen in de duisternis en iets voor een ander te betekenen.

Namens de kerkenraad, RITA DIJKSTRA