

# WIJ WILHELMINA

maandelijks nieuwsbrief van de protestantse wijkgemeente rond de Wilhelminakerk te Utrecht

## Kerkdiensten

### WILHELMINAKERK

**Vr 25 december 9.30 uur**

Ds. Marian van Giezen  
*1<sup>e</sup> Kerstdag*

**Zo 3 januari 9.30 uur**

Ds. Marian van Giezen

**Zo 17 januari 9.30 uur**

ds. Klaas Vos

**Zo 7 februari 9.30 uur**

Ds. Marian van Giezen  
*Schrift en tafel  
kinder-/tienerkerk*

De vieringen zijn elke zondag  
ook te zien via [YouTube](https://www.wilhelminakerkutrecht.nl) en  
[wilhelminakerkutrecht.nl](https://www.wilhelminakerkutrecht.nl)

of luister live mee via  
[kerkomroep.nl](https://www.wilhelminakerkutrecht.nl)

## Aanleveren kopij

Wij Wilhelmina verschijnt telkens uiterlijk op dinsdag voor de eerste zondag van de maand. Het februari-nummer komt uit op dinsdag 2 februari. De deadline voor aanleveren van kopij voor dit nummer is vrijdag 29 januari 18.00 uur.

Aanleveren op:  
[wij@wilhelminakerkutrecht.nl](mailto:wij@wilhelminakerkutrecht.nl)

## Info

Voor meer informatie over de Wilhelminagemeente:

[wilhelminakerkutrecht.nl](https://www.wilhelminakerkutrecht.nl)

Bankrekeningnummer:  
NL88 RABO 0130 7141 29  
t.n.v. Wilhelminakerk

## Voorlopig alleen online diensten

Naar aanleiding van de aangescherpte Coronaregels zullen de kerkdiensten in de Wilhelminakerk tot en met 17 januari 2021 gehouden worden zonder kerkgangers. Alleen degenen die een taak hebben in de online-dienst zullen in de kerk aanwezig zijn. De kerkenraad handelt daarmee in lijn met de adviezen van de PKN, de Protestantse Gemeente Utrecht en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken.

De diensten zijn live te volgen op YouTube en ook later terug te kijken. Een directe link naar de komende dienst:

- De dienst van 25 december 9.30 uur: <https://youtu.be/qllkImV13Ws>

Ook via [www.wilhelminakerkutrecht.nl](https://www.wilhelminakerkutrecht.nl) kunt u de diensten vinden.

De kerkenraad zoekt een oplossing voor de mensen die geen mogelijkheid hebben om de dienst digitaal te volgen. Zij kunnen zich melden bij Marian van Giezen, tel. 06-18419992.

We beseffen dat dit voor velen een teleurstelling zal zijn, juist ook met het oog op Kerstmis. Als tip geven we u mee om eventueel één of twee anderen uit te nodigen om samen naar de dienst te kijken (op ruime afstand, vanzelfsprekend). We hopen en wensen u toe dat u ondanks het gemis van het samen vieren toch Gods nabijheid in de geboorte van het kind Jezus zult kunnen ervaren.

## Verrassing! Kerstavondviering

Om het gemis iets te verzachten, hebben we wél een extraatje voor u: vanaf donderdag 24 december, begin van de avond, zal via onze website [www.wilhelminakerkutrecht.nl](https://www.wilhelminakerkutrecht.nl) een speciaal opgenomen sfeervolle Kerstavondviering te volgen zijn. Hierin klinken de bekende lezingen van Kerstmis en bekende kerstliederen (thuis mag u naar hartenlust meezingen!), instrumentale kerstmuziek, een gedicht en een verhaal door Geertje van Rijswijk. We hopen hiermee een klein pleistertje op de wonde van het gemis van samen Kerst vieren te kunnen plakken en hopen dat u ervan zult genieten!

Een gezegend Kerstfeest!

De Kerkenraad van de Wilhelminakerk



## Bij de zondagen

allemaal online, live vanaf 9.30 uur

*25 december 2020*

Feestelijke viering van het Kerstfeest, voor jong en oud. We lezen het Kerstevangelie volgens Johannes (Joh. 1, 1 – 14): een kerstverhaal dat anders klinkt dan dat over het kindje in de kribbe, dat wij elkaar meestal vertellen. Maar misschien juist in deze tijd wél een heel actueel verhaal... Uit het Oude Testament horen we de troostrijke profetie van Jesaja (Jes. 52, 7 - 10) over de vreugde die God ons belooft. Er is een mooi verhaal voor de kinderen en veel muziek.

*3 januari 2021*

Epifanie ofwel Driekoningen: feest van de verschijning van de Heer aan ook anderen dan het eigen volk. Traditiegetrouw klinkt Mt. 2, 1 – 12 over het bezoek van de wijzen. Hoewel zij in de traditie vaak voor drie koningen worden aangezien, gaat het hier maar om één koning: die van Gods koninkrijk. Daarnaast zullen we Psalm 72 lezen en zingen, die iets zegt over wat voor een koning de koning naar Gods hart eigenlijk is.

*17 januari 2021*

Op deze 2e zondag na Epifanie, de eerste 'gewone' dienst in het nieuwe jaar, klinkt een vreugdevol visioen van Jesaja (62, 1 – 5), over hoe Jeruzalem weer in genade wordt aangenomen na een moeilijke tijd. Uit het evangelie volgens Johannes (2, 1 - 11) horen we het verhaal over de bruiloft te Kana, het begin van de tekenen van Jezus. En wát voor een begin!

*7 februari 2021 (hopelijk weer mét kerkgangsters)*

Het indringende verhaal over een vrouw die door tussenkomst van de profeet Elisa een zoon krijgt, maar die zoon later verliest door de dood (2 Kon. 4, 18 – 37 (maar het kan zijn dat ik uit dit lange verhaal wat stukjes 'uitknip')) staat vandaag naast het verhaal over Jezus die mensen geneest (Mk. 1, 29 -39). Een spannende combinatie, want hoe ga je ermee om dat sommige mensen wél genezen (of zelfs tot leven gewekt worden) en anderen niet?

Ds. MARIAN VAN GIEZEN

## Collectes

Omdat de kerkdiensten de komende weken alleen online te volgen zijn wordt er ook niet gecollecteerd. U kan toch bijdragen door een bedrag over te maken. De diaconale collecte en de wijkcollecte hebben ieder een eigen bankrekeningnummer:

collecte wijkdiaconie: NL69 RABO 0394 3612 37  
t.n.v. Wijkraad Diakenen Wilhelminakerk  
collecte wijkgemeente: NL88 RABO 0130 7141 19  
t.n.v. PGU Wilhelminakerk

Vriendelijk verzoek om het collectedoel bij de overschrijving te vermelden.

### Collectedoelen

25 december 2020

Diaconie: Kerk in Actie, kinderen in de knel  
Kerk: instandhouding wijkgemeente

3 januari en 17 januari 2021

Diaconie: wijkdiaconie  
Kerk: instandhouding wijkgemeente

**Kinderen in de knel:** Zoals elk jaar gaat de kerstcollecte naar Kinderen in de knel. Voor veel te veel kinderen is het met Kerst helemaal geen feest. Zij zijn op de vlucht, groeien op in armoede of hebben hun hele leven nog geen vrede gekend. Ze worden misbruikt of verwaarloosd. Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun. Doe daarom mee met de kerstcollecte, waarvan de opbrengst bestemd is voor kinderprojecten!

Namens de diaconie, ALFRED BOOM

## Kerkdienst live meekijken op YouTube

U kunt de kerkdiensten van de Wilhelminakerk live meeleven met beeld en geluid op YouTube of met alleen geluid op [Kerkomroep.nl](http://Kerkomroep.nl). Vanwege de aangescherpte Coronamaatregelen zijn de kerkdiensten in de Wilhelminakerk de komende weken zonder gemeenteleden. Wij zijn daarom erg blij dat sinds november de diensten rechtstreeks met u kunnen delen. U vindt de kerkdienst door op [YouTube.com](http://YouTube.com) te zoeken naar "Wilhelminakerk Utrecht". U ziet dan de laatste dienst als resultaat. Let op de datum in de titel als u wil meekijken met de livestream. Op onze website [www.wilhelminakerkutrecht.nl](http://www.wilhelminakerkutrecht.nl) kunt u de opnames van de kerkdiensten rechtstreeks bekijken. U kunt via de site de livestream volgen op zondag, en u kunt alle kerkdiensten vanaf september terugkijken.

Heeft u problemen met het live meekijken met de kerkdienst, of het terugkijken van de kerkdiensten, neem dan contact op met Alfred Boom, tel. 06-23912090.

Speciaal dit jaar wordt een kerstavondviering vooraf opgenomen. Deze is op 24 december vanaf 18.00 uur te bekijken op YouTube. U vindt deze op dezelfde manier als de livestreams. Zie ook elders in deze WijWilhelmina.

ALFRED BOOM

## Oecumenische viering Week voor de Eenheid – live stream

Graag vraag ik uw aandacht voor een bijzondere viering, waarin ik één van de voorgangers mag zijn (namens de PGU):



**Zaterdag 16 januari 2021 om 19.00 uur**

Samen bidden aan het begin van de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen via een live-stream van USRK-PIKU dienst in de St. Rafaelkerk Overvecht. Wegens corona maatregelen bidden we samen thuis en in de kerk.

Vier mee via de website van de kerk:

[https://www.youtube.com/channel/UCr8q5bZoF\\_ySeppowhKN4Ew](https://www.youtube.com/channel/UCr8q5bZoF_ySeppowhKN4Ew)

of via [www.sint-rafael.nl](http://www.sint-rafael.nl)

USRK – Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken  
PIKU – Platform Interculturele Kerken in Utrecht

Het wordt een viering met veel symboliek, waar het oecumenische hart sneller van gaat kloppen. Van harte aanbevolen!

## Samen kerk zijn: omzien naar elkaar

Niet alleen in deze coronatijd, maar altijd willen wij als Wilhelminageente omzien naar elkaar. We proberen onze oren te luisteren te leggen en onze ogen open te houden, maar soms ontgaat ons toch iets. Dan horen we pas (veel) later dat er ergens iets aan de hand is geweest; iets moeilijks, verdrietigs of iets vreugdevols. Wij zouden heel graag in lief en leed met elkaar meeleven. Maar zulke berichten komen niet 'vanzelf' ergens terecht. Wilt u het daarom laten weten als er iets te delen is? Als u ziek bent, in het ziekenhuis wordt of bent opgenomen, als u een dierbare moet missen of juist iets te vieren hebt...

Dat kan rechtstreeks aan de predikant, via [predikant@wilhelminakerkutrecht.nl](mailto:predikant@wilhelminakerkutrecht.nl) of 06-18419992. Maar het mag ook via via bij haar terechtkomen. Als het maar érgens terechtkomt ...

## Bijbel en Kunst-ochtend van 13 januari gaat niet door

We hopen ons 10 februari alsnog te buigen over Obadja (en misschien ook Jona).



Ds. MARIAN VAN GIEZEN

## Under the fig tree – Krachtig verder

*Mirjam en Koen van der Leer wonen met hun dochters Niva en Jade in Spanje, waar ze in hun huis Nederlandse meiden opvangen die hier zijn vastgelopen. Regelmatig sturen ze ons een nieuwsbrief.*

### "Dat jullie mensen uit hun slachtofferrol halen"

Dit was het antwoord van een van de meiden op onze evaluatievraag: Wat is echt goed aan ons project? Uiteraard is ons ultieme doel dat meiden zich niet meer zien als een slachtoffer, maar dat ze kracht en regie ervaren rondom levenskeuzes. Dit voelt als een geweldig compliment.

Daar valt veel over vertellen vanuit onze expertise en ervaring. Ik wil op dit moment alleen een gedicht delen. Een van de meiden ontving dit gedicht van een vriendin van haar. Ik wil er verder niets aan toevoegen.

Ze is slimmer dan ze denkt  
 En zoveel mooier dan ze ziet  
 Iedereen gelooft in haar  
 Alleen zij zelf gelooft nog niet  
 Ze is sterker dan ze voelt  
 En zoveel wijzer dan ze weet  
 Bergen wist ze te verzetten  
 Ze zag alleen zelf niet dat ze het deed  
 Ze heeft meer moed dan ze beseft  
 En veel meer daadkracht dan ze doorheeft  
 Ze ziet niet hoeveel verschil ze maakt  
 Met alle liefde die ze doorgeeft  
 Oh als ze zichzelf zou zien  
 Zoals de wereld haar al ziet  
 Misschien ziet ze het het eigenlijk al wel  
 Alleen ze gelooft het niet

### **Paardenzorg**

Sinds november hebben een samenwerkingsovereenkomst met de paardenmanege. Wij zijn zeer blij dat de meiden daar een dagdeel vrijwilligerswerk kunnen doen. Wij hebben lang gezocht naar een geschikte plek voor de meiden om vrijwilligerswerk te kunnen doen. Sinds november hebben wij een samenwerkingsovereenkomst met de lokale manege. Wij zijn blij dat de meiden daar nu een dagdeel per week terecht kunnen. Deze plek en de samenwerking is tot nu toe beter dan we konden hopen. De opbouw is in drie fases ingedeeld:

Eén: Verzorging

Twee: Zelf berijden

Drie: Begeleiden van kinderen tijdens de lessen

Prachtig om te zien hoe sommige meiden grenzen verleggen, waarbij direct zichtbaar wordt hoe hun verantwoordelijkheid daardoor kan groeien.

### **Derde dochter en opvolging**

In verband met het feit dat wij een derde dochter in januari hopen te krijgen, hebben wij weer plek vanaf april.

Zoals eerder genoemd zoeken wij actief naar geschikte opvolgers. Wij zijn in gesprek met verschillende kandidaten die ons willen opvolgen, er staat nog niets vast dus als je nog interesse hebt; bel of mail ons. Wij durven het steeds meer hardop uit te spreken: Under The Fig Tree zal blijven bestaan.

