

WIJ WILHELMINA

maandelijkse nieuwsbrief van de protestantse wijkgemeente rond de Wilhelminakerk te Utrecht

Kerkdiensten

WILHELMINAKERK

allemaal online, live vanaf 9.30 uur

Zo 7 februari 9.30 uur

Ds. Marian van Giezen

Zo 21 februari 9.30 uur

Ds. Marian van Giezen

Zo 7 maart 9.30 uur

Ds. Marian van Giezen

De vieringen zijn elke zondag ook te zien via [YouTube](#) en [wilhelminakerkutrecht.nl](#) of luister live mee via [kerkomroep.nl](#)

Aanleveren kopij

Wij Wilhelmina verschijnt telkens uiterlijk op dinsdag voor de eerste zondag van de maand. Het februarinummer komt uit op dinsdag 2 maart. De deadline voor aanleveren van kopij voor dit nummer is vrijdag 26 februari 18.00 uur. Aanleveren op: wij@wilhelminakerkutrecht.nl

Info

Voor meer informatie over de Wilhelminagemeente: [wilhelminakerkutrecht.nl](#)
Bankrekeningnummer:
NL88 RABO 0130 7141 19

Komende vieringen

Naar aanleiding van de aangescherpte Coronaregels zullen de kerkdiensten in de Wilhelminakerk tot nader bericht gehouden worden zonder kerkgangers, zoals aanbevolen door de PKN, de Protestantse Gemeente Utrecht en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken.

U kunt de kerkdiensten van de Wilhelminakerk live meebelevan met beeld en geluid op YouTube of met alleen geluid op [Kerkomroep.nl](#). De diensten zijn ook later terug te kijken. Dat kan door te klikken op het beeld naast dit bericht, of op www.YouTube.com.

• Dienst van 7 februari: <https://youtu.be/24Xw5yKKPog>

• Dienst van 21 februari: <https://youtu.be/aRO7xti5xLI>

Als u rechtsboven in het beeld klikt op de drie streepjes krijgt u de lijst aan beschikbare diensten te zien en kunt u oudere diensten terugkijken. Als u linksboven op het beeld het rondje aanwijst verschijnt de optie "subscribe". Als u daarop klikt krijgt u bericht als een nieuwe video van de Wilhelminakerk beschikbaar is.

Heeft u problemen met het live meekijken met de kerkdienst, of het terugkijken van de kerkdiensten, neem dan contact op met Alfred Boom, tel. 06-23912090.

De collectes zijn online en van harte aanbevolen. In de beschrijving van elke dienst staan de collectedoelen en de rekeningnummers.

Actie Kerk Balans (AKB)

Beste gemeenteleden,

In de afgelopen weken heeft u een brief en/ of mail van de PGU ontvangen met het verzoek uw AKB bijdrage voor 2021 kenbaar te maken.

Bij de brief van de PGU was een toezeggingsformulier en antwoordenvolppe bijgesloten en een brief van de Wilhelmina wijkgemeente.

Wilt u zo vriendelijk zijn uw toezegging zo spoedig mogelijk door te geven aan het kerkelijk bureau van de PGU?

Uw AKB bijdrage is van groot belang voor het voort kunnen bestaan van onze wijkgemeente!

Namens de financiële commissie, vriendelijke groet,

Inge-Lot van Haastert

Bij de zondagen

allemaal online, live vanaf 9.30 uur

7 februari – met kindermoment

We zouden vandaag een dienst van Schrift en Tafel hebben, maar vanwege de coronabeperkingen leek ons dat geen goed idee – Ex. ook niet om het met enkele medewerkers die in de kerk zijn, wél te doen terwijl u thuis niet mee kunt doen. We moeten dus voorlopig de Maaltijdviering missen. Des te fijner zal het zijn als we dat weer kunnen vieren mét kerkgangers erbij: iets om reikhalzend naar uit te zien! Zodra we weer met meer kerkgangers mogen samenkomen, zullen we zo spoedig mogelijk een dienst van Schrift en Tafel houden.



‘Reikhalzend’ was het woord waarop ik vervolgens ‘aanging’ bij de voorbereiding van de dienst van 7 februari: zoals een hert reikhalst, smacht naar levend water, zoals in Psalm 42 wordt verzucht. Waarom niet eens een hele dienst rond Psalm 42? Een psalm die ook voorkomt in het boekje dat enkele classispredikanten samen hebben gemaakt rond de coronatijd, met als titel ‘Als het leven kantelt’. In dit boekje wordt Psalm 42 besproken in het kader van de Hoop. Dat leek me een prachtig uitgangspunt voor een wat bezinnende dienst rond deze psalm in allerlei versies. Ik hoop dat het u mag bemoedigen

in deze kale tijd, waarin we smachtend uitzien naar ...

21 februari – 1e zondag van de Veertigdagentijd

Een periode van ingetogenheid is aangebroken: de tijd waarin we ons voorbereiden op Pasen. Dit jaar al voor de tweede keer in een daadwerkelijk ingetogen leefsfeer. Méér dan vorig jaar (omdat we nu nog beter beseffen hoe kwetsbaar we zijn en hoezeer wel ook leven van de gemeenschap en het delen met elkaar) zouden we ons kunnen realiseren dat geloven nooit los staat van ons dagelijkse leven. Kan dat ons helpen om ons nu te richten op wat er werkelijk toe doet? De lezingen van vandaag bepalen ons erbij dat God zich bekommert om ál het leven op aarde: mens, dier en natuur zijn allemaal schepping. Noach ging met de dieren in de ark en zo werden zij samen gered; een regenboog is het teken dat God zich blijvend om zijn schepping bekommert (Gen. 9, 8 – 17). En Jezus verblijft, na zijn doop in de Jordaan, in de woestijn tussen de wilde dieren (Mc. 1, 12 – 15): hijervaart er het leven in al zijn hardheid. Maar ook daar zorgt God voor hem. Hoe kunnen wij hier en in deze tijd Gods zorg voor ons ervaren, herkennen?

7 maart – 3e zondag van de Veertigdagentijd

Twee bekende tekstgedeelten horen we op deze zondag: Ex. 20, 1 – 17 (de ‘Tien geboden’; de kans is groot dat ik dit in een heel andere vertaling/versie zal lezen) en Joh. 2, 13 – 25: het verhaal over de tempelreiniging, waar Jezus aan zijn schoonveeg-actie ook een geheimzinnige opmerking toevoegt over het afbreken van de tempel. Het eindigt met: Jezus wist zelf wat er in een mens omgaat. Is dat beangstigend of bemoedigend? Waarom lezen we deze teksten in de veertigdagentijd? Wat hebben ze ons juist nu te zeggen?

Ds. MARIAN VAN GIEZEN

Collectes

Omdat de kerkdiensten de komende weken alleen online te volgen zijn wordt er ook niet ge-collecteerd. U kan toch bijdragen door een bedrag over te maken. De diaconale collecte en de

wijkcollecte hebben ieder een eigen bankrekeningnummer:

collecte wijkdiaconie: NL69 RABO 0394 3612 37 t.n.v. Wijkraad Diakenen Wilhelminakerk
collecte wijkgemeente: NL88 RABO 0130 7141 19 t.n.v. PGU Wilhelminakerk
Vriendelijk verzoek om het collectedoel bij de overschrijving te vermelden.

Collectedoelen

7 februari 2021

Diaconie: Kerk in Actie, werelddiaconaat
Kerk: instandhouding wijkgemeente

21 februari 2021

Diaconie: Stichting Exodus
Kerk: instandhouding wijkgemeente

Werelddiaconaat: Door de klimaatverandering komen in Bangladesh steeds vaker overstromingen voor, waar vooral de armen de gevolgen van ondervinden. Kerk in Actie helpt de inwoners om zich zo goed mogelijk op overstromingen voor te bereiden, bij voorbeeld door gewassen te kiezen die beter bestand zijn tegen storm en regen.

Exodus: Exodus begeleidt (ex-) gedetineerden bij hun terugkeer in de samenleving. In Nederland zijn tien Exodushuizen. Daar kunnen zij terecht voor professionele ondersteuning en/of een vrijwillig maatje.

Namens de diaconie, ALFRED BOOM

Samen kerk zijn: omzien naar elkaar

Niet alleen in deze coronatijd, maar altijd willen wij als Wilhelminagemeente omzien naar elkaar. We proberen onze oren te luisteren te leggen en onze ogen open te houden, maar soms ontgaat ons toch iets. Dan horen we pas (veel) later dat er ergens iets aan de hand is geweest; iets moeilijks, verdrietigs of iets vreugdevols. Wij zouden heel graag in lief en leed met elkaar meeleven. Maar zulke berichten komen niet 'vanzelf' ergens terecht. Wilt u het daarom laten weten als er iets te delen is? Als u ziek bent, in het ziekenhuis wordt of bent opgenomen, als u een dierbare moet missen of juist iets te vieren hebt... Dat kan rechtstreeks aan de predikant, via predikant@wilhelminakerkutrecht.nl

of 06-18419992. Maar het mag ook via via bij haar terechtkomen. Als het maar érgens terecht komt ...

Bijbel en Kunst



Onder voorbehoud van coronarichtlijnen: Bijbel en Kunst-ochtend op woensdag 10 februari van 10.00 – ongeveer 11.30 uur in de Wilhelminakerk.

Dit seizoen buigen we ons over enkele 'kleine' profeten uit het Oude Testament: deze keer de profeet Obadja (en misschien ook Jona). Het is vaak verrassend om te merken hoe een kunstenaar een bijbelgedeelte op een andere manier kan laten spreken.

Info bij Marian van Giezen, predikant@wilhelminakerkutrecht.nl of 06-18419992.

Ds. MARIAN VAN GIEZEN

Oproep

Op de eerste verdieping van de huiskamer wordt regelmatig muzikles gegeven. Tot nu toe lag er een vloerkleed van studentenpredikant Jasja Nottelman op de vloer. Jasja heeft dat echter nu zelf nodig.

Is er iemand, die nog een goed bruikbaar vloerkleed heeft dat naar de huiskamer mag? Afmetingen ongeveer 2 bij 3 meter. Kleur maakt niet heel veel uit.

Neem eventueel contact op met Gery Gorter, 06 13633680 of gery.gorter@planet.nl

Gery Gorter

Wie komt de kerkdienst filmen?

Wie vindt het leuk om bezig te zijn met de techniek van beeld en geluid in de Wilhelminakerk? Sinds Pasen vorig jaar worden de diensten opgenomen en sinds november kan de dienst ook live uitgezonden worden. Dat gebeurt nu met een klein groepje. We zijn op zoek naar extra hulp hierbij. Je hoeft niet super technisch te zijn, of alles te weten over camera's en mengpanelen. Je leert er al doende mee te werken. Als je eens een keer wil zien hoe het werkt (je hoeft niet meteen ja te zeggen) neem dan contact op met Alfred Boom, tel. 06-23912090.

Geheime engelen

In december waren er 18 geheime engelen actief in en rond onze gemeente: zij waren via lootjes trekken aan elkaar gekoppeld en hebben elkaar zo af en toe een kleine verrassing bezorgd. Volgens mij vond iedereen het voor herhaling vatbaar! Hier enkele reacties:



- Lieve Engel, waarvan ik de naam al gokte gezien de mooi versierde envelop, dank. Onze smaak ligt wat dit betreft heel dicht bij elkaar. Mooi hoor! Ik vond Geheime Engelen een leuk idee!!!!
- Lieve Kerstengel, heel veel dank voor uw hoopvolle bemoedigende kerstgedachten en voor uw drie zuster engeltjes.
- Mijn geheime engel verwende mij met een heleboel kaarten om te beschrijven en vervolgens te versturen naar jarigen en zieken, of om iemand succes met iets te wensen.
- Een prima initiatief. Ik vond het erg leuk om te doen en wens de zieke engelen beterschap en voor alle engelen gezegende kerstdagen en een gezond en hoopvol 2021.

- Lieve engel, wat werd ik vandaag weer verrast met een puzzelboekje. Hartelijk dank 🙌
En:het gaat steeds beter met me!

- Lieve engel, wat ben ik verwend met een magneetje voor de koelkast en prachtige kerstkaarten. Bij museumbezoek koop ik soms beide. Het was dus een schot in de roos.

- Lieve Engel, heel hartelijk dank voor je aandacht, soms in dichtvorm, soms in eetbare vorm! Ik blijf nog even nagenieten. Groet ook aan de andere engelen; dank dat jullie in deze tijd door het luchtruim zweefden!

- Ik had er veel plezier in om dingetjes te verzinnen en merk dat ik overal lette op 'engeltjes': zou dit er eentje zijn om aan iemand te sturen? Hoe kan ik iemand een lichtpuntje sturen in deze toch wel sombere tijd en zo de lichtverwachting van Advent iets meer uitdragen?

Wie weet... kunnen er straks ook wel Pinksterduifjes vliegen?



Ds. Marian van Giezen

O God,
sterk is ons verlangen
naar nabijheid,
aanwezigheid;
wat gewoon was
is zo bijzonder geworden,
leer ons blijvend onderscheiden
waar het in het leven op aankomt,
wees Gij zelf het licht
dat ons troost en richt.

Uit: Als het leven kantelt – Psalmen in coronatijd