

WIJ WILHELMINA

maandelijkse nieuwsbrief van de protestantse wijkgemeente rond de Wilhelminakerk te Utrecht

Kerkdiensten

WILHELMINAKERK

Zo 2 mei 9.30 uur - online

Ds. Marian van Giezen

Zo 16 mei 9.30 uur

Ds. Marian van Giezen

Pinksteren 23 mei 9.30 uur

Ds. Marian van Giezen

Zo 6 juni 9.30 uur

gastvoorganger

De vieringen zijn elke zondag ook te zien via [YouTube](#) en wilhelminakerkutrecht.nl of luister live mee via kerkomroep.nl

Aanleveren kopij

Wij Wilhelmina verschijnt telkens uiterlijk op dinsdag voor de eerste zondag van de maand. Het aprilnummer komt uit op dinsdag 1 juni. De deadline voor aanleveren van kopij voor dit nummer is vrijdag 28 mei 18.00 uur.

Aanleveren op:

wij@wilhelminakerkutrecht.nl

Info

Voor meer informatie over de Wilhelminagemeente:

wilhelminakerkutrecht.nl

Bankrekeningnummer:

NL88 RABO 0130 7141 19

t.n.v. Wilhelminakerk

We mogen weer (een beetje): vanaf 16 mei!

Onze kerkenraad heeft besloten om met ingang van 16 mei weer max. 30 mensen toe te laten in de diensten.

Aanmelding is wél noodzakelijk als u wilt komen.

Dat kan bij Gery Gorter, per mail (gery.gorter@planet.nl) of telefoon/sms/app (06- 13633680), uiterlijk vrijdag 14 mei om 12.00 uur. Als er teveel aanmeldingen zijn, dan moet de Kerkenraad een keuze maken. Als u niet ingedeeld wordt, dan hoort u dat uiterlijk 15 mei om 12.00 uur.

Belangrijk is dat u alleen komt wanneer u en uw huisgenoten gezond zijn. Dus: wilt u vooraf bij uzelf nagaan of u géén last hebt van:

- hoesten
- neusverkoudheid
- koorts (vanaf 38 graden)
- benauwdheidsklachten

U mag ook géén huisgenoot hebben met koorts of benauwdheidsklachten of in de afgelopen 14 dagen contact hebben gehad met iemand die besmet is met het coronavirus. Verder kan het goed zijn, als u tot een kwetsbare groep behoort, uzelf af te vragen (of te overleggen met familieleden) of het verstandig is naar de kerkdienst te komen (of evt. pas te komen wanneer u bent gevaccineerd).

- U moet een mondkapje dragen tijdens het bewegen door de ruimte. Als u zit, mag het af.
- U moet in de hal uw handen desinfecteren.
- Bij binnenkomst, tijdens de dienst en bij het verlaten van de kerk dient u min. 1,5 m afstand te houden tot andere kerkgoers.
- Enkele mensen zullen aanwijzen op welke plaats(en) u kunt gaan zitten.
- Voorlopig blijft nog de regel dat alleen de zanggroep zingt. U mag wél neuriën met gesloten mond.

Koffiedrinken na de dienst gaan we nog niet meteen weer invoeren. Als alles goed blijft gaan, willen we daar in juni weer mee beginnen.

In elk geval kunt u altijd de dienst live volgen en ook later terug kijken. Dat kan door te klikken op de link in de kolom naast dit bericht, of op www.YouTube.com.

De streamcodes voor de komende maand:

2 mei: <https://youtu.be/2cMPH9ISvKo>

16 mei: <https://youtu.be/d95NWnfdgSI>

23 mei: https://youtu.be/7MW7_EodJUU

6 juni: https://youtu.be/rIwsj_ZnLAE

De collectes zijn online en van harte aanbevolen. In de beschrijving van elke dienst staan de collectedoelen en de rekeningnummers.

Bij de zondagen

2 mei – 5e zondag van Pasen (online)

We horen vandaag Deut. 4, 32 – 40 (Mozes tekent nog eens voor het volk uit hoe God steeds voor hen is opgekomen en hoe bijzonder dat is; daarom moeten ze zich houden aan Gods geboden en dan zal het hun goed gaan) en Joh. 15, 1 – 8 (waarin Jezus het beeld van wijnstok en ranken uitwerkt als beeld van het leven in verbondenheid met Hem). Wat betekent het in deze tijd van snelle (en volgens velen oppervlakkige) contacten om verbonden met iemand/Iemand te blijven?

16 mei – 7e zondag van Pasen – Schrift en Tafel (met max. 30 kerkgangers)

Deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt ook wel Wezenzondag genoemd: Jezus beloofde dat hij de leerlingen niet 'als wezen' zou achterlaten toen hij zelf werd opgenomen in de hemel. Zonder de zichtbare aanwezigheid van Jezus moeten wij onze weg in de wereld gaan. We lezen Ex. 19, 1 – 11 (waarin het volk Israël als uit één mond belooft te zullen doen wat God gezegd heeft) en Joh. 17, 14 – 26 (een stukje uit het afscheidsgedeb van Jezus, waarin hij zijn leerlingen toebidtdat zij wel in de wereld, maar niet ván de wereld zullen zijn; en dat zij de eenheid moeten bewaren). Herkennen wij de ervaring 'als wezen' te zijn? En hoe kunnen wij zelf in deze tijd van afstand houden toch ook eenheid ervaren?

We willen vandaag ook weer de maaltijd van Jezus vieren, in de kerk én thuis. Hebt u dat nog niet eerder meegedaan? Als u wilt, kunt u zelf zorgen voor een klein beetje wijn/druivensap en wat brood/matze. U creëert daarvoor naast uw laptop/tablet een plekje waar u ook een kaars bij kunt zetten (bijvoorbeeld zoals op deze foto van Riek Smit).



Tijdens de dienst zullen we in de kerk met de aanwezigen, brood en wijn delen; en we nodigen u uit om thuis dat dan ook tegelijk met ons te doen. Zo zijn we tóch verbonden en vieren we samen, zij het op afstand. We horen graag hoe u het hebt ervaren.

23 mei – Pinksteren - doop van Izzy Makkink

Voor Pinksteren zijn er altijd meerdere toepasselijke lezingen: Gen. 11, 1 – 11 (de toren van Babel); Psalm 104 (een loflied op de schepping en op Gods zorg daarvoor); Hand. 2 (de gave van de Heilige Geest, het eerste Pinksteren); Joh. 14, 8 – 17 (gedeelte uit het afscheidsgesprek van Jezus met zijn leerlingen, waarin hij hen de Heilige Geest belooft). Ik weet nog niet welke hiervan ik zal kiezen.

Dat heeft óók te maken met de doop die vandaag gevierd wordt: van Izzy, de dochter van Gustaaf en Gwendolyn Makkink. Gustaaf en Gwendolyn zijn voormalige gemeenteleden, die ook hun oudste twee dochters in onze kerk hebben laten dopen. Na hun verhuizing naar Soest en door de coronasituatie hebben ze nog niet echt een kerk gevonden waar ze zich thuis voelen; maar ze willen wél heel graag hun jongste dochter laten dopen. En omdat ze zich bij ons altijd erg thuis voelden, hebben ze gevraagd of dat kan. En wij waren er blij mee.

Pinksteren is een mooi moment om de doop te vieren: we gedenken het begin van de kerk als geloofsgemeenschap; én de gave van de Heilige Geest; beide thema's spelen een rol bij de doop.

6 juni gastvoorganger

Vanaf Trinitatis (de zondag na Pinksteren) krijgen we de mogelijkheid om als alternatief lezingenspoor een jaar lang uit het Johannesevangelie te gaan lezen. Mij lijkt het mooi om dat (grotendeels) te gaan doen, omdat Johannes normaal gesproken bijna alleen rond Kerst en Pasen gelezen wordt. Dan zou vandaag Joh. 3, 22 – 36 aan de orde komen (het getuigenis van Johannes de Doper over Jezus) naast Habakuk 2, 1 – 4 (waarin het ook over verwachting gaat). Volgt de gastvoorganger het 'gewone' leesrooster, dan klinkt Re. 12, 1 – 6 (waarin Jefta in conflict raakt met de Efraïmieten) en Mk. 3, 20 – 35 (waarin Jezus (familie)banden op scherp zet).

Ds. MARIAN VAN GIEZEN

Collectes

Collecte overmaken

Als u wilt bijdragen aan de collecte van de online kerkdiensten kan dat door een bedrag over te maken, op de volgende bankrekeningnummers:

- collecte wijkdiaconie: NL69 RABO 0394 3612 37 t.n.v. Wijkraad Diakenen Wilhelminakerk
- collecte wijkgemeente: NL88 RABO 0130 7141 19 t.n.v. PGU Wilhelminakerk

Vriendelijk verzoek om in de toelichting het collectedoel te vermelden.

Collectedoelen

2 mei

Diaconie: wijkdiaconie

Kerk: jeugdwerk PKN

16 mei

Diaconie: buurtwerk Utrecht: De Wijkplaats

Kerk: wijkgemeente

23 mei

Diaconie: wijkdiaconie

Kerk: wijkgemeente

Toelichting op de collectes

Jeugdwerk PKN: Kerken die kinderen en jongeren een plek geven in de kerk blijken aantrekkelijk voor jongeren en jonge gezinnen. Jong Protestant ontwikkelt materiaal om het jeugdwerk te ondersteunen. Dat helpt om de kerk een plek te laten zijn waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen. En waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben.

De Wijkplaats: Hier vinden buurt- en stadsbewoners een plek om elkaar te ontmoeten, samen te eten, te leren en te zorgen voor elkaar. Mensen kunnen er iets krijgen én iets geven, ze mogen er zijn zoals ze zijn.

Nog geen Bijbel en Kunst-bijeenkomst in mei

Helaas kunnen we onder de geldende coronaregels nog niet bij elkaar komen. Hopelijk mag het in juni weer. Dan zal het gaan over de profeten Obadja en Jona.

Ds. MARIAN VAN GIEZEN

Meditatiemomenten online

Elke maandagavond van 19.00 – 19.30 uur kunt u meedoen aan een online meditatie half uur. We gebruiken daarbij een eenvoudige liturgie uit het boek 'Bid, luister, leef onderweg'. Wie zich vooraf aanmeldt (via predikant@wilhelminakerkutrecht.nl) om mee te doen, krijgt een exemplaar van de liturgie van de dag toegestuurd.

Via onderstaande link kunt u heel eenvoudig inloggen. De link staat ook op onze website www.wilhelminakerkutrecht.nl, naast de kerkdienst. Probeer het eens. Welkom!

<https://meet.jit.si/meditatiemoment>

Ds. Marian van Giezen

Bekend maakt bemind - de Nieuwe Kerk

Zodra de coronaregels het toelaten, zal de Nieuwe Kerk kerkdiensten en activiteiten in de Wilhelminakerk gaan houden. Nu we samen ons gebouw delen, zou het mooi zijn om elkaar wat beter te leren kennen. Ongetwijfeld gaat dat gebeuren zodra we elkaar weer live kunnen ontmoeten, maar ook nu al kunnen we de

Nieuwe Kerk een beetje leren kennen, door af en toe eens naar hun diensten te kijken en luisteren, bijvoorbeeld op zondagen dat wij zelf geen dienst hebben. Hun website is: <https://nk-utrecht.nl/>.

Van de classispredikant

Uit de maandelijkse brief van onze classispredikant ds. Trinette Verhoeven.

Deze maand heb ik heel wat kerkenraden bezocht. (...) De dagelijkse praktijk vraagt veel van kerkenraden. En tegelijkertijd is het goed om verder te kijken dan de dag van vandaag, al was het alleen maar om samen scherp te blijven. Ik merk dat kerkenraden die plannen maken, goede moed houden. Dat is misschien wel het allerbelangrijkste. Er komt ook weer een tijd na corona. En misschien legt corona ook wel problemen bloot.

(...) Deze coronatijd stelt vragen aan ons vermogen om verbinding te leggen. Niks is vanzelfsprekend. Maar misschien was dat allang de vraag. Communicatie wordt misschien wel een van de meest prangende vragen van deze tijd. Communicatie is niet alleen een sleutelwoord voor de jongere generaties. Communicatie is belangrijk voor al onze gemeenteleden. Onlangs las ik het boek van Bert Bakker 'Samenspel, kansrijk veranderen in de kerk'. Ik kan dat boek van harte aanbevelen. Een van de zaken die mij in dit boek aansprak was de constatering dat bij veranderingsprocessen het nodig is de hele gemeente mee te krijgen. Veel kerkenraden constateren dat het teruglopen van de financiën ingrijpen nodig maakt. Maar wat een kerkenraad doorgemaakt heeft, heeft een gemeente nog niet op het netvlies staan. Het gevolg is vaak kortsluiting en onvrede. (...) Voor mij was nog een andere opmerking van hem verhelderend. Veel beleidsplannen zijn goed in het omschrijven van wat en hoe: kerkdiensten, aantrekkelijk en gastvrij. Maar kan je ook beschrijven waarom iemand die kerkdiensten zou bezoeken? Ik probeerde het met een kerkenraad. We kwamen op het volgende: bij ons word je uitgedaagd om vragen te stellen. Een andere kerkenraad formuleerde: bij ons vind je vrijheid en ruimte als je ontdekt, dat het leven niet om jou draait, maar om God.

KoffieZoom

Steeds meer mensen lukt het om op zondag na de dienst aan te sluiten bij het ontmoetingsmoment. We wisselen wat wel en wee uit en praten even na over de dienst of iets anders dat gebeurd is. Bijna zoals bij de ouderwetse 'koffie na de kerk'. Probeer het ook eens! Als het niet meteen lukt: probeer het nog eens opnieuw of meld het als het écht niet lukt! Zoek de handleiding eventueel nog eens op in vorige nummers van Wij Wilhelmina of vraag iemand om even te helpen.

U kunt de link hieronder gebruiken óf de link die op onze website staat, naast de kerkdienst. Het zou zo leuk zijn om ook ú/jou weer eens te zien en spreken! We starten om ongeveer 10.45 uur.

<https://zoom.us/j/97466903357?pwd=eGFqbIRSaElrUW84ZkQxc3pFWUhBUt09>

Korte vakantie predikant

In de week van 31 mei t/m 6 juni heb ik een weekje vakantie gepland. Ik probeer nog te zorgen voor achterwacht door één van de collega's. Die kunt u dan bereiken via een lid van onze Kerkenraad.

Ds. Marian van Giezen

Pinksterduiven 2021



In december vlogen er in onze wijk allemaal geheime engelen rond, die hier en daar kleine verrassingen en blijken van aandacht

bezorgden. En omdat we nog steeds niet 'gewoon' bij elkaar kunnen komen, willen we in de aanloop naar Pinksteren (in de weken voor 23 mei) Pinksterduifjes laten rondfladderen. Het werkt eigenlijk hetzelfde als bij de engelen:

Je geeft je uiterlijk 1 mei op (*snel zijn!*) bij Marian van Giezen (predikant@wilhelminakerkutrecht.nl, 06-18419992). Iedereen mag meedoen: klein en groot, jong en oud, gemeentelid of anders(on)gelovig. Na die datum worden alle namen ingevoerd op de website lootjestrekken.nl. Je krijgt dan vanzelf bericht en kunt dan zien van wie je een lootje hebt getrokken.

Na de trekking van de lootjes mag je online nog enkele gegevens invullen: hoe oud je bent, of je een man of een vrouw bent, en wat je huisadres is. Ook kun je eventueel hobby's en interesses invullen. De enige die jouw gegevens kan zien, is degene die jouw lootje getrokken heeft.

Daarna kun je aan de slag! Verras in het geheim degene die jij getrokken hebt met kleine attenties: een lieve kaart, een compliment, een gedicht, een kleine attentie. Je mag het helemaal zelf weten. Doe dit bijvoorbeeld één keer per week. Er is echter geen enkele verplichting wat de frequentie betreft, dus lukt het maar één keer: ook prima!. Kun je niet zelf erop uit, stuur dan iets met de post of laat iemand anders iets voor jou bezorgen. En het hoeft echt (bijna) niets te kosten: het gaat om de aandacht, niet om spullen.

Degenen die geen e-mailadres hebben, verzamelen we in een aparte groep. Zij krijgen een lootje in de brievenbus bezorgd.

Zo gaan we door tot aan Pinksteren (23 mei). Daarna mag je jezelf bekend maken (niet verplicht). Doe mee! Zo bezorgen we elkaar opnieuw een beetje vreugde en gezelligheid.

Bericht uit Burkina Faso

Sommigen van u herinneren zich nog wel dat we als ZWO groep regelmatig een project onder de aandacht brachten om financieel te ondersteunen. Van 2005 t/m 2007 hielpen we bij de bouw van een kliniek voor moeder en kindzorg in de hoofdstad Ouagadougou. De Nigeriaanse arts/zending ging werken in Burkina Faso, samen met zijn vrouw Nema, in een van de armste landen van Afrika. De bouw verliep goed en de kliniek breidde van 2 naar meer bedden uit.



Op dit moment wordt er een stuk voor 24 bedden bijgebouwd. Er zijn intussen heel wat kinderen geboren en operaties verricht. Het ging goed en de kliniek was velen tot hulp. Ook vonden heel wat mensen en medewerkers Jezus Christus als hun Redder en Heer. Het afgelopen jaar is de situatie moeilijk door Covid 19. De meeste arme mensen hebben geen geld meer om rond te komen, laat staan zich te laten behandelen.

In januari heeft dr. Felix Kohol zelf Corona opgelopen. Hij is ernstig ziek geweest en heeft in het ziekenhuis gelegen. Hij is er uiteindelijk doorheen gekomen en, dank zij de goede zorgen van zijn vrouw en dochters aan het opknappen. Hij is echter zo moe dat hij nog niet in staat is te werken. Het werk in de kliniek kan wel doorgaan gelukkig. Er is intussen een staf aan medewerkers.

Omdat ik op persoonlijke titel af en toe contact bleef houden, ook door soms een gift te sturen, krijg ik ix per jaar een rondzendbrief. Nu kwam er een extra brief met de vraag om gebed voor de hele situatie. Het leek mij goed om dit ook aan de gemeente te vragen. Zo zal er eerstvolgende zondag voor hem gebeden worden. Bid u mee?