

WIJ WILHELMINA

maandelijks nieuwsbrief van de protestantse wijkgemeente rond de Wilhelminakerk te Utrecht

Kerkdiensten

WILHELMINA KERK

Zo 6 juni 9.30 uur

Ds. R. Sonnenberg
kinderkerk

Zo 20 juni 9.30 uur

Ds. Marian van Giezen

Zo 4 juli 9.30 uur

Ds. Marian van Giezen
kinderkerk

Zo 18 juli 9.30 uur

Ds. Marian van Giezen
Schrift en Tafel

De vieringen zijn elke zondag
ook te zien via [YouTube](#) en
wilhelminakerkutrecht.nl

of luister live mee via
kerkomroep.nl

Aanleveren kopij

Wij Wilhelmina verschijnt telkens uiterlijk op dinsdag voor de eerste zondag van de maand. Het volgende nummer komt uit op dinsdag 29 juni. De deadline voor aanleveren van kopij is vrijdag 25 april 18.00 uur. Aanleveren op: wij@wilhelminakerkutrecht.nl

Info

Voor meer informatie over de Wilhelminagemeente:
wilhelminakerkutrecht.nl
Bankrekeningnummer:
NL88 RABO 0130 7141 19
t.n.v. Wilhelminakerk

Afscheidstournee

Op zondag 1 augustus zal ik voorgaan in mijn laatste dienst als wijkpredikant van de Wilhelminakerk. Heel dubbel voelt het om na ruim 10 jaar straks afscheid van u en jullie te moeten nemen. We hebben veel met elkaar meegemaakt; vreugde, verdriet, hoop en geloof gedeeld, samen de schouders eronder gezet en regelmatig ook teleurstelling verwerkt. Dat allemaal achter me te laten zal me zeker zwaar vallen, ondanks de lonkende nieuwe uitdaging.

Niet iedereen zal ik in de komende twee maanden nog persoonlijk kunnen spreken. Daarom de uitnodiging: wilt u/wil je graag dat we nog eens contact hebben? Laat het alstublieft weten!

Deze laatste maanden zijn bedoeld om tegen elkaar te kunnen zeggen wat nog gezegd moet of wil worden: laten we die tijd er dan ook voor gebruiken! Wees niet te bescheiden, maar bel me of mail me; dan maken we een afspraak. Graag tot ziens/horens!
marianvangiezen@online.nl of 06-18419992.



Wat ga ik nou precies doen?

Ik word coördinator van één van de inloophuizen in Zeist (het Lindenhuis). De interkerkelijke Stichting Kerk en Samenleving beheert in Zeist vier inloophuizen. Die bieden een open deur, open

oren en een gastvrij hart aan wie er maar binnen wil lopen. Ook worden er activiteiten georganiseerd waar (wijk)bewoners behoefte aan hebben, zoals naailessen, taallessen, huiswerkbegeleiding e.d. Samen koken en eten hoort er ook bij. Mijn taak zal zijn het aansturen, begeleiden en werven van vrijwilligers, het contacten onderhouden en overleggen met partners in het welzijns- en sociaal werk, maar ook met ondernemers (en mogelijke sponsors) in de buurt; en natuurlijk met de kerken. Het is een baan van 20 uur; ik heb drie collega's, die de andere inloophuizen coördineren.

Zeist is voor mij natuurlijk geen onbekende plaats (ik heb er jaren gewoond en gewerkt) en één van de andere inloophuizen ken ik ook al van nabij. Ik heb dus een aardig beeld van waar ik terecht kom. Ik heb er veel zin in!

Ds. Marian van Giezen

Welkom in de dienst!

U bent weer van harte welkom om naar de kerk te komen! Wel is aanmelding noodzakelijk. Dat kan bij Gery Gorter, per mail (gery.gorter@planet.nl) of telefoon/sms/app (06- 13633680), uiterlijk vrijdag voorafgaand aan de dienst tot 12.00 uur. Als er teveel aanmeldingen zijn, en u ben niet ingedeeld, dan hoort u dat uiterlijk op zaterdag om 12.00 uur.

Wat blijft is dat iedereen anderhalve meter afstand tot elkaar moet houden en dat u alleen komt wanneer u en uw huisgenoten gezond zijn. Dus: wilt u vooraf bij uzelf nagaan of u géén last hebt van:

- hoesten
- neusverkoudheid
- koorts (vanaf 38 graden)
- benauwdheidsklachten

U mag ook géén huisgenoot hebben met koorts of benauwdheidsklachten of in de afgelopen 14 dagen contact hebben gehad met iemand die besmet is met het coronavirus. Verder kan het goed zijn, als u tot een kwetsbare groep behoort, uzelf af te vragen (of te overleggen met familieleden) of het verstandig is naar de kerkdienst te komen (of evt. pas te komen wanneer u bent gevaccineerd).

- U moet in de hal uw handen desinfecteren.
- Bij binnenkomst, tijdens de dienst en bij het verlaten van de kerk dient u min. 1,5 m afstand te houden tot andere kerkgangers.
- Enkele mensen zullen aanwijzen op welke plaats(en) u kunt gaan zitten.
- Voorlopig blijft nog de regel dat alleen de zanggroep zingt. U mag wél neuïën met gesloten mond.

Koffiedrinken na de dienst gaan we nog niet meteen weer invoeren. Als alles goed blijft gaan, willen we daar in juli weer mee beginnen.

In elk geval kunt u altijd de dienst live volgen en ook later terug kijken. Dat kan door te klikken op de link in de kolom naast dit bericht, of op www.YouTube.com.

De streamcodes voor de komende diensten:

- 6 juni https://youtu.be/rIwsj_ZnLAE
- 20 juni <https://youtu.be/HHuDZodccxE>
- 4 juli <https://youtu.be/sa5PQ9mLKtE>

Het streamen van de doopdienst was helaas weer zonder geluid. Ik heb na de dienst de camera-opname online gezet en die de dag erna vervangen door de stream plus het geluid van kerkomroep. Er zijn dus drie versies, waarvan er één op YouTube te bekijken is: <https://youtu.be/Aql9PQqh56k>.

De laatste versie zit ook in de afspeellijst "kerkdiensten" op onze site.

Met vriendelijke groet, Alfred Boom

Bij de zondagen

*6 juni ds. Ronelle Sonnenberg
- kinder- en tienerkerk*



Vanaf Trinitatis (de zondag na Pinksteren) krijgen we de mogelijkheid om als alternatief lezingenspoor een jaar lang uit het Johannesevangelie te gaan lezen.

Johannes wordt normaal gesproken bijna alleen rond Kerst en Pasen gelezen. Dan zou vandaag Joh. 3, 22 – 36 aan de orde komen (het getuigenis van Johannes de Doper over Jezus) naast Habakuk 2, 1 – 4 (waarin het ook over verwachting gaat). Volgt de gastvoorganger het 'gewone' leesrooster, dan klinkt Re. 12, 1 – 6 (waarin Jefta in conflict raakt met de Efraïmieten) en Mk. 3, 20 – 35 (waarin Jezus (familie)banden op scherp zet).

20 juni

Het alternatieve lezingenspoor schotelt ons vandaag Joh. 4, 27 – 42 voor. Dat is de tweede helft van de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw bij de bron. Het gesprek wordt verbreed naar de leerlingen en de mensen in de stad Sichar en levert enkele raadselachtige quotes van Jezus op, o.a. over de oogst. Uit het Oude Testament staat er Jona 3, 6 – 4, 11 naast (de reactie van de mensen in Nineve op de bekeringsoproep van Jona; Gods reactie op hun bekering en Jona's reactie op Gods goedheid). Ik weet nog niet of ik beide lezingen in de

dienst opneem: beide zijn zo rijk aan inhoud, dat het misschien wat veel van het goede is. Rode draad lijkt me in elk geval hoe mensen reageren op Gods woord en genade-aanbod.

We staan er vandaag ook even bij stil dat onze kerk de eerbiedwaardige leeftijd van 90 jaar heeft bereikt!

4 juli – kinder- en tienerkerk

In Joh. 5, 1 – 18 lezen we over de manier waarop Jezus een verlamde man geneest, die al 38 jaar lag te wachten op een wonder. Het wordt Jezus niet in dank afgenomen dat hij ‘werkt’ op de sabbat; en zichzelf bovendien gelijkstelt aan God. In Ez. 47, 1 – 11 lezen we een wonderlijk verhaal over een rivier die opwelt vanuit de tempel. Het gaat om water met een zeer vruchtbare en geneeskrachtige werking: een mooie combinatie met het water in het evangelieverhaal. Levend water, waaraan ook wij ons mogen laven! Hoe komen wij tot bloei en tot leven?

KoffieZoom

Totdat we weer in het echt kunnen gaan koffie-drinken in de kerk, blijven we KoffieZoom aanbieden. Gezellig napraten bij de koffie, vanuit je eigen huis, via laptop, iPad of smartphone. Probeer het ook eens! Als het niet meteen lukt: probeer het nog eens opnieuw of meld het als het écht niet lukt! Zoek de handleiding eventueel nog eens op in vorige nummers van Wij Wilhelmina of vraag iemand om even te helpen. U kunt de link hieronder gebruiken óf de link die op onze website staat, naast de kerkdienst. Het zou zo leuk zijn om ook ú/jóu weer eens te zien en spreken!

<https://zoom.us/j/97466903357?pwd=eG-FqblRSaElrUW84ZkQxc3pFWEhBUT09>

Bijbel en Kunst

Nu ook de horeca weer min of meer open mag, kunnen we weer bij elkaar komen voor een Bijbel en Kunst-ochtend op woensdag 9 juni van 10.00 – ongeveer 11.30 uur in de Wilhelminakerk. Dit seizoen buigen we ons over enkele ‘kleine’ profeten uit het Oude Testament: deze keer de profeet Obadja (en misschien ook Jona). Het is vaak verrassend om te merken hoe een kunstenaar een bijbelgedeelte op een andere

manier kan laten spreken. Wie nieuw mee wil komen doen, is van harte welkom, maar meld u/je dan wél even aan (zodat we weten met hoeveel we zijn en in welke ruimte we dan moeten gaan zitten). Info bij Marian van Giezen, predikant@wilhelminakerkutrecht.nl of 06-18419992.



Korte vakantie predikant

Mijn eerder aangekondigde week vakantie (begin juni) is gewijzigd: het wordt nu van 21 juni t/m 27 juni.

Ds. Marian van Giezen

Terugblik Pinksterduiven

Niet véél duiven hebben er gevlogen in de weken voor Pinksteren, maar wat zij brachten was wel heel erg hartverwarmend! Zo mocht ik zelf o.a. twee mooie gedichten (waarvan één speciaal voor mij gemaakt!) en een prachtige Pinksterduiven-mobile ontvangen. Alle duiven hartelijk dank voor jullie rondvluchten!



Diaconie

Collecte overmaken

Als u wil bijdragen aan de collecte van de online kerkdiensten kan dat door een bedrag over te maken, op de volgende bankrekeningnummers:

collecte wijkdiaconie: NL69 RABO 0394 3612 37 t.n.v. Wijkraad Diakenen Wilhelminakerk

collecte wijkgemeente: NL88 RABO 0130 7141 19 t.n.v. PGU Wilhelminakerk

Collectedoelen

6 juni

Diaconie: wijkdiaconie

Kerk: ondersteuning wijkgemeente

20 juni

Diaconie: Kerk in Actie: noodhulp

Kerk: wijkgemeente

Toelichting op de collectes

Kerk in Actie, noodhulp vluchtelingen: Kerk in Actie ondersteunt organisaties die vluchtelingen op de Griekse eilanden opvangen, begeleiden en onderwijs aan de kinderen geven.

Namens de diaconie, ALFRED BOOM

Project Burkina Faso

Naar aanleiding van het stukje in Wij Wilhelmina van mei over de Kliniek van dr. Felix Kohol in Burkina Faso, kwamen enkele vragen of we iets zouden kunnen doen behalve hen ondersteunen door gebed.

Riek Smit en ik, als voormalig leden van de ZWO groep, hebben indertijd, toen de kliniek gebouwd werd, meegewerkt om giften te verzamelen voor o.a. dit project. We deden dit door publiciteit en door een spaardoos neer te zetten bij de uitgang van de kerk. In overleg met predikant en kerkenraad willen we nu wat extra steun bieden voor de kliniek vanwege de moeilijke situatie ten gevolge van de Coronapandemie. Dit keer niet voor 3 jaar, maar voor 3 maanden, juni juli en augustus. De steun zal bedoeld zijn om dr. Kohol en zijn staf in staat te stellen zorg te geven aan patiënten die niet kunnen betalen. Ook het afbouwen van nieuwe stuk van de kliniek kost nog 50 000 en ligt min of

meer stil door gebrek aan inkomsten. Alle hulp is dus zeer welkom.

De doos wordt weer bij de uitgang van de kerk gezet voor bijdragen aan dit doel. Wie liever geld geeft via een bankrekening kan dit doen **t.n.v. Wijkraad Diaconie Wilhelminakerk, Bankrekeningnr. NL 69RABO 0394 361 237 o.v.v. Burkina Faso.** De diaconie zorgt dan voor doorzending na de bovengenoemde 3 maanden. Alvast hartelijk bedankt.

Riet Vlieger en Riek Smit

Uit de Algemene Kerkenraad

Kees Wijnen legt deze zomer zijn taak als ouderling-lid van het moderamen van de algemene kerkenraad (AK) neer. De AK is daarom op zoek naar iemand die deze mooie, verantwoordelijke taak per 1 september 2021 van hem wil overnemen. Hebt u daarvoor een suggestie, belangstelling of wilt u graag nadere informatie over wat die inhoudt? Bel of mail dan de scriba: Bernard Luttikhuis, 06-81495866, scribaAK@kerkindestad.eu.

Impressie van het werk van de classispredikant ds. Trinette Verhoeven

Als classispredikant heb ik mee mogen praten over delen van de transitie van de dienstenorganisatie. De dienstenorganisatie gaat zich meer dan ooit richten op de gemeente en in het bijzonder op de toekomstbestendigheid van ons als kerk. In de gesprekken die ik voer met gemeenten komt het meerdere keren naar voren: hoe dragen wij de gemeente de toekomst in? Waar hebben we mee te rekenen? Hoe bereiden wij de jonge mensen? Staat onze manier van gemeentezijn hen in de weg? Het zijn spannende vragen die belangrijk zijn maar ook kunnen verlammen. De toekomst mogen we open tegemoet gaan. De toekomstvisie van onze kerk is niet voor niets vervat in een document dat heet: Van U is de toekomst. Wij kunnen tobben over de kerk. Maar wij zijn het niet die de kerk in handen hebben. Ten diepste is de kerk een voorwerp van geloof, een gave van God. En natuurlijk met die gave moeten we verstandig omgaan. Het is goed om in het eigen hart te durven kijken. Waarom doen we wat we doen?

Is het nodig? Is het goed, waarachtig en dienend? Maar trouw is ook een zaak en volharding. Traditie en vernieuwing kunnen best hand in hand gaan. Een collega schreef me onlangs dat hij niet gelooft in een kerk die iets anders moet gaan doen. Het was me uit het hart gegrepen. In het DNA van onze gemeenten zit de drieslag: vieren, leren en dienen. Veel beleidsrapporten die ik te lezen krijg, cirkelen rond die begrippen en niet voor niets. Wie niet viert, verdroogt. Wie niet leert, verliest en wie niet dient, heeft niets van het werk van onze Heer begrepen. Gods Woord wil gevierd, geleerd en gediend.

Nieuws uit Villa Vrede

Petitie (april 2021) - Vanaf 1 april werden er in Utrecht geen nieuwe mensen meer opgevangen in de corona lockdown opvang. Dit resulteerde meteen in mannen op straat. Villa Vrede heeft heel wat slaapzakken uitgedeeld in april. Via een petitie is wat extra tijd gevraagd en toegekend om langer opvang te bieden, maar de spanning stijgt.



Sommige mannen vallen buiten de criteria van Toevlucht (nachtopvang ongedocumenteerd). Er is dan ook doorlopend vraag naar extra opvang, bv. bij particulieren. Als je iets weet, waar dan ook, voor welke periode ook, laat het weten aan onze predikant voor en met ongedocumenteerden, Marieke Sillevius Smitt, 06 - 122 64 584, m.sillevius@protestant-utrecht.nl.

Zwartboek 'Ongehoord onrecht' - Een heel aantal Utrechtse kinderen dreigt buiten de pardonregeling te vallen. In april heeft Huize Agnes, waar een aantal van deze gezinnetjes verblijft, samen met Stil een persbericht uit doen gaan,

op het moment dat drie bevlogen advocaten aan Tweede Kamerleden met een juridische achtergrond en aan de Raad van State een zwartboek/rapport aanboden, met de veelzeggende naam: "Ongehoord onrecht in het vreemdelingenrecht". In dit zwartboek worden casussen belicht waarbij dezelfde mechanismes spelen als bij de toeslagenaffaire, o.a. vernietigend wantrouwen. Ook de zaak van het merendeel van deze kinderen kun je onder deze noemer brengen: ongehoord onrecht. De Algemene Kerkenraad van de PGU heeft inmiddels dit zwartboek ondersteund.

Ook de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken heeft besloten de Utrechtse kinderen te steunen met een verklaring.

Ook goed nieuws - Er kwamen meer verblijfsvergunningen af, eentje ook voor Samson, iemand wiens casus zeker ook beschreven zou kunnen worden in het zwartboek ongehoord onrecht. Zijn eerdere verblijfsvergunning werd niet verlengd, omdat zijn geboorteland Burundi veilig zou zijn. In zijn ongedocumenteerde status leerden we hem kennen en werd hij opeens opgepakt en bijna uitgezet, dit is vier jaar geleden. Samen met zijn gemeente Huis van Vrede baden en vastten we voor hem, zijn terugkeer betekende een zekere gevangenschap, marteling en wellicht gedood worden. We voerden actie en op de dag van uitzetting voorkwam de toenmalige staatssecretaris op het nippertje dat Samson uitgezet werd. Vervolgens won hij twee keer van de IND, twee keer ging de IND in beroep. Uiteindelijk heeft de Raad van State afgelopen maand met Pasen besloten dat het genoeg was: na 16 jaar in Nederland waarvan 11 jaar ongedocumenteerd (!!) heeft hij nu verblijf voor onbepaalde tijd. Hallelujah.

Voorbede gevraagd - in het bijzonder voor de mensen die buiten de boot gaan vallen als straks de extra noodbedden niet meer geboden worden. Voor een landelijke bed-bad-brood regeling en begeleiding. En voor de begeleidende instanties die nu overspoeld zijn door de te grote vraag onder tijdsdruk van de sluiting van noodopvanglocaties.