

WIJ WILHELMINA

maandelijkse nieuwsbrief van de protestantse wijkgemeente rond de Wilhelminakerk te Utrecht

Kerkdiensten

WILHELMINA KERK

Zo 1 augustus 9.30 uur
Ds. Marian van Giezen
afscheid. kinder/tienerkerk

Zo 15 augustus 9.30 uur
Mw. N. de Jong

Zo 5 september 9.30 uur
Prof. dr. J. Muis
kinder/tienerkerk

Zo 19 september 9.30 uur
Ds. K.J. Rodenburg

De vieringen zijn elke zondag
te zien via
wilhelminakerkutrecht.nl
of
www.kerkdienstgemist.nl

Aanleveren kopij

Wij Wilhelmina verschijnt op de dinsdag voor de eerste zondag van de maand. De deadline voor aanleveren van kopij voor het volgende nummer is vrijdag 27 augustus 18.00 uur. Aanleveren op: wij@wilhelminakerkutrecht.nl

Info

Voor meer informatie over de Wilhelminagemeente:
wilhelminakerkutrecht.nl
Bankrekeningnummer:
NL88 RABO 0130 7141 19
t.n.v. Wilhelminakerk

Afscheidsdienst en -bijeenkomst dominee Marian van Giezen

Als het goed is heeft u in de afgelopen periode per mail of post van de kerkenraad van de wijkgemeente Wilhelminakerk een uitnodiging ontvangen voor het bijwonen van de afscheidsdienst van Marian op 1 augustus a.s. en/of de afscheidsbijeenkomst op zaterdagmiddag 4 september van 15.00 – 17.00 uur in de kerkzaal.

Aanmelden

Indien u bij één van bovenstaande of beide gelegenheden aanwezig wilt zijn, vragen wij u te reageren vóór 27 juli (kerkdienst) en/of vóór 29 augustus (afscheidsbijeenkomst) in verband met de nog geldende 1,5 meter maatregel. Mocht u op 4 september gebruik willen maken van spreektijd, wilt u dit dan ook vóór 29 augustus doorgeven. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen of te bellen naar Edith Tilanus: tilanus@zonnet.nl, 030-2109925.

Cadeau

Wij zijn Marian veel dank verschuldigd voor de 10 jaar waarin zij zich vol inzettede voor onze gemeente en op haar eigen bijzondere manier invulling gaf aan haar ambt en willen daar op 4 september op verschillende manieren aandacht aan besteden. Wij willen onze waardering ook laten blijken door middel van een cadeau. Doet u mee? Maak dan een bedrag over op NL88 RABO 0130 7141 19 ten name van Wilhelminakerk, onder vermelding van Afscheidscadeau Marian van Giezen. Een andere optie is om op zondag 15 augustus geld in een daartoe bestemde doos in de hal te stoppen.

Wij hopen op een mooi en memorabel afscheid!

Vriendelijke groet, namens de kerkenraad, Het organisatiecomité
'Afscheid Marian van Giezen': Edith Tilanus, Els van der Kuip-Zilvold,
Ineke Faber-Norel, Ankie la Rivière-Ilsen en Inge-Lot van Haastert

Bij de zondagen

1 augustus – afscheid ds. Marian van Giezen

Ik kan me er nog niet zoveel bij voorstellen hoe het zal zijn om u en jullie niet meer regelmatig allemaal te zien en te spreken; om niet meer elke 1e en 3e zondag van de maand voor te gaan in de Wilhelminakerk. Ik weet al wél dat ik jullie heel erg zal gaan

missen! Wat hebben we veel meegemaakt met elkaar. En wat een mooie dingen hebben we, met inzet van velen, tot stand gebracht in onze kerk en onze wijk! Daarom vertrek ik vol vertrouwen, want ik ken de kracht en de veerkracht van de Wilhelminakerk. Ik wens u Gods zegen toe; het ga u allen heel erg goed!

In deze geest zal ook de laatste 'gewone' dienst zijn waarin ik als jullie wijkpredikant voega. Een dienst die draait rond het thema hoop en vertrouwen. Ik wil twee Psalmen daarin centraal zetten: 90 (die zo mooi eindigt met 'Bevestig het werk van onze handen, het werk van onze handen, bevestig dat') en 139 ('Heer, U kent mij, U doorgrondt mij').

15 augustus

Als de gastvoorganger het oecumenisch leesrooster volgt, staan vandaag op de rol: Jes. 35, 1 – 10 (het prachtige visioen over de dorre vlakte die zal bloeien, de verlamden die zullen lopen enz. en de terugkerende ballingen naar Jeruzalem; zie het lied 'De steppe zal bloeien') en Mk. 7, 31 – 37 (Jezus geneest een doofstomme man).

Indien het alternatieve spoor uit Johannes gevolgd wordt, klinkt Neh. 9, 9 – 21 (in het kader van verbondsvernieuwing klinkt een lofzang op God, die zijn volk heeft gered uit Egypte in de woestijn van alles voorzien heeft; en dat terwijl zij ongehoorzaam en opstandig waren) en Joh. 6, 30 – 40 (Jezus wordt kritisch bevraagd op zijn 'geloofsbrieven'; hij antwoordt even kritisch dat zijn critici met hun vragen laten zien dat ze niet geloven dat de Vader Jezus gezonden heeft).

Maar de voorganger kan ook een heel andere keuze maken.

5 september – kinder- en tienerkerk

Op het reguliere leesrooster staan Deut. 4, 1 – 2. 9 – 20 (Mozes houdt het volk voor dat ze geen afbeelding van God mogen maken, omdat God groter is dan welke afbeelding dan ook) en Mk. 8, 27 – 9, 1 ('Wie zeggen de mensen dat ik ben?' – met een confronterende toespraak erachteraan over hoe de messiaanse tijd heel anders zal zijn dan iedereen verwacht).

Het Johannes-spoor schotelt ons voor: Re. 6, 36 – 40 (waarin Gideon de door hem gevraagde te-

kenen van God krijgt en zo weet wat Gods bedoelingen met hem zijn) en Joh. 7, 1 – 24 (Jezus is in discussie, eerst met zijn broers en later met de religieuze leiders, over zijn zending; hij besluit zijn betoog met de veelzeggende woorden 'Ga in uw oordeel niet op de schijn af, maar laat uw oordeel rechtvaardig zijn').

Ds. Marian van Giezen

Welkom in de dienst!

U bent van harte welkom om naar de kerk te komen! Aanmelden is niet meer nodig (behalve voor de dienst van 1 augustus); wel vragen we u zich bij binnenkomst te registreren.

Goed nieuws is ook dat we weer (bescheiden) mogen zingen! Bovendien drinken we weer samen koffie na de dienst. Zie hierover elders in dit nummer.

Wat blijft is dat iedereen anderhalve meter afstand tot elkaar moet houden en dat u alleen komt wanneer u en uw huisgenoten gezond zijn. Dus: wilt u vooraf bij uzelf nagaan of u géén last hebt van:

- hoesten
- neusverkoudheid
- koorts (vanaf 38 graden)
- benauwdheidsklachten

U mag ook géén huisgenoot hebben met koorts of benauwdheidsklachten of in de afgelopen 14 dagen contact hebben gehad met iemand die besmet is met het coronavirus. U moet in de hal uw handen desinfecteren en uzelf (laten) registreren. Bij binnenkomst, tijdens de dienst én de koffie én bij het verlaten van de kerk dient u min. 1,5 m afstand te houden tot andere kerk-gangers. Enkele mensen zullen aanwijzen op welke plaats(en) u kunt gaan zitten.

Streaming kerkdiensten

Afgelopen maand is nieuwe beeld- en geluidsapparatuur geplaatst in de Wilhelminakerk. Alles diensten zijn vanaf nu live mee te kijken, en ook terug te kijken op: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2494-Wilhelminakerk>

Er worden geen nieuwe diensten op YouTube gezet. De eerdere diensten blijven voorlopig beschikbaar. Tegelijkertijd stoppen we met het uitzenden van de diensten via Kerkmroep. Al

een aantal jaren zijn er geen gebruikers meer die via een telefoonverbinding meeluisteren. En iedereen met een internetaansluiting kan ook de beeldverbinding bekijken.

Koffiedrinken

We kunnen weer koffiedrinken na afloop van de viering. Inmiddels hebben we dat al een paar keer weer gedaan en dat ging heel goed. Er was genoeg rust om elkaar te kunnen spreken. Het blijft belangrijk ons ook dán te houden aan de anderhalve meter-regel.

- De koffie wordt gedronken aan de andere zijde dan tot nu toe
- Het verzoek is om zo snel mogelijk naar de zijkant te gaan en plaats te nemen. Daar kan geluisterd worden naar het orgel.
- De koffiekant staat op tafel, met melk, suiker en koekjes. Per twee tafels mogen jullie één schenker benoemen, die zorgt dat iedereen koffie krijgt.
- Rond 11 uur is het vertrekmoment. De koffieploeg zet dan de restspullen op de serveerwagen. De Nieuwe Kerk ruimt alles verder op.

Collectedoelen

Als u wil bijdragen aan de collecte van de online kerkdiensten kan dat door een bedrag over te maken, op de volgende bankrekeningnummers:

collecte wijkdiaconie: NL69 RABO 0394 3612 37 t.n.v. Wijkraad Diakenen Wilhelminakerk

collecte wijkgemeente: NL88 RABO 0130 7141 19 t.n.v. PGU Wilhelminakerk

1 augustus

Diaconie: wijkdiaconie

Kerk: ondersteuning wijkgemeente

Project: kliniek Burkina Faso

15 augustus

Diaconie: Kerk in Actie - zending

Kerk: ondersteuning wijkgemeente

Project: kliniek Burkina Faso

5 september

Diaconie: wijkdiaconie

Kerk: ondersteuning wijkgemeente

Project: kliniek Burkina Faso

Toelichting op de collectes

Kerk in Actie-zending: Steun voor een bijbelschool in Pakistan. Als christen heb je het in het islamitische Pakistan niet makkelijk. De bijbelschool geeft trainingen die de kennis van de bijbel vergroot, en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen mee aan deze trainingen. Onder hen veel jongeren.

Project – kliniek Burkina Faso: steun voor de uitbreiding en instandhouding van een kliniek voor moeder en kindzorg van dr. Felix Kohol. Door Corona heeft deze goed lopende en zeerrijke kliniek het moeilijk gekregen. Veel mensen kunnen de zorg niet meer betalen. Ook is er een uitbreiding voor 24 bedden aan de gang, wat nu niet voltooid kan worden. U kunt dit project nog tot september steunen door een extra collecte of giften op de rek. van Wijkraad Diakenen Wilhelminakerk NL69RABO 0394 361 237 o.v.v. Burkina Faso.

Namens de diaconie, ALFRED BOOM

Gastpredikanten

Nu Marian van Giezen afscheid neemt is Liesbeth de Heer op zoek gegaan naar voorgangers in onze diensten. De komende tijd is er gelukkig al een invulling:

15 augustus: Mevr. N. de Jong (diaconaal consulente in Gouda),

5 september: Prof. J. Muis,

19 september: Ds. K.J. Rodenburg,

3 oktober: Ds. A. van Soest,

17 oktober: Ds. P.M. Sonnenberg,

7 november: Ds. M. van Giezen,

21 november: Ds. E. Bakker,

5 december: Ds. K. Vos

Project Burkina Faso

Deze maand is de laatste van de 3 maanden dat er een doos/mandje klaarstaat voor giften aan de Kliniek voor Moeder en Kind zorg van dr. Felix Kohol. In september hopen we dan het totale gecollecteerde bedrag op te sturen naar de Diaconie van de Ned.Geref.Kerk in Eindhoven, die eveneens voor dit project giften ontvangt en die dan samen met die van ons, zonder extra kosten voor ons, doorsturen naar de bankrekening van de Kliniek.

Een van de gemeenteleden van de kerk in Eindhoven, zelf arts, kent de situatie daar goed. Hij was er nog geweest net vóór Corona en was onder de indruk van wat daar gebeurt. Laten we hopen en bidden dat dit zegenrijke werk door kan gaan.

Giften kunnen deze maand nog in de doos worden gedaan of gestort op Bankrekening Wijkraad Diakenen Wilhelminakerk. NL69 RABO 0394 361 237 o.v.v. Burkina Faso.

Alle gevers hartelijk dank,

Riet Vlieger en Riek Smit

Nieuws uit Villa Vrede

Feest - Het was feest in juni, want dit jaar, 2021, bestaat het Ubuntuhuis 10 jaar! Een geweldige prestatie want dit kleine inloophuis voor en met mensen die kampen met (ex)dakloosheid, armoede en uitsluiting weet zelf ook wat het is om financieel door het oog van de naald te krui-
pen. Minder bekend dan haar grote dochter Villa Vrede en zonder kerkelijke achterban is het net zo'n bijzondere plek in Utrecht die het volgens mij zo goed volhoudt vanwege twee dingen: de trouwe en betrouwbare inzet van een aantal werkers en vrijwilligers en de liefde voor mensen verwoord in Ubuntu: samen meer mens. Daar rust zegen op!

Een groot aantal ongedocumenteerden is verbonden met het Ubuntuhuis, een plek waar ervaringsdeskundigheid ook zeggenschap heeft, waar nooit over, maar altijd met de mensen gewerkt en besloten wordt. Dit DNA is ook overgebracht op Villa Vrede; het Ubuntuhuis stond mede aan de wieg van Villa Vrede. Kijk de theatervoorstelling terug die bij deze gelegenheid is gemaakt:

<https://www.youtube.com/watch?v=uY942c7ruao>.

Er komt ook nog een bekende uit onze Wilhelminakerk in voor!

Verdriet - Het gezicht van één van onze bezoekers van Villa Vrede toen ze hoorde dat haar vriendin, moeder van 2 jongens van 8 en 11, afgewezen was voor het kinderpardon. Haar ogen werden nat en terwijl ze door de telefoon moed gevende woorden sprak, biggelden de tranen over haar wangen. Het gesprek afsluitend

bleef ze even stil voor zich uitkijken. Daarna zei ze, met haar vingers de tranen wegvegend en met pijn in haar stem: "Het is zo moeilijk voor de kinderen weet je." Ja, dat is het. Haar verdriet raakte me omdat ik zelf eerder woede voel. Woede omdat mondelinge afspraken niet nagekomen worden die gemaakt zijn met het kabinet volgens Joel Voordewind, die bij het pardon betrokken was. Woede omdat regels zo bureaucratisch strikt worden toegepast. Woede omdat waar we voor vreesden nu gebeurd is en wat nu? Op zich verwelkom ik die woede, want daarin zit kracht om te blijven vechten. En vechten blijft het, want het gevecht is pas verloren als er echt niets meer aan te doen valt. Zo ver zijn we nog niet.

Maar onder woede zit altijd verdriet en het is ook goed om dat te voelen. Om even stil te staan bij wat er toch allemaal gebeurt en wat dat betekent. Dat werd 21 juni ook gedaan op wereldvluchtelingendag. In veel steden en ook op het strand van Scheveningen werden de duizenden mensen, mannen, vrouwen en kinderen, omgekomen op hun levensgevaarlijke tocht naar fort Europa herdacht met gedenktekens van hout. Verdriet ook om de "push-backs" die deze weken in het nieuws kwamen, mensen die andere mensen terugduwen in zee. Ik zie een verband met de "homovrije" gebieden in Polen en de ook in juni aangenomen anti-homowet in Hongarije. Als je zo met vluchtelingen omgaat, ze als zo anders ziet dat dit kan, is het een kwestie van tijd of je gaat ook binnen je eigen bevolkingsgroep mensen uitsluiten. Hoe zijn we toch zo ver gekomen in Europa, vroeger voorvechter van de mensenrechten?

Tot slot - Wilt u bidden en danken? Dank voor de giften voor de kosten van een bed voor een aantal dakloze bezoekers van Villa Vrede na de sluiting van Stadsbrug; dank dat een groot aantal van de vluchtelingen en migranten gevaccineerd is; blijf graag bidden voor deze mensen en hun naasten; en bid voor een nieuwe regering met een wijs en rechtvaardig migratiebeleid en een Europa dat de mensenrechten voor alle mensen wil blijven eerbiedigen.

Hartelijke groet, Marieke Sillevius Smitt
(predikante voor en met ongedocumenteerden in Utrecht)