

# WIJ WILHELMINA

maandelijkse nieuwsbrief van de protestantse wijkgemeente rond de Wilhelminakerk te Utrecht

## Kerkdiensten

### WILHELMINAKERK

Zo 4 juli 9.30 uur

Ds. Marian van Giezen

Zo 18 juli 9.30 uur

Ds. Marian van Giezen

Zo 1 augustus 9.30 uur

Ds. Marian van Giezen

De vieringen zijn elke zondag ook te zien via [YouTube](#) en [wilhelminakerkutrecht.nl](http://wilhelminakerkutrecht.nl) of luister live mee via [kerkomroep.nl](http://kerkomroep.nl)

## Aanleveren kopij

Wij Wilhelmina verschijnt telkens uiterlijk op dinsdag voor de eerste zondag van de maand. Het augustusnummer komt uit op dinsdag 27 juli. De deadline voor aanleveren van kopij voor dit nummer is vrijdag 23 juli 18.00 uur.

Aanleveren op:

[wij@wilhelminakerkutrecht.nl](mailto:wij@wilhelminakerkutrecht.nl)

## Info

Voor meer informatie over de Wilhelminagemeente:

[wilhelminakerkutrecht.nl](http://wilhelminakerkutrecht.nl)

Bankrekeningnummer:

NL88 RABO 0130 7141 19

t.n.v. Wilhelminakerk

## Afscheid dominee Marian van Giezen

Zoals u inmiddels zult weten gaat onze voorganger ons verlaten, omdat ze een andere baan heeft gevonden.

Het afscheid van Marian zal in twee rondes plaats vinden.

Op 1 augustus 2021 zal de laatste dienst zijn van onze wijkpredikant.

Op 4 september 's middags zal er een meer informeel afscheid zijn van Marian. De precieze tijd hoort u nog van ons. We houden u op de hoogte van de plannen.

We hopen van harte dat u zowel op 1 augustus als op 4 september aanwezig kunt zijn.

Namens de kerkenraad, Gery Gorter

## Nog één maand...

... en dan neem ik (in de dienst van 1 augustus) afscheid van u en jullie. Met gemengde gevoelens, dat zeker.

Niet iedereen zal ik in de komende maand nog persoonlijk kunnen spreken. Daarom de uitnodiging: wilt u/wil je graag dat we nog eens contact hebben? Laat het alstublieft weten!

Deze laatste periode is bedoeld om tegen elkaar te kunnen zeggen wat nog gezegd moet of wil worden: laten we die tijd er dan ook voor gebruiken! Wees niet te bescheiden, maar bel me of mail me; dan maken we een afspraak. Graag tot ziens/horens!

[marianvangiezen@online.nl](mailto:marianvangiezen@online.nl) of 06-18419992.

## Kerkdiensten

U bent weer van harte welkom om naar de kerk te komen! Aanmelden is niet meer nodig; wel vragen we u zich bij binnenkomst te registreren.

Wat blijft is dat iedereen anderhalve meter afstand tot elkaar moet houden en dat u alleen komt wanneer u en uw huisgenoten gezond zijn. Dus: wilt u vooraf bij uzelf nagaan of u géén last hebt van:

- hoesten
- neusverkoudheid
- koorts (vanaf 38 graden)
- benauwdheidsklachten

- U mag ook géén huisgenoot hebben met koorts of benauwdheidsklachten of in de afgelopen 14 dagen contact hebben gehad met iemand die besmet is met het coronavirus.
- U moet in de hal uw handen desinfecteren.
- Bij binnenkomst, tijdens de dienst en bij het verlaten van de kerk dient u min. 1,5 m afstand te houden tot andere kerkgangers.
- Enkele mensen zullen aanwijzen op welke plaats(en) u kunt gaan zitten.

Goed nieuws is ook dat we weer mogen zingen! Misschien nog niet álle liederen, maar het begin is er in elk geval.

Bovendien willen we weer beginnen met koffie na de dienst. Zie hieronder.

Nu we weer in de kerk gaan koffiedrinken, stoppen we met de KoffieZoom.

### Koffiedrinken

Vanaf 4 juli kunnen we weer koffiedrinken na afloop van de viering, fijn. Vanwege de komst van de Nieuwe Kerk gaat het iets anders dan jullie gewend zijn.

En vanwege de 1,5 meter regel moeten we afspraken maken.



In deze fase heeft de koffieploeg het volgende bedacht:

- De koffie wordt gedronken **aan de andere zijde dan tot nu toe.**
- Het verzoek is om **zo snel mogelijk naar de zijkant te gaan en plaats te nemen. Daar kan geluisterd worden naar het orgel.**
- De koffiekkan staat op tafel, met melk, suiker en koekjes. Per **twee tafels mogen jullie één schenker** benoemen, die zorgt dat iedereen koffie krijgt.
- Op een **tafel achterin** de kerk staan extra kopjes en **staat de thee**, dus als je thee wilt dan haal je dat daar.
- **Vermoedelijk maken we gebruik van kartonnen bekers.** Verzoek om deze in de prullenbak te gooien bij vertrek. Houdertjes (als die beschikbaar zijn) níet in de prullenbak!
- **Rond 11 uur is het vertrekmoment.** De koffieploeg zet dan de restspullen op de serveerwagen. De Nieuwe Kerk ruimt alles verder op.

### Bij de zondagen

#### *4 juli – kinder- en tienerkerk*

In Joh. 5, 1 – 18 lezen we over de manier waarop Jezus een verlamde man geneest, die al 38 jaar lag te wachten op een wonder. Het wordt Jezus niet in dank afgenomen dat hij ‘werkt’ op de sabbat; en zichzelf bovendien gelijkstelt aan God. In Ez. 47, 1 – 11 lezen we een wonderlijk verhaal over een rivier die opwelt vanuit de tempel. Het gaat om water met een zeer vruchtbare en geneeskrachtige werking: een mooie combinatie met het water in het evangelieverhaal. Levend water, waaraan ook wij ons mogen laven! Hoe komen wij tot bloei en tot leven?

#### *18 juli – viering van Schrift en Tafel*

In Joh. 5, 36b – 47 gaat Jezus behoorlijk scherp tekeer tegen de joodse leiders, die hem uit de weg willen ruimen. Hij verwijt hen dat ze geen geloof aan hem hechten, ook al komt hij van de Vader. De vraag is: hoe lees je de Schrift? En ook: van wiens erkenning maak je je afhankelijk? De OT-lezing is 2 Kon. 4, 38 – 44. Hier doet de pro-

feet Elisa enkele wonderbaarlijke dingen met voedsel: hij maakt iets oneetbaars eetbaar en voedt honderd profeten met twintig broodjes. Een mooie combinatie met onze viering van Schrift en Tafel.

### *1 augustus – afscheid ds. Marian van Giezen – kinder- en tienerkerk*

Ik ben er nog niet uit wat ik in deze dienst wil lezen. Als ik het rooster volg, wordt dat Joh. 6, 16 – 21, waarin Jezus over het water loopt. En verder klinkt dan Jes. 43, 1 – 13 (misschien een korter gedeelte), waarin God Israël geruststelt en bevrijding aankondigt. Maar ook de lezing uit Hand. 27, 33 – 44 is denkbaar: de schipbreuk van Paulus op Malta. Gemeenschappelijke boodschap: ook als het leven bedreigd wordt, is God nabij.

Maar misschien kies ik vanwege de gelegenheid nóg iets anders.

Ds. MARIAN VAN GIEZEN

## Diaconie - Collectes

### Collecte overmaken

Als u wil bijdragen aan de collecte van de online kerkdiensten kan dat door een bedrag over te maken, op de volgende bankrekeningnummers:

collecte wijkdiaconie: NL69 RABO 0394 3612 37 t.n.v. Wijkraad Diakenen Wilhelminakerk

collecte wijkgemeente: NL88 RABO 0130 7141 19 t.n.v. PGU Wilhelminakerk

### Collectedoelen

#### *4 juli*

Diaconie: wijkdiaconie

Kerk: studentenpastoraat

#### *18 juli en 1 augustus*

Diaconie: wijkdiaconie

Kerk: ondersteuning wijkgemeente

## Toelichting op de collectes

Studentenpastoraat Jaarlijks doen vele studenten een beroep op de studentenpastores van de PGU. Studenten doen mee aan activiteiten waarbij de vragen van wetenschap, geloof en maatschappij aan de orde komen. Ondersteuning van de Utrechtse kerken kan hierbij niet gemist worden.

## Streaming kerkdiensten

Door technische problemen was het niet mogelijk om de dienst van zondag 20 juni live te streamen. De dienst is nu terug te kijken met deze link:

<https://youtu.be/ooj7UQKSVf4>

Uiteraard is de dienst ook te zien via de playlist op onze website:

[www.wilhelminakerkutrecht.nl](http://www.wilhelminakerkutrecht.nl).

Ruim een jaar na de eerste kerkdienst van de Wilhelminakerk op YouTube en een half jaar na het begin van het livestreamen van de kerkdienst gaan we een nieuwe fase in. Half juli wordt er nieuwe beeld- en geluidapparatuur geplaatst in de Wilhelminakerk. Zowel wij als Wilhelminagemeente, als de Nieuwe Kerkgemeente zal hiervan gebruik gaan maken.

De dienst van 18 juli zal niet meer op YouTube te zien zijn, maar op kerkdienstgemist.nl. U ontvangt hierover vóór 18 juli nader bericht. De dienst van 4 juli is op YouTube live mee te beleven en ook achteraf terug te kijken. Op onze website blijft voorlopig de playlist met diensten van het afgelopen seizoen beschikbaar.

Directe link naar de dienst van 4 juli 2021:

<https://youtu.be/sa5PQ9mLKtE>

En ook rechtstreeks te zien via onze website.

## Bijbel en Kunst - woensdag 14 juli



Welkom bij een Bijbel en Kunstochtend op woensdag 14 juli van 10.00 – ongeveer 11.30 uur in de Wilhelminakerk (Martenskamer). Dit seizoen

buigen we ons over enkele 'kleine' profeten uit het Oude Testament: deze keer de profeet Jona. Het is vaak verrassend om te merken hoe een kunstenaar een bijbelge-deelte op een andere manier kan laten spreken. Wie nieuw mee wil komen doen, is van harte welkom, maar meld u/je dan wél even aan (zodat we weten met hoeveel we zijn en in welke ruimte we dan moeten gaan zitten). Info bij Marian van Giezen, 06-18419992 of [predikant@wilhelminakerkutrecht.nl](mailto:predikant@wilhelminakerkutrecht.nl).

Ds. MARIAN VAN GIEZEN

## Meditatiemomenten online

Elke maandagavond van 19.00 – 19.30 uur kunt u meedoen aan een online meditatief half uur. We gebruiken daarbij een eenvoudige liturgie uit het boek 'Bid, luister, leef onderweg'. Wie zich vooraf aanmeldt (via [predikant@wilhelminakerkutrecht.nl](mailto:predikant@wilhelminakerkutrecht.nl)) om mee te doen, krijgt een exemplaar van de liturgie van de dag toegestuurd.

Via onderstaande link kunt u heel eenvoudig inloggen. De link staat ook op onze website [www.wilhelminakerkutrecht.nl](http://www.wilhelminakerkutrecht.nl), naast de kerkdienst. Probeer het eens. Welkom!

<https://meet.jit.si/meditatiemoment>

Ds. Marian van Giezen

## Filmavond 16 juli – Antonia

Tot vreugde van velen kunnen de tweemaandelijks filmavonden weer van start gaan. Gelukkig zijn er ook mensen gevonden die de organisatie van de filmavonden willen voortzetten.

'Antonia' (met Willeke van Ammelrooy in de hoofdrol) is een lichtvoetige familiekroniek over de belevenissen van een onafhankelijke vrouw en haar excentrieke vrouwelijke nazaten. Vlak voor haar dood blikte de 90-jarige Antonia terug op de tijd - kort na de Tweede Wereldoorlog - dat ze voorgoed terugkeerde naar haar geboortedorp. Vijftig jaar leven in een kleine plattelandsgemeente passeren de revue. Antonia vormt, met het verstrijken der jaren, het middelpunt van een bont commune-achtig gezelschap. O.a. winnaar van de Oscar voor de beste niet-Engelstalige film in 1996.



Deze film wordt gedraaid in de Wilhelminakerk, Hobbemastraat 35.

Na afloop kunnen we met elkaar wat drinken met een knabbeltje erbij en napraten over de film.

Aanvang 19.30 uur. Toegang incl. consumpties €5,-. Aanmelden is noodzakelijk, via [diana.rusch@ziggo.nl](mailto:diana.rusch@ziggo.nl) of 06-55515503.

## PROJECT BURKINA FASO

Ook in de maanden juli en augustus willen we graag sparen voor de Kliniek voor moeder en kindzorg in Burkina Faso. Door Corona hebben ze het tijdelijk moeilijk wat financiën betreft. Dit komt omdat veel patiënten hun zorg niet meer kunnen betalen doordat ze hun, vaak kleine baantjes, kwijtgeraakt zijn. We zouden graag zien dat dit mooie werk voortgang kan vinden en hen in staat stellen ook gratis vrouwen en kinderen te kunnen behandelen. Laten we doen wat staat in 2 Korintiërs 8 :13 en 14, dat uw overvloed hun nood kan lenigen en wie weet later hun overvloed de onze.



Giften voor dit doel kunnen als 3e collecte bij de uitgangen van de kerk in de doos/het mandje gegeven worden of op Bankrekening NL69 RABO 0394 361 237 van de Wijkraad Diakenen Wilhelminakerk o.v.v. Burkina Faso. In september hopen we hen dan een bedrag toe te kunnen sturen.

Voor meer informatie zie de brief die bij de uitgang ligt of ook in vorige nummers van Wij Wilhelmina. Alvast hartelijk dank,

Riet Vlieger en Riek Smit

## Nieuws van VILLA VREDE

**Slecht nieuws** - Het zat eraan te komen, ik heb er al steeds over geschreven, maar na het protest en de verlenging van de corona noodopvang voor daklozen tot 11 mei werd er nog één keer met de einddatum geschoven: echter 1 juni ging de opvang onherroepelijk dicht. Slecht nieuws voor degenen die daar verble-

ven, waaronder ook een heel aantal ongedocumenteerden. Onder hen getalenteerde jonge en getraumatiseerde jongens voor wie zo'n daklozenomgeving een jungle is. Onder hen ook verslaafde, verstandelijk beperkte en zieke mannen. Niemand van hen sliep voor z'n lol in Stadsbrug. En toch waren wij zo blij dat het er was. Nu is het dicht. Corona is nog niet voorbij en de problemen van deze mensen ook niet. De druk op Villa Vrede werd gelijk enorm. Onder druk wordt echter alles vloeibaar, zie onder 'goed nieuws'.

Slecht nieuws was ook deze maand dat er weer corona was in Toevlucht en de mannen twee periodes in quarantaine moesten.

**Goed nieuws** - Met man en macht werd er afgelopen weken gewerkt om oplossingen te zoeken voor de mannen die slapen in Stadsbrug. Hulde voor de mensen van het aanmeldloket en de werkers (ook de vrijwillige!) van Villa Vrede. Het nieuw geworven adres van Iedereen Onder Dak werd ook gelijk bezet. Er werden door de gemeente toch nog 11 plekken gecreëerd in Stadsbrug, voor mannen zonder dak. Dit met deze redenering: door corona zijn er bij Toevlucht 11 plekken te weinig ivm de in acht te nemen afstand en de verandering van nachtopvang naar 24uursopvang.

Van de 11 plekken toch nog over bij Stadsbrug werden er gelijk 4 "ingepikt" door andere opvanginstellingen dan Toevlucht, omdat deze mannen nog "kwetsbaarder" zouden zijn dan de andere op de wachtlijst van Toevlucht. Prima, maar de "Toevluchters to be" zijn ook kwetsbaar en horen niet op straat. Dus zijn er, in goed overleg met de ketenpartners, 4 mensen in een slaapzaal in een hostel ondergebracht. Hulde ook aan dit hostel, met heel vriendelijke staf.

**Oproep** - De opvang in het hostel kost 25 euro per bed per nacht en dat is mét korting. Villa Vrede en de Pechpot van ons pastoraat betalen dit vooralsnog. Helaas is de wachtlijst voor Toevlucht zo een aantal weken, al dan niet maanden. 100 euro per nacht hakt erin, in onze potjes. Villa Vrede wil een crowdfun-

ding starten, ik verwacht dat dit ook best gaat opleveren. Maar toch doe ik hier ook een oproep: zegt het voort, in de kerk of daarbuiten. Voor de mensen op de wachtlijst van Toevlucht willen wij hostelgeld vragen tot en met augustus. We verwachten dat in september alles weer genormaliseerd zal zijn en de 4 er gewoon weer bij kunnen in Toevlucht zelf.

Giften kunnen overgemaakt worden op het rekeningnummer van de Pechpot van Stichting Beheer OMDUW: NL72 INGB 0000 5775 23. Bij voorbaat dank!

Marieke Sillevius Smitt (Predikante voor en met ongedocumenteerden in Utrecht)

### Jaarrekeningen 2020 ter inzage

Op 28 juni 2021 zijn de jaarrekeningen 2020 van de Protestantse Diaconie Utrecht en de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU) in eerste lezing vastgesteld. Beide stukken zijn gepubliceerd op de website van de PGU en liggen gedurende een week na vaststelling in eerste lezing – dus tot en met 7 juli 2021 – ter inzage op het Bureau PGU, Margaretha van Parmadreef 14, 3561 SR Utrecht (graag eerst even bellen, tel. 030-2737540). Tevens kunnen zij digitaal worden opgevraagd met een e-mail aan

[bestuurssecretariaat@protestantutrecht.nl](mailto:bestuurssecretariaat@protestantutrecht.nl).

Gemeentelieden kunnen hun mening over deze stukken tot en met 14 dagen na deze publicatie schriftelijk kenbaar maken aan de scribe van de Algemene Kerkenraad, de heer B.A.M. Luttikhuis p/a Bureau PGU [scribaak@kerkindestad.eu](mailto:scribaak@kerkindestad.eu).

### Under the fig tree – Meidenopvang in Spanje

Mirjam en Koen van der Leer wonen met hun dochters Niva en Jade in Spanje, waar ze in hun huis Nederlandse meiden opvangen die hier zijn vastgelopen. Regelmatig sturen ze ons een nieuwsbrief. Hieruit een gedeelte.

### Opvolgers

*"Jullie hebben heel veel mensen geholpen. Ik zei jullie al: van alle instanties had Under the fig tree me het meest geholpen.."*

Onlangs kregen wij dit appje van een van de meiden, toen ze hoorde dat wij terug naar Nederland gingen. Na alle mooie woorden die wij in de loop der jaren terugkregen van ouders, verwijzers, betrokkenen en vooral van de meiden zelf kwam zij met deze kernachtige opmerking. Wat zij zegt, is de reden dat wij ooit gestart zijn.

We kunnen met uitbundige blijdschap zeggen dat ons huis en ons werk hier in Spanje wordt overgenomen. Naast de uitbundige blijdschap voelt het ook dubbel dat we iets afstaan waar bloed, zweet en tranen in zit. Het vertrouwen in Gerriane en Jeroen is daarom zeer groot. Wij geloven dat zij dit niet alleen kunnen overnemen maar ook verder kunnen brengen.



*'De meest effectieve stappen die je kunt zetten, zijn de eenvoudigste: lichaamsbeweging, een gezond dieet, geregelde nachtrust, gematigde tot minimale consumptie van alcohol en niet roken. Als dit verdacht veel lijkt op wat je grootmoeder je altijd al vertelde, kan ik alleen maar zeggen dat, volgens de meest geavanceerde, up to date, vooruitziende wetenschappelijke informatie waarover we beschikken, je grootmoeder gelijk had.'*

Op deze quote leunde ik terwijl ik onze interventiebeschrijving op papier zette. Dit was een mooi proces om alles wat we doen duidelijk en theoretisch onderbouwd uiteen te zetten, dit helpt ook bij de afsluiting van ons hoofdstuk. Samen met mensen uit onze klankbord groep heb ik dit vormgegeven.

Koen en Mirjam van der Leer