

WIJ WILHELMINA

maandelijkse nieuwsbrief van de protestantse wijkgemeente rond de Wilhelminakerk te Utrecht

Kerkdiensten

WILHELMINA KERK

Zo 3 oktober 9.30 uur

Ds. A. van Soest
kinder/tienerkerk

Zo 17 oktober 9.30 uur

Ds. P.M. (Ronelle) Sonnenberg
oogstdienst

Zo 7 november 9.30 uur

Ds. Marian van Giezen
gedachtenisdienst

Zo 21 november 9.30 uur

Ds. Elly Bakker
dienst van Schrift en Tafel

De vieringen zijn elke zondag
te zien via
wilhelminakerkutrecht.nl
of
kerkdienstgemist.nl/stations/2494-Wilhelminakerk

Aanleveren kopij

Wij Wilhelmina verschijnt op de dinsdag voor de eerste zondag van de maand. De deadline voor aanleveren van kopij voor het volgende nummer is vrijdag 29 oktober 18.00 uur. Aanleveren op: wij@wilhelminakerkutrecht.nl

Info

Voor meer informatie over de Wilhelminagemeente:
wilhelminakerkutrecht.nl
Bankrekeningnummer:
NL88 RABO 0130 7141 19
t.n.v. Wilhelminakerk



Overweldigend!

Wat was ik verrast door het afscheid dat jullie met z'n allen voor mij hebben bereid op 4 september! Het overtrof al mijn verwachtingen. De kerk zo gezellig ingericht met al die 'straat'-tafels en zóveel mensen die gekomen zijn (meer dan ik er heb kunnen ontmoeten). Jan en ik willen de feestcommissie heel hartelijk danken voor deze geweldige middag!

Wat hebben we genoten van alle optredens, met zoveel liefde verzorgd. Echt een warm bad ☺. En we hebben nog bijna twee hele weken kunnen nagenieten van de bloemen! Ik probeer nog om zoveel mogelijk mensen persoonlijk te bedanken voor hun inbreng, maar dat kost even tijd.

Met jullie cadeau ben ik ook enorm verguld! Een nieuw koffiezetapparaat vond ik, behalve nodig, ook wel een mooie verbinding met onze eigen Wilhelmina-'koffiecultuur' (jullie zien dat ik het nog steeds over 'ons' heb – dat gaat er nog niet meteen af). Maar met het bedrag dat ik daarnaast ontving, kan ik vast ook nog wel iets moois kopen voor mijn toekomstige appartement. Zo denk ik nog héél vaak aan jullie; al zou ik dat ook zónder cadeaus wel doen. Want jullie zitten voor altijd in mijn hart!

Gelukkig kan ik zeggen: tot ziens! Het ga jullie heel goed!

Hartelijke groet van Marian en Jan



Gastpredikanten komende tijd

- 3 oktober: Ds. A. van Soest, theoloog en journalist ND.
- 17 oktober: Ds. P.M. (Ronelle) Sonnenberg, werkzaam aan de PThU Amsterdam.
- 7 november: Ds. Marian van Giezen (Gedachtenisdienst).
- 21 november: Ds. Elly Bakker (Dienst van Schrift en Tafel).
- 5 december: Ds. Klaas Vos.
- 19 december: Mevr. N. de Jong (diaconaal consulente in Gouda).
- 25 december: Ds. Klaas Vos.

7 November – Gedachtenisdienst.

Op de eerste zondag van november vieren we traditiegetrouw Gedachteniszondag: We gedenken allen die ons door de dood ontvallen zijn en noemen de namen van de gemeenteleden die in het afgelopen jaar gestorven zijn. Ook worden hun nabestaanden uitgenodigd. Het zal een viering zijn met een ingetogen karakter, waarin voor ieder die dat wil, gelegenheid zal zijn om zelf de eigen overleden dierbaren te gedenken. In het novemnummer van Wij Wilhelmina komen we hier uitgebreid op terug.

Wijmie de Vries-Aalten

Collectedoelen

In de dienst gaat een collectezak rond voor contante giften en collectebonnen. Als u online meekijkt of liever een bedrag overmaakt kan dat naar de volgende rekeningen:

collecte wijkdiaconie: NL69RABO 0394 3612 37
t.n.v. Wijkraad Diakenen Wilhelminakerk

collecte wijkgemeente: NL88RABO 0130 7141 19
t.n.v. PGU Wilhelminakerk

Uw gift voor de wijkgemeente kunt u ook overmaken door het scannen van deze QR-code:



3 oktober

Diaconie: wijkdiaconie
Kerk: Kerk en Israël

17 oktober - oogstdienst

Diaconie: Kerk in Actie – werelddiaconaat
Kerk: ondersteuning wijkgemeente

7 november

Diaconie: Utrecht – STIL en SDB
Kerk: ondersteuning wijkgemeente

Toelichting op de collectes

Kerk en Israël: Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël deel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de Joodse wortels van het christelijke geloof, trekken we lessen uit de joods-christelijke traditie en bestrijden we antisemitisme. Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de kerk zijn gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. De Protestantse Kerk geeft hier vorm aan door onder andere te investeren in de relatie met de Joodse gemeenschap, bijvoorbeeld met gezamenlijke projecten.

KiA Werelddiaconaat: boeren in Kameroen krijgen ondersteuning om de landbouwmethoden aan te passen aan de klimaatverandering. De regens zijn onvoorspelbaar geworden. Soms valt er te weinig, soms te veel. Dankzij de andere manier van boeren kunnen ze ook in droge perioden overleven. Zowel christenen als moslims worden bij het project betrokken, wat een vreedzame samenleving stimuleert.

STIL en SDB: De Protestantse Gemeente Utrecht steunt organisaties die in Utrecht de vluchtelingen helpen. Gevluchte medemensen kunnen vaak geen kant op. Wie is uitgeprocedeed of in een vervolprocedure is beland, krijgt nauwelijks ondersteuning van de overheid. Werken mag niet en er is geen recht op bijstand en verzekeringen. Het evangelie leert ons dat ieder mens belangrijk is. Ieder mens is het waard om gezien te worden en zich te kunnen ontplooiën.

Namens de diaconie, ALFRED BOOM

Oogstdienst - 17 oktober

Het gaat goed in Nederland. De economie is gegroeid en het begrotingstekort is niet te groot geworden. Maar, mede door de coronacrisis zijn er nog steeds veel mensen in Utrecht afhankelijk van de voedselbank. Net als voorgaande jaren kunt u een tasje met houdbare producten doneren. Als dat bezwaarlijk is, kunt u ook geld doneren. Daarmee kan de voedselbank zelf spullen kopen. Op 3 oktober kan u een tasje van de Wilhelminakerk meenemen, thuis vullen en op 17 oktober meenemen naar de dienst. U mag ook een eigen tasje gebruiken. Beperk u tot deze artikelen:

Meeste voorkeur:

- Tandpasta
- Shampoo
- Doucheschuim
- Waspoeder
- Schoonmaakartikelen
- Groente in pot of blik
- Rijst
- Pasta

Minder behoefte is er aan:

- Tomaten in blik
- Houdbare vleesproducten in blik
- Houdbare visproducten in blik
- Koffie
- Thee
- Pannenkoekenmeel
- Limonadesiroop
- Knäckebröd, crackers, ontbijtkoek

Bijbelleeskring

Op 22 september zijn we weer van start gegaan met de Bijbelkring. Hebben we vorig jaar, met onderbreking, de brief van Paulus aan de Filippijzen gelezen, dit seizoen nemen we als onderwerp: "Vrouwen in de Bijbel". Vaak wordt er over hen heen gelezen en zijn er maar enkele zinnen aan hen gewijd. Toch heeft God juist aan een aantal vrouwen een cruciale rol gegeven in het uitvoeren van zijn plannen door de geschiedenis heen, tot heil van Zijn volk. Aan twee van hen is een heel boek gewijd.

We zijn begonnen met het boek Ester. Een parabel die lijkt op een sprookje. God wordt zelfs

niet genoemd in het boek, maar is er verborgen wel in aanwezig en lijkt de omstandigheden te sturen. Op 27 oktober hopen we verder te gaan met de bespreking van 16 tot 17.30 uur in de Martenskamer van de kerk.

Wil iemand ook meedoen, dan even contact opnemen met Riet Vlieger. Tel: 2540521 of email: maria.vlieger@gmail.com.

De kring Bijbel en kunst

Op 13 oktober is de eerste bijeenkomst na de zomer. Tijd: 10.00-12.00 uur. Plaats: Martenskamer Wilhelminakerk.

We gaan met elkaar kijken naar de gelijkenis (parabel) van de wijze en dwaze maagden (Matteüs 25-1-13). Aanleiding is een beeldhouwwerk aan de buitenkant van een kerk in Erfurt.



<https://parabelproject.nl/tag/wijze-en-dwaze-maagden/>

Wilt u meedoen? Opgeven bij Gery Gorter (gery.gorter@planet.nl, 06 13633680)

Wijkmaaltijd

De organisatie wacht nog even met het organiseren van de maaltijden in de oude vorm. We gaan op 19 oktober en 16 november proberen een herstart te maken met een beperkt aantal deelnemers. We hopen dat we in januari weer met een open inschrijving kunnen gaan werken.

Contactadres: Gery Gorter,
gery.gorter@planet.nl, 06 13633680

Inloop

De laagdrempelige donderdagmiddaginloop in de Huiskamer gaat nog even niet van start. We zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers, die af en toe op donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur een handje willen helpen. U kunt zich melden bij Gery Gorter, gery.gorter@planet.nl, 06 13633680.

Ouderensoos

Na ruim 1,5 jaar mogen we eindelijk de deuren weer openzetten voor de Ouderensoos in de Wilhelminakerk (zijingang). Iedere dinsdagochtend, tussen 10.00 en 12.00 uur, bent u van harte welkom om onder het genot van een kopje koffie/thee even bij te praten, de dagkrant of een tijdschrift te lezen. Ook is er gelegenheid om o.a. aan volgende activiteiten deel te nemen: 3D kaarten maken, mandala's inkleuren, aquarelleren, rummikub of een ander spel te spelen. Het kan allemaal. Komt u ook een keer langs?

Een hartelijke groet namens de ouderencommissie van de Wilhelminakerk.

Wijmie de Vries-Aalten. Tel. 030 -2893517.

Boekje van Hans Koops

Hans Koops heeft bij zijn afscheid een boekje geschreven met als titel 'Tot de orde geroepen'. Het betreft een door hem zelfgeschreven toelichting op de liturgie.

Er staat een link naar 'Tot de orde geroepen' op de website, zodat u het zelf kunt downloaden:
<https://www.nicolaikerk.nl/>

Herinnering bijdrage Aktie Kerkbalans 2021

Afgelopen januari hebben al onze gemeenteleden de Aktie Kerkbalans (AKB) brief van de Wilhelminakerk ontvangen. Daarin werd gevraagd een toezegging te doen voor een vrijwillige bijdrage "Aktie Kerkbalans 2021".

Gelukkig hebben velen daar niet alleen gehoor aan gegeven, maar ook daadwerkelijk hun bijdrage overgemaakt waarvoor onze hartelijke dank!

Mocht u om een of andere reden hier nog niet aan toegekomen zijn, wilt u dit dan alsnog doen? In januari 2022 start namelijk de nieuwe Aktie Kerkbalans! Uw bijdrage is onze belangrijkste bron van inkomsten en komt geheel ten goede aan het werk in onze eigen wijkgemeente, voor wijk gerelateerde activiteiten en het in standhouden van het kerkgebouw. Dit is alleen mogelijk dankzij de financiële steun van onze gemeenteleden.

Ook al zijn door de Corona crisis onze inkomsten uit verhuur, concerten en rommelmarkten wederom sterk teruggelopen, toch hoopt de financiële commissie dat dit bijzondere jaar positief kan worden afgesloten!

Voor vragen kunt u terecht bij de coördinator Aktie Kerkbalans, tevens lid van de financiële commissie: i.c.vanhaastert@gmail.com of 030-2512618

Met vriendelijke groet namens de financiële commissie van de wijkgemeente Wilhelminakerk, Inge-Lot van Haastert

NAJAAR IN DE WILHELMINAKERK

CORONA met meer mogelijkheden: de Wilhelminakerk opent haar deuren

Zodra het kon, zijn de diensten op de zondagochtenden weer hervat, eerst met een beperkt aantal van 30 bezoekers en van lieverlee steeds meer. Nu er vanaf 25 september nog verder versoepeld is, gaan de deuren van de Wilhelminakerk weer open voor (de meeste) activiteiten die u tot maart 2020 van ons gewend was.

Het beleid van de kerk met betrekking tot het virus blijft er wel één van voorzichtigheid: omdat we niet weten wat het virus in het najaar

precies zal gaan doen en of we overvallen worden door een variant vragen we u thuis te blijven bij verkoudheid en/of griepverschijnselen, uw handen maar vaak te blijven wassen en afstand te houden. We zijn er nu nog aan gewend, waardoor de meeste mensen er begrip voor hebben of het zelfs zeer op prijs stellen. De overheid stelt een coronapas verplicht voor het bezoeken van allerlei evenementen; kerken mogen dat zelf beslissen.

Voor de veiligheid van ons allemaal vragen wij bezoekers van een concert om een coronapas. Mensen die een smartphone hebben, kunnen met de Corona Check-app een coronabewijs aanmaken. Wie daar moeite mee heeft of geen DigiD, smartphone of computer heeft kan een coronabewijs op papier toegestuurd krijgen. Hiervoor kunt u bellen met de helpdesk van de Coronacheck via het telefoonnummer 0800-1421.

Leden van de kerkgemeenschap hebben geen coronabewijs nodig, zij zijn op een andere manier in beeld.

Voor vragen kunt u zich wenden tot:
Rita Dijkstra, rdijkstrausv@hotmail.com,
06-22747649

Concerten op de 3^e zondag van de maand

De kerkdeuren voor deze concerten gaan om 15.30 uur open, ze duren ongeveer een uur en beginnen om 16.00 uur. Na afloop kunt u kennismaken met de musici en napraten met vrienden, familie of andere bezoekers, onder het genot van een glas water, sap of wijn.

Om een zo breed mogelijk publiek van muziek te kunnen laten genieten zijn de concerten gratis toegankelijk en wordt na afloop een vrijwillige bijdrage zeer op prijs gesteld.

Op **zondag 17 oktober** komt het Nationaal Symfonisch Accordeon Orkest (NSAO) naar Utrecht en in de Wilhelminakerk! Het orkest bestaat eigenlijk uit 35 accordeonisten die uit heel Nederland komen, maar in deze periode van corona hebben zij het orkest teruggebracht naar 12 musici. Het orkest staat onder leiding van Tim Fletcher en speelt zowel klassiek als modern repertoire.

De Utrechtse componist Geerten Liefing heeft speciaal voor het NSAO drie werken gecomponeerd. Eén van die werken wordt op 17 oktober ten gehore gebracht. Laat deze kans niet aan u voorbijgaan!

Op **zondag 21 november** zingt het koor Octo+ voor u. Het concert wordt opgedragen aan bestuurslid Trees Mikx, die helaas in de zomer van dit jaar is overleden.

Het Utrechtse vocaal ensemble is in 2006 begonnen, in 2018 officieel opgericht en bestaat uit 12 enthousiaste amateurzangers van hoog niveau; zangers die vaak ook solistisch actief zijn. Zij zingen muziek uit de Middeleeuwen, romantiek, swing en kleinkunst. Het koor staat onder leiding van dirigent Gerard Legeland.

Op **zondag 19 december** treedt het Sterrenkoor voor u op, een laagdrempelig koor in Utrecht-Oost. Een koor dat in de hele wijk bekend staat vanwege hun jarenlange enthousiaste optredens in de kerk. Steeds weer weten zij te boeien met liederen van over de hele wereld en met een mooi kerstrepertoire. Zij worden door een trouwe schare bezoekers op de voet gevolgd. Het koor staat onder leiding van dirigent en pianist Nico Horstink.

Voor vragen kunt u zich wenden tot:
Rita Dijkstra, rdijkstrausv@hotmail.com,
06-22747649

Rommelmakten op de 1^e zaterdag van de maand

Ook de gezellige rommelmarkt gaat weer van start. Op iedere eerste zaterdag van de maand kunt u van 10.30- 12.30 uur terecht in de kerkzaal voor spullen, boeken, bloeiende plantjes en andere seizoensgebonden producten, zoals stoofpeertjes, appels, mandarijnen, kerstchocolade e.d. Mensen kunnen één of meerdere tafels bezetten met spullen die zij willen verkopen, waarbij de opbrengst bestemd is voor het onderhoud van het gebouw. De niet verkochte spullen gaan weer mee naar huis en kunnen een volgende keer nog eens aangeboden worden.

In de koffiehoek schenken we koffie en thee en is er volop keuze aan gebak, al dan niet zelf ge-

bakken. Soms aangevuld met oliebollen of bijvoorbeeld erwtensoep. Velen vinden deze hoek alleen al meer dan de moeite waard om elkaar te ontmoeten.

De data in 2021 zijn: 2 oktober, 6 november en 4 december en in 2022: 5 februari, 5 maart, 2 april en 7 mei.

Op 2 oktober beginnen we voorzichtig. We starten met plantjes (cyclampjes) en appels, literaire boeken en de koffiehoek. Er worden dan dus geen tafels uitgegeven. Als corona zich netjes gedraagt, willen we in november weer een volledige markt organiseren.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Kitty Brinkmann, kittybrinkmann@outlook.com, 06-14654456 en/of Rita Dijkstra, rdijkstrausv@hotmail.com, 06-22747649.

Wereldarmoededag

Op 17 oktober vieren we in de Wilhelminakerk de oogstdienst. Dezelfde dag is het ook wereldarmoededag. In de bibliotheek Neude vindt een programma plaats met minicolleges, verhalen en optredens. Kijk op www.bibliotheekutrecht.nl voor het hele programma.

Op 17 oktober is ook het **Grote Utrecht Stadsdiner**. Dan zitten Utrechters als één grote familie met elkaar aan tafel. We delen een maaltijd en verhalen met elkaar, verspreid over verschillende plekken in de stad. Het thema is: "kansen om te leren voor iedereen, je hele leven lang. Kijk op <https://stadsdinerutrecht.nl>.

Eet je mee? Bestel dan een dinerpakket met recept en ingrediënten. Het pakket met ingrediënten voor 4 personen is gratis. Je kunt ook inschrijven om mee te eten op één van de vele locaties in de stad waar samen wordt gekookt en gegeten.

De locaties staan op <https://stadsdinerutrecht.nl>.



17 OKTOBER 2021

Buurtpastoraat Utrecht zoekt penningmeester

Wil je als vrijwilliger meewerken aan een organisatie die zich kenmerkt door trouwe aandacht en liefdevolle zorg voor met name kwetsbare mensen in Utrecht? En kennen cijfers weinig geheimen voor je? Dan hopen we met jou kennis te maken als onze nieuwe penningmeester.

De penningmeester die wij zoeken, heeft relevante ervaring met het voeren van financieel beleid, bij voorkeur in een vergelijkbare situatie waarin de inkomsten ieder jaar opnieuw onzeker zijn. Het is een functie op basis van vrijwilligheid.

Wil je meer weten of doorpraten? Kijk op www.buurtpastoraatutrecht.nl en/of neem contact op met directeur Erica Euving via e.euving@buurtpastoraatutrecht.nl of 06-13068230. Bij haar kun je ook je belangstelling aangeven, liefst voor 20 oktober. Daarna gaan we in gesprek en volgt een kennismakingsperiode over en weer.

Een uitgebreider profiel staat op <https://buurtpastoraatutrecht.nl/nieuwe-penningmeester-gezocht/>