

WIJ WILHELMINA

maandelijks nieuwsbrief van de protestantse wijkgemeente rond de Wilhelminakerk te Utrecht

Kerkdiensten

WILHELMINA KERK

Zo 5 september 9.30 uur

Prof. dr. J. Muis
kinder/tienerkerk

Zo 19 september 9.30 uur

Ds. K.J. Rodenburg
startzondag

Zo 3 oktober 9.30 uur

Ds. A. van Soest
kinder/tienerkerk

Zo 17 oktober 9.30 uur

Ds. P.M. Sonnenberg
oogstdienst

De vieringen zijn elke zondag
te zien via

wilhelminakerkutrecht.nl

of

kerkdienstgemist.nl/stations/2494-Wilhelminakerk

Aanleveren kopij

Wij Wilhelmina verschijnt op de dinsdag voor de eerste zondag van de maand. De deadline voor aanleveren van kopij voor het volgende nummer is vrijdag 24 september 18.00 uur. Aanleveren op: wij@wilhelminakerkutrecht.nl

Info

Voor meer informatie over de Wilhelminagemeente: wilhelminakerkutrecht.nl
Bankrekeningnummer:
NL88 RABO 0130 7141 19
t.n.v. Wilhelminakerk

Afscheid ds. Marian van Giezen

In de dienst van 1 augustus hebben we afscheid genomen van 'onze' predikant Marian van Giezen. Samen met haar hebben we teruggekeken op de ca. 10 jaar dat zij onze gemeente heeft gediend.

Altijd heeft zij samen met ons gezocht naar wegen om vóórt te gaan. Nadenken en dromen over de toekomst van onze wijkgemeente, het opzetten van de activiteiten van Begane Grond, het vergroten van de zichtbaarheid van de kerk in de wijk, de organisatie van de Lichtjesticht... Ze ging voor in onze vieringen, begeleidde uitvaarten, én doopte kinderen. Ze heeft ons veel gegeven om dankbaar voor te zijn.

Na het formele afscheid op zondag 1 augustus waar Marian voor de laatste keer voorging in de dienst van Woord en Gebed in onze kerk, is er op zaterdagmiddag 4 september van 15.00 – 17.00 uur de gelegenheid om persoonlijker afscheid te nemen.

Gastpredikanten

Nu Marian van Giezen afscheid heeft genomen is Liesbeth de Heer op zoek gegaan naar voorgangers in onze diensten. De komende tijd is er gelukkig al vaak een invulling:

- 19 september: Ds. K.J. Rodenburg
- 3 oktober: Ds. A. van Soest
- 17 oktober: Ds. P.M. Sonnenberg
- 7 november: Ds. Marian van Giezen (Gedachtenisdienst)
- 21 november: Ds. Elly. Bakker (Dienst van Schrift en Tafel)
- 5 december: Ds. Klaas Vos
- 19 december: Mevr. N. de Jong, diaconaal consulente in Gouda
- 25 december: Ds. Klaas Vos

Wij gedenken

Op 2 augustus overleed Cornelis Carolus (Carel) Teunissen aan de gevolgen van een verkeersongeluk. Hij werd 74 jaar oud.

Hoewel Carel een grote vriendenkring had, gaf hij toch de voorkeur aan een kerkdienst in besloten kring. Deze werd gehouden op 10 augustus in de aula van 'Domstede'.

Als oud-leraar Frans was Carel Teunissen een actief lid van de Waalse Gemeente. Dit weerhield hem er niet van om zich evenzeer betrokken te voelen bij de Wilhelminakerk, zoals bleek uit zijn aanwezigheid op het gemeenteberaad begin juli.

Ook was hij vele jaren lid van een gesprekskring over actuele theologische onderwerpen en bezocht hij regelmatig de kerkdiensten.

Niet alleen aan de kerk was Carel trouw, hij was dit niet minder aan de mensen die op zijn pad kwamen, of dat nu oud-leerlingen en oud-collega's waren of een asielzoeker die hulp nodig had.

Ook zijn zusje en haar beide zonen konden altijd op hem rekenen. Hij zal dan ook door velen gemist worden.

Denkend aan de wijze waarop Carel in het leven stond, lasen we de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan (Lucas 10: 25-37) in een bewerking van Karel Eykman, en luisterden we naar Fauré's 'Cantique de Jean Racine', waarin Carel steun vond.

Vrij vertaald staat daarin onder andere dit:

*"Christus, Licht der wereld,
Mens geworden Woord
(...)
Schenk ons genade
en verjaag het kwade".*

Ds. Jacqueline Broeyer-Bogers

Collectedoelen

Als u wil bijdragen aan de collecte van de online kerkdiensten kan dat door een bedrag over te maken, op de volgende bankrekeningnummers:

collecte wijkdiaconie: NL69 RABO 0394 3612 37 t.n.v. Wijkraad Diakenen Wilhelminakerk

collecte wijkgemeente: NL88 RABO 0130 7141 19 t.n.v. PGU Wilhelminakerk

*5 september,
er is een derde collecte voor noodhulp*

Diaconie: wijkdiaconie
Kerk: ondersteuning wijkgemeente
Kerk in Actie: noodhulp Haïti

19 september

Diaconie: Kerk in Actie - Zending
Kerk: ondersteuning wijkgemeente

3 oktober

Diaconie: wijkdiaconie
Kerk: Kerk en Israël

Toelichting op de collectes

Noodhulp Haïti: De rampen in de wereld volgen elkaar in hoog tempo op en ze verliezen onze aandacht zodra er iets anders gebeurt. Maar na een ramp blijven de gevolgen ervan lang zichtbaar. Haïti was nog niet hersteld van de natuurgeweld in 2016. Nu is er weer grote schade door een aardbeving en een daarop volgende tropische storm, met vele doden en een groot aantal families wiens huis is beschadigd of vernietigd. Kerk in Actie ondersteunt noodhulp in de vorm van hygiënepakketten en nood/bouwpakketten. Er wordt ook geld uitgetrokken voor het herstellen van waterbronnen. U kunt ook rechtstreeks een bijdrage overmaken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'aardbeving Haïti.

Kerk in Actie-zending: Uitzichtloos en rampzalig. Dat is nog altijd hoe je de situatie op veel plekken in Syrië kunt omschrijven. En nog steeds probeert de kerk mensen zo goed en zo kwaad als dat lukt te helpen. Ze deelt maaltijden en medicijnen uit en zoekt onderdak voor mensen zonder huis. Kerk in Actie steunt dit belangrijke werk en helpt de kerk moed te houden. Zodat ze, ook in deze zwarte tijden, een plek van hoop en herstel kan blijven.

Kerk en Israël: Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël deel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de Joodse wortels van het christelijke geloof, trekken we lessen uit de jood-christelijke traditie en bestrijden we antisemitisme. Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de kerk zijn gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. De Protestantse Kerk geeft hier vorm aan door onder andere te investeren in de relatie met de Joodse gemeenschap, bijvoorbeeld met gezamenlijke projecten.

Namens de diaconie, ALFRED BOOM

Streaming kerkdiensten

Elke dienst in de Wilhelminakerk is live mee te kijken, en ook terug te kijken op kerkdienstgemist.nl/stations/2494-Wilhelminakerk.

Project Burkina Faso

De laatste collecte in de kerk voor Burkina Faso is geweest op 15 augustus en eind augustus stopt dus de vraag om giften voor dit project. Er is ongeveer € 1850,- bijeen gebracht en de diaconie vult het bedrag aan tot € 2000,- Ook aan hen dank voor het verwerken van de giften.

Ik heb dit bedrag via de mail doorgegeven aan dr. Felix Kohol. Hij wilde graag dat ik zijn dank zou overbrengen aan alle gevers. Zo maken jullie deel uit van het werk wat God ons hier te doen gegeven heeft, was zijn commentaar. Ze zullen het goed kunnen gebruiken in deze moeilijke tijd, waarin veel mensen hun zorg niet meer kunnen betalen, maar de kosten wel doorgaan. Met hemzelf gaat het iets beter na zijn ernstige infectie door het Covid virus maar hij is nog niet in staat volledig te werken. Gelukkig gaat het werk in de kliniek wel door.

Nogmaals hartelijk dank voor alle giften!

Riet Vlieger en Riek Smit

Bedankje voor bloemen

Gerda van Scherpenzeel wil de Wilhelminakerk hartelijk danken voor de mooie bos bloemen die op 15 september gebracht werd. Gerda geeft aan dat de gemeenteleden mogen weten dat het meeleven zeer op prijs wordt gesteld.

Filmavond vrijdag 17 september - Reservation Road

Op een warme nazomeravond worden de levens van twee gezinnen volledig op z'n kop gezet. Advocaat Dwight rijdt laat op de avond per ongeluk de zoon van Ethan aan. Het jongetje overlijdt ter plekke. Dwight beseft niet wat hij heeft gedaan en rijdt door. Als Ethan een advocaat zoekt en hierdoor met Dwight in contact komt, begint er een psychologisch kat-en-muisspel (VS, 2007)



Wilhelminakerk, Hobbemastraat 35. Aanvang 19.30 uur. Toegang incl. consumpties €5,- Na afloop napraten onder het genot van een drankje. Van harte welkom! Graag even vooraf aanmelden bij diana.rusch@icloud.com, 06-55515503.

Diana Rusch

Welkom in de dienst!

U bent van harte welkom om naar de kerk te komen! Aanmelden is niet meer nodig, wel vragen we u zich bij binnenkomst te registreren.

Wat blijft is dat iedereen anderhalve meter afstand tot elkaar moet houden en dat u alleen komt wanneer u en uw huisgenoten gezond zijn. Dus: wilt u vooraf bij uzelf nagaan of u géén last hebt van:

- hoesten
- neusverkoudheid
- koorts (vanaf 38 graden)
- benauwdheidsklachten

U mag ook géén huisgenoot hebben met koorts of benauwdheidsklachten of in de afgelopen 14 dagen contact hebben gehad met iemand die besmet is met het coronavirus. U moet in de hal uw handen desinfecteren en uzelf (laten) registreren. Bij binnenkomst, tijdens de dienst én de koffie én bij het verlaten van de kerk dient u min. 1,5 m afstand te houden tot andere kerk-gangers. Enkele mensen zullen aanwijzen op welke plaats(en) u kunt gaan zitten.

Koffiedrinken

We kunnen weer koffiedrinken na afloop van de viering. Het blijft belangrijk ons ook dán te houden aan de anderhalve meter-regel.

- Het verzoek is om zo snel mogelijk naar de zijkant te gaan en plaats te nemen. Daar kan geluisterd worden naar het orgel.
- De koffiekant staat op tafel, met melk, suiker en koekjes. Per twee tafels mogen jullie één schenker benoemen, die zorgt dat iedereen koffie krijgt.
- Rond 11 uur is het vertrekmoment. De koffieploeg zet dan de restspullen op de serveerwagen. De Nieuwe Kerk ruimt alles verder op.

Wisseling van de wacht ... bij de IC Dovenpastoraat Utrecht

Voor de Interkerkelijke Commissie (IC) dovenpastoraat van de provincie Utrecht en haar deelnemers heeft er een verandering plaats gevonden. Nadat Ds. Frans van Dijke 17 jaar als dovenpastor verbonden is geweest aan o.a. de IC Utrecht is hij in juni 2021 met pensioen gegaan. De IC Utrecht is dankbaar voor de vele jaren dat hij zich heeft ingezet voor het dovenpastoraat.

Als IC Utrecht zijn we heel blij dat vanuit het Interkerkelijk Doven Pastoraat een opvolger is aangesteld in de persoon van Hendrik Stevens. Naast de IC Utrecht is Hendrik ook aangesteld als pastor voor de IC's van Noord Holland, Den Haag en Zoetermeer. Hij is zelf doof en zijn moedertaal is de Nederlandse Gebarentaal en dat is de taal van zijn hart. Hij heeft door een CI (Cochleair gehoorimplantaat) leren horen en spreken.

IC Utrecht verzorgt kerkdiensten, pastoraat en Bijbelstudieavonden voor doven en slechthorenden. Elke 1^e zondag van de maand is er een dovendienst (m.u.v. augustus) in Kapel Weddesteyn aan de Utrechtsestraatweg 50 te Woerden. Aanvang van de dienst is om 11.30 uur. Daarnaast worden er ook gecombineerde diensten gehouden in de provincie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via ic.utrecht.dovenpastoraat@gmail.com of de website van de IC Utrecht bezoeken: <https://www.ic-utrecht.nl>

Sint-Maarten gezocht, heeft u hem gespot?

Sint-Maarten, de beschermheilige van onze prachtige stad. Ergens in de vierde eeuw was hij in dienst van het Romeinse leger ontmoette hij een bedelaar, zonder aarzeling sneed hij zijn overkleed door midden en geeft de helft weg. Hierdoor werd een deel van zijn witte onderkleed zichtbaar. Het zijn de kleuren van het wapen van Utrecht, ze staan symbool voor de ander dienen en delen van wat je hebt. Wij, van de Mantel van Sint-Maarten 2021, zijn op zoek naar mensen en organisaties die dat doen: delen.

Het thema van de Mantel van Sint-Maarten in 2021 is 'vluchtelingen' en de vraag is: Kent u mensen of organisaties die vluchtelingen dienen, een plek bieden of op een andere manier verder helpen en daarom een stimuleringsprijs verdienen? Wij zijn op zoek naar de Sint-Maartens van deze tijd.

De jury van de Mantel van Sint-Maarten buigt zich in oktober over de door U aangedragen Utrechtse vrijwilligersprojecten op sociaal-maatschappelijk en/of diaconaal terrein waarin delen naar het voorbeeld van Sint-Maarten centraal staat, en bekijkt welke initiatieven een stimuleringsprijs verdienen.

Traditioneel is er een feestelijk evenement in de Domkerk. Maar ook in 2021 kiezen we, vanwege mogelijke Corona beperkingen, voor een digitale aanpak en worden de winnende projecten op de website gepresenteerd. Het digitale evenement zal plaatsvinden op 5 november. U kunt mensen, initiatieven of organisaties aandragen tot 1 oktober via mantelvansintmaarten@diaconie-utrecht-helpt.nl

Publicatie Uitzicht op Oudwijk

Charlotte J.C. Broer. Verschijnt 22 september 2021

Bisschoppen, burggraven en het circa 1135 gestichte wereldlijk vrouwenstift in Oudwijk bij Utrecht in de twaalfde en vroege dertiende eeuw.

De twaalfde eeuw is een periode geweest waarin zich op politiekkerkelijk, algemeen maatschappelijk en monastiek vlak aanzienlijke veranderingen voordeden en onderlinge verhoudingen zich sterk hebben gewijzigd. Dat gold voor het bisdom, Sticht en de stad Utrecht en haar omgeving.

In de directe nabijheid van die stad, aan de oostkant ervan, werd in 1135 door de Utrechtse burggravin Mechteld een religieuze vrouwengemeenschap gesticht, die later bekend zou staan als de benedictijner abdij van Sint-Steven in Oudwijk, maar aanvankelijk georganiseerd bleek als wereldlijk stift.

In deze publicatie worden het ontstaan en de eerste ontwikkeling van deze gemeenschap in de context van de genoemde ontwikkelingen geplaatst en haar geschiedenis gevolgd tot ongeveer het midden van de dertiende eeuw, toen het stift werd tot een benedictijner abdij.



De publicatie, die wordt uitgegeven door de auteur, zal verschijnen op 22 september 2021. Het boek telt 288 bladzijden en is geïllustreerd. De winkelprijs bedraagt € 24,95.

Tot de verschijningsdatum 22 september kunt u gebruik maken van de mogelijkheid tot voorintekening, waarmee u profiteert van een aantrekkelijke korting van € 5,00. U krijgt het boek bovendien (zonder bijkomende kosten) thuisbezorgd.

U kunt van dit aanbod gebruik maken door € 19,95 over te maken op bankrekeningnummer NL86 INGB 0004 0414 32 ten name van C.J.C. Broer, Stadionlaan 41, 3583 RB Utrecht, onder vermelding van "Oudwijk". U dient er wel voor te zorgen dat op de overschrijving duidelijk uw naam en adres zijn vermeld; handig is die gegevens even apart door te geven (cjcbroer@casema.nl of via telefoonnummer 030-254 19 94).

Na ontvangst van de betaling en het uitkomen van het boek zal *Uitzicht op Oudwijk* u zo spoedig mogelijk worden toegezonden.

Charlotte J.C. Broer, www.broerendebrijn.nl