

WIJ WILHELMINA

maandelijkse nieuwsbrief van de protestantse wijkgemeente rond de Wilhelminakerk te Utrecht

Kerkdiensten

Zo 7 november 9.30 uur

Ds. Marian van Giezen
gedachtenisdienst, kinderkerk

Zo 21 november 9.30 uur

Ds. Elly Bakker
dienst van Schrift en Tafel

Zo 5 december 9.30 uur

Ds. Klaas Vos
kinderkerk

Zo 19 december 9.30 uur

Mevr. Nelleke de Jong
(diaconaal consulent in Gouda)

Za 25 december 9.30 uur

Ds. Klaas Vos
Kerstviering

Zo 2 januari 9.30 uur

Ds. Joop Spoor
kinderkerk

Zo 16 januari 9.30 uur

Ds. Klaas Vos

De vieringen zijn te zien via
kerkdienstgemist.nl/stations/2494-Wilhelminakerk

Aanleveren kopij

Verschijning: dinsdag voor de 1e zondag van de maand.

Aanleveren van kopij vóór vrijdag 26 november 18.00 uur, op: wij@wilhelminakerkutrecht.nl

Info

wilhelminakerkutrecht.nl

Bankrekeningnummer:
NL88 RABO 0130 7141 19
t.n.v. Wilhelminakerk



Gemeenteberaad 1 december

Namens de Algemene Kerkenraad van de PGU wordt u van harte uitgenodigd voor een gemeenteberaad op woensdag 1 december 2021 in de Wilhelminakerk, 19.30-21.00 uur.

Na het vertrek van Marian van Giezen zitten we in een nieuwe fase. Onze kleine, maar mooie wijkgemeente moet/mag meedenken over de naaste toekomst. Financieel gezien zijn de zaken op orde. Qua bemensing is de wijkgemeente trots op alle vrijwilligers. De vraag naar nieuwe ambtsdragers blijft actueel.

Door de komst van de Nieuwe Kerk wordt de Wilhelminakerk weer volop gebruikt waarvoor zij bedacht is en zijn de kansen om de kerk open te houden in de toekomst vergroot. We werken veel samen, maar het DNA van WK en NK verschilt nogal.

Na een positief gesprek van de kerkenraad met de classis van de provincie Utrecht en met de PGU is het woord nu aan de gemeenteleden. Waarop gaan we ons de komende tijd richten? Zouden we een nieuwe predikant willen beroepen? Wat zijn de opties?

De Algemene Kerkenraad wil de volgende vragen in het midden leggen: "Wat hoop je, wat verwacht je en wat kun je bijdragen?"

Van harte welkom op deze belangrijke avond.

Namens de kerkenraad, Rita Dijkstra

Consulent

Door het vertrek van onze wijkpredikant Marian van Giezen is de Wilhelminakerk sinds 1 augustus 2021 "vacant". Om te voorkomen dat essentiële zaken die horen bij het ambt van predikant geen doorgang kunnen vinden krijgt een vacante wijk een consulent toegewezen. De kerkenraad is blij om te kunnen melden dat ds. Joop Spoor onze consulent is geworden. Hij zal zowel de kerkenraad bijstaan, als ook het pastoraat ondersteunen. Joop stelt zichzelf aan u voor in het navolgende stuk.

Alfred Boom, scriba

Even voorstellen

'Even voorstellen' staat er boven dit stukje, maar voor velen in de wijk zal dat nauwelijks nodig zijn. Al vele jaren (sinds 1978) woon ik tegenover de Wilhelminakerk en ben op een of andere manier met haar verbonden. Veel zondagen was ik er niet, want vanaf mijn afstuderen was ik gevangenispredikant. Eerst in Utrecht, later in Scheveningen. Vandaaruit richtte ik de Stichting Epafra op voor pastorale en diaconale hulp aan Nederlanders in

buitenlandse gevangenis. Toen volgde vele jaren van reizen en bezoeken van gevangenis over de wereld. Na mijn emeritaat werd ik gevraagd voor pastoraat aan afgewezen asielzoekers in detentiecentra, eerst op Schiphol, later, tot op de dag van vandaag, in Soesterberg. En nu dus daarbij het consulentchap in de Wilhelmina. Ik verheug me er op om samen met de kerkenraad in de gemeente te werken, en, ik zeg het er maar bij: ik ben volop beschikbaar voor het pastoraat.

Ds Joop Spoor, Hobbemastraat 54, 06.51330491

7 November – Gedachtenisdienst.

Op de 1ste zondag van november vieren we traditiegetrouw Gedachteniszondag: We gedenken allen die ons door de dood ontvallen zijn en noemen de namen van de gemeenteleden die het afgelopen jaar gestorven zijn. Ook worden hun nabestaanden uitgenodigd. Het zal een viering zijn met een ingetogen karakter, waarin voor ieder die dat wil, gelegenheid zal zijn om zelf de eigen overleden dierbaren te gedenken.

Wij lezen in deze dienst 1 Tess. 4, 13-18 (waarin Paulus zijn medegelovigen troost met woorden over de wederkomst van Christus) en Openb. 7, 2-4. 9-17 (het visioen van Johannes over degenen die het zegel van de levende God op hun voorhoofd ontvangen; bedoeld als bemoediging in tijden van verdrukking).

Wij noemen in deze dienst de namen van onze gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Als u wilt, kunt u aan ondergetekende ook namen opgeven van anderen die u graag hardop genoemd wilt hebben.

De volgende gemeenteleden worden met name herdacht:

20-11-2020	Lubertus Johan de Soeten (53)
13-01-2021	Jeannetta Schippers (80)
27-02-2021	Dirkje Klutz-van Kooten (84)
03-08-2021	Cornelis Carolus Teunissen (74)
22-09-2021	Pieter Adriaan Cornelis Beelaerts van Blokland (88)

Gemeenteleden die in Zorgcentrum Swellengrebel zijn overleden:

10-12-2020	Dirk Griffioen (82)
14-04-2021	Diena Mary Rijkmans-Torensma (91)
04-05-2021	Maria den Burger-van Veenendaal (91)
18-06-2021	Klazina van Westendorp-Pijl (92)

Wijmie de Vries-Aalten, 030-2893517

In Memoriam

Jonkheer drs. P.A.C. Beelaerts van Blokland

Op woensdag 22 september is op 88-jarige leeftijd overleden Jonkheer drs. Pieter Adriaan Cornelis Beelaerts van Blokland. Dhr. Beelaerts van Blokland werd geboren in Heerjansdam. Hij was oorspronkelijk lid van de politieke partij: Christelijk-Historische Unie, die in 1980 opging in het CDA. Hij begon zijn politieke loopbaan in 1963 als burgemeester van Wolphaartsdijk in Zeeland, waar hij vervolgens ook lid werd van de Provinciale Staten. Later zou de heer Beelaerts van Blokland ook nog het burgemeesterschap bekleden van Vianen, Amstelveen, Apeldoorn en Hengelo. In 1977 trad hij toe tot het kabinet Van Agt, waar hij minister van huisvesting en ruimtelijke ordening werd. Vanaf 1985 was de heer Beelaerts van Blokland commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht. Ook in privé sfeer was hij altijd actief. Hij was o.a. voorzitter van het nationaal ouderenfonds. Het was een erudiete, kleurrijke en markante man die ook volop kon genieten van zijn gezin en verdere familie. De afscheidsdienst heeft in besloten kring plaatsgevonden op donderdag 30 september. Wij wensen mevrouw Beelaerts van Blokland en haar naasten veel sterkte toe met het verwerken van dit grote verlies.

Wijmie de Vries-Aalten

Diaconie

Geven aan de collecte

In de dienst gaat een collectezak rond voor contante giften en collectebonnen. Als u online meekijkt of liever een bedrag overmaakt, kan dat naar de volgende rekeningen:

collecte wijkdiaconie: NL69RABO 0394 3612 37
t.n.v. Wijkraad Diakenen Wilhelminakerk

collecte wijkgemeente: NL88RABO 0130 7141 19
t.n.v. PGU Wilhelminakerk

Uw gift voor de wijkgemeente kunt u ook overmaken door het scannen van deze QR-code:



Collectedoelen

7 november

Diaconie: Utrecht – STIL en SDB
Kerk: ondersteuning wijkgemeente

21 november

Diaconie: wijkdiaconie
Kerk: pastoraat

5 december

Diaconie: Kerk in Actie – zending
Kerk: ondersteuning wijkgemeente

Toelichting op de collectes

STIL en SDB: De Protestantse Gemeente Utrecht steunt organisaties die in Utrecht de vluchtelingen helpen. Gevluchte medemensen kunnen vaak geen kant op. Wie is uitgeprocedeed of in een vervolprocedure is beland, krijgt nauwelijks ondersteuning van de overheid. Werken mag niet en er is geen recht op bijstand en verzekeringen. Het evangelie leert ons dat ieder mens belangrijk is. Ieder mens is het waard om gezien te worden en zich te kunnen ontplooiën.

Pastoraat: de kerk wil een luisterend oor en een arm om de schouder zijn voor ieder die dat nodig heeft. Bijvoorbeeld voor hen die te maken hebben met verlies en rouw. De kerk wil de plaats zijn waar geloof, hoop en liefde gevonden wordt.

KiA-zending: ondersteuning van de organisatie “Mama Rose”. Kwetsbare kinderen die wees zijn door bijvoorbeeld AIDS of zelf besmet zijn worden opgevangen en begeleid. Gezorgd wordt voor verzekering, medicijnen en onderwijs.

Namens de diaconie, Alfred Boom

Oogstdienst

Op 17 oktober hebben we in de Wilhelminakerk de oogstdienst gevierd. Het is elke keer weer hartverwarmend om te zien hoe gul iedereen hieraan bijdraagt. Er waren vele tassen vol met spullen voor de voedselbank Lunetten, plus nog € 235,- in contant geld. Alle gevers hartelijk dank!

Bedankt!

Ik kreeg zondag een prachtig boeket ter gelegenheid van mijn verjaardag. Stralend mooi. Dank daarvoor. Ook nog even gezellig wat gedronken. Ook toen nog beetje verjaardag!

Hartelijke groet, Fredy Schild

Wijkmaaltijd

We eten in principe op 16 november met een beperkt aantal deelnemers. De organisatie wacht nog even met het organiseren van de maaltijden in de oude vorm. We hopen dat we in januari weer met een open inschrijving kunnen gaan werken.

Contactadres: Gery Gorter,
gerg.gorter@planet.nl, 06 13633680

Inloop

De laagdrempelige donderdagmiddaginloop in de Huiskamer gaat nog even niet van start. We zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers, die af en toe op donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur een handje willen helpen. U kunt zich melden bij Gery Gorter, gerg.gorter@planet.nl, 06 13633680.

Bijbel en Kunst

Op 10 november is de volgende bijeenkomst. Tijd: 10.00-12.00 uur. Plaats: Martenskamer of Huiskamer Wilhelminakerk. We gaan met elkaar kijken naar de gelijkenis (parabel) van de talenten (Mattheüs 25: 14-30).

Wilt u meedoen? Opgeven bij Gery Gorter, gerg.gorter@planet.nl, 06 13633680

Rommelmarkt 6 november

Deze rommelmarkt willen we voor het eerst na de beperkende maatregelen weer volledig uitpakken zoals u van ons gewend bent!

De boeken worden volledig uitgestald, we hebben inmiddels een prachtige collectie met veel nieuwe boeken. Met het loterijbord valt een mooie prijs te winnen en in onze gezellige koffiehoeke vindt u naast koffie, thee en limonade ook gebak en dit keer zijn er volgens traditie oliebollen. Een heerlijke plek om even met elkaar te genieten.

Er zijn wederom plantjes en dit keer heerlijke biologische stoofperen.

We houden deze rommelmarkt iedere eerste zaterdag van de maand van 10.30 – 12.30 uur. De opbrengst hiervan komt ten goede aan de instandhouding en het voortbestaan van onze Wilhelminakerk. Wilt u boeken brengen voor

de rommelmarkt? Dit kunt u doen op de vrijdagmiddag voorafgaand aan de rommelmarkten. Wij zijn heel blij met actuele boeken, geïllustreerde informatieve boeken, uiteraard in goede staat. Geen pockets en studieboeken.

Tafeltjes voor de verkoop kunt u vooraf reserveren en de spullen kunnen zaterdagmorgen vanaf 9.30 uur worden uitgesteld. Denk aan klein huisraad, sieraden, kleding en speelgoed, in goede staat.

Opgave voor het reserveren van een tafeltje en voor eventuele vragen kunt u terecht bij Rita Dijkstra, tel. 2513914, e-mail rdijkstrausv@hotmail.com of bij Kitty Brinkmann, tel. 2518045, e-mail kittybrinkmann@outlook.com

Volgende rommelmarkt zal 4 december zijn.

Namens de rommelmarktcommissie, Kitty Brinkmann

Filmavond vrijdag 19 november

Like Father Like Son

Twee Japanse gezinnen, de een van een succesvol zakenman, de ander van een simpele elektronica handelaar, komen erachter dat hun zoons bij geboorte zijn verwisseld. Nu staan ze voor de vraag: gaan ze terugruilen? Of geldt opvoeding sterker dan een bloedband? Prachtig drama van de geroemde Japanse filmmaker Hirokazu Koreeda (o.a. Shoplifters).



Huiskamer bij de Wilhelminakerk, Hobbestraat 41.

Aanvang 19.30 uur. Toegang incl. consumpties €5,- Na afloop napraten onder het genot van een drankje. Van harte welkom! Graag even vooraf aanmelden bij diana.rusch@icloud.com, 06-55515503.

Concert 3e zondag van de maand, 21 november: Koor OCTO+

Het Utrechtse vocaal ensemble OCTO+ is in 2018 officieel opgericht. Het koor bestaat uit twaalf enthousiaste amateurzangers van hoog niveau: ervaren koorzangers, die veelal ook in andere Utrechtse koren zingen en ook solistisch actief zijn. Al langer heeft een deel van het gezelschap uitvoeringen gegeven onder de naam OCTO+. Daarbij varieerde de samenstelling van acht tot twaalf zangers. Het koor staat onder leiding van Gerard Legeland.

OCTO+ zingt een zeer divers repertoire, van Renaissance tot Gershwin en af en toe uitstapjes naar musicals en filmmuziek. Een greep uit het actuele repertoire:

- Madrigalen en geestelijke liederen uit de Renaissance en barok: Jacob Arcadelt, John Blow, Hans Leo Hassler, Orlando Di Lasso, Claudio Monteverdi, Giovanni da Palestrina en J.S. Bach
- Het Requiem van Luigi Cherubini.
- De liederencyclus 'From the Bavarian Highlands' van Edward Elgar.
- De liederencyclus 'Les Chansons des Roses' van Morten Lauridsen.
- Lieder van George Gershwin.
- Hedendaagse Nederlandse liederen van Wilko Brouwers en Evert van Merode.

Aanvang concert: 16.00 uur, zaal open 15.30 uur, Coronacheck, drankje na afloop. Toegang gratis, vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Kom luisteren en geniet!

Voor informatie Rita Dijkstra, 06-22747649

Andere concerten in de Wilhelminakerk:

- Theaterkoor BonTon, thema Shakespeare. Zie flyer op raam Martenskamer. Twee voorstellingen op zaterdag 13 november 15.30 uur en 20.00 uur. https://koor-bonton.nl/agenda/?event_id=784
- Koor Quasi Niente, 28 november 15.00 uur

Carry the Love komt naar Utrecht!

Van januari tot maart komt er een groep mensen uit Amerika naar Europa om hier christenen te beïnvloeden en in de steden en op universiteiten te evangeliseren. Door middel van een programma van een dag lang 'Carry the Love' maken zij christelijke studenten enthousiast om over Jezus te delen en Gods liefde uit te delen.

Carry the Love is een initiatief van Youth With a Mission en er wordt tussen januari en maart in heel Europa mee gereisd. Het programma bestaat uit workshops, een outreach in de stad, een dienst en nog meer.

Komend jaar gaan we dit met een team hosten in Utrecht en we zoeken mensen die willen meehelpen met de organisatie. We hebben een klein team waarmee we de locatie, gastgezinnen, vrijwilligers en promotie regelen en jij bent welkom!

Voor meer informatie, zie www.carrythelove.com en <https://youtu.be/CrcXhWLuKcA>.

10^e Willibrord-lezing in Vleuten door ds. Almatine Leene, Theoloog des Vaderlands 2021

geloven anno 2021
In het spoor van H. Willibrord

10e Willibrordlezing

De Willibrord-lezing wordt dit jaar gehouden door
Almatine Leene
theoloog des Vaderlands

in Dei nomine feliciter
(in de naam van God gelukkig)

7 november 2021
Willibrordkerk
Pastoor Ohlaan 34
Vleuten (Leidsche Rijn)

Aanvang lezing
20.00 uur
Voorafgaand vespers om
19.30 uur

De Willibrordlezing is een initiatief van de Rooms-katholieke parochie Licht van Christus en de Protestantse wijkgemeente Torenpleinkerk

Foto Almatine Leene (Janita Cassen)

Willibrord bracht in de eerste helft van de 8e eeuw het Evangelie naar onze streken. Zijn naam is sinds menscheugenis verbonden met Vleuten. Hij herinnert rooms-katholieken en protestanten in Nederland aan hun gezamenlijke oorsprong toen de kerk in ons land nog ongedeeld was. Het is daarom goed om hem samen te gedenken en vooral ons af te vragen wat zijn boodschap en zijn optreden voor ons kan betekenen in deze tijd en op de plaats waar wij wonen.

Afwisselend komen wij bij elkaar in de r.k. Willibrordkerk of in de Torenpleinkerk op de plek waar de Middeleeuwse Willibrordkerk stond. Ieder jaar nodigen we een bekende spreker uit om een inleiding te verzorgen.

De inleider dit jaar is dr. Almatine Leene (1984). Na een duidelijke roeping te hebben ontvangen, ging zij theologie studeren aan de Christelijke Hogeschool Ede. Tijdens het derde jaar van haar studie vertrok zij naar Zuid-Afrika voor een stage. Na het afronden van haar bachelor in de theologie ging ze verder studeren aan de Universiteit van Stellenbosch. Ze verwierf daar een Master of Divinity (cum laude) en promoveerde.

Vanaf 2009 is Almatine werkzaam als docent dogmatiek en kerkgeschiedenis aan de Viaa Hogeschool in Zwolle. Van 2013 tot 2020 was zij predikant in de Nederduits

Gereformeerde Kerk in Stellenbosch-Wes. In november 2020 verhuisde ze terug naar Nederland om aan het werk te gaan als eerste vrouwelijke predikant van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt in Hattem-Noord.

Vanaf november 2020 is Almatine benoemd als Theoloog des Vaderlands. Verder is zij bestuursvoorzitter van veiligekerkerk.nl en lid van de raad van toezicht bij World Vision. Almatine is getrouwd met Frederik en ze hebben drie kinderen.

Deze bijzondere avond begint om 19.00 uur met het vieren van de vespers in de H. Willibrordkerk, Pastoor Ohlaan 34, Vleuten. De inleiding begint om 19.30 uur. De titel is ontleend aan een papiersnipper toegeschreven aan H. Willibrord met de tekst *In nomine Dei feliciter* (In de naam van God gelukkig)